

# De Brug



## Gebed tot Maria

Als gij haar volgt verdwaalt gij niet.  
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.  
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.  
Als zij u steunt, valt gij niet.  
Als zij u beschermt, vreest gij niet.  
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.  
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

*Sint Bernardus*



*Op 4 mei herdenken we onze doden.  
Op 5 mei vieren we onze vrijheid.  
Vrijheid maken we samen!*



## Meimaand – Mariamaand

In onze beperktheid durven wij tot u te spreken:

Gelukkig bent U Maria, want God heeft op uw geringheid neergezien en grote dingen aan U gedaan.

U heb genade gevonden bij Hem en zijn Zoon in uw schoot ontvangen

Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, die zelfs de troon van zijn vader David kreeg.

De H. Geest is op U neergedaald, met zijn kracht heeft Hij U overschaduwd en zijn Woord is in U vlees geworden.

Daarom heeft uw hart de Heer geprezen en heeft uw geest gejubeld van vreugde

Want de Machtige heeft U groot gemaakt.

Hij heeft U verheven, omdat U klein was  
God heeft U met gaven overladen omdat U arm was  
U kracht gegeven omdat U zwak was.



Ik wil vanaf nu U zalig prijzen, net zoals alle geslachten van de aarde  
Want U bent de gezegende onder de vrouwen en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen

Mogen wij in de komende 31 dagen dit gebed vaak uitspreken en daarna ook nog.

Een mooie, gezonde en zonnige Mariamaand.

Hans Vugs,  
Diaken – pastor

## In de afgelopen periode zijn gedoopt



Op zondag 27 maart 2011 werd onze Piokapel gevuld met heel veel vrolijke mensen, die gekomen waren om getuigen te zijn van de doop van **KEANO SCHELLE**. Het waren zijn papa en mama Sjackie Schelle en Sandy Fonken, met peetoom en peettante Niels Fonken en Karlijn Keuninckx, met opa's en oma's en heel veel vrienden en vriendinnen, Bij de doop kreeg Keano de namen: Keano, Petrus, Jacobus. Zo hebben de papa en mama aangegeven dat hun Keano niet iemand is die alleen in het leven staat, maar dat hij door die mensen verbonden is met de hele familie. En dat heeft hij geweten, want iedereen heeft uit volle borst het Lang zal hij leven meegezongen en niet te vergeten de doopklok geluid. Mogen de ouders en peetouders in staat zijn om Keano op weg naar zijn volwassenheid te begeleiden.

Keano woont met zijn ouders aan het Transvaalplein 38.

Op zondag 3 april 2011 kwamen we weer bijeen maar nu om **JAYLEN SIMMON** in onze parochiegemeenschap op te nemen. Zijn papa en mama Morris Ormkerk en Eugènie Simmon, zijn broer Jamie en heel veel mensen kwamen om hem een kruisje te geven, hem welkom te heten en om hem te zeggen dat zij achter hem zullen staan als hij op weg gaat naar de zelfstandigheid. In een lange stoet zijn we naar moeder Maria gegaan en hebben haar steun gevraagd bij onze beloften. Daarna moesten velen de doopklok luiden en half Tilburg moet het gehoord hebben.

Jaylen en zijn broer Jamie en zijn ouders wonen in de Vriezenveenstraat 4 – 05 te Tilburg.

Zondag 17 april 2011, Palmzondag, kwam **ROCCO KNIP** met zijn papa en mama Daan Knip en Babette Knip – Agerbeek en zijn grotere broer Jarek, met opa's en oma's, met zijn peetoom en heel veel grote en kleine mensen naar onze Piokapel, om Rocco in onze parochiegemeenschap op te nemen. Rocco kreeg bij zijn doop de namen Rocco, Daniël, en is zo met de hele familie verbonden. Ook van Rocco is de peetoom oom Christian en misschien komt er nog wel een peettante bij, die was er wel aanwezig maar op dit moment had Rocco alleen nog maar een peetoom, maar wel een van de bovenste plank. Alle kinderen hebben plechtig beloofd, dat als Rocco groter gegroeid is, dat hij dan met hen allemaal mee mag spelen. Toen hebben we samen een dak gemaakt van menselijke handen en hebben we God gevraagd dat hij Rocco, maar ook de papa en mama, zijn peetoom en alle kinderen mag zegenen bij hun klaar staan voor Rocco. Allemaal moesten ze tot slot van het doopfeest wel aan die mooie grote klok trekken.

Rocco, Jarek en papa en mama wonen in de Voerendaalstraat 88 te Tilburg.

Op diezelfde Palmzondag kwamen heel veel mensen met **GIJS LUIJBREGTS** mee om ook hem in onze parochiegemeenschap op te nemen en welkom te heten. Heel veel kindjes waren er bij en die hebben zich heel netjes gedragen en zaten op de stoeprand rond het altaar. Gijs is de tweede zoon in het gezin Luijbregts. In 2008 hebben we Rens al welkom geheten en door het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Aan het begin hebben we eerst het licht nog eens aangestoken aan de huwelijkskaars van papa en mama. Daarna heeft Rens zijn peetoom gehaald en samen hebben zij de doopkaars weer eens aangemaakt. Het was één groot licht en iedereen was blij. Met alle kinderen hebben we geluisterd en meegedaan toen Jezus op het meer was en in de boot lag te slapen. Allemaal hebben we geroeid en de storm laten komen, maar alles was nog goed afgelopen. Natuurlijk zijn we in een grote opstoot naar Maria gegaan en hebben we de doopklok geluid. Gijs heeft gevoeld dat hij heel welkom was.

Gijs en Rens en hun vader en moeder wonen in de Brahmstraat 90 te Tilburg.

Als laatste werd op die zondag in onze geloofsgemeenschap welkom geheten: **AAFKE VAN DEN EIJNDEN**. De papa en mama van Aafke, Laurent van den Eijnden en Sandra van den Eijnden – van Pelt, hadden ook haar zusje Freeke meegebracht. Bij de doop kreeg Aafke de mooie namen: Aafke, Anne, Frederique, en zo mag zij steeds op veel mensen terugvallen. Oom Arno Hultermans en tante Inge Hultermans – Bastings hebben beloofd om goede peetouders voor Aafke te zijn. Ze zullen er zijn steeds als zij hen nodig heeft. Alle kinderen hebben genoten van het verhaal van Jezus en waren heel trots dat ze allemaal een kaarsje kregen, waarmee ze naar Maria mochten lopen. Allemaal hebben we het lang zal zij leven gezongen met beide armen in de lucht. En daarna, ja toen moest de bewuste klok geluid worden en daar was heel veel animo voor. De papa en mama van Aafke en Freeke wonen in de Veenendaalstraat 42 te Tilburg.

## Jonge mensen hebben elkaar hun ja-woord gegeven



Op zaterdag 19 maart 2011 hebben **MANDY JANSEN EN MARTIJN VERMEER** elkaar in onze parochiekerk het ja-woord gegeven. Op een stralende zonnige dag, met alleen maar blije en vrolijke mensen kwamen zij naar onze kerk, met een echte witte koets met twee zwarte paarden er voor. Het kon niet mooier. Samen hadden zij naar deze dag toegeleefd, hadden veel meegemaakt, maar toch bleven zij ondanks alles de zonzijde kiezen, bleven zij het positieve van elkaar zien. Ze straalden dan ook beide toen zij elkaar hun trouwbelofte uitspraken. Een heel beladen moment, waar ze toch wel gespannen voor waren, maar toen het voorbij was, vielen zij elkaar in de armen. Alle spanningen waren verdwenen en het feest mocht beginnen. Maar niet eerder dan bruid en bruidegom op een heel unieke plek foto's hadden

genomen. De familie kennende zal het wel tot in de kleine uurtjes geduurd hebben, maar goed werk mag lang duren. Mandy en Martijn wonen in de Lovensestraat 176 te Tilburg.

## **Wij hebben uit handen moeten geven:**

Op maandag 21 maart 2011, de eerste dag van de lente, hebben we heel plotseling **JAN VAN MIERLO**, in de leeftijd van 76 jaar, uit handen moeten geven. Jan is sinds 11 december 1965 echtgenoot van Ria van Mierlo – van Nieuwburg. Die maandagmorgen ging hij nog goed gemust en zoals zijn program was: sporten. Toen hij thuis kwam ruimde hij ook nog alles op en aan tafel werd hij plotseling onwel en heel kordaat belde Ria de dokter en deze liet hem met spoed opnemen in het St. Elisabeth ziekenhuis. Diezelfde avond is hij nadat hij de ziekenzalving had ontvangen om 20.00 uur te midden van allen die hem lief waren overleden.

Een bekend persoon in Tilburg, daar hij lange tijd wijkagent is geweest in onze stad. Hij was de vriendelijkheid zelve, had een goed woord voor ieder die hem aansprak en kon zelf ook graag een praatje houden. In zijn woning aan de Ringbaan Zuid, waar zij de laatste jaren samen woonden, had hij beneden in de hal van de flat zijn eigen plekje en iedereen die om een praatje verlegen was kon hem daar heel regelmatig vinden. Of zo samen met Ria er op uit de bossen en de heide bewonderen met de fiets, of te voet. Hij was altijd bezig. Jan was een eenvoudige, hartelijke, bezorgde en lieve man. Zo hebben zijn beide zoons hun vader beschreven op het gedachtenisprentje. In zijn eigen tuin was hij te vinden, daar had hij zijn vakantie, daar kon hij werken, ploeteren, schoffelen, maar ook stil zijn om met zijn gedachten bezig te zijn.

Jan rust in vrede, maar blijf Ria en de kinderen en kleinkinderen steeds nabij.

Op 4 april 2011 is rustig te midden van allen die haar dierbaar waren **RIEKIE VAN LIESHOUT – SNOEREN** in de leeftijd van 82 jaar van ons heen gegaan. Riekie is sinds 13 november 1947 echtgenote van André van Lieshout. Zij is in het Universitair Medisch Centrum te Rotterdam overleden. Het leven van Riekie was getekend door de slogan die zij vanuit haar eigen thuis had meegekregen: wie goed doet, goed ontmoet. Dat heeft ze tot op de laatste dag van haar leven

vol gehouden. Nooit was zij iemand tot last, nimmer wilde zij op de voorgrond, maar wilde wel met mensen verbonden zijn. Haar gezin en familie waren van belang. De kinderen moesten een echt thuis hebben, daar heeft ze alles voor gedaan. Als André van zijn werk thuis kwam dan was het huiswerk geschied en had iedereen tijd voor iedereen. Toen de kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten gingen Riekie en André samen nog op dansles en ondernamen allerlei reizen waarbij ook het buitenland verkend werd. Als Riekie thuis was had zij haar eigen atelier, waar zij naar harte lust haar hobby's kon uitvoeren. Ze was dan ook altijd bezig, zo maar stil zitten op de bank dat ging haar niet gemakkelijk af. Als de kleinkinderen kwamen werden die echt door oma en opa verwend. Ja, die hoefden zelf hun speelgoed niet op te ruimen, dat deed oma wel. Moeder en oma was wel iemand die knokte voor haar leven, maar uiteindelijk heeft ook zij aan het kortste eind moeten trekken. André en de kinderen hebben haar zo goed als het voor ons mensen mogelijk is begeleid in die weken in het ziekenhuis in Rotterdam en met name die laatste dagen. Mag Riekie nu opgenomen zijn in Gods eeuwige woning en mag zij daar voor haar man, kinderen en kleinkinderen een voorspreekster zijn bij God.

André en Riekie wonen in de Jan van Riebeeckstraat 9.

Op vrijdag 15 april 2011 is in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg **AD BEIJERS** te midden van zijn kinderen rustig ingeslapen. Ad mocht 74 jaar oud worden. Ad was een levensgenieter, die veel heeft mogen bereiken in zijn leven. Maar die ook anderen van dat geluk heeft mogen meedelen. Zo heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor zijn SVG. Hij is daar secretaris en voorzitter geweest en werd voor zijn inzet bedankt met het erelid zijn van de vereniging. Een insigne dat hij met ere heeft gedragen. Met zijn kinderen trok hij op als vriend, hij heeft hen begeleid op hun weg naar de volwassenheid. Maar Ad was ook iemand die niet aan een lijntje te houden was. Zijn kinderen getuigen ervan dat hun vader heel beweeglijk was, als je met hem een richting op ging, kwam het vaak voor dat hij enige tijd later heel omgekeerd te werk ging. Ad had een positieve kijk op alles en heel veel humor. En zo schrijven de kinderen: en na een aantal verwarrende pagina's, bracht het laatste hoofdstuk alles weer samen. Ad was ook een muzikmens in hart en nieren. Hij was een trouw lid van ons herenkor. Vele jaren had hij een dragende functie te midden

van de bassen. Russische muziek was zijn favoriete partij, die muziek vrolijkte hem steeds weer op.

Ad was ook een doorzetter, opgeven stond niet in zijn woordenboek. Ad wij hopen dat God jou opneemt in zijn eeuwig Vaderhuis en dat je vanuit die woning ons steeds blijft begeleiden. Dank voor alles.



### Wekelijkse aanbidding.

Communicatie is een belangrijk begrip in 2011. Communiceren, met elkaar spreken kan via taal, via gebaren, met het medium computer, facebook, Ipads en maak de rij maar langer, want elke dag worden er wel nieuwe communicatiemiddelen uitgezonden. Maar communiceren met God is nog vanouds her het bidden. Om te kunnen bidden moet je de stilte op zoeken, Jezus deed dat elke avond, wanneer Hij met zijn leerlingen gegeten en gedronken had, dan trok Hij zich terug in de stilte. Dan nam Hij de tijd om met zijn Vader in de hemel te praten.

Ook wij mogen stil zijn en bidden

Graag nodig ik u uit om met ons een uur, of een gedeelte van een uur, zolang als u tijd hebt, even stil te zijn en onze gedachten en harten tot bij God te brengen. Van harte aanbevolen, u hoeft er niet voor in te schrijven, maar een ieder is op donderdagmiddag om vier uur van harte welkom.

Hans Vugs, diaken-pastor.

### Pelgrimstocht naar Israël

Hebt U nog interesse voor onze pelgrimsreis naar Israël, er zijn nog plaatsen. In de maand juni 2011 gaan we met de voorbereiding ervan beginnen.

Aanmelden middels telefoon 06 22453361.

Hans Vugs, diaken-pastor.



### Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

<b>Mei 2011</b>		
za. 30 april	17.30 uur	Hans Kokke vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde
zo. 1 mei	10.00 uur	Mien van Driel-Smeekens vw. verj.
<b>Eerste Communie/ Jongerenkoor</b>		Ineke Vugs- van Etten Riet Pigmans-Janssen en Jan Pigmans vw. Verjaardag Joost Vromans 75 <sup>ste</sup> geboortedag
vr. 6 mei	10.30 uur	<b>Eerste Vrijdag</b>
vr. 6 mei	13.45 uur	Huwelijk van Jan Verhoeven en

		Lilian van der Heijden
za. 7 mei zo. 8 mei <b>Jongerenkoor Moederdag</b>	17.30 uur 10.00 uur	Riet Pigmans-Janssen Ineke Vugs- van Etten Tiny Weijers Maria van Trier-van den Hout Toon Oomens Rosa van Beurden-Diepstraten vw. jaargetijde Coleta Priems- Hendriks Riet van Helvert – Schuermans vw. jaargetijde
di. 10 mei	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
za. 14 mei zo. 15 mei <b>Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Toos van den Heuvel- Hoeckx Toon Oomens Jan van Mierlo Bep Dinslage- van Gog vw. verjaardag
za. 21 mei zo. 22 mei <b>Herenkoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- vanEtten Riet de Bresser- Ketelaars
za. 28 mei zo. 29 mei <b>Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Riet Pigmans- Janssen vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Jan Pigmans Mien van Driel-Smeekens vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Jan van Mierlo

### Intenties in huize Koningsvoorde

di. 3 mei <b>Koningsvoorde- koor</b>	19.00 uur	Gemeenschappelijke ziekenzalving
---	-----------	----------------------------------

za. 7 mei <b>Moederdag</b>	19.00 uur	Riet Pigmans- Janssen
za. 14 mei <b>Lidwinakoor</b>	19.00 uur	Toos van den Heuvel- Hoeckx Jan van Mierlo
ma.16 mei <b>Lidwinakoor</b>	19.00 uur	<b>Mariaviering</b>
za. 21 mei	19.00 uur	Riet de Bresser- Ketelaars
za. 28 mei <b>Lidwinakoor</b>	19.00 uur	Mien van Driel- Smeekens vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Riet Pigmans- Janssen vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Jan van Mierlo

### We kijken terug op de feestdagen

De drukke tijd is weer achter de rug: de Goede Week en Pasen. Met veel zonneschijn waren het mooie dagen. Druk in de stad om de nodige inkopen te doen: Nieuwe kleren voor Pasen, of is dit niet meer van deze tijd?

De vieringen in de kerk en in Koningsvoorde zijn druk bezocht. Alle betrokkenen hebben hun uiterste best gedaan om er mooie dagen van te maken.

De kerk gepoetst en sfeervol versierd gaf iedereen een goed gevoel. In de liturgie hebben we heel uitgebreid het lijden en de opstanding van Jezus overwogen. We zijn ons meer dan anders bewust dat Jezus leeft en God met ons is, in alle omstandigheden van ons leven. Daar zijn we dankbaar voor en putten we kracht uit voor de toekomst.

Riet van Overbeek



## Ziekenzalving, ziekenzegen



Op dinsdag 3 mei wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal.

Het is een van de zeven sacramenten. U kent ze nog wel, maar toch wil ik ze even noemen: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, de Wijding, Ziekenzalving (H. Oliesel), de Vergeving (vroeger de biecht genoemd).

Vroeger, vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, werd dit sacrament alleen gegeven aan mensen die zeer ernstig ziek

waren en die spoedig zouden sterven. Gelukkig kijkt men er nu anders tegen aan, ook al wordt het nog wel gevraagd voor stervende mensen. Nu wordt het op veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering. Vaak in verzorgingshuizen maar ook wel in sommige parochiekerken. Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn. Je mag dit sacrament meerdere keren in je leven ontvangen. Het is een teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je mee trekt in die laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken.

Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt u altijd contact op nemen met diaken Hans Vugs, pastor van de Lidwina Gerardus Majellaparochie. Zijn telefoonnummer is: 06-22453361).

## Heiligen in mei

- 1 mei: H. Jozef, arbeider
- 10 mei: H. Damiaan de Veuster
- 11. mei: H. Mamertus, ijsheilige

- 12 mei: H. Pancratius, ijsheilige
- 13 mei: H. Servatius, ijsheilige
- 14 mei: H. Bonifatius vanTarsus, ijsheilige
- 30 mei: H. Jeanne d'Arc
- 31 mei: Maria Visitatie

## Heilige Damiaan de Veuster



Pater Damiaan werd op 3 januari 1840 geboren te Ninde (gemeente Tremelo) in België als Jozef de Veuster.

Hij trad in bij de missionarissen van de heilige Harten van Jozef en Maria, ook wel Picpuspaters genoemd. Deze laatste naam is afkomstig van de Rue de Picpus te Parijs, waar de congregatie haar moederhuis had gevestigd.

Hij ging als missionaris naar de Hawaï-eilanden en werd in Honolulu op 21 mei 1864 priester gewijd.

Omdat de leprapatiënten van Hawaï in het noorden van het eiland Molokai

werden samengebracht, vroeg Damiaan om daar te mogen werken. De leprapatiënten hadden huisvesting en andere voorzieningen, maar geen medische hulp.

Damiaan bouwde een kerk, legde ook wegen aan en werkte als priester, dokter, timmerman, ziekenverzorger, begrafenisondernemer, maakte doodskisten en groef zelf de graven.

Op 15 april 1889 stierf hij zelf aan lepra. Hij was toen 49 jaar oud.

Op 11 oktober 2009 is hij heilig verklaard. Zijn feestdag is niet op zijn sterfdag 15 april, omdat 15 april regelmatig in de Goede Week valt, maar op 10 mei, de verjaardag van zijn aankomst in 1873 te Molokai.

Een Belgische heilige, wat zijn werk betreft te vergelijken met de Tlburger Peerke Donders, die ook zijn leven heeft ingezet voor de melaatsen.

## H. Jeanne d'Arc



Ze is op 6 januari 1412 geboren in Domrémy en op 30 mei 1431 gestorven te Rouan (Frankrijk).

Ze is geboren tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Als tiener hoorde ze stemmen van de heilige Catharina en Margaretha, van de aartsengel Michaël en van God, die zeiden dat Frankrijk bevrijd moest worden van de Engelsen. In 1429 ging Jeanne verkleed als man naar de hertog, om hem te overtuigen om die strijd te voeren. Als 17-jarig meisje gaf ze vertrouwen aan het Franse leger

en vocht mee in de strijd tegen de Engelsen. Reims, de stad waar koningen gekroond werden, werd onder haar leiding veroverd. Op 17 juli kon de dauphin daar tot koning Karel VII gekroond worden.

In 1430 werd Jeanne d'Arc door de Bourgondiërs gevangen genomen en verkocht aan de Engelsen. Deze brachten haar voor de kerkelijke rechtbank, de Inquisitie, om haar als heks en ketter te beschuldigen.

Verklaringen over het horen van stemmen trok ze in. Omdat ze in gevangenschap weer mannenkleden droeg werd het proces opnieuw geopend en werd ze uiteindelijk veroordeeld tot de brandstapel. Op de oude markt te Rouan werd ze op 30 mei 1431 verbrand. Haar as werd in de Seine gestrooid.

Later is de veroordeling wegens 'ketterij' nietig verklaard door paus Calixtus III. Op 16 mei 1920 is ze door paus Benedictus XV heilig verklaard.

## Maria Visitatie.



We vieren deze feestdag momenteel op 31 mei. Vroeger was dit op 2 juli, maar omdat het feest van Johannes de Doper op 24 juni wordt gevierd, wilde men deze feestdag ervoor plaatsen.

Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth staat beschreven in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas. Beide vrouwen waren zwanger. Toen Maria gehoord had van de engel dat haar nicht een kind verwachtte, ging ze in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar Elisabeth met haar man Zacharias woonde. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind dat ze droeg op in haar schoot en werd vervuld van de heilige Geest. Ze sprak: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot'. Maria heeft daarna haar Magnificat uitgesproken, een lofzang om God te prijzen voor hetgeen haar is overkomen.

Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth en ging toen terug naar huis.

Elisabeth kreeg een zoon en hij werd Johannes genoemd.

## Moederdag



Elk jaar op de tweede zondag van mei, dit jaar op 8 mei, worden alle moeders in het zonnetje gezet. Zelfgemaakte cadeautjes en ontbijt op bed en de vaders zullen op die dag alle werkzaamheden verrichten. Moederdag is een feest dat ontleend wordt aan het gebruik van de moedercultus in het oude Griekenland. De katholieke kerk kent een lange traditie van de

verering van Maria, de moeder van Jezus. Dit alles heeft te maken met onze Moederdag.

Echter deze feestdag is voor het eerst geïntroduceerd in Amerika. Het was een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Later werd die dag gepromoot als een dag van waardering voor moeders.

Nederland kent Moederdag vanaf 1925. Momenteel wordt bijna overal ter wereld Moederdag gevierd, maar niet overal op dezelfde datum.



## Zaligverklaring



Op 1 mei 2011 wordt in Rome paus Johannes Paulus II door paus Benedictus XVI zalig verklaard.

Deze paus werd op 18 mei 1920 geboren als Karel Józef Wojtyła te Wadowice nabij Krakau in het Zuiden van Polen.

Op 16 oktober 1978 werd hij als 264<sup>ste</sup> paus gekozen. En op 2 april 2005 gestorven in Rome. Ruim 26 jaar was hij paus van de Rooms Katholieke kerk.

Hij was de eerste niet-Italiaanse paus sinds 1522, toen een Nederlander tot paus werd gekozen, namelijk Adrianus VI.

De feestdag van een zalige of heilige is in de meeste gevallen de sterfdag van die persoon. Voor Paus Johannes Paulus II is die echter vastgesteld op 22 oktober, de dag waarop hij zijn pontificaat aanvaardde. De reden hiervan is dat de sterfdag heel vaak in de Goede Week valt en de feestdag van de zalige paus dan zou vervallen.

## Zondag voor de Oosterse Kerken op 22 mei

Het Midden-Oosten strekt zich uit van Turkije tot Jemen en van Egypte tot Iran. Al deze landen hebben een Islamitische meerderheid, behalve Israël. De christenen behalen in die landen 1% tot 10%. Hun situatie is in veel van die landen erg problematisch. De Katholieke Vereniging voor Oecumene vraagt op zondag 22 mei aandacht voor die christenen onder het motto: Samen kerk, levend getuigenis.

De meeste christenen daar behoren tot de Oosterse Kerk. Ze zijn niet altijd verbonden met Rome (bv. De Kopten in Egypte) en sommigen spreken nog Aramees, de taal van Jezus. Sommige van deze Oosterse Christenen hebben de band met Rome hersteld, maar hun eigen oosters karakter behouden, wat vooral tot uiting komt in de liturgie.

In de meeste landen is wel godsdienstvrijheid, maar in de praktijk werkt dit soms anders uit en worden de christenen vervolgd. Er zijn ook landen waar het goed gaat, bv. In Jordanië en Syrië.

Soms trekken christenen weg uit hun land, wat moeilijk is voor hen zelf en niet goed voor hun land, wat ze mede hebben opgebouwd. Een dialoog met de Islam is allereerst noodzakelijk. Respect voor elkaars godsdienst is van het grootste belang om vreedzaam te kunnen samen leven.

## Geheugensteuntjes



zo.	1 mei	10.00 uur	Eerste Communieviering
zo.	1 mei	10.00 uur	Kindernevendienst
di.	3 mei	19.00 uur	Gemeenschappelijke ziekenzalving in Koningsvoorde
do.	5 mei	16.00 uur	Aanbidding
do.	5 mei	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
vr.	6 mei	10.30 uur	Eerste vrijdag
ma.	9 mei	20.00 uur	Parochiebestuur
di.	10 mei	10.30 uur	Pio-morgen
wo.	11 mei	20.15 uur	doopvoorbereiding
do.	12 mei	16.00 uur	Aanbidding
ma.	16 mei	11.00 uur	Pastorale werkgroep
ma.	16 mei	19.00 uur	<b>Mariaviering</b> in Koningsvoorde
di.	17 mei	18.30 uur	Vormselvoorbereiding
wo.	18 mei	20.00 uur	Bijbelgroep Hans (2008)
do.	19 mei	10.00 uur	Koffieochtend
do.	19 mei	16.00 uur	Aanbidding
do.	19 mei	20.00 uur	Bijbelgroep Hans (2006)
vr.	20 mei	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
di.	24 mei	18.30 uur	Vormselvoorbereiding
wo.	25 mei	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do.	26 mei	16.00 uur	Aanbidding
do.	26 mei	20.00 uur	Bijbelgroep Hans (2006)
za.	28 mei	17.00 uur	Vormselviering in Korvelse kerk

## De stille hoop

In onze mooie Paoter Pio kapel,  
die ok elke parogeaon bewonder,  
mokte ik vurrige week tog wir iets mee,  
egt waor, het leek wel op un wonder, zo ik zee.  
Un keers bij Paoter Pio stond er te braande  
vur un goeie intentie, dè begrepte wel.  
Wordt die dan ok verheurt? Ge begrept dè wel.  
Mar plots trok er iemaand aon menne mouw,  
Die teege men zi, menheer luster is gauw:  
Ik steek bij Pio geregelt un dikke keers aon,  
Mar menne intentie heettie nog noot verheurt,  
Daorum laot ik is bij Maria probeerre,  
Misschien dè 't bij hur wel gebeur.

*Hein Libregts*



## Belangrijke gegevens



**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361

**Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella**  
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.  
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,  
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,  
enz.

**Voor uitvaarten en in noodgevallen**  
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

### Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

### Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 mei** middels e-mail adres:  
[parochie.lgm@xs4all.nl](mailto:parochie.lgm@xs4all.nl) of in brievenbus van de kerk.  
website: [www.parochielgm.nl](http://www.parochielgm.nl)  
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen  
Jos Peeters  
Riet van Overbeek