

De Brug



De andere helft

Op de Grote Sabbat kwam de rabbi eens moe
en met lome pas van het bedehuis naar huis.

Waardoor ben je zo uitgeput,
vroeg zijn vrouw hem.

De preek heeft me ontzettend veel gekost, zei hij.

Ik moest voor de armen preken en hun schrijnende nood,
want alles is peperduur geworden.

En wat heeft je preek voor uitwerking gehad,
vroeg zijn vrouw.

Voor de helft van wat nodig is, is gezorgd,
antwoordde hij,

want de armen zijn namelijk bereid te ontvangen.

Hoe het met de andere helft er voor staat,
of namelijk de rijken bereid zijn te geven,
dat weet ik nog niet!

Chassidische Vertelling

Het volgende nummer van 'De Brug' zal het juli/augustusnummer zijn. Dit vanwege de vakantieperiode

Geloofsbelijdenis.



Ik geloof,
dat ik nooit alleen ben;
God is bij mij,
Hij is mijn Vader.
Hij heeft alles geschapen,
ook mij.
Ik geloof
dat God de wereld in zijn
hand houdt
Hij heeft zijn Zoon Jezus
Christus
op aarde gezonden.
Ik geloof,
dat Hij de Zoon van God is;
Hij werd aan het kruis
geslagen
en ging door de dood
om ons te bevrijden van schuld.
Hij is opgestaan,
Hij is mijn broeder.
Ik geloof,
dat ik ook onder de mensen
niet alleen ben.

Hans Vugs,
diaken-pastor

In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Op zondag 5 mei 2013 kwamen we in de Piokapel bijeen om **ALICIA VAN DE RIJT** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Alicia was gekomen met haar moeder Bianca van de Rijt, met de peetoom Danny van de Rijt en de peettante Djowena van de

Oudenhoven, met haar opa en oma en nog veel vriendjes en vriendinnetjes. Alicia heeft het kruisteken van Jezus ontvangen en ook van haar mama, peetouders en opa en oma. Van haar vriendjes en vriendinnetjes kreeg ze een lief kusje. Aan het einde van het verhaal van Jezus beloofden alle kinderen die aanwezig waren, dat ze in de komende periode proberen om samen met elkaar te delen en te spelen. Zij wisten ook wat we allemaal nodig hebben als we een kindje gaan dopen. Natuurlijk water, maar ook een handdoek, een schelp waarmee je wat water kunt scheppen om over het hoofdje te laten lopen, een kaars en wat olie. De doopkaars vonden ze allemaal mooi en konden ook de tekens benoemen van het water en het kruis van de kerk. Olie van Jezus dringt in de huid en beschermt Alicia tegen alle gevaren. Samen met mama, peetouders en de kinderen hebben we een dak van handen boven Alicia gemaakt, waarmee we aan willen geven dat we samen willen zorgen voor de nieuwe wereldburger. Na de doop van Alicia hebben we allemaal een beetje van het vuur van de doopkaars gekregen en zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan. Daar hebben we Maria dank je wel gezegd en gebeden dat zij voor Alicia en ons zal beschermen op onze levensweg. Natuurlijk was er voldoende animo om de doopklok te luiden.

Alicia woont met haar mama in de Oerlesestraat 183.

Op het hoogfeest van Pinksteren werd onze kerk bezocht door onze nieuwe wereldburger **LIZZY OP 'T HOOG**. Zij kwam met een trotse papa en mama Benny en Linda Op 't Hoog, met twee

peettantes Simone Op 't Hoog en Kyra van de Ven, met opa's en oma's, met zelfs twee overgrootmoeders en een overgrootvader, heel veel ooms en tantes en vriendjes. De jongste vriendjes hebben beloofd, dat als Lizzy groter gegroeid is, dat zij dan met haar gaan spelen., Ja, Lizzy mag ook mee voetballen als zij wil. De grootste jongen heeft zelfs beloofd dat als papa en mama van Lizzy, de opa's en oma's en peettantes niet kunnen om dan op Lizzy te passen. Dat werd door de ouders van Lizzy wel in de oren geknoopt. Benny en Linda hadden hun doopkaars, die zij gekregen hadden bij hun doop, meegebracht en vandaag weer eens aangestoken aan de Paaskaars. Daarna hebben we samen weer een dak boven Lizzy gemaakt en gebeden dat God haar en ons allen wil beschermen op onze levensweg. Toen Lizzy werd gedoopt liet zij geen enkele kick horen, ze vond het wel goed dat koude water over haar hoofd. Ook Lizzy kreeg een doopkaars en die werd door de peettante aangestoken aan de doopkaars van mama. Zo blijft het vuur en het licht van Jezus doorgaan van mama naar kind. Iedereen ging mee naar Moeder Maria om haar hulp, steun en nabijheid te vragen. Zoals elke moeder er altijd is voor haar kind, zo hebben we Maria gevraagd er ook voor ons te zijn.

Lizzy woont met haar ouders in de Christiaan Huijgenstraat 31.

DANK, DANK, DANK.

Op Pinksterzondag 19 mei 2013 kwam ik met drie van mijn kleinkinderen naar de kerk om de zondagse mis te vieren. De drie zouden misdienen, dat was hun gevraagd. Maar ik kom het terrein voor de kerk opgereden en wat zag ik tot mijn verbazing dat de vlaggen aan de kerk hingen. En mijn kleinkinderen konden mij vertellen, ja opa, ze vieren jouw verjaardag. Binnen was het dameskoor aan het inzingen, want volgens plan zou vandaag ons gemengde koor zingen. De hele viering verliep zoals normaal, Maar bij de mededelingen stond de heer Jan Sloot ineens op en liep naar voren. Hij gaf mij een teken dat ik even moest wachten. Hij begint een redevoering en die ging alleen maar over mij. Dat had ik niet verwacht en kreeg een kleur tot ver achter mijn oren, dit had ik niet verwacht, zoveel lof voor iemand die maar gewoon zijn werk doet.

Aan het einde van zijn speech kreeg ik enkele prachtige cd's waarvan ik al enkele keren in alle rust heb genoten.

Meteen sloot het herenkoor daar op aan met een lang zal hij leven, maar op de Russische wijze en woorden. Prachtig. In de ontmoetingsruimte werd ik al snel door iedereen omringd en werd ik gefeliciteerd en geprezen. Maar dat was nog niet voldoende want daarna werd ik toegesproken door de penningmeester die mij namens de Piostichting feliciteerde en natuurlijk kwam ook hij met de kromme arm. Ook het herenkoor en het dameskoor waren present en als klap op de vuurpijl kwam Hans Visser naar voren en feliciteerde mij namens alle mensen van Burkina Faso. Ook hij had een cadeau bij zich, maar hij wist mij te vertellen dat ik het niet mag afstoffen. Nu was ik en allen die er bij stonden wel heel nieuwsgierig, wat zal dat zijn. En ja hoor door Will Visser kreeg ik een prachtige tas, hij was wel zwaar van gewicht en toen ik het open maakte zag ik een prachtig beeld. Het was een gegoten bronzen Goede Herder, speciaal voor mij gegoten en gemaakt door Issa Kiemtore, de coördinator in Burkina Faso. Het was een gezellig samenzijn met een aangekleed kopje koffie en een glas. Heerlijk. Dit alles was mogelijk gemaakt door de Piostichting en het bestuur van de Goede Herder. Op mijn eigenlijke feestdag, dinsdag 21 mei kreeg ik vele gelukwensen persoonlijk, door de telefoon en een postzak vol kaarten voor mij. Allen, die op welke wijze mede gewerkt hebbe om deze verjaardag tot een onvergetelijke te maken, door handen en woorden, door stoffelijke zaken, door elke attentie. Dan ook HEEL, HEEL HARTELIJK DANK, het is allemaal te veel eer, maar wel hartverwarmend. Nogmaals dank.

Hans Vugs,
Diaken-pastor



Zondag 26 mei



Om 10.00 uur was de kerk goed bezet en ons dameskoor in volle getale aanwezig op het koor. Een bijzondere dag. Ons dameskoor 'Sursum Corda' vierde haar gouden feest. Een goed verzorgde viering. Vóór de communie kwam het koor naar beneden en hebben daar het communie- en slotlied gezongen. Op het einde van de viering werd het bestuur van het koor op het priesterkoor gevraagd. Tijdens de toespraak van diaken Hans Vugs kreeg

Betsie Ebbing als voorzitter van het koor een kerkelijke onderscheiding: Pro Ecclesia et pontificae., als dank voor de jarenlange inzet voor het koor.

Een gezellige receptie met koffie en een drankje met veel lekkere hapjes volgde. De koorleden mochten nog blijven voor de lunch en werden in de avond weer verwacht voor een gezellig diner.

Ook Annie Kocken, die vijf en twintig jaar lid was van het koor, kreeg een onderscheiding: de zilveren speld van de Gregoriusvereniging. Een welverdiend cadeau. Proficiat!

En we gaan weer vrolijk verder: Wat de toekomst brenge moge!



St. Janskruid



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

juni		
za. 1 juni zo. 2 juni Dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Jan en Riet Vromans- Priems Ineke Vugs-van Etten Anna Bogers- Schapendonk Ria Staps vw. jaargetijde Piet Robben Uit dankbaarheid voor een 90ste verjaardag
vr. 7 juni	10.30 uur	Eerste Vrijdag en feest van het H. Hart van Jezus
za. 8 juni zo. 9 juni Herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans-van Hautum Ineke Vugs-van Etten Ouders van Etten-de Koning vw. jaargetijde Jan van Lieshout Joke Jansen-van Tilborg Louis Emmen en zoon Louis vw. jaargetijde

		Marie-José Snels vw. verjaardag
di. 11 juni	10.30 uur	Pio-morgen
za. 15 juni zo. 16 juni Jongerenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Vaderdag Ineke Vugs- van Etten Ouders van Etten-de Koning vw. verjaardag Piet Weijers Jeanne Jacobs- Vorster Rob van den Bosch vw. vaderdag Will Koolen vw. vaderdag
za. 22 juni zo. 23 juni Herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum Ineke Vugs-van Etten Jan van Lieshout Rob van den Bosch vw. Trouwdag
za. 29 juni zo. 30 juni	17.30 uur 10.00 uur	Jan en Riet Vromans-Priems Ineke Vugs- van Etten vw. verjaardag Jeanne Verhagen- van Tilburg vw. jaargetijde

Intenties in huize Koningsvoorde

za. 1 juni.	19.00 uur	Anna Bogers- Schapendonk Uit dankbaarheid voor een 90 ^{ste} verjaardag
za. 8 juni	19.00 uur	
za. 15 juni	19.00 uur	Vaderdag
za. 22 juni	19.00 uur	
za. 29 juni	19.00 uur	

Geheugensteuntjes



zo. 2 juni	10.00 uur	Kindernevendienst
ma. 3 juni	10.00 uur	Pastorale werkgroep
wo. 5 juni	20.15 uur	doopvoorbereiding
do. 6 juni	16.00 uur	Aanbidding
do. 6 juni	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
vr. 7 juni	10.30 uur	Eerste Vrijdag en feest van het H. Hart van Jezus
zo. 9 juni	14.00 uur	Concert in de Broekhovense kerk
di. 11 juni	10.30 uur	Pio-morgen
do. 13 juni	16.00 uur	Aanbidding
do. 13 juni	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
zo. 16 juni	10.00 uur	Vaderdag
do. 20 juni	10.00 uur – 11.30 uur	Koffie-ochtend !
do. 20 juni	16.00 uur	aanbidding
vr. 21 juni	12.00 uur	Redactie 'De Brug' juli/-aug.
ma. 24 juni	20.00 uur	Bijbelgroep 2008
do. 27 juni	16.00 uur	Aanbidding
do. 27 juni	20.00 uur	Bijbelgroep 2006

Feesten in juni

7 juni: H. Hart van Jezus
13 juni: H. Antonius van Padua
14 juni: H. Lidwina van Schiedam
16 juni: Vaderdag
24 juni: H. Johannes de Doper
29 juni: H. H. Petrus en Paulus

Dinsdag 14 juni: H. Lidwina van Schiedam



Deze dag is ook voor onze parochie een bijzondere dag. We vieren de sterfdag van deze Nederlandse heilige: Lidwina van Schiedam. Sinds de afbraak van de 'Witte Kerk' aan de Generaal Kockstraat is de naam van die kerk en van de parochie, bij de naam van de parochie Trouwlaan gevoegd. Sinds die tijd heet onze parochie: parochie Lidwina Gerardus Majella. In het begin was het even wennen, zoals dat bij elke fusie, en elke naamsverandering is. Momenteel is er weer een naamswijziging. We heten nu de parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan). De kerken blijven hun eigen naam behouden. Voor ons is dit Gerardus Majella. De naam Lidwina is dan niet meer van toepassing. Toch zullen we ons deze heilige vrouw blijven herinneren. Achter in de kerk hangt een houtsnijwerk met taferelen uit haar leven.



*Het weer van St. Jan, houdt dertig
dagen aan!*

Bedankje

In september 2012 op de ziekendag kreeg ik te horen zowaar dat ik mee naar een bedevaart mocht. Eerst even schrikken, daarna erg blij, omdat ik in mei 2013 mee naar Lourdes mocht gaan. 't Was geweldig en heel goed georganiseerd. Maria wordt in Lourdes dagelijks geëerd. Een vrijwilligster zorgde heel goed voor mij, zodoende was ik bij alle diensten van de partij. Bedankt voor deze mooie vakantiedagen, waar de ziekenkas aan heeft bijgedragen.

Riet de Boer-van Groenendael

**Te Lourd'op de bergen verscheen in een grot,
vol glans en vol luister de moeder van God.
Ave, ave, ave Maria.**

Vaderdag

Een feestdag ter ere van de vaders. Niet in alle landen wordt dit op de derde zondag in juni gevierd. In België is het op de tweede zondag van juni. In Spanje en Portugal op 19 maart, de feestdag van St. Jozef. In Duitsland op Hemelvaart..

En dan de cadeautjes: alweer een stropdas of sokken of deze keer iets uit de elektronicazaak?

Deze feestdag komt uit Amerika overgewaaid. Een Vrouw wilde haar vader eren die veteraan was uit de Amerikaanse Burgeroorlog en hij ook weduwnaar was geworden toen zijn vrouw stierf bij de geboorte van hun zesde kind.

Ook bij ons in de kerk is er aandacht voor Vaderdag en komt het jongerenkoor weer zingen.

Vaders proficiat en hopelijk ook eens een keer ontbijt op bed.

Alle vaders proficiat!

Concert in de Broekhovense kerk



Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk van Broekhoven, Onze Lieve Vrouw Moeder van Goede Raad, is er op zondag 9 juni om 14.00 uur een concert in de kerk. De toegang is gratis.

In de pauze is er koffie en thee en iets lekkers en na afloop, zo rond 16.00 uur, wat napraten onder het

genot van een hapje en een drankje.-

U kunt luisteren naar: De zanggroep, Het Christoffelkoor, de Green Forest Singers, de Vrolijke Muzieknotjes, en orgelspel van Iskander Zalialdinov.



*Waar woorden tekort schieten
spreekt de muziek!*



Vakantiepret

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.
e-mailadres: info@hlgm.nl

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, daarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, daarna koffie.

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie De Goede Herder Tilburg (locatie Trouwlaan)

Parochieblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 juni** middels e-mail adres:
pastoraat@hlgm.nl (e-mailadres van de parochie) of in brievenbus
van de kerk.
website: [www. hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad “De Brug”

Maria Kolen
Riet van Overbeek

