

# De Brug



## De andere helft

Op de Grote Sabbat kwam de rabbi eens moe  
en met lome pas van het bedehuis naar huis.

Waardoor ben je zo uitgeput,  
vroeg zijn vrouw hem.

De preek heeft me ontzettend veel gekost, zei hij.

Ik moest voor de armen preken en hun schrijnende nood,  
want alles is peperduur geworden.

En wat heeft je preek voor uitwerking gehad,  
vroeg zijn vrouw.

Voor de helft van wat nodig is, is gezorgd,  
antwoordde hij,

want de armen zijn namelijk bereid te ontvangen.

Hoe het met de andere helft er voor staat,  
of namelijk de rijken bereid zijn te geven,  
dat weet ik nog niet!

*Chassidische Vertelling*

**Het volgende nummer van 'De Brug' zal het juli/augustusnummer zijn. Dit vanwege de vakantieperiode**

## Feest van het Heilig Hart.

Vrijdag 15 juni 2012 vieren wij het Hoogfeest van het Heilig Hart. In de vorige eeuw hielden we op die dag de grote processie naar het H. Hartbeeld voor de Heuvelse kerk. Voor ons mensen van 2012 is dat voorbijge tijd. Maar toch heb ik nog wat losse gedachten die ons een dezer dagen kunnen aanspreken:

### Jezus Christus,

Je noemt Mij Meester  
En je gehoorzaamt Mij niet;  
Je noemt Mij Licht  
En je ziet Mij niet;  
Je noemt Mij de Weg  
Maar jij bewandelt Mij niet;  
Je noemt Mij het Leven  
Maar je begeert Mij niet;  
Je noemt Mij de Waarheid  
Maar je volgt Mij niet;  
Je noemt Mij Goed  
Maar je houdt niet van Mij;  
Je noemt Mij Rijk  
Maar je vraagt Mij niets;  
Je noemt Mij Eeuwig  
Maar je zoekt Mij niet;  
Je noemt Mij Barmhartig  
Maar je vertrouwt Mij niet;  
Je noemt Mij Almachtig  
Maar je eert Mij niet;  
Je noemt Mij Rechtvaardig  
Maar je vreest Mij niet.  
Verwonder je dan niet  
Als Ik je afwijs!

Op vrijdagmorgen zullen we om 10.30 uur een Eucharistieviering houden waarbij u bent uitgenodigd. Daarna drinken we koffie.

Hans Vugs, diaken-pastor

## In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Zondag 29 april 2012 werd heel onze prachtige Piokapel gevuld met mensen die gekomen waren om **TIJS BERTENS** in onze geloofsgemeenschap welkom te heten. Tijs was met zijn vader en moeder, Piet Bertens en Cindy van Laarhoven, met zijn opa's en

oma's en heel veel vriendjes en vriendinnetjes gekomen. Nadat zijn ouders de namen van hem hadden verklaard, en nadat Wanda van Heeswijk – van Laarhoven en Oranda Bertens, zijn peettantes, heel plechtig hadden beloofd dat Tijs te pas en te onpas bij hen welkom was, hebben zij en alle kinderen die aanwezig waren boven hem een dak gemaakt, om aan te geven dat zij er voor Tijs altijd willen zijn. Dat zij met hem mee willen trekken door het leven heen.

Het verhaal van Jezus werd met rode oortje beluisterd en ook hebben we allemaal naar het doopwater gezocht. Gelukkig wist een van de kinderen de doopvont met daarin het doopwater te vinden. Toen konden we gaan dopen.

Tijs gaf geen teken van verbazing toen hij het koude doopwater over zijn hoofd kreeg. Nadat hij met Chrisma-olie was gezalfd heeft een van de peettantes zijn doopkaars aan de paaskaars aangestoken. En Tijs was zo blij dat hij aan alle kinderen zijn pas ontvangen licht doorgaf. In een lange processie zijn we naar Moeder Maria getrokken en hebben haar dank je wel gezegd, maar hebben haar ook haar moederlijke zorg gevraagd voor Tijs en voor alle aanwezigen. Na het lang zal hij leven, hebben de kinderen en veel grote mensen de doopklok geluid.

Tijs woont met zijn papa en mama in de Valkenswaardstraat 13 te Tilburg.

Op zondag 6 mei 2012 kwamen we bijeen voor de doop van **JENS VAN DE LISDONK**. Jens was met zijn papa en mama, Christian van de Lisdonk en Yvette van Abeelen, met opa's en oma's, met peetoom Roland van Abeelen en peettante Ilona van de Lisdonk en

met heel veel ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk gekomen. De mama van Jens vertelde hoe papa en mama aan de naam Jens gekomen waren en waarom hij de doopnamen Cees en Frank er bij kreeg. Uit het verhaal werd heel duidelijk dat Jens geen eenling op Gods aardbodem is, maar via mensen met heel veel andere verbonden is. Alle vriendjes en vriendinnetjes hebben Jens beloofd dat als hij straks groter is gegroeid dat hij dan met hen mee mag spelen, ja er waren zelfs enkele grotere kinderen die aan de papa en mama van Jens beloofd hebben dat zij indien nodig op Jens willen passen. Nadat Jens het heilig doopsel en de Chrisma-zalving had ontvangen, kreeg hij een mooie, prachtige doopkaars, die door de peetoom werd aangemaakt aan de paaskaars. Jens was heel gul en gaf aan alle kinderen wat van zijn pas ontvangen licht van Christus. Natuurlijk hebben we dat licht naar Maria gebracht en daarbij gevraagd om voor Jens en voor ons allen goed te zorgen.

Bij elk feest hoort ook dat we een lang zal hij leven zingen en daarna de doopklok luiden. Het feest dat in de kerk begonnen was, werd thuis gezellig voortgezet.

Jens woont met zijn ouders in Groedehof 12, te Tilburg

Zondag 20 mei 2012 kwam **MARCIANO WILLIAMS** naar onze kerk om zich te laten opnemen in onze parochiegemeenschap. Marciano werd door zijn papa Scott Williams en zijn mama Melissa Lier, met zijn opa's en oma's, met zijn twee peetooms, Rico Bruens en Glenn Williams en zijn peettante Ilona Lier naar de kerk gebracht. Natuurlijk waren er met hen ook ooms en tantes en niet te vergeten vrienden en vriendinnetjes mee gekomen. Marciano krijgt bij het Heilig Doopsel de namen Marciano, Henricus, Cornelis, John. Zijn papa en mama hebben aan ons allen verteld waarom zij dit allemaal gedaan hebben. Rico, Glenn en Ilona hebben Marciano beloofd dat hij altijd bij hen welkom is, dus Marciano heeft het geluk dat als een peetoom niet thuis is dat hij dan bij andere wel binnen kan of bij zijn peettante.

De vrienden en vriendinnen hebben tezamen met de ouders en peetouders rondom Marciano gestaan om hem te zeggen: Marciano wij zij er steeds voor jou. Toen Marciano gedoopt werd stond er rond de doopvont zijn ouders en peetouders, maar ook veel vriendjes en vriendinnetjes, heel nieuwsgierig wat er allemaal ging gebeuren. In een lange opstoot zijn we toen, met heel veel lichtjes naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gevraagd om voor Marciano en ons

allen te zorgen. Iedereen was uitgenodigd op het doopfeest, maar dan moeten we eerst wel zingen en dat hebben we gedaan. En het was dringen bij het luiden van de doopklok, want groot en klein wilde graag die klok laten luiden.

Marciano woont met zijn ouders in de Putterstraat 9 te Tilburg.

Diezelfde zondag kwam **JORDY SANDERS** met zijn papa en mama, Johnny Sanders en Debby Kuijpers, met zijn opa's en oma's, met zijn peetoom Danny Sanders en zijn peettante Desiree van Meer en met heel veel familieleden en vriendjes naar onze kerk. Jordy is geboren op 14 augustus 2011, 6 weken te vroeg gekomen, maar daar is nu helemaal niets meer van te merken of te zien. Jordy krijgt bij zijn doop de namen: Jordy, Wilhelmus, Johannes, allemaal van mensen die in het leven van Jordy een grote betekenis hebben. Maar hij weet dat hij niet alleen door het leven moet gaan, maar dat er aan alle kanten hulp te verwachten is.

Uit het verhaal van Jezus hebben we geleerd dat we samen door het leven mogen gaan, dat we niemand moeten buiten sluiten of aan de zijkant moeten zetten, want dat vindt niemand leuk. En wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook aan een ander niet.

Papa en mama, peetoom en peettante hebben beloofd om Jordy naar best vermogen te begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid.

En natuurlijk hebben we Maria een hartelijke groet gebracht, onze lichtjes tot bij haar gebracht en gebeden om haar moederlijke begeleiding. Na het zingen van het lang zal hij leven, hebben velen de doopklok geluid.

Jordy woont met zijn ouders in de Riemerstraat 5 te Tilburg.

Hierna kwam een hele bijzondere doop, mensen vanuit België die hier hun nieuwe wereldburger wilde laten dopen. U zult vragen kunnen ze geen kerk dichterbij vinden? Ja, maar alle familieleden en vrienden wonen in Tilburg, dus het was eenvoudiger dat de dopeling naar Tilburg kwam, dan dat alle familieleden naar Arendonk in België gingen. Het was een hele happening, want **SHAVIËNNA KLASSEN** werd omringd door haar ouders Sylvester Klasen en Shirley van Horen, opa's en oma's, familieleden en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Shaviënna heeft twee peetooms gekregen te weten Wesley van Horen en Joris Kox, zij hebben tegen Shaviënna duidelijk gezegd dat zij haar op haar weg naar zelfstandigheid zullen begeleiden, zo goed als mogelijk is. Papa en mama hebben aan alle

aanwezige uitgelegd hoe zij aan Shaviënna gekomen zijn, het is geen bestaande naam, deze naam komt ook niet van internet, maar het een naam die gemaakt is van de namen van Sylvester en Shirley. Verder kreeg zij bij haar doop de namen Maria, Amandus, twee namen die verbondenheid aangeven met belangrijke mensen.

Shaviënna is een voorbeeldig kind, dat tijdens de doop heeft geslapen, alleen toen dat koude doopwater over haar hoofdje stroomde, moest zij wel even laten merken dat ze daar van verschrok. Met zijn allen zijn we naar Maria gegaan om haar hulp en bijstand te vragen. En natuurlijk hebben we een lang zal zij leven, en de doopklok geluid, die ze zelfs in België hebben gehoord.

Shaviënna woont met haar ouders in de Roeststraat 21 te Arendonk, België



*Het weer van St. Jan, houdt dertig dagen aan!*



### Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

<b>juni</b>		
vr. 1 juni	10.30 uur	<b>Eerste vrijdag</b>
za. 2 juni	14.30 uur	Huwelijk van Reinald van Rees en Marieke Linschoten
za. 2 juni zo. 3 juni <b>Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	<b>Allerheiligste Drieëenheid</b> Harrie Hermans Familie Smeulders Jan van Roessel, Drik Berkhof Ineke Vugs-van Etten Betsy Smits-van der Steijlen Ria Staps vw. jaargetijde Marie-Louise Beukers vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde
za. 9 juni zo 10 juni <b>Herenkoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	<b>Sacramentsdag</b> Jan van Roessel vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Fien Hultermans-van Hautum Ans van der Weide-van Boxtel Ineke Vugs-van Etten Ouders van Etten-de Koning vw. verjaardag

di. 12 juni	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
vr. 15 juni	10.30 uur	<b>Feest van H. Hart van Jezus</b>
za. 16 juni zo. 17 juni	17.30 uur 10.00 uur	<b>Vaderdag</b> Harrie Hermans vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde San Cools Tiny Weijers- van Pelt Piet Weijers Ineke Vugs- van Etten Ouders van Etten-de Koning vw. jaargetijde Marcel Muurmans Rob van den Bosch Edwin Juan Lodewica vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Wil Koolen vw. verjaardag
za. 23 juni zo. 24 juni	17.30 uur 10.00 uur	<b>H. Johannes de Doper</b> Fien Hultermans- van Hautum Ineke Vugs-van Etten Ouders Kahlman-Vromans Rob van den Bosch vw. Trouwdag
za. 30 juni zo. 1 juli	17.30 uur 10.00 uur	San Cools Ineke Vugs- van Etten Betsie Smits – van der Steijlen Drik Berkhof Sophie Smeulders-van der Sanden vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde

### Intenties in huize Koningsvoorde

za. 2 juni.	19.00 uur	<b>Allerheiligste Drieëenheid</b> Harrie Hermans Marie-Louise Beukers vw. jaargetijde Familie Smeulders
-------------	-----------	---

za. 9 juni	19.00 uur	<b>Sacramentsdag</b> Ans van der Weide-van Boxtel Jan van Mierlo
za. 16 juni	19.00 uur	<b>Vaderdag</b> Harrie Hermans vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde San Cools
za. 23 juni	19.00 uur	<b>H. Johannes de Doper</b> Jan van Mierlo
za. 30 juni	19.00 uur	San Cools Sophie Smeulders-van der Sanden vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde

### Geheugensteuntjes



vr. 1 juni	10.30 uur	<b>Eerste vrijdag</b>
zo. 3 juni	10.00 uur	Kindernevendienst
wo. 6 juni	20.15 uur	doopvoorbereiding
do. 7 juni	16.00 uur	Aanbidding
do. 7 juni	19.30 uur	Bijbelgroep ( Riet)
do. 7 juni	20.00 uur	Bijbelgroep 2008
di. 12 juni	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
wo. 13 juni	10.00 uur	Pastorale werkgroep
do. 14 juni	16.00 uur	Aanbidding
do. 14 juni	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 ( Hans)
vr. 15 juni	10.30 uur	<b>H.Hart van Jezus</b>
zo. 17 juni	10.00 uur	<b>Vaderdag</b>
<b>do. 21 juni</b>	<b>10.00 uur – 11.30 uur</b>	<b>Koffieochtend !</b>
vr. 22 juni	12.00 uur	Redactie 'De Brug' juli/aug.
wo. 27 juni	13.30 uur	Kinderbijbelgroep
wo. 27 juni	20.00 uur	Bijbelgroep 2008
do. 28 juni	16.00 uur	Aanbidding
do. 28 juni	20.00 uur	Bijbelgroep 2006

## Feesten in juni

3 juni: Allerheiligste Drieëenheid  
10 juni: Sacramentsdag  
13 juni: H. Antonius van Padua  
14 juni: H. Lidwina van Schiedam  
15 juni: H. Hart van Jezus  
17 juni: Vaderdag  
24 juni: H. Johannes de Doper  
29 juni: H. H. Petrus en Paulus

## Dinsdag 14 juni: H. Lidwina van Schiedam



Deze dag is ook voor onze parochie een bijzondere dag. We vieren de sterfdag van deze Nederlandse heilige: Lidwina van Schiedam. Sinds de afbraak van de 'Witte Kerk' aan de Generaal Kockstraat is de naam van die kerk en van de parochie, bij de naam van de parochie Trouwlaan gevoegd. Sinds die tijd heet onze parochie: parochie Lidwina Gerardus Majella. In het begin was het even wennen, zoals dat bij elke fusie, en elke naamsverandering is. Momenteel er weer een naamswijziging. We heten nu de parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan). De kerken blijven hun eigen naam behouden. Voor ons is dit Gerardus Majella. De naam Lidwina is dan niet meer van toepassing. Toch zullen we ons deze heilige vrouw blijven herinneren. Achter in de kerk hangt een houtsnijwerk met taferelen uit haar leven.

Riet van Overbeek

## Opbrengst van de Vastenactie voor Burkina Faso



Tijdens de Veertigdagentijd hebben we wat geld opzij gezet voor de bouw van een vakschool in Burkina Faso (Afrika). Samen is er een bedrag van 1433,07 euro bijeengebracht. De 'Wilde Ganzen' gaan dit verdubbelen. De mensen in Burkina Faso kunnen dus een bedrag van 2866,14 euro verwachten.

Mogelijk is er door de parochianen ook nog rechtstreeks geld vergemaakt naar de stichting 'Zod Nere'.

De bouw van leslokalen voor de vakschool is daarmee weer een eind op weg geholpen.

Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

## Parochie De Goede Herder



Het eerste nummer van een gemeenschappelijk parochieblad is verschenen. Naast algemene informatie heeft elke locatie twee eigen bladzijden. Ook de weekendvieringen van alle kerken staan op enkele pagina's bij elkaar.

De laatste bladzijde is een kinderpagina.

Het blad verschijnt 4x per jaar. Wanneer u dit blad wilt hebben, kunt u dit eerste nummer vanuit de kerk meenemen vanaf zondag 3 juni.

In Koningsvoorde en Steve Bikohof wordt het in de brievenbussen

Riet van Overbeek

## Lourdes 2012



Van 9 mei tot en met 14 mei zijn we op bedevaart naar Lourdes geweest.

We vertrokken op 9 mei om 14.30 uur vanaf het vliegveld in Eindhoven. In Lourdes logeerden we in hotel Saint Georges. Over de kamers waren we erg tevreden, de bedden waren goed en het eten was lekker. Het enige minpunt

was de temperatuur buiten: het was snikheet, zo'n 30 graden Celsius en meer.

Ook was het erg druk in Lourdes vanwege de internationale militaire bedevaart in deze zelfde periode.

In de Bernadettekerk was er diezelfde avond een welkomstviering.

Op 10 mei heb ik in de avond deelgenomen aan de lichtprocessie. Voor mij was dit een heel aparte ervaring. Ik was in 1965 ook in Lourdes en heb die toen voor het eerst gezien.

De volgende dag, 11 mei, was het vroeg opstaan want de eucharistieviering bij de grot begon al om 7.30 uur. Om 17.00 uur hebben we deelgenomen aan de Sacramentsprocessie.

Ook op 12 mei een vol programma: om 9.30 uur een eucharistieviering in de Maximiliaan Kolbe-kapel en daarna zijn we op excursie gegaan naar de Gavarnie, een prachtig natuurgebied in de Pyreneeën.

Een internationale hoogmis meegevierd op 13 mei. Deze was in de Bernarduskerk. Die middag om 15.00 uur was de handoplegging in de St. Jozefkapel.

Zo was op 14 mei de laatste dag alweer aangebroken en konden de koffers gepakt worden. Nog uitchecken, om 11.00 uur de zendingsviering in de kapel van St Jean Marie Vianney en weer met het vliegtuig naar huis.

De leider van de bedevaart was onze diaken Hans Vugs. Met hem hebben we het geboortehuis van Bernadette bezocht. Graag hadden we ook de kleine kruisweg willen doen, maar de enorme hitte liet het niet toe. In de schaduw van de bomen hebben we toen gebeden.

Voor mij was deze reis een onvergetelijke ervaring en ben blij dit te kunnen en mogen meemaken. Zo'n bedevaart kan ik aan iedereen aanbevelen.

Riet Schuermans



## Nieuwe Cursussen



Vanaf september wil diaken Hans Vugs twee nieuwe cursussen starten:

Voor volwassenen: **Inleiding in de Bijbel**

Voor kinderen, die hun eerste communie gedaan hebben: **Een Kinderbijbelgroep.**

Graag aanmelden bij diaken Hans Vugs:

06-22453361 of op het parochiesecretariaat: tel. 013- 5423455

## Naar Psalm 23

Zijt Gij mij God een herder  
als de morgen mij in leven roept;  
als de avond mij de nacht in leidt  
zijt Gij mij God een herder?

Loop ik langs groene velden,  
hoor ik het zachte water,  
komt mijn hart tot rust;  
hier ben ik thuis.

Deze dagen leef ik als gegeven  
door wie zo Groot zo Goed.

Ontmoet ik tegenslagen  
en val ik in de diepte,  
altijd vind ik kracht  
weer op te staan.

Deze dagen weet ik mij gedragen  
door wie zo Groot zo Goed.

Wanneer ik zo mag leven,  
wat zal ik dan nog sterven?  
Leven is de horizon voorbij.  
Ergens zal het licht mij weer begroeten  
een nieuwe dag: ik leef.

*Marcel Zagers*

## De vakantie komt er weer aan!

Op 29 juni gaan de deuren van de basisscholen en het voortgezet onderwijs weer dicht en zijn de jongelui vrij tot maandag 13 augustus. ( het voortgezet onderwijs heeft nog een weekje meer).  
We wensen iedereen een fijne tijd toe.



## Belangrijke gegevens



**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361

### Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, daarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, daarna koffie.

### Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217

t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

### Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 juni** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl ( e-mailadres van de parochie) of in brievenbus van de kerk.

website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen

Jos Peeters

Riet van Overbeek

