



Namen

Wie ik liefheb wil ik noemen.
Fluister namen in de wind.
Schrijven op beslagen ramen.
Elke naam zozeer bemind.

Lees de namen in de wolken,
in de vroege morgendauw.
Zing ze samen met de bomen.
Geef mijn naam aan die van jou.

Wie ik liefheb wil ik blijven.
Kras een naam in berkenbast.
Namen niet meer goed te lezen,
heb ik aan mijn hart gelast.

Stijni Stroeckart

Kerkbijdrage:



In de maand januari was de actie Kerkbalans in alle kerken in Nederland om meer financiële armslag. Via de kerkbijdrage steunt u ook onze parochie. U weet dat we het afgelopen jaar veel geld hebben moeten besteden aan het onderhoud van de kerk. En ook dit jaar zal dit nog even doorgaan. Denkt u daarom aan het voldoen van uw kerkbijdrage. Een eenmalige gift is ook van harte welkom. Hartelijk dank.

Website:

De moeite waard om eens een kijkje te nemen.
Ga naar: www.parochiegm.nl
Hierop kunt u ook 'De Brug' vinden.

Kerkbalans 2011

Mede namens ons parochiebestuur mag ik iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de Kerkbalans 2010 van harte danken. Het is een van de manieren om onze parochie te laten bestaan. Zeker in deze tijd moeten we de handen in een slaan.

Het is niet niets wat er allemaal in de kerk gebeurd is, daar mogen we niet te licht over doen en zeker niet als u een van de vele slachtoffers bent. Op deze wijze hebben we gegarandeerd niet de schoonheidsprijs gewonnen, verre van dat. Maar naast het vele leed dat er jammer genoeg geschied is en dat je niet kunt en mag kleineren of in de doofpot stoppen, zijn er toch heel veel goede dingen gebeurd in onze parochie. En dat geeft ons toch weer de mogelijkheid om het hoofd omhoog te houden en door te gaan.

We hebben een mooi kerkgebouw, dat steeds mooier wordt, jammer dat er in de jaren 1970 zoveel weggebroken is, want de foto's die er nog zijn van die tijd laten zien hoe prachtig onze kerk is. In het afgelopen jaar is er veel onderhoud gepleegd aan het kerkgebouw en aan de pastorie, daar hadden we in het verleden voor gespaard. Binnenkort wordt het gewelf geheel gerestaureerd en daar waar de boktor zijn werk gedaan heeft, alles weer hersteld. Ook zullen de bijbelplaten die in onze kerk zitten verlicht worden, zodat ze weer zichtbaar worden. Maar jammer genoeg krijg ik van de penningmeester te horen dat ik meer uitgeef, dan er op jaarbasis binnenkomt, dus worden we steeds een beetje armer. Het is hetzelfde als bij u, als u in een maand niet rondkomt met uw salaris en dan geld van uw spaarrekening moet halen. Ik weet zeker dat ik niet te royaal ben, maar de kerk moet wel verwarmd zijn als we bij elkaar komen, ook de lampen moeten branden, er moeten boekjes zijn zodat we mee kunnen lezen en bidden, en dat alles kost geld. In heel onze parochie hebben we maar één betaalde kracht en dat is de administrator en verder zijn we allemaal vrijwilliger, dus daar gaan de euro's niet aan op. Mag ik u allen vragen om uw aandeel aan onze parochie over te maken, zodat we **en** als parochie blijven bestaan **en** bijeen kunnen blijven komen om te vieren, te dopen en als het moet om iemand uitgeleide te doen.

Bij voorbaat dank u wel en het gaat u allen goed.

J. Vugs, diaken – pastor.

In onze kerk zijn gedoopt:

Op zondag 9 januari 2011 zijn we in onze Piokapel bijeen geweest voor de doop van **JORDY BROERS**. Jordy werd door zijn papa en mama, Jerry Broers en Joyce Versantvoort naar de kerk gebracht, maar er waren ook opa's en oma's meegekomen en heel veel ooms en tantes. Ze waren allen blij dat Jordy in onze parochiegemeenschap werd opgenomen en iedereen wilde zijn of haar beste beentje voor zetten. Peetoom en peettante, Carlo Broers en Jenna Versantvoort, hebben heel uitdrukkelijk beloofd dat als Jordy later zijn peetoom of peettante wil opzoeken, dat hij dan geen gesloten deur vindt, hij is altijd welkom. Nadat Jordy gedoopt en gezalfd was, hebben we samen gebeden en zijn we naar Moeder Maria gegaan om haar hulp en steun te vragen. Natuurlijk hebben we daarna uit volle borst het lang zal hij leven gezongen en we hadden genoeg liefhebbers voor de doopklok.

Jordy woont met zijn papa en mama in de Vogezenlaan 88 te Tilburg.

Op zondag 23 januari 2011 kwamen papa en mama Bas van Erven en Renate van Erven - van Engelen met hun dochtertje Tess en de nieuwe wereldburger **MATZ VAN ERVEN** naar onze kerk, om Matz in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Matz heeft van zijn ouders de namen Matz, Franciscus, Antonius gekregen, beide namen van zijn beide opa's, die aangeven dat hij met de hele familie en veel mensen verbonden is. Zijn ouders hadden voor hem twee peetooms gevraagd oom Arno en oom Sidney. Zij hebben beloofd dat Matz te allen tijde bij hen welkom is, en dat hij niet eerst een afspraak moet maken. Tess vond het water dat over het hoofdje van Matz is gestroomd wel koud, maar Matz gaf geen krimp. Na de zalving en het ontsteken van de doopkaars hebben we samen God dank u wel gezegd door het bidden van het Onze Vader, waarna we in een lange rij naar Maria zijn gegaan om ook haar dank je wel te zeggen en haar hulp en steun te vragen voor de toekomst. Tess en een neefje hebben samen de doopklok mogen luiden.

Papa, mama, Tess en Matz wonen in de Trouwlaan 206 te Tilburg.

Lang zullen ze leven!

Wij hebben uit handen moeten geven:

Op de late avond van de 24^{ste} december, net uit de nachtmis komende, kreeg de familie het bericht van het overlijden van tante

RIET DE BRESSER – KETELAARS.

Ze waren er allen al op voorbereid,, maar toch komt het onverwacht. 's Morgens waren ze nog aan haar bed geweest, maar ook toen vermoedde de verpleging niets. Tante Riet mocht de mooie leeftijd van 88 jaar bereiken, maar haar hele leven is wel getekend door het feit dat zij samen met oom Jan de Bresser geen kinderen kon krijgen. Neven en nichten probeerden die plaats wel in te nemen, maar dat is toch nooit helemaal dat eigen gevoel geworden. In het winkeltje in de Oerlesestraat voelde zij zich echt thuis, daar stond je te midden van heel veel mensen, en betekende je veel. Nadat je het winkeltje verruilde voor een baan bij de PTT, afdeling technische dienst, kwamen er heel andere talenten van u te voorschijn. Dankzij de liefdevolle en deskundige verzorging van Koningsvoorde, kon je tot bijna het laatst toe in je eigen omgeving blijven. Tante Riet rust nu maar uit, moge u verenigd worden met oom Jan en vanuit Gods eeuwige woning voor ons een voorspreker zijn.

Op de late avond van zaterdag 15 januari 2011 is te midden van allen die hem lief waren, plotseling **PIET VAN LOON** in de leeftijd van 76 jaar overleden. Piet werd geboren op 3 november 1935 te Grave, zijn vader werkte in Tilburg en kwam elke dag met de fiets naar hier. Ook Piet vond werk in Tilburg en daar heeft hij zijn Christa Stumpp mogen ontmoeten. Op 10 november 1960 zijn ze in het huwelijksbootje gestapt, in de toenmalige St. Anna kerk. Hij was dolgelukkig met zijn twee dochters en verzorgde hen te samen met moeder en bracht hen de zelfredzaamheid bij. Een gezelschapsmens was Piet, die genoot om samen spelletjes te doen, samen te eten, te kaarten, maar ook kon hij als geen ander iedereen plagen. Gelukkig kon hij er zelf ook goed tegen. Hij hield van de zon, de zee, het strand en de natuur, daar hield hij van en bracht die liefde ook graag over op anderen. Als anderen het goed ging, dan was hij ook in zijn nopjes. Hij gaf aan allen een sfeer van je bent bij ons van harte welkom, iedereen is gelijk, uit welke rang of stand je was, het maakte voor Piet niet uit, hij aanvaardde je als een welkome gast. Dat heeft

hij ook doorgegeven aan zijn kinderen en kleinkinderen, en dat heeft hij ook voorgeleefd aan zijn achterkleinkind Femy.

Piet woonde met zijn Christa in de Christiaan Huijgensstraat 34.

Het nieuwe jaar: 2011



Op een mistige avond, 31 december, hebben we 2010 afgesloten met knallend vuurwerk. Voor sommigen was ook een viering in de kerk even stilstaan bij lief en leed, om zo met nieuwe moed het nieuwe jaar in te gaan. Wat zal het ons brengen? Vanuit het parochie- gebeuren bezien, zullen we moeten wennen aan een groter geheel. In de loop van 2011 zal de grote parochie een feit zijn: een nieuw bestuur, een andere naam, één hoofdkerk – hoogstwaarschijnlijk de kerk van de Binnenstad – en deken Jeroen Miltenburg als verantwoordelijke pastoor/teamleider.

Maar onze kerk blijft open en we kunnen daar elk weekend samen komen om eucharistie te vieren. Ook op Koningsvoorde kunnen we elke zaterdagavond samen komen zoals we gewend zijn.

Er blijft de mogelijkheid om in onze kerk je kindje te laten dopen of een kerkelijk huwelijk te sluiten, ook alle uitvaarten vinden plaats in eigen kerk.

De komende tijd zullen wij steeds melding maken van veranderingen en nieuwe initiatieven. Dit kan in 'De Brug' of op onze website. Ook de nieuwe parochie heeft al enige tijd een eigen website, waar informatie op te vinden is. (www.denieuweparochie.nl)

Riet van Overbeek

Ouderavond Vormsel



Op zaterdag 28 mei wordt om 17.00 uur in de kerk van Korvel door Mgr. Liesen het H. Vormsel toegediend. De kinderen van groep 8 en ook oudere tieners kunnen hier aan deelnemen.

Op **dinsdag 8 februari 2011** is er een informatieavond in het parochiehuis van Korvel (Korvelplein 204 door de poort) De avond is bedoeld voor ouders en kinderen.

De voorbereiding en viering is een

samenwerkingsverband van de parochies Heuvel, Binnenstad-Sacrament, Korvel en Lidwina Gerardus Majella.

De kinderen kunnen zich nog opgeven tot 5 februari bij diaken Hans Vugs, telefoon 06-22453361



Intenties in de Gerardus Majellakerk

vr. 4 febr.	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 5 febr. zo. 6 febr.	17.30 uur 10.00 uur	Mien van Driel-Smeekens Hans Kokke, Will Koolen
	Presentatieviering eerste communie: Jongerenkoor	Tonnie Stokkermans, Lia Vermeer- van Loon vw. jgt. Ineke Vugs- van Etten Toon Vermeer vw. jgt. Kees Hennen vw. verjaardag
di. 8 febr.	10.30 uur	Pio-morgen
za. 12 febr. zo. 13 febr.	17.30 uur 10.00 uur	Wil Koolen vw. 1 ^{ste} jgt. Riet Pigmans –Janssen Ineke Vugs-van Etten Toos van den Heuvel-Hoeckx Riet de Bresser- Ketelaars
	Herenkoor	
za. 19 febr. zo. 20 febr.	17.30 uur 10.00 uur	Ruud Dankers vw. 1 ^{ste} jgt. Nel Van Gorcom- van Hoessel Ouders Vugs-Bullens vw. jaargetijde
	Dameskoor	

za. 26 febr. zo.27 febr.	17.30 uur 10.00 uur	Marij Stuiver – Krijnen 1 ^{ste} jgt. Joop Kahlman vw. verjaardag Cees Reichwein, Kees Hennen vw. jgt. Ineke Vugs- van Etten Toos van den Heuvel- Hoeckx Riet de Bresser- Ketelaars
	Herenkoor	

Intenties in Koningsvoorde

za. 5 febr. Koningsvoordekoor	19.00 uur	Tonnie Stokkermans Bijzondere intentie
za. 12 febr. Lidwinakoor	19.00 uur	Riet- Pigmans-Janssen Toos van den Heuvel-Hoeckx Riet de Bresser- Ketelaars
za. 19 febr. Samenzang	19.00 uur	Nel van Gorcom- van Hoessel
za. 26 febr. Lidwinakoor	19.00 uur	Toos van den Heuvel-Hoeckx Riet de Bresser- Ketelaars

Presentatieviering eerste communicantjes

Op de eerste zondag van mei zullen weer een aantal kinderen in onze kerk hun eerste communie gaan doen. Dit vraagt de komende tijd een goede voorbereiding. Wekelijks komen de kinderen samen in de kerk om vertrouwd te geraken met een aantal verhalen uit de bijbel en wat te leren over de eucharistie.

Op zondag 6 februari stellen de kinderen zich aan ons voor in de viering van 10.00 uur. We hopen dat ze ook daarna op zondag met hun ouders naar de kerk komen ter voorbereiding op de grote dag.



Katechese

Kerstcollecte voor Vincentius

Met Kerstmis is er in Koningsvoorde en in de kerk gecollecteerd voor de Vincentiusvereniging. De totale opbrengst is € 952,42

Veel mensen kunnen in de komende tijd weer geholpen worden om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.



Memisa-collecte

In het weekend van **5 en 6 februari** vragen wij uw aandacht voor de Memisa (Medische Missieactie). Memisa is gericht op basisgezondheidszorg in ontwikkelingslanden. In veel landen is dringend hulp nodig. Door oorlogen en

natuurrampen laat de medische zorg nog veel te wensen over. De collecte bevelen we graag bij u aan.

Driekoningenzingen



Ook dit jaar ging het herenkoor weer op stap. Deftig uitgedost trokken ze door Tilburg en ver daarbuiten. Ook in huize Koningsvoorde brachten ze een bezoek. We mochten luisteren naar prachtige liederen. Iedereen genoot ervan. Laat in de avond kwamen ze weer bijeen in de ontmoetingsruimte van de kerk om nog even na te praten met een lekkere kop erwtensoep.

De opbrengst van hun inspanningen was naar tevredenheid. De mensen in Burkina Faso kunnen rekenen op weer een waterput erbij, want daarvoor hebben ze gezongen. De Vastenactie van 2010 was ook voor dat doel en ook de vastenactie van 2011 zal naar Burkina Faso gaan. Zo kan daar het geplande project voltooid worden, hopen we. In de volgende 'Brug' hoort u er meer over.

Riet van Overbeek

Geheugensteuntjes



wo 2 februari	13.30 uur	Vorbereiding eerste communie
wo.2 februari	20.15 uur	Doopvorbereiding
do. 3 februari	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 3 februari	20.00 uur	Bijbelgroep 2008(Hans)
vr. 4 februari	10.30 uur	Eerste vrijdag
za 5 en zo 6 febr.	Na alle vieringen	Memisa-collecte
zo. 6 februari	10.00 uur met kindernevendienst	Presentatieviering van de eerste communie
di. 8 februari	10.30 uur	Pio-morgen
di. 8 februari	19.30 uur	Vormselouderavond in parochiehuis van Korvel
wo. 9 februari	13.30 uur	Vorbereiding eerste communie
do. 10 februari	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
ma 14 februari	11.00 uur	Pastorale werkgroep LGM
ma 14 februari	20.00 uur	Bestuursvergadering
wo.16 februari	13.30 uur	Vorbereiding eerste communie
wo. 16 februari	14.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do. 17 februari	10.00 uur – 11.30 uur	Koffieochtend: Loop eens een binnen!
wo. 23 februari	13.30 uur	Vorbereiding eerste communie
vr. 25 februari	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do. 24 februari	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)



'n Potje jokeren



In een mooi en goei bejaardentehuis,
zaatte is vier ouwe vrouwkes same te praotte.
Ze deeje ok wellis un potje jookere,
mar praote dè kos er een mar nie laote.
De oudste van vier zi toen:
Kooba luster naa is hier,
wij kaortte en praotte wel vur ons plezier
en laotte ons dur jouw emouw nie mee slèèppe.
't Is hier ok van gèève en nemen, dè motte begrèèpe,
en kunde gij nie goed teegge oe verlies,
dan pleitum mar, mee hil oewe bries.
Wij gaon nie vur jouw dur onze knieën,
en gaon wij wel verder mee ons drieën.
Het jookere was toen ok rap gedaon
en toen rap nor dun ieper gegaon.
Tog was er nog 'n héél oud vrouwke te vree,
want die ha in durre slaopdroom
nog eens zis jookers geléé.

Hein Libregts

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 februari** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parochielgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek