



## Vrede

Duif in de kerstboom,  
wat doe jij in een wereld,  
die doof is voor jouw roep om vrede?

Toch draag jij trouw  
elk jaar jouw boodschap uit,  
ben jij een zichtbaar teken.

En herinnert jouw bestaan  
ons aan een wereld  
waarin wapens zwijgen.

*uit: Zinboekje Kerst*



## *Koffie-ochtend*

*Op donderdag 16 december bent u van 10.00 uur tot 11.30 uur weer welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk. De koffie staat dan voor u klaar.*

*We willen er die ochtend iets feestelijks van maken: iets lekkers bij de koffie en aandacht aan de voorbereidingstijd vóór Kerstmis door middel van een Adventsgedachte.*

*We hopen velen van U te zien.*

*Riet en Maria*



## Advent

“De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij”.

Op 28 november zijn we aan het nieuwe kerkelijk jaar begonnen met de eerste zondag van de Advent. In de liturgie horen we het evangelie van Matheus voorlezen .

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het Licht der wereld. Het naderen van het Licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de Adventskrans. De Adventskrans is gemaakt van dennengroen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één.

De Advent is een tijd van voorbereiding en ook een tijd van boete, al is dit laatste een beetje op de achtergrond geraakt. De kleur paars van de liturgische kleding geeft dit echter nog aan.

In de Advent komen we regelmatig de profeet Jesaja tegen en Johannes de Doper. Zij hebben beide de verwachting van de Messias verkondigd. Maar ook Maria speelt een belangrijke rol als moeder van de komende Messias. In haar Magnificat zingt zij haar vreugde uit, omdat de keus van God op haar viel om moeder van de Verlosser te worden.

## Een adventsgebed

Heer, U kent ons hart,  
U weet hoezeer wij verlangen naar vreugde en geluk.  
Als het donker is, zoeken wij naar licht;  
als het koud is naar warmte;  
zijn we in nood, dan zien we uit naar iemand die kan helpen.  
Kom dan in ons bestaan, neem ons bij de hand,  
verwarm ons hart en verlicht ons pad.  
Spreek tot ons uw woord van vrede  
en laat ons geborgen zijn in uw liefde,  
die alle begrip te boven gaat. Amen

Een goede voorbereiding op de komst van het Kind in de kribbe.

Hans Vugs, diaken-pastor



## In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Zondag 31 oktober 2010 kwamen we in onze Piokapel bijeen rond **DANISHA BAMBACHT** tezamen met haar papa en mama, Jochem van den Bogert en Iresa Bambacht en haar zusje Sharaya, die die dag drie jaar werd. Maar er waren nog meer mensen meegekomen: haar peetouders Elody Bambacht en Claudia

Vorstenbosch, maar ook opa's en oma's en natuurlijk ook heel veel vrienden en vriendinnen. Alle aanwezige kinderen waren vol aandacht voor het verhaal van Jezus: Wat Hij allemaal van ons mensen wil hebben, dat we eerlijk zijn en met elkaar spelen en delen. Samen gaan we het in de komende week proberen. In een stoet met heel veel lichtjes zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben bij haar voor Danisha en Shanaya gebeden voor een gezonde en zonnige toekomst. Toen we de doopkaars van Danisha hadden uitgeblazen mochten we de doopklok laten klinken. Nou en dat gebeurde, de mensen van de Korvelseweg stonden stil, van wat gebeurt hier? Danisha woont met haar grote zus en haar ouders in de Fokkerhof 12.

Zondag 21 november 2010 was de hele Piokapel gevuld met hele blijde mensen die gekomen waren om **DYLANO VERBEEK** hartelijk welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Papa en mama: Willem Verbeek en Isabelle Verbeek – Wagener waren meegekomen, maar ook de opa's en oma's, de peetouders, familieleden en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Nadat Dylano het kruisje had ontvangen op zijn voorhoofd, op haar lippen en in haar hart, kreeg hij van heel veel mensen ook een kruisje en van de kinderen een kusje. Thomas beloofde, dat als papa en mama en de peetouders en de opa's en oma's weg moesten, hij op Dylano zou passen. Iedereen die het doopwater mocht voelen, vond wel dat het doopwater erg koud was, maar Dylano sliep gewoon door. De optocht naar Moeder Maria was wel heel lang en we konden niet allemaal heel dicht bij het beeld van Maria staan, maar we hebben wel samen gebeden voor Dylano en zijn ouders. En natuurlijk

uit volle borst gezongen, dat hij een lang leven mag tegemoet zien. Natuurlijk waren er heel veel liefhebbers om aan het klokkentouw te trekken. Dylano woont met zijn ouders in de Generaal Hertzogstraat 21

Toen de familie Verbeek vertrokken was kwamen we samen rondom **JASMIJN SNOEREN** Jasmijn werd vergezeld uiteraard door haar vader en moeder, Denis Snoeren en Babette de Koning, opa's en oma's opa's en oma's, opi en familieleden. Een gezellige groep mensen bijeen, die heel blij waren met de komst van Jasmijn. Jasmijn kreeg bij haar doop de namen Jasmijn Elisabeth, Adriana, Cornelia en zo wilden de ouders aangeven dat hun dochter geen eenling is, maar een deel van de grote mensenketen. Jasmijn kreeg vier peetouders: Peter Wouters, Kevin de Koning, Mayella Nooyens en Annemieke Wouters. Zij beloofden heel plechtig dat Jasmijn op hen allen een beroep mag doen als zij hun hulp nodig heeft. Ze mag zo maar bij hen allen binnenlopen. Na de doop maakte de peetoom de doopkaars van Jasmijn aan en zijn we allemaal naar Maria gegaan om haar te vragen voor de toekomst van Jasmijn en haar ouders aandacht te hebben. De peetoom heeft heel keurig en beschaafd de doopklok geluid. Dat zij een lang leven tegemoet mag gaan is de wens van ons allen. Jasmijn woont met haar ouders in de Reinier Claeszenstraat 16.

### We hebben uit handen moeten geven:



In de afgelopen maand hebben we gelukkig geen van onze geliefde mensen uit handen moeten geven. Jammer dat er toch mensen zomaar naar het Crematorium worden gebracht, zonder dat we hem of haar uitgeleide hebben kunnen doen vanuit onze parochiegemeenschap. Zouden we momenteel teveel vanuit onszelf denken en zeggen, voor mij hoeft dat niet? De overledene wil echter graag ook voor God en

de gemeenschap uitgeleide gedaan worden. Zouden we niet samen mogen bidden en dankbaar zijn voor wat het leven ons steeds om niet heeft gegeven?

Hans Vugs, diaken – pastor.



**Klaagmuur**

### Israël-reis,

In 2011 wil ik met een aantal mensen uit onze parochie en zij die zich bij ons thuis weten een kennismakingsreis maken naar het Heilige Land. In het kerstnummer van de Brug meer informatie hierover.

Hans Vugs, diaken -pastor



### Intenties in de Gerardus Majellakerk

<b>december</b>		
vr. 3 dec.	10.30 uur	<b>Eerste vrijdag</b>
za. 4 dec.	17.30 uur	Ineke Vugs- van Etten

zo. 5 dec.	10.00 uur	Will Koolen Tonnie Stokkermans Coleta Priems-Hendriks Theo Zoontjens vw. jaargetijde Ouders van Eijck- vander Schoot Ouders van Eijck- Schellekens
za.11 dec. zo 12 dec.	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Jan van Schooten vw. verjaardag Henk Mutsaers vw. jgt.
di. 14 dec.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
za.18 dec. zo.19 dec.	17.30 uur 10.00 uur	Toon van den Heuvel Toos van den Heuvel-Hoeckx Nel van Gorcom- van Hoesel Piet Robbenvw. jaargetijde
di. 21 dec.	19.00 uur	<b>Boeteviering</b>
vr.. 24 dec.	19.30 uur 22.00 uur	<b>Kerstavond</b> (zie kerstmorgen)
za. 25 dec.	10.00 uur	<b>Kerstmorgen</b> Joke van den Berg- Brouwers Ineke Vugs- van Etten vw. jgt. Riet van der Aa- v.d. Heijden Toon van den Heuvel Will Koolen, Hans Kokke Tonnie Stokkermans Mien van Driel- Smeekens Riet Pigmans-Jansen Coleta Priems- Hendriks Toos van den Heuvel- Hoeckx Tiny Weijers- van Pelt Piet Weijers
Zo. .26 dec.	10. 00 uur	<b>Tweede Kerstdag</b> ( zie eerste kerstdag
Vr. 31 dec.	19.00 uur	Oudejaarsviering

## Intenties in Koningsvoorde



za. 4 dec.	19.00 uur	Tonnie Stokkermans
za.11dec.	19.00 uur	
za. 18 dec.	19.00 uur	Toon van de Heuvel Toos van den Heuvel- Hoeckx Nel van Gorcom- van Hoesel
ma.20 dec.	19.00 uur	<b>Boeteviering</b>
vr.. 24 dec.	19.00 uur	<b>Kerstavond</b> Toon van den Heuvel Toos van den Heuvel-Hoeckx Tonnie Stokkermans Mien van Driel-Smeekens Riet Pigmans- Jansen
vr. 31 dec.	19.00 uur	Oudejaarsviering

## Kindernevendienst



Op zondag 7 november hebben we voor de eerste keer een kindernevendienst gehouden. Na het openingswoord werden de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de ontmoetingsruimte. Vier kinderen waren van de partij. Samen hebben we een kaars aangestoken en gepraat over het feest van die zondag: de H. Willibrord. Hij leek wel een beetje op Sinterklaas, maar had geen baard, zei Sander. Even was er nog tijd om te beginnen aan de kleurplaat. Heel vlug was het al weer tijd om naar de kerk te gaan om samen het Onze Vader te bidden.

**Op zondag 5 december**, de tweede zondag van de Advent, is de volgende kindernevendienst. We hopen dan dat er weer meer kinderen mee gaan doen.

Riet van Overbeek

## De heilige

Op je pilaar getild,  
opgehemeld boven ons bereik,  
ben je onschadelijk gemaakt,  
ongevaarlijk, niet te volgen

Kom van dat voetstuk af  
waarheen je verbannen werd,  
zet beide voeten op de grond  
waar je als mens geleefd hebt en geleden.  
Trek een eind weegs met ons op.

Misschien dat dan  
een vonk van heilig vuur ons raakt.  
Wie weet gaan wij dan  
nieuwe wegen.

*anoniem*

## Enkele bekende en minder bekende heiligen

Elke dag zijn er op de liturgische kalender een aantal heiligen aangegeven, soms bij ons bekend, van anderen hebben we nooit gehoord. Hieronder een greep uit de heiligen waarvan wij in december hun feestdag vieren:

- 2 december: Zalige Jan van Ruusbroec. mysticus ( afkomstig uit België)
- 3 december: Heilige Franciscus Xaverius, priester-missionaris
- 6 december: H. Nicolaas van Myra, bisschop
- 8 december: Feest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria

- 12 december: H. Callixtus II, paus
- 13 december: H. Lucia, maagd en martelares
- 14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
- 17 december: H. Begga, abdis ( afkomstig uit België )
- 21 december: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar( Nederlander)
- 25 december: Geboorte van Jezus ( Kerstmis)
- 26 december: H. Stefanus, diaken en eerste martelaar
- 28 december: HH. Onnozele Kinderen
- 31 december: H. Catharina Labouré , religieuze
- 31 december: H. Silvester I, paus

De zalige Jan van Ruusbroec is een Belg, die ook in Nederland zijn sporen heeft nagelaten, de H. Petrus Canisius is een Nederlander. Een van onze Bijbelvertalingen is naar hem genoemd. Hij heette gewoon Peter Kanis ( hond)



## Geheugensteuntjes

wo. 1 december	20.15 uur	doopvoorbereiding
vr. 3 december	10.30 uur	Eerste vrijdag
zo. 5 december	10.00 uur	<b>Kindernevendienst</b>
ma .6 december	11.00 uur	Pastorale werkgroep
do. 9 december	20.00 uur	Bijbelgroep ( Hans) 2006
do. 9 december	19.30 uur	Bijbellesgroep ( Riet )
ma.13 december	20.00 uur	Bestuursvergadering
di. 14 december	10.30 uur	Pio-morgen
wo.15 december	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do. 16 december	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>
do. 16 december	20.00 uur	Bijbelgroep Hans 2008
vr. 17 december	12.00 uur	Brugvergadering Kerst-januari
ma.20 december	19.00 uur	Boeteviering Koningsvoorde
di. 21 december	19.00 uur	Boeteviering in de kerk
vr..24 december	19.30 uur	Kerstavond - Jongerenkoor



vr. 24 december	22.00 uur	Kerstavond - Herenkoor
vr. 24 december	19.00 uur	Kerstavond in Koningsvoorde met m.m.v. het Koningsvoordekoor
za. 25 december	10.00 uur	Kerstviering – Gemengd koor
za. 25 december	15.00 uur	Kindje wiegen: voor de kleintjes

## Begga van Andenne

Een Belgische vrouw, weduwe en abdis, gestorven in 698.

Ze was de dochter van Pepijn van Landen en de heilige Iduberga. Haar zus is de heilige Geertruida van Nijvel.

Haar man, Ansegisus was de zoon van de heilige Arnoldus van Metz.

Hun zoon, Pepijn van Herstal, zou de stamvader worden van de Karolingers.

Na de dood van haar man maakte ze een pelgrimstocht naar Rome en besloot in Andenne net als in Rome zeven kerken te bouwen. Bij één ervan stichtte zij in 691 een klooster, waarvan zij tot haar dood de leiding had als abdis.

Vaak wordt ze afgebeeld met zeven kerken of met een kerk met zeven torens.

## Sint Nicolaas



“Sinterklaas goedheilig man, trek je beste tabberd aan”, beginregel van een bekend sinterklaasliedje.

Over deze heilige bisschop zijn in de loop van de tijd veel verhalen verteld, legenden noem- en we ze.

**De legende van de drie kinderen wordt hiernaast afgebeeld.**( een wat gewelddadig verhaal)

Drie schoolkinderen trokken rond in de wijde wereld. Op een dag toen ze moe waren, gingen ze naar een herberg. De herbergier was ook slager. Ze mochten vlug naar binnen Maar nauwelijks binnen pakte

de slager zijn grote slagersbijl en sloeg de kinderen dood, want hij had

enorme hekel aan kinderen. Beneden in de kelder gooide hij ze in een groot pekelvat.

Niemand wist waar de drie jongens waren. De slager werd van zoiets gruwelijks niet verdacht. Zeven jaren gingen voorbij. Op zekere dag kwam Sint Nicolaas door de streek. Ook hij, de grote kindervriend, klopte aan bij de herberg en vroeg om te overnachten. ‘Natuurlijk’, zei de herbergier, en ‘wat kan ik nog meer voor u doen?’ Sint Nicolaas had honger en wilde wel wat eten. De slager/herbergier bood hem een stuk ham aan, maar Sint vroeg om pekelvlees, dat al zeven jaar in de kelder stond. De herbergier schrok en probeerde te vluchten. Sint hield hem tegen en samen gingen ze naar de kelder, daar zag sint de drie kinderen in de kuip. Sint sprak een gebed uit en zei tegen de dode kinderen: ‘Jullie slapen, kom!’ En het wonder gebeurde. Er kwam beweging in de kuip, de kinderen werden wakker. Ze hadden lekker geslapen en gedroomd van het paradijs. Ze zouden de Sint eeuwig dankbaar blijven.

## Franciscus Xaverius

Een Spaanse missionaris, geboren op 7 april 1506 in het gebied Navarra. Hij studeerde filosofie in Parijs en theologie in Navarra. Hier maakte hij kennis met Ignatius van Loyola. In 1534 was Franciscus Xaverius een van de eerste die geloften aflegde, waarop later de Jezuïetenorde zou worden gebaseerd.

Franciscus Xaverius kreeg van Ignatius de opdracht om het geloof te verspreiden in India. In verschillende delen van India deed hij missiewerk. Hij reisde ook verder naar Malakka en de Molukken. Terug in Malakka hoorde hij dat Japan voor het eerst door Portugezen werd bezocht en besloot daar ook heen te gaan. Later werd China zijn nieuwe doel. Wachtend op een eiland nabij Kanton op een mogelijkheid het vasteland te bereiken werd hij ziek en stierf nog datzelfde jaar. Zijn lichaam werd overgebracht naar Goa en is daar in de kathedraal begraven.

## Catharina Labouré

Ze is op 2 mei 1806 geboren in Parijs in een arm boerengezin. Ze was de negende van elf kinderen. Als jong meisje werkte ze als dienstmeisje bij een welgestelde familie. In 1830 trad ze in het klooster van de

Dochters van Liefde. Een klooster dat twee eeuwen eerder was gesticht door Vincentius a Paulo. Ze werkte als verpleegkundige in een ziekenhuis bij Parijs. Daar kreeg ze verschillende keren een verschijning van Maria. Ze kreeg daarbij de opdracht om een medaille te laten slaan om de bekendheid met Maria onder de mensen te vergroten. Het werd de 'Wonderdadige Medaille' genoemd. In 1876 is ze gestorven op 31 december en begraven in de kapel in de Rue du Bac in Parijs. In 1947 is ze heilig verklaard door paus Pius XII. Ze is de patrones van de duivenliefhebbers, omdat ze als jong meisje thuis voor 600 tot 700 duiven zorgde.

### **Paus Silvester I**

Hij was de 33<sup>ste</sup> paus van de Rooms-Katholieke kerk. Op 31 december 335 stierf hij te Rome, zijn geboortedatum is niet bekend.

Als paus was hij aanwezig op het Concilie van Nicea, waar o.a. de eerste geloofsbelijdenis is vastgesteld.

Naar hem is ook oudejaarsavond genoemd, Silvesteravond. Vooral in Duitsland wordt die avond zo genoemd.



**De Den**

De wereld wordt een jaartje ouder.

Je ziet het om je heen.

Het weer wordt alsmaar kouder.

Waar moet dat nu toch heen?

De dagen worden korter,  
het donker duurt zo lang.

Kan er geen lichtje komen  
of blijft dit levenslang?

De bomen laten blaadjes vallen:

de eik, de beuk, de berk.

Ze doen het met z'n allen.

't Lijkt wel afgesproken werk!

Er is een hoopvol teken:

de den die doet niet mee.

Hij houdt zijn groene takken  
en geurt nog heel tevree!

Die groene boom geeft ons te denken;

hij blijft in goeden doen.

Die hoop zal hij ons schenken  
als krans van levend groen.

De dagen worden langer  
als 't licht maar groter wordt  
en mensen gaan verlangen  
om kind te zijn van God.

*Harrie Wouters*

## Belangrijke gegevens:

### Pastorale zorg:

diaken J. Vugs  
tel. 06-22453361



### Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant , waarna  
koffie.

### Financiën

giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

### Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 17 december** middels e-mail adres:  
[parochie.lgm@xs4all.nl](mailto:parochie.lgm@xs4all.nl) of in brievenbus van de kerk.  
website: [www.parochie.lgm.nl](http://www.parochie.lgm.nl)  
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad "De Brug"

Jos Peeters  
Maria Kolen- Gerrits  
Riet van Overbeek



## Van de redactie

In dit nummer van de Brug treft u wel de gegevens van kerstmis.  
In de week vóór Kerstmis verschijnt een **speciaal KERSTNUMMER**.  
Het is tegelijk het januari-nummer, met ook mededelingen over  
Kerkbalans. Daarmee bouwen we een BRUG naar het nieuwe jaar!

En nog even dit:

Ontvangt u regelmatig De Brug? Maar doet u ook mee aan de  
kerkbijdrage? NEE??? Geef u dan nu op. Een telefoontje naar het  
secretariaat is voldoende ( elke morgen bereikbaar: 5423455 ).

De parochie stuurt u dan een formulier met de mogelijkheid om  
automatisch een bedrag over te maken.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op giro: 10.68.820 of op  
banknummer 1712.00.217

t.n.v Parochie Lidwina Gerardus Majella te Tilburg.