

De Brug



Maria

De eeuwen doorgegeven,
Maria is jouw naam,
want God is in jouw leven
een nieuwe weg gegaan:
Wat goeds kon er nog komen
alleen maar van een vrouw?
Maar God heeft op jouw dromen
een nieuw begin gebouwd.

Michaël Steehouder

Een beter land

Ze trekken over bergen
Doorkruisen de woestijn
Of zwerven over zeeën
Om vrij te zijn.
Waar de oorlog teistert
Waar de honger woedt
Moeten ze uit huis vandaan.
En zwerven dan voorgoed.
Eeuwen door klinkt in de nacht
Steeds diezelfde bange klacht:
Waar is thuis?
Waar is thuis?
Iedereen blijft hopen
Dat hij nog een toekomst heeft
Rust voor zijn vermoeide hoofd
Een plek waar hij in vrede leeft
Als je maar dichtbij blijft
Gaan we hand in hand
En zullen we de grens passeren
Van een nieuw en beter land.

Willem Wilmink



Maria, bid voor ons.

De meimaand staat weer voor de deur,
de maand, die heel speciaal gewijd is
aan onze hemelse Moeder Maria,
de maand waarin we haar beeld bijzonder versieren,
de maand waarin we ter bedevaart gaan naar Den Bosch of Kevelaar,
of zo maar heel dicht bij huis in de Hasseltse kapel of thuis.
Mogen we allen op onze bedetocht God danken, eren en prijzen.

Bidden we daarom:

Maria, moeder van de Heer en ook onze moeder,

Wij vragen U om uw voorspraak bij de Heer:

Want Hij kan U niets weigeren.

Bid voor ons: dat wij vaster gaan geloven.

Bid voor ons: dat we met meer graagte dienstbaar zijn.

Bid voor ons: dat we ons niet afsluiten
voor de nood van anderen.

Bid voor ons: dat ons hart wijsheid leert.

Bid voor ons: dat we meer blijdschap uitstralen.

Bid voor ons: dat Christus' vrede in ieder van ons mag wonen.

Bid voor ons: dat we zien en doen wat de Heer van ieder van ons
verlangt.

Bid voor ons: dat we allemaal in uw eeuwig heil mogen komen.

Een goede en genadevolle tocht.

Hans Vugs, diaken – pastor

In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Zondag 21 maart 2010 waren we tezamen in onze Piokapel om **GUUS VAN DEN HOVEN** met heel veel vreugde en blijdschap op te nemen in onze parochiegemeenschap. Guus werd vergezeld door zijn ouders, Niels van den Hoven en Kim Maas en zijn grotere broer Jimmi. Natuurlijk hadden zijn ouders een peetoom en een peettante gevraagd en dat zijn Mark Wouters en Marloes van den Hoven. Bovendien waren er opa's en oma's bij, ooms en tantes en veel vrienden en vriendinnen. Guus kreeg bij zijn doopsel de namen: Guus Gerardus Maria. Alle aanwezige kinderen beloven Guus dat als hij straks groot gegroeid is met hen mee mag spelen. In een grote processie met veel lichtjes gingen we Maria een groet brengen en haar vragen om Guus, maar ook ons allen goed te beschermen op onze levensweg. Na het lang zal hij leven werd natuurlijk de klok geluid. Guus woont met zijn broer Jimmi en zijn ouders in de Dr. Cuypershof 22 te Tilburg.

Op diezelfde zondagmorgen werd **DJILANO MARINUS** met velen welkom geheten. Djilano had zijn papa en mama, Dwane Marinus en Samantha Smetsers, meegebracht en nog wel twee peetooms en een peettante: Joop Netten, Jim Verelst en oma Mia Snoeren. En natuurlijk nog veel meer mensen, die allemaal gekomen waren om Djilano welkom te heten en hem een mooie en zonnige toekomst te wensen. Hij kreeg dan ook van allen het kruisteken op zijn voorhoofd. We hebben met het verhaal van Jezus een menselijk dak boven hem gemaakt, beschermende handen die hem willen bijstaan tijdens zijn levenstocht. Moeder Maria hebben we een heel speciale groet gebracht om hem en zijn toekomstig broertje of zusje heel bijzonder te beschermen, want de papa en mama van Djilano verwachten heel binnenkort hun tweede kindje. De klok denderde in zijn klokkenstoel toen de vreugdeklok werd geluid. Djilano woont met zijn ouders in de Meelstraat 103 te Tilburg.

Diezelfde zondag mocht ik mijn zesde kleinkind in onze kerk dopen. We begonnen de viering om een kaarsjes op te steken voor oma die al in de hemel woont. Zij was nu in een lichtje heel dicht bij ons allen. Met **LIEKE VUGS** waren haar papa en mama, Roland Vugs

en Evelien Vugs - van Lier, meegekomen, en haar beide peettantes: tante Mariëlle en tante Linda en nog heel veel mensen, ja zelfs een tante uit Friesland. Mama had een heel mooi gedicht gemaakt voor haar lieveling en papa vertelde ons allen waarom zij Lieke Maria Christina heet. Alle aanwezige kinderen wisten precies wat er allemaal ging gebeuren en konden ook zeggen waar ik het doopwater kon vinden. Het was muisstil toen het verhaal van Jezus verteld werd. Toen Lieke gedoopt werd stonden alle kindjes aan de doopvont om goed te zien wat er allemaal gebeurde. Nadat we samen het Onze Vader hadden gebeden gingen we de grote kerk in om Moeder Maria een groet te brengen en om de doopschelp in het doopschelpenrek te plaatsen. Uit volle borst zongen we het lang zal ze leven, werd de klok geluid en mochten we allemaal naar het doopfeest. Lieke woont met haar ouders in de Bim van der Kleistraat 11 te Oisterwijk.

Op zaterdag 10 april 2010 was de Piokapel gevuld met heel blijde mensen die samen gekomen waren om **XAVIER VAN HUIJGEVOORT** een heel hartelijk welkom te geven. Xavier was met zijn papa en mama: Patrick van Huijgevoort en Saskia Zegers en zijn zus Nomi naar onze kerk gekomen. Xavier kreeg twee heel lieve peettantes: Mariska van Huijgevoort en Monique van Miert. Xavier kreeg bij zijn doop ook nog de namen Adrianus Michael, namen die in de familie al aanwezig zijn en waarmee de ouders hun verbondenheid met alle andere familieleden wilden bevestigen. Nomi en de andere kinderen beloofden Xavier heel plechtig dat hij straks met hen mee mag spelen. Toen Xavier het licht had ontvangen van zijn doopkaars was hij heel gul om dat ook aan de anderen door te geven. Bij Maria hebben we even stil gestaan, een gebed uitgesproken een Wees Gegroet gebeden en de klok geluid. Daar kregen de aanwezigen, zowel groot als klein, geen genoeg van. Als we klokkenluiders nodig hebben, weet ik waar ik moet zijn. Xavier woont met zijn ouders en zus aan het Santpoortplein 38 te Tilburg.



Wij hebben uit handen moeten geven:

Op zondag 21 maart 2010 hebben we afscheid moeten nemen van **NEL VAN GORCOM – VAN HOESSEL**, die in de leeftijd van 81 jaar in de Hazelaar rustig en zacht is overleden. Nel was met Norbert van Gorcom in de echt verbonden en ze kenden elkaar al vanaf hun twaalfde levensjaar. Een heel bijzondere vrouw, moeder en oma die er steeds was voor hen, maar ook voor allen die een beroep op haar deden. Haar kinderen schrijven over deze heel speciale vrouw, moeder en oma: wat was zij sterk en arbeidzaam, wat heeft zij voor ons klaar gestaan, haar zorg en liefde zullen we nooit vergeten, van haar verdriet alleen het topje weten. Sterk en moedig droeg zij haar lot, tot het afscheid van ons, je welkom bij God.

Mag Nel nu na zoveel dienstbaar te zijn geweest aan veel mensen van haar en onze Schepper horen: "Kom goede en getrouwe vrouw, kom binnen in mijn Rijk van vrede, neem plaats aan mijn tafel en Ik zal jou nu bedienen". Moeder en oma rust nu maar uit, maar blijf ons allen wel begeleiden.

Nel en Norbert wonen in de Generaal Smutslaan 836 te Tilburg.

In de Goede Week en wel op 30 maart 2010 is van ons heengegaan **TONNY STOKKERMANS**, in de leeftijd van 89 jaar. Het leven van tante Tonny wordt gekenmerkt door dienstbaarheid. Haar hele leven is daarvan doorspekt. Zij heeft jarenlang haar sporen verdiend in het hotelwezen, maar ook heeft zij haar ouders steeds bijgestaan met raad en daad. Toen zij in Steve Bikohof kwam wonen kon zij haar dienstbaarzijn voor de ander nog steeds niet stoppen. Ze haalde beneden de post voor iedereen die slecht ter been was, deed boodschappen telkens weer, zij was altijd in de weer. Maar eigenwijs is ook wijs, want toen zij aan de stoel werd gekluisterd kon zij maar heel moeilijk een beroep op een ander doen, neen dat doe ik wel zelf. Tonny was een heel deskundig persoon, die de gave had om anderen de kneepjes van het vak te leren, maar bleef ondanks alles de bescheidenheid zelf. Steeds stond de ander centraal. Zij was ook heel attent, niets vergat ze, en vroeg nimmer iets voor haar zelf.

Mag deze vrouw genade vinden in de ogen van ons aller Schepper en haar opnemen in zijn eeuwig Vaderhuis. Zij woonde Steve Bikohof 29 te Tilburg.



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

mei		
za. 1 mei zo. 2 mei	17.30 uur 10.00 uur	Sjef de Jong Jack van de Klundert vw. 1 ^{ste} jgt. Ineke Vugs – van Etten Riet van der Aa- van der Heijden Ruud Dankers Bep Dinslage – van Gog vw. verj. Hennie Priems-Tegelaers en zoon Jurgen vw. verjaardag Uit dankbaarheid voor een 40-jarig huwelijk Jos van Beurden jgt.
vr.. 7 mei	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 8 mei zo 9 mei Moederdag	17.30 uur 10.00 uur	Frans van Berkel, Jo Swinkels Anneke Hartogs- de Beer Ad van Tilborg, Ruud Dankers Annie Brouwers- van Houtum Adriana Vermeer- van Iersel

		Jos van Empel vw. jgt. Henk van Huijgevoort Gizella Smulders- Janósi Ineke Vugs- van Etten Fam. Mutsaers Piet van der Aa- van der Heijden vw. verjaardag Will Koolen Sjef de Kort vw. verjaardag Harrie van Antwerpen vw. 1 ^{ste} jgt Uit dankbaarheid voor 40-jarig huwelijk Nel van Gorcom- van Hoesel
di. 11 mei	10.30 uur	Pio-morgen
do. 13 mei Hemelvaart	10.00 uur	Riet van de Wouw- Janse Riet van der Aa- van der Heijden Ad van Tilborg vw. 1 ^{ste} jgt.
za. 15 mei zo 16 mei	17.30 uur 10.00 uur	Sjef van Iersel, Ruud Dankers Annie Brouwers- van Houtum
za. 22 mei zo. 23 mei Pinksteren	17.30 uur 10.00 uur	Frans Engel vw. 1 ^{ste} jgt. Adriana Vermeer- van Iersel Ineke Vugs- van Etten Fons Soffers vw. verjaardag Toon van den Heuvel Ruud Dankers, Will Koolen Jan Pigmans vw. jgt. Ouders van Eijck-van der Schoot Ouders van Eijck-Schellekens
za. 29 mei zo. 30 mei	17.30 uur 10.00 uur	Iedje Rosenberg vw. verjaardag Toos van Ierland- van de Ven Riet van de Wouw- Janse Lucia van de Put- Jansen Ruud Dankers

Intenties in huize Koningsvoorde

za. 1 mei	19.00 uur	
di 4 mei	19.00 uur	Gemeenschappelijke Ziekenzalving
za. 8 mei	19.00 uur	Moederdag Adriana Vermeer- van Iersel Nel van Gorcom- van Hoesel
wo.12 mei	19.00 uur	Hemelvaartviering
za. 15 mei	19.00 uur	Sjef van Iersel
ma.17 mei	19.00 uur	Mariaviering m.m.v. Lidwinakoor
za. 22 mei	19.00 uur	Pinksteren Toon van den Heuvel Adriana Vermeer- van Iersel
za. 29 mei	19.00 uur	Toos van Ierland- van de Ven Lucia van de Put- Jansen

Passiespelen Tegelen 2010

Van 16-5-2010 t/m 12-9-2010:

Van zondag 16 mei t/m zondag 12 september 2010 vindt in Tegelen de 19de editie plaats van Passiespelen Tegelen. (In Openluchttheater 'De Doolhof'.) De uitvoering duurt drie uur.

De productie van 2010 belooft in alle opzichten een bijzonder en totaal vernieuwd passiespel te worden. Met een weldoordacht artistiek concept, een groots decor, nieuw gecomponeerde muziek en nieuwe kostuums. Dit vijfjaarlijks evenement is ontstaan in 1931 en gesitueerd in het majestueuze decor van Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Regisseur: Cees Rullens. Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus: van de opwekking uit de dood van Lazarus, van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg.

Speeldata en kaartverkoop:

De Passiespelen zijn te zien op zondagen van zondag 16 mei t/m zondag 12 september 2010 en op Pinkstermaandag, om 14.30 uur, en op zaterdagen van 17 juli t/m 7 augustus, om 18.00 uur. De uitvoering duurt ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 minuten. **Entreprijzen** 1e rang € 35,-, 2e rang € 29,-, 3e rang € 25,- en 4e rang € 20,-. U kunt uw kaarten eenvoudig en snel online bestellen of telefonisch via VVV Zuid Limburg: 0900-5559798. Senioren vanaf 60 jaar krijgen 10% korting. Ook aan groepen van tenminste 20 personen wordt 10 % korting verleend.



Week voor de Nederlandse Missionarissen Van 13 t/m 24 mei

Om het unieke werk van missionaire ontwikkelingswerkers mogelijk te maken en om het welzijn van de 900 actieve Nederlandse missionarissen te ondersteunen, voert de Week Nederlandse Missionarissen (WNM) elk jaar campagne. Speciaal onderdeel hiervan is de collecte tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor Afrika.

De voornaamste oorzaak van armoede en conflicten in Afrika is de uitsluiting. Echter iedereen heeft recht op een plek in de maatschappij, van straatkinderen en ex-kindsoldaten tot inheemse volkeren. Missionarissen en ontwikkelingshulpers zorgen mede voor een beter leefklimaat.

Nederlandse missionarissen en ontwikkelingshulpers op verlof kunnen een beroep doen op de WNM om hun verblijf hier aangeneramer te maken en de mogelijkheid te bieden tot het volgen van een cursus. Ook kunnen ze een beroep doen op het fonds Kleine Pastorale voorzieningen, bv. voor het vervangen van een kopieerapparaat, het aanleggen van een waterpomp, een apparaat voor klimaatbeheersing om belangrijke documenten goed te kunnen bewaren.

Zij ervaren onze bijdrage als een morele steun en zijn daar erg dankbaar voor.

Geef daarom met gulle hand.

Riet van Overbeek



Opbrengst van de Vastenactie:

Tijdens de veertigdagentijd hebben we aandacht gehad voor de mensen in Burkina Faso (Afrika) Voor de realisering van waterputten hebben we een mooi bedrag bijeengebracht:
In de kerk was dit € 1010,31, in **Koningsvoorde:** € 141,35 en via de **bank** nog eens € 50,-
 Samen een bedrag van € 1201,66
 Ook rechtstreeks op de bank van Sot Neere is nog ruim € 300,- gestort.
 Alle gulle gevers hartelijk dank, ook namens Hans Visser, de initiator van dit project.

Mariaviering

'Gekomen is u lieve Mei, Maria'



Op maandag 17 mei is er om 19.00 uur in Koningsvoorde een **Mariaviering**.

Het is een goede gewoonte om jaarlijks in de meimaand Maria in het zonnetje te zetten. Veel mensen gaan dan op bedevaart naar Lourdes of komen samen in een kapel waar zij vereerd wordt. In Tilburg is hiervoor gelegenheid in de Hasseltse kapel. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om daar naar toe te gaan en bieden wij de mogelijkheid om op 17 mei samen te bidden en te zingen,

Iedereen is hierbij van harte welkom, ook de mensen uit de wijk.

Riet van Overbeek

Ziekenzalving



Op **dinsdag 4 mei** vieren we in Koningsvoorde de gemeenschappelijke ziekenzalving. Beter kunnen we echter spreken over het sacrament van de laatste levensfase. We hoeven namelijk niet ziek te zijn of op sterven te liggen om dit sacrament te ontvangen.

In de brief van Jacobus lezen we dat het raadzaam is om bij ziekte te vragen om de oudsten van de gemeente, om bij de zieke te bidden en hem te zalven met

olie, zodat Christus de zieke opbeurt en geneest als dat mogelijk is.



Dodenherdenking: 4 mei

Jaarlijks worden op 4 mei de gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Om 20.00 uur wordt door het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Ook bus, tram en trein staan stil.

Ook bij de gevallen tijdens andere militaire (politie) acties in Indonesië) conflicten en vredesoperaties (Libanon, Bosnië en Afghanistan) wordt stilgestaan.

Om ons eraan te herinneren worden een halve minuut vóór acht uur de klokken geluid.

Ook mag op die dag de vlag halfstok worden uitgestoken. De herdenking op de Dam en in de Waalsdorpervlakte wordt op de televisie uitgezonden. Op vele andere plaatsen worden ook bloemen en kransen gelegd.

Bevrijdingsdag: 5 mei

Op 5 mei 1945 is Nederland bevrijd van de Duitse overheersing. Nu al weer 65 jaar geleden. Om de 5 jaar vieren we dit met een vrije dag. In hotel De Wereld in Wageningen werd de capitulatie van de Duitse troepen besproken in het bijzijn van Prins Bernhard. OP 6 mei is de capitulatie getekend in de aula van de Landbouwuniversiteit.

Hemelvaart: donderdag 13 mei

Op de 40^{ste} dag na Pasen vieren we de hemelvaart van Jezus. Na Pasen is Jezus vele malen verschenen aan zijn leerlingen en ze herkenden Hem aan het 'breken van het Brood'. Het meest bekende verhaal uit het Nieuwe Testament daarover is het verhaal van de Emmaüsgangers. Ook kennen we het verhaal van Thomas die pas wilde geloven als Hij Jezus kon aanraken. Dan komt het moment dat Jezus niet langer verschijnt aan de leerlingen en ze definitief afscheid van Hem nemen: "terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", lezen we in het evangelie.

Maar Jezus heeft hen en ook ons niet aan ons lot overgelaten, maar beloofd de Heilige Geest te zenden, de Trooster.



Dit gebeuren vieren we tien dagen later, met **Pinksteren**. Dit jaar op 23/24 mei.

Geheugensteuntjes



ma. 3 mei	11.00 uur	Pastorale werkgroep
di. 4 mei	19.00 uur	Gemeenschappelijke ziekenzalving in Koningsvoorde
do. 6 mei	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
vr. 7 mei	10.30 uur	Eerste vrijdag
ma. 10 mei	20.00 uur	Parochiebestuur
di 11 mei	10.30 uur	Pio-morgen
wo 12 mei	20.15 uur	doopvoorbereiding
do 13 mei	10.00 uur	Hemelvaart
ma. 17 mei	19.00 uur	Mariaviering in Koningsvoorde
vr. 21 mei	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
zo. 23 mei	10.00 uur	Pinksteren
wo. 26 mei	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do. 27 mei	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)

Geen prettige ervaring !!!

Het was vrijdagmorgen 16 april, toen iemand ontdekte, dat er een ruit was ingegooid in het gangetje bij het kantoor van de kerk.

Al vlug werd ontdekt dat het niet alleen een kapotte ruit was, maar een heuse inbraak. De deur van het kantoor was met grof geweld ingetrapt en dure computerschermen meegenomen. Ook werd een kast geforceerd en enkele belangrijke zaken buit gemaakt.

Koffie zetten kunnen we ook niet meer, want ons Senseo-apparaat had ook pootjes gekregen. Maar het was schijnbaar nog niet genoeg, in de ontmoetingsruimte was het licht aan en de geluidsbox verdwenen en daarbij werden de zangmappen van het koor doorzocht en uit de kast gegooid.

Het werk op het secretariaat lag die dag stil!

Een heleboel ellende en kosten, waar niemand iets aan heeft.



Boerke Bas

Boerke Bas ut un klèèn durpke
ging is op zekere dag nor de stad.
Hij wouw wellis iets schons gaon kooppe,
iets wettie nog nood nie ha gehad.
Mar in de stad aongekoome
wies ie nie waar hij moes zèèn.
Hij vroeg toen aan un blonde dame
nor un kleeerre zaok, mar dan in 't klèèn.
'Luster is', zè toen die dame,
'gao daor mar nor dieje winkel;
het is vur hullie, vur jouw hèèl simpel.'
'War mee kan ik u van dienst zijn?'
vroeg de verkoopster toen an Bas.
'Unne schoone wèërreme mooie jas.
Welke maat heb je, in kleur grijs of groen?'
'Og, dè kan ik oe nie zegge,
mar ik heb wel maat zis en veertig van schoen.'
De verkoopster begon zo te lagge
dessaer bekaand in bleef.
Het gezicht van Basje, og-gèèrrum
trok toen hillemol scheef.
Basje is toen mee niks nor huis gegaon.
Egt, hij was hillemol van zonne suf.
Tot slot van al dè paasse en meette,
naam ie ok nog de verkeerde bus.

Hein Libreghs

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217

t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 mei** middels e-mail adres:

parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.

website: www.parochielgm.nl

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen

Jos Peeters

Riet van Overbeek