

De Brug



Parochie
Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Vakantie

Stop met het werk, stop met de zorgen,
stop met de slaafse doordeweekse sleur,
stop met de haast en het hollen.

Leg alles stil: machines, muizenissen,
onmin, verdeeldheid,
jaloezie en achterdocht.

Word stil in jezelf.

Ouders maken weer tijd voor hun kinderen.

Kinderen krijgen tijd om te spelen.

Mensen worden nomaden,
op zoek naar nieuwe dingen.

Vakantie is zwerven,
terugvinden wat verloren was:
man en vrouw, kinderen,
zichzelf, een stukje natuur,

de hemel op aarde, weldoende rust,
het verloren paradijs, ja misschien ook God.

Anoniem

Let op: in de maand augustus verschijnt 'De Brug' niet. De intenties, die al opgegeven zijn, staan al in dit nummer!



Maria-dagen.

De komende maanden komen er voor ons katholieken weer enkele belangrijke Mariadagen aan onze horizon:

7 juli: H. Maagd Maria, zoete Moeder van Den Bosch
16 juli: H. Maagd Maria van de Berg Karmel
15 augustus: Maria ten Hemelopneming
22 augustus: H. Maagd Maria, koningin.

Feesten over dezelfde vrouw,
maar steeds roepen we haar aan op een ander thema van ons geloof.
Maria, de moeder van Jezus, is voor ons allen een voorspreekster bij God.

Kan een Zoon zijn Moeder iets weigeren als die wat vraagt?
Daarom bidden wij:

Maria, Moeder van de Heer en ook onze Moeder,
wij vragen om uw voorspraak bij de Heer:
Hij kan U niets weigeren.

Bid voor ons: dat wij vaster gaan geloven,
Bid voor ons: dat we met meer graagte dienstbaar zijn,
Bid voor ons: dat we ons niet afsluiten voor de nood van anderen
Bid voor ons: dat ons hart wijsheid leert,
Bid voor ons: dat wij veel meer blijdschap uitstralen
Bid voor ons: dat de vrede van Christus in ons moge wonen
Bid voor ons: dat we leven zoals de Heer dat van ons verlangt
Bid voor ons: dat we eens mogen komen tot uw eeuwig heil.
Amen.

**Voor allen die op vakantie gaan
een hele goede en mooie tijd,
voor hen die nog werken, werk met zin,
voor onze jongeren een hele mooie vakantie
en voor straks veel succes op school.**

Hans Vugs, diaken-pastor

In onze kerk zijn gedoopt:

*Geboren uit water
en heilige Geest*



Op zondag 30 mei 2010 zijn we met velen bijeengekomen in onze welbekende Pio-kapel voor de doop van **SAM PUT**. Sam was met zijn vader en moeder helemaal uit Eerbeek gekomen om in onze kerk het H. Doopsel te mogen ontvangen. Zijn ouders, Paul en Angela Put – Broeren, verblijven vaak in Tilburg. Angela heeft lang in Tilburg gewoond, haar ouders wonen er nog en Angela was altijd een kerkganger en ja zelfs lid van ons jongerenkoor. Om die reden wilde zij graag dat Sam bij ons gedoopt werd. De peetoom en de peettante, Robin Kraak en Simone Put willen hele goede peetouders zijn en hebben plechtig beloofd dat zij er altijd voor de kleine Sam zullen zijn. In een grote processie zijn we van de Pio-kapel naar de grote kerk getrokken en zijn we onze kaars gaan brengen bij Maria. We hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd of zij de kleine Sam, maar ook zijn ouders met raad en daad wil bijstaan. Daarna hebben we natuurlijk het lang zal hij leven gezongen en hebben we de doopklok geluid. Sam woont met zijn ouders aan de Loenenseweg 43 te Eerbeek.

OP diezelfde zondagmiddag kwamen we bijeen voor de doop van **CHANELLA DONDEERS**. Chanella werd vergezeld door haar papa en mama Gerard Donders en Linda van Rooij en haar broertje Marino en zusje Celina. Nadat de ouders de doopnamen van Chanella hadden verteld, hebben Marino met zijn peetoom en Celina met haar peetoom hun eigen doopkaars weer aangemaakt. Zo was ook hun licht ontvangen bij hun doop ook nu weer aanwezig. Heel de grote familie die meegekomen was, wilde Chanella ook een teken geven dat zij welkom was in de familie en dat iedereen graag met Chanella haar levensweg wil delen. Na de doop en de zalving zijn we met veel licht naar Moeder Maria gegaan en hebben daar onze kaarsjes neergezet. Ook voor Chanella hebben we gezongen en de doopklok laten weerklinken. Chanella woont met haar broer en zus en haar ouders in de Trouwlaan 97.

Een week later, op zondag 6 juni 2010, hebben we **LUCIANO VAN BERKEL** door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen. Luciano was met zijn papa en mama, Roland van Berkel en Samantha van Boxtel en met zijn zusje Caithlyn naar onze kerk gekomen. Luciano kreeg bij zijn doop de doopnamen: Luciano Hendricus Jacobus Franciscus. Zijn peetoom en peettante: Colin van Boxtel en Ria van Mourik zullen hem naar best vermogen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Toen Luciano het licht van Jezus Christus heeft ontvangen heeft hij het ook meteen doorgegeven aan zijn zus Caithlyn en samen zijn we naar moeder Maria gegaan en hebben daar een lichtje gebracht en gebeden dat Maria Luciano, maar ook Caithlyn en hun papa en mama moge beschermen en begeleiden op hun levensweg. Toen moest de doopklok met groot lawaai worden geluid. Luciano woont met zijn papa en mama en zus in de Prof. Keesomstraat 18 te Tilburg.

Zondag 20 juni 2010, Vaderdag, kwamen heel veel blije mensen samen om **WILICHA VAN BEERENDONK** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Blije mensen, want de blijdschap straalde van hun gezichten af. Een super blije mama en papa, zo gelukkig waren zij met hun Wilicha. En natuurlijk was ik zo nieuwsgierig hoe ze aan die naam gekomen waren, want het is de eerste keer dat ik die naam tegen kwam. Heel eenvoudig zei de mama, wij zijn dolgelukkig en hebben een naam genoemd die heel uniek is, die over de hele wereld niet voorkomt want het is een samenvoeging van delen van doop- of roepnamen van ouders en peetouders. Zo is Wilicha een heel uniek kind. Maar zij heeft het kruisje ontvangen, hoewel zij dat gefriemel op haar voorhoofd maar niets vond, en peetoom en peettante Theo en Chantal hebben haar plechtig beloofd er te zijn voor Wilicha als zij dat nodig vond. Ook zijn we in processie naar Maria gegaan en hebben gebeden en gezongen en natuurlijk hebben we de doopklok geluid. Wilicha woont met haar ouders in de Dr. P van Hoekstraat 27 te Tilburg.

Op diezelfde Vaderdag kwam **MALOU VOS** met haar zusje Jesse en papa en mama, Bjorn Vos en Corina Vos – Toepoel, met opa's en oma's en heel veel vrienden en vriendinnen naar onze kerk, want ook de papa en mama wilde Malou op laten nemen in onze parochiegemeenschap. Aan het begin van de doopviering had Bjorn

hun trouwkaars weer eens ontstoken en daarna heeft Jesse met behulp van haar peetoom ook haar doopkaars weer eens aangestoken. Het waren hele blije oogjes die in het kaarslichtje keken. Nadat Malou het kruisteken ontvangen had en alle grote mensen dat haar ook hadden gegeven, wilde Jesse graag een kusje geven aan haar zus. Nadat Malou door het doopsel lid geworden was van onze gemeenschap en zij het kruisje met Chrisma had ontvangen, een kruisje dat Christus met haar door het leven gaat en haar wil beschermen, zijn we met zijn allen, Jesse voorop, naar Moeder Maria getrokken en hebben haar een lichtgroet gebracht. Uiteraard hebben we het lang zal ze leven gezongen en de doopklok werd met veel kracht geluid. Malou woont met haar zus Jesse en papa en mama in de Bloemfonteinstraat 9 te Tilburg.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

Hebben elkaar het ja-woord gegeven.



Op vrijdag 18 juni 2010 hebben **BENNY PELDERS EN FEMKE STOOPEN** elkaar het ja-woord gegeven. Vergezeld door hun zoons Sylvano en Diego en heel veel familieleden en vrienden zijn ze vanuit het Stadhuis naar de kerk gekomen om voor God en hun familie officieel te zeggen dat zij van elkaar houden en elkaar steeds proberen te bemoedigen en te bevestigen. Benny kwam met zijn moeder en Diego op de arm de kerk binnen en even later kwam Femke, begeleid door haar vader en Sylvano, ook binnen. Toen iedereen zat en het intochtlied nog gezongen werd, moest Sylvano toch even die grote kerk verkennen en natuurlijk de trappen, maar ja zijn vader was wat sneller en had hem zo te pakken. Opa ontfermde zich over hem, en Sylvano was al snel in de lekkere warme armen van opa in slaap gevallen.

Benny en Femke hebben elkaar trouw beloofd in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid en ze willen elkaar liefhebben en waarderen al de dagen van hun leven. Een belofte waar zij voor staan en voor willen gaan. Maar ze wisten ook dat ze mensen zijn en dat zij hulp van mensen nodig hebben, daarom

zijn ze ook naar Moeder Maria gegaan en hebben daar hun trouwkaars neergezet en hebben zij samen gebeden. Na de huwelijksluiting hebben zij buiten twee witte duiven losgelaten, een symbool van vrede met iedereen. Moge zij met hun kinderen een mooie en gezonde toekomst tegemoet gaan en mogen zij steeds het positieve in elkaar blijven zien.

Met zijn allen hebben we gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

We hebben uit handen moeten geven:



Op woensdag 26 mei hebben we rustig uit handen moeten geven **MIEN VAN DRIEL – SMEEKENS** weduwe van Pieter van Driel. Moeder is in de leeftijd van 92 jaar overleden. Moeder kon als dochter uit een groot boerengezin erg genieten van alle kleine dingen die zich in het leven aanbieden. Een hele bijzondere moeder en oma, want een van de kleinkinderen wist te vertellen dat je met oma nooit ruzie kreeg en dat zij er zelfs nooit op boos is kunnen worden. Het was een moeder en oma om trots op te zijn. Maar ook oma was heel trots op haar kinderen en kleinkinderen. Oma zag er graag goed en verzorgd uit, dat heeft ze heel haar leven vol gehouden. Als je moeder mee naar huis nam of mee uit, dan genoot zij daar met volle teugen van en als er dan ook nog gegeten werd, dan was zij de koning te rijk. Het minste was voor haar al een feest en kon ze dagen over vertellen. Moeder en oma rust nu maar uit, wij zullen je steeds dankbaar blijven herinneren. Mien van Driel – Smeekens woonde de laatste jaren in Koningsvoorde.

Op donderdag 27 mei 2010 is te midden van haar kinderen rustig in geslapen **RIET PIGMANS – JANSSEN**, weduwe van Jan Pigmans. Zij mocht 88 jaar oud worden. Moeder en oma was iemand die heel bezorgd was voor haar kinderen en kleinkinderen, door haar blij karakter heeft zij voor de kinderen en kleinkinderen een heel mooi en gezellig thuis geschapen. Toen vader Jan in 2007 kwam te overlijden was dat voor haar een moeilijke tijd, ze miste hem zo en ze zat steeds

meer thuis in zichzelf gedoken en vereenzaamde steeds meer. Hoe de kinderen en kleinkinderen ook hun best deden, moeder en oma kon niet uit dat diepe dal komen. Ze werd steeds meer afhankelijk van hulp bij alles wat er moest gebeuren en uiteindelijk heeft zij een plaatsje gevonden in huize Padua. Daar heeft zij op 2^{de} Pinksterdag te midden van haar kinderen en kleinkinderen het sacrament van de laatste levensfase mogen ontvangen. Heel bewust heeft zij meegebeden en geluisterd. De kinderen en kleinkinderen kijken verdrietig, maar wel heel dankbaar terug op hun moeder en oma, een vrouw waar zij heel

Trots op blijven. Moeder en oma rust zacht en blij vanuit Gods eeuwige woning samen met vader en opa voor ons zorgen. Riet Pigmans – Janssen woonde in huize Padua.

Op 8 juni 2010 is nog vrij plotseling overleden mevr. Betsy Marijnen- de Rooij in de leeftijd van 86 jaar. Ze was gehuwd met Piet Marijnen.. Te vroeg heeft ze afscheid moeten nemen van haar man Piet. Echter vanaf 1971 was ze al weduwe Alleen moest ze verder met het gezin en de herenmodezaak aan de Nieuwstraat. Toen haar zoon de zaak over kon nemen is ze verhuisd naar de Dinantstraat, waar ze mooie jaren heeft gekend. Steeds was ze in de weer en graag erop uit met haar hond. Na een herseninfarct heeft ze haar intrek genomen in huize 't Laar, waar ze de laatste vijf jaar woonde. Voor haar was het leven geen feest meer. Vanwege verlammingen kon ze alleen nog met hulp naar de huiskamer en was ze afhankelijk van verpleging en familie. Op het laatst verlangde ze naar de dood, ook al kon ze haar kinderen en kleinkinderen maar moeilijk missen.

Ook het verdriet om de dood van een van haar kinderen heeft ze maar moeilijk kunnen verwerken.

Nu mag ze de rust ondervinden van een leven bij God, de Eeuwige, en verenigd zijn met haar man Piet en zoon Peter.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**





Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

Juli/augustus		
vr. 2 juli	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 3 juli zo. 4 juli	17.30 uur 10.00 uur	Sjef van Iersel vw. 1 ^{ste} jgt. Adriana Vermeer- van Iersel Ineke Vugs- van Etten vw. verj. Ruud Dankers, Will Koolen Nel van Gorcom-van Hoesel vw. verjaardag Tonnie Stokkermans Tiny Weijers-van Pelt Henk van Huijgevoort Albert van Lierop vw. verj.
za. 10 juli zo 11 juli	17.30 uur 10.00 uur	Frans van Berkel, Ruud Dankers Sjef de Jong, Ad Aarts Annie Brouwers-van Houtum Ineke Vugs-van Etten Tiny Weijers-van Pelt
di. 13 juli	10.30 uur	Pio-morgen Tiny Weijers- van Pelt

za.17 juli zo 18 juli	17.30 uur 10.00 uur	Ruud Dankers Sjef de Jong Jo Swinkels Adriana Vermeer-van Iersel Toon van den Heuvel vw. verj. Tiny Weijers- van Pelt
za. 24 juli zo. 25 juli	17.30 uur 10.00 uur	Lucia van de Put-Jansen Ineke Vugs- van Etten Will Koolen Ruud Dankers, Frans van Berkel vw.1 ^{ste} jgt.
za. 31 Juli zo. 1 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Adriana Vermeer-van Iersel Toos van Ierland- van de Ven Riet van de Wouw- Janse Jos van Empel vw. verj. Ruud Dankers, Toon v.d.Heuvel Henk van Huijgevoort Ineke Vugs-van Etten Tonnie Stokkermans, Hans Kokke Tiny Weijers-van Pelt
vr. 6 aug.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 7 aug zo. 8 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Riet van der Aa-van der Heijden Ruud Dankers, Hans Kokke vw. verj.
di. 10 aug	10.30 uur	Pio-morgen
za. 14 aug zo. 15 aug Maria ten Hemelopneming	17.30 uur 10.00 uur	Sjef de Jong ,Jo Swinkels Adriana Vermeer-van Iersel Riet van der Aa-van der Heijden Ruud Dankers Nel van Gorcom-van Hoesel Harrie Jacobs vw. verjaardag Tiny Weijers- van Pelt

za.21 aug. zo.22 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Riet van de Wouw-Janse Ineke Vugs- van Etten Toon van den Heuvel Ruud Dankers Ouders Vugs- Bullens vw. verj.
za.28 aug. zo.29 aug	17.30 uur 10.00 uur	Toos van Ierland-van de Ven Adriana Vermeer-van Iersel Lucia van de Put-Jansen Ruud Dankers



Intenties in huize Koningsvoorde

za. 3 juli	19.00 uur	Sjef van Iersel vw. 1 ^{ste} jgt. Adriana Vermeer-van Iersel Nel van Gorcom-v. Hoesel vw. verj. Tonnie Stokkermans
za.10 juli	19.00 uur	<i>Fam. Eijkens- Mandos vw.65 jaar huwelijk</i>
za.17 juli	19.00 uur	Toon van den Heuvel vw. verj. Adriana Vermeer- van Iersel
za. 24 juli	19.00 uur	Lucia van de Put-Jansen
za. 31 juli	19.00 uur	Toos van Ierland-van de Ven

		Adriana Vermeer-van Iersel Toon van den Heuvel Tonnie Stokkermans
za. 7 aug.	19.00 uur	
za. 14 aug. Maria ten Hemelopneming	19.00 uur	Nel van Gorcom-v.Hoesel vw.verj. Adriana Vermeer- van Iersel
za. 21 aug	19.00 uur	Toon van den Heuvel
za. 28 aug	19.00 uur	Toos van Ierland-van de Ven Adriana Vermeer-van Iersel Lucia van de Put-Jansen

Ramen in de Gerardus Majellakerk



In het blad 'Bouwen en wonen' kwam ik een artikel tegen over de restauratie van de ramen in de kerk. Vanaf 1922 is onze kerk in gebruik. Architect Cuijpers liet in de kerk veel glas-in-loodramen plaatsen van mondgeblazen vlakglas.

De laatste jaren zijn veel ramen ingegooid door baldadige jeugd. Het parochiebestuur wilde deze ramen laten herstellen. Een heel karwei! Tijdens de bouw werd geen gebruik gemaakt van kozijnen. Het glas-in-lood werd gewoon met behulp van cement in de muur gevoegd. Op een voorzichtige manier moeten deze ramen er nu uitgeslepen worden. Na restauratie van het glas-in-lood door de firma Cattenstart worden de ramen weer teruggeplaatst door schilder Jan Leenhouders, die er ook een soort plexiglas voor plaatst. Als alles klaar is zal de kerk er weer netjes uitzien.

Riet van Overbeek

We gingen naar Lourdes

Van 7 juni t/m 15 juni was Hans Vugs met een aantal parochianen op bedevaart naar Lourdes.

Hier een indruk van een van de reizigers:

Terugkeer naar Lourdes

Na 41 jaar wilde ik toch weer eens terugkeren naar Lourdes om de sfeer weer te proeven. Op maandag 7 juni was het eindelijk zover.



We vertrokken met 34 personen in de bus als vreemden voor elkaar. Naarmate de reis vorderde werden wij een groep van pelgrims. We hebben onderweg gebeden en gezongen om twee-en-een-halve dag later in Lourdes te arriveren. Bij het binnenrijden van Lourdes zongen we met z'n allen het bekende 'Ave Maria'.

We hebben hier veel indrukken opgedaan van saamhorigheid, liefde, steun voor anderen, hulpvaardigheid, maar vooral van luisteren naar elkaar. Dat ontbreekt

nogal eens in het dagelijkse leven. Men kon zijn verhaal kwijt van pijn en emotie. Er waren ook enkele zieken binnen de groep, maar er werd steeds geïnformeerd hoe het met deze mensen ging.

Het waren vermoeiende dagen om alles te volgen van eerbied en devotie. Dit speelde de hoofdrol in het geheel. Er werd gehuild, maar ook gelachen en men wist dat er rekening mee werd gehouden. Ook werd men daardoor weer eens op de feiten gedrukt dat er meer is tussen hemel en aarde. Men leert ook weer eens wat bidden is. Ik kan het allemaal niet onder woorden brengen wat deze reis mij heeft gedaan. Maar het was wel emotie en eerbied voor alles.

Guus van Dongen

Pinkstercollecte

In het Pinksterweekend is er in onze kerk gecollecteerd voor de Nederlandse Missionarissen. Er is een bedrag van € 161,28 bijeengebracht. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd willen we daarvoor hartelijk danken.

Het nieuwe werkjaar



In september gaan de deuren van de scholen weer open, de vakanties zijn voorbij. Ook in de parochie gaat alles weer opnieuw beginnen of komt weer opnieuw op gang. Op zondag zingen de koren weer in de viering.

Maar wilt u ook nog wat actiever bij de parochie betrokken worden? Hebt u een goede stem en wel zin om op zaterdagavond (in Koningsvoorde) of op zondag (in de kerk) de zang mede te verzorgen, geef je dan op voor een van de koren. Het dameskoor van de Gerardus Majellakerk : 'Sursum Corda' en het Lidwinakoor (zingt in Koningsvoorde) kunnen nog versterking gebruiken. Van harte welkom. Het dameskoor van de kerk repeteert op dinsdagavond in de kerk. Het Lidwinakoor heeft de repetitieavond op maandagavond in Koningsvoorde.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de parochie. Wij geven dit dan door aan de koren.



Mariabeeldje aan de
Christiaan Huijgensstraat

Gedenkzuil

In begin 2009 is het Mariabeeldje verplaatst van het pleintje naar het begin van de Christiaan Huijgensstraat. Wat weten we nog van dit monumentje?

Het is niet zomaar een Mariabeeldje, maar een gedenkzuil om de oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog 1940-1945 te gedenken.

Het opschrift luidt:

"TER DANKBARE NAGEDACHTENIS VAN HEN DIE HUN LEVEN GAVEN IN DE JAREN VAN VERDRUKKING EN VERZET IN DE JAREN 1940-1945".

Op 5 mei 1946 is dit beeldje onthuld, gemaakt door steenhouwer F. Vervoordeldonk uit Den Bosch.

Het comité van de Parochie koos voor een Mariabeeld als gedenkteken, omdat Maria ons beschermd heeft in de oorlogsjaren. Veel V-1's zijn over onze parochie gekomen, maar zijn aan ons voorbijgegaan.

Het geld voor het beeldje is door parochianen en andere gulle gevers bij elkaar gebracht. Op 5 mei 1946 is het beeldje onthuld en gezegend, waarbij vele hooggeplaatste autoriteiten aanwezig waren. Ook een Engelse delegatie en een militaire erewacht van het corps mariniers, Burgemeester en Wethouders en familieleden van de gesneuvelden.

Enkele jaren geleden is het beeldje overgedragen aan de gemeente Tilburg, die het heeft laten restaureren en een mooie plaats heeft gegeven op de hoek van de Christiaan Huygensstraat. Een mooie plek, die in ere gehouden moet worden.

Riet van Overbeek

Feesten

3 juli	H.Thomas, apostel
7 juli:	Onze Lieve Vrouw van Den Bosch
25 juli	H.Jacobus, apostel, wordt vereerd in Compostella
6 augustus:	Gedaanteverandering des Heren
11 augustus:	H.Clara
15 augustus:	Maria Tenhemelopneming
21 augustus:	H.Pius X (paus)
27 augustus	H.Monica, moeder van Augustinus
28 augustus:	H.Augustinus

H.Clara



Een Middeleeuwse vrouw, geboren in 1193 in Assisi. Een adellijke dame, die als jong meisje eenzelfde leven wilde leiden als haar stadgenoot Franciscus. Tegen de zin van haar ouders liep ze in de nacht na Palmzondag weg uit het ouderlijk huis. In Portiuncula werd ze opgenomen in de orde. Franciscus bracht haar aanvankelijk onder bij de Benedictinessen. Later kon ze met de andere vrouwen, die zich bij haar hadden aangesloten, gaan wonen in San Damiano bij Assisi

In die tijd was het onverantwoord dat vrouwen er op uit trokken, zoals Franciscus en de broeders deden. Daarom leefden de vrouwen in beslotenheid (contemplatief). Ze leefden eenvoudig, zorgden zelf voor levensonderhoud door eenvoudig

handwerk. Kwamen ze tekort dan deelden de broeders hun gebedelde gaven.

Clara en haar zusters leefden aanvankelijk volgens de regel van Franciscus. Als eerste vrouw in de geschiedenis heeft ze later een eigen regel opgesteld, die nog voor haar dood (1253) door de paus is goedgekeurd. Het heeft echter veel strijd gekost om voor deze nieuwe vorm van leven bestaansrecht binnen de kerk te krijgen. Leven zonder enig bezit vond men voor vrouwen die contemplatief leefden geen optie. Uiteindelijk ging men in Rome door de knieën. Nog steeds leven vele vrouwen, ook in Nederland volgens die leefregel. Ook leven ze nog steeds in afzondering, maar ontvangen veel gasten in hun kloosters, die enkele dagen het leven met de zusters delen. Ook verschijnen er regelmatig nog artikelen en boeken over deze grote vrouw en de spiritualiteit van Franciscus en Clara.

Riet van Overbeek

Vakantie

In juli en augustus vertrekken weer een aantal mensen naar een camping om vakantie te vieren. Ook velen stappen in de auto en rijden kilometers ver om van de zon te gaan genieten of nemen het vliegtuig of de bus naar hun vakantiebestemming. Na een jaar hard

werken op school of op het werk is enkele weken rust een ieder gegund.

Maar hopelijk schijnt ook hier de zon voor de thuisblijvers, zodat ook zij in september weer voldoende energie opgedaan hebben om er weer tegen aan te gaan.

Hier in de parochie gaan we gewoon door, al zullen de koren niet elk weekend de zang verzorgen, maar met samenzang kunnen we er ook een mooie viering van maken. En ook na de viering op zaterdagavond (in Koningsvoorde) en op zondag in de kerk staat de koffie voor u klaar.



Onze kerk is een ontmoetingsruimte van mensen met elkaar en met God

Geheugensteuntjes van juli en augustus 2010



do. 1 juli	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 1 juli	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
vr. 2 juli	10.30 uur	Eerste Vrijdag
ma. 5 juli	11.00 uur	Pastorale werkgroep
wo. 7 juli	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 8 juli	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
ma.12 juli	20.00 uur	Parochiebestuur
di 13 juli	10.30 uur	Pio-morgen
do 15 juli	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
wo.21 juli	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do. 22 juli	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
ma. 2 aug.	11.00 uur	Pastorale werkgroep
wo. 4 aug	-----	Geen doopvoorbereiding
vr. 6 aug.	10.30 uur	Eerste vrijdag
di. 10 aug.	10.30 uur	Pio-morgen
vr. 20 aug.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'

Cursussen in het nieuwe werkjaar

In onze parochie komen een aantal groepen maandelijks bij elkaar om in de bijbel te lezen:

Bijbelgroep 2006 o.l.v. diaken Hans Vugs (op donderdagavond 20.00 uur)

Bijbelgroep 2008 o.l.v. diaken Hans Vugs (op donderdagavond 20.00 uur)

Bijbelgroep(van 2000 of eerder) o.l.v.Riet van Overbeek (op donderdagavond om 19.30 uur)

Kinderbijbelgroep o.l.v. diaken Hans Vugs (op woensdagmiddag om 13.30 uur)

De data worden steeds vermeld in de geheugensteuntjes. Wanneer zich nieuwe deelnemers melden kunnen we ook een nieuwe groep vormen. Dit geldt zeker voor de kinderen. De eerste communicantjes van dit jaar kunnen zich opgeven op het secretariaat of bij diaken Hans Vugs (06-22453361). Meer hierover in het septembernummer.

Onze Koffiedames

Zondags in onze ontmoetingsruimte,
't is tog jofel om dè te zien,
hoe iedereen zun plekske wit te vèenne
as ie da nog héé misschien

Ik sta ook wellis an de bar
om un bekske koffie te pikke,
dan hedde zo wèpraot
van de koffiedames, dè witte.

Ze kunnen er mee ut de weg hoor,
of gij klèèn zet, groot of smal,
want vur degge er errig in hed,
dan hedde oewe koffie al.

De koffiedames meuge ok wellis genoemd worre
Op hun wordt nogal is un beroep gedaon.
Ge heurt ze nood nie moppre of klaogge
en staon altijj vu roe klaor.

'n Salluutje haor vur onze koffiedames.
En witte naa, we het schoonste van alles is,
dek zo dikkels van hullie heur zegge,
dè durre koffie altijj zo lekker is.

Hein Libregts



Belangrijke gegevens



Pastorale zorg:
diaken J. Vugs
tel. 06-22453361

Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 augustus** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek