



## Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

	<p><b>Donderdag 18 september</b> <b>Koffie ochtend</b> <b>10:00 tot 12:00</b> <b>uur</b></p> 
<p><b>Kindernevendienst</b> <b>Zondag 7</b> <b>september</b> <b>om 10:00 uur</b></p> 	<p><b>Aanbidding in de</b> <b>Pio-kapel</b> <b>donderdag</b> <b>11, 18 en 25</b> <b>september</b> <b>van 16:00 tot 17:00 uur,</b></p> 

## IK WOU JE VRAGEN

Wij leven in een tijd van jachten en jagen.  
Velen hebben geen tijd meer voor elkaar  
lopen door de haast en de werkdruk elkaar voorbij.  
Voor ons allen een gedachte:

Ik wou je vragen:

Donder zo niet  
als ik me vergis.

Schreeuw zo niet  
als ik moe ben.

Praat zo niet  
als ik me ellendig voel.

Ik wou je vragen:

Vergeef me  
als ik je om vergeving vraag.

Reik me je hand  
als ik niet verder kan.

Luister wat  
als ik je iets zeggen wil.

Ik wou je vragen:

Verstop je niet  
als ik je zoek.

Trek je hand niet terug  
als ik je wat wil geven.

Aarzel niet  
als ik onzeker ben.

Ik wou je vragen:

Heb je een momentje tijd?

Ik zou je  
zoveel willen zeggen.

Gaan we weer een mooie maand tegemoet  
waar we voor elkaar mens mogen zijn,  
elkaar mogen helpen en steunen.

Breng zo bij elkaar vrede en vreugde



Hans Vugs  
diaken – pastor.

## UIT ONZE PAROCHIEAGENDA

### Wij hebben in onze parochiekerk mogen dopen.

Op zondag 22 juni 2014 kwam **Vanity Ooijen**, tezamen met haar mama Rowena Ooijen, met opa's en oma's met haar peettantes Andrea Ooijen en Jennifer van Aarle – Marcelis, met ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze Pio-kapel. Mama zal met heel veel liefde en aandacht Vanity begeleiden op die weg naar zelfstandigheid en haar peettantes hebben uitgesproken dat zij altijd welkom is bij hen, ja ze hoeft niet eerst te bellen of het wel uit komt, ze mag altijd komen. De kinderen luisterden heel aandachtig naar het verhaal van Jezus en hadden heel gelukkig het doopwater gevonden. Met de mama, peettantes en de kindjes hebben we samen een beschermend dak boven Vanity gemaakt en gebeden dat de goede God haar mag beschermen en begeleiden. Toen Vanity het koude doopwater over haar hoofdje had gekregen en een kruisje met Chrisma, maakte een van de peettantes haar doopkaars aan. Maar meteen gaf Vanity aan alle kindjes een beetje vuur van haar nieuwe kaars. Met al die lichtjes zijn we naar moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen. Natuurlijk hebben we uit volle borst gezongen: lang zal zij leven en..... de doopklok geluid.

Vanity woont met haar mama in de Korhoenstraat 86.

Op diezelfde zondag 22 juni werd onze Piokapel gevuld met hele vriendelijke mensen die samen met **Selina Küppers** gekomen waren. Met haar waren ook haar papa Kevin Küppers en haar mama Kimberly van Rooij, haar peetoom Nicky Küppers en peettante Marloes van Riel meegekomen, opa's en oma's en familieleden. Ook vriendjes en vriendinnetjes waren gekomen om te kijken hoe Selina gedoopt werd. Papa en mama hebben beloofd om hun uiterste best te doen



om Selina goed te begeleiden op de weg naar zelfstandigheid en peetoom en peettante hebben duidelijk naar Selina uitgesproken dat ze te allen tijde welkom is bij hen. Ja de vriendjes en vriendinnetjes hebben beloofd dat zij met Selina zullen spelen en er was zelfs iemand die tegen de papa en mama van Selina heeft gezegd, dat als het nodig was hij wel op Selina zal passen. Selina kreeg bij haar doop de namen: Selina Maria Antonia, en daarmee hebben papa en mama aangegeven dat Selina geen eenling is in onze grote wereld, maar met veel mensen verbonden is. In een hele lange stoet zijn wij naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook gevraagd Selina en ons allen op onze weg door het leven te beschermen.

Selina woont met haar papa en mama in de Jacob Lemairestraat 4.

Aan het eind van de maand juni kwam op 29 juni 2014 **Keano van Trier** met zijn zusje Quinty, maar ook met hun papa en mama Robbie en An van Trier – Vervloet naar onze kerk. Ook hadden zij peetoom Jos van Trier en peettante Agnes van Trier – Koedijk, oma's en opa's meegebracht. Allemaal hele blijde mensen die hun vreugde niet onder stoelen en banken staken, maar er eerlijk voor uit kwamen. Bij de doop kreeg Keano de namen: Keano Adrianus Henricus en daarmee wilden de ouders aangeven onze Keano is geen eenling op deze hele grote wereld, maar met heel veel mensen verbonden. Natuurlijk kreeg Keano het kruisteken en daarna luisterden de kinderen heel aandachtig naar het verhaal van Jezus. Samen met papa en mama, met peetoom en peettante en kinderen hebben we een dak boven Keano gemaakt en voor hem gebeden dat de goede God hem altijd wil beschermen en begeleiden. Na de doop en de zalving met Chrisma kreeg Keano zijn doopkaars. Deze werd door de peetoom aangemaakt aan de trouwkaars van papa en mama en meteen gaf Keano aan alle kinderen die er waren een beetje van dat nieuwe vuur. In een grote optocht zijn we toen naar Moeder Maria gegaan en hebben we haar gebeden om Keano en ons te begeleiden op die niet altijd eenvoudige weg door het leven. Daarna werd het lang zal hij leven gezongen en de doopklok geluid. Keano woont met zijn zus Quinty in de Stevenzandsestraat 43.

Zondag 6 juli 2014 kwamen om 12.00 uur weer veel lieve mensen naar onze mooie kerk om hun lieve schat **Dean Schellings**, in onze geloofsgemeenschap te laten opnemen. De papa en mama van Dean, Paul en Ursula Schellings – Vos, hebben plechtig beloofd dat zij Dean met alle liefde zullen begeleiden op die weg naar zelfstandigheid. Met Dean was ook zijn oudere zus meegekomen: Demi en zijn beide peettantes, Diny Pruyboom en Rianne Schellings, opa's en oma's en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. De peettantes hebben tegen Dean gezegd dat hij te allen tijde welkom bij hen is en dat hij van tevoren geen afspraak hoeft te maken. Demi maakte zich veel zorgen over haar broer Dean, dat toch maar niemand hem pijn zou doen. Toen ik hem een kruisje mocht geven riep ze heel spontaan: voorzichtig hoor. Dean kreeg van heel veel mensen een kruisje op zijn voorhoofd en van zijn zus een heel lief kusje. Toen Dean gedoopt werd kreeg hij de namen Dean Paulus Johannes, maar het koude water deerde hem niets. Ook Dean kreeg een mooie doopkaars die de peettante aan mocht maken aan de Paaskaars en ook Dean was zo gul om al zijn vriendjes en vriendinnetjes een beetje van dat nieuwe licht te geven. We zijn bij Maria geweest, hebben het lang zal hij leven gezongen en natuurlijk niet vergeten om de doopklok te luiden. Dean woont met zijn zus Demi en hun ouders in de Generaal de Wetstraat 5.

Op zaterdag 9 augustus kwam in een hele mooie grote slee **Milano de Wit**, met zijn papa en mama Mitchel de Wit en Melanie Frieswijk naar onze kerk. Hij had ook zijn peetouders Rudy de Wit en Chantal Frieswijk, opa's en oma's, heel veel ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes meegebracht. De hele Piokapel zat boordevol. Milano is geboren op 13 augustus 2013, kon al best uit de voeten en vandaag werd ook zijn verjaardag gevierd. Nadat Milano het kruisteken op zijn voorhoofd, op zijn mond en in zijn hart had ontvangen kreeg hij van zijn papa en mama, zijn peetouders en opa en oma ook een kruisje. Tijdens het verhaal van Jezus waren een aantal jongeren die allerlei vragen hadden en die ze te pas en te onpas stelden. Maar we

waren het samen eens: water is voor ons mensen, voor de bloemen en de planten en dieren van levensbelang. Wij kunnen niet zonder water en daarom wordt er water bij de doop gebruikt. Na de doop en de zalving kreeg Milano zijn doopkaars en ook hij gaf aan de kinderen een beetje van zijn nieuwe vuur. Onze twee communicanten wilde perse hun eigen doopkaars dragen, maar toen ze die eenmaal hadden wilden ze toch wel een klein kaarsje, want hun eigen doopkaars die droop zo op hun vingers. Nadat we Maria een groet hadden gebracht, hebben we het lang zal hij leven gezongen en de doopklok geluid. Het was een lawaai dat horen en zien verging.

Milano woont met zijn ouders in de Vanmierisstraat 48.

Daags daarna werd onze Piokapel geheel gevuld met blijde mensen die met **Marley Nijenhuis**, waren meegekomen om haar in onze parochiegemeenschap op te nemen. Met Marley was uiteraard meegekomen papa en mama Joey Nijenhuis en



Ilse van de Louw, haar peettantes Danique van de Louw en Jeske Nijenhuis, opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. De beide peettantes hebben Marley plechtig beloofd dat als zij er behoefte aan heeft om hen een verhaal te vertellen of om hen raad te vragen, dan mag zij altijd komen. Ze hoeft niet eerst een afspraak te maken. Gelukkig hebben de kinderen het doopwater gevonden en konden we gewoon Marley dopen. Samen met peettantes en alle kindjes hebben we een dak boven Marley gemaakt en God gebeden dat Hij haar extra zal begeleiden op die weg naar zelfstandigheid. Bij de doop kreeg Marley de namen: Marley Danique Jeske, namen van haar peettantes om heel duidelijk aan te geven dat Marley geen eenling is in dit aardse dal. Toen zij haar doopkaars ontving ging haar peettante weldoende rond om alle aanwezige kinderen een kaars te geven met het nieuwe vuur van

Marley. Na de groet aan Moeder Maria en het zingen van het lang zal zij leven werd met veel vuur de doopklok geluid, zo hard dat de paters op de Korvelseweg gestoord werden in hun middagdutje. Marley woont met haar ouders in de Tempelhofstraat 10.

Op zaterdagmiddag 16 augustus kwam **Dani van Abeelen**, met zijn broers Joey en Noah naar onze kerk. Natuurlijk hadden zij hun papa en mama: Martin van Abeelen en Heidy Thijssen mee gebracht en niet te vergeten de hele schare peetooms: Jean-Pier van Mierlo, Nudi Cheraitia en Hans van Abeelen en peettantes: Mandy Seebregs en Patricia Cheraitia – Schutte. Daarnaast waren er gelukkig ook bij de opa's en oma's, de ooms en tantes en veel vriendinnetjes en vriendjes. De hele kapel zat vol. Dani kreeg van zijn peetooms en peettantes de unanieme belofte dat hij altijd bij hen binnen mag komen, dat zij zullen luisteren naar zijn verhaal of zijn vraag en dat hij niet tevoren moet afspreken, dat mag hij wel doen, maar is niet noodzakelijk. Papa en mama hebben wel te horen gekregen dat er een aantal grotere kinderen zijn die als het nodig is op Dani willen passen. Dat was een hele geruststelling voor Martin en Heidy. Na de doop werd Dani gezalfd met de olie die onze bisschop op woensdagavond in de Goede Week had gewijd en die wij nu in onze kerk mogen gebruiken om pasgedoopten te zalven. Daarna zijn we voorzien van een kaarsje naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gevraagd op Dani te letten en hem te begeleiden op zijn weg door dit leven. Daarna hebben we het lang zal hij leven gezongen en uiteindelijk mochten de kinderen de doopklok luiden en dat was een feest!!!

Dani woont met Joey, Noah en hun ouders in de Lange Nieuwstraat 187.

**WE HEBBEN GEZONGEN:  
LANG ZULLEN ZE LEVEN.**



## WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op woensdag 9 juli 2014 hebben we op 91 jarige leeftijd **TOOS VAN DOREMALEN – LOUER** uit handen moeten geven en haar gelegd in de handen van onze God. Zij is op haar eigen kamer in Koningsvoorde te midden van allen die haar lief waren overleden. Toos was sinds 1998 weduwe van Henk van Doremalen. Toos kwam uit een groot gezin en na de basisschool mocht zij naar de Huishoudschool, waarna zij mocht gaan werken op verschillende plekken. Gelukkig kwam zij vader Hendrik op de dansvloer tegen en al snel werd er voor de kerk getrouwd. Ze kregen 3 jongens en 1 kleinzoon. Moeder hechtte er aan dat haar manvolk er netjes uitzag en dat het in huize van Doremalen gezellig was. Daar vader een spoorman was, ging de familie regelmatig met de trein er op uit, ja en ook op vakantie, eerst in ons eigen land, maar toen zij alle windhoeken van ons land gezien hadden, gingen ze naar het buitenland. Vader en moeder zorgden samen voor de kinderen en waren heel bezorgd dat iedereen toch wel op de goede plek kwam. De dood van vader was een hele harde klap voor Toos, maar met de hulp van de jongens kon zij dat verlies enigszins draaglijk maken. Haar 90<sup>ste</sup> verjaardag werd groots gevierd, maar toen kwamen de nodige problemen al aan het licht. Moeder nu je verenigd bent met vader, kijken jullie samen op ons en houd ons op het goede pad. Dank voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan.

Op zaterdag 19 juli 2014 hebben we geheel onverwacht in het Tweesteden ziekenhuis afscheid moeten nemen van **PETER VERHAGEN** sinds 8 november 1967 echtgenoot van Diny Verhagen – Hartogs. Peter mocht jammer genoeg maar 67 jaar oud worden. Peter was apentrots op zijn gezin, hij had voor zijn Diny, zijn kinderen en kleinkinderen alles over. Peter trok graag met zijn vrouw en kinderen er op uit de stad in, samen op vakantie op de Eurocamping in Vessem, samen met Corné naar het motorcrossen. Later toen de kinderen niet meer mee gingen trok hij er met zijn



Diny op uit naar Duitsland en Spanje. Nog juist voordat hij ziek werd waren ze samen weken lang in Spanje en hebben daar met volle teugen genoten. Dat de paracetamols met bosjes verdwenen, mocht de pret niet drukken. Bij Peter was niets te veel, als hij zijn Diny, zijn kinderen en kleinkinderen maar gelukkig kon maken. Een keiharde werker, een sjachelaar van de bovenste plank en dan was Peter is zijn nopjes. Overal zoeken en kijken en dan proberen om dat voor een habbekrats te kunnen kopen. Een onvervangbare, maar bovenal een onmisbare man, vader en opa hebben we af moeten geven.

Peter woonde met zijn Diny in de van Speijkstraat 23.

Op zondag 10 augustus 2014 hebben we te midden van allen die haar dierbaar waren afscheid moeten nemen van **HENNY PELDERS – VAN DRUNEN**, sinds 7 december 1970 echtgenoot van Bert Pelders. Henny overleed in de leeftijd van 62 jaar. Ons moeder heeft haar hele leven, zolang dat mogelijk was, heel hard voor haar gezin gewerkt. Geen enkele klus was voor haar teveel of te zwaar, ze deed het gewoon, en zo bracht ook zij geld binnen om te zorgen dat iedereen het goed had in het gezin Pelders. Vader en de kinderen en weer later de kleinkinderen mochten niets te kort komen. Maar Henny heeft op haar weg ook wel de nodige tegenslagen gekend, op 46 jarige leeftijd kreeg zij een open hart operatie, in 2005 kreeg zij met haar scooter een ongeluk, want zij was van mening dat je daarmee ook dwars de stoeprand mee op kunt rijden, en weer later kreeg zij C.O.P.D. Vanaf dat moment mocht er in huize Pelders binnen niet meer gerookt worden. Maar ja moeder dacht, ik ben nu alleen binnen, ik mag wel een shagje roken, want dat zien ze toch niet. Ja dat was wel zo, maar iedereen rook het wel, en lieten het maar oogluikend toe, want ze rookte veel minder dan vroeger. Mag moeder en oma nu zijn opgenomen in Gods eeuwige woning en mag zij van daaruit ons allen in de gaten houden en ons steeds op de goede weg begeleiden. Moeder dank je wel en rust nu maar uit.

Op maandag 11 augustus 2014 is in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg te midden van allen die hem dierbaar waren **ALBERT**

**TILEMANS** overleden. Albert mocht 68 jaar oud waren. Een heel bijzonder leven heeft Albert gehad, hij had een hele speciale relatie met zijn Rita, maar dat ging goed totdat je te dichtbij kwam en dan ging hij weer weg, niet ver maar juist om de hoek. En als alles weer voorbij was, dan kwam hij weer terug en nam zijn intrek weer. Ze konden niet zonder elkaar, maar ook niet met elkaar, een hele bijzondere relatie. Hij werd de koning te rijk toen hij zijn Tamara kreeg, een trotse vader, die haar wilde begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Met vallen en opstaan is het hem gelukt en dat hij ook nog opa mocht worden, was helemaal het einde. Jammer genoeg heeft hij veel te kort van zijn oogappeltje Joanna kunnen genieten. Albert was geen heilige, dat weten we allemaal, maar wie van ons zonder fouten is, die mag de eerste steen gooien, heeft Jezus tegen u en mij gezegd. Ik ben van mening dat we allemaal voldoende aan ons zelf hebben. Albert was een mens die graag dienstbaar was aan zijn naaste, als hij gevraagd werd om voor iemand een klus te klaren al was het stratenmakers werk of aan de auto, hij stond voor je klaar. En dat alles is voor onze God van het grootste belang. Mag Albert nu verlost zijn uit zijn lijden, mag hij zijn opgenomen in Gods eeuwige woning, mag hij nu voor altijd gelukkig zijn en door God worden bediend.

Albert woonde in de Trompstraat 26.



Op donderdagmorgen 21 augustus 2014 heel vroeg, hebben we plotseling afscheid moeten nemen van **TREES LIBREGTS – SEEGERS**, die in de leeftijd van 90 jaar is overleden. Trees is sinds 3 september 2012 weduwe van Hein Libregts. Trees kwam uit een

groot gezin van 2 jongens en 8 meisjes en met Trees is de laatste van het gezin Seegers overleden. Als we Trees mogen typeren dan moet je zeggen een lieve, eerlijke, zorgzame vrouw en echtgenote, die voor haar man en hun zoon alles heeft overgehad. Trees was de goedheid zelve. In onze parochiekerk was zij de gastvrouw, die elke zondag morgen, die God gaf, en op de tweede dinsdag van de maand de Piomorgen, aanwezig was om mensen welkom te heten en hun een boekje aan te reiken. Aan het einde van de viering kon je Trees weer in haar “ winkeltje “ van Piokaarsen en medailles vinden. Ook daar had zij haar zorg mee en stond dan rustig in haar eigen hoekje te wachten tot dat de klanten kwamen, die zij heel netjes en beleefd hielp. Dat deed zij met zoveel zorg, dat toen het moment daar was dat Trees in 2012 dit baantje op gaf iedereen spijt had dat ze er niet meer was. Naast deze taak had Trees ook haar beste krachten gegeven aan de schone kerk. Elke maand op de eerste woensdag van de maand was zij present en werd er keihard gewerkt om de kerk weer spik en span te krijgen. En als die klus dan ook weer geklaard was, dan ging zij weer voldaan naar huis, naar haar Hein en wist hem te vertellen: Hein de kerk blinkt weer! En dan was Hein ook weer heel trost, want ook onze kerk was een deel van hem. Toen Hein steeds sterker hulpbehoevend werd, toen er meer hulp moest komen zijn Hein en Trees verhuisd naar Koningsvoorde, waar zij op de vierde verdieping een prachtig appartement kregen. Jammer dat ze daar samen maar zo kort hebben gewoond. Na de dood van Hein is zij daar blijven wonen en het ging steeds beter, totdat opeens heel onverwacht Jan en Corrie donderdagmorgen bericht kregen om naar Koningsvoorde te komen daar moeder was overleden.

Trees wij zijn jou heel veel dank verschuldigd voor alles wat jij steeds voor onze parochie gedaan hebt. Mag je zijn opgenomen in Gods eeuwige woning, mag je verenigd zijn met jouw Hein, die jij steeds op handen gedragen hebt, en mag jij nu bediend worden door onze Heer en Meester.

Rust maar zacht.

**Mogen zij allen rusten in vrede.**

# Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



		<b>September 2014</b>
Vrijdag 5 september	10:30 uur	<b>Eerste vrijdag</b>
Zaterdag 6 september	17:30 uur	Kees Donkers
Zondag 7 september	10:00 uur	Ineke Vugs – van Etten
<b>Herenkoor</b>		Mien van Gerwen – van de Kamp
Dinsdag 9 september	10:30 uur	<b>Pio-morgen</b>
Zaterdag 13 september	17:30 uur	Fien Hultermans van Hautum
Zondag 14 september	10:00 uur	Ans van Gommeren vw verjaardag
<b>Dameskoor</b>		Henk van de Ven vw verjaardag
		Ineke Vugs - van Etten
		Ad en Annelies van Dijck – Beelen
		Marriëtte Adam - Dirken
		An Boogers - Schapendonk
		Ida van de Waerden – Backx
		Piet de Jong

Zaterdag 20 september Zondag 21 september <b>Dameskoor</b>	17:30 uur 10:00 uur	Lena de Veer – Schraven Ineke Vugs – van Etten Mien van Gerwen – van de Kamp Henk van Loon Ad Aarts vw jaargetijde Riet Wolbink – Meijers vw 1 <sup>e</sup> jaargetijde
Zaterdag 27 september Zondag 28 september <b>Herenkoor</b>	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans – van Hautum Riet Wolbink – Meijers Ineke Vugs – van Etten Liza Vorster – Cranen Frans Bastings

## Geheugensteuntjes



Vrijdag	5 september	10:30 uur	Eerste vrijdag
Woensdag	10 september	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	11 september	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	11 september	20:00 uur	Bijbelgroep 2006
Dinsdag	9 september	10:30 uur	Pio morgen
Donderdag	18 september	10:30 uur	Koffieochtend
Donderdag	18 september	16:00 uur	Stille aanbidding
Woensdag	25 september	10:00 uur	Redactie vergadering “de Brug”
Donderdag	25 september	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	25 september	20:00 uur	Bijbelgroep 2006

Vrijdag	5 september	10:30 uur	Eerste vrijdag
Dinsdag	9 september	10:30 uur	Pio morgen
Woensdag	10 september	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	11 september	16:00 uur	Stille aanbedding
Donderdag	11 september	20:00 uur	Bijbelgroep 2006
Donderdag	18 september	10:30 uur	Koffieochtend
Donderdag	18 september	16:00 uur	Stille aanbedding
Donderdag	25 september	10:00 uur	Redactie vergadering “de Brug”
Donderdag	25 september	16:00 uur	Stille aanbedding
Donderdag	25 september	20:00 uur	Bijbelgroep 2006

## **HEILIGE GERARDUS MAJELLA.**

De kerk aan de Trouwlaan heeft bij zijn oprichting de naam gekregen van Gerardus Majella.

Pastoor Vroomans die op 31 december 1875 in Helmond is geboren, heeft na zijn priesterwijding een benoeming gehad als kapelaan te Veldhoven en later in de kerk van de Noordhoek in Tilburg. In de Tilburgse parochie heeft hij zich vooral ingezet voor de jeugd, maar ook voor de ouderen. Hij was de oprichter van het weekblad `Roomsch Leven`. In 1920 bood hij zich bij de bisschop van ´s Hertogenbosch aan om bouwpastoor te worden van een nieuwe parochie in Tilburg. Dit werd na veel wikken en wegen, hij mocht kiezen tussen de kerk aan de Ringbaan West en de kerk aan de Trouwlaan, de kerk van de Trouwlaan. Als patroon heilige voor die kerk koos hij voor de Heilige Gerardus Majella. Het viel niet mee om in die tijd voldoende geld bijeen te sprokkelen, maar hij ging bij de mensen die er toen in die wijk woonde al op bezoek, ook al was er nog geen kerk. Nog voor de tekeningen waren goed gekeurd ging hij bouwmaterialen kopen in België, bang dat hij er later niet meer aan kon komen.



Hij heeft het begin van de bouw nog mogen mee maken, maar op 23 januari 1922 is hij aan een longontsteking overleden. Op 7 februari 1922 werd pastoor Verschuren benoemd om zijn werk af te maken.

### **Waarom heeft pastoor Piet Vroomans Gerardus Majella gekozen als de patroonheilige van de kerk aan de Trouwlaan?**

Gerardus Majella is op 23 april 1726 in een heel klein dorpje, Muro Lucano, 80 kilometer ten zuiden van de grote stad Napels in Italië geboren. Muro Lucano is een schilderachtige dorpje, dat in die tijd omgeven werd met armoede. Gerardus was de zoon van de dorps kleermaker Domenico Majella, die ondanks alles het niet erg breed had. De vader van Gerardus was vaak ziek en kwam zelfs heel vroeg te overlijden, Gerardus was pas 12 jaar oud. Wat hij ondanks de armoede wel meegekregen had, was zijn goede gedegen godsdienstige opvoeding. Ja, een oom van Gerardus, het was een pater Kapucijn, heeft er het nodige aan bijgedragen.

Als jonge jongen kreeg hij een baan bij de kleermaker Pannuto, die in Muro Lucano zijn vader is opgevolgd. Maar daar had Gerardus geen prettige werkkring, maar gelet op zijn opvoeding, verdroeg hij gelaten de pakken slaag die hij van zijn werkgever kreeg, want hij wilde door dik en dun op Jezus lijken en heilig worden.

Hij deed alle moeite om in een klooster van de Redemptoristen te kunnen komen. Redemptoristen zijn paters die hun krachten bundelen om zo de Blijde Boodschap van Jezus Christus handen en voeten te geven. Het zijn de paters die er op uit trekken en het geloof verkondigen. Hun grootste doel was om het Evangelie te brengen tot in de uithoeken en de randen van de maatschappij: de armen het Evangelie van de Verlossing te verkondigen. Gerardus wilde zich graag met die paters verbinden, maar dat viel niet mee. Gerardus had een zwakke gezondheid. Maar door zijn aanhoudend vragen en bidden werd hij aangenomen in het Redemptoristen klooster van O. L. Vrouw van Troost. En gelukkig voelde hij zich vanaf de eerste dag daar thuis. Alle voorkomende werkzaamheden van dit klooster deed hij, het liefst was hij koster. Na verloop van tijd werd hij met de regelmaat op bedeltocht gestuurd. De mensen in de omgeving zagen hem graag komen en zo werd hij heel bekend. Al heel snel zagen de mensen uit de omgeving hem als een heilige broeder en ontstonden er verhalen over genezingen op zijn voorspraak.

Tijdens een van zijn zware bedeltochten werd hij ernstig ziek, knapte weer op, maar dit was maar van korte duur. Hij was aan het einde van zijn krachten en stierf op 16 oktober 1755 aan de toen heel bekende ziekte tuberculose. Hij was pas 29 jaar jong. Opmerkelijk is dat zijn levensbeschrijver vermeldt dat Gerardus zelf datum en tijd van zijn overlijden had voorspeld.

Deze heilige had op pastoor Vroomans zo'n indruk gemaakt én de omgeving waar pastoor Vroomans de kerk mocht bouwen brachten hem tot de keuze, deze eenvoudige, simpele ziel moet de voorspreker zijn voor alle mensen van de Trouwlaan en ver daarbuiten.





**Pastorale zorg:**

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

**Secretariaat : Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

**Voor uitvaarten en in noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

**Liturgische diensten**

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

**Financiën:**

Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,  
Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17  
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

**Contactblad “De Brug”**

Kopij **vóór 23 september** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website : [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

**Redactie Parochieblad “De Brug”**

M. Kolen – Gerrits, J. Vugs, P. de Koning