



## Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Hebt u al uw kerkbijdrage betaald voor het jaar 2015?</b> <b>Vergeten? U hebt nog enige tijd. Hebt u betaald, dank u wel voor uw hulp en steun.</b></p>	<p><b>Donderdag 22 oktober Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur</b></p> 
<p><b>Kindernevendienst</b></p> <p><b>Zondag 4 oktober om 10:00 uur</b></p> 	<p><b>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 1, 8, 15, 22, 29 oktober van 16:00 tot 17:00 uur</b></p> 

## OKTOBERMAAND - ROZENKRANSMAAND.

Maria,

Die voor ons kwamen  
in de loop der eeuwen,  
hebben gezongen over Maria.

Ze hebben voor haar  
de rijkste namen en titels gezocht  
in de heilige boeken en in al wat schoon is.

Een stortvloed van namen  
hebben zij verzonnen,  
in ondoorgrondelijke  
onbevangingheid  
hebben zij uitbundig gezongen  
over Maria, de dienstmaagd,  
aan wie de Machtige  
grote dingen heeft gedaan.

Dageraad en morgenster,  
ark van Gods verbond met de mensen,  
toren van David die oprijst,  
glanzend als een ivoren toren,  
rijzende ster uit het huis van Jacob,  
regenboog in de wolken.

Wij die na hen komen,  
kunnen wij nog spreken,  
kunnen wij nog zingen over Maria  
met de vele namen en titels  
die haar gegeven werden?

Willen wij in de komende maand eens stil staan  
bij de rozenkrans en zo onze hemelse Moeder Maria  
eren en danken.



Hans Vugs, diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE AGENDA IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 6 september 2015 kwam **JILL MEEUWSEN**, met haar papa en mama, Martijn Meeuwsen en Priscilla Meeder, met haar grote broer Kenji, met haar opa's en oma's en heel veel ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes, naar onze kerk. Natuurlijk had zij ook haar peettantes, Evelien Dielen en Maria van Oosterhout meegebracht. Aan het begin van de viering mocht Kenji, tezamen met zijn peetouders, zijn doopkaars weer eens opnieuw aanmaken. Papa en mama hadden ook iets heel belangrijks tegen Jill te zeggen, namelijk dat zij hun uiterste best doen om haar goed en veilig te begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. En de beide peettantes beloofden aan hun petekind dat het altijd welkom bij hen is en dat zij niet eerst een afspraakje moest maken om bij hen binnen te mogen komen. Ook de aanwezige kinderen hebben beloofd, dat als Jill straks groot is, ook met hen mee mag spelen, ja zelfs zij mag ook eens proberen om tegen de speelbal van een van haar vriendjes te schoppen. Heel aandachtig werd er geluisterd naar het verhaal van Jezus, en daarna hebben we met zijn allen naar het doopwater gezocht en ja hoor, we hebben het gevonden. Samen hebben we opgenoemd waar en wie allemaal water gebruiken. De doopkaars die Jill krijgt werd door alle kinderen goedgekeurd. En de chrisma-olie vond iedereen maar stinken. Maar toch is olie belangrijk want die beschermt ons en zorgt dat we niet verbranden. Nadat we ons geloof hadden beleden, werd Jill gedoopt en alle ogen waren op haar gericht, doch zij gaf geen enkel teken en vond het best heerlijk dat koude water over haar bolletje.



Samen hebben we het Onze vader gebeden en zijn toen, alle kinderen hadden een klein beetje van het nieuwe vuur van Jill gekregen, naar Moeder Maria getrokken. Iedereen keek heel spannend naar zijn of haar kleine vlammetje in hun handjes. Natuurlijk hebben we het Lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid. Bijna alle mensen hadden hun oren dicht gedrukt vanwege het lawaai.

Jill woont met haar grote broer Kenji en hun ouders in de Cornelis Drebbelstraat 38.

Op diezelfde zondagmiddag kwam **GINO KÜPPERS** met zijn papa en mama, Kevin Küppers en Kimberley van Rooij en met haar ouders zus Selina naar onze kerk. De papa en mama wilde Gino graag laten opnemen in onze geloofsgemeenschap en samen met hem en Selina de weg van Jezus Christus gaan. Gino gaat bij zijn heilig Doopsel de namen Gino Antonius, Johannes krijgen en daarmee geven papa en mama aan dat hun lieve schat geen eenling is op deze wereld maar met vele mensen verbonden is, die hem willen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Met Gino waren ook zijn peetoom, Dominique van Rooij en peettante, Stefanie Prinsen, opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Zijn papa en mama hebben heel duidelijk gezegd dat zijn hun Gino net zoals Selina zouden begeleiden op zijn weg door het leven. Zijn peetoom en peettante hebben Gino beloofd er altijd voor hem te zijn en dat zij hem zullen helpen steeds op die momenten dat Gino het nodig vindt. Ja, hij hoeft met zij gsm'etje geen afspraak te maken, maar is altijd van harte welkom. Het verhaal van Jezus over luisteren en kijken naar elkaar en elkaar niet buiten sluiten werd door de kinderen duidelijk beaamd. Het doopwater is voor ons mensen, maar ook voor de planten en de dieren hel belangrijk, want zonder water kun je niet leven. Ook de olie ter

bescherming is voornaam, maar licht brengt wel warmte en gezelligheid. Daarom wordt Gino gedoopt met water, krijgt hij een kruisje met Chrisma olie, dat onze Bisschop in de kathedraal van den Bosch heeft gewijd en krijgt hij een heel eigen doopkaars. Nadat we onze geloofsbelijdenis hebben uitgesproken, wordt Gino gedoopt en alle ogen zijn gericht op de dopeling. Zal hij huilen, of schrikken, maar niets van dat al. Voor hem is het water niet te koud en vindt het zelfs heerlijk. Nadat de peetoom de doopkaars van Gino heeft aangemaakt aan de Paaskaars, geeft hij namens Gino aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Alle kinderen zijn heel trots op dat vuur en nadat we samen het Onze Vader hebben gebeden, gaan we in een grote stoet naar Moeder Maria. Selina loopt voorop, trots haar kaarsje in haar handen vasthoudend. Na het luiden van de doopklok gingen Gino en Selina met hun papa en mama vrolijk naar huis. De familie Küppers woont in de Jacob Lemairestraat 4.



Zondag 20 september 2015 werd onze Piokapel bevolkt met hele vriendelijke en blije mensen. Zij waren met **NONI KOFFIE**, met zijn papa en mama, Tayron Koffie en Nicolle van den Hout, zijn peetoom, Urnic Leito en peettante, Jill van den Hout, opa's en oma's broers en zussen en vriendjes naar onze kerk gekomen om hun allerliefste schat te laten dopen. Heel trots vertelde papa Tayron, dat Noni die naam gekregen had, omdat toen hij nog klein werd door zijn ouders en familie Noni werd genoemd. Hij vond dat zo mooi, dat hij nu aan zijn zoon die naam heeft doorgegeven en met hem zijn leven lang verbonden wil blijven. Mama Nicolle beaamde dat van harte en was het helemaal met hem eens. Zijn papa en mama gaan met Noni de weg van het leven

en zij zullen hem zo goed als mogelijk is hem te begeleiden op die wel zeer moeilijke weg naar zelfstandigheid. Ook zijn peetoom en peettante hebben hem heel plechtig beloofd er altijd voor hem te zijn, hem te willen steunen door dik en dun. Hij is bij hen altijd van harte welkom. De aanwezige vriendjes en vriendinnetjes hebben gezegd, dat als Noni groter gegroeid is, dat hij dan met hen mee mag spelen. Het doopwater waarmee Noni gedoopt wordt is voor hem belangrijk want zo wisten de kinderen te vertellen als je geen water hebt dan ga je dood. Ook gebruiken we olie om Noni een kruisje met gewijde olie te geven en we bidden de goede God dat Hij hem mag beschermen op zijn levensweg. Die olie heet Chrisma-olie en is door de Bisschop van 's Hertogenbosch op de woensdagavond in de Goede Week werd gewijd. Natuurlijk krijgt Noni een prachtige doopkaars. Onze geloofsbelijdenis, dat wij geloven in Vader, Zoon en heilige Geest, die altijd voor onze zorgen, die ons goed gezind zijn en ons willen begeleiden als wij Hen daartoe de kans geven, hebben we samen gebeden. Toen Noni gedoopt werd kreeg hij de namen: Noni Clemente Cathalino, namen van papa en opa. Nadat hij zijn doopkaars heeft ontvangen en door de peetoom aangemaakt aan de Paaskaars, zijn we in een lange rij naar Moeder Maria gegaan, om haar dank je wel te zeggen, maar ook gevraagd dat zij Noni en ons altijd wil begeleiden. Na het lang zal hij leven, hebben we de doopklok geluid en kon het feest thuis worden voortgezet. Noni woont met zijn papa en mama in de Van Speijkstraat 8.

**WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN.**



## WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op zaterdag 12 september 2015 is zacht en rustig ingeslapen **DOLLY ROSE VROLIJK**. Op veel te vroege leeftijd, zij was pas 58 jaar, is zij na een heel bewogen leven rustig en kalm heengegaan. Op vrijdagavond 11 september heeft zij te midden van haar kinderen, familieleden en heel veel vrienden en vriendinnen de ziekenzegen ontvangen. Iedereen heeft haar dank je wel gezegd voor alles wat zij in haar leven voor ieder van hen had gedaan. En dat was ontzettend veel. Want Dolly heeft alle stadia die een mens kan meemaken, heel bewust mee gekregen. Zij is daardoor een voorbeeld voor allen geworden. Haar deur stond altijd wagen wijd open, zij let nimmer op stand of rijkdom. Zij kon alles missen en iedereen aan haar tafel nodigen. Alle kinderen van het plein waren altijd bij haar welkom en al was zij nog zo ziek, zo gauw zij een kinderhoofdje om de deur zag, dan was het altijd een blij woord en pak maar een snoepje. Dat was Dolly ten voeten uit. Zo gauw het goed weer was, maakte zij haar stoep klaar voor iedereen, stoelen werden buitengezet en het feest kon beginnen. Iedereen bracht zijn kopje koffie mee en schoof aan, er was altijd wel een plekje voor jou. En kwam ze iets tekort, dan liep ze naar Poes en zij kon weer verder met delen en geven. Ook buurvrouw Patricia heeft haar vele jaren mogen helpen en begeleiden in haar ziekte. Voorwaar een ontzettend belangrijke taak. Buren alle lof!! Jammer dat niet iedereen door diezelfde deur kon gaan en dat



er ruzie en achterklap ontstond, dat nimmer tot vrede mocht komen. Dolly was zeker geen heilige, maar heeft met vallen en opstaan heel veel respect gehad voor de ander en Gods Blijde Boodschap heeft zij zo goed als mogelijk was handen en voeten gegeven. Mag de goede God haar opnemen in zijn rijk van vrede en haar geploeter hier in deze wereld belonen met een plaats aan zijn Tafel.

Dolly woonde aan de Wassenaerlaan 18.

Op 19 september 2015 is te midden van haar man en kinderen **TOOS HAERS - VAN DEN HOUT**, rustig in de leeftijd van 81 jaar ingeslapen. Het leven van Toos is er een van dienstbaarheid aan de ander, van gezelligheid met heel veel mensen, maar dan was zij niet graag in het middelpunt. Moeder, oma Toos en toekomstig over-oma was een mensenmens, die heel graag met hen te doen had, in de kruidenierswinkel aan het Burg. Van de Mortelplein, maar ook in de sigarettenzaak, annex PTT- shop, of zo maar thuis. Graag ging zij met haar man en kinderen er op uit, genieten van Gods mooie natuur, maar dan wel omgeven door de gezelligheid van samen eten en delen. Toen zij door haar gezondheid gedwongen werd te verhuizen kreeg zij een huis met een tuin, een wens van jaren ging in vervulling. Nu mocht zij haar tijd ook doorbrengen door zo maar in de tuin te werken, plantjes en bloemen met de meeste liefde te verzorgen. En kwam vader met groenten en fruit thuis vanuit de moestuin, dan werden deze schoongemaakt op de tuintafel, gezellig met elkaar. Een mens om van te houden, maar ook een vrouw die nimmer hield van plagen en klagen. Als ik zaterdagavond op het appartement de Heilige Communie kwam brengen, dan glunderde ze helemaal, zeker als ik haar dan ook aansprak met de eretitel: Koningin. Och dat ben ik niet, maar voor mij wel, altijd opgeruimd, altijd glimlachend, altijd vriendelijk tegen iedereen. Op de verpleegafdeling "de



Horsten" hadden alle verpleegkundigen graag met haar te doen. Een moeder en oma uit duizenden, die heel precies door God was geboetseerd. Alle kleinkinderen hebben tijdens de afscheidsviering voor haar een kaars aangestoken om dankbaar te zijn jegens zo'n oma. Het was een heel mooi gebaar, dat op iedereen een grote indruk heeft gemaakt. Toos, mag God jou hebben opgenomen in zijn eeuwige woning, mag Hij jou aan zijn tafel leiden en vanaf nu voor altijd zelf bedienen. Rust zacht, maar blijf wel op Bert, de kinderen en kleinkinderen en het achterkleinkind, dat over enkele weken geboren wordt, letten. Toos en Bert wonen in Koningsvoorde.



## Feesten in oktober

- 1 oktober: Kleine H Theresia
- 2 oktober: H.H. Egelbewaarders
- 4 oktober: H. Franciscus van Assisi
- 7 oktober: H. Maria van de Rozenkrans
- 15 oktober: H. Theresia van Avila
- 16 oktober: H. Gerardus Majella
- 18 oktober: H. Lucas, evangelist

## Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



Vrijdag 2 oktober	10:30 uur	1 <sup>e</sup> Vrijdag van de Maand
Zaterdag 3 oktober	17:30 uur	Ineke Vugs - van Etten
Zondag 4 oktober	10:00 uur	Eugène Stassen
Kindernevendienst		Frans Bastings
<b>Dameskoor</b>		Frans van Beurden en Rosa Diepstraten
Zaterdag 10 oktober	17:30 uur	Ouders Vugs Bullens vw verjaardag
Zondag 11 oktober	10:00 uur	Ineke Vugs-van Etten
<b>Herenkoor</b>		Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten
		Fien Hultermans-van Hautum vw jaargetijde.
		Edith Welhous - van de Ende vw verjaardag
		Mariette Adam vw verjaardag

Dinsdag 13 oktober	10:30 uur	Pio morgen
Zaterdag 17 oktober Zondag 18 oktober <b>Dameskoor</b>	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs-van Etten Frans van Etten vw verjaardag. Lieneke Gerrits-van Dommelen vw trouwdag An Boogers-Schapendonk Frans en Rosa van Beurden - Diepstraten, Ton Moeskops Tonia Vrijhoeve vw jaargetijde. Harrie Hultermans vw verjaardag.
Zaterdag 24 oktober Zondag 25 oktober <b>Herenkoor</b>	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs-van Etten Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten. Jeanne Jacobs-Vorster vw 3 <sup>e</sup> jaargetijde. Monty en Henk van Huijgevoort vw jaargetijde Fien Hultermans-van Hautum Frans de Regter vw jaargetijde.
Zaterdag 31 oktober <b>Dameskoor</b>	17:30 uur 10:00 uur	Sjan van Doesburg-Hersmis 1 <sup>e</sup> jaargetijde. Tiny Weyers-van Pelt Piet Weyers vw jaargetijde Frans Smulders Mary van Gorp-Weyers Rob van den Bosch vw jaargetijde.

		Ton Vugs vw verjaardag. Ineke Vugs-van Etten Frans en Rosa van Beurden - Diepstraten
--	--	---

## Geheugensteuntjes



Donderdag	1 oktober	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	1 oktober	20:00 uur	Bijbelgroep Jan Sloot
Vrijdag	2 oktober	10:30 uur	1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand
Zondag	4 oktober	10:00 uur	Kindernevendienst
Maandag	5 oktober	19:00 uur	Mariaviering / Koningsvoorde
Donderdag	8 oktober	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	8 oktober	20:00 uur	Bijbelgroep Hans
Dinsdag	13 oktober	10:30 uur	Pio ochtend
Donderdag	15 oktober	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	22 oktober	10:30 uur	Koffie ochtend
Donderdag	22 oktober	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	29 oktober	16:00 uur	Stille aanbidding

Vele jaren geleden was Hein Libregts een van onze vrijwilligers, die ook regelmatig copy aanleverde voor ons parochieblad, eerst geheten: de Trouwring en nu De Brug. Daar kon hij in smakelijk Tilburgs alle nieuwerwetse zaken aan de kaak stellen. Zie hieronder een voorbeeld.

### Het ouwe dagje

Ik wou dek niks meer zo veul heur en wies,  
mar naa ik denk dè 'k het snap,  
snap ik nog nie, dek daar in trap.  
Het wordt vur ons oudjes wel moeiluk gemokt,  
mee al die bulle in oe broevebus.  
't Is niks as ruklaomme degge ziet,  
en op raoppe is vast ok unne heelle klus.  
De tillefoons zen ok al wir veraandert,  
overal zit wir un nummer bij;  
bukpent krèèdde er van in oe zij.  
En dan die bankpasjes,  
potverdike dè's ok vur ons wellis 'n kruis:  
Drukte op 't verkeerde knupke,  
dan sjokte mar wir nor huis.  
Jè, Jè, Jè, gullie kunt er wellis mee laagge.  
Jullie kreegge ok nog is 'n beurt,  
dan zulde nog wellis denken,  
die oudjes hadde 't liever aandens geheurt,  
dan zen er vur jullie gin pincooddes mir,  
mar misschien wel wir, 'n griffel met un lei!

*Hein Libregts*



# Maria-viering in Koningsvoorde



Op maandag 5 oktober 2015  
om 19.00 uur  
is er in Koningsvoorde  
een Mariaviering.  
U allen bent daarbij van harte  
welkom!

## ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN.

Al onze dierbare overledenen willen wij bij de Allerheiligen- en Allerzielen-viering gedenken. Speciaal noemen we alle overledenen met naam en toenaam tijdens de viering van Maandag 2 november 2015 tijdens de Allerzielenmis, die 's avonds om 19.00 uur begint in onze Gerardus Majella kerk. Voor alle overledenen steken we een kaarsje op en noemen zijn of haar naam. Een heel mooi gedicht zegt ons namelijk: **je bent pas dood, als wij hier op aarde jouw naam niet meer noemen. Want dan zijn we je vergeten.** Daarom schrijf de namen van al uw lieve doden op de lijst en wij zullen die met veel eerbied en liefde vermelden op die maandagavond tijdens de viering. De lijsten liggen vanaf 3 oktober in de ontmoetingsruimte van onze kerk, op zaterdagavond liggen ze ook in het restaurant van Koningsvoorde, bij de aanvang van die viering.



**Pastorale zorg:**

diaken J. Vugs tel. 06 - 22 45 33 61

**Secretariaat : Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

**Voor uitvaarten en in noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

**Liturgische diensten**

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Pio-kerk

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kerk

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

**Contactblad "De Brug"**

Kopij **vóór 20 oktober** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

**Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt , P. de Koning