

## De Brug



### God met ons

Door goede machten  
wonderbaar geborgen  
wachten wij rustig,  
wat ons lot ook zij.

God is met ons  
in de avond en de morgen,  
en elke nieuwe dag  
is Hij nabij.

Dietrich Bonhoeffer

## Weerspreuken:

Warme oktoberdagen, koude februarivlagen.

Oktober nat en koel, de winter zacht en zwoel.

Wordt men op Callistes ( 14 oktober ) een warme wind gewaar,  
dan wordt de zomer een twijfelbaar!



**De herfst is in aantocht!**



## BIDDEN.

Vaak wordt er zo maar terloops gezegd:  
daar moet je voor bidden.

Maar wat is dat bidden?

Misschien is bidden in alle rust je dag overdenken,  
blij om het mooie dat je beleefde,  
spijt om het domme, dat je deed,  
en op het einde niet vergeten te zeggen: dank je wel.

Misschien is bidden samen zoeken  
naar helende kracht om het morgen beter te doen,  
durven zeggen en laten zeggen:

Mens ik houd van je.

Jammer dat ik het zo weinig laat zien en voel.

Misschien is bidden beseffen hoe klein je bent,  
bang en hulpeloos,  
aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt,  
en dat je zelf zo nodig bent,  
en elkaar en God zeggen: Dank je wel

Misschien is bidden helemaal niets doen,  
niets horen, niets zeggen,  
alleen maar zijn en geloven.

God, misschien leert U mij verder hoe ik bidden moet.

Hans Vugs,  
diaken-pastor

## In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Zondag 23 augustus 2009 kwamen we bijeen om **STACEY HOOGKAMER** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Stacey werd vergezeld door de trotse papa en mama Melvin Hoogkamer en Valery van den Bergh, door haar peetoom en peettante Boy Verharen en Ilona Hoogkamer, door opa's en oma's en heel veel vrienden en vriendinnen.

Papa en mama vertelden hoe zij hun lieve wereldburger wilden gedoopt hebben: Stacey Henrica Carolina Maria. Stacey, omdat ze dat een mooie naam vonden, en de andere doopnamen verwezen naar mensen waarmee Stacey mee verbonden mag zijn. Nadat Stacey een kruisje op haar voorhoofd had gekregen en op haar lippen, kreeg zij ook van papa en mama, peetoom en peettante een kruisje op het voorhoofd. Valery en Melvin willen dit gebaar elke avond gaan stellen als zij hun lieve schat naar bed brengen, een hele oude, maar wel goede gewoonte in ons Brabantse land. Nadat we met zijn allen de hulp van Moeder Maria hadden gevraagd, hebben we Stacey een lang en gezond leven toegezongen, en natuurlijk waren er liefhebbers genoeg om de Lidwinaklok te luiden. Stacey woont met haar ouders in de President Steijnstraat 11.

Op zondag 6 september 2009 kwam de 2-jarige **BRIAN VAN WANROOIJ** parmantig de Piokapel ingelopen om gedoopt te worden. Hij kwam niet alleen, maar met zijn papa en mama Pieter van Wanrooij en Cindy de Leeuw en zijn broertje Justin, en natuurlijk met peetoom en peettante Pim van de Hout en Melanie Donders en heel veel familieleden. Brian bekeek alle aanwezigen heel goed en koos een plaatsje achterin de kapel, hij wilde nu al voelen hoe dat het daar zat. Brian kreeg bij zijn doop de namen Brian Antonius Petrus, doopnamen die dezelfde waren als van zijn vader Pieter. Mag hij met zijn vader een blijvende verbintenis en voorbeeld hebben. Natuurlijk kreeg hij als dopeling een kruisje, en heel veel mensen hebben hem heel veel gezondheid en hulp en steun voor zijn verdere leven toegewenst. Maar dat zijn we ook gaan vragen bij Maria in een lange opstoot met lichtjes, zodat Maria wel goed gezind moet zijn om Brian als haar kind steeds te blijven vergezellen. Wat heeft het toen geklonken, tot op de Bredaseweg

was het klokgelui te horen. Brian woont met zijn broertje en zijn ouders in de Christiaan Huijgenstraat 37A.

Op diezelfde zondag waren we weer met velen bijeen, nu om **SELINA VAN DER PENNEN** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Selina was gekomen uiteraard met haar vader en moeder Jac van der Pennen en Ramona van der Pennen- van Mourik en met haar broertjes en zus Steve, Roxanne en Renzo. De grote kinderen hadden hun doopkaars ook meegebracht en aan het begin van de viering hebben we die weer aan de paaskaars aangestoken. Met Selina waren ook de peettante en peetoom meegekomen, An van Trier – Vervloet en Rob van Trier en opa's en oma's en zelfs was er een overgrootmoeder bij. Ook hadden we allen die reeds overleden zijn begroet met een kaarsje en gebeden dat zij vanuit Gods eeuwige woning steeds bij Selina en ons allen zullen zijn. Peettante An kreeg de eervolle taak om Selina ten doop te houden en mama Ramona droogde daarna het hoofdje van Selina met heel veel liefde af. Na onze tocht naar Moeder Maria, voor haar hulp en steun, hebben we uit volle borst het lang zal ze leven gezongen. Natuurlijk waren er heel veel liefhebbers om de klok te laten klinken. Selina woont met haar ouders en broers en zus in de Rossinistraat 22.

### **We hebben uit handen moeten geven:**

Op 21 augustus 2009 is te midden van allen die haar lief waren in de leeftijd van 63 jaar overleden **ANNA VERSLUIS – VAN TRIER**. Sinds 11 februari 1964 was zij gehuwd met Frans Versluis. Het ziekbed van Anna was heel zwaar en heel lang, maar zij heeft haar best gedaan om zo lang mogelijk de strijd te winnen. Uiteindelijk heeft zij toch het hoofd moeten buigen en kon het niet meer. Zij was een moeder die stond voor haar gezin, zij was er altijd, zij stond klaar als je thuis uit school kwam, en was heel benieuwd hoe alles verlopen was. 2002 was een jaar dat de familie, maar moeder zeker, niet vergeten zal, toen zij haar dochter Silvia moest afgeven. Maar ondanks het grote gemis wist zij weer alle moed bij elkaar te graaien om zeker haar kleinkinderen nabij te zijn en hen te verzorgen. We missen moeder heel node, maar zijn blij dat zij uit haar lijden is verlost. Mag zij nu vanuit Gods eeuwige woning steeds voor ons zorgen en bij God een voorspreekster zijn. Anna woonde met haar Frans aan de Ringbaan Zuid 466.

Donderdag 27 augustus 2009 hebben we in de Kievitshorst te Tilburg in de leeftijd van 83 jaar afscheid moeten nemen van **PIET ABEN**, sinds 5 augustus 1948 echtgenoot van Joke Aben – Buster. Het was een vader die steeds paraat stond voor zijn gezin; die mochten niets te kort komen. Als stratenmaker bij de gemeente Tilburg heeft hij menig trottoir gelegd, waar wij nog over heen mogen lopen. Hij heeft bijna zijn hele leven gewoond in de Trouwlaan, de laatste jaren in de Kievitshorst. Het was erg om hem achteruit te zien gaan. In eerste instantie wilden we het nog niet zien, totdat het grote woord er uit was. Op 5 augustus 2008 mocht hij nog met Joke en de kinderen en kleinkinderen en familie hun diamanten bruiloft vieren. Daar heeft hij van genoten: zo iedereen om hem heen. Mag hij nu opgenomen zijn in Gods Vaderhuis en mag hij vandaar ons steeds begeleiden en ten beste spreken. Piet en Joke hebben de laatste jaren gewoond in de Keldonkstraat 13.

Op woensdag 9 september 2009 is in zijn eigen huis te midden van zijn vrouw en kinderen rustig ingeslapen **JO SWINKELS**. Hij mocht 81 jaar oud worden en 54 jaar getrouwd zijn met Bep Swinkels – Tabbers. Het was een fantastische, zorgzame echtgenoot, vader en opa, die we uit handen hebben moeten geven. De kinderen zijn allen heel trots dat zij deze man met de eretitel vader en opa mochten aanspreken. Jo was een man met twee gouden handen, die hij voor ons liet wapperen, met de bedoeling dat wij maar niets te kort zouden komen. Een man die hield van gezelligheid, samen eten en drinken en niet te vergeten samen te 'jammen', zo typeren de kinderen hem in de tekst van het gedachtenisprentje. Jo heeft 80 goede jaren gehad, het laatste jaar was een jaar van ziekte, strijden tegen iets waar geen enkele mens het van kan winnen. Jo was geen druktemaker, maar een eenvoudig, simpele man die zijn kinderen steeds voor hield: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Jo leefde met zijn vrouw in de Danie Theronstraat 18. Dat hij nu rust gevonden mag hebben.





## Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella

<b>Oktober</b>		
vr. 2 okt.	10.30 uur	<b>Eerste Vrijdag</b> Herman de Boer
za. 3 okt. zo 4 okt.	17.30 uur 10.00 uur	Johan Thijssens Bert Edel, Piet Aben Bep Dinslage- van Gog Mientje de Man- Spaninks Ouders van Iersel- Cornel Ineke Vugs- van Etten Ad van Tilborg Sake Veltman vw. eerste jaargetijde Raymond Heerkens vw. verjaardag Wim Gerrits vw. verjaardag
za. 10 okt. zo. 11 okt.	17.30 uur 10.00 uur	Pater Nico Schoenmakers Toos de Cock, Sjef van Iersel Theresie de Bont- Strato Ineke Vugs- van Etten Hans Kocken vw. jgt. Ad Aarts vw. verjaardag

di. 13 okt.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
za. 17 okt. zo 18 okt.	17.30 uur 10.00 uur	Johan Thijssens Diny Oeijen- de Bont Ouders van Iersel- Cornel Anneke Hartogs- de Beer Ineke Vugs- van Etten Jan van de Klundert Ad van Tilborg, Sjef de Jong, Piet Aben Els van Heeswijk-Jahn vw. eerste jgt. Wim Gerrits vw. trouwdag
za 24 okt. zo. 25 okt	17.30 uur 10.00 uur	Dinie Beekmans- Willemen Gizella Smulders- János Theresie de Bont- Strato Jan de Bont vw. jaargetijde Ineke Vugs- van Etten Riet Engels- Geerts vw. eerste jaargetijde
wo. 28 okt.	13.30 uur	Gouden bruiloft van Diny en Wil Koolen
za. 31 okt. zo. 1 nov.	17.30 uur 10.00 uur	Johan Thijsens Bert Edel, Piet Aben Bep Dinslage- van Gog Ouders van Iersel- Cornel Anneke Hartogs- de Beer Ineke Vugs- van Etten Frans van Berkel

## Intenties in huize Koningsvoorde

<b>oktober</b>		
za. 3 okt.	19.00 uur	Sake Veltman vw. eerste jaargetijde Wim Gerrits vw. verjaardag
za. 10 okt.	19.00 uur	Toos de Cock Theresie de Bont- Strato

		Sjef van Iersel
di. 13 okt.	19.00 uur	<b>Mariaviering in Koningsvoorde</b>
za. 17 okt.	19.00 uur	Wim Gerrits vw. trouwdag
za. 24 okt.	19.00 uur	Dinie Beekmans- Willemen Theresie de Bont- Strato
za 31 okt.	19.00 uur	

## Geheugensteuntjes

do 1 okt.	19.30 uur 20.00 uur →	Bijbelgroep ( Riet ) Bijbelgroep 2008 ( Hans )
vr. 2 okt.	10.30 uur	<b>Eerste vrijdag</b>
ma. 5 okt.	11.00 uur	Pastorale werkgroep
wo. 7 okt.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 8 okt.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 ( Hans )
ma. 12 okt.	20.00 uur	Parochiebestuur
di. 13 okt.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
di. 13 okt.	19.00 uur	Mariaviering in Koningsvoorde
wo. 14 okt.	13.30 uur	Kinderbijbelgroep 2008
vr. 23 okt.	13.00 uur	Brugvergadering
do. 29 okt.	20.00 uur	<b>Vrijwilligersavond</b>

## Opbrengst van de Miva-collecte:

Het laatste weekend van augustus stond in het teken van de MIVA. Via de MIVA worden missionarissen geholpen aan een deugdelijk voertuig: motor, brommer, fiets, auto of terreinwagen. Zo kunnen ze hun werk beter uitvoeren.

In onze kerk is een bedrag van € 147,12 bijeengebracht.

Hartelijk dank daarvoor.



MOV-groep

## Oktober Wereldmissiemaand.

Dit jaar richt Missio zich op Bougainville in de Stille Oceaan. Een vergeten eiland in een uithoek van de wereld. Momenteel wordt er

gewerkt aan de wederopbouw van het eiland na een bloedige burgeroorlog in de jaren negentig van de vorige eeuw.

De katholieke kerk speelt een belangrijke rol bij deze wederopbouw, onder leiding van de Nederlandse missiebisshop Henk Kronenberg.

Tijdens de tien jaar durende burgeroorlog over koper- en goudmijnen heeft het eiland onafhankelijkheid nagestreefd. Nu is het een autonome provincie van Papoea Nieuw-Guinea.

De infrastructuur van het eiland is slecht en de werkeloosheid groot. Bisshop Kronenberg probeert de mensen te helpen. Zo is er een fabriekje opgezet, dat kokosolie produceert. Deze olie doet dienst als geneesmiddel, zonnebrandcrème en brandstof voor auto's.

Ook probeert het bisdom iets te doen aan de slechte hygiënische omstandigheden in het binnenland via een aantal gezondheidscentra. Ook wordt er gewerkt aan aidspreventie. De zusters van Nazareth, een inlandse congregatie, doen veel goed werk in ziekenzorg, onderwijs en vluchtelingenwerk.

Het bisdom werkt ook al sinds de jaren zeventig actief aan de vorming van parochievrijwilligers. Onder het motto 'Yumi yet i sios' ( wij zijn de kerk!) leiden ze de parochievergadering, geven catechese en bezoeken zieken. Mensen komen ook in kleine groepen samen om de bijbel te beleven: het toepassen van Gods Woord op het dagelijks leven. De kerk wordt levend doordat iedereen zijn eigen talenten inbrengt en anderen daarin laat delen.

Parochies in Nederland worden tijdens de Wereldmissiemaand ook gevraagd om te delen. Op **Missiezondag ( weekend 17/ 18 oktober)** kunt u uw verbondenheid met parochianen elders in de wereld laten zien. Steun de deurcollecte in de kerk!

MOV-groep

## Bijbelse vrouwen



In de vorige Brug hebben we iets verteld over Hanna. Deze maand aandacht voor **Esther**.

Naar haar is zelfs een heel boek genoemd. In dat verhaal speelt zij een heel belangrijke rol. Als Joodse vrouw was ze de tweede echtgenote van Koning Ahasveros van Perzië.

Uit een groot aantal vrouwen was ze gekozen als de mooiste om zijn eerste echtgenote, Wasti, te vervangen. De koning was niet op de hoogte dat ze joodse was. Via haar oom Mordechai, die een belangrijke functie bekleedde aan het hof, was ze in de harem van de koning terecht gekomen. Daar kregen de vrouwen een jaar lang voorbereiding om mogelijk tot koningin te worden gekozen. Die eer viel uiteindelijk Esther te beurt.

Esther, haar naam betekent: 'verborgene', omdat haar identiteit lange tijd verborgen bleef.

Een ander belangrijk functionaris, Haman, leefde in onmin met Mordechai en wilde hem doden, maar met hem het hele Joodse volk uitroeien, wat na de ballingschap daar was blijven wonen. Esther kreeg van haar oom Mordechai de opdracht om voor redding te pleiten bij de koning. Een zware opdracht, want ongevraagd mocht niemand bij de koning verschijnen, - ook zijn vrouw niet. Daarbij kwam ook nog dat bekend zou worden dat ze Joods was. Een dubbel feit, waar de doodstraf op stond.

Uit liefde voor haar volk ging ze echter naar de koning, die haar gelukkig de gouden scepter aanreikte en daarmee goedkeurde dat Esther voor hem verscheen. Ze mocht hem vragen wat ze wilde al was het de helft van zijn koninkrijk. Niet direct werd door Esther de eigenlijke vraag gesteld. Eerst werd er nog voor de koning en Haman bij haar thuis een etentje voorbereid. En daar werd duidelijk wat de wens van Esther was: het Joodse volk redden van de ondergang. Ook kon ze toen aangeven dat het Haman was die het Joodse volk wilde uitroeien op een door het lot bepaalde dag, wel met toestemming van de koning. Dat decreet echter werd toen ongedaan gemaakt en Haman werd aan de paal opgehangen die voor Mordechai was opgericht. Niet alleen vanwege zijn kwade bedoelingen, maar ook omdat de smeekbede bij Esther om zijn leven te sparen voor de koning leek op een verkrachting.

Elk jaar vieren de Joden deze gebeurtenis van redding met een groot feest: het Poerimfeest of lotenfeest, want op de dag door het lot bepaald tot uitroeiing, op diezelfde dag vond de redding plaats en kon het Joodse volk weer leven volgens eigen wetten.

Het feest lijkt een beetje op ons Carnaval en er wordt een speciale lekkernij klaargemaakt, de zogeheten Hamansoren. Een koekje, gebakken of uit de frituur, gevuld met een zoete lekkernij van dadels en rozijnen.

Riet van Overbeek.

## Mariaviering



**Op dinsdag 13 oktober  
om 19.00 uur  
is er een Mariaviering  
in Koningsvoorde  
met medewerking van het  
Koningsvoordekoor.**

**Iedereen is van harte welkom!  
Koffie na de viering.**



## Kledingactie voor Mensen in Nood.

**Sam's Kledingactie:  
zaterdag 3 oktober  
van 10.00 uur tot 12.00 uur**

Op **zaterdag 3 oktober** kunt u uw kleding en schoenen, die u niet meer draagt, weer inleveren in de kerk **van 10.00 uur tot 12.00 uur**.

Graag verpakken in afgesloten plastic zakken.

Goede, nog draagbare kleding is geld waard! De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulp- en wederopbouwprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

In 2009 steunt Sam's Kledingactie een project in Kenia. Kenia ligt in Oost-Afrika en grenst aan de Indische Oceaan, Somalië, Ethiopië, Sudan, Uganda en Tanzania. Het land is zeventien maal zo groot als Nederland, Droogte is al jaren een van de meest serieuze problemen in dat land en kan in de toekomst een nog groter probleem worden als gevolg van klimaatveranderingen. Dit leidt regelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en dieren en veroorzaakt conflicten om de schaarse waterbronnen en weidegronden. Toch hoeft droogte niet altijd tot een ramp te leiden. Samen met lokale partners zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogte. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen. Mensen worden getraind om andere gewassen te verbouwen, die beter tegen droogte kunnen. Door nieuwe waterputten te slaan, wordt het water dichterbij de huishoudens gebracht. De opbrengst van uw overvloedige kleding is daarvoor van het grootste belang.

Riet van Overbeek



## Feest van de H. Franciscus op 4 oktober



### KLEINE LITANIE VAN FRANCISCUS

Jij, wonderlijke man,  
bid voor ons, als dat kan:

dat wij de armen mogen eren  
en met geen machten samenzweren,

dat wij de wolf in ons herkennen  
en hem met mededogen temmen,

dat wij in vrede zullen groeten  
al wie wij onderweg ontmoeten,

dat wij het vuur niet laten doven  
en in de nacht de zon nog loven,

dat wij zelfs stervend zullen zingen  
van alle goeds dat wij ontvingen.

Jij, wonderlijke man,  
bid voor ons, als dat kan. ☮

*Albert Verwey*



## 't Huntje

Moet naa tog is heure paroggie-aanen  
Wék ik giestere tog heb geheurt.  
Unne ouwe kolega, die vertelde het men,  
durrum was 't egt gebeur.  
Elke méerigge gao Kiske efkes stappe  
mee zun pollie aon de lijn;  
dè vent z'n huntje o zo fijn.  
Mar 't gebeurde op unne zekere dag,  
waor Kiske zelf ok hillemol gin eerig in had.  
Pollie kreeg meer vriendjes aagter um aon.  
Dé viel hillegaans nie op zen baon.  
Kiske kon ze wel wegjaogen mee zunne loopstok,  
mar daer schoot hij niks mee op.  
Hij ging toen mar gaow wir naor huis,  
want bij pollie was iets nie pluis.  
Kiske gao naa mar wir alleen stappe,  
om wa frisse lucht gaon te happe.  
Mar vur pollie was 't un groote ergernis.  
Hij mag nie mer mee aon 't lijntje,  
vur dé alles bij hum wir over is.

*Hein Libregts*

## Belangrijke gegevens:



**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361

### **Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,  
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

### **Voor uitvaarten en in noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant

### **Financiën**

giro 106.88.20, bank 1712.00.217

t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

### **Parochieblad "De Brug"**

Kopij **vóór 20 oktober** middels e-mail adres:

parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.

website: [www.parochei.lgm.nl](http://www.parochei.lgm.nl)

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

Maria Kolen

Jos Peeters

Riet van Overbeek