



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Hebt u al uw kerkbijdrage betaald voor het jaar 2015? Vergeten? U hebt nog enige tijd. Hebt u betaald, dank u wel voor uw hulp en steun.</p>	<p>Donderdag 19 november</p> <p>Koffie ochtend  10:00 tot 12:00 uur</p>
<p>Kindernevendienst</p> <p>Zondag 1 november om 10:00 uur</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel  donderdag 5, 12, 19, 26 november van 16:00 tot 17:00 uur</p>

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

God onze Vader

Met schroom en dankbaarheid
noemen we de namen van onze lieve doden...
want wij willen niet dat ze ooit
uit onze geest en ons hart verdwijnen:
daarvoor hebben we van hen te veel gehouden.

Wij geloven dat ook U
hen in uw liefde bewaart
en hun thans een geluk schenkt,
rijker dan de mooiste droom op aarde.
Uit respect voor wat zij deden en waren,
zullen wij het goede en het schone
dat wij bij hen waardeerden,
ook waar maken in ons eigen leven.

Help ons met hart en ziel
ons in te zetten voor uw mensen, dag na dag
en zo hopen we na een vervuld bestaan,
samen met onze geliefden bij U te zijn,
voorgoed.

Valeer Deschacht.

In deze herfstmaand, mogen we even stilstaan bij ons geloof.

Wat betekent Christus voor mij?

Iemand om van te houden,

Iemand om het helemaal mee te wagen, waar je niet los van komt,

Die vaak zegt dat je ongelijk hebt, die jou de voet dwars zet.

Iemand die jij zou wensen als de adviseur van het Witte Huis en het Kremlin die op alle conferenties uitgenodigd zou moeten worden.

Iemand die bij je is, als jij het erg moeilijk hebt en waar je veel van kunt leren.

Iemand waar jouw verstand van zegt: hoe kan dat nou en waar je hart van zegt: Hij leeft en houdt van deze wereld.

Iemand die ons zinnige dingen zegt over God en onszelf en vooral over de arme en ellendige

van wie je soms zegt: Hij is de enige die het kan niet straks als Hij komt - dat geloof ik wel - maar nu, nu de wereld klem zit - geloof ik dat?

Hij zou als het hart van deze wereld moeten functioneren.

hersens heeft de wereld genoeg, hart niet,

Hij kan dat zijn.

De enige, in wie je echt kunt geloven.

Geloven en tegelijk moeten zeggen:

kom Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp.

Ik wens u voor de komende tijd veel kracht, maar ook doorzettingsvermogen op de ingeslagen weg.

Hans Vugs,

diaken - pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Door het sacrament van het heilig Doopsel is in onze geloofsgemeenschap opgenomen: **DALEY VAN CLEEF**. Hij kwam met zijn papa en mama, Patrick en Milou van Cleef - Leppers, met zijn opa's en oma's, met zijn peettante Carmen van Cleef en zijn peetoom Marco van Cleef, met ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Iedereen wilde Daley van harte welkom heten in onze parochiegemeenschap. Mama Milou had haar doopkaars meegenomen en heeft die zelf vandaag weer eens aangestoken. Het was wel lang geleden dat die kaars heeft mogen branden, maar vandaag deed hij het volop. Papa en mama hebben ook beloofd dat zij Daley zullen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Zijn peetoom en peettante hebben volmondig aan Daley gezegd, dat als hij met hen wil praten, of zo maar even een snoepje komt halen dat hij dan altijd van harte welkom is en nimmer een afspraak hoeft te maken. Voor hem staat de deur altijd open. Nadat Daley het kruisteken van Jezus had ontvangen, heeft hij van zijn papa en mama, zijn peetoom en peettante en van zijn opa's en oma's ook nog een heel lief kruisje ontvangen. De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal van Jezus en vonden het ook heel erg dat zij niet mee mogen spelen. Zij hebben beloofd dat ze



altijd met elkaar zullen spelen. Daarna zijn we allemaal rondom Daley gaan staan en hebben onze hand boven hem uitgestoken en gebeden dat God hem op zijn levensweg mag beschermen, maar ook zijn papa en mama, zijn peetoom en peettante en natuurlijk ook al zijn vriendjes en vriendinnetjes. Bij de doop kreeg Daley de namen: Daley Andrea Wilhelmus. Daley had zijn moeder gekozen van een speler van Ajax, papa is een Willem II fan, Andreas komt van zijn ene opa en Wilhelmus van zijn andere opa. En zo geven Patrick en Milou aan dat hun schat verbonden is met heel veel mensen en geen eenling is. De doopkaars voor Daley vonden de kinderen heel mooi en toen zijn peetoom die doopkaars had aangestoken aan de doopkaars van mama, moest zijn peetoom aan alle kinderen een klein beetje van dat nieuwe vuur van Daley doorgeven. In een groet optocht gingen we naar moeder Maria om haar dank je wel te zeggen en ook om te bidden dat zij Daley en ons allemaal mag begeleiden op onze weg door het leven. Na het lang zal ze leven, mochten de kinderen dan eindelijk de doopklok luiden en dat klonk toch hard, alle paters op de Korvelseweg werden wakker geluid. Daley woont met zijn papa en mama in de Karpatenlaan 89.

WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN.



IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GETROUWD:

Op vrijdag 2 oktober 2015 werden we verblijd met de komst van **PETER EN ASHA RUEDISUELI - VAN DE VEN**, die in onze kerk elkaar het ja-woord wilden geven. Even eerder waren zij voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand geweest om daar ook hun ja-woord uit te spreken. Zij waren echter van mening dat hun huwelijk dan pas gesloten was als zij in onze kerk voor hun ouders, broers en zussen en voor God hun liefde voor elkaar hebben uitgesproken. In een hele mooie automobiel waren zij met hun lieve schat Renske, die enkele dagen eerder twee jaar jong was geworden, en met de hele familie vrienden en kennissen naar de Trouwlaan

kerk gekomen. Renske heeft duidelijk laten zien dat ze het helemaal eens is met pap en mama en heeft haar eigen zin gedaan. Zij heeft alle plekken bekeken en



uitgeprobeerd. De viering hadden Asha en Peter zelf in elkaar gezet en het zag er in een woord heel keurig uit.

Aan het begin van de viering hebben zij eerst hun doopkaars aangestoken, de kaars die zij bij hun doop hadden ontvangen met de opdracht om deze brandende te houden. Dus zeker op deze hoogtijdag. Voordat Peter en Asha hun ja-woord gingen uitspreken, hebben zij ieder op hun eigen wijze hun liefde voor elkaar gezegd. Ze hebben samen hun besluit om met elkaar door het leven te gaan, voor ieder die het horen wilden uitgesproken. In een kleine opstoet zijn we toen naar Moeder Maria gegaan om haar hulp en bijstand voor hen, maar ook voor Renske te vragen

De trouwkaars die zij na hun huwelijk hebben ontstoken, hebben ze meegenomen en even bij Maria neergezet. Ondertussen dat zij bij het beeld van Maria waren werd er heel mooi het Ave Maria ten gehore gebracht. Een heel indrukwekkend moment. Toen zij buiten de kerk kwamen werden er vreugde ballonnen opgelaten en zo sprak iedereen zijn vreugde en blijdschap uit naar het kersverse paar.

Asha, Peter en Renske wonen in de President Steijnstraat6.

Op diezelfde vrijdag 2 oktober 2015 kwamen met hele mooie auto's **RONNIE EN CINDY JANSEN - DE LEEUW** te samen met Justin en Brian naar onze kerk om ook daar hun ja-woord tegen elkaar uit te spreken. Ronnie kwam te samen met Justin en Brian en veel later kwam Cindy met haar vader. Zij hadden voor deze viering ook een eigen boekje gemaakt en hadden een zanggroep die voor hen de liederen zong en wel op een hele mooie manier. Dat groepje verdient een pluim.



Ronnie is een fervent motorrijder en Cindy heeft hem daar ook weggehaald. Ze kwamen wel niet op de motor naar de kerk, maar een blitse witte auto uit de jaren 1980. Het hele kerkplein was door die auto gevuld, de andere stond op straat want die kon niet meer op het plein komen. Aan het begin van de viering

hebben Cindy en Ronnie hun eigen doopkaars nog eens aangestoken, dat was zo te zien heel lang geleden dat deze hebben mogen branden. Na hun trouwbelofte die ze zelf hadden uitgesproken hebben ze elkaar een echte kus gegeven. De jongens kwamen met de ringen en ze hadden toch wel moeite om het begin en het einde van de ring te vinden. Gelukkig zaten er

die niet aan, want een ring zonder begin en eind is een afbeelding van een huwelijk dat ook geen ander einde kent dan door de dood. Daarna heeft Ronny, die vorig jaar op 2 oktober Cindy op de knieën ten huwelijk heeft gevraagd, hun trouwkaars aangemaakt. Aan deze nieuwe trouwkaars hebben Justin en Brian ook hun doopkaars weer eens aan mogen steken. En zo stonden er heel veel kaarsen op het altaar te banden, ie gaven samen, warmte, licht en gezelligheid. Aan het einde van de viering zijn het gezinnetje van Ronnie en Cindy samen naar moeder Maria gegaan en hebben daar even hun trouwkaars neergezet. Ze hebben toen in stilte gebeden voor hun gezin, maar zij hebben Maria ook dank je wel gezegd en gevraagd om hen allen te begeleiden op hun weg door het leven. Op het kerkplein gingen Cindy en Ronnie samen in de grote witte limousine, de beide jongens gingen liever in die hele grote auto waar zij met 14 personen in kunnen zitten. Gelukkig hadden ze heel mooi weer, want met een open auto reden zij naar hun feestlocatie. Ronnie, Cindy, Justin en Brian wonen in de Kapelstraat 1

OOK VOOR HEN HEBBEN WE GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op zaterdag 3 oktober 2015 is, in de leeftijd van 99 jaar zacht en kalm te midden van allen die haar lief zijn, overleden **CORNELIA VAN RIEL - VAN DER ZANDEN**. Sinds 1957 is zij weduwe van Floris van Riel. Cor werd op 24 mei 1916 te Heusden geboren als oudste dochter van 11 kinderen. Vader had een baan bij de Nederlandse Spoorwegen en elke spoorman weet dat er altijd een bericht kan komen dat je met heel je hebben en houden mag verhuizen. Ook jullie opa kreeg zo'n boodschap, hij

moest van Heusden naar Nijmegen verhuizen. Jullie moeder mocht bij haar oma in Heusden blijven. Na de basisschool ging zij naar de Mavo, maar inmiddels was er in Nijmegen het een en ander gebeurd, oma van der Zanden was komen te overlijden en vader ging met een nieuwe vriendin naar Tilburg. Jullie moeder moest naar Tilburg komen om mee geld te verdienen om het grote gezin van der Zanden te ondersteunen. Hoe oma in Heusden ook vroeg om de studie van jullie moeder op de Mavo af te maken, maar er was geen moedertje lief die dat gemaakt kon krijgen. En zij verhuisde van Heusden naar Tilburg. Kwam te werken bij de Volt en daar leerde zij haar lieve schat Floris kennen. Na 8 jaar verkeringstijd stapte zij in het huwelijksbootje in onze kerk. Maar het geluk zat niet altijd mee. Ze werden verblijd met de komst van 4 wereldburgers, maar op de leeftijd van 40 jaar moest moeder haar schat uit handen geven en bleef met 4 opgroeiende kinderen op. Een opgave van de bovenste plank. Dag en nacht ging ze werken om de kost voor haar kinderen te verdienen en om te sparen zodat zij allen een studie konden volgen. Ze was dolgelukkig dat al haar kinderen datgene hadden kunnen studeren dat zij wilden. De laatste 13 jaar heeft zij gesukkeld met haar gezondheid, maar zij heeft nimmer geklaagd. Moeder, Oma, dank je wel voor alles wat jij voor ons , jouw kinderen, maar ook de kleinkinderen, achterkleinkinderen en je achterkleinkind hebt gedaan. Het was groots. . Rust nu maar uit, maar wil met ons pap en ons Marij ons wel begeleiden op onze weg door het leven.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.



Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



<p>Zaterdag 31 oktober Zondag 1 november Kindernevendienst Dameskoor</p>	<p>17:30 uur 10:00 uur</p>	<p>Allerheiligen Tiny Weijers – van Pelt Piet Weijers vw jaargetijde. Frans Smulders Mary van Gorp – Weijers Rob van den Bosch vw jaargetijde Ton Vugs vw verjaardag. Ineke Vugs - van Etten Sjaan van Doesburg – Hermis 1^e jaargetijde Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 2 november Gemengd	19:00 uur	Allerzielen
Vrijdag 6 november	10:30 uur	1 ^e Vrijdag van de Maand
Zaterdag 7 november Zondag 8 november Heren koor	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs – van Etten Lieneke Gerrits- v Dommelen Eugène Stassen vw verjaardag Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Fien Hultermans – van Hautum Piet van Loon vw trouwdag Jeanne Verhagen – v. Tilborg v.w. verjaardag Piet Robben vw. verjaardag
Dinsdag 10 november	10:30 uur	Pio morgen
Zaterdag 15 november Zondag 16 november Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs – van Etten Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten. Ton Moeskops Opa van Hautum v.w.jaargetijde Harrie Raaimakers vw. jaargetijde. Frans Bastings vw verjaardag.
Zaterdag 21 november Zondag 22 november Herenkoor	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs – van Etten Frans van Etten Frans Bastings Nelleke van de Wassenberg v.w. 1 ^e jaargetijde Frans en Rosa v Beurden – Diepstraten Ria Staps vw. verjaardag
Zaterdag 28 november Zondag 29 november Dameskoor	17:30 uur 10;00 uur	Tiny Wijers –v. Pelt v.w. verjaardag Piet Wijers

		Mary van Gorp – Weijers Rob van den Bosch Ineke Vugs – van Etten Lieneke Gerrits- v. Dommelen An Boogers- Schapendonk Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Jan van Hautum v.w. jaargetijde Ad van Hautum v.w. jaargetijde
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geheugensteuntjes



Zondag	1 november		Kindernevendienst
Maandag	2 november	19:00 uur	Allerzielen
Donderdag	5 november	20:00 uur	Bijbelgroep Jan Sloot
Donderdag	5 november	16:00 uur	Stille aanbidding
Vrijdag	6 november	10:30 uur	1 ^e vrijdag van de maand
Dinsdag	10 november	10:30 uur	Pio morgen
Donderdag	12 november	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	19 november	10:30 uur	Koffie ochtend
Donderdag	19 november	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	19 november	20:00 uur	Bijbel Hans
Donderdag	26 november	16:00 uur	Stille aanbidding

Eerste Communie in 2016

Voortdurend komen er mensen vragen wanneer volgend jaar de eerste communie gevierd wordt.

We kunnen u nu mededelen. dat deze feestelijke viering is **op zondag 17 april 2016**. De kinderen die de basisschool De Triangel bezoeken (in het Zuiderkwartier) en in groep 4 zitten, krijgen daarvoor begin december een brief thuis voor ouderavond en opgave.

Kinderen van elders kunnen zich melden middels onze website: www.hlgm.nl of in het secretariaat van de parochie. Zorg tijdig voor een doopbewijs als de kinderen in een andere parochie gedoopt zijn.

Communiewerkgroep

Enkele feesten in november

1 november: Allerheiligen

2 november: Allerzielen

3 november: H. Hubertus

7 november: H. Willibrordus

17 november: Elisabeth van Thüringen

21 november: Maria Presentatie

22 november: H. Cecilia

FEEST VAN CHRISTUS KONING

Zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren

we het feest van Christus Koning.

Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een

feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies rondgetrokken. Standbeelden van Christus Koning werden opgericht

en in veel huiskamers werd een beeld neergezet.

In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan: Jezus, de

Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.

KERKBIJDRAGE

Het jaar 2015 loopt al weer op een eindje. Allen die dit jaar hun kerkbijdrage hebben vergemaakt

daarvoor heel hartelijk dank. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw bijdrage te betalen, wilt u dit dan nog even doen.



Allen die nog niet jaarlijks, maandelijks of per kwartaal betalen, kunnen dit nog altijd gaan doen. Wanneer u dit meldt op het secretariaat van onze parochie, dan kunt u een machtigingsformulier krijgen voor automatische overschrijving. De gegevens van onze bank vindt u bij de algemene gegevens op de laatste bladzijde van deze 'Brug'.

Het parochiebestuur

*November heeft maar dertig dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen*

Kerkelijk jaar

Op 29 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

*"Hemel laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen."
(Jesaja 45, 8)*



Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 - 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Pio-kerk

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kerk

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 november** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt , P. de Koning