



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 1 mei 10:00 uur</p> <p>Om</p> 	<p>Koffie ochtend Donderdag 19 mei 10:30 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 12,19 en26 mei van 16:00 t/m 17:00 uur.</p> 	<p>Sacramentsdag 29 mei 15:00uur Sacramentsprocessie van “Trouwlaan” naar het “Heike”</p> 

Meimaand – Mariamaand



In de meimaand willen we graag de Hasseltse kapel bezoeken, een voettocht naar de Zoete Moeder van Den Bosch maken, naar de H. Eik in Spoordonk (Oirschot) en maak de rij maar langer.

Misschien bidden we tijdens onze tocht er naar toe al,

maar zeker voor haar beeltenis. Als we bidden is het vaak alleen voor onszelf, voor de kinderen en kleinkinderen, maar er is nog meer.

MARIA, BID VOOR ONS.

Maria, moeder van de Heer, maar ook onze moeder,

Wij vragen U, om uw voorspraak bij onze lieve Heer,

Want Hij kan U niets weigeren.

Bid voor ons, dat wij sterker gaan geloven,

Bid voor ons, dat wij dienstbaarder zijn aan de ander,

Bid voor ons, dat wij ons niet afsluiten van de nood van anderen

Bid voor ons, dat ons hart wijsheid leert,

Bid voor ons, dat we meer blijdschap uitstralen.

Bid voor ons, dat de vrede van Christus in ons mag wonen

Bid voor ons, dat wij uitdragen wat de Heer van ons verlangt,

Bid voor ons, dat wij tot het eeuwig heil mogen komen.

Een mooie, zonnige en gezonde Mariamaand!

Hans Vugs, diaken-pastor

Om alle ruis en praatjes voor te zijn deel ik u allen mee dat ik van mijn behandelend specialist de uitdrukkelijke opdracht heb gekregen om per direct het kalmer aan te gaan doen. Hij heeft mij al eerder gewaarschuwd, maar er treedt geen verbetering op. Zodat hij mij nu de duinschroeven heeft aangedraaid. Zo hoop ik nog lang in de Trouwlaan te kunnen blijven werken, maar minder intensief. De specialist heeft mij heel duidelijk gemaakt om meteen daar gehoor aan te geven, daar hij anders bang is dat ik volgend jaar helemaal met werken moet stoppen.

Geen paniek, ik ben en blijf te midden van u allen.

Hans Vugs

Diaken-pastor

Zondag 15 mei 2016 vieren wij

Pinksteren.

Velen weten alleen van twee vrije dagen,
maar wat vieren wij met Pinksteren?

Hemelvaart wijst naar boven;

Pinksteren wijst naar beneden.

Hemelvaart zegt:

De Geest is neergedaald.

De richting van het Pinksterfeest

is niet naar omhoog,

maar naar beneden.

Pinksteren heet dan ook in Bijbelse termen:

Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Pinksteren heeft niets te maken

met een raket die men

al gauw niet meer kan volgen.

Pinksteren valt te vergelijken



met een **VUUR**,
waaraan jij je kunt warmen;
Met een **LICHT**
dat jou leidt door de duisternis.

Pinksteren is
een **STORM** in een zeil,
waardoor het schip meer vaart krijgt.

Pinksteren heeft iets van
een **REGENBUI** op dorre grond,
die weer vruchtbaar wordt;

Een **WEGWIJZER**
die de verdwaalde mens
de juiste richting toont;
Het heeft iets te maken met
fluiten en feest,
met jeugd,
lente en vernieuwing.

Zalig Pinksteren
Hans Vugs
Diaken-pastor.

Mariaviering in Konings- voorde

Op maandag 9 mei 2016 om 19.00 uur is er in
Koningsvoorde een Mariaviering.

U allen bent daarbij van harte welkom



UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 27 maart kwamen we met heel veel blije mensen te samen in onze prachtige Piokapel om **LANA VAN DUN** welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Lana was gekomen met haar mama Nicole van Dun, met haar peetoom Cees Weijters en haar peettante Angela Pankow, met haar grootouders, ooms en tantes en natuurlijk haar vriendjes en vriendinnetjes. De trotse moeder had haar dochter de namen Lana Cornelia Maria gegeven, namen die aangeven dat Lana geen eenling is, maar met velen is verbonden, zelfs met Moeder Maria in de hemel. Mama heeft haar kostbaarste bezit beloofd, dat zij haar steeds met heel veel liefde en begrip zal omringen en haar begeleiden op die hele moeilijke weg naar zelfstandigheid. Haar peetoom en haar peettante hebben ook heel duidelijk tegen Lana gezegd dat zij te allen tijde bij hen welkom is en dat zij tevoren geen afspraak hoeft te maken. Lana liet het tekenen met het kruisteken van Jezus heel goed toe, ook mama mocht haar dat kruisje geven en natuurlijk ook haar peetouders en andere belangrijke mensen in haar leven. Samen met de kinderen, mama en de peetoom en peettante hebben we een dak gemaakt boven Lana en God gebeden dat Hij haar steeds mag begeleiden op de weg door het leven, dat mama steeds de kracht krijgt om ook haar dochter nabij te staan en dat peetoom en



peettante hun verplichting die zij hadden opgenomen tegenover Lana altijd zullen nakomen. Natuurlijk hebben we ook gebeden voor de kinderen dat zij allen een gezonde en zonnige toekomst tegemoet mogen gaan. Na het uitspreken van de geloofsbelijdenis is Lana gedoopt. Vele nieuwsgierige kinderen stonden dicht bij de doopvont, maar Lana gaf geen enkele kick toen het koude water over haar

hoofdje stroomde. Na het kruisje met de Heilige Chrisma olie, maakte de peetoom haar nieuwe doopkaars aan, aan de nieuwe paaskaars. Lana gaf de opdracht dat alle kinderen een klein beetje van dat nieuwe vuur zouden ontvangen. Met onze brandende kaarsje zijn we naar Moeder Maria gelopen en hebben haar gebeden om Lana maar ook ons allen te beschermen op onze weg door het leven. Na het lang zal zij leven, hebben we met velen de doopklok geluid, zodat



iedereen helemaal op de hoogte was van het pas gedoopte kindje.

Lana woont met haar moeder in de Generaal Smutslaan 498.

Op zondag 3 april 2016 kwam **YARA VAN WANROOIJ** met haar papa en mama, Peter van Wanrooij en Ellen Aarts, maar ook met haar grote broer Jay, naar onze kerk om opgenomen te worden in onze gemeenschap. Natuurlijk waren er ook de peter en meter van Yara, oom Ronald van Wanrooij en tante Lisanne Heidweiller, opa's en oma's en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Papa en mama hadden tijdens de voorbereiding gezegd dat zij beiden gedoopt zijn en dat zij ook graag hadden dat evenals Jay, hun zoon, ook Yara gedoopt zou worden in onze parochie. Bij de doop krijgt Yara de namen Yara Theresia, Josephina. Papa en mama vonden Yara een hele mooie naam, die nog niet zo vaak voorkomt in ons land en de twee andere namen zijn van mensen die voor Yara een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld in haar leven. Heel veel mensen hebben Yara een kruisje op haar voorhoofd mogen geven en in stilte gebeden dat Yara door Onze Lieve Heer beschermd mag worden op haar levensweg. Nadat we met twee oren hebben geluisterd naar het verhaal van Jezus wisten de kinderen allemaal wat we voor een doop nodig hebben. Het water was zo gevonden, en de doopkaars lag klaar, maar de Chrisma-olie ruikt wel niet zo lekker. Met papa en mama, peetoom en peettante en met alle kinderen hebben we samen een dak boven

Yara gemaakt en God gebeden dat Hij haar mag begeleiden op haar weg door het leven en alle mensen die een bijzondere plek in het leven van Yara hebben ook mag zegenen en helpen. Toen we onze geloofsbelijdenis hadden uitgesproken hebben we Yara gedoopt, met het water dat tijdens de Paaswake was gewijd. Ondanks dat het koud was, liet Yara geen enkel geluidje. Ook Yara heeft een kruisje met Chrisma-olie ontvangen en haar hele mooie doopkaars. Oom Ronald heeft deze aangestoken aan de paaskaars en aan alle aanwezige kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven door hen een kaarsje te geven. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn toen in een lange stoet naar de grote kerk gegaan, naar het beeld van onze Hemelse Moeder. Alle mensen hebben Moeder Maria gebeden dat zij Yara, maar ook alle aanwezigen mag omringen met haar goedheid en haar liefde. Uit volle borst hebben we het lang zal zij leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid. In eerste instantie heel voorzichtig, maar met de tijd gingen ook de decibellen met sprongen omhoog.

Yara en haar grote broer Jay wonen met hun papa en mama in de Schipluidenlaan 77.

Op de zondag dat in onze kerk 18 kinderen hun eerste Heilige Communie hadden gedaan, kwamen om 12.00 uur heel veel mensen om **ZOE VAN REES** welkom te heten in onze parochiegemeenschap. In dezelfde kerk hadden papa en mama, Reinald en Marieke van Rees – Linschoten, op 2 juni 2012 elkaar het ja-woord gegeven. Vandaag waren ze naar de kerk gekomen om hun allerliefste schat te laten dopen. Met Zoë waren ook haar peetoom en peettante, oom Rens Linschoten en tante Natasja Franx – van Rees meegekomen, de opa, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Echt heel veel kleine kinderen die allemaal heel blij waren met de geboorte van Zoë. Papa Reinald heeft aan het begin van de viering de trouwkaars die zij bij hun huwelijk hadden ontvangen aangestoken. Bij de doop krijgt Zoë de namen: Zoë Jacoba

Wilhelmina Maria, omdat papa en mama de naam Zoë heel mooi vinden en de andere namen van hele belangrijke mensen uit het leven van Zoë. Nadat Zoë een kruisje op haar voorhoofd, lippen en in haar hart had ontvangen en alle mensen haar een kruisje hadden gegeven, kreeg zijn van heel veel vriendjes en vriendinnetjes een kusje. Gelukkig hebben we samen alle spulletjes die we nodig hebben bij een doop gevonden en vertelt wat we er in ons leven mee doen. Het water dat belangrijk is voor de mensen, want dat kun je drinken als je dorst hebt, daarin kun je zwemmen en badden, en planten en bloemen en de dieren hebben ook water nodig. De doopkaars was wel heel mooi en iedereen zou die wel willen hebben. De heilige Olie vonden ze maar niks, maar dat wij mensen olie gebruiken om de auto van papa te laten rijden, toen werd het wel belangrijk. Zoë werd door mama ten doop gehouden, terwijl peettante Natasja de handdoek kreeg om het hoofdje van Zoë met heel veel liefde af te drogen. De mooie, nieuwe doopkaars werd door peetoom Rens aangestoken aan de trouwkaars van papa en mama, want toen die getrouwd waren, kregen zij de opdracht om dat vuur door te geven. Ook kregen alle kindjes groot en klein een beetje van dat nieuwe vuur van Zoë en in een lange rij gingen we naar Maria om haar dank je wel te zeggen, maar ook om haar hulp en bijstand te vragen voor Zoë en ons allen. Alle kindjes hebben na het lang zal ze leven de doopklok geluid en hoe !!!

Zoë woont met haar papa en mama in de Arke Noëstraat 70.



WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Op 30 maart 2016 is te midden van allen die hem lief waren, rustig en kalm, in de leeftijd van 87 jaar overleden **HARRY DE BROUWER**. Harry was bijna 65 jaar getrouwd met Riet de Brouwer – Priems. Geboren op 20 september 1928 in de Heikant in het gezin de Brouwer dat uit 6 kinderen bestond, werd hij op 16 jarige leeftijd wees. In die periode leerde hij zijn Riet kennen, maar Harry moest in militaire dienst en werd voor ruim 1 jaar uitgezonden naar Indonesië. Toen die periode voorbij was, werd al vrij snel bepaald dat zij samen in het allerbekendste bootje zouden stappen. Zij werden verblijd met de komst van 3 kinderen: Ans, Wil en Ad. Harry werkte in de transport, een zeer zwaar beroep, maar voor hem ook een beroep dat



hem heel veel plezier bracht. Bewegen met de vrachtwagen was een, maar ook bewegen met zijn eigen beentjes was twee, want Harry was een fanatieke voetballer. Toen hij noodgedwongen door zijn lichamelijke klachten thuis kwam, kreeg hij de tijd om te genieten van zijn kleinkinderen, van zijn moestuin en van de vakanties. Als je Harry tegen kwam en je vroeg hem hoe het ging, dat was dat altijd gelukkig en tevreden. Een man die maar wat trots was op zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, maar bovenal op zijn Riet. Eind 2015 verhuisden vader en moeder weer naar de Heikant. Maar wat hij gehoopt had om daar weer eens te proeven van alles wat hij in zijn jeugd had meegemaakt, dat was niet meer mogelijk. Zijn ziekte vroeg alle krachten van hem en hij moest vechten tegen iets wat niet te overwinnen was. Zijn lichaam was broos en breekbaar geworden, maar hij heeft met heel veel moed zijn strijd gestreden. Een voorbeeld voor iedereen. Tot op het laatst was hij geïnteresseerd in alles en kon tegen moeder nog zeggen: we hebben het samen goed

gedaan. Harry, vader opa en overgrootopa dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend, rust zacht, maar blij vanuit de hemel ons allen wel begeleiden. Stuur ons de goede kant in!

MAG HARRY RUSTEN IN VREDE.



Datum	Tijd	Locatie		Intentie
30 april	17:30	KV	GM	Gouden Bruiloft Familie Brands-Bastings
	19:00		GM	Frans v Beurden
1 mei	10:00			v.w 1 ^e Jaargetijde
KND				Rosa v Beurden–Diepstraten
DK				v.w. Jaargetijde
				Ineke Vugs – v. Etten
				Cornelia v .Riel –v.d. Zanden
				Loen van Dooren
				Frans Bastings
				Eleonore, Frans en Monique Marks
				v.w. Jaargetijde.
				Nellie Spijkers – Claesen
				Marianne Verburg – v. Assouw

				Overleden Ouders Kahlman – Vromans v.w. Jaargetijde. Ria v.d. Louw – Govers v.w. Jaargetijde
4 mei 5 mei HK	19:00 10:00	KV	GM	Hemelvaart Ineke Vugs – van Etten Marianne Verburg –van Assouw
6 mei	10:30		GM	1^e Vrijdag van de maand
7 mei 8 mei DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Frans , Rosa v. Beurden – Diepstraten v.w. Trouwdag Ineke Vugs – v. Etten Tiny Weijers v. Pelt v.w. Moederdag Fien Hultermans – v. Hautum v.w. Moederdag Ans v. Gerven – v. Lierop v.w. Moederdag Nellie Spijkers – Claesen Jos van Empel v.w. Jaargetijde
10 mei	10:30			Pio morgen Harry de Brouwer
14 mei 15 mei GK 16 mei SZ	17:30 19:00 10:00 10:00	KV	GM GM GM	Pinksteren Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Toos Haers – v.d’n. Hout Ans v. Gerven – v. Lierop v.w Verjaardag

				<p>Miep Buster Pierre Vugs v.w. Verjaardag. Alida v. Domburg – Pijnenburg Albert en Riet de Boer – Regtvoort Nellie Spijkers – Claesen Marianne Verburg – v. Assouw Frans Bastings Riet van de Ven - Bastings v.w. 1^e Jaargetijde</p>
<p>21 mei 22 mei HK</p>	<p>17:30 19:00</p>	<p>KV</p>	<p>GM GM</p>	<p>H. Drieëenheid Frans en Rosa v. Beurden–Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Ton Moeskops Fien Hulstermans-v. Houtum Cornelia v. Riel- v.d’r Zanden Ans v. Gerven-v. Lierop v.w. Verjaardag dochter Ouders Vugs-Bullens v.w. Jaargetijde Nellie Spijkers-Claesen</p>
<p>28 mei 29 mei DK</p>	<p>17:30 19:00 10:00</p>	<p>KV</p>	<p>GM GM</p>	<p>Sacramentsdag Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Pierre Hultermans v.w. Verjaardag. Cornelia v. Riel – v.d. Zanden Nellie Spijkers – Claesen Marianne Verburg – v. Assouw</p>

VASTENACTIE – JAAR VAN BARMHARTIGHEID

De opbrengst van de vastenactie, u weet wel de dorstigen laven, met namen in Afrika heeft het mooie bedrag opgebracht van € 1.047,04. namens alle bewoners die straks eigen waterputten hebben en namens de Fraters van Tilburg, die daar werken: **hartelijk dank.**



Op 4 mei herdenken we onze doden.

Op 5 mei vieren we onze vrijheid.

Vrijheid maken we samen.

LOURDES

Van zondag 2 oktober 2016 tot en met vrijdag 7 oktober 2016 maken we weer een bedevaart naar Lourdes. Lourdes de plek van Maria en van alle mensen. In Lourdes mag je zijn die je bent en hoef jij je voor niemand



te schamen. In Lourdes mag ik tot gebed komen, mag ik dank je wel zeggen voor alles wat ik heb en wat ik niet heb. Een plek waar ik tot rust kan komen, waar niets moet en alles mag. Je mag ook genieten van het prachtige bergland, want in die bedevaart gaan we ook op tocht naar de Pyreneeën, ervaren hoe hoog de bergen kunnen zijn, iets wat we in ons kikkerlandje niet kennen. Kortom een reis om van te genieten. Kosten € 895,00.

U kunt zich bij mij opgeven.

Hans Vugs
Diaken-pastor.



Eerste Communie

Op 17 april hebben in onze kerk achttien kinderen hun eerste communie gedaan. Een mooie dag en een stemmige viering. Een feest voor ouders en kinderen en ook voor onze parochie.

We wensen ze allen een welgemeend proficiat en hopen dat we iedereen nog vaak in ons midden mogen begroeten.

Hartelijk dank ook aan de begeleidsters die de afgelopen maanden elke week veel tijd hebben besteed aan de voorbereiding.

Een hele klus omdat elk jaar weer te doen vol enthousiasme.



ROME

In het kader van het jaar van Barmhartigheid, dat door onze Paus Franciscus is uitgeroepen en dat eindigt op 20 november 2016, maakt ons bisdom, met vele andere Nederlandse bisdommen een



pelgrimage naar Rome. Op dinsdag 15 november is er een Nederlandse dag. Die dag begint in de Sint Pieter en zullen onze Nederlandse Bisschoppen voorgaan. Aan het einde van die viering zal onze paus Franciscus in de Sint Pieter aanwezig zijn en zal hij alle Nederlanders toespreken. Verder zullen wij al de belangrijkste gebouwen en plekken bezoeken en bekijken. Wel is er een voorwaarde aan deze deelneming: u moet zelfstandig een uur kunnen lopen in een normaal tempo, zelfstandig de trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig kunnen instappen in een vervoermiddel. De kosten voor deze pelgrimage bedraagt: € 839,00. Toeslag voor een eenpersoonskamer is € 150,00. De pelgrimage is op basis van halfpension; u moet zelf de lunch betalen, die kun je dan ook zo uitgebreid of eenvoudig maken, als u zelf wenst.

Aanmelden bij:

Hans Vugs,
diaken-pastor, 06 22 45 33 61

Ziekenzalving, ziekenzegen

Op maandag 23 mei 2016 wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal.

Het is een van de zeven sacramenten. U kent ze nog wel, maar toch wil ik ze even noemen:

Doopsel, Vormsel, Eucharistie,

Huwelijk, de Wijding, Ziekenzalving (H.

Oliesel), de Vergeving (vroeger de biecht genoemd).

Vroeger, vóór het Tweede Vaticaanse

Concilie, werd dit sacrament alleen

gegeven aan mensen die zeer ernstig ziek

waren en die spoedig zouden sterven. Gelukkig kijkt men er nu anders tegen aan, ook al wordt het nog wel gevraagd voor stervende mensen.

Nu wordt het op veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering. Vaak in verzorgingshuizen maar ook wel in sommige parochiekerken. Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn. Je mag dit sacrament meerdere keren in je leven ontvangen. Het is een teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je mee trekt in die laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken. Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt u altijd contact op nemen met diaken

Hans Vugs

diaken-pastor



MEI: VIEREN EN BEDEVAART RONDON MARIA

De maand mei komt weer in zicht. Een bijzondere maand, waarin we traditiegetrouw onze Moeder Maria extra gedenken. Ook dit jaar zijn er in deze maand evenals vorige jaren vieringen in de kerk van Broekhoven waarbij we samenkomen rondom Maria. Met haar in ons midden kunnen we terecht met alles wat ons bezighoudt, met onze vragen, onze noden, of we kunnen zomaar aanwezig zijn om samen biddend en zingend Maria te eren. Samen kunnen we er een mooie viering van maken en nodigen we ook onze medeparochianen van de Trouwlaan uit.

Wanneer: donderdag 12, 19, en 26 mei om 10.30 uur in de Broekhovense kerk.

Vanwege het grote succes van vorig jaar gaan we op 26 mei weer op bedevaart naar de Hasseltse kapel waarna u een gratis lunch wordt aangeboden. Vervoer kan desgewenst worden geregeld. Tijdig aanmelden is nodig i.v.m. planning. Na elke viering is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie.

Van harte tot ziens,

Gerard van der Schuit,

Pastoraal Assistent.



Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 mei	10:00		GM	Kindernevendienst
4 mei	19:00	KV		Hemelvaart
4 mei	20:00		GM	Doopvoorbereiding
5 mei	10:00		GM	Hemelvaart
6 mei	10:30		GM	1 ^{ste} Vrijdag van de maand
9 mei	19:00	KV		Mariaviering
10 mei	10:30		GM	Pio morgen
12 mei	16:00		GM	Stille aanbidding
12 mei	20:00			Bijbel Hans
16 mei	10:00		GM	2 ^e Pinksterdag
19 mei	10:00		GM	Koffie ochtend
19 mei	16:00		GM	Stille aanbidding
23 mei	19:00	KV		Gez. Ziekenzalving
24 mei	10:00		GM	Redactievergadering
26 mei	16:00		GM	Stille aanbidding
29 mei	15:00		GM	Sacramentsprocessie

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

za. 17.30u

zo. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kerk

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kerk

Koningsvoorde

za. 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 19 juni** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning.