



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Op Sacramentsdag, 7 juni Sacramentsprocessie vanaf Ringbaan West naar onze kerk</p>	<p>Donderdag 21 mei Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur</p> 
<p>Kindernevendienst Zondag 3 mei om 10:00 uur</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 7 en 28 mei van 16:00 tot 17:00 uur,</p> 

GEDACHTE ROND PINKSTEREN.

Hoe belangrijk het voor mensen is om met elkaar verbonden te zijn, ervaar je heel diep als je in zo'n situatie terecht komt.

Wat was het leven goed, ja heilig, je ontdekt nu wat de kracht is die werkzaam is als mensen met elkaar verbonden zijn.

O ja, je bent verbonden met schatten van kinderen van heerlijke kleinkinderen, je bent verbonden met hele lieve parochianen, burens maar het is toch anders.

Je weet nu waar het vandaan komt, die kracht die ons samen brengt, dat is: zij en ik, dat is: hij en ik, dat zijn we **samen**.

Met Pinksteren mogen wij elkaar zeggen hoe belangrijk het is dat we met elkaar, dat we **samen** als mensen verbonden zijn, dat we niet alleen zijn, maar **samen** onze schouders er onder kunnen zetten.

Want zo wordt ons leven weer een blijde gebeurtenis, wordt het weer een ruimte waar iets plaats mag vinden. Waar licht en ruimte komt, en ja, waar zelfs arme, eenzame mensen weer de moeite waard worden.

Waar verdriet gedeeld wordt, maar waar ook aandacht wordt besteed aan onmacht en levensmoeite, waar het kwaad gebroken mag en kan worden door echte menselijke nabijheid.

Waar alle dorheid overspoeld mag worden door de verfrissende aanwezigheid van vrienden en vriendinnen. Waar mensen die verhard zijn mogen ontdoeien en ook aan hun trekken en emoties komen.

Waar de Geest van God in ons plaats neemt en eindelijk van ons mensen met hoofd en HART maakt.

Vreugdevolle Pinksterdagen

Hans Vugs,
Diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zondag 29 maart kwamen we met heel veel blije mensen samen niet in de Piokapel, want die was veel te klein, maar in de grote kerk. Die samenkomst was om **LEVINA VAN DE WOUW** in onze geloofsgemeenschap van harte welkom te heten. Zij was uiteraard gekomen met haar papa Roy van de Wouw en haar mama Nelleke Hoevenaar, met haar grote zus Gylana, maar ook met haar peetoom en peettante Carlo Huiskes en Jowena Faro. Maar ook alle opa's en oma's waren erbij, ooms en tantes en natuurlijk heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Plechtig hebben papa en mama beloofd dat zij Levina met heel veel zorg en aandacht zullen omringen en haar begeleiden op die soms moeilijke weg naar zelfstandigheid. Ook peetoom en peettante hebben tegen Levina gezegd, dat zij bij hen altijd welkom is om haar verhaal te vertellen en dat zij van tevoren geen afspraak hoeft te maken. Ook de vriendjes en vriendinnetjes hebben beloofd dat zij met Levina samen zullen spelen. Zelfs waren er enkele grote vriendjes en vriendinnetjes die tegen Roy en Nelleke gezegd hebben dat zij wel eens op Gylana en Levina willen oppassen. Levina heeft het teken van Jezus ontvangen op haar voor hoofd, op haar mond en in haar hartje. Ook papa en mama, peetoom en peettante en alle opa's en oma's hebben haar dat teken op haar voorhoofd gegeven, van enkele oma's kreeg zij ook nog een heel lief kusje. Bij haar doop kreeg zij de namen: Levina, Jelena, Johanna en daarmee geven de ouders aan dat hun lieve schat geen eenling is maar met heel veel mensen hier op

aarde verbonden. Nadat de peetoom de doopkaars van Levina had aangemaakt, kreeg hij van Levina de opdracht om aan alle kinderen een beetje van haar nieuwe vuur te geven. Daarna zijn we in een grote opstoet naar moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook om haar bescherming en hulp te vragen. Nadat we het lang zal ze leven hadden gezongen werd met heel veel liefde de doopklok geluid. Alle paters op de Korvelseweg werden er wakker van.

Levina en Gylana wonen met hun papa en mama in de Kaapkoloniestraat 11.

Op het hoogfeest van Pasen, toen we met heel veel mensen de verrijzenis van Jezus uit het graf hadden gevierd, werd heel onze Piokapel bezet door een grote familie die



BAILEY VAN LIESHOUT welkom

kwamen heten in onze geloofsgemeenschap. Bailey werd vergezeld door zijn papa Gradus van Lieshout, door zijn moeder Brenda Geboers, door zijn grote zussen Tiara en Gradciana, door de peetoom Tonnie Damen en peettante Rianne Kleijssen, heel veel ooms en tantes en natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes. Aan het begin van de viering hebben we stil gestaan bij Gradus junior, die op 14 oktober 2011 geboren is en na enkele uren is overleden. Samen hebben we gebeden dat God hem opgenomen mag hebben in zijn eeuwig Vaderhuis. Daarna hebben we de doopkaarsen van Gradus junior, Tiara en Gradciana weer eens opnieuw

aangestoken. Ook Bailey heeft het kruisteken van Christus ontvangen en heeft dat ook gevraagd aan zijn papa en mama, peetoom en peettantes en aan alle opa's en oma's. Na het verhaaltje van Jezus, hebben we samen gesproken over alles wat we bij een doop nodig hebben. Ook nu waren alle kinderen heel tevreden dat ook Bailey een prachtige doopkaars gaat krijgen. Bij de doop kreeg Bailey de namen: Bailey, Tiara, Gradciano, Junior en hij wordt door heel veel mensen met liefde omringd. Ook Bailey was heel gul en gaf aan alle aanwezige kinderen een beetje van zijn nieuwe vuur. Bij Maria aangekomen hebben we haar dank je wel gezegd en samen het lang zal hij leven gezongen. Ook nu heeft de doopklok gevoeld, dat er veel jonge lui aanwezig waren.

Bailey woont met Tiara,
Gradciana en hun ouders in de Marjoleinhof 1.



Een heel groot contrast was het aantal mensen bij de doop op diezelfde zondagmiddag van **AINHOA GIMENO BACKX**. Het was echter wel heel intiem, oprecht en heel dankbaar naar God, die alle leven geeft. Ainhwa heeft een Baskische papa en een Nederlandse mama. Ainhwa betekend in het Baskisch: Maria. In het Baskische land is het de gewoonte dat de kinderen de achternaam van de papa en de mama krijgen, vandaar die dubbele namen. Met Ainhwa waren natuurlijk de hele zorgzame ouders Fernando Gimeno

Brocal en Surani Backx mee gekomen, de peettantes Mandy Backx en Carmen Gimeno Brocal, opa en oma van Surani en oma van Fernando. Opa was door ziekte verhinderd. Ook Ainhoa heeft het kruisteken van Jezus ontvangen en ook alle aanwezigen hebben haar met datzelfde teken welkom geheten. Ook de papa en mama van Ainhoa wilden graag dat hun kind op Paaszondag in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen. Het verhaal van Jezus ging vandaag natuurlijk over alles wat er in die laatste week daar in Jeruzalem was gebeurd, maar bovenal op de verrijzenis op die derde dag. Ook Ainhoa mag net zoals wij allen geloven en leven, dat wij allen door de dood voor altijd blijven leven. Wat dat heeft Jezus Christus door zijn dood en verrijzenis aan ons allen gegeven. Alle aanwezigen hebben Ainhoa beloofd om haar van heel nabij te willen begeleiden en beschermen, we hebben haar samen de handen opgelegd. Na haar doop heeft zij met het pasgewijde Chrisma een kruisje op haar voorhoofd ontvangen. Olie die heelt, die er helemaal indringt, zo mag de goede God geheel in haar zijn binnen getreden. Ook moeder Maria zijn we dank je wel gaan zeggen en hebben haar gevraagd Ainhoa, maar ook ons allen te beschermen op onze weg door het leven. Ainhoa woont met haar ouders in de Waalwijkseweg1.

SAMEN HEBBEN WE GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN.



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op vrijdag 27 maart 2015 hebben we heel plotseling een hele bekende uit de Trouwlaan parochie uit handen moeten geven en wel **TOOS HENDRIKS - VAN DEN BOER** weduwe van Frans Hendriks. Zij hebben samen vele jaren in de Nieuwstraat gewoond. Op vrij jonge leeftijd, 61 jaar, is Frans overleden en dat was voor moeder en oma een hele zware slag en is daar eigenlijk nooit helemaal over heen gekomen. Ons moeder en oma was een echte moeder, die graag al haar kostbare kinderen en kleinkinderen om zich heen wil hebben. Van de kleinste attenties, van de eenvoudigste woorden daar genoot ze van, die gaven haar steeds weer de moed om door te gaan. Ons moeder en oma was iemand die voor ons, maar ook voor allen die waar dan ook haar levenspad mochten kruisen, klaar stond. Al was het midden in de nacht en zij hoorde dat er ergens hulp nodig was, dan was zij present. Zij was dienstbaar tot in de puntjes van haar handen. Kaartavonden, vakanties en met de trein er op uit trekken, dan was ons moeder en oma altijd present. Daar kon ze dagen van genieten en vertellen. Toen zij in 2011 lymfeklierkanker kreeg, ging zij niet bij de pakken neer zitten, maar vocht tegen deze ziekte en gelukkig kwam zij daar boven op. In maart 2015 kwam deze ziekte weer opnieuw haar kop opsteken en ondanks dat zij weer alles op alles zette, heeft zij nu de strijd moeten verliezen. Een moeder en oma, waar we erg trots op zijn, en die wij niet zullen vergeten. Nu zij weer verenigd is met haar Frans, mogen zij voor altijd gelukkig zijn, maar wel

vragen we pap en ma, opa en oma wil ons alstublieft blijven begeleiden op onze weg door het leven.

MAG ZIJ RUSTEN IN VREDE.

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



Mei 2015		
Zaterdag 2 mei Zondag 3 mei Kindernevendienst	17:30 uur 10:00 uur	Hein en Trees Liebregts-Seegers Riet Rijnen-van de Langerijt Ineke Vugs-van Etten Eugène Stassen Overleden ouders Kahlman- Vromans vw verjaardag moeder Dhr. van Empel vw jaargetijde
Zaterdag 9 mei Zondag 10 mei Moederdag	17:30 uur 10:00 uur	Tiny Weyers-van Pelt Fien Hultermans-van Hautum Pierre Vugs vw verjaardag Ineke Vugs-van Etten Frans van Etten

		Lieneke Gerrits–van Dommelen Jan en Riet Pigmans-Janssen vw jaargetijde Jan en Sjaantje van Eijck–van de Schoot. Martinus en Riet van Eijck– Schellekens Jeanne Jacobs–Vorster Frans Bastings
Hemelvaart Donderdag 14 mei	10:00 uur	Frans Bastings
Zaterdag 16 mei Zondag 17 mei	17:30 uur 10:00 uur	Piet de Jong Hein en Trees Libregts–Seegers Gust en Jetje Lips–Maas Riet Rijnen- van de Langerijt vw verjaardag. Ineke Vugs–van Etten An Boogers–Schapendonk
Pinksteren Zaterdag 23 mei Zondag 24 mei Maandag 25 mei	17:30 uur 10:00 uur 10:00 uur	Fien Hultermans–van Hautum Ouders Vugs–Bullens vw jaargetijde Ineke Vugs–van Etten Frans van Etten Rita van Gool–Kos Jan van Lieshout vw verjaardag.
Zaterdag 30 mei Zondag 31 mei	17:30 uur 10:00 uur	Pierre Hultermans vw verjaardag. Ineke Vugs–van Etten Frans Bastings

Geheugensteuntjes

Vrijdag	1 mei	10:30 uur	1 ^e Vrijdag van de Maand
Zondag	3 mei	10:00 uur	Kindernevendienst
Dinsdag	5 mei	19:00 uur	Mariaviering Koningvoorde
Donderdag	7 mei	16:00 uur	Stille Aanbidding

Donderdag	7 mei	20:00 uur	Bijbelgroep Jan Sloot
Maandag	11 mei	19:00 uur	Gez. Ziekenzalving“Koningsvoorde”.
Dinsdag	12 mei	10:30 uur	Pio Morgen
Woensdag	13 mei	19:00 uur	Hemelvaart Koningsvoorde
Donderdag	14 mei	10:00 uur	Hemelvaart
Donderdag	14 mei		GEEN BIJBEL 2006
Donderdag	14 mei		GEEN STILLE AANBIDDING
Donderdag	21 mei	10:30 uur	Koffie Ochtend
Donderdag	21 mei	16:00 uur	GEEN STILLE AANBIDDING
Zondag	24 mei	10:00 uur	Pinksteren
Maandag	25 mei	10:00 uur	2° Pinksterdag
Donderdag	28 mei	10:00 uur	Redactievergadering de Brug
Donderdag	28 mei	16:00 uur	Stille aanbidding

Sacramentsprocessie

Een **sacramentsprocessie** is een processie waarbij het Allerheiligste in een monstrans op plechtige wijze door de priester en/of diaken door de straten van een stad of dorp gedragen wordt. Vele sacramentsprocessies gaan uit op sacramentsdag. De priester draagt daarbij een koorkap. In Tilburg kennen we ook al weer enkele jaren dat er tussen de parochiekerk van Ringbaan West en een buurparochie zo'n sacramentsprocessie



wordt gehouden. Dit jaar zal de sacramentsprocessie worden gehouden van uit de kerk van Magaretha Maria naar de kerk van de Heilige Gerardus Majella, kortweg de Trouwlaan. Wij houden ook op Sacramentsdag die processie en dat is dit jaar op **zondag 7 juni**.

We hopen dat velen mensen uit onze parochie aan deze tocht mee zullen lopen, dat we tesamen bidden voor alles wat ons bezig houdt, voor onze zieken, onze kinderen en kleinkinderen, voor onze eenzamen in de parochie en familie en voor vrede in onszelf, in onze wijk, in Tilburg en in de wereld.

Rome.

Vanaf 24 tot en met 29 oktober maken wij een parochiereis van de Goede Herder naar Rome. We willen die prachtige reis naar de eeuwige stad, daar waar onze geloofswortels liggen samen voor bereiden, dus vraag ik u om in ieder geval voor 1 juni a.s. u aan te melden. Want we gaan samen rond de tafel zitten om ons goed voor te bereiden en te bepalen wat we allemaal in die 6 dagen willen zien. We hebben een goed hotel, waar we ontbijten en 's avonds het diner gebruiken, we beschikken over een weekabonnement op het vervoer door de stad. Uiteraard bezichtigen we de Sint Pieter, de Sint Paulus buiten de muren, we hebben een ontmoeting met de paus Franciscus, met de belangrijkste fonteinen van Rome, met bekende wijken van die stad en wat we verder willen zien. Het Colosseum zullen we niet overslaan, maar gaan we naar de catacomben? Ik hoop velen uit onze parochie mee te krijgen om samen in de eeuwige stad ons geloof wat diepere gronden te geven. Tot spoedig ziens.

Vast een stukje geschiedenis van het ontstaan van Rome.

Ontstaan van Rome

Het ontstaan van Rome is een gebeurtenis waar meerdere verhalen over de ronde doen. Volgens de Romeinse schrijvers was Rome 'door de goden van af het begin al voorbestemd tot grootheid' maar de archeologie geeft een veel soberder en aardser beeld van het begin.

Rome werd volgens een beroemde legende gesticht door de tweeling Romulus en Remus, op 21 april 753 v.Chr. tussen 8 en 9 uur 's morgens in de landstreek van Latium in Italië. De legende is oorspronkelijk afkomstig van de Romeinse schrijver Marcus Terentius Varro (116-27 v.Chr.). De vroegste geschiedenis is voor een deel in nevelen gehuld. In navolging van de Ilias en Odyssee van de Griekse dichter Homeros werd er met steun van Gaius Iulius Caesar Octavianus (Augustus) door de dichter Vergilius en de historicus Livius een epos over geschreven.



Quirinaal heuvel, afbeelding uit 1827

De legende begint bij de Trojaanse oorlog. Aeneas en zijn zoon vluchtten weg uit het brandende Troje om, zoals de goden hem hadden opgedragen, een nieuw rijk te stichten. Na jarenlang rondzwerven op zee kwamen ze aan in Carthago. Aeneas werd

verliefd op Dido, de koningin van Carthago. De goden werden woedend toen ze hoorden dat Aeneas in Carthago bij Dido wilde blijven. Uiteindelijk vertrokken Aeneas en zijn zoon, terwijl Dido zelfmoord pleegde, en stichtten de stad Alba Longa. Aeneas kreeg hier ook een paar zonen. Een jongere broer kwam aan de macht. Deze kreeg een dochter, Rhea Silvia. Zij had gemeenschap met de oorlogsgod Mars. Dit is voor haar een doodzonde omdat ze een Vestaalse maagd is (Vestaalse maagden moesten maagd blijven). Ze baarde een tweeling en werd vermoord omdat ze ontmaagd was. De koning die aan de macht was kon de tweeling niet doden en beval een van zijn soldaten het te doen. De soldaat kon het niet dus legde die de tweeling in een rieten mandje in de rivier. De tweeling werd gevonden door een wolvin, de *Lupa Capitolina*, die hen zoogde. Na enige tijd werden ze gevonden door een herder, Faustulus genaamd, die hen verder opvoedde alsof het zijn eigen zonen waren. Wanneer ze volwassen waren geworden, trokken ze naar zeven heuvelen bij de Tiber. Samen stichtten zij een stad. Om te weten welke naam de stad moest dragen en of het wel de juiste plaats was, ging elk, samen met een priester, een eigen heuvel op om een teken van de goden te krijgen. Remus zag zes gieren en vond dit een geweldig teken. Hij rende naar beneden om tegen iedereen te zeggen wat hij had gezien. Volgens hem moest de stad Reme worden genoemd.

Romulus kwam weliswaar later naar beneden, maar hij had wel twaalf gieren gezien. Hij vond daarom dat de stad Rome genoemd moest worden. Ze begonnen een heftige ruzie. Remus was boos dat hij



geen koning was en sprong over de muur die Romulus gemaakt had. Hij zei: 'Moet dít ons beschermen?' Romulus werd kwaad, sloeg Remus dood en riep: 'Zo zal het voortaan iedereen vergaan die over deze muren klautert'. Rome werd de naam en Romulus de eerste koning. Volgens de legende zouden er nog zes volgen. Tarquinius Superbus zou hiervan de laatste zijn.

Een andere mogelijkheid wordt geboden in een artikel uit het Romeinse dagblad *Il Messaggero* van 5 mei 2003: in een terugggevonden fragment van de hand van Stesichorus van Himnara (638-555 v.Chr.) beschrijft deze Grieks-Siciliaanse dichter-schrijver hoe een vrouw, Roma genaamd, met haar Trojaanse vloot en een groep metgezellen uit het door oorlog verscheurde Troje wegvlucht. Na omzwervingen bereiken zij een plek die zo aangenaam is, dat zij besluiten te blijven. Roma laat de schepen verbranden en de groep sticht een stad, die zij naar hun aanvoerster noemen. De Griekse schrijver en historicus Dionysius van Halicarnassus, die omstreeks de tweede helft van de 1ste eeuw v.Chr. leefde, schreef ook over deze historische vrouw, maar noemde haar *Rhome* hetgeen macht betekent.

Er waren mogelijk meerdere koningen (*Reges*) aan het begin van de Romeinse geschiedenis, maar waarschijnlijk waren dit zetbazen van de naburige Etrusken, die de bewoners van Latium overheersten. De Romeinen verjoegen deze overheersers (en leermeesters) en stichtten een staat die zij zelf een *Res Publica* (zaak van het volk) noemden. In plaats van een koning kregen twee jaarlijks gekozen consuls de macht.

Verder was er een raad, de Senaat, waar de belangrijke beslissingen genomen werden en een aantal andere belangrijke hoge ambtenaren, zoals censoren en volkstribunen, ieder met hun eigen rechten en plichten die vastgelegd waren in de wet (*Lex*).

Werkelijkheid

Volgens archeologen is Rome ontstaan in een viertal stappen.

In de 10e eeuw v.Chr. kwamen er enkele kleine nederzettingen van Latijnen op de Palatijn en op de Esquilijn, twee van de zeven heuvels van Rome in de landstreek van Latium in Italië.

In de 8e eeuw v.Chr. kwamen er nieuwe nederzettingen op de Palatinus, Esquilinus en op de Caelius. Het bondgenootschap Roma Quadrata werd opgericht tussen de twee nederzettingen op de Palatijn. Zo werden die twee nederzettingen sterker op militair vlak. Er kwam ook een omwalling rond de Palatijn, de eerste omwalling.

De derde stap vond plaats in de 6e eeuw v.Chr., toen kwamen er nog meer nederzettingen op die drie heuvels en vielen de Etrusken binnen. Ze veroverden Rome dat toen nog bestond uit enkele nederzettingen. Ze verenigden die nederzettingen op de drie heuvels tot een stad. Ze legden het moerassige dal aan de voet van de Palatinus droog, zodat dit de functie van forum kreeg. Op de Capitolinusheuvel bouwden de Etrusken een burcht.

In de laatste fase, tijdens de 4e eeuw v.Chr., breidde de stad verder uit tot de vier andere heuvels waar geen nederzettingen waren. Rome kreeg de omvang van een stad doordat de zeven nederzettingen met een muur verbonden werden, en een echte stad gingen vormen. Sindsdien groeide Rome in relatief korte tijd uit tot de machtigste stad van de Oudheid.

Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Pio-kapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 26 mei** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt , P. de Koning