



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

	<p>Donderdag 19 maart Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur</p> 
<p>Kindernevendienst Zondag 1 maart om 10:00 uur</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 5, 12, 19 en 26 maart van 16:00 tot 17:00 uur,</p> 

VASTENTIJD 2015.

Wij zijn sinds Aswoensdag bezig met onze voorbereiding op het komende Paasfeest. Velen spreken nog van vastentijd en bedoelen daarmee dat je jezelf iets moet ontzeggen. Jezus Christus heeft aan zijn leerlingen gezegd, vasten is niet openlijk, voor iedereen zichtbaar, je zelf iets ontzeggen, maar vasten is: iets doen voor een ander, die jij op jouw levensweg mag tegen komen. Vasten is dus niet openlijk in lompen lopen, iets niet met heel veel bravoure zeggen: kijk eens ik eet niet of veel minder, want ik vast. Helemaal niet, vasten is in deze tijd heel speciaal de ander centraal stellen, zonder hem of haar te vertellen dat jij zo goed bent. Vasten doe je in je eigen binnenste kamertje, niet voor het uiterlijk vertoon.

Dus vasten is:

Donder niet zo, als ik mij vergis!
Schreeuw niet zo, als ik moe ben.
Praat niet zo, als ik me ellendig voel.
Vergeef me, als ik je om vergeving vraag.
Reik mij je hand, als ik niet verder kan.
Luister naar mij, als ik je iets zeggen wil.
Verstop je niet, als ik je zoek.
Trek je hand niet terug, als ik je wat wil geven.
Aarzel niet, als ik onzeker ben.
Heb je een momentje tijd?
Ik zou je zoveel willen zeggen.

Op deze wijze wordt vastentijd veel belangrijker voor jezelf, en ontzettend mooi voor de ander. Maar dan niet vasten alleen vandaag, maar ook morgen, morgen en altijd.

U vast toch zo ook met ons mee?
Een hele mooie vastentijd,

Hans Vugs, diaken-pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA.

Door het heilig doopsel in onze gemeenschap opgenomen:

Op zondag 25 januari 2015 kwamen we met heel velen samen in onze grote kerk om **LEVI VAN DER KAAIJ** in onze parochiegemeenschap op te nemen. Met Levi waren natuurlijk zijn papa en mama: Boy van der Kaaij en Malissa Nouwens, zijn peetoom Jeffrey Brok, opa en oma's, heel veel ooms en tantes en ontzettend veel vriendjes en vriendinnetjes mee gekomen. Levi gaat bij zijn doop de namen Levi, Bernhard, Marinus krijgen, en daarmee geven papa en mama aan, dat hun zoon niet alleen op deze wereld staat, maar dat hij door hele behulpzame mensen steeds weer wordt omringd. Zijn papa en mama hebben beloofd om alles op alles te zetten om hun allerliefste schat met alle zorg en liefde te omringen en hem zo te begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Oom Jeffrey, zijn peetoom, heeft voor alle aanwezigen gezegd dat Levi altijd bij hem binnen mag komen, dat hij altijd welkom is en nimmer een afspraak van tevoren hoeft te maken. Bijna alle kinderen hebben gezegd dat als Levi groter is, dan mag hij met hen meespelen. Er waren enkele grotere vrienden die hebben aan Boy en Malissa beloofd, dat wanneer zij weg moeten en zij geen babysit kunnen vinden, dat zij hen dan mogen bellen. Zo zie je: iedereen wil Levi graag helpen op zijn weg door het leven. Na het verhaal van Jezus zijn we samen de doopvont gaan zoeken, waar het doopwater in zit, hebben we samen de doopkaars van Levi bekeken en nog meer spulletjes bij elkaar gelegd die we allemaal nodig hebben. Boy, Malissa en Jeffrey hebben samen hun geloofsbelijdenis uitgesproken en papa en mama hebben voor alle aanwezigen duidelijk gevraagd om het Heilig Doopsel voor hun lieve schat. Van het koude water heeft Levi geen schrik, terwijl alle kinderen die er bij stonden, vonden dat het water wel wat koud was. Nadat Levi een



kruisje met heilig Chrisma had ontvangen, zijn peetoom zijn doopkaars had ontstoken, heeft hij aan alle aanwezige kinderen iets van dat nieuwe vuur gegeven. In een grote optocht zijn we toen naar Moeder Maria gegaan, hebben daar als dank je wel, de kaarsje bij haar neergezet en hebben Maria gevraagd om Levi, maar ook ons allen te begeleiden op de weg door het leven. Natuurlijk hebben we met zijn allen het lang zal hij leven gezongen en om de doopklok te luiden waren heel veel liefhebbers. Levi woont met zijn papa en mama in de Cornelstraat 95.

Op zondag 1 februari kwam **ELAYZA KLEIJSSSEN** samen met haar papa en mama Joey Kleijssen en Chantal Vingerhoets, met haar drie peettantes: Ankie Vingerhoets, Jamy Kleijssen en Yvette Vingerhoets, met opa's en oma's, met veel ooms en tantes en ook nu weer met heel veel vriendjes en vriendinnetjes in onze grote kerk om door het Heilig Doopsel opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Elayza had een ontzettend mooie doopjurk aan en iedereen vond hem heel mooi. De trotse papa en mama gaven hun allerliefste wereldburger de namen Elayza, Josephina, Henrica, Petronella. Elayza: omdat dit in hun ogen een hele mooie naam is, en de andere drie namen omdat Elayza geen eenling is op deze wereld, maar met heel vele mensen verbonden is en die haar ongetwijfeld willen helpen op haar weg door het leven. Haar drie peettantes hebben allemaal gezegd, dat Elayza altijd bij hen welkom is en dat zij geen afspraak tevoren met haar gsm-etje hoeft te maken. Van zelfsprekend waren de kinderen heel gul om haar uit te nodigen om straks, als ze net zo hard kan hollen en net zo goed kan springen als de kinderen, heel graag met hen mag meespelen. Ja, de jongens hebben zelfs gezegd, dat ook Elayza tegen hun voetbal mag trappen. Toen Elayza gedoopt werd en iedereen er



heel benieuwd bij stond te kijken, gaf ze geen enkele kreet en liet alles gelaten toe. Maar de kinderen vonden toch wel dat het heel koud water was. Nadat de dopeling een kruisje met Chrisma-olie had ontvangen en toen een van de peettantes haar doopkaars had aan gemaakt aan de Paaskaars, heeft Elayza aan alle kinderen en oma's een beetje van haar nieuwe vuur gegeven. En zo zijn we met zijn allen naar Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook om haar hulp en bescherming te vragen niet alleen maar voor Elayza, maar ook voor ons allen. Nadat we het lang zal zij leven hadden gezongen en met veel liefde en lawaai de doopklok werd geluid zijn we naar het feest vertrokken.

Elayza woont met haar papa en mama in de Oeverstraat 64.

LANG ZULLEN ZE LEVEN



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op maandag 26 januari 2015 is rustig en vredig **ANNEKE KREMERS - VAN RAAK** in de leeftijd van 92 jaar overleden. Anneke was al een hele tijd weduwe van Jo Kremers. Tante Anneke was een kranige tante, waar je niet mee ging spelen, ook al was zij maar klein van stuk. Ze was ook niet overheersend, maar veel meer dienstbaar. Als zij de ander kon helpen dan vond je haar op je pad. Maar naast die dienstbaarheid was het bovenal een dankbare vrouw. Tante Anneke had een tien om dankbaar en beleefd te zijn, dat had zij geleerd in het gezin van Raak. Samen met haar Jo hebben ze eenvoudig geleefd, zonder poeha, daar hadden ze een broertje dood aan. Maar zij hebben wel naar waarde geleefd, niet het geld over de balk gesmeten, maar ook niet alles bewaard. Ze trokken er op uit, je kon ze in de wintersport tegen komen, maar ze was ook een grote

natuurliefhebber puur sang. Ze kende de bloemen en planten met naam en wist ook wanneer ze bloeiden. Ook hadden ze ontzettend veel plezier tijdens hun wandelingen door de natuur, met een rivaliteit wie, wat en waar zag. Ze was ook een heel gelovige vrouw, die vanuit haar opvoeding dit altijd heeft uitgedragen. Niet dat zij op hoeken en straten ging staan om te preken, neen maar door haar doen en laten. Zo gaf ze haar geloof



gestalte. Het is dan ook heel prachtig dat jullie eer en recht doen aan haar leven, haar doen en laten. Vandaar dat ook de woorden uit het evangelie van Johannes zo waar zijn: Iedereen die de Vader aan Jezus Christus, toevertrouwt, zal bij Mij komen, en niemand die bij Me komt, zal Ik de deur wijzen. En wat wil de Vader die Mij gezonden heeft? Dat van hen die de Vader aan Mij gegeven heeft, geen mens verloren gaat, maar dat Ik ze allemaal op de laatste dag zal opwekken uit de dood. Die zekerheid zal zeker tante Anneke ten deel vallen. Moge tante Anneke nu verenigd zijn met haar Jo, mogen zij nu samen door God genodigd worden aan zijn tafel en Hij hen nu bedient. Tante Anneke, dank je wel voor alles wat u voor ons gedaan en betekend hebt, houd u ons in de gaten?

Op donderdag 12 februari 2015 is te midden van allen die hem lief waren heel vredig en rustig in geslapen:

EUGENE STASSEN. Eugène mocht vijftientig jaren oud worden. Een ontzettend lieve man, een kanjer van een vader en een opa om trots op te zijn hebben we moeten afgeven. Eugène heeft in de laatste dagen van zijn leven nog gezegd: treur niet om mij, zet mij niet op een hoge troon, ik ben dankbaar voor het leven, en blijf mij graag zo herinneren. Het leven van Eugène is niet altijd over rozen gegaan. Geboren in het Zuid-Limburgse land, heeft hij daar zijn studie gedaan,. Begonnen op



Rolduc, bleek gaandeweg dat door lichamelijke klachten die studie voor hem niets werd. Hij hield meer van techniek, dan van filosofie.

Na zijn dienstplicht te hebben vervuld, komt hij in aanraking met de leerfabriek. Dus gaat hij naar de vakschool leer. Na zijn studie in het buitenland, komt hij terecht in Waspik, te midden van de leerindustrie. Vanuit Waspik gaat hij voor zichzelf eieren kopen in Waalwijk en komt daar bij zijn Ria thuis. Als hobby tuiniert Eugène graag, en zijn tuin lag er dan ook altijd piekfijn uit. Regelmatig kwam hij bij zijn schat met Lelietjes van Dalen en elk jaar was de allerlaatste roos voor zijn Ria. Op 4 september 1961 zijn ze in Waalwijk in het huwelijksbootje gestapt. Ze worden verblijd met twee jongens en een meisje. Die worden met heel veel liefde begeleid, maar er werd niet flauw mee omgesprongen. Vader had zijn eisen en daar ging hij niet van af. Maar wat ze nodig hadden, was er voor hen. Een heel bijzonder moment was de geboorte van hun kleinkinderen, zes in totaal. De hele familie Stassen, ondanks dat ze zover uit elkaar woonde, onderhield een hechte band. Niet dat ze elke zondag bij elkaar moesten komen, neen, iedereen wist: in tijd van nood staan we voor elkaar klaar. Een heel bijzonder mens is van ons heen gegaan, iemand die met twee benen in de wereld stond, die zich niet hoger achtte dan de ander, maar voor iedereen graag klaar stond om te helpen. Een gelovig man, die niet in de Blaak op het plein stond te preken, maar die wel door zijn doen en laten, door zijn manier van leven, liet zien wat belangrijk is in het leven. Niet ik, maar jij bent belangrijk, van groot tot klein, van arm tot rijk. Schat, pap, opa dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan en betekend hebt, rust nu maar uit, maar houd ons allen wel in de gaten en zet ons steeds in de goede richting. Rust zacht.

Dat zij rusten in vrede.

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



Maart 2015		
Zaterdag 28 Februari Zondag 1 Maart Kindernevendienst	17:30 uur 10.00 uur	Nellie Thijs-van Riel Mariëtte Adam-Dirken Pierre Otten vw verjaardag. Fien Hultermans-van Hautum Hein en Trees Libregts-Seegers Ineke Vugs-van Etten Lieneke Gerrits-van Dommelen Liesbeth de Graaf-Rutten vw 1 ^e jaargetijde
Zaterdag 7 Maart Zondag 8 Maart	17:30 uur 10.00 uur	Rob van den Bosch vw jaargetijde Riet Rijnen-van de Langerijt Ineke Vugs-van Etten Pierre Otten Albert van Lierop vw jaargetijde

Zaterdag 14 Maart Zondag 15 Maart	17:30 uur 10.00 uur	Piet de Jong Fien Hultermans-van Hautum Hein en Trees Libregts-Seegers Ineke Vugs-van Etten An Boogers-Schapendonk
Zaterdag 21 Maart Zondag 22 Maart	17:30 uur 10.00 uur	Henk van Loon vw 1 ^e jaargetijde Gust en Jetje Lips-Maas Ineke Vugs-van Etten Kees Hennen vw jaargetijde Tiny van Bergen-Pasveer
Zaterdag 28 Maart Zondag 29 Maart Palm Zondag	17:30 uur 10:00 uur	Frans Bastings vw 1 ^e Jaargetijde Fien Hultermans-van Hautum Hein en Trees Libregts-Seegers Emiel den Biezen vw verjaardag Ineke Vugs-van Etten

Geheugensteuntjes

Zondag	1 Maart	10:00 uur	Kindernevendienst
Woensdag	4 Maart	13:30 uur	Communie voorbereiding
Woensdag	4 Maart	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	5 Maart	16:00 uur	Stille Aanbedding
Vrijdag	6 Maart	10:30 uur	Eerste vrijdag
Dinsdag	10 Maart	10:30 uur	Pio Morgen
Woensdag	11 Maart	13:30 uur	Communie voorbereiding
Donderdag	12 Maart	16:00 uur	Stille Aanbedding
Donderdag	12 Maart	20:00 uur	Bijbelgroep Hans 2006
Woensdag	18 Maart	13:30 uur	Communie voorbereiding
Donderdag	19 Maart	10:30 uur	Koffie Ochtend
Donderdag	19 Maart	16:00 uur	Stille aanbidding
Dinsdag	24 Maart	10:00 uur	Redactievergadering de Brug
Woensdag	25 Maart	10:30 uur	Maria Boodschap
Woensdag	25 Maart	13:30 uur	Communie voorbereiding
Donderdag	26 Maart	16:00 uur	Stille Aanbedding
Donderdag	26 Maart	20:00 uur	Bijbelgroep Hans 2006
Zondag	29 Maart	10:00 uur	Palmzondag
Maandag	30 Maart	19:00 uur	Boeteviering (Koningsvoorde)
Dinsdag	31 Maart	19:00 uur	Boeteviering

19 maart: Sint Jozef

Jozef van Nazareth

Jozef (bijgenaamd de Timmerman) was volgens de Bijbel de pleegvader van Jezus Christus. Hij was ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Matteüs genoemd als zoon van een verder onbekende Jakob.

In het boek Lucas 1:26-38 wordt verteld dat de aartsengel Gabriël aan Maria berichtte dat zij een zoon ter wereld ging brengen zonder gemeenschap met een man gehad te hebben.

In de Bijbel wordt verteld dat Jozef een afstammeling was van koning David. Hij was timmerman van beroep. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus 12 jaar oud is. Tijdens Jezus' openbare optreden wordt hij niet genoemd en men veronderstelt dat hij toen al overleden was. Maria leefde nog toen Jezus werd gekruisigd. Dit was zo rond 30 jaar na de geboorte van Jezus.

In Matteüs 1 staat een stamlijn van Abraham en koning David naar Jozef, de pleegvader van Jezus..



Het feest van Sint-Jozef wordt gevierd op 19 maart (Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria). Sinds 1955 wordt ook op 1 mei een feest van Sint-Jozef gevierd (Jozef als arbeider).

Patroon- en beschermheilige

De heilige Jozef (Sint-Jozef) is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Verder is hij patroonheilige van België en wordt hij aangeropen als patroon van maagden, religieuze gemeenschappen, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden.

Paus Pius IX heeft Jozef in 1870 uitgeroepen tot beschermer van de Kerk. Paus Johannes XXIII heeft hem beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie gemaakt.

25 maart: Maria Boodschap

Annunciatie, Verkondiging, Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis.

In de ikonen die er in de loop van de jaren zijn gemaakt, verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengel Gabriël die volgens Luc. 1:26-35 Maria in haar huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden.

Er bestaan talloze schilderijen van dit tafereel. Het thema was reeds in de oud-Christelijke kunst (catacomben) geliefd. Het fresco van Fra Angelico in het Museo di San Marco in Florence is wellicht één van de meest bekende versies.

De Germanen hadden een feest: de voorjaarsevening. Rond 21 maart werd met een gewijde ploeg de eerste voor in een akker getrokken, waarna met een godenbeeld en offerdieren een ommegang om het veld werd gemaakt. Het geheel ging gepaard met een feest. Dit feest is gekerstend als Mariaverkondiging; in de volksmond "Ploegmaria"



Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Pio-kapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 21 maart** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt , P. de Koning