



## De eerste dag

Het was vroeg in de morgen  
de eerste dag van een nieuwe tijd  
en het gebeurde  
dat Hij die was gestorven  
koud als een steen daar lag  
achter een steen geborgen  
opstond  
in het licht liep  
de dood meester en terugriep  
de in verdriet verdwaalden  
de herder bleek, die waarlijk  
tot in de dood afdaalde  
voor zijn schapen.

Het was vroeg in de morgen  
de eerste dag van een nieuwe tijd.

Inge Lievaart

**Als u dit blad niet meer wilt ontvangen, geef dan uw adres door aan het secretariaat van de kerk!**

## Wist U:

- dat er op zondagmorgen na de eucharistieviering altijd koffie is voor iedereen? En op zaterdagavond na de viering van 19.00 uur drinken we samen koffie in Koningsvoorde.
- dat de veertigdagentijd weer is begonnen en dat we uw financiële bijdrage tegemoet zien voor Burkina Faso ( zie 'De Brug ' van februari en het blad van "De Goede Herder" ( nummer van eind februari)
- dat de kerk op 2 december haar 90-jarig bestaan heeft gevierd en dat het gedenkboek nog altijd te koop is voor € 10,- ?
- dat op 28 februari paus Benedictus XVI gaat aftreden en onze koningin op 30 april?
- dat ons dames- en ook ons herenkoor dit jaar feest vieren?
- dat Pater Cees Donkers op 16 maart zijn gouden priesterfeest viert?
- dat op onze website mooie foto's staan van ons 90-jarig feest: Ga naar [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)
- dat in de nacht van Paaszaterdag naar Paaszondag de klok weer een uurtje vooruit gezet kan worden?

**Wij zoeken iemand die in enkele straten 'De Brug' wil rondbrengen en ook de verjaardagskaarten en andere post in onze wijk wil bezorgen. U kunt dit doorgeven op het secretariaat of aan diaken J. Vugs.**

## Veertigdagentijd

Op 13 februari 2013, Aswoensdag,

is onze Veertigdagentijd of Vastentijd begonnen.

Gelukkig kennen wij niet meer die strenge vastentijd van vroeger, zeker niet in vergelijking met de Moslims.

Vroeger hadden we een vastentijd met één volle maaltijd per dag, 6 dagen per week. Op zondag mochten we onze gang gaan.

Sinds het Tweede Vaticaans concilie,

de grote vergadering van alle kardinalen en vele bisschoppen

rondom de Paus, bijeengeroepen door Paus Johannes XXIII,

is de vastentijd niet afgeschaft, zoals velen denken, maar heeft wel een

andere inhoud gekregen. Vasten is geen dieet-tijd, geen afvalrace, maar is een mentale impuls om onszelf eens echt te bekijken.

Hoe staat het met mijn leven? Ben ik een egoïst? Heb ik tijd voor de ander? Neem ik de ander au serieux of moet hij of zij zijn of haar boontjes zelf maar doppen?

Moet hij of zij verzuipen of kan ik met raad en daad naast hem staan?

Hoe is het met mijn relatie met al die mensen, waarmee ik het leven mag delen?

Kortom, probeer ik met vallen en opstaan

de Blijde Boodschap van Jezus Christus in mijn leven in praktijk te brengen.

Kan ik mij iets ontzeggen voor de ander, in financieel opzicht, maar ook in materiële en relationele situaties? Je mag natuurlijk in de

Veertigdagentijd ook jezelf wat eten en drinken ontzeggen, maar veel belangrijker is dat we aan ons zelf wat doen.

Dat ik zo meewerk aan een betere leefwereld, Heel dichtbij en wat verderaf, waar ik een deeltje van mag zijn. Zo mogen wij ons inzetten voor de mensen in Burkina Faso in Afrika, om hen allen een betere wereld te bezorgen.

Daarvoor gaan we dit jaar in de hele grote nieuwe parochie ons inzetten.

Doet u ook mee? Al vast hartelijk dank!!!!

Een goede voorbereiding op ons Paasfeest gewenst.

Hans Vugs, diaken-pastor

## Wij hebben uit handen moeten geven



Op 25 januari 2013 is in de leeftijd van 86 jaar rustig te midden van hen die haar lief zijn overleden **RIET VROMANS – PRIEMS** sinds 1 september 2005 weduwe van Jan Vromans. Moeder, oma en overgrootoma was een lieve moeder, die er steeds was voor haar kinderen en

later haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Als de kinderen uit school kwamen was zij aanwezig, zij heeft hen op de weg naar zelfstandigheid met heel veel liefde begeleid. Als dank voor die begeleiding hebben zij moeder en oma in de laatste tijd van haar ziek zijn mogen begeleiden. Een taak die hen nu allen heel veel kracht geeft om door te gaan in het spoor dat moeder en oma heeft achtergelaten. Moeder heeft het verlies van haar Jan in 2005 maar heel moeilijk kunnen verwerken, maar met de hulp van haar schatten kon zij de draad weer opnemen, totdat een herseninfarct haar leven een hele grote wending gaf. Van te voren was zij een sterke vrouw, maar door haar ziekte werd zij afhankelijk van anderen en dat was geen gemakkelijke opgave. Moeder en oma was een heel bijzondere vrouw, die zich niet opdrong, die niet op de eerste plek hoefde te staan, maar die er wel graag bij hoorde. Zo heeft zij geleefd in dienstbaarheid en als vraagbaak voor allen. Moge haar wijze van leven ook als een gelovige vrouw en moeder, een voorbeeld zijn en worden voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Moeder en oma Riet Vromans – Priems is in het verpleeghuis 'De Heikant' overleden.

Op 3 februari 2013 is **JOKE JANSEN – VAN TILBORG** in het St. Elisabethziekenhuis overleden. Zij is 75 jaar geworden. Met haar zus Jeanne groeide zij op in het gezin Van Tilborg. Zij heeft heel veel liefde en genegenheid van haar ouders ontvangen, maar heeft ook geleerd om zuinig te leven, het geld niet over de balk te gooien. Heel haar leven wordt door deze attitude gekenmerkt. Zij was zuinig op alles wat zij bezat. Toen zij met Ben Jansen in het huwelijk trad, is haar levenswijze

niet veranderd. Ben was hier heel gelukkig mee en samen hebben zij best mooie jaren gehad. Joke werkte in de winkel en Ben in de bloemkwekerij. Zo kreeg zij ook heel veel oog en oor voor de bloemen en planten en bewondering voor Gods Schepping. Een hele grote tegenslag hebben zij samen maar moeilijk kunnen verwerken: dat zij geen papa en mama zijn geworden. En dat heeft parten gespeeld bij het verdere leven van Joke. Zij trok zich steeds meer terug in haar eigen wereldje, had geen oog meer voor de familie en haar omgeving. Toen zij te afhankelijk werd van anderen is zij verhuisd naar Koningsvoorde. Ook daar heeft zij mooi gewoond, doch was wel een kluzenaar in die leefgemeenschap. Zij sloot zich nergens bij aan, nam geen deel aan de evenementen die er georganiseerd werden. Mag Joke nu weer verenigd zijn met haar Ben, met haar zus Jeanne en haar ouders en daar samen voor de familie een voorspreker zijn bij God.

Joke woonde in Koningsvoorde.

Op dinsdagavond 12 februari 2013 is te midden van allen die hem lief zijn rustig overleden **JAN VAN LIESHOUT**. Jan geboren in Geleen is al op 5 jarige leeftijd naar Tilburg verhuisd, omdat zijn vader overleden was en moeder met haar 3 kinderen toch graag terug wilde naar Tilburg. Daar heeft hij zijn verdere leven gewoond, is getrouwd met Nellie Hendriks en samen hebben zij twee kinderen gekregen, Marco en Esther. Jan ontplooidde zich als een dienstbaar mens, die de gaven had om met iedereen om te gaan en ondanks dat hij een leidinggevende positie had, bleef hij eenvoudig. Hij voelde zich niet boven de ander, maar er naast. Dit heeft hij thuis in zijn gezin gedaan, maar ook op zijn werk bij de Volt en in de parochie van de Trouwlaan. Hij voelde een speciale zorg voor hen die het moeilijk hadden, voor hen die niet goed met geld konden omgaan. Zij hadden een grote plaats in zijn hart. Hij sloot zich dan ook aan bij de Vincentiusvereniging afdeling Trouwlaan. Vele jaren heeft hij zich daar met heel veel plezier ingezet. Hij was alert op mensen in noodsituaties, want die moesten geholpen worden. Maar hij ging niet over een nacht ijs, maar was hij overtuigd dat er nood was, dan stond hij klaar om te helpen. De Vincentiusvereniging Tilburg en de afdeling Trouwlaan hebben Jan daar voor dankgezegd en heeft hij de zilveren Vincentiusspeld mogen ontvangen. Jan heeft zoals hij zelf zegt samen met zijn Nellie en de kinderen een mooi leven gehad, waarvoor hij iedereen steeds weer wil bedanken, maar bovenal God die voor hem dit alles mogelijk heeft gemaakt. De parochie Trouwlaan dankt Jan van

harte voor zijn dienstbaarheid als collectant en voor alles wat hij in al die jaren voor onze gemeenschap heeft gedaan en betekend. Wij wensen Nellie en de kinderen en allen heel veel sterkte en kracht om dit gemis te kunnen dragen.

Jan woonde met zijn Nellie in de Trouwlaan 116.

## In Memoriam van Jan van Lieshout



Op 12 februari is op 77-jarige leeftijd Jan van Lieshout overleden.

Na veel onderzoeken en opname in het ziekenhuis kreeg Jan het trieste bericht dat men niets meer voor hem kon doen.

Jan heeft toen een afscheidsbrief geschreven voor familie, vrienden en kennissen. Daaruit bleek dat hij in volledige overgave zijn toestand had aanvaard.

Jan was lange tijd een betrokken en kritisch lid van de Vincentiusvereniging

Trouwlaan. Vele jaren is hij daarvan de voorzitter geweest. Bij nog vele andere activiteiten als vrijwilliger in de parochie Trouwlaan was Jan een betrokken persoon. Zo was hij ok lid van het collectantencollege.

Op maandag 18 februari hebben we afscheid van Jan genomen tijdens de Uitvaartmis in onze kerk. In dankbaarheid willen we hem gedenken.

Vincentiusvereniging Trouwlaan



## Intenties in de Gerardus Majellakerk



vr. 1 maart	10.30 uur	<b>Eerste vrijdag</b>
za. 2 maart zo. 3 maart	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum Nellie Thijs- van Riel vw. Jgt. Ineke Vugs – van Etten Lucia Libregts- Slegers vw. 1ste Jaargetijde Wim Priems vw. Jaargetijde Janus Snels vw. Jaargetijde Marie-José Snels vw. jaargetijde
	Dameskoor	
za. 9 maart zo. 10 maart	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Anna Bogers-Schapendonk Hennie Priems -Tegelaers en zoon Jurgen vw. Jaargetijde Joos Sparidaens vw. Jaargetijde Albert van Lierop vw. jaargetijde Jan van Lieshout
	Herenkoor	
di. 12 maart	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>

za. 16 maart zo. 17 maart.	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Hein Libregts Jeanne Jacobs-Vorster vw. Verjaardag Fien Hultermans-van Hautum
	Dameskoor	
za. 23 maart zo. 24 maart	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Kees Hennen vw. jaargetijde Jan van Lieshout
	Herenkoor	
di 26 maart	19.00 uur	Boeteviering
do.28 maart	19.00 uur dameskoor	<b>Witte Donderdag</b>
vr. 29 maart	15.00 uur dameskoor	<b>Goede Vrijdag</b>
za. 30 maart	19.00 uur Herenkoor	<b>Paaswake</b> Fien Hultermans- van Hautum Jeanne Jacobs-Vorster Ineke Vugs- van Etten Emiel den Biesen vw. Verjaardag Jan van Erven vw, eerste jaargetijde Jan van Lieshout
Zo. 31 maart	10.00 uur Gemengd koor	<b>Pasen</b> Intenties als bij Paaswake

## Intenties in Koningsvoorde

za. 2 maart	19.00 uur	
za. 9 maart	19.00 uur	Anna Bogers- Schapendonk
za. 16 maart	19.00 uur	Hein Libregts Gouden priesterfeest van pater Cees Donkers OSFS
za. 23 maart	19.00 uur	Kees Hennen vw. Jaargetijde Harrie van Overbeek ,verjaardag

ma.25 maart	19.00 uur	Boeteviering
do. 28 maart	19.00 uur samenzang	<b>Witte Donderdag</b>
Vr. 29 maart	19.00 uur oproepkoor	<b>Goede Vrijdag</b>
za. 30 maart	19.00 uur Koor 'Frends' uit Haghorst	<b>Paaswake</b>

## Gouden priesterfeest.



Op zaterdag 16 maart viert pater Cees Donkers OSFS zijn gouden priesterfeest. Op die dag zal hij dit vieren in Haghorst, waar hij vandaan komt en ook zijn eerste H.Mis heeft gedaan.

*Pater Ed van den Berge en Pater Cees Donkers*

Hij behoort tot de orde van de Oblaten van de H. Franciscus van Sales. Gedurende ruim 35 jaar was hij missionaris in Zuid-Afrika. Sinds zijn terugkomst in Nederland maakt hij zich verdienstelijk in verschillende parochies en ook bij de fraters van Tilburg, waar hij momenteel woont in een aanleunappartement.

Twee keer per maand viert hij met ons Eucharistie in Koningsvoorde., en komt in de kerk als het nodig mocht zijn

Wij mogen dit feest niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Wij wensen hem in ieder geval van harte proficiat en hopen dat hij met vrienden en familie een mooie dag tegemoet gaat.



## Heiligen in maart

**6 maart**

**H. Agnes van Praag**



Een minder bekende heilige. Ze was de jongste dochter van koning Ottokar I van Bohemen en Constance van Hongarije. Ze werd in 1211 geboren en stierf op 6 maart 1282. Ze werd al op 3-jarige leeftijd uitgehuwelijkt, maar haar toekomstige echtgenoot stierf al enkele jaren later. Na de dood van haar vader kon ze haar roeping volgen. Ze leerde de minderbroeders Franciscanen kennen. Ze stichtte in Praag een ziekenhuis voor de armen en verschillende kloosters. Zelf trad ze in bij de Clarissen en kwam daardoor in contact met de H.

Clara van Assisi, waarmee ze correspondeerde. Vier prachtige brieven van Clara aan haar zijn bewaard gebleven en opgenomen in de 'Geschriften van Clara'. Op 12 november 1989 is Agnes heilig verklaard.

**17 maart**

**H. Jozef van Arimathea**



In de evangeliën lezen we dat Jozef van Arimathea aan Pilatus vroeg om het lichaam van Jezus mee te mogen nemen om Jezus na Hem gebalsemd te hebben en in doeken te hebben gewikkeld, te mogen begraven. Jezus werd in een nieuw graf gelegd. Het was uitgehouwen in de rots en bestemd voor Jozef van Arimathea zelf.

**Maartse buien die beduien  
dat de zomer aan komt kruien!**

**19 maart H. Jozef (man van H.Maria)**



Jozef, de man van Maria, wordt meestal afgebeeld met het kind Jezus op de arm. Jozef was een timmerman uit Nazareth in Galilea. Hij was de zoon van Jacob en behoorde tot het geslacht van koning David. We komen hem in het Nieuwe Testament tegen in de geboorteverhalen. Toen Maria zwanger was, probeerde hij in het geheim van haar te scheiden. In een droom verscheen hem een engel, die tegen hem zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd uw vrouw tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest'. (Mt. 1,20) De H. Jozef wordt vereerd als patroon

van de Kerk.

**25 maart: Maria Boodschap ( dit jaar vieren we dit op 8 april, omdat 25 maart in de Goede Week valt)**



De engel Gabriël komt Maria vertellen dat ze moeder zal worden van een zoon, die heel belangrijk zal worden voor het hele volk Israël. Ze moet Hem de naam Jezus geven. Maria staat verbaasd, omdat ze nog geen omgang met een man heeft gehad. De engel vertelt haar verder

dat het Kind dat in haar schoot zal groeien van de H. Geest is. Ook vertelde de engel haar, dat ook haar nicht Elisabeth, die al hoogbejaard was, een zoon zou krijgen: Johannes. Deze gaat de geschiedenis in als de Voorloper van de Messias Jezus.

# PAASWEEK

## In de kerk



- Zaterdag 23 maart: 17.30 uur: Palmzaterdag
- Zondag 24: 10.00 uur: Palmzondag
- Dinsdag 26 maart: 19.00 uur: boeteviering
- Donderdag 28 maart: 19.00 uur:  
Witte Donderdag
- Vrijdag 29 maart: 15.00 uur: Goede Vrijdag
- Zaterdag 30 maart: 19.00 uur: Paaswake
- Zondag 31 maart: 10.00 uur: Paasviering
- Maandag 1 april: 10.00 uur: Tweede Paasdag

# PAASWEEK

## In Koningsvoorde



Zaterdag 23 maart: 19.00 uur:  
Palmzondagviering

maandag 25 maart: 19.00 uur:  
boeteviering

Donderdag 28 maart: 19.00 uur:  
Witte Donderdag

Vrijdag 29 maart: 19.00 uur:  
Goede Vrijdag

Zaterdag 30 maart: 19.00 uur:  
Paaswake



### Huispaaskaarsen

U ziet hier de afbeeldingen van de huispaaskaarsen 2013. Tot **10 maart** kunt u ze bestellen. De intekenlijst ligt op de balie in de ontmoetingsruimte en op Koningsvoorde op zaterdag na de viering op tafel.

De prijzen staan op het intekenformulier. Voor kaars 4 kunt u ook een opzetschaal mee bestellen.

Prijzen:Kaars 1: € 49,-

Kaars 2: € 31,-

Kaars 3: € 25,-

Kaars 4: € 11,- zonder  
schaal

Kaars 4 € 15,- met  
Schaal

De afbeelding op de kaars is een kruis met daarop de symbolen van de vier evangelisten:

Matheus: mens

Marcus: leeuw

Lucas: stier

Johannes: adelaar

De symbolen zijn ontleend aan het boek Openbaringen uit de bijbel. In het vierde hoofdstuk wordt verteld over een visioen van het hemelse hof waar voor de troon vier gevleugelde dieren staan.:

*'Midden voor de troon zag ik vier dieren, die van voren en achter een en al oog waren.. Het eerste dier zag er uit als een leeuw, het tweede dier als een rund, het derde dier als met een mensengelaat, het vierde dier als een vliegende adelaar. Maar ook de schrijver van dit boek heeft ze uit het Oude Testament uit het boek Ezechiël gehaald.*

Matheus begint zijn evangelie met een geslachtsregister van de familie van Jezus, over mensen dus, daarom is het symbool van Matheus een mensenfiguur.

Het evangelie van Marcus begint met de ontmoeting van Jezus met Johannes de Doper in de woestijn De leeuw is een woestijndier en daarom gekozen als symbool voor Marcus.

Lukas begint zijn evangelie met de aankondiging van de geboorte van Johannes op het moment dat zijn vader Zacharias dienst had in de tempel. Stier, koe of os werden vroeger als offerdier gebruikt. Vandaar het symbool stier voor Lukas.

Johannes begint theologisch/filosofisch na te denken over tijd en eeuwigheid. De hoog in de lucht vliegende adelaar werd zijn symbool.

Hij had van bovenaf een goede kijk op onze aarde.

Op en in veel kerken in binnen- en buitenland zijn kunstwerken aangebracht van de vier evangelisten met deze symbolen, o.a. in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Riet van Overbeek



## \Geheugensteuntjes



vr. 1 maart	10.30 uur	<b>Eerste Vrijdag</b>
zo. 3 maart	10.00 uur	Kinderwoorddienst
wo 6 maart	13,30 uur	Vorbereiding van E.C.
wo. 6 maart	20.15 uur	Doopvorbereiding
do 7 maart	19.30 uur	Bijbelgroep ( Riet)

ma. 11 maart	20.15 uur	<b>Ouderavond Eerste Communie</b>
di. 12 maart	10.30 uur	<b>Piomorgen</b>
di. 12 maart	20.00 uur	Bijbelgroep 2008
wo. 13 maart	13.30 uur	Vorbereiding E.C.
wo. 13 maart	20.00 uur	Bijbelgroep 2006
do. 14 maart	16.00 uur	aanbidding
za. 16 maart	In Haghorst	Gouden priesterfeest van pater Kees Donkers OSFS
di. 19 maart	20.00 uur	Bijbelgroep 2008
wo. 20 maart	13.30 uur	Vorbereiding E.C.
do. 21 maart	10.00 uur – 11.30 uur	<b>Koffieochtend: Loop eens even binnen!</b>
do 21 maart	16.00 uur	aanbidding
vr. 22 maart	12.00 uur	Redactie 'De Brug '
zo. 24 maart	10.00 uur	<b>Palmzondag</b>
ma. 25 maart	19.00 uur	Boeteviering in Koningsvoorde
di. 26 maart	19.00 uur	Boeteviering in de kerk
wo. 27 maart	13.30 uur	Vorbereiding E.C
wo. 27 maart	20.00 uur	Bijbelgroep 2006
do. 28 maart	16.00 uur	Aanbidding
do. 28 maart	19.00 uur	Witte Donderdag in de kerk en in Koningsvoorde
vr. 29 maart	15.00 uur	Goede vrijdag in de kerk
vr. 29 maart	19.00 uur	Goede Vrijdag in Koningsvoorde
Za. 30 maart	19.00 uur	Paaswake in de kerk en in Koningsvoorde
ZO. 31 maart	10.00 uur	Paasviering

## Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen

Dit jaar, in het jaar van het geloof, staat geloven in al zijn facetten centraal. Het feest van Pasen is daarbij het middelpunt. In de Schrift wordt herhaaldelijk verteld dat de leerlingen tot geloof kwamen in de verrezen Heer.



In de Paaswake wordt aan ons gevraagd of we geloven in God, de Vader, de Zoon en de H. Geest.

In onze tijd krijgt de vernieuwing van de doopbeloften een apart accent. Geloven is niet meer vanzelfsprekend zoals dat vroeger was. Misschien willen wij net als de apostel Thomas eerst zien en dan geloven. Thomas werd door de andere leerlingen niet buiten gesloten omdat hij vragen had en Thomas is niet weggebleven omdat hij twijfels had. Binnen de gemeenschap kon hij groeien in geloof. Wij kunnen daaraan een voorbeeld nemen en onze omgang met God Vader-Zoon- Heilige Geest verdiepen.

### **Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari af.**



Wie hij was is in alle toonaarden beschreven in de kranten: een bescheiden man, een groot theoloog, een vriendelijk man, maar ook iemand die liever niet met de media in aanraking kwam.

Tijdens het tweede Vaticaanse Concilie was hij een van de progressieve theologen, zoals Schillebeeckx. Later heeft hij toch een meer behoudende koers gevaren. Misschien is zijn werkgebied in Rome daaraan schuldig.

Zijn bekendmaking om af te treden schokte de wereld. Wij zijn al eeuwen gewend aan een paus die aan blijft tot zijn dood. Toch kan ook een paus volgens het kerkelijk recht aftreden en het stokje doorgeven aan een ander. De wereldproblematiek is zo ingewikkeld geworden, dat het paus- zijn niet meer kan tot de dood.

Wij wensen Paus Benedictus XVI nog fijne jaren toe, met meer tijd om te studeren en te schrijven.

We wachten op een opvolger. Wie zal het worden? Misschien eentje uit Afrika? uit Latijns-Amerika? Of toch een Italiaan? De kardinalen maken hun keuze, geholpen door de H. Geest. We zien de witte rook tegemoet, zoals de bekendmaking al eeuwen lang gebeurt.

Wij wensen de kardinalen veel wijsheid en de nieuwe paus veel sterkte en alle goeds!



### **Al meer dan vijftig jaar**

Een heel oud echtpaar ging naar bed  
op het kastje twee bakjes met tanden;  
vol liefde keek de man haar aan  
en streelde haar rimpelige handen.

Hij sprak: al meer dan vijftig jaar  
zijn wij gelukkig meid,  
geloof me als ik je zeg:  
ik wil je voor een miljoen niet kwijt.

Dat weet ik jongen, zei de vrouw,  
ook jij bent niet te koop  
en ook niet voor een heel miljoen,  
dat is toch ook een hele hoop.

Ze lagen daar tesaam  
op de rand van hun leven:  
twee mensen  
die elkaar zoveel hadden gegeven.

Ze zeiden: welterusten hoor;  
hij gaf haar een zoen  
en fluisterde: is de deur op slot?  
Hier ligt voor twee miljoen.



***Zalig Pasen!***

## **Belangrijke gegevens**

**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361



**Secretariaat Locatie Lidwina Gerardus Majella ( Trouwlaan)**  
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg    Tel.: (013) - 542 34 55  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.  
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,  
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

**Voor uitvaarten en in noodgevallen**  
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

**Liturgische diensten**  
Gerardus Majellakerk:    za. 17.30 uur in de Piokapel  
  zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
  tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
  eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde:    za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:  
giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie De Goede Herder ( locatie Trouwlaan)

**Kerkblad “De Brug”**  
Kopij **vóór 20 maart** middels e-mail adres:  
pastoraat@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.  
website: www.hlgm..nl  
Adres Trouwlaankerk: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

**Redactie Kerkblad “De Brug”**

Maria Kolen ,  
Riet van Overbeek

