



Brood genoeg

Waar tot het eind gebroken wordt,
waar mensen durven delen,
daar komt geen sterveling tekort,
daar is wel brood voor velen.

Als niemand aast op rijke buit
noch hamstert in zijn schuren,
dan hoeft geen mens in Noord noch Zuid,
meer honger te verduren.

Als niemand meer met groot geweld
de aarde leeg wil roven,
dan blaakt het koren op het veld;
uitbundig zijn de schoven.

Dan zal de aarde, op zijn tijd,
al zijn bewoners voeden;
dan zullen mensen wijd en zijd
elkaars geluk behoeden.

anoniem

Wist U:

- dat er op zondagmorgen ook heren zijn die de koffie verzorgen na de eucharistieviering op de derde en de vijfde zondag?
- dat de veertigdagentijd weer is begonnen en dat we uw financiële bijdrage tegemoet zien voor Burkina Faso (zie 'De Brug ' van februari)?
- dat de kerk op 2 december haar 90-jarig feest viert?
- dat in de Gerardus Majellakerk 11 pastoors de leiding hebben gehad en nu een diaken?
- dat we nu horen onder de parochie 'De Goede Herder' en deken Jeroen Miltenburg in feite onze pastoor is?

Website:

De moeite waard om eens een kijkje te nemen.

Ga naar: www.parochiegm.nl

Hierop kunt u ook 'De Brug' vinden.

Website van de grote parochie 'De Goede Herder':

www.parochiedegoedeherder.nl



Veertigdagentijd 2012.

Met Aswoensdag zijn we aan de voorbereiding begonnen van het komende Paasfeest. Het feest, waarbij we gedenken dat Christus voor ons gestorven, begraven, maar zeker voor ons verrezen is.

Het feest dat de lichamelijke dood niet meer het laatste woord heeft.

Voor alle Christenen is dit het belangrijkste feest, waarop jij je moet voorbereiden.

Een voorbereiding waar we ons meer dan anders afvragen wat verlangt Jezus Christus nu van mij.

Hij verlangt van u en mij dat we onze handen laten wapperen, niet met woorden ons geloof belijden, maar door te doen.

En dan komt het er op aan dat ik de ander **kan vergeven**.

Ja, wat is dan vergeven?

Vergeven is niet kwaad met kwaad vergelden.

Vergeven is de eerste stap zelf doen.

Vergeven is niet iemand om een fout afschrijven,

Vergeven is weer nieuwe kansen geven.

Vergeven is niet blijven wrokkend om een kwetsend woord.

Vergeven is opnieuw vertrouwen schenken.

Vergeven moet je geen zevenmaal

Maar zeventig maal zeven.

Dat is dus altijd en aan iedereen.

Van harte een goede en blijde tijd, waarbij we ons geloof in de verrezen Heer centraal stellen

Hans Vugs, diaken/pastor



In de afgelopen periode is gedoopt:



Op zondag 5 februari 2012 kwam heel de familie Boeldak en Domacasse in onze Piokapel bijeen om de nieuwe wereldburger

IRANEEMELY BOELDAK van harte welkom te heten en haar op te nemen in onze parochiegemeenschap.

Iraneemely was gekleed zoals dopelingen dat op Curaçao gewend zijn, ze zag er prachtig uit, maar ook alle

aanwezigen waren vrolijk gekleed en blij gestemd. Iranemely kreeg bij haar doop de namen: Iranemely, Sharienne, Shaminaiza. Namen die aangeven dat Iranemely geen eenling is, maar dat zij door familieleden met elkaar zijn verbonden. De papa en mama van Iranemely, Shamir Boeldak en Iraima Domacasse hadden voor hun lieve schat twee peettantes uitgekozen en wel Iraida Domacasse en Dayenne Hermanus. De peettantes hebben beloofd dat zij er voor Iranemely zullen zijn op die momenten dat zij dat wil en nodig heeft. Ook de aanwezige kinderen hebben gezegd, dat als Iranemely groter gegroeid is, dat zij dan met hen mag mee spelen. Dat Iranemely een echte Christen wil zijn toonde zij, door meteen haar Licht van Christus met alle aanwezige kinderen te delen. In een grote stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd voor al het goede dat we hebben ontvangen en we hebben haar gebeden dat ook zij een moeder voor Iranemely wil zijn. Daarna hebben we op zijn Hollands het lang zal ze leven gezongen en de doopklok geluid.

Iraneemely woont met haar ouders in de Kapelmeesterlaan 709.



Op zondag 12 februari 2012 kwam **DORET VAN DE GEVEL** met haar familie naar onze kerk om in onze geloofsgemeenschap opgenomen te worden. De familie, die gekomen was, was zo groot in aantal, dat we de dooplechtigheid in de grote kerk moesten houden. Doret was genoemd naar haar tante die in 2009 overleden was en daarom hadden we haar foto in ons midden gezet en hebben we een kaarsje aangestoken. Doret kwam met haar vader Banjor van de Gevel en moeder Kimberly Rokven, met opa's en oma's, met twee peetooms, Jeffrey Bruens en Tjeu van de Gevel en een peettante Tamara Werdekker en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk. Van veel belangrijke grote mensen uit de familie van Doret kreeg zij een kruisje op haar voorhoofd. Maar van heel veel kinderen kreeg ze een kusje, sommige jongens grepen deze kans aan om een meisje te kussen. Toen Doret het doopwater over haar hoofd had gekregen en haar doopnamen Doret, Petronella, Jeanette, Thera waren uitgesproken, hoefde zij helemaal niet te huilen. Alle kinderen vonden het doopwater wel koud. Met heel velen zijn we een groet bij Maria gaan brengen en hebben we een kaarsje aangestoken, om Moeder Maria dank je wel te zeggen, maar ook om haar hulp en bijstand te vragen. De doopklok werd grondig geluid, want alle jongens stonden te duwen om aan de beurt te mogen komen. Doret woont met haar vader en moeder aan de Hilvarenbeekseweg 29.

Op diezelfde zondag kwamen we in de Piokapel bijeen om **BRAM BINK** in onze parochiegemeenschap op te nemen. Bram was met zijn papa en mama Patrick en Silvia Bink – de Cock gekomen en zij hadden opa en oma en peetoom en peettante Bennie en Wendy de Cock – Vissenberg meegebracht. Ja, en ook nog vriendjes en vriendinnetjes. Peetoom en peettante hebben Bram beloofd, dat als hij bij hen wil komen om wat te vertellen of om even een kopje thee te drinken, dat hij dan altijd van harte welkom is. Hij hoeft niet eerst te bellen of het wel gelegen komt. Zij zullen er voor hem zijn. Ook de kindjes hebben Bram allemaal beloofd, dat als hij straks groter gegroeid is, dat zij dan met hem meespelen. Bram kreeg bij zijn doop de namen: Bram, Petrus, Anna, Johannes, Bernardus, namen die in de familie belangrijk zijn en zo wilde papa en mama ook Bram



verbinden met al die goede mensen die in de familie zijn. Mama had nog een heel mooi gedicht over het doopwater en samen luisterden we naar een heel mooi kinderliedje, dat over de liefde van mensen voor elkaar ging. Natuurlijk gingen we met zijn allen naar Moeder Maria, voorzien van het licht dat Bram ontvangen had en doorgegeven had aan alle kinderen. We hebben onze kaarsjes bij Maria gebracht terwijl we voor Bram, maar ook voor ons zelf hebben gebeden. Natuurlijk zongen we het lang zal hij leven, en werd heel zachtjes de doopklok geluid.

Bram woont met zijn ouders in de Vincent van Goghstraat 3

Daarna kwamen we met heel velen bijeen in de Piokapel voor de doop van **AMY PELDERS**. Ook zij was met heel veel mensen gekomen en de Piokapel zat tot de nok toe vol. Alle kinderen gingen voor bij het altaar op de grond zitten en de grote mensen konden zitten. Amy was vergezeld door haar ouders Benny en Femke Pelders - Stoop, maar ook haar grotere broers Sylvano en Diego. Papa Benny heeft hun trouwkaars die zij bij hun huwelijk hebben ontvangen weer eens aangestoken, maar ook de doopkaarsen van Sylvano en Diego werden met behulp van peetoom of peettante weer eens aangemaakt. Er stonden heel veel blije lichtjes op het altaar. Amy had van haar ouders een peetoom en twee peettantes gekregen en wel oom Marty, tante Wilma en tante Melanie. Zij hebben hun petekind beloofd dat zij er voor haar zullen zijn, als Amy dat wenst. En dat bevestigden zij met een kruisje op haar voorhoofd. Ook de overgrootvader van Amy was bij haar doopviering en ook van hem kreeg zij een kruisje. Veel kinderen die aanwezig waren, kregen nadat de peettante haar doopkaars had aangestoken aan de trouwkaars van haar ouders allemaal een lichtje om dat mee te nemen naar Moeder Maria. Na het lang zal ze leven werd met heel veel plezier en goed hard de doopklok achter in de kerk geluid. Iedereen moet het weten dat ons Amy is gedoopt.

Amy woont met haar grote broers en haar ouders in de Oeverstraat 72.

Lang zullen ze leven!



Wij hebben uit handen moeten geven:



Op zaterdag 14 januari 2012 is in het St. Jozefverpleegtehuis 's avonds rustig en kalm te midden van hen die haar dierbaar waren overleden **BETSY SMITS – VAN DER STEIJLEN** weduwe van Has Smits. Zij is 89 jaar mogen worden. Betsy werd geboren te Haarlem op 13 november 1922 in het gezin van der Steijlen. Daar haar vader een spoorbeambte was, die regelmatig werden overgeplaatst, kwam zij met hem naar Tilburg en daar heeft zij haar Has leren kennen. Haar leven is niet altijd over rozen gegaan, want al heel vroeg moest zij haar

Has afgeven, die heel vroeg kwam te overlijden. Een slag die zij nimmer te boven kwam. Maar daar kwam nog bij dat zij vanaf dat moment haar gezin moest begeleiden en de kost moest verdienen. Een niet gemakkelijke taak. Maar er is een oud gezegde van: wie met zijn armoede geen raad weet, is niet waard dat hij hem heeft. Dat gold ook voor Betsy, zij heeft zich voor de volle 100% ingezet om haar kinderen goed en gezond op te voeden. Moeder en oma was een kloek die op de kinderen paste, telkens weer. Maar zij was ook blij als je zo maar bij haar binnen liep. De koffie stond altijd klaar. Maar zij was ook heel blij als je haar meenam, zo maar een stukje wandelen of rijden, ergens een terrasje pikken, een stukje vis eten. Het waren voor haar momenten die veel te vlug voorbij waren. Haar klein- en achterkleinkinderen waren haar alles, daar stond ze altijd voor klaar en die heeft zij op haar manier verwend. Moeder, oma, klein-omaatje dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan hebt. Wij zijn trots op jou, dat waren de laatste woorden die de kinderen en kleinkinderen op het gedachtenisprentje van moeder en oma hebben geschreven.

Op zondag 22 januari 2012 is te midden van allen die haar lief waren rustig ingeslapen **ANNIE VAN ROSMALEN – KAPTEIJNS**.



Annie was sinds 1971 weduwe van Pierre van Rosmalen, zij mocht de leeftijd van 92 jaar bereiken. Zij was een gastvrije vrouw, die heel veel vrienden en vriendinnen had. Maar zij hield het meest van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Haar man Pierre verloor zij al heel vroeg en daar kon zij maar niet over heen. Maar met de hulp van haar omgeving nam zij enigszins de draad weer op en genoot van het leven. Als ze werd gevraagd om mee uit te gaan, dan was zij van de partij. Zij had een hele hechte familieband, ja ze ging zelfs twee keer naar haar zus in Australië.

Toen zij lichamelijk achteruit ging, toen het moeilijker ging met haar longen, had zij het vaak benauwd. Uiteindelijk moest zij gebruik gaan maken van de zorg en verhuisde zij naar Koningsvoorde. Daar werd ze door het team van Koningsvoorde met liefde verzorgd. Maar ja door haar ziekte, door haar gebonden zijn aan haar kamer, vroeg zij steeds meer aandacht, en gelukkig waren de kinderen steeds in staat om die hulp te verschaffen, waar moeder en oma heel gelukkig mee is. Het kaarsje ging langzamerhand uit, het werd kleiner en kleiner. Op zaterdagavond heeft zij omringd door allen die haar lief waren de ziekenzalving ontvangen. Mag zij nu verenigd zijn met haar Pierre en mogen zij samen vanuit Gods eeuwige woning op de kinderen, klein- en achterkleinkinderen blijven kijken en hen allen begeleiden. Moeder en oma rust zacht.

Op woensdag 8 februari 2012 is te midden van allen die hem lief zijn rustig maar wel heel plotseling overleden **MARCEL MUURMANS**. Marcel mocht maar 40 jaar oud worden. In de nacht van vrijdag op zaterdag 3 en 4 februari heeft hij een herseninfarct gehad, waarbij vele belangrijke delen van zijn menselijk lichaam zeer beschadigd werden. Niemand was er op voorbereid, niemand had enige waarschuwendende tekenen gezien. Zaterdagmorgen werd hij gevonden. In het ziekenhuis hebben zij maar weinig voor Mars kunnen doen. Een man, een vader, een broer, die zoveel vrienden had, maar dan wel echte vrienden. Die met hem leuke avonden en dagen hebben beleefd, maar die er ook bij waren toen het Mars niet goed ging. Een teken dat je met de ander bent begaan.

Mars was een echte jongen, waar je op kon rekenen, waar je niet mee ging spelen, die liet zien wie en wat hij was. Velen keken naar hem



en noemden hem ook de koning. Marcel zag er altijd op en top uit, in kleding en ook door zijn kapsel. Dat alles moest steeds tot in de puntjes verzorgd zijn. Marcel had heel graag hele mooie, maar wel goede spullen, met toedden was hij niet blij. Hij had een hele dure smaak. Hij kon ook heerlijk eten, en was altijd zo charmant dat hij je wist te vertellen dat het heerlijk was. Marcel was vanuit zijn opvoeding ook een hele dienstbare vent, die gereed stond voor de ander, als hij in de gelegenheid was om te helpen, dan stond hij vooraan. Hij was ook een echte vader, die zorgzaam was en aandacht voor je had. Maar hij hield je niet kort. Er waren duidelijke afspraken en daar hield hij en jij je aan, zo niet dan kreeg je dat onverbloemd te horen.

Marcel Muurmans woonde in de Afrikaanderstraat 27

Dat zij mogen rusten in vrede.

De gestorvene

*Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;*

*zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.*

Zeven maal om de aarde te gaan.

*Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.*

Ida Gerhardt
(1905 - 1997)



Intenties in de Gerardus Majellakerk



vr. 2 maart	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 3 maart zo. 4 maart	17.30 uur 10.00 uur Dameskoor	Fien Smeulders San Cools Ineke Vugs- van Etten Hein en Geertje Sparidans-Klop vw. jaargetijde Rob van den Bosch vw. 1 ^{ste} jaargetijde Drik Berkhof
za. 10 maart zo. 11 maart	17.30 uur 10.00 uur Herenkoor	Rikie van Lieshout- Snoeren Fien Hultermans-van Hautum Ans van der Weide van Boxtel Ineke Vugs-van Etten Hennie Priems-Tegelaers en zoon Jurgen vw. jaargetijde



		Joos Sparidans vw. jaargetijde Albert van Lierop vw. jaargetijde
di. 13 maart	10.30 uur	Pio-morgen
za. 17 maart zo. 18 maart.	17.30 uur 10.00 uur	Harrie Hermans Jan van Roessel San Cools Ineke Vugs-van Etten Betsy Smits- van der Steijlen Has Smits vw. jaargetijde
Zaterdag 17 maart: Presentatie- viering eerste communie- kantjes	Dameskoor	
za. 24 maart zo. 25 maart	17.30 uur 10.00 uur	Marie-Louise Beukers Fien Hultermans-van Hautum Ineke Vugs-van Etten Ouders Kahlman-Vromans Frans Marks vw. jaargetijde Kees Hennen vw. jaargetijde
	Herenkoor	

Intenties in Koningsvoorde

za. 3 maart Christelijk gemengd koor	19.00 uur	San Cools Fien Smeulders-van der Sanden
za. 10 maart Lidwinakoor	19.00 uur	Ans van der Weide-van Boxel Jan van Mierlo
za. 17 maart Samenzang	19.00 uur	Harrie Hermans San Cools
za. 24 maart Lidwinakoor	19.00 uur	Marie Louise Beukers Jan van Mierlo
za. 31 maart Lidwinakoor Palmwijding	19.00 uur	Dirk Kossen, Jan van Mierlo San Cools



Granietsteenkaarsen



We hebben er voldoende in voorraad. Leuk als cadeautje voor familie en vrienden

Onze kerk bestaat dit jaar 90 jaar. Een gelegenheid om een feestje te vieren. U weet, feesten kost geld. Daarom willen we kaarsen verkopen: granietsteen- kaarsen met een **afbeelding van onze kerk** er op. We hebben er een groot aantal besteld en deze kunt u voor € 5,- in de kerk of op het secretariaat kopen vanaf 5 maart.

We hebben er voldoende in voorraad. Leuk als

Pio-morgen



Op 13 maart is er weer een eucharistieviering in de Pio-kapel. U krijgt dan te maken met andere voorgangers. Pater Ed van den Berge gaat het wat minder doen en komt niet meer in de Pio-viering. Maar alles gaat gewoon door. Pastoor Jack Schrauwen gaat samen

met diaken Hans Vugs voor in de eucharistie.

Langs deze weg zeggen we pater Ed van den Berge hartelijk dank voor de vele jaren dat hij die ochtend met u allen de eucharistie vierde. Maar iedereen blijft van harte welkom op de tweede dinsdag van de maand.



Heiligen in maart

17 maart H. Jozef van Arimatea



In de evangeliën lezen we dat Jozef van Arimatea aan Platus vroeg om het lichaam van Jezus mee te mogen nemen om Jezus na Hem gebalsemd te hebben en in doeken te hebben gewikkeld te mogen begraven. Jezus werd in een nieuw graf gelegd. Het was uitgehouwen in de rots en bestemd voor Jozef van Arimatea zelf.

19 maart H. Jozef (man van H. Maria)



Jozef, de man van Maria, wordt meestal afgebeeld met het kind Jezus op de arm. Jozef was een timerman uit Nazareth in Galilera. Hij was de zoon van Jacob en behoorde tot het geslacht van koning David. We komen hem in het Nieuwe Testament tegen in de geboorteverhalen. Toen Maria zwanger was, probeerde hij in het geheim van haar te scheiden. In een droom verscheen hem een engel, die tegen hem zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd uw vrouw tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest'. (Mt. 1,20) De H. Jozef wordt vereerd als patroon van de Kerk.



25 maart Maria Boodschap



De engel Gabriël komt Maria vertellen dat ze moeder zal worden van een zoon, die heel belangrijk zal worden voor het hele volk Israël. Ze moet Hem de naam Jezus geven. Maria staat verbaasd, omdat ze nog geen omgang met een man heeft gehad.

De engel vertelt haar verder dat het Kind dat in haar schoot zal groeien van de H. Geest is. Ook vertelde de engel haar, dat ook haar nicht Elisabeth, die al hoogbejaard was, een zoon zou krijgen: Johannes. Deze gaat de geschiedenis in als de Voorloper van de Messias Jezus.



*Al brengt Maria Boodschap lente in
het land, koude krijgt nog vaak de
overhand.*



Doopschelpenviering



Alle ouders (van 50 kinderen) die in 2011 hun kindje hebben laten dopen werden uitgenodigd voor deze viering op zondagmiddag 29 januari. Veel opa's en oma's en peetouders waren ook aanwezig. Ook veel ouders brachten hun kinderen mee. Een gezellige drukte. Jammer dat de ouders van 28 kinderen ontbraken. De

doopschelp wordt voor hun nog een tijdje bewaard. Daarna belanden ze in de klike. Jammer, dat is zeker!

Binnenkort krijgen alle ouders nog een brief voor twee vervolgvonden over de godsdienstige opvoeding van kinderen. Wat komt er zoal aan de orde? Hoe vertaal ik het verhaal van Jezus. Hoe kan ik bidden met mijn kind. Kinderbijbels die we kunnen gebruiken, en alles wat u aan vragen hebt.. We hopen dat meerdere ouders zich aanmelden.

Riet van Overbeek

Op de lentedag (21 maart) de wind in noord, dan blaast deze nog zeven weken voort.



Onze kerk bestaat 90 jaar

Een goede gelegenheid om iets te vertellen van de historie van het kerkgebouw.



In 1919, net na de Eerste Wereldoorlog, werd een kapelaan van de Noordhoek benoemd tot bouwpastoor in onze wijk. Het was kapelaan Piet Vromans. Het heette hier toen nog de Korvelse Dijk. Bouwpastoor zijn betekende toe dat je als pastoor zelf de centjes bij elkaar moest zien te krijgen om te bouwen. Hij heeft er hard aan gewerkt. Misschien wel ten koste van zijn eigen gezondheid. Op 23 januari 1922 overleed hij. De opening van zijn kerk heeft hij niet meer mee kunnen maken. Pastoor Verschuren werd zijn opvolger en heeft op 2 december 1922 voor het eerst de eucharistie in de nieuwe kerk gevierd. De eerste veertig jaar heeft de parochie veel pastoors gekend, allen 'wereldheren'



De schilderijen in de kerk van bijbelse taferelen en het mozaïek in het priesterkoor zijn van de kunstenaar Piet Gerrits (1878-1957). Een nagenoeg onbekend kunstenaar, die veel betekend heeft voor de religieuze kunst en de H. Landstichting in Nijmegen, zijn geboortestad. Hij heeft in Israël en Jordanië rondgetrokken en enige tijd bij de bedoeïenen gewoond. Daar heeft hij zeker veel inspiratie

opgedaan voor zijn schilderijen en mozaïeken..



In 1961 werd de parochie overgenomen door de Paters Kapucijnen. De leiding kwam in handen van pastoor Chrysostomus de Bont . Samen met drie kapelaans (de paters Victorianus, Wigbert en Eymard) was hij verantwoordelijk voor het pastorale werk in de Trouwlaan, zoals de parochie in de volksmond genoemd werd. De tijd van het Tweede Vaticaans Concilie breekt aan. Dit bracht veel veranderingen met zich mee op gebied van liturgie en catechese. Het altaar werd naar voren geplaatst en de communiebank verdween. De priesters stonden niet langer met de rug naar de mensen. Ook op financieel gebied kwam er iets nieuws. De kerkbijdrage werd ingevoerd. Jammergenoeg liep het kerkbezoek toch terug, zoals overall. Niet langer hadden we een pastoor en drie kapelaans, al vlug entje minder en tenslotte nog alleen één pastoor, pater Schoenmakers en daarna pater Ed van den Berge. Nog tijdens het pastoraat van Pater Schoenmakers werd de pastorie verhuurd aan studenten. Zelf woonde hij in een huisje in de Ruijterstraat en zijn opvolger Ed van den Berge bleef in het Kapucijnenklooster wonen en werkte vanuit een huis in de Paterstraat. Pater Ed van den Berge werd in 1986 pastoor. Onder zijn leiding werd met studente bouwkunde van de HTS het achterste deel van de kerk omgebouwd tot een sfeervolle ontmoetingsruimte en een stemmige Piokapel. In 2005 werd de Lidwinakerk afgebroken en kwam de wijk Oerle bij de Trouwlaan. Enkele elementen uit de Lidwinakerk sieren nu de Gerardus Majellakerk: de engelenramen zijn tegen de muur van het priesterkoor aangebracht. Het Lidwinapaneel prijkt achter in de kerk De klok uit de toren staat achter in de kerk en wordt gebruikt als doopklok



17



Geheugensteuntjes



Elke dag van maandag t/m vrijdag	17.00 uur	Vespers in de Piokapel. Op donderdag ook van half 5 tot 5 uur: Aanbidding
do. 1 maart	20.00 uur	Bijbelgroep 2008
vr. 2 maart	10.30 uur	Eerste Vrijdag
zo. 4 maart	10.00 uur	Kinderwoorddienst
ma. 5 maart	10.00 uur	Pastorale werkgroep
wo 7 maart	20.15 uur	Doopvoorbereiding
wo. 7 maart	13.30 uur	Vorbereiding E.C.
do 8 maart	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 8 maart	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
di. 13 maart	10.30 uur	Piomorgen
wo. 14 maart	13.30 uur	Vorbereiding E.C.
wo. 14 maart	14.30 uur	Bijbelgroep kinderen
za. 17 maart	17.30 uur	Presentatieviering van de eerste communiekantjes
wo. 21 maart	13.30	Vorbereiding E.C.
do. 22 maart	10.00 uur – 11.30 uur	Koffieochtend: Loop eens even binnen!
do. 22 maart	20.00 uur	Bijbelgroep (Hans)
vr. 23 maart	12.00 uur	Redactie 'De Brug '
wo. 28 maart	13.30 uur	Vorbereiding E.C
do. 29 maart	20.00 uur	Bijbelgroep Hans 2008

18



Kleurplaat



Noach met de dieren in de Ark



Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Locatie Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten
Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:
giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Kerkblad "De Brug"
Kopij vóór 20 maart middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Kerkblad "De Brug"

Maria Kolen , Jos Peeters, Riet van Overbeek

