



De wereld van mijn dromen

Ik droom van een wereld
waar mensen in vrede en vrijheid leven.
Een prachtige wereld.

Ik droom van een wereld
waar bloemen groeien zonder te verstikken
en dieren in de natuur.

Ik droom van een wereld
waar iedereen tijd heeft voor elkaar.
Tijd voor jou en mij.

Sonia Gill, 13 jaar, Barbados.

Mededeling:

Denkt u nog aan de kerkbijdrage? U kunt een formulier invullen om automatisch te betalen of een bedrag storten op ons bank- of gironummer (zie blz. 12). Het formulier is te vinden op onze Website:

www.parochieigm.nl U kunt het downloaden en dan invullen en afgeven op het secretariaat of per post verzenden

Feest Maria Boodschap.

Op vrijdag 25 maart gedenkt onze wereldkerk het feest van Maria Boederschap. Negen maanden voordat Christus geboren wordt, vieren we het feit dat de engel Gabriël namens God aan Maria de vraag stelt, wilt u de moeder van Jezus worden. Haar antwoord is kort maar krachtig: zie de Dienstmaagd des Heren.

Daarom willen wij haar zeggen:

Gelukkig zijt gij Maria,
want God heeft neergezien op uw geringheid,
en grote dingen aan U gedaan.

Gij hebt genade gevonden bij Hem;
en zijn Zoon ontvangen in uw schoot:
Jezus, de Zoon van de Allerhoogste,
die de troon van zijn vader David kreeg.

De heilige Geest is op U neergedaald,
zijn kracht heeft U overschaduwd,
en zijn Woord is vlees geworden in U.

Daarom heeft uw hart de Heer geprezen,
en heeft uw geest gejubeld van vreugde,
want de Machtige heeft U groot gemaakt:
Hij heeft U verheven,
omdat gij klein waart U met gaven overladen,
omdat ge arm waart U kracht gegeven omdat ge zwak waart.

Zie van nu af zullen U zalig prijzen alle geslachten van de aarde
als gezegende onder de vrouwen
en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen.

Omdat Maria Boederschap al vanouds een Hoogfeest is binnen onze wereldkerk zullen wij op die **vrijdag 's morgens om 10.30 uur samen Eucharistie vieren** en daarna natuurlijk koffie drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Hans Vugs, diaken.

In de afgelopen periode is gedoopt:

Al vroeg op zondag 6 februari zijn we in de Piokapel samengekomen om **DJELLYANO VAN GORP** met heel veel vreugde en warmte welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Zijn papa en mama Wesley en Manuela van Gorp – de Frijter kwamen te samen met opa's en oma's, twee peettantes en veel familie en vrienden. Want iedereen wilde wel meemaken hoe Djellyano gedoopt werd. Van heel veel grote mensen kreeg hij een kruisje, het teken van ons allen. Mag dit teken voor Djellyano steeds een belangrijk teken blijven, want God gaat met hem mee alle dagen van zijn leven. Ook de aanwezige kinderen hebben plechtig beloofd om met Djellyano straks te gaan spelen en hem net zo veel kansen te geven als zij hebben gehad.

Het was muisstil toen Djellyano gedoopt werd, niemand zei iets in afwachting van wat hij zou doen. Maar hij schrok helemaal niet van dat koude water. Nadat hij een kruisje met Chrisma-olie had ontvangen zijn we in een lange rij, voorzien van lichtjes, naar Maria gegaan, om haar hulp en steun te vragen. Na het lang zal hij leven werd ontzettend hard de doopklok geluid.

Djellyano woont met zijn papa en mama in de Meesstraat 2 te Tilburg.

Op diezelfde zondag kwamen Katrijn, Wessel en Tara met hun zusje **BIEKE DUSEE**, en hun papa en mama naar onze kerk. Want ook Bieke moest gedoopt worden en lid worden van onze gemeenschap. Het was een hele leuke feestviering waarin ieder iets had bij te dragen. Katrijn had een heel mooi gedichtje opgezegd, al vrij aan het begin van de viering. Ook Wessel had een pracht gedicht voorgedragen. En tijdens het verhaal van Jezus hebben zij als echte vissers de boot waarop Jezus mee mocht varen, heel goed door de storm gebracht. De ouders en haar peetouders hebben ieder op hun wijze Bieke alle hulp en steun toegezegd. Uiteraard hebben we samen ook een lied gezongen: want uit vuur en ijzer, zuur en zout zijn we allen geboren. Nadat Bieke gedoopt was en een kruisje met olie had ontvangen zijn ook wij nu heel plechtig naar Maria gegaan, met heel veel licht, maar ook met veel vragen. Omdat Wessel enige dagen tevoren jarig was en dit vandaag mede gevierd werd, hebben

we dubbel het lang zullen zij leven gezongen. Tot slot moest de doopklok er aan geloven, hij mocht heel, heel veel geluid maken. Bieke woont met haar ouders en zusjes in de Tormentil 10 te Udenhout.

Wij hebben uit handen moeten geven:

Op 31 januari 2011 is te midden van al haar kinderen in het St. Elisabeth ziekenhuis **MARIA VAN TRIER – VAN DEN HOUT** overleden. Sinds 20 november 2000 was zij weduwe van Henricus van Trier. Zij is 88 jaar mogen worden en heeft in die jaren steeds geprobeerd om goed, vreedvol met mensen om te gaan. Vooral haar eigen gezin, met aangetrouwden, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen en zelfs de achterachterkleinkinderen. Het liefst had zij ze allemaal rondom haar, zo 's morgens op de koffie, lekker gezellig. En al kon ze de laatste tijd zelf niet voor alles zorgen, als iedereen maar kwam. Haar huis werd altijd omringd door de kinderen,. Als vader en moeder gingen verhuizen, dan waren in de loop van de tijd ook de kinderen weer naar hun buurt verhuisd. Daar hebben de kleinkinderen van genoten, want als er niemand thuis was dan liepen we naar oma, die was er altijd. En de tafel bij oma was altijd groot genoeg. Kookte oma vandaag lekkerder eten dan ons moeder, dan bleven we bij oma eten en dat was altijd goed. Oma heeft alle belangrijke momenten in de familie bijgewoond, het huwelijk, maar ook de verschillende keren dat een kleinkind of achterkleinkind werd gedoopt in de kerk, zij was van de partij en genoot als een echte oma te midden van haar kroost.

De laatste tijd woonde oma van Trier in Koningsvoorde, op de afdeling de Hofstede. Mag zij nu verenigd zijn met haar man, dochter en kleindochter, en mogen zij samen vanuit Gods woning een voorspreker voor ons allen zijn.

Op 16 februari 2011 werden we allemaal opgeschrikt door het plotselinge overlijden van **TOON OOMENS**, sinds 27 januari 1972 echtgenoot van Corrie Druijts. Toon genoot nog van elke dag van het leven, was onlangs clubkampioen van het jaar 2011 van de biljartvereniging TOBO geworden, zou binnenkort 30 jaar bas-zanger zijn bij het Hart van Brabantkoor, was nog druk aan het kaarten om

ook dit jaar weer met zijn vieren op vakantie te gaan en dan heerlijk te kunnen gaan eten met zijn vieren; hij had plannen te over. Maar het is anders afgelopen. Toon heeft genoten van het leven, maar ook van alle mensen die hij op zijn levenspad mocht ontmoeten. Maar bovenal was hij trots op zijn gezin, dat steeds groter werd, ja en toen zijn twee oogappeltjes werden geboren, was hij de koning te rijk. Met hen trok hij door het leven, verwende hen op een hele goede manier, was een opa die luisterde naar hun verhalen en gaf antwoorden waar zij mee op weg konden gaan. Ook was het een sportieve opa, vroeger als zaalvoetballer, maar de laatste tijd een fervent sportman voor de televisie. Toine had hem graag eredivisie-live gegeven, maar moeder kon daar alleen maar op antwoorden: dan heeft hij nergens anders meer tijd voor. Een heel bijzonder man hebben we uit handen moeten geven, maar we zijn wel trots dat wij zo'n vader en opa mochten hebben. Mag hij vanuit Gods eeuwige woning een voorspreker zijn voor ons moeder, ons en de kleinkinderen. Pa rust zacht. Toon woonde met zijn vrouw Corrie in de Winkler Prinsstraat 18 te Tilburg.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE**

De nieuwe parochie: De Goede Herder



Al meerdere malen hebben we in dit blad iets verteld over het grotere verband waarin onze parochie wordt opgenomen. Zoals u weet zijn we al een jaar of langer bezig om de fusie van zeven parochies voor te bereiden. De laatste hand wordt er aan gelegd. De parochies Binnenstad en Sacrament, de Heuvel, Korvel, Broekhoven, Trouwlaan en Goirle worden één. We hopen dat het Bisdome deze maand nog haar goedkeuring geeft. Uit een groot aantal namen, ingestuurd door parochianen uit het hele gebied, is

door de pastores een naam gekozen voor de nieuwe parochie. Ik mag u die meedelen – wellicht hebt u die al gehoord in de kerk op 12/13 februari - : De Goede Herder.

De namen van de kerken blijven echter, al worden die in de volksmond meestal aangegeven met de naam van de buurt, zoals ik hierboven ook heb gedaan.

De Goede Herder, een naam ontleend aan de Bijbel. In het evangelie van Johannes , vers 10,11, lezen we: ‘Ik (Jezus) ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen’ .

Ook psalm 23 kunnen we hiermee in verband brengen ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij geeft mij nieuwe kracht. etc. ‘.

En Lukas vertelt in hoofdstuk 15 dat Jezus de hele kudde in de steek laat als één schaap verdwaald is en naar dat ene op zoek gaat.

We hopen daarom ook dat deze naam ons in de toekomst zal inspireren om ons samen in te zetten voor het welzijn van elkaar.

Riet van Overbeek

Geschiedenis van ons Jongerenkoor

Ons jongerenkoor viert haar 25-jarig jubileum. Elke maand, op de eerste zondag, zingen zij in de eucharistie -viering. De parochie is daar erg blij mee.

Ook een aantal koorleden is me verteld, zijn er ook al 25 jaar bij. Maar wie zijn dat?

Marianne Verburg, oprichtster van dit koor, kan uitkomst brengen en ons ook wat van de geschiedenis van het koor vertellen:

25 jaar geleden, op 17 maart, is het koor van start gegaan. Marianne Verburg heeft samen met Piet Bastings gezorgd voor voldoende koorleden, daar waren ook Nick en Erwin Otten bij. Een organiste kwam van buiten de parochie. Na 5 jaar is Piet Bastings als dirigent



ermee gestopt. Nick Otten is toen de dirigent geworden. Verschillende organisten hebben het koor begeleid. Later is Thea Otten dit gaan doen.

En zo zijn we op de 25 jaar afgestormd.

Ook koorleden kwamen en gingen weer, maar er zijn er vijf die er al 25 jaar bijzijn en dat zijn: Nick, Marianne, Henriëtte, Miriam en Corina. Momenteel telt het koor 20 leden.

Van harte proficiat en een mooie dag! Hopelijk kunnen we nog lang van het koor genieten.

Marianne Verburg



Maart droog, april nat, geeft veel koren in het vat!



Intenties in de Gerardus Majellakerk

vr. 4 maart	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 5 maart zo. 6 maart	17.30 uur 10.00 uur	Tonnie Reijnen- v. d. Broek vw. 1 ^{ste} jaargetijde, Ineke Vugs- van Etten Hennie Moonen vw. 1 ^{ste} jaargetijde Hans Kokke, Tonnie Stokkermans Nellie Thijs - v. Riel vw. jaargetijde Hein en Geertje Sparidans-Klop Toos v.d. Heuvel-Hoeckx
di. 8 maart	10.30 uur	Pio-morgen
za. 12 maart zo. 13 maart	17.30 uur 10.00 uur	Riet Tegelaers- Reijns vw. 1 ^{ste} jaargetijde; Ineke Vugs- van Etten Riet Pigmans- Janssen Mien van Driel- Smeekens Riet de Bresser- Ketelaars Hennie Priems- Tegelaers jgt. en zoon Jurgen

za. 19 maart	14.15 uur	Huwelijk Martijn Vermeer en Mandy Jansen
za. 19 maart zo. 20 maart	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Albert van Lierop , vw. jaargetijde 25 jaar jongerenkoor
vr. 25 maart	10.30 uur	Maria Boodschap
za. 26 maart zo. 27 maart	17.30 uur 10.00 uur	Nel van Gorcom- van Hoessel vw. 1 ^{ste} jaargetijde Tonnie Stokkermans vw. 1 ^{ste} jaargetijde Ineke Vugs- van Etten Toos van den Heuvel- Hoeckx Emiel den Biessen vw. verjaardag Kees Hennen vw. jaargetijde Riet de Bresser- Ketelaars

Intenties in Koningsvoorde

za. 5 maart	19.00 uur	Tonie Stokkermans Toos van den Heuvel- Hoeckx
za. 12 maart	19.00 uur	Riet Tegelaers- Reijns vw. 1 ^{ste} jgt. Mien van Driel- Smeekens Riet Pigmans- Janssen Riet de Bresser- Ketelaars
za. 19 maart	19.00 uur	
za. 26 maart	19.00 uur	Nel van Gorcom- van Hoessel vw. 1 ^{ste} jgt. ; Riet de Bresser-Ketelaars Tonnie Stokkermans vw. 1 ^{ste} jgt. Toos van den Heuvel- Hoeckx Ouders Kolen-Leijten vw. verj.

**Ga je mee naar Israël van 6 t/m 13 september?
Aanmelden bij diaken Hans Vugs_ 06-22453361**

Wie wil er mee naar Taizé?

Taizé, een klein plaatsje in Frankrijk, waar jaren geleden een paar broeders zijn begonnen met een oecumenische leefgemeenschap. Ze zetten zich speciaal in om ruimte te scheppen waar jongeren uit alle delen van de wereld elkaar kunnen ontmoeten om hun belevingen, ook op godsdienstig gebied met elkaar te delen. Grote groepen jongeren omen daar bij elkaar om te bidden, stil te zijn, te zingen en veel te praten. Weer thuis komen deze jongeren weer in kleinere groepjes bij elkaar.

Soms ook gaan de broeders van Taizé naar andere landen om nog meer jongeren te bereiken. Zo waren ze ook dit jaar in Rotterdam.



De parochie 'De Vlaspit' organiseert al jaren een reis voor **jongeren naar Taizé**.

Vorig jaar gingen 24 jongeren mee. Op de website van de Vlaspit is een mooi ervaringsverhaal te lezen. Wil je er meer van weten ga dan

naar www.parochedevlaspit.nl, dan naar Mandala en naar Taizé.

Dit jaar wil deze parochie een touringcar huren en nodigen

jongeren uit andere parochies uit om mee te gaan.

De reis is gepland **van 1 mei tot en met 8 mei**.

De onkosten zijn € 60,-/€ 70,- voor het vervoer en verblijfskosten in Taizé € 50,-. Dan komt er natuurlijk nog wat zakgeld bij.

Als er interesse bestaat zoek dan contact met Joos van Raak. Haar telefoonnummer is 06-30505397.

Je kunt ook mailen naar: joosvanraak@parochiedevlaspit.nl

De moeite waard om mee te gaan!

Geheugensteuntjes



wo. 2 maart	13.30 -14.30 uur	Communievoorbereiding
wo. 2 maart	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 3 maart	19.30 uur	Bijbelgroep(Riet)
vr. 4 maart	10.30 uur	Eerste vrijdag
di. 8 maart	10.30 uur	Pio-morgen
wo. 9 maart	19.00 uur	Aswoensdagviering, in de kerk en in Koningsvoorde
do 10 maart	20.00 uur	Eerste bijeenkomst van de cursus: 'Theologie van het lichaam'.
ma. 14 maart	11.00 uur	Pastorale werkgroep
ma. 14 maart	20.00 uur	Bestuursvergadering
di. 15 maart	18.30 uur	Vormselvoorbereiding in Korvel
wo.16 maart	13.30 -14.30 uur	Communievoorbereiding
do 17 maart	20.00 uur	Cursus: Theologie van het lichaam
za. 19 maart	17.00 uur	Presentatieviering Vormelingen in Korvel
zo. 20 maart	10.00 uur	Jubileumviering Jongerenkoor
di. 22 maart	18.30 uur	Vormselvoorbereiding in Korvel
wo. 23 maart	13.30 - 14.30 uur	Communievoorbereiding
wo. 23 maart	14.30 - 16.00 uur	Bijbelgroep kinderen
Wo. 23 maart	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
do 24 maart	10.00 – 11.30 uur	Koffieochtend
do. 24 maart	20.00 uur	Bijbelgroep 2006(Hans)
do. 24 maart	20.00 uur	Cursus: Theologie van het lichaam.
vr. 25 maart	10.30 uur	Viering van Maria Boodschap

vr. 25 maart	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
Ma. 28 maart	20.00 uur	Ouderavond eerste communie
di. 29 maart	18.30 uur	Vorbereiding Vormsel in Korvel
wo 30 maart	13.30 – 14.30	communievoorbereiding
do 31 maart	20.00 uur	Cursus: Theologie van het lichaam.

Huispaaskaarsen



Ook dit jaar kunt u weer een Paaskaars kopen voor thuis met dezelfde afbeelding erop als de Paaskaars die we tijdens de Paaswake ontsteken
In de kerk en in Koningsvoorde komt een kaars te staan met een lijst om in te tekenen.
De prijzen zijn:

Kaars van:
20 cm lang € 10,- (model rechts)
Model links:
25 cm. lang € 20,-
30 cm. lang: € 27,-
40 cm. lang: € 34,-
60 cm. lang: € 54,- (met 5 wieroeknagels)

Als u tijdig de bestelling – vóór 3 april - doorgeeft, kunt u voor Pasen, op Palmzondag, de kaars mee naar huis nemen.

Betaling bij ontvangst van de kaars.



- dat het orgel in onze kerk erg uniek is: het enigste orgel in Nederland van dit soort. Een monument dus!
- dat ons jongerenkoor op 20 maart 25 jaar bestaat en dat vijf koorleden er al 25 jaar bij zijn.
- dat er op de eerste zondag van mei weer 10 kinderen in onze kerk hun eerste communie doen.
- dat het Vormsel dit jaar wordt toegediend in de kerk van Korvel door Mgr. van Liesen op zaterdag 28 mei om 17.00 uur.
- dat in 2010 in onze kerk 45 kinderen zijn gedoopt.
- dat twee echtpaartjes hun huwelijk in 2010 kerkelijk hebben laten inzegenen.
- dat op 9 maart de Veertigdagentijd begint met een viering op Aswoensdag.
- dat ons vastenactieproject ook dit jaar is voor waterputten in Burkina Faso.
- dat de Bijbeltaferelen in de kerk verlicht gaan worden.
- dat op 20 maart de lente begint en dat Pesach (Pasen) van oudsher een Joods lentefeest is.
- dat de nieuwe parochie 'de Goede Herder' gaat heten.

Hebt u deze maand uw kerkbijdrage al betaald?

Carnaval en Veertigdagentijd:



In het weekend van 6/7 maart beginnen we weer aan de viering van Carnaval. De maskers worden weer opgezet; de carnavalsstoet trekt voor – bij en velen zijn onherkenbaar uitgedost en de horeca doet goede zaken.

Op woensdag 9 maart is het haringhappen om verlost te worden van de kater en vieren we Aswoensdag. Getekend met een askruisje gedenken we dat we als mens gemaakt zijn uit stof en' tot stof zullen wederkeren'.

Zo gaan we op weg naar Pasen. Veertig dagen lang kunnen we ons voorbereiden, zoals ook Jezus veertig dagen in de woestijn verbleef, voordat Hij zijn openbare leven begon. Ook voor ons zin het weken van bezinning, bezinning op ons leven en geloof. Ook wordt gevraagd om aandacht voor een wereld die we enkel kennen van TV. Mensen in landen die leven met oorlog, geweld en honger, derde wereldlanden. Hebben we daar wat voor over?

Der vastenactie biedt ons de mogelijkheid om een steentje bij te dragen zodat de mensen in Burkina Faso gebruik kunnen maken van goed drinkwater.

Op weg naar Pasen



De Goede week, de laatste week vóór Pasen, zijn hoogtepunten in ons kerkelijk jaar. Op Witte Donderdag gedenken we de instelling van de Eucharistie. Zoals Jezus van ons vroeg in de zaal van het Laatste Avondmaal in

Jeruzalem, komen wij samen om het Brood te breken en te delen. Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus, om daarna Pasen te vieren”: het feest van de Opstanding. ‘Jezus is niet dood, Hij leeft en gaat u voor naar Galilea’



Vastenactie 2011



In de Brug van februari hebt u kunnen lezen dat we ook dit jaar uw bijdrage aan de Vastenactie sturen naar een project in **Burkina Faso**.

Het project is aangevraagd door Hans Visser. Met Driekoningen heeft ook ons herenkoor gezongen voor dit project

Omdat we dus een ‘eigen project’ hebben, kunnen we de zakjes van de landelijke vastenactie niet gebruiken, omdat deze bedrukt zijn met informatie over het landelijk project. Als u een bijdrage wilt geven kunt u het in een eigen envelop stoppen, met daarop de vermelding: Vastenactie, en in de kerk in de offerblok van de Vastenactie stoppen (Zonder envelop mag ook). Ook in Koningsvoorde staat tijdens de veertigdagentijd een oranje bus voor uw bijdrage klaar.

Het is ook mogelijk per bank of giro te betalen: giro: 106.88.20, bank 17 .12.00.217, te name van : Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg, met vermelding van Vastenactie.

Hartelijk dank!

Riet van Overbeek

Opbrengst van de Memisacollecte van 5/ 6 februari

Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage aan de Memisa. De totale opbrengst was :ruim € 88,-

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Communicantjes



Op zondag 6 februari hebben de kinderen die op de eerste zondag van mei hun eerste communie gaan doen, zich voorgesteld in de kerk.

Hun namen zijn:

Marcelino v.d. Sande	Gianni Christiana
Tjeu van de Gevel	Kayler Smetsers
Julia Maria	Esmee Verhoekx
Viona Hopmans	Kymberley v. d. Besselaar
Anouk van Uden	Giovanni Arons

In de komende tijd worden ze goed voorbereid. Elke woensdag -middag komen ze samen in de ontmoetingsruimte van de kerk. Aan de hand van Bijbelverhalen leren ze wie Jezus is en wat er op zondag in onze kerk gevierd wordt.

Wij wensen ze alle goeds toe.

Vormeling uit onze parochie in 2011: Amber de Laure .

Bij het vormsel beloven de jongens en meisjes zelf wat hun ouders bij hun doop voor hen gedaan hebben. Ze worden gezalfd met het heilig Chrisma, een olie die op Witte Donderdag elk jaar door de bisschop gewijd wordt.

In de viering bidden we om kracht en sterkte voor deze jonge mensen, zodat ze hun leven blijven inrichten overeenkomstig de christelijke waarden.

Ook zij zijn al begonnen aan de voorbereiding, om op de dag zelf goed te weten wat ze beloven, waar ze achter staan.



Riet van Overbeek

Twee heerre dienen!

Niemand kan twee heerre dienen.
Dè is wel un veul besprookke woordt.
En hedde daor is mee te maokke,
ge komt nie gemak tot 'n akkoord.
Zo stond ik ok is tussen twee vuurre,
toen aon men 'n mening wir gevraagd.
Jè, daor staoede dan te kèèkke , war.
Ge wordt gewoon utgedaogt.

Mee alle twee wilde tog bevriend bèèvve.

Dè is ok 't irste waor ge aon denkt.

En komde daor dan uit, dan bende wel unne heelle vent.

Heerre, prubeer naa is elkaor te verstaon.

Dan hedde teminste oe bist gedaon.

Mar blefde mee elkaor staon te mouwe.

Een zal er wellis zunne tuiten motte houwe.

Ge denkt allebij dege 't biste wit.

Jullie moesse is weette, wè gèr nevve zit.

Witte wège mot 't is mar mee tweeë bekèèkken

En nie zo hard teegge elkaor kweekke.

Zuuk 't zelf mar uit!

Ik mot nog efkes nor den bekker
vur twee rullekes eierbeschuit.

Hein Libregts



Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217

t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 maart** middels e-mail adres:

parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.

website: www.parochielgm.nl

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen

Jos Peeters

Riet van Overbeek

