

Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Pastoor J. Schrauwen 60 jaar priester Zondag 8 juni 2014</p> 	<p>Donderdag 26 juni 2014</p> <p>Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur</p> 
<p>Kindernevendienst Zondag 1 juni om 10:00 uur</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel: donderdag 5,12,19 en 26 juni van 16:00 tot 17:00 uur,</p> 

GEBED RECHT UIT HET HART.

*M*aak mij bereid alles te geven wat ik heb,
waar mijn hart zo vol van is,
wat mij zo dierbaar is,
waar ik hartstochtelijk van houd,
waar ik alles voor over heb,
het geheim waar ik van leef,
waar ik het meest mij zelf in ben,
ik, die door u wordt gekend.
God, maak mij bereid te delen wat ik heb,
mijn vreugde en mijn verdriet,
mijn dag en mijn nacht,
mijn geloof en mijn onzekerheid,
mijn kracht en mijn zwakheid,
mijn woord en mijn stilte,
mijn liefde en mijn eenzaamheid,
ik, die door U wordt bemind.
God, maak mij bereid mijn weg ten einde te gaan,
de weg van alle zaad,
de weg van Jezus van Nazareth,
en wil mij ontvangen,
zoals Gij uw Zoon hebt aanvaard;
wil mij roepen bij mijn naam,
zoals Gij Hem een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.

Mag in de maand juni, de maand die toegewijd is
aan het Heilig Hart van Jezus, ons bovenstaand gebed
stof geven tot nadenken en misschien wel regelmatig
voor ons zelf of tezamen bidden.

Een hartelijke groet,
Hans Vugs,
Diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 11 mei 2014, Moederdag, kwamen we in onze Piokapel bijeen om **ANOUK VAN HEES** door het sacrament van de doop in onze parochiegemeenschap op te nemen. Met Anouk waren uiteraard haar papa en mama Berry en Sandra van Hees – van den Berg meegekomen, haar opa's en oma's, peettantes Helma van Hees en Miranda van den Berg en veel neefjes en nichtjes. De trotse papa en mama hebben Anouk beloofd om haar te begeleiden op de weg door het leven naar de zelfstandigheid. Bij de peettantes mag Anouk altijd komen en is zij van harte welkom. De kleinste neven en nichten willen wel met Anouk spelen, maar de grootste hebben oom Berrie en tante Sandra gezegd dat zij wel op Anouk willen oppassen als zij een avondje weg willen. Anouk kreeg ook het teken van Jezus opgelegd, het kruisteken op haar voorhoofd, haar lippen en in haar hart. Natuurlijk gaven papa en mama en de peettantes Anouk ook een kruisje op haar voorhoofd. Van de oma's en opa's kreeg zij met heel veel liefde ook een klein kruisje op haar voorhoofd. Nadat we het verhaal van Jezus gehoord hebben, zijn we het doopwater gaan zoeken en gelukkig hebben we het gevonden en kon Anouk gedoopt worden. Haar peettante Helma had een hele mooie wens voor Anouk voor op haar weg door het leven. Toen Anouk haar prachtige doopkaars had ontvangen en door peettante Miranda was aangemaakt aan de trouwkaars van papa en mama, was zij zo gul, dat zij al haar neefjes en nichtjes een beetje van het nieuwe vuur gaf. Daarna zijn we in een processie naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook gevraagd om Anouk en ons allen te beschermen op de weg door het leven. Natuurlijk hebben oma en nichtje Inge nog een prachtig gedicht voorgelezen. Inge wenste Anouk twee gezonde voeten toe om haar te dragen door het leven en



oma wenst haar kleinkind een gezonde en zonnige toekomst. Na het lang zal zij leven hebben we de doopklok geluid.

Anouk woont met haar papa en mama in de Barendrechtstraat 4.

Zondag 18 mei, toen 13 jongens en meisjes in onze kerk hun eerste H. Communie hadden gedaan, zijn we met **MILOU GIESBERTS** en haar papa en mama Harold Giesberts en Wendy Remkes, met haar peetoom en peettante Jeroen en Lieke Melief – van Asperen, met haar opa's en oma's en met een vriendje en vriendinnetje samen gekomen om haar in onze parochiegemeenschap op te nemen. Haar vriendje Mas keek zijn ogen uit, toen hij in de Piokapel zat en al die kaarsen zag branden. Hij was heel blij. Toen Milou het kruisteken had ontvangen, ook van haar ouders, peetouders, oma's en opa's, kreeg zij van haar vriendje een heel lief kusje. Na het verhaaltje van Jezus hebben papa en mama, peetoom en peettante en Mas een dak boven Milou gemaakt en God gebeden dat Hij haar mag beschermen ook op de soms moeilijke fases in haar leven. Na haar doop kreeg zij een kruisje met Chrisma-olie en kreeg zij haar doopkaars. Milou was zo verguld van die kaars dat zij aan haar vriendje en vriendinnetje ook wat van haar licht gaf. Toen zijn we in een lange stoet naar de grote kerk gegaan en hebben ons lichtje bij Moeder Maria gezet. Samen hebben we gebeden dat Maria Milou, maar ook ons allen op onze weg door het leven mag beschermen. Samen hebben we uit volle borst het lang zal ze leven gezongen met het hiep hiep hoera en dat klonk tot bij het klooster van de Capucijnen. Toen papa Jeroen tezamen met Mas de doopklok ging luiden was hij iets te enthousiast en verschrok Mas zo erg dat hij maar moeilijk te troosten was. Tot buiten de kerk, was hij nog steeds van mening dat papa de klok te hard had laten weerklinken.

Milou woont met haar papa en mama in de Rentmeesterhof 50

Met zijn allen hebben we gezongen:
LANG ZULLEN ZE LEVEN.



Pastoor Schrauwen, 60 jaar priester

Pastoor Schrauwen viert dit jaar een bijzonder jubileum: 60 jaar priester. Pastoor Schrauwen is emeritus van de parochie Korvel, en heeft de afgelopen jaren in de kerk van de Trouwlaan geassisteerd. Maar ook in de Heuvel en andere Tilburgse kerken is hij geen onbekende.

Verschillende parochies :

Na zijn wijding, op 12 juni 1954 door mgr. Mutsaerts werd hij benoemd als kapelaan in Moergestel. In die tijd was een kapelaan nog echt de ‘herdershond’ van de pastoor: “je mocht geen uitvaarten of huwelijken doen. Die waren voor de pastoor”, vertelt pastoor Schrauwen. De kapelaan mocht wel biecht horen, dopen en natuurlijk catechese geven op de scholen. Na enkele jaren Moergestel kwam hij in 1957 terecht in Veldhoven, in een nieuwbouw-parochie waar ze voor de nieuwe kapelaan nog nauwelijks huisvesting geregeld hadden. De huizen, de scholen én de kerk moesten nog gebouwd worden. Jacques Schrauwen vond dat wel een uitdaging “Dat was wel prettig werken. Alles moest vanuit het niets opgebouwd worden. Je had er veel vrijheid.” In 1965 werd kapelaan Schrauwen naar Tilburg verplaatst, naar de Margarita Maria-parochie, waar hij twee kapelaans moest vervangen. In 1969 werd hij benoemd als pastoor van Korvel; zijn voorganger, pastoor van der Waarden, ging wonen in het huis naast de grote pastorie. Op Korvel bleef pastoor Schrauwen tot hij met emeritaat ging, in juni 2004. Hij werd daar opgevolgd door pastoor Brouwers.



Een roerige tijd voor de Kerk :

De afgelopen zestig jaren waren een roerige tijd voor de Kerk. De vernieuwingen die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie vastgelegd

waren, kon Jacques Schrauwen in de parochie uitvoeren. Tijdens de opleiding op het Groot Seminarie in Haaren (van 1948 tot 1954) was al te merken dat er veranderingen op til waren. “De docenten waren nog heel voorzichtig in de lessen, maar we hoorden wel wat over nieuwe theorieën, vooral bij Bijbelexegese.” In de kerken van Margarita Maria en Korvel heeft pastoor Schrauwen de liturgische ruimten aangepast aan de nieuwe inzichten. Het priesterkoor werd veranderd, het altaar kreeg een andere plaats en communiebanken verdwenen. De parochianen reageerden heel positief op de nieuwe ontwikkelingen. De samenleving en de kerk waren duidelijk veranderd.

Met emeritaat :

Pastoor Schrauwen draagt nu geen verantwoording meer voor het reilen en zeilen in de parochie. Hij vindt het wel fijn nog regelmatig vieringen te kunnen doen en betrokken te zijn bij een gemeenschap. “Toch is het anders dan in de tijd dat ik zelf in de parochie stond”, zegt pastoor Schrauwen. “Je hebt nu niet zo veel contact meer met parochianen, er is minder binding. Je bent ook niet zo betrokken bij de ontwikkelingen in de nieuwe parochie.”

Plezierig gewerkt :

Terugkijkend kan Pastoor Schrauwen alleen maar zeggen, dat hij die zestig jaar heel plezierig gewerkt heeft, in heel verschillende parochies. In Moergestel, een dorpsparochie met een eigen sfeer, de nieuwe parochie in Veldhoven waar je een grote vrijheid had en Margarita Maria, waar in die tijd de nieuwe inzichten van het Concilie vorm kregen. Tenslotte op Korvel, een parochie met veel actieve vrijwilligers. Pastoor Schrauwen heeft er door een goed beleid gezorgd voor een gezonde financiële situatie en een goed onderhouden kerkgebouw. Het is jammer dat er nu zo’n drastische maatregelen genomen moeten worden in Tilburg Zuid. Maar in de kerk van de Trouwlaan kan hij nog zijn diensten verlenen.

Pastoor Schrauwen is gelukkig nog goed gezond, doet zelf het huishouden en houdt zijn eigen tuin keurig bij. Van de veertien studenten die met hem gewijd zijn in 1954 is hij de enige die nog actief

is. We hopen van harte dat hij nog mooie jaren kan toevoegen aan zijn dienstwerk in de Kerk.

Corrie Vervest, Parochie “de goede Herder”, locatie Korvel

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



		juni 2014
Zaterdag 31 mei Zondag. 1 juni Damenskoor Kindernevendienst	17:30 uur 10:00 uur	Pierre Hultermans Verjaardag Pater Kees Donkers Ineke Vugs – van Etten Corry Simis 1 ^e jaargetijde
Vrijdag. 6 juni	10:30uur	Eerst vrijdag van de maand
Zaterdag. 7 juni Zondag. 8 juni Gemengd koor Maandag. 9 juni Samenzang	17:30 uur 10:00 uur 10:00 uur	1^e en 2^e pinksterdag uitdankbaarheid bij het 60 jarig priesterfeest Pastoor J. Schrauwen Fien Hultermans - van Hautum Lena de Veer – Schraven Ineke Vugs – van Etten Mien van Gerwen – van der Kamp Liza Vorster – Cranen Ouders van Etten – de Koning

		Jaargetijde. Mariëtte Adam – Dirken An Boogers – Schapendonk Ida van der Waerde – Backx Ria Staps Jaargetijde
Dinsdag. 10 juni	10:30 uur	Pio - morgen
Donderdag. 12 juni	10:30 uur	Eucharistieviering Pastoor Schrauwen
Zaterdag. 14 juni Zondag. 15 juni Jongerenkoor	17:30uur 10:00uur	Rob van den Bosch Vaderdag Piet Weyers Vaderdag Henk van de Ven Vaderdag Riet Wolbink – Meyers Ineke Vugs – van Etten Ad en Annelies van Dijck – Beelen Ouders van Etten – de Koning verjaardag. Mariëtte Adam – Dircken Pierre Otten Vaderdag Frans Bastings Vaderdag Jan van Lieshout Vaderdag Henk van Loon Vaderdag
Zaterdag. 21 juni Zondag. 22 juni Herenkoor	17:30uur 10:00uur	Fien Hultermans - van Hautum Rob van den Bosch Trouwdag Ineke Vugs - van Etten Mien van Gerwen – van de Kamp Pierre Vugs Jaargetijde Ida van de Waerden – Backx Henk van Loon Martinus en Riet van Eijck – Schellekens Jan en Sjaantje van Eijck – van der Schoot. Jan en Riet Pigmans – Jansen Frans Bastings
Zaterdag. 28 juni Zondag. 29 juni Damenskoor	17:30uur 10:00uur	Ineke Vugs – van Etten An Boogers – Schapendonk Jeanne Verhagen – van Tilborg 4 ^{de} Jaargetijde

Hij was 35 jaar onze “pastoor”

Jacques Schrauwen werd op 8 februari 1969 geïnstalleerd tot pastoor van Korvel. Tot dan was hij 4 jaar kapelaan van de dochter-parochie Ringbaan West. Hij volgde pastoor W. van der Waarden op die 30 jaar pastoor van onze parochie was.

Het concilie was voorbij. In 1971 paste pastoor Schrauwen de kerk aan bij de nieuwe inzichten betreffende de liturgie. Het altaar kwam naar voren de opstelling van de banken werd daar bij aangepast. Er was een mooie liturgische ruimte gecreëerd. Wat in veel kerken gebeurde, dat veel werd onder geschilderd, werd Korvel bespaard.

In 1975 wordt het klooster van de zusters van Liefde, waar zo'n tachtig zusters wonen, afgebroken. Het orgel van de kapel komt naar onze kerk, evenals het tabernakel en de godslamp.

Het aantal priesters neemt af.

Tot voor enkele jaren woonden

in de grote pastorie een pastoor en drie kapelaans, en twee huishoudsters. In mei 1976 verhuist de pastorie naar Korvelplein 203 dat bedoeld was voor de beheerder van het parochiehuis. Vanaf juni 1976 is de laatste kapelaan weg en stond de pastoor er alleen voor. Pastoor Schrauwen begon in september 1979 een parochieraad waarin alle verenigingen en werkgroepen hun afgevaardigde hadden, o.a. liturgiegroep, gezinsdiensten, lektoren, acolieten, misdienaars, koren (St. Cecilia, Volkszangkoor, Kinderkoor) eerste Communie-groep, Vormselgroep, Zonnebloem, Bejaarden-groep, begroetingsgroep. Parochieblad De Band, M.O.V.-groep. Daaruit komen verschillende nieuwe ideeën en cursussen, o.a. de verdiepingsdagen die jaarlijks werden gehouden, afwisselend in het parochiehuis met Montfortaanse hulp of in een klooster. We gingen naar de Trappisten, de Kapucijnen en de Fraters in de Gasthuisring. Met St. Antoniusdag een fiets/auto tocht. Op Korvel werd alles precies geregeld. Zijn opvolger pastoor Brouwers schreef het "pastoor Schrauwen heeft als een goede geestelijke vader alles buitengewoon goed geordend .."



Pastoor Schrauwen is een goede predikant. Elk weekend zonder briefje een preek waar iedereen wat van mee kon nemen. Het kwam altijd op hetzelfde neer. Hou die Jezus van Nazareth maar in het oog, dan zit je altijd goed. Dat is wat kort door de bocht gezegd, maar het kwam er wel op neer. En elke keer weer anders verpakt. De wijk Korvel veranderde. Er kwamen veel buitenlanders wonen die niet van onze kerk waren. Van zo'n 6000 parochianen vielen we terug naar nog geen 3000 nu. De ontkerkeling sloeg ook op Korvel toe, en velen van die 3000 laten het afweten.

In 2004 werd pastoor Schrauwen 75 jaar en dus werd van hem verwacht dat hij ontslag nam. Hij was 35 jaar onze pastoor. We hebben vaak gefeest, 125 jarig bestaan van de parochie en het 150-jarig bestaan. Zijn 25-jarig priesterfeest, het 40 jarige en het 50 jarige, dat enkele weken later zijn afscheid werd. Wat niemand verwachtte gebeurde, er werd een full time priester benoemd voor Korvel met plm. 3000 parochianen, terwijl parochies die vele malen groter waren het al jaren moesten doen zonder priester. De parochie Trouwlaan deed een beroep op pastoor Schrauwen en zo verzorgt hij nu zo'n tien jaar de weekend diensten in die kerk. Daar gaat hij nu dus zijn zestigjarig priesterfeest vieren op zondag 8 juni 2014, het Hoogfeest van Pinksteren. Op Korvel is die dag helaas geen eucharistieviering, het kan verkeren.

Wij wensen pastoor Schrauwen van harte proficiat bij zijn zestigjarig priesterfeest, gunnen hem een onvergetelijke dag, gezondheid en alle goeds voor de toekomst en bovenal dank voor de manier waarop hij 35 jaar onze pastoor was.

Albert de Jong, Parochie "de Goede Herder", locatie Korvel

Geheugensteuntjes

Zondag	1 juni	10:00 uur	Kindernevendienst
Woensdag	4 juni	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	5 juni	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	5 juni	20:00 uur	Bijbel (Riet)
Vrijdag	6 juni	10:30 uur	Eerste Vrijdag van de Maand
Zondag.	8 juni	10:00 uur	Pinksteren, 60 jaar Priesterfeest

			J. Schrauwen
Maandag	9 juni	10:00 uur	2 ^{de} Pinksterdag
Dinsdag	10 juni	10:30 uur	Pio – morgen
Donderdag	12 juni	10:30 uur	60 jaar Priesterfeest Pastoor J. Schrauwen
Donderdag	12 juni	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	12 juni	20:00 uur	Bijbelgroep 2006
Maandag	16 juni	20:00 uur	Evaluatie 1 ^e Communie
Donderdag	19 juni	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	26 juni	10:30 uur	Koffieochtend
Donderdag	26 juni	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	26 juni	20:00 uur	Bijbelgroep 2006
Vrijdag	27 juni	10:30 uur	Feest van het Heilig Hart
Vrijdag	27 juni	12:00 uur	Redactie vergadering “de Brug”

Vrijwilligerscoördinator

Vanaf mei 2014 ben ik de vrijwilligerscoördinator van onze Trouwlaanlocatie. Deze taak houdt in :

- Het coördineren van vrijwilligerswerk binnen de locatie
- Begeleiden van contactpersonen van de werkgroepen
- Overleg met de contactpersonen omtrent eventuele mutaties van vrijwilligers
- Werven van vrijwilligers bij vacatures
- Inventariseren van eventuele scholingsbehoefte
- Het mede uitvoeren van de emolumentenrichtlijn
- Bemiddelen bij eventuele geschillen
- Lid van het Torenoverleg
- Woont de bijeenkomsten van de vrijwilligerscoördinatoren bij

Mocht U vragen en/of opmerkingen hebben:

aarzel dan niet en laat het mij weten.

Ik ben te bereiken op telefoonnummer: 06-20090426.

Mailadres: kvbeijsterveldt@gmail.com

Op dinsdagmorgen ben ik meestal op het parochiesecretariaat.

Koos van Beijsterveldt

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 25 juni** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, J. Vugs, P. de Koning