



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Op Sacramentsdag, 7 juni Sacramentsprocessie vanaf Ringbaan West naar onze kerk, aanvang 15.00 uur</p>	<p>Donderdag 18 juni Koffie ochtend 10:00 tot 12:00 uur</p> 
<p>Kindernevendienst Zondag 7 juni om 10:00 uur</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 2, 9, 16, 25 juni van 16:00 tot 17:00 uur</p> 

ONZE GELOOFSBELIJDENIS.

Elke zaterdag en zondag tijdens de Eucharistieviering,
bidden wij samen onze *Geloofsbelijdenis*.

Datgene wat u en ik geloven en dat is onder woorden gebracht.

Voor heel veel mensen is de geloofsbelijdenis een onbekend
gebed, daarom wil ik met u samen die geloofsbelijdenis onder
eenvoudige woorden brengen:

Ik geloof in *God* die de *Vader* is van alle mensen,
die de aarde aan de mensen gegeven heeft.

Ik geloof in *Jezus Christus* die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om *Gods* vrede met de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.

Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in *Gods Geest*,
die werkzaam is in alle mensen van goede wil.

Ik geloof in de kerk, die gesteld is tot een teken voor alle
volken, uitgerust met de kracht van de *Geest* en gezonden om de
mensen te dienen.

Ik geloof dat *God* ten laatste de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven van *Gods* leven voor altijd.

Mogen wij in de komende tijd, op een verloren ogenblik, onze
geloofsbelijdenis zeggen en er naar leven.

Een mooie zomermaand,
Hans Vugs, diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE IS GEDOOPT:

Op de eerste Zondag van de maand mei werd onze Pio kapel helemaal gevuld met blije mensen, die **GRADCIA SOETERS** wilden verwelkomen in onze geloofsgemeenschap. Met haar waren ook haar papa en mamma Stefan Soeters en Stefanie Damen meegekomen en natuurlijk haar grote zus Marieza. En naast die mensen waren er ook alle opa's en oma's, de peetoom Jannus Lugters en peettante Kimberley Damen, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Nadat iedereen welkom was geheten, heeft Marieza met behulp van haar peetouders haar doopkaars weer eens aangestoken. Daarna hebben papa en mama verteld met welke namen hun jongste dochter gedoopt zou worden en wel: Gradcia, Marilene, Rianne. Bij de verklaring wist mama precies te vertellen hoe zij aan die namen was gekomen. Gradcia, een vrouwelijke vorm van de overgrootvader van Gradcia, Marilene naar de oma en Rianne naar de andere oma, zo is Gradcia met heel veel mensen verbonden, allemaal mensen die haar op haar levensweg naar de zelfstandigheid willen begeleiden. Ook de peetoom en peettante hebben samen beloofd dat Gradcia ten allen tijde bij hen welkom is en dat zij tevoren geen afspraak hoeft te maken. Ook de aanwezige kinderen hebben heel duidelijk tegen Gradcia gezegd dat als zij straks groot is, met hen mee mag spelen, jazelfs mag zij van de aanwezige voetballers ook tegen hun voetbal trappen. Enige grote jongens en meisjes hebben tegen



Stefan en Stefanie gezegd dat zij als het nodig zou moeten zijn, wel willen oppassen. Nadat Gradcia een kruisje op haar voorhoofd, haar lippen en in haar hart had ontvangen, kreeg zij van haar papa en mama, van haar peetouders en van alle opa's en oma's ook een kruisje. Naar het verhaal uit de Bijbel, werd door groot en klein met beide oren geluisterd. Daarna hebben we besproken wat we bij een doop nodig hadden, dat hebben we allemaal bij elkaar gezet. Heel veel kindjes wisten nog veel van de doop enkele weken geleden toen een neefje van Gradcia werd gedoopt. Met de aanwezige kinderen en peetouders, met papa en mama en Marieza hebben we een dak van handen boven Gradcia gemaakt en haar gezegd dat we met haar mee willen trekken op onze pelgrimstocht door het leven. Na de doop, kreeg zij een kruisje met Chrisma olie en haar doopkaars. Haar peetoom heeft die aangestoken en samen hebben we alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur van Gradcia gegeven. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan, op de eerste zondag van mei willen we haar eren en danken. Daarna hebben we het lang zal zij leven gezongen en werd natuurlijk de doopklok geluid. Het was een oorverdovend lawaai en de paters Capucijnen, die lagen te dutten werden er allemaal wakker van. Gradcia en Marieza wonen met hun papa en mama in de Marjoleinhof 3

Op zondag 10 mei kwamen we in de pater Piokapel bijeen om **VINN HAMERS** welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Met hem waren natuurlijk zijn papa en mama: Tjeu en Monique Hamers - Hesselberth mee gekomen, zijn grote broer en zus: Keano en Faya, zijn peetoom en peettante Jan Hamers en Danielle Hamers - van Eekelen, opa's en oma's, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes. Aan het begin van de viering hebben Keano en Faya met behulp van hun peetouders hun eigen

doopkaars aangestoken. De gelukkige papa en mama hebben ook nu weer tegen Vinn gezegd dat zij hem met alles wat in hen zit, hem zullen omringen vooral met liefde en heel veel hulp. Vinn kreeg bij zijn doop de namen Vinn, Petrus, Henricus. Waarom Vinn? Dat is een fan van mama en Petrus en Henricus vanwege de grootouders en daarmee willen Tjeu en Monique aangeven dat ook Vinn geen eenling zal zijn in zijn leven. Vinn kreeg het teken van Jezus Christus op zijn voorhoofd en op zijn mond en in zijn hart, maar dat kruisteken kreeg hij ook van zijn ouders, zijn peetoom en peettante en van opa's en oma's. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een kusje. De kinderen luisterden heel gretig naar het verhaal van Abraham en Rebekka en wilde net als die twee kinderen Jezus wel navolgen die komende week door samen te spelen en samen te delen. Uiteraard wilde iedereen meedoen om een heel groot en prachtig dak te maken boven het hoofd van Vinn. Daarmee geven alle aanwezigen aan dat zij Vinn op zijn verdere levensweg willen begeleiden en helpen. Toen Vinn gedoopt werd liet hij geen enkel gilletje en nadat hij met Chrisma olie gezalfd was heeft hij zijn doopkaars ontvangen. Zo'n zelfde kaars hadden Keano en Faya ook. Ook nu al wilde Vinn graag aan alle vriendjes en vriendinnetjes een beetje van zijn nieuwe vuur geven. In een hele lange opstoet gingen we naar moeder Maria om haar dank je wel te zeggen, maar ook om speciaal op Vinn te letten zijn hele leven lang. Na het lang zal hij leven gezongen te hebben, werd de doopklok met heel veel plezier geluid.

Vinn woont met Keano, Faya en zijn ouders in de Prof.

Aalbersestraat 34.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen:

LANG ZULLEN ZE LEVEN.



WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Heel onverwachts op donderdag 30 april 2015 werden we geconfronteerd met de dood van **FRANS VAN BEURDEN**, sinds 5 mei 1978 weduwnaar van Rosa van Beurden - Diepstraten. Zijn plotselinge dood bracht stilte in Tilburg, maar ook in Lourdes waar enkele mensen van onze parochie verbleven voor een pelgrimstocht. Op 26 april hadden we elkaar nog gesproken en hadden we elkaar beloofd voor elkaar te bidden en dan de week daarop zouden we elkaar weer zien in een goede gezondheid. Het heeft niet zo mogen zijn. De Heer van hemel en aarde had anders beslist. Frans heeft de mooie leeftijd van 97 jaar mogen halen en heeft een leven gekend vol gezondheid, maar ook van heel veel liefde en gerechtigheid. De uitvaartliturgie, die zijn kinderen en kleinkinderen hadden samengesteld hebben zij lezingen gekozen die geheel het leven van Frans beschreven. Frans is een bescheiden mens geweest, die niet heel hard riep, die wachtte tot het zijn beurt was om iets te zeggen. Die een ander in het openbaar niet zal afbreken of pijn doen. Hij had een broertje dood aan oneerlijkheid en verwachtte van iedereen een open en oprecht gesprek. Frans was ook geen meewaaier, neen hij stond voor zijn principes, zijn gezin, zijn werk en zijn geloof. Frans had heel veel moeite met het vroege afscheid van zijn vrouw. Samen hebben zij maar 30 jaren lief en leed mogen delen. Daarna stond hij er alleen voor en moest hij én



vader én moeder zijn. Dat ging hem niet zo gemakkelijk af, maar met de hulp van de kinderen heeft hij dit kruis toch kunnen dragen. Hij was een sociaal betrokken man, ruimdenkend en met zijn hart op de juiste plek. Hij zette zich in voor zijn gezin, maar daarnaast vond hij ook nog tijd en ruimte voor de buurt, de parochie, de smedenbond en het CDA afdeling Tilburg. Heel veel jaren, veel langer dan eigenlijk toegestaan was, is hij lid van het kerkbestuur geweest. Heel veel jaren was hij de vicevoorzitter en de laatste jaren een gewaardeerd lid. Maar ook het onderhoud van zijn kerk had hij op zich genomen, en op 85 jarige leeftijd, zag je Frans nog regelmatig het dak op klimmen om de pannen goed te leggen, het lood te vernieuwen en noem maar op. Toen het kerkbestuur

Frans heel dringend vroeg om de halsbrekende toeren niet meer uit te halen, had hij daar heel veel moeite mee, want dan moet er iemand komen die betaald moet worden en we hebben maar zo weinig geld. Dat

was waar, maar het bestuur was van mening dat het leven van Frans meer waard was dan dat geld. Met pijn in het hart heeft hij de ladder voortaan laten staan en deze aan de jeugd gegeven. Frans dank je wel voor alles wat jij gedaan hebt, voor jouw gezin, jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen (je kende ze allemaal bij naam), jouw parochie, jouw medemens en waar dan ook. Het is in een woord: GROOTS!!! Na al deze prestaties hopen we dat je rust gevonden hebt bij jouw en onze Schepper, maar wil wel op ons allen letten. Rust zacht.



Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



Zaterdag 6 juni Zondag 7 juni Kindernevendienst Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans – van Hautum Riet Rijnen – v.d. Langerijt Ineke Vugs – van Etten Frans van Etten Eugène Stassen Ria Staps vw. jaargetijde
Zaterdag 13 juni Zondag 14 juni Herenkoor	17:30 uur 10:00 uur	Piet de Jong 1 ^e jaargetijde Ouders v Etten – de Koning vw jaargetijde Gust en Jetje Lips – Maas Ineke Vugs – van Etten Lieneke Gerrits- van Dommelen Frans van Etten
Zaterdag 20 juni Zondag 21 juni Herenkoor	17:30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs – van Etten Piet Weyers Rob van den Bosch Fien Hultermans – van Hautum Ouders van Etten – de Koning vw verjaardag Frans van Etten Frans Bastings vw. vaderdag

Zaterdag 27 juni Zondag 28 juni Herenkoor	17:30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs – van Etten An Boogers- Schapendonk v.w. verjaardag Uit dankbaarheid 80 ^{ste} verjaardag Jeanne Verhagen – van Tilborg Ouders Verhagen – Verhoof Frans Verhagen en zoon Edwin, Piet Verhagen, Overleden familie van Tilborg - Haans
--	------------------------	--

Geheugensteuntjes



Dinsdag	1 juni	14:00 uur	Torenoverleg
Woensdag	3 juni	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	4 juni	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	4 juni	20:00 uur	Bijbelgroep Jan Sloot
Vrijdag	5 juni	10:30 uur	1e Vrijdag van de Maand
Zondag	7 juni	15:00 uur	Sacramentsprocessie
Zondag	7 juni	10:00 uur	Kindernevendienst
Maandag	8 juni	20:15 uur	Ouderavond 1 ^e Communie
Dinsdag	9 juni	10:30 uur	Pio Morgen
Donderdag	11 juni	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	11 juni	20:00 uur	Bijbelgroep Hans
Vrijdag	12 juni	10:30 uur	Feest van het Heilig Hart
Donderdag	18 juni	10:30 uur	Koffie ochtend
Donderdag	18 juni	16:00 uur	Stille aanbidding
Dinsdag	23 juni	14:30 uur	Redactie vergadering de Brug
Donderdag	25 juni	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	25 juni	20:00 uur	Bijbelgroep Hans

FEEST VAN HET HEILIG HART.

Vrijdag 12 juni 2015 vieren wij het Hoogfeest van het Heilig Hart. In de vorige eeuw hielden we op die dag de grote processie naar het H. Hartbeeld voor de Heuvelse kerk. Voor ons mensen van 2015 is dat voorbijge tijd. Maar toch heb ik nog wat losse gedachten die ons een dezer dagen kunnen aanspreken:

Jezus Christus,
Je noemt Mij Meester en je gehoorzaamt Mij niet;
Je noemt Mij Licht en je ziet Mij niet;
Je noemt Mij de Weg, maar jij bewandelt Mij niet;
Je noemt Mij het Leven, maar je begeert Mij niet;
Je noemt Mij de Waarheid, maar je volgt Mij niet;
Je noemt Mij Goed, maar je houdt niet van Mij;
Je noemt Mij Rijk, maar je vraagt Mij niets;
Je noemt Mij Eeuwig, maar je zoekt Mij niet;
Je noemt Mij Barmhartig, maar je vertrouwt Mij niet;
Je noemt Mij Almachtig, maar je eert Mij niet;
Je noemt Mij Rechtvaardig, maar je vreest Mij niet.
Verwonder je dan niet
Als Ik je afwijs!

Op die vrijdag morgen zullen we om 10.30 uur een Eucharistieviering houden, waarbij u bent uitgenodigd. Daarna drinken we samen een kopje koffie.

Hans Vugs,
Diaken-pastor.

SACRAMENTSPROCESSIE

Op zondag 7 juni 2015 vieren we Sacramentsdag. We herdenken dan dat Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal vierden, waar Hij het brood gebroken heeft en de kelk rondgegeven om aan Hem te denken, telkens weer. Nu is Witte Donderdag geen dag om dit groots te vieren, dan viert de Kerk de instelling van de Eucharistie op de zondag na het Feest van de Drie ene God en wel op Sacramentsdag. Ook wij willen ons daarbij aansluiten en deze keer wel op een hele bijzondere manier. 's Morgens hebben we om 10 uur, traditiegetrouw, de gezongen Eucharistieviering met daarna gezamenlijk koffie drinken en 's middags om 15.00 uur houden we de Sacramentsprocessie. Die begint om drie uur in de kerk van Ringbaan West en gaat dan door de Korenbloemstraat, het Korvelplein, Oerlesestraat naar onze kerk. Daar aangekomen houden we een lof, zoals we dat ook kennen op onze jaarlijkse ziekendag. Na het lof worden we allemaal uitgenodigd om gezamenlijk een kopje koffie, thee of iets fris te drinken. Iedereen is uitgenodigd om aan de processie deel te nemen, bent u niet goed ter been en zegt u, nou ik wil dit wel meemaken, maar kan niet zover lopen, dan komt u naar onze Gerardus Majella kerk en dan komen we hopelijk daar met heel velen naar u. Ik hoop van harte dat we eensgezind de Heer met open armen willen ontvangen.



Dank u wel en tot 7 juni.

ROME-REIS

Over vijf maanden vertrekken we met velen naar Rome. We worden opgehaald vanaf het parkeerterrein Stappegoor, een bus brengt ons naar Schiphol, waar een KLM vliegtuig ons naar Rome brengt. Daarna worden we naar ons hotel gebracht, waar we de koffers kunnen uitpakken, samen lunchen en dan gaan we naar het Vaticaan. We bekijken het plein, dat we al zo vaak op de tv hebben gezien, maar nu gaan we er op staan en merken, hoe intens groot dat plein is. Daarna gaan we ook de Sint Pieter bekijken, en diegene die nog naar hogere sferen willen kunnen ook de stad op de kerk gaan bekijken. Aan het einde van de middag gaan we terug naar ons hotel om deel te nemen aan een bijzonder diner, we praten nog wat na en dan kan ieder zijns weegs gaan, naar bed of nog wat drinken in een cafeetje, het is ook vakantie, dus doe wat u zelf wil.

De volgende morgen gaan we naar de Friezenkerk, de kerk heel dicht bij het Vaticaan, maar die kerk is van de Nederlanders. Daar gaan we Eucharistie vieren, zoals we hier in Nederland gewend zijn, gaan we in die kerk ook koffie drinken, de kerk nog bezichtigen en om twaalf uur sluiten we ons aan bij de vele duizenden die op het Sint Pietersplein staan om samen met Paus Franciscus het Angelus gebed, de Engel des Heren, te bidden. Daarna gaan we de inwendige mens verzorgen en de middag gaan we besteden om enkele bijzondere plekjes van Rome te bezichtigen. 's Avond gaan we weer heerlijk in ons hotel eten en doen wat we willen doen.

Zo gaat de week verder. Op donderdagavond 29 oktober komen we rond tien uur weer aan op Schiphol en staat de bus weer klaar om ons naar Tilburg te brengen.

Hebt u interesse om mee te gaan, geef u dan komende week op bij diaken Hans Vugs, vul het formulier in, dan gaan we eind juni

samen het definitieve programma maken van onze Rome-reis.
Blijf niet te lang twijfelen, we gaan nu knopen doorhakken.
Iedereen is van harte welkom, alleen de wegen in Rome zijn zeer
rolstoel onvriendelijk.

Hans Vugs,
diaken-pastor
06 22 45 33 61

LIDWINA VAN SCHIEDAM

Op zondag 14 juni a.s. viert in de heilige kerk het feest van de Heilige Lidwina van Schiedam. Een van onze patronen van onze parochie, want aan de Gen. De Wetstraat heeft het witte kerkje gestaan dat de naam droeg van de Heilige Lidwina. Zij is een deel van onze parochie en daarom gaan we op deze zondag daar extra aandacht aan besteden.

Heilige Liduina van Schiedam

Feestdag: 14 juni - Patrones: chronisch zieken

Afbeelding: als heilige met een krans van rozen om het hoofd, een lelietak in de ene en een crucifix in de andere hand



We gaan terug naar 1380, een roerige en naar onze ideeën primitieve tijd: de 100-jarige oorlog, Hoekse en Kabeljauwse twisten, 3 pausen tegelijk, waarvan niemand meer wist wie de echte was. Van alle Nederlandse heiligen is Liduina (Liedewij of Lidwina) van Schiedam de bekendste. Zij werd op 18 maart 1380 (Palmzondag) in Schiedam geboren. Liduina was het

enige meisje naast acht broers in het gezin van Peter en Petronella.

Liduina was een mooi en innemend meisje, maar ze was zo godvruchtig dat ze iedere huwelijkskandidaat gedecideerd de deur wees. Dagelijks bad ze tot God: ze wilde haar leven alleen aan Hem geven. Haar vurige gebeden werden verhoord. Op 15-jarige leeftijd, in de strenge winter van 1394-1395, ging ze met enkele vriendinnetjes schaatsen op de dichtgevroren Maas bij haar woonplaats. Ze maakte een ongelukkige smak op het ijs, brak een rib en werd thuis op bed gelegd. Dat was het begin van een lijdensweg; ze zou het bed nooit meer verlaten. De gebroken rib veroorzaakte koudvuur waardoor ze verlamd raakte. In een kleinbehuisd gezin met negen kinderen krijgt een meisje, dat iets gebroken heeft niet alle aandacht. Zeker niet als haar vader nachtwaker is en overdag moet rusten.

Eerst at ze nog wel eens een stukje appel en een beetje brood. Ze dronk water uit de Maas en dat smaakte haar beter dan welke zoete wijn ook. Haar lievelingsmaal was de heilige hostie, mits die door een priester was geconsacreerd. Later nam ze helemaal geen voedsel of drank meer tot zich; alleen de heilige hostie. Ze raakte bedekt met gezwellen. Ze kon nauwelijks voedsel binnenhouden. Lopen ging niet en haar gehoor werd aangetast. Eerst verzette ze zich tegen haar ziekte, maar later kwam ze tot inkeer: dankzij haar lijden kon ze zielen uit het vagevuur verlossen. Te midden van haar vreselijk lijden was zij een voorbeeld van heldhaftig geduld en van uitzonderlijke liefde tot God en haar medemensen.



Dit lijden uitte zich ook in stigmata; dat zijn wonden op de plaatsen waar Jezus ze ook had. Die wonden zaten op haar handen en voeten, waar bij Jezus spijkers doorheen geslagen waren, in de zij, waar Romeinse soldaten een lanssteek hadden toegebracht en aan het hoofd, waar de doornenkroon gezeten had. Bij Liduina begonnen die wonden soms spontaan te bloeden en het bloed bleek geneeskrachtige werking te hebben. Van heinde en ver kwamen zieke mensen naar Schiedam om door Liduina genezen te worden.

Op het einde van haar leven zei ze: "Als ik door een Ave Maria weer gezond zou worden, ik zou het niet meer willen". Liduina's vroomheid uitte zich in wonderen, visioenen en extase en ze gaf raad aan hen die dat bij haar zochten. Ondanks alles heeft zo nooit haar blijmoedigheid en Godsvertrouwen verloren. Ze kreeg veel bezoek van lijdende en droefgeestige mensen, maar die bezoekers kwamen steeds opgemonterd bij haar vandaan. Op haar uiterst smartelijk ziekbed was zijn tientallen jaren een toeverlaat voor mensen, die van heinde en verre naar haar toekwamen.

Na 38 jaar lang de vreselijkste kwalen en pijnen te hebben geleden, zonder dat er ook maar één onvertogen woord over haar lippen kwam, blies Liduina op 14 april 1433 haar laatste adem uit In Schiedam. Bij haar begrafenis stroomde een grote menigte van heinde en ver toe, want al tijdens haar leven hing er een geur van heiligheid om haar heen. In het jaar van haar overlijden werd boven haar graf al een kapel gebouwd. Als kind had Liduina een bijzondere devotie tot Maria van Schiedam.



Om Liduina officieel heilig te laten verklaren, werd haar levensverhaal binnen drie jaar na haar dood opgeschreven. Dat werd geen biografie in de moderne zin van het woord. Liduina werd beschouwd als een heilige en dus werd haar levensbeschrijving opgezet naar het model van andere heiligen. Vanaf haar geboorte tot haar dood laat God voortdurend wonderen plaats vinden om haar te eren.

Op 14 maart 1890 werd Liduina door Paus Leo XIII Heilig verklaard. Het beeld en de relieken van de heilige bevinden zich in de aan haar toegewijde kapel in de Sint Liduinastraat in Schiedam De heilige Liduinakerk is in 1990 door paus Johannes Paulus II tot basiliek verheven.

JOHANNES DE DOPER

Woensdag 24 juni vieren we het Hoogfeest van Johannes de Doper, de achterneef van Jezus en zijn *Voorloper*. Johannes de



Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om

hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van

overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk.

Zoon van Zacharias en Elisabet

Johannes was volgens het evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en Elisabet, de nicht van Jezus' moeder Maria. De naam Johannes is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse Johanan, dat 'Jahweh is genadig' betekent.

Verschijsning Gabriël

Hoewel Elisabet niet meer vruchtbaar was, zou zij op last van God toch een kind krijgen. Dat werd haar beloofd door de aartsengel Gabriël. Deze was aan Zacharias verschenen terwijl hij een reukoffer bracht in de tempel van Jeruzalem. Gabriël zei: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Wijn en sterke drank zal hij niet drinken, met heilige Geest zal hij vervuld worden, al in de schoot van zijn moeder. Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen, en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen." (Lucas 1: 13-18)

Woestijn

Zoals voorspeld werd Elisabet zwanger en baarde haar zoon. Johannes groeide op 'en de Geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag, waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde' (Lc 1:80). Vaak wordt gedacht dat Johannes een nazireëer was. Dat was een Israëliet die bijzondere geloften aan Jahweh had afgelegd. Die geloften worden besproken in het boek Numeri 6: 1-21. Een nazireëer (het woord betekent 'gewijde') mocht geen alcohol drinken, zijn haren niet scheren en niet in de buurt van een dode komen.

Jezus gedoopt

Johannes woonde in de woestijn van Juda. Hij trad op als boeteprediker. Door zijn prediking vergaarde hij een groep discipelen, onder wie enkelen die later door Jezus als Apostel werden aangesteld. Johannes had een verwilderd uiterlijk, hij droeg een kleed van kamelenhaar en at sprinkhanen. Hij werd De Doper genoemd omdat hij zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten reinigen in het water van de rivier de Jordaan. Ook Jezus liet zich door Johannes dopen. Daarmee verklaarde Christus zich solidair met allen die verlossing nodig hebben. Bij dit doopsel, zo vertellen de evangelisten, openbaarde God de Vader zich en zei Hij dat Jezus zijn Zoon was.

Getuigen van het licht

Volgens de Proloog van het Johannes-evangelie was Johannes de Doper de man die Jezus als de langverwachte Messias moest aanwijzen. 'Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn

naam was Johannes. Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.' (Joh.1:6-8).

Zie het Lam Gods

Voor het theologische begrip van Johannes' getuigenis is de volgende passage uit het Johannes-evangelie cruciaal. Daarin komt de Doper zelf aan het woord: Farizeeën vragen hem waarom hij eigenlijk doopt. Hij antwoordt: "Ik doop in water. Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden: Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken." Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. "Daar is het lam van God," zei hij, "degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: 'Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al.' Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water." En Johannes getuigde: "Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: 'Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dan weet je: Hij is degene die doopt in Heilige Geest.' Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God." (Joh. 1: 26-34)

Laatste profeet

Johannes de Doper wordt beschouwd als de laatste oudtestamentische profeet die net als Jesaja en Jeremia de

komst van de Messias aankondigde. Hij deed sterk denken aan Elia, de profeet met het haren kleed die het volk opriep zich te bekeren tot God. In het boek Maleachi staat een profetie waarin Jahweh zegt dat Hij voorafgaande aan de Dag van het Oordeel de profeet Elia zal sturen (Mal. 4:5). In de jonge kerk geloofde men dat die profetie met de prediking van Johannes vervuld werd. Men bedoelde echter niet dat Johannes een reïncarnatie van Elia was, maar dat hij 'in de geest en de kracht van Elia' voor de Messias was uitgegaan. In dit verband zegt Jezus in het Matteüs-evangelie: "Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe lijdt het koninkrijk der hemelen geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Want tot aan Johannes hebben alle profeten en de Wet het voorzeggd, en als u het wilt aanvaarden: hij is Elia die komen zou." (Mt 11; 10-15)

Discipelen

Nadat Jezus zich door Johannes had laten dopen, begon Hij zijn missie. Daarmee was het werk van Johannes eigenlijk overbodig geworden. Toch schijnt hij dat niet meteen begrepen te hebben, omdat hij nog een tijd lang doorging met het toedienen van zijn doopsel. Ook velen van zijn discipelen hadden niet meteen door dat de missie van Johannes ten einde was, omdat zij hem als hun meester bleven gehoorzamen.

Gevangen

Johannes werd gearresteerd op last van koning Herodes Antipas, zoon van Herodes de Grote. Herodes Antipas voelde zich beledigd omdat Johannes hem te schande had gezet. De Doper had hem publiekelijk beschuldigd van



overspel, omdat Herodes de echtgenote van zijn broer Filippus tot zijn vrouw had genomen. De koning, een marionet van de Romeinse bezetters, zette Johannes gevangen in de rotsburcht Macherus bij de Dode Zee. Herodes had hem eigenlijk willen laten doden, maar hij durfde dat niet, bang dat het volk dan in opstand zou komen.

Twijfel

In de kerker werd Johannes overvallen door twijfel over de missie van Jezus. Daarom stuurde hij twee van zijn discipelen naar Jezus met de vraag: "Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten" Jezus gaf hun ten antwoord: "Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd." (Mt. 11:4-5).

Onthoofding

Toen de dochter van Herodias op een dag de koning door haar verleidelijke dans had vermaakt, vroeg Herodes Antipas hoe hij haar zou kunnen belonen. Door haar moeder opgestookt, zei ze: "Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper." De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en ze begroeven het, en ze gingen Jezus op de hoogte stellen. Toen Jezus dat hoorde, week Hij met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn (Mt 14: 8-13).

Verering

De Kerk van Oost en West vereert Johannes als een grote heilige. In de rooms-katholieke kerk wordt zijn geboorte op 24 juni als hoogfeest gevierd. Zijn marteldood wordt jaarlijks



op 29 augustus herdacht. Deze gedachtenis gaat terug op de inwijdingsdag van de kerk die gebouwd werd boven Johannes' vermoedelijke graf in Sebaste.

Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 - 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Pio-kapel

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën: Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór 18 juni middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt , P. de Koning