



## Vakantiedromen

Als het nou vakantie is,  
weet je wat ik dan vaak doe?  
'k Hou mij ogen dicht en denk  
ik ga overal naar toe ,

naar het land der Arabieren  
met hun witte burnoes aan,  
of naar Lapland waar de Lappen  
in de IJszee vissen gaan,

of naar Midden-Afrika,  
waar de kudden wilde dieren  
zwerfen over 't vrije veld,  
koelte zoeken bij rivieren,

of misschien wel naar een eiland  
in de grote Oceaan,  
waar nooit iemand van gehoord heeft,  
niemand weet van zijn bestaan...

... maar doe ik mijn ogen open,  
denk ik: Hé, 'k ben nú al moe;  
ik ga maar eens lekker niksdoen  
en 'k ga nergens meer naar toe!

*Hass Andreus*



# *Prettige vakantie !*

*De redactie van 'de Brug'*

## Vakantietijd.



Na 11 maanden aan een stuk werken, klaar staan voor de ander, heeft iedereen een mooie vakantie verdiend. Een vakantie die op maat gemaakt is, voor iedereen op zijn manier. Voor de een wordt het een verre reis, genieten van het landschap en de cultuur, die zo heel anders is dan hier in ons landje, voor de ander is het rond 't huis, om tot rust te komen, om zaken waar we nimmer aan toe komen eens af te werken, om zo maar eens zalig niets te doen, om de familiebanden weer eens aan te halen, noem maar op welke reden dat jij zou willen aanhalen. Alles is goed, alles mag en kan in jouw vakantie. Elf maanden moeten we in het gareel lopen, nu moet het even niet. Mogen we een hele mooie, gezonde, zonnige tijd tegemoet gaan, mogen we in die periode zo genieten dat we zelfs God weer in ons leven tegen komen. Mogen we voor elkaar oren en ogen zijn, mogen we onze handen lenen aan elkaar en zelfs een eindje met elkaar optrekken. Zo wordt onze vakantietijd een tijd van veel geluk en vrede.

Prettige vakantie en tot ziens

Hans Vugs, diaken-pastor



## In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Op zondag 5 juni 2011 kwamen we met veel mensen samen in de Piokapel om onze nieuwe wereldburger **DEAMEN VAN SPAENDONK** op te nemen in onze geloofsgemeenschap. De papa en mama, Kenneth van Spaendonk en Darcy Meeuwsen, werden vergezeld door de twee peettantes, Quinty van Spaendonk en Vicky Meeuwsen, door opa's en oma's en door heel veel vrienden en vriendinnen.

Deamen kreeg bij zijn doop ook nog de namen Leonardus, Ericus en Bernardus. Namen die in de families voorkomen en die heel bijzondere mensen zijn, daarom kreeg Deamen deze namen om op hen te gelijken. De twee peettantes hebben naar Deamen heel uitdrukkelijk gezegd dat zij er altijd voor hem zullen zijn en dat zij als het enigszins kan voor hem klaar zullen staan op momenten dat Deamen het hard nodig heeft. Nadat we de hulp gevraagd hadden bij Maria en haar onze dank gebracht, hebben we met alle mensen uit volle borst het lang zal hij leven gezongen, en natuurlijk was er animo om de doopklok te luiden.

Deamen woont met zijn ouders in de Grevenbichtstraat 71 te Tilburg.

Op Eerste Pinksterdag, 12 juni 2011, kwam **DJAYDEN GRÜNBERG** met zijn ouders, zijn zus Indey, zijn opa's en oma's, met zijn peetouders en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk. Indey wist gelukkig het doopwater te vinden, want anders hadden we met zijn allen onverrichter zaken naar huis moeten gaan. In de Piokapel zit geen kraan waar het water uit komt. Toen Djayden gedoopt werd, stonden alle kinderen rond de doopvont en konden het water goed zien stromen over zijn hoofdje. Maar iedereen was het er wel mee eens, dat het water heel koud was, maar Djayden heeft niet gehuild. Bij de doop kreeg hij de namen Djayden Cornelia Melvin en is hij op een bijzondere manier met mensen verbonden. In een grote stoet gingen we naar Maria om haar te bedanken en te vragen dat zij ook op Djayden heel goed wil letten en hem helpen. Nadat we gezongen hadden werd de doopklok met heel veel liefde geluid.

Djayden woont met zijn zus en zijn ouders in de Generaal Hertzogstraat 13.

Op Vaderdag 19 juni 2011 kwamen drie kinderen, te weten **VIGGO LAVRIJSEN, MORENO VERMEE EN GINO KIVITS** met hun ouders, broertjes en zus, met hun oma's en opa's, en dat waren er heel veel, met hun peetouders en heel veel ooms en tantes en vrienden en vriendinnen naar onze kerk om in onze parochiegemeenschap opgenomen te worden. De hele Piokapel was tot de nok gevuld met hele blije mensen. Viggo is de jongste dopeling, bijna een jaar oud, Moreno is zes jaar oud en Gino bijna negen jaar. Nadat Viggo het kruisje heeft ontvangen, geeft zijn mama, papa, peetooms en opa's en oma's ook een heel persoonlijk kruisje. Zo gaat dat ook met Moreno en Gino, maar die zijn al zo groot dat zij het kruisje van de mensen persoonlijk gaan halen. Viggo werd door zijn peetoom ten doop gehouden, maar Moreno en Gino zijn zo groot dat zij op een krukje gingen staan en hun peetouders hielden hun hand op de schouders. Gelukkig hoefde niemand te huilen. In een hele grote optocht gingen we met onze lichtjes naar Maria om haar te groeten en haar hulp te vragen. Na het lang zullen ze leven moest iedereen de doopklok luiden, ja zelfs de Paters Capucijnen werden er wakker van. Viggo woont met zijn ouders en zus in de Lunterenstraat 63, Moreno woont met zijn ouders en broers in de Landbouwstraat 31 en Gino woont met zijn ouders in de Voerendaalstraat 74, allemaal te Tilburg.

Uit volle borst hebben we gezongen: **LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.**

#### **JONGE MENSEN HEBBEN ELKAAR HUN JA-WOORD GEGEVEN.**



Op vrijdag 17 juni 2011 hebben in onze kerk **MARJOLIJN HACK EN KOEN KOSTEN** elkaar hun ja-woord gegeven. Het was een goed gevulde kerk met zelfs een klas leerlingen van juffrouw Hack. Iedereen was heel benieuwd hoe de bruid er uit zou zien en hoe ze elkaar gevonden hadden. Het was dan ook doodstil tijdens de viering, want niemand wilde iets missen. Koen en Marjolijn hebben voor iedereen die het horen wilde,

maar vooral voor God, gezegd dat zij elkaar steeds proberen te bemoedigen, te bevestigen en het positieve in elkaar proberen te zien. De zondag is vaak gevuld met samen eten, koken en natuurlijk ook lekker eten. Zij hopen bij iedereen een luisterend oor te vinden, maar ook hun deur zal steeds voor mensen open staan. Wij wensen het jonge bruidspaar van harte geluk met hun moedige stap en wensen hen een gezonde en zonnige toekomst.

Het jonge paar woont in het Voldijkje 34 te Goirle.

**LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.**



#### **WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.**

Op zaterdag 4 juni 2011 meldde het Brabants Dagblad op haar voorpagina dat op vrijdagavond 3 juni in het bijzijn van zijn geliefde vrouw rustig en kalm **JAN VAN ROESSEL**, een Tilburgs monument, is overleden. Na een kort ziekbed is Jan in het Elisabeth ziekenhuis van ons heengegaan. Jan, een hele bekende voetballer, begonnen bij Longa, maar daarna overgegaan naar Willem II. Hij heeft ook diverse keren mogen spelen in het Nederlands elftal en heeft menig keer een doelpunt mogen maken. Jan was 55 jaar getrouwd met zijn Louisa van Roessel – van Laarhoven, die hij in totaal 65 jaar gekend heeft. Samen hebben zij lief en leed gedragen, want toen hun dochter Marie-Louise op 30 jarige leeftijd aan leukemie overleed, was dat een hele zware slag voor hen. Louisa heeft heel haar huwelijksleven aan de zijde van Jan gestaan en heeft hem steeds laten genieten van al het moois dat op zijn levenspad kwam. Samen hebben ze vele jaren hun vakantie doorgebracht in Benidorm in Spanje, en het doet dan ook heel goed als je vanuit Spanje blijken van medeleven mag ontvangen. Jan rust nu maar uit, samen met ons Marie-Louise mag je voor Louisa blijven zorgen, omring haar steeds met jullie hulp en steun.

Op zondag 19 juni 2011 kregen we geheel onverwacht het bericht dat **HARRIE HERMANS** in de leeftijd van 81 jaar is overleden. Dat kan niet, gisteren heb ik hem nog gezien op het jeu de boules-terrein van Koningsvoorde. Ook was hij woensdag nog aan het biljarten. En toch is hij op vrijdagavond laat plotseling overleden. Zo loopt het

leven. Harrie een bekende in onze parochie, die alles te voet deed, zo nu en dan gebruikte hij zijn scootmobiel. Hij was altijd druk in de weer, op de eerste plaats voor zijn familie, zijn moeder heeft hij tot het laatst bijgestaan in het Laar, maar hij hielp waar hij kon helpen. Hij had een groentetuin waar hij vele uren in doorbracht, maar als iemand een handje nodig had, dan was Harrie niet te lui. Harrie had een heel speciale band met zijn familie, elk lustrumjaar wilde hij met zijn familie, groot en klein, vieren. En uiteraard was iedereen aanwezig, niemand liet zo'n feestje door zijn neus boren. Harrie was dan blij zo omringt te zijn, maar hij bleef de eenvoudige, rustige binnenvetter. Hij groette iedereen, maar een heel intieme band had hij alleen maar met zijn familie. In 2008 ging hij met onze parochie mee naar Lourdes, al heel vaak had hij het gewild, doch de laatste stap had hij nimmer gezet. Nu zag hij de kans om toch met vertrouwde mensen mee te gaan. Hij heeft er van genoten, nam aan alle activiteiten deel en was nimmer ergens te moe voor. Op dit moment stond hij te twijfelen om op 6 september a.s. met een groep uit onze parochie mee op pelgrimage te gaan naar Israel. Hij was nog steeds aan het twijfelen. Moge hij nu van alle twijfels verlost zijn en voor altijd verenigd zijn met allen die hem zijn voorgedaan. Harrie rust in vrede. Harrie woonde in Steve Bikohof 42.

### Wekelijkse aanbidding.

Ook tijdens de komende vakantietijd gaan we door met ons wekelijks stiltemoment. In de Piokapel willen we elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur bijeenkomen om samen te bidden bij de uitgestelde Eucharistische gave, maar ook de stilte in ons te laten trekken. Het is heerlijk om even niet geplaagd te worden door de computer, de telefoon, door onze alledaagse beslommeringen, maar even te verwijlen bij God en ons zelf. Een heerlijke ervaring, waarbij we u graag uitnodigen, van harte welkom.

Hans Vugs  
diaken-pastor

### Vooraankondiging

Op zondag 18 september is er een bijzondere viering.  
Om 15.00 uur is er een **Pio-lof**.



### Intenties in de Gerardus Majellakerk

<b>juli</b>		
vr. 1 juli	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 2 juli zo 3 juli	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Maria van Trier-v.d. Hout Coleta Priems-Hendriks Bert en Riet Edel Uit dankbaarheid Albert van Lierop
za 9 juli zo 10 juli		Ineke Vugs- van Etten Jan van Mierlo Rikie van Lieshout-Snoeren Ad Aarts vw. 20 <sup>ste</sup> jaargetijde
di. 12 juli	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
za. 16 juli zo. 17 juli	17.30 uur 10.00 uur	Toon Oomens
za 23 juli zo 24 juli	17.30 uur 10.00 uur	José Schoormans- de Cock v.w. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde Ineke Vugs- van Etten

		Toos van den Heuvel- Hoeckx Riet de Bresser-Ketelaars Ilse Meijers
za. 30 juli zo. 31 jul	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten
<b>Intenties in Koningsvoorde</b>		
za. 2 juli	19.00 uur	
za. 9 juli	19.00 uur	Jan van Mierlo
za. 16 juli	19.00 uur	
za. 23 juli	19.00 uur	Toos van den Heuvel-Hoeckx Riet de Bresser-Ketelaars
za. 30 juli	19.00 uur	

### Intenties van augustus

#### Kerk:

vr. 5 aug.	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 6 aug zo 7 aug	17.30 uur 10.00.uur	Coleta Priems-Hendriks 1 <sup>ste</sup> jgt. Henk van Riel, 1 <sup>ste</sup> jgt. Ineke Vugs-van Etten Maria van Trier-van den Hout Bert en Riet Edel
di. 9 aug	10.30 uur	Pio-morgen
za. 13 aug zo. 14 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Toon Oomens Jan van Mierlo Rinie van Lieshout-Snoeren
za. 20 aug zo 21 aug	17.30 uur 10.00 uur	Toon Oomens

za. 27 aug. zo 28 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Toos van den Heuvel –Hoeckx vw. 1 <sup>ste</sup> jgt. Ineke Vugs- van Etten Jan van Mierlo
---------------------------	------------------------	---

### Koningsvoorde augustus:

za. 6 augustus	19.00 uur	
za. 13 augustus	19.00 uur	Jan van Mierlo
za. 20 aug.ustus	19.00 uur	
za. 27 augustus	19.00 uur	Jan van Mierlo Toos van den Heuvel- Hoeckx vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde

### Geheugensteuntjes

#### Juli:



vr. 1 juli	10.30 uur	Eerste Vrijdag
zo. 3 juli	10.00 uur	<b>Kindernevendienst</b>
ma 4 juli	11.00 uur	Pastorale werkgroep
wo. 6 juli	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 7 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 7 juli	19.30 uur	Bijbelgroep Riet
do. 7 juli	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 ( Hans)
di. 12 juli	10.30 uur	Pio-morgen
do. 14 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 14 juli	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 ( Hans)
do. 21 juli	10.00 uur	<b>Koffie-ochtend</b>
do. 21 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 28 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel

## Augustus

wo. 3 aug.		<b>Geen doopvoorbereidng</b>
do. 4 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
vr. 5 aug.	10.30 uur	Eerste vrijdag
di. 9 aug.	10.30 uur	Pio-morgen
do. 11 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 18 aug.	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>
do. 18 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 25 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
vr. 26 aug.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
za/zo 27/28 augustus	na de vieringen	Mivacollecte

## Vakantie



*Je hoeft er niet op uit te gaan.  
Zo kan het ook!*

## Vakantieperiode

In de maanden juli en augustus gaan veel mensen op vakantie. Het kerkelijk werk gaat gewoon door, al zijn een aantal activiteiten niet gepland. In juli komen de Bijbelgroepen wel één keer bijeen, de kinderbijbelgroep niet. In augustus geen Bijbelbijeenkomsten.

De koffieochtenden, Pio-morgen, en aanbidding op donderdag en natuurlijk de weekendvieringen gaan gewoon door.

De doopvoorbereiding is wel in juli, maar niet in augustus. Houd daar rekening mee als u uw kindje in augustus/begin september wilt laten dopen. U bent dan welkom op de voorbereidingsavond op woensdag 6 juli.

Alle zangkoren gaan na een jaar klaar staan ook een maandje met vakantie. In september en sommigen al half augustus, zingen ze weer met volle borst.

Natuurlijk trekken velen van u er ook enkele weken op uit: naar de camping in eigen land of een eindje over de grens. Maar ook de thuisblijvers wensen we een rustige tijd en zonnig weer om te kunnen genieten van een terrasje of met een kopje koffie in de tuin of op het balkon.

Riet van Overbeek

## Maria ten Hemelopneming: 15 augustus



Gedurende het jaar vieren we heel wat feesten ter ere van Maria, zelfs twee maanden zijn Mariamaanden: mei en oktober.

Ook kerken en kapellen zijn naar haar genoemd.

Misschien vindt u het wat overdreven, maar

het toont wel aan dat de moeder van Jezus een grote rol speelt in onze christelijke geloofsbeleving. In elke kerk en kapel worden veel kaarsjes gebrand om haar hulp in te roepen.

Het feest van Maria ten Hemelopneming in een van de grote feesten, vroeger zelfs een vrije dag. In veel landen is dat nog zo.

In de bijbel is niets te vinden over de dood en de ten hemelopneming van Maria. We weten ook niet waar ze is gestorven. Was het in Jeruzalem of mogelijk in Ephese, waar ze misschien met de apostel Johannes na de dood van Jezus is heengegaan. Daar is nog altijd een kapelletje, wat gebouwd zou zijn op de plaats van het huisje van Maria.

Op het concilie van Ephese in 431 kreeg Maria de titel van Theotokos (Moeder van God).

In 582 werd de feestdag van het Ontslapen van Maria door keizer Mauritius officieel ingevoerd in Byzantium. De Westerse kerk (Rome) heeft dit in de 7<sup>de</sup> eeuw overgenomen, maar met de naam Maria ten Hemelopneming. In 1950 kondigde Paus Pius XII het dogma van Maria ten Hemelopneming af.

Riet van Overbeek

## MIVA-collecte

Op **29 en 30 augustus** wordt er na de vieringen in de kerk gecollecteerd voor de MIVA. Deze organisatie zet zich in voor vervoersmiddelen in derde wereldlanden, zoals Sierra Leone en Kameroen in Afrika.

Om een voorbeeld te geven: Drie krachtige vrouwen zetten zich daar in voor andere vrouwen en meisjes. Zuster Philomena gaat 's nachts de straat op om straatmeisjes te helpen. Ze helpt ze aan onderdak en een plaatsje op school. Het bezitten van een auto is daarbij onontbeerlijk. Ook Gladys uit Sierra Leone stimuleert meisjes om naar school te gaan en zorgt voor schoolgeld en boeken. Esther uit Kameroen helpt vrouwen om in groepsverband kleine bedrijfjes op te richten, o.a. voor het kweken van slakken. Ook ontfermt ze zich over de weeskinderen die hun ouders verloren ten gevolge van de ziekte aids. Deze vrouwen en de vele elders die zich inzetten voor anderen hebben goede vervoersmiddelen nodig, waar ze zelf geen geld voor hebben en ook andere financiële middelen om hun werk te kunnen doen. Geef met gulle hand aan de collectant.

Riet van Overbeek

## De nieuwe parochie



Er wordt nog steeds aan gewerkt om de nieuwe parochie 'De Goede Herder', waar ook wij binnenkort toe behoren, zo spoedig mogelijk te kunnen openen.

Er ontstonden werkgroepen rond de vier speerpunten: huwelijk en gezin, roeping en vorming, kerk en samenleving, jeugd en jongeren.

Maar ook nu worden er door de verschillende werkgroepen rond de vier speerpunten al initiatieven tot samenwerking genomen.

Onlangs kwam de werkgroep kerk en samenleving bijeen en heeft een plan opgezet voor gemeenschappelijke rouwverwerking.

In de toekomst komen jonge mensen die een kerkelijk huwelijk willen sluiten enkele keren samen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op deze grote stap. Aanleiding hiertoe was mede de cursus 'Theologie van het Lichaam', waar een dertigtal mensen aan hebben deelgenomen. De huwelijksvoorbereiding zal ook hierop gebaseerd zijn.

Een aantal jongeren hebben dit jaar weer het H. Vormsel ontvangen. Zij worden uitgenodigd voor een vervolg. Samen kunnen ze zich dan blijven bezinnen op wat het voor hen betekent om christen te zijn.

In de kerk van het Heike zijn regelmatig Taizé-vieringen en komen mannen en vrouwen bijeen om zich te bezinnen op de zin van hun leven. Iedereen is daarbij welkom. (zie de website van parochie Binnenstad).

Al deze zaken zijn niet nieuw en kunnen in feite ook in de kleine parochies, maar het aantal deelnemers is dan te klein om groepen te vormen. We hebben elkaar nodig om op de ingeslagen weg door te gaan en meer vitaliteit te realiseren voor de toekomst.

Riet van Overbeek

**Vrede mag hier van hand tot hand; vrede wil thuis zijn in ieder land; vrede van mens tot mens, Gods hartewens.'**

## Menne Vakkaansie

Oh, ik ben ok is mee vakkaansie gewist.  
Jé, en niemand wilde men geleuvve.  
Hil ver ben ik nie gegaon  
Blèèf tog nog liever dicht bij huis.  
Verveel 't me,  
dan ben ik zo wir thuis.  
Ik ging ons mooi Limburg is bezoeken.  
Wè is 't tog un mooi gebied.  
En het laandschap degge daor dan ziet.  
Ge heurt het gezang van de veelle vogels.  
En je geniet ok nog van de pèèrse hei.  
Limburg, wè zèèdde gij tog un mooi gebied.  
Jao, ik zeg het zo dikkels en aaltijj.  
Ge heurt zo dikkels,  
ge wit wel die zachte géé.  
En ok het Limburgse lied,  
dan brulde tog mar mee.  
Menne vakkaansie jè, die is wir vurbij.  
Ik heb er van genootte.  
't Was geweldig vur mij.  
Tog denk ik wellis aon Limburg,  
die schoonne plek.  
Mar zeg tog nog efkes:  
'k slaop liever in m'n èègge bed.

*Hein Libregts*



## Belangrijke gegevens

**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361



### Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

### Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

### Parochieblad "De Brug"

Kopij vóór 20 augustus middels e-mail adres:  
[parochie.lgm@xs4all.nl](mailto:parochie.lgm@xs4all.nl) of in brievenbus van de kerk.  
website: [www.parocheilgm.nl](http://www.parocheilgm.nl)  
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen  
Jos Peeters  
Riet van Overbeek