



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>KBO-Trouwlaan zoekt Penningmeester</p>	<p>Koffie ochtend Donderdag 21 januari 10:00 tot 12:00 uur</p>
<p>Kindernevendienst Zondag 3 januari om 10:00 uur</p>	<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 31 december. 7, 14, 21, 28 januari van 16:00 tot 17:00 uur</p>

KERSTMIS 2015

Zetten we dit jaar de kerststal nog neer, vader? Of doen we alleen maar een boom?

Jan antwoordt: ik kijk efkens teevee, wat is er nu weer?

Je ziet maar, zegt vader dan sloom.

Wat zal ik doen, het was toch wel mooi, met die herders, ezel en os, mijmert moeder Mien.

En op het dakje wat kunstsneeuw en wat hooi, het kribbetje, Maria en Jozef in het mos.

Ja, maar waar staat dat ding ook al weer, je zult zien, de helft is al stuk en de doos staat natuurlijk helemaal achteraan op de vliering.



Wat een rommel, en ik heb het al zo druk!

Vader Jan zegt: laten we maar fijn een boom doen, dat geeft toch ook al genoeg sfeer. Langs de muren hangen we nog wat groen, en dan zetten we de kerststal wel weer een ander jaar.

Hoor ik verkondig u een blijde boodschap, heden is geboren een kerstboom met een piek!

Is dat de nieuwste kerstgrap?

Of spreek hier onze gevoelstragiek?

Natuurlijk kunnen mensen Kerstmis vieren zonder een stal, want die stal is tenslotte niet de reden van ons kerstfeest.

Maar bedenk ook dat u geen kerst viert om een piek of een bal, maar om: **DE GEBOORTE VAN DE VORST VAN DE VREDE.**

Daarom wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar

Hans Vugs,
diaken-pastor.



UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 6 december 2015 kwamen hele vriendelijke en blijde mensen onze kerk binnen, om aanwezig te zijn bij de opname in onze geloofsgemeenschap van **KYANA-MAY WELHOUS** en **D-SHAWN WELHOUS**, zus en broer van elkaar. Keurig netjes in een mooie witte jurk en een mooi wit pak kwamen zij parmantig onze Piokapel binnengestapt met hun papa en mama Kayleigh Welhaus en Lardine Hodge, samen met opa's en oma's en zelfs een super-oma, ooms en tantes, met de peetoom Shanon Welhaus en peettante Eliamar Trinidad, met vriendjes en vriendinnetjes. Papa vertelde ons heel duidelijk hoe zij aan die prachtige namen voor hun schatten zijn gekomen. Plechtig hebben papa en mama te kennen gegeven dat zij alles op alles willen zetten om hun kinderen met liefde en genegenheid en met veel beleid willen begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Peetoom Shanon en peettante Eliamar hebben ook heel duidelijk en hoorbaar aan hun petekinderen en aan allen die het horen wilden, gezegd: dat hun petekinderen te allen tijde welkom zijn en van tevoren geen afspraak hoeven te maken. De aanwezige vrienden hebben gezegd om met Kyana-May en D-Shawn te zullen spelen en zelfs Kyana-May mag tegen zijn voetbal aan trappen. Heel geïnteresseerd luisterden ze naar het verhaal van Jezus en daarna hebben



we samen gezocht naar alles wat we bij de doop nodig hebben. Een heel mooi dak hebben we met zijn allen gemaakt boven deze twee dopelingen en God gebeden dat Hij hen, maar ook ons allen wil begeleiden op onze weg door het leven. Papa en mama en peetoom en peettante hebben hun geloof uitgesproken en papa en mama hebben beaamd dat zij graag in dat geloof hun kinderen wilden laten dopen. Heel lief keek Kyana-May toen zij boven op de stoel, hangend boven de doopvont, het ijskoude water over haar voorhoofd voelde stromen. D-Shawn gaf geen kik, noch verschrok van dat koude water, terwijl de peettante hun hoofd na de doop heel lief afdroogde. Allebei kregen ze een kruisje met Chrisma-olie, gewijd door onze bisschop, op hun voorhoofd. Daarna maakte de peetoom de beide doopkaarsen aan en in opdracht van de dopelingen kreeg iedereen een beetje van de nieuwe vuur dat zij ontvangen hadden. Nadat we samen het Onze Vader hebben gebeden, zijn we in een plechtige processie naar Moeder Maria gegaan, uiteraard gingen de dopelingen voorop. Maria hebben we bedankt voor deze lieve kinderen, maar haar gebeden dat zij hen en ons allen begeleid op de weg door het leven.

Natuurlijk hebben we uit volle borst het lang zullen zij leven gezongen en de doopklok geluid. Dat ging goed hard. Kyana-May en D-Shawn wonen met hun ouders in de Neptunusstraat 10.



WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

In de nacht van 14 november 2015 hebben we in alle stilte en rust moeder en oma **ANS VAN DER WAAL - VAN DE WATER** uit handen moeten geven. Ons moeder en oma heeft de hele mooie leeftijd van 102 mogen behalen, waarvan heel veel jaren in een goede gezondheid. Daar zijn wij de Heer van het Leven heel dankbaar voor. De grootste moeilijkheid begon toen zij in St. Jozefzorg gevallen was en vrij snel daarna noodgedwongen moest verhuizen naar

Koningsvoorde. Zij had de grootste moeite om de regie van haar leven uit handen te moeten geven. Alles te moeten vragen aan een ander, terwijl zij dit bijna 100 jaar zelf heeft mogen doen. Blij vertelde zij steeds over haar kinderen, trots op het mooie gezin van der Waal. Heel



hard heeft zij met vader gewerkt in hun bedrijf en daarnaast deed zij ook nog het huishouden. Moeder was wel een kind van haar tijd, opgevoed in de tijd van de Wereldoorlogen, waar de waarden en normen in elk mens gebeiteld werden. Ook in het gezin van de Water. Dat heeft zij ook over gebracht op haar kinderen, maar die zijn er door gehard. Met veel plezier kijkt iedereen terug op hun jeugd en de vele jaren daarna. Moeder kon niet uitverteld komen over de viering van haar 100^{ste} verjaardag. Zij bloosde nog als zij het later weer opnieuw



vertelde, dat hebben ze allemaal voor mij gedaan. Toen zij 102 jaar jong mocht worden hebben de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen dit in hun ogen heel bescheiden gevierd, maar toen moeder en oma 's avonds thuis gebracht werd door de kinderen, en ik heel onverwacht daar binnen kwam met de communie, was zij heel dankbaar voor die hele mooie dag. De kleinste attenties, waren voor haar ontzettend groot. Zij genoot dat de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met de regelmaat bij haar binnen kwamen, heel onaangekondigd stonden ze bij haar in de kamer. Een verrassing! Moeder heeft voor haar grote gezin, dat steeds groter werd steeds een moeder en oma mogen zijn. Iedereen was bij haar welkom en mocht zijn of haar verhaal bij haar vertellen. Tot op het laatst kende zij iedereen bij naam, geen enkel spatje van vergeetachtigheid was er te bespeuren. Moeder en oma, dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan, rust nu maar uit in Gods eeuwige woning, maar blijf met onze pap ons allen begeleiden op onze weg door dit leven.

Op 30 november 2015 is in het Elisabeth verpleegtehuis in Goirle te midden van de kinderen in alle rust overleden: **MIETJE BREKELMANS**. Mietje mocht de leeftijd van 84 jaar behalen. Op zondagavond waren we allemaal bijeen om haar de ziekenzegen te geven, een moment waarop wij ieder persoonlijk haar dank je wel hebben mogen zeggen voor alles wat zij voor ons gedaan heeft. En dat was niet niets. Want we hebben het haar niet altijd even



gemakkelijk gemaakt en nu kunnen we zeggen: moeder het was heel terecht dat u ons op onze kop hebt gegeven. Zo zijn we geworden tot die mensen die wij nu zijn. We herinneren ons nu nog steeds die aaien die u ons over onze bol gaf, die schouderklop dat wij het goed hadden gedaan, die lieve woordjes die u ieder van ons persoonlijk gaf als we in bed stapten. Het zijn allemaal tekenen dat u onze moeder en oma bent. Bij ons was het altijd een huis van gezelligheid, iedereen mocht binnen komen en als we gingen eten, dan mocht ook jij je knieën onder tafel steken. Er was altijd plaats in de herberg. Bingo was het woord van ons moeder en oma, als het kon en het er financieel er aan zat dan ging ze elke avond. Tussen de mensen zijn, het laatste nieuws weer horen, en als het kon ook nog graag iets winnen, maar dat laatste was niet het belangrijkste. Dienstbaar was het leven van ons mam en oma, klaar staan voor de ander en dat heeft ze ons ook voorgeleefd. Bij oma mochten we allen zijn die we waren. We hoefden niets anders te doen dan normaal en ons oma luisterde naar onze verhalen, die we stilletjes bij haar vertelde. Haar vriend Jan was een steun en toeverlaat voor haar. Als hij bij je binnenkwam, als hij er zo maar kwam buurten, maar ook als jullie samen naar de danspartijtjes gingen, dan bracht hij door zijn aanwezigheid en nabijheid rust en gezelligheid. Mam, moeder, oma en oma Mietje dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan en betekend hebt, rust nu maar uit, maar blijf vanuit de hemel ons allen, groot en klein, begeleiden op onze weg door het leven.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.



Ons Kerstprogramma



Maandag 21 december

19:00 uur Boeteviering Koningsvoorde

Dinsdag 22 december

19:00 uur Boeteviering in de kerk

Donderdag 24 december:

19:00 uur: kerstviering Koningsvoorde met koor Friends

19:30 uur: kerstviering met jongerenkoor

22:00 uur: kerstviering met gemengd koor

Vrijdag 25 december:

10:00 uur: kerstviering met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

Zaterdag 26 december:

10:00 uur: Fucharistieviering met samenzang

19:00 uur viering Koningsvoorde met samenzang

Zondag 27 december:

10:00 uur Fucharistieviering met samenzang

Donderdag 31 december:

19:00 uur Oudejaarsviering Koningsvoorde

19:00 uur Oudejaarsviering met samenzang

Vrijdag 1 januari:

10:00 uur Fucharistieviering met herenkoor

Zaterdag 2 januari:

17:30 uur Fucharistieviering met samenzang

19:00 uur Fucharistieviering Koningsvoorde met samenzang

Zondag 3 januari:

10:00 uur Fucharistieviering met dameskoor



Mijn nieuwjaarswens.

Wij laten een jaar achter ons.
Wij laten het achter met zijn vele dagen,
met zijn arbeid en met zijn zorgen,
met zijn ontgoochelingen en met zijn bitterheden,
met de plannen die wij hadden en
waarvan misschien niets of niet alles geworden is.
Wij laten het achter met onze schuld,
met ons tekortschieten,
met alles wat we van dit jaar gemaakt hebben.
Maar, dit jaar is niet uitgewist en vergaan,
doordat wij er afscheid van nemen.
We moeten eigenlijk zeggen,
dat het voorbije jaar,
het behouden jaar,
het blijvende jaar is.
De jaren die wij geleefd hebben zijn onze jaren.
Of de jaren die wij tegemoet gaan
ook onze jaren zullen zijn,
dat weet God alleen
dat weten wij niet.
Ook behoort het verleden,
en wij kunnen hopen en wensen,
dat God ons nog veel toekomst in dit leven zal schenken,
dat ook door het Zijne daardoor het onze wordt,
dat het blijft, terwijl het schijnt voorbij te gaan.
Zalig Nieuwjaar.
Hans Vugs, diaken-pastor



HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID.



Op 8 december 2015 opende onze paus Franciscus het jaar van barmhartigheid. Wat moet ik daar mee? Het evangelie van Lucas verhaalt ons de volgende zin : "Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is" (Lc 6,36). Dat is voor onze paus, zeker in deze rumoerige tijd, het uitgangspunt waarom hij iedereen oproept om in het komende jaar BARMHARTIG te zijn. Barmhartig houdt in: dat wij een warm hart hebben voor iedereen. De bijbel verduidelijkt dit door de zeven werken van barmhartigheid met naam en toenaam te noemen:

1. De hongerigen te eten geven
2. De gevangenen bezoeken
3. De naakten kleden
4. De dorstigen te drinken geven
5. de doden begraven
6. De vreemdelingen onderdak bieden
7. De zieken verzorgen

In de komende 7 maanden willen we één van deze werken van barmhartigheid centraal stellen. In december 2015 zal dat zijn de hongerigen te eten geven. In de maand januari 2016 zal dat zijn rondom de gevangenen bezoeken. Ik zie en hoor iedereen al kijken, moeten wij de gevangenis in. In mijn preek van 13 december 2015 heb ik gezegd niets moet, alles mag. Zo ook de gevangenen bezoeken, wij willen dat in deze tijd schriftelijk doen. We gaan na de eucharistieviering van zondag 9 januari 2016 gereed staande kaarten ondertekenen en worden dan naar gevangenen gestuurd. Dus het is helemaal niet moeilijk, maar we zijn wel heel concreet even met de gevangenen bezig. En dat is



de bedoeling van onze paus Franciscus. Het logo van het jaar van Barmhartigheid ziet u hierboven volledig afgedrukt. En duidelijk ziet u dat Jezus Christus, de gekruisigde, u ziet de vier kruiswonden, een mens op de schouders draagt. Opvallend is dat het rechteroog van de Goede Herder en het linkeroog van de gedragen mens in elkaar overlopen. Hiermee geeft de ontwerper van dit logo aan: dat Christus ziet met de ogen van de mens, maar dat op zijn beurt de mens mag zien met de ogen van Christus. Mogen wij in de komende maand, maar ook steeds daarna onze medemens met warme belangstelling, met hulp en goedheid omringen. Dan zijn wij barmhartig zoals de Vader. Heel veel kracht en doorzettingsvermogen.

Hans Vugs, Diaken - pastor.

Gezocht : Penningmeester

voor de KBO-TROUWLAAN

Nu onze penningmeester om gezondheidsredenen zijn taak heeft moeten neergeleggen, zijn wij op zoek naar een opvolger. Bent u dat of kent u iemand die deze taak op zich zou willen nemen, dan bent u van harte welkom in ons team. Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw Zoontjens, onze voorzitter, via zoontjensdiny@home.nl of 013-570 52 38



Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



24 december	19:30	Ineke Vugs-van Etten vw
24 december	22:00	jaargetijde
25 december	10:00	Frans van Etten vw 1 ^{ste}
26 december	10:00	jaargetijde
27 december	10:00	Tiny Weyers-van Pelt Piet Weyers Rob van den Bosch Mevr van de Berg-Brouwers vw jaargetijde. Lieneke Gerrits-van Dommelen Eugène Stassen Frans Bastings Conny van Aarle vw 1 ^{ste} jaargetijde Rita van Gool-Kos vw verjaardeg Fans en Rosa van Beurden- Diepstraten Marianne Verburg-van Assouw



		<p>Ouders Bastings-Bertens Riet Bastings Wim van de Ven Wil Looymans-Bastings Ad Bastings Ouders Beelen-Kafoe Ad van Dijk Annelies van Dijk-Beelen Ouders Smolders-van Lieshout Gonnie van de Heuvel-Vissers Pierre Otten Ouders Hultermans Ouders van Hautum</p>
<p>31 december 1 januari</p>	<p>19:00 10:00</p>	<p>Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten. Ineke Vugs-van Etten. Loen van Dooren vw sterfdag Klaas</p>
<p>2 januari 3 januari Kindernevendienst. Dameskoor</p>	<p>17:30 10:00</p>	<p>Lieneke Gerrits -van Dommelen vw 1^{ste} jaargetijde Riet van Gils-Augustijn vw 1^{ste} jaargetijde. Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten. Eugène Stassen An Boogers-Schapendonk Ineke Vugs-van Etten Fien Hultermans-van Hautum Nelly Verhagen vw jaargetijde. Piet van Loon vw verjaardag. Toos Haers-van den Hout Marianne Verburg- van Assouw</p>



9 januari 10 januari Herenkoor	17:30 10:00	Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Ineke Vugs-van Etten Cees Reichwein Emiel den Biesen vw jaargetijde Walther den Biesen
16 januari 17 januari Dameskoor	17:30 10:00	Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Ineke Vugs-van Etten Fien Hultermans-van Hautum Loen van Dooren vw verjaardag vader Piet van Loon vw jaargetijde Marianne Verburg- van Assouw
23 januari 24 januari Herenkoor	17:30 10:00	Anneke Kremers-van Raak 1 ^{ste} jaargetijde Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten. Ineke Vugs-van Etten Oma Hultermans vw jaargetijde. Cornelia van Riel-v.d. Zanden
30 januari 31 januari Dameskoor	17:30 10:00	Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten. Ton Moeskops vw 60 ^{ste} trouwdag Ineke Vugs-van Etten Fien Hultermans-van Hautum Toos Haers-van den Hout Marianne Verburg- van Assouw



Geheugensteuntjes

Maandag	21 dec	19:00	Boeteviering Koningsvoorde
Dinsdag	22 dec	19:00	Boeteviering Kerk
Donderdag	24 dec	19:00	Kerstviering Koningsvoorde
Donderdag	24 dec	19:30	Kerstviering met jongerenkoor
Donderdag	24 dec	22:00	Kerstviering met gemengdkoor
Vrijdag	25 dec	10:00	Kerstviering met herenkoor
Vrijdag	25 dec	15:00	Kindje Wiegen
Zaterdag	26 dec	10:00	Eucharistie met SZ
		19:00	Viering Koningsvoorde met SZ
Zondag	27 dec	10:00	Eucharistie met SZ
Donderdag	31 dec	19:00	Eucharistie met SZ
Donderdag	31 dec	19:00	Oude jaarsviering KV met SZ
Vrijdag	1 jan	10:00	Eucharistie met herenkoor
Zaterdag	2 jan	17:30	Eucharistie met SZ
Zaterdag	2 jan	19:00	Eucharistie KV met SZ
Zondag	3 jan	10:00	Eucharistie met dameskoor, kindernevendienst
Maandag	4 jan	20:00	Ouderavond 1 ^e Communie
Woensdag	6 jan	20:15	Doopvoorbereiding
Donderdag	7 jan	16:00	Stille aanbidding
Donderdag	7 jan	20:00	Bijbelgroep Jan Sloot
Dinsdag	12 jan	10:30	Pio morgen
Woensdag	13 jan	13:30	Communie voorbereiding
Donderdag	14 jan	16:00	Stille aanbidding
Donderdag	14 jan	20:00	Bijbelgroep Hans
Woensdag	20 jan	13:30	Communie voorbereiding
Donderdag	21 jan	10:00	Redactievergadering "de Brug"
Donderdag	21 jan	10:30	Koffie ochtend
Donderdag	21 jan	16:00	Stille aanbidding
Donderdag	28 jan	16:00	Stille aanbidding



Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 - 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Pio-kerk

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kerk

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór 19 januari middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning

