



Parochie  
**Lidwina Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap



## God wacht op een wonder!

**Een leven lang kunnen we wachten  
uitkijken naar een goede samenleving.  
Maar toch verdwalen zo vaak onze gedachten  
goede economie, boven vrede en vergeving.  
Als alles op het ik gericht is,  
en we elkaar niet zien als schepsel serieus,  
dan is vooruitgang fout en mis  
en kerstmis alleen een wassen neus.  
Ja recessie nu! in onvrede even wachten  
op een wonder minder worden onze wensen.  
Gun elkaar dan toch deze kerstgedachten  
misschien verwacht God wel wonderen van mensen!  
Want alleen van vrede op aarde zingen  
kerstnachtvierden, licht aansteken, o wat fijn!  
God wil dat wij boven alle dingen  
een instrument van vrede zijn!**

## KERSTMIS 2013.

Weer zijn er 365 dagen voorbij gesneld.  
Weer mogen wij elkaar een mooi en  
gezegend Kerstfeest toewensen.  
Weer een gezond en zonnig Nieuwjaar.  
Weer danken we God en elkaar  
voor alle vreugdevolle momenten  
maar ook zitten we te midden van een lege plek,  
die niemand kan vullen  
en die elk jaar zwaarder en leger wordt.  
Maar samen gaan we door



en proberen elkaar zo goed  
mogelijk te  
ondersteunen én te  
bemoedigen.  
Een taak die we allemaal  
zonder een uitzondering  
hebben ontvangen van dat  
Kind dat ook nu weer  
wordt geboren in een arme  
stal. Ook nu is er voor Hem

geen plaats  
en wil Hij toch te midden van ons zijn.  
Zo wil Hij zijn Boodschap van dienstbaarheid  
en nabijheid gestalte geven.  
Mogen wij ons daarvoor openstellen.  
Mag Kerstmis voor u een vreugdevolle  
en vreedevolle tijd zijn  
en mag 2014 een jaar worden vol  
gezondheid en zonschijn.

Hans Vugs, diaken-pastor.



## IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 8 december 2013 werd onze Piokapel geheel gevuld met hele blije mensen die bijeenkwamen om getuigen te zijn van de opname van **JAYTHAN FRANS** in onze geloofsgemeenschap. Hij werd vergezeld door zijn moeder Ginetti Frans, opa's en oma's, zijn peetoom Clifford Frans en peettante Francymar Clemens en natuurlijk heel veel vriendjes en vriendinnetjes van Jaythan. Jaythan kreeg bij zijn doop de namen: Jaythan Stephan Supriano, en daarmee gaf zijn moeder aan dat hij geen eenling is maar door vele mensen met elkaar is verbonden. Hij heeft ook het kruisteken van Jezus ontvangen en ook zijn moeder, peetoom en peettante en de opa's en oma's hebben hem dat teken gegeven. Zijn peetoom en peettante hebben heel duidelijk aan Jaythan gezegd dat hij altijd bij hen welkom is, dat hij niet eerst hoeft te bellen, maar dat als ze thuis zijn altijd bij hen binnen mag komen. Na het verhaal van Jezus, waarin Hij tegen alle grote en kleine mensen zegt: je moet steeds samen delen en spelen, niemand moet je buiten sluiten. Daar was iedereen het mee eens en ze gaan het de komende periode in praktijk brengen. Na zijn doop, en het ontvangen van het kruisje met Heilige Chrisma, heeft zijn peetoom zijn doopkaars aangestoken. Maar hij heeft dat ook direct uitgedeeld aan alle kinderen en hun wat van zijn heilig vuur doorgegeven. Na het bidden van het Onze vader zijn we in een grote optocht naar Moeder Maria gegaan, daar hebben de kinderen hun lichtje neergezet en hebben we samen gebeden dat Maria steeds Jaythan met haar goedheid en liefde zal omringen en natuurlijk ons allemaal. Na het zingen van het Lang zal hij leven werd maar al te graag de doopklok geluid, het was een geluid dat tot op de Heuvel was te horen. Jaythan woont met zijn moeder Ginetti in de Dr. Nolensstraat



Op zondag 15 december 2013 kwamen heel veel mensen naar de Gerardus Majellakerk om **SYLVANO KLASSEN** te laten dopen. Natuurlijk had hij zijn papa, Sylvester Klasen en zijn mama, Shirley van Horen meegebracht en zijn grote zus Shaviënna. Aan het begin van de doopviering heeft Shaviënna met behulp van haar peettante haar doopkaars nog eens aangestoken, want toen zij vorig jaar gedoopt werd heeft zij haar doopkaars gekregen om die brandend te houden. En daarom vandaag maar weer eens aangemaakt. Papa Sylvester wist te vertellen dat zij de naam Sylvano voor een jongen al gereed hadden bij de geboorte van Shaviënna, maar dat was een meisje en nu was het niet moeilijk. Verder kreeg Sylvano de namen Paulus Wilhelmus, vernoemd naar de beide opa's. De peetoom Kevin Klasen en de peettante Rachel Oerlemans hebben plechtig tegen Sylvano gezegd, dat zij altijd een luisterend voor voor hem willen zijn. Het verhaal van Jezus werd door de aanwezige kinderen goed beluisterd en ook de grote mensen kregen nog een boodschap mee. Toen Sylvano werd gedoopt waren alle ogen op hem gericht, maar hij gedroeg zich als een grote knaap en gaf geen kick. Toen hij die mooie doopkaars had ontvangen en zijn peetoom Kevin deze aan de groet Paaskaars had aangemaakt, kregen ook alle kinderen een beetje van zijn vuur. Na het Onze Vader zijn we in een opstoet naar de grote kerk gegaan naar het beeld van onze Moeder Maria. Daar hebben we samen gebeden dat ook Maria hem en ons allen zal bijstaan op onze weg door het leven. Daarna hebben we lang zal hij leven gezongen en werd door heel veel kindjes de doopklok geluid. Vorig jaar waren Sylvester en Shirley met Shaviënna naar Tilburg gekomen om de familie ter wille te zijn en dat zij met hun drieën de reis naar Nederland zouden maken, maar nu zeiden ze we komen wel naar Tilburg, maar wie wil feesten die moet maar mee gaan naar België.



Sylvano en Shaviënna wonen met hun papa en mama in de Roeststraat te Arendonk.

OP diezelfde middag kwam **PRESLEY VAN ERP** in een prachtig pak met een echte platte pet naar onze kerk. Ook zijn papa en mama Santin en Brenda van Erp – van Beurden, maar ook zijn oudere zussen Charissa en Ilona waren meegekomen. Maar niet vergeten de opa's en oma's en overgrootopa, de peetoom Kemmerun van Erp, de peettante Angela Meiling en ooms en tantes en natuurlijk veel vriendjes en vriendinnetjes. Zijn mama was een grote fan van Elvis, dus zo kwam hij aan die voornaam. Maar bij de doop kreeg hij de doopnamen: Presley, Santin, Michael, Marinus, Gerardus. Toen de papa al die namen opnoemde werd er wel gezegd, dat is heel katholiek, we hopen dan ook dat hij door zijn ouders en al die mensen die in zijn naam vernoemd zijn hem zullen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid, niet alleen door alles te leren, maar ook hem vertellen van Jezus Christus, wat de boodschap van Hem is. Ook Charissa en Ilona mochten met behulp van hun peetouders hun doopkaars weer eens aansteken. In de kerk van Jezus gaat het helemaal niet over dik en dun, alleen maar dat je er bent en bij hoort, dus je bent niets meer als je een dikke doopkaars hebt gekregen en zeker niets minder als je een dunne kaars hebt ontvangen. Als je maar voor alle mensen licht, warmte en gezelligheid wilt zijn. Presley werd door zijn peettante ten doop gehouden en zijn papa mocht zijn hoofdje na de doop met een handdoek afdrogen. De kinderen die mochten voelen hoe koud het doopwater was, hadden toch wel wat medelijden met Presley, dat hij zo'n koud water over zijn hoofdje had gekregen, maar ja hij had niet gehuild en gaf zelfs geen kick van schrik. We zijn met allen naar Maria gegaan in de kerk en hebben ook daar samen gebeden voor Presley dat Moeder Maria hem op zijn levensweg mag begeleiden.



Presley woont met zijn zussen en zijn papa en mama in de President Steijnstraat te Tilburg.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

## Ouderavond 1<sup>ste</sup> Communie:

13 januari 2014 20.00 uur. Op die avond wordt door uw aanwezigheid uw aanmelding definitief. De ouders die hun kind al middels een mail hebben aangemeld, krijgen vanuit de parochie een uitnodiging voor deze avond, de andere kinderen krijgen een brief middels de school of van een van onze leden van de Werkgroep Eerste Communie. De datum van de Eerste Communie is 18 mei 2014 om 10.00 uur.



## *Bijzondere data:*

### *Stanbidding*

*Op donderdag om 16.00 uur, echter niet op  
26 december, tweede Kerstdag'*

### *Kindervevendienst:*

*op zondag 5 januari om 10.00 uur*

### *Piomorgen*

*op dinsdag 14 januari 10.30 uur*

### *Koffieochtend:*

*Op donderdag 23 januari om 10.00 uur*

### *Thema ochtend*

*op woensdag 29 januari is er een  
thema ochtend in onze kerk*

*Geloven doen we samen. We beginnen om  
10.00 uur*



## *Kerstprogramma in de kerk*



### *dinsdag 24 december:*

*19.30 uur: Kerstviering met Jongerenkoor*

*22.00 uur: Kerstviering met Gemengd koor*

### *woensdag 25 december:*

*10.00 uur: Kerstviering met Heren koor*

*15.00 uur: Kindje wiegen*

*10.00 uur: Fucharistieviering op donderdag  
26 december.*

*17.30 uur Fucharistieviering zaterdag 28 dec*

*10.00 uur Fucharistieviring zondag 29 dec.*

*19.00 uur dinsdag 31 december:*

*Oudejaarsviering met samenzang*

*10.00 uur woensdag 1 januari:*

*Fucharistieviering met herenkoor*

*17.30 uur zaterdag 4 jan Fucharistieviering*

*10.00 uur zondag 5 januari: Fucharistie*



# *Kerstprogramma Koningsvoorde*



*dinsdag 24 december: 19.00 uur:  
Kerstviering met medewerking  
van koor Htaghorst*

*dinsdag 31 december: 19.00 uur:  
Oudejaarsviering*

*Zaterdag 4 januari: 19.00 uur:  
Driekoningenviering*



## **Intenties in de Gerardus Majellakerk**

<b>december</b>		
za. 21 dec.	17.30 uur	Ineke Vugs- van Etten
zo 22 dec.	10.00 uur	Jan en Riet Vromans-Priems Fien Hultermans/ van Hautum Piet Robben vw. jaargetijde
di. 24 dec.	19.30 uur 22.00 uur	<b>Kerstavond</b> ( zie kerstmorgen)



Wo. 25 dec.	10.00 uur	 <b>Kerstmorgen</b> Bert en Riet Edel Tiny Weijers- van Pelt Piet Weijers Ineke Vugs – van Etten vw. jaargetijde Rob van den Bosch Jan en Riet Vromans-Priems Henk van de Ven Pierre Otten Coletha Priems-Hendriks Pierre Hultermans Jeanne Jacobs-Vorster Riet Wolbink-Meijers Pater Kees Donkers Ouders Kahlman-Vromans Joke van den Berg/Brouwers Ouders de Rooij van de Ven Theo Mallens en Zus Mallens - van Beers Ouders Smulders-van Lieshout Ouders Beelen – Kotek Annelies van Dijk- Beelen Gonnie van den Heuvel-Vissers Hennie Priems- Tegelaers en zoon Jurgen Marij van Gorp- Weijers Raymond en Jean-Paul Heerkens Toos van Puijenbroek jgt. Familie van Puijenbroek
do.. 26 dec.	10.00 uur	<b>Tweede kerstdag</b> Intenties als met Kerstmis
za. 28 dec zo 29 dec.	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Jan van Lieshout Jan en Riet Vromans-Priems Coleta Priems-Hendriks

11



di 31 dec.	19.00.uur	<b>Oudjaar</b> Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar.
Wo. 1 jan.	10.00 uur	<b>Nieuwjaar</b> Pierre Otten Ineke Vugs – van Etten Welzijn vn onze parochianen en een gezegend nieuwjaar
vr. 3 jan.	10.30 uur	<b>Eerste Vrijdag</b>
za..4 jan. zo 5 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum Nellie Verhagen Jan van Lieshout Corrie Simis Pierre Otten Piet van Loon vw. verjaardag Pierre Hultermans Pater Kees Donkers Ineke Vugs-van Etten Kees Schuermans
di. 7 jan.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b> Iedje Rosenberg vw. jaargetijde
za. 11jan. Zo. 12 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Piet van Loon Joke Jansen van Tilborg Pierre Otten Jan en Riet Vromans-Priems Ineke Vugs – van Etten Cees Reichwein
za 18 jan. zo 19 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans-van Hautum Jan van Lieshout Pierre Otten Riet Wolbink-Meijers

12



za. 25 jan. zo. 26 jan.	17.30 uur 10.00 uur	Piet Weijers vw. verjaardag Jan en Riet Vromans-Priems Pierre Otten Ineke Vugs – van Etten
<b>Intenties in Koningsvoorde</b>		
di.. 24 december 	19.00 uur	<b>Kerstavond</b> <b>Pater Kees Donkers</b> <b>Ouders de Boer-Pleiter</b> <b>Ouders de Boer-Regtvoort</b> <b>Henri van Gool</b>
za. 28 dec.	19.00 uur	
di.. 31 dec.	19.00 uur	<b>Oudjaar</b> <b>Pater Kees Donkers</b>
za. 4 jan.	19.00 uur	
za. 11 jan.	19.00 uur	
za. 18 jan.	19.00 uur	
za. 25 jan.	19.00 uur	

### 70/jarig bestaan van het Herenkoor

Op 24 november bestond ons herenkoor 70 jaar. We hopen dat ze nog lang aanwezig zullen zijn om van onze vieringen een feest te maken. Van harte proficiat en bedankt voor alles.



### Pro Ecclesia voor twee parochianen.



Ton van Huijkelom en Ben Bastings ontvingen deze onderscheiding bij gelegenheid van het 70/jarig bestaan van het koor Proficiat!

### Kerstconcert

#### In de Gerardus Majellakerk

Op zondag 22 december geeft ons Herenkoor een concert in de kerk. Zij doen dit samen met het Mannenkoor 1001. We beginnen om half drie. De toegang is gratis.



## Kerkgangers bedankt !!!

Namens het bestuur, dirigent, organist en natuurlijk alle zangers, wi ik alle parochianen en al onze gasten bedanken voor de belangstelling die wij hebben gehad tijdens onze eucharistieviering ter gelegenheid van ons 70/jarig bestaan. Het was een goed gevulde kerk en dat deed iedereen natuurlijk goed. Ook na de Mis, tijdens ons gezellig samenzijn, hebben wij vele felicitaties gekregen. Een totale verrassing was het toen onze koffiedames ons een prachtige zelfgemaakte felicitatiekaart aanboden met inhoud. Een prachtig bedrag, bijeengebracht door de `kerkgangers`. Wij als bestuur willen graag al die kerkgangers persoonlijk bedanken, maar de onbekendheid noopt ons het langs deze wat onpersoonlijke weg te doen. Nogmaals bedankt voor uw aanwezigheid en voor het fraaie cadeau.

Ton van Huijkelom,  
voorzitter mannenkoor Trouwlaan

## Kindje wiegen

‘Kling, klokjes, klingelingeling....’

Op eerste kerstdag ( 25 december ) is om 15.00 uur de kerk open om met uw kinderen de kerststal te bekijken. We beginnen met een mooi verhaal en een lied. Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal te gaan en misschien een kaarsje

te branden. We hopen dat veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen hier bij willen zijn. Iedereen is van harte welkom.

15



## Driekoningen



*Drie Koningen, Driekoningen, geef mij ene nieuwe hoed.....*

In 2014 wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op zondag 5 januari.

De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare geschenken aan een arm en bedreigd menskind. Dit is een teken dat de ware godsdienst ook altijd mensendienst is. Belangrijker dan materiële geschenken is wat je geeft van jezelf. Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus, maar wel op aandacht en medeleven. Begrip tonen en een goed woord geven, opbeuren, aandacht schenken en tijd; dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen.

## 90 jaar Gerardus Majellakerk

Op 2 december hebben we het gevierd. Om 10.00 uur zijn we begonnen met een feestelijke pontificale viering. De kerk was ruim bezet. Ons heren- en dameskoor hebben hun uiterste best gedaan om van deze viering een feest te maken. De bisschop dacht dat het een koor was van de hele Goede Herder en stond verbaasd toen hij hoorde dat het toch enkel zangers en zangeressen van de Trouwlaan waren.

16





## Geheugensteuntjes

ma. 16 dec.	19.00 uur	Boeteviering in Koningsvoorde
di. 17 dec.	19.00 uur	Boeteviering in de kerk
zo. 22 dec.	13.30 uur	Kerstconcert
di.. 24 dec	19.30 uur 22.00 uur	Kerstvieringen in de kerk, resp. jongerenkoor en gemengd koor
di. 24 dec.	19.00 uur	Kerstviering in Koningsvoorde m.m.v. koor van Haghorst
wo.. 25 dec.	10. 00 uur	Kerstviering m.m.v. Herenkoor
wo.. 25 dec.	15.00 uur	<b>Kindje Wiegen</b>
do.. 26 dec.	10.00 uur	Eucharistieviering- Tweede Kerstdag
di.. 31 dec.	17.30 uur	Oude jaarsviering in de kerk
di. 31 dec.	19.00 uur	Oudejaarsviering in Koningsvoorde
wo. 1 jan.	10.00 uur	Eucharistieviering - Nieuwjaar
do. 2 jan.	16.00 uur	Aanbedding
do. 2 jan.	19.30 uur	Bijbelgroep ( Riet)
vr. 3 jan.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
zo. 5 jan.	10.00 uur	Driekoningenviering
wo. 8 jan.	20.00 uur	Doopvoorbereiding
do. 9 jan.	16.00 uur	Aanbedding
do. 9 jan.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 ( Hans)
ma. 13 jan..	20.00 uur	Ouderavond eerste communie
di. 14 jan.	10.30 uur	Piomorgen
do. 16 jan.	16.00 uur	Aanbedding
di. 21 jan.	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 ( Hans)
do 23 jan.	10.00 uur	Koffieochtend
do. 23 jan.	16.00 uur	Aanbedding
do 23 jan	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 ( Hans)
vr. 24 jan.	12.00 uur	Redactie De Brug
do. 30 jan.	16.00 uur	Aanbedding



## Enkele feesten en heiligen:

**1 januari:** Maria, moeder van God

**6 januari:** Driekoningen

**14 januari:** Zalige Peerke Donders, een Tilburgse 'heilige', die gewerkt heeft onder de melaatsen in Suriname. Voor veel Tilburgers is hij al een heilige.



**Internationale Bidweek: 18 t/m 25 januari**

'Trouw en toegewijd' is het motto van de week voor de eenheid.

We beginnen bij de gemeente in Jeruzalem. In Handelingen 2 lezen we dat de eerste christenen eensgezind waren en samen het Brood deelden en dat de diaconie naar elkaar erg belangrijk was.

In deze gebedsweek hopen we al biddend oog te krijgen voor elkaars behoeften en voor de nood van mensen in Palestina en Israël.

Ook in Tilburg worden in verschillende kerken in de gebedsweek speciale oecumenische vieringen georganiseerd. De Tilburgse Koerier maakt hier begin januari melding van.

## Oud en nieuw



Sinds wanneer vieren we oud en nieuw?

In het jaar 153 werd in Rome het begin van het jaar op 1 januari gezet, maar deze dag werd toen nog niet gevierd; het had alleen een administratieve functie. Men vierde toen het Midwinterfeest tijdens de laatste 12 of



13 dagen van het oude jaar. Pas in de vierde eeuw, nadat het christendom zijn intrede had gedaan ging men er toe over om op 25 december de geboorte van Jezus te vieren en er kwam een verbod om het heidense nieuwjaarsfeest te vieren.

Het kerkelijk Nieuwjaar viel samen met de eerste zondag van de Advent. Nieuwjaarsdag bleef tot de Middeleeuwen een streekgebonden datum. Pas in de vijftiende of zestiende eeuw ging men over op één datum: 1 januari. Gebruiken van het heidense midwinterfeest werden overgenomen. Het feest begon op de avond ervoor. In het Engels noemt men het 'New Years Eve' en in Duitsland Silvester-avond, naar de heilige die men op die dag viert. In de verschillende Europese landen wordt het verschillend gevierd. In Spanje is het een feest binnen de familiekring. In Griekenland zetten de kinderen op nieuwjaarsdag hun schoen en hopen op cadeautjes. Maar naast het huiselijke feest met oliebollen en appelflappen en een glas champagne is er overal groots vuurwerk tot diep in de nacht.

Ook goede voornemens worden gemaakt, maar voor hoe lang?

Riet van Overbeek



***Zalig Kerstfeest en een  
gelukkig Nieuwjaar!***



## **Belangrijke gegevens:**

**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361



### **Secretariaat Locatie Lidwina Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

### **Voor uitvaarten en in noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna  
koffie.

### **Financiën:**

giro(IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,  
bank(IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17  
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan))

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij vóór 20 januari middels e-mail adres:  
pastoraat@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.  
website: www.hlgm.nl  
Adres secretariaat:: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### **Redactie:**

Maria Kolen  
Riet van Overbeek

