



**Lidwina Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

## *Valentijnsgedachte*

Al vanaf het eerste moment dat ik je zag  
Was het je lieve lach?  
Of je mooie ogen  
Ik wist dat ik je wel zou mogen

Een moment waar ik alleen maar van kon dromen  
Was om een dag bij elkaar te komen  
Nu is die droom werkelijkheid  
En daarvan heb ik nog lang geen spijt

Ik hoop dat ik nog een lange tijd  
Bij je mag zijn.

## **VALENTIJNDAG, 14 FEBRUARI.**

De legende van Valentijn gaat vele, vele eeuwen terug, naar het begin van onze jaartelling. Valentijn had de gaven om mensen te genezen, maar ook om te helpen en steeds gaf hij de betreffende persoon een bloem. Vandaar dat met Valentijn mensen elkaar bloemen, of een papieren bloem in de vorm van een briefje of kaartje geven. Valentijn is bij ons bekend geworden om de liefde en de vriendschap eens even in de schijnwerpers te zetten. Vriendschap en liefde zijn niet aan tijd gebonden, maar daar moet je altijd aan werken. Vandaar dat het onmogelijk is om aan elke vinger tien of twintig vrienden of vriendinnen te hebben, daar kun je geen aandacht en tijd aan besteden. Want echte vriendschap, echte liefde spreekt uit de volgende gedachte:

### **Heb je me nodig?**

Als je verdrietig bent, zou ik bij je willen zijn.  
Als je moe wordt, hou ik mijn armen voor je klaar.  
Als je iets wilt zeggen: mijn oren staan voor je open.  
Zelf heb ik ook niet veel kracht.  
Prikkelbaar ben ik, ongeduldig, onzeker;  
maar wanneer jij me roept, worden alle krachten in mij wakker.  
Misschien heb je iemand nodig om bij je te zijn  
als je niet wilt praten: daar ben ik dan.  
Je wilt niet in je eentje luisteren naar muziek:  
mijn oren luisteren gretig mee.  
Als je een schilderij bekijkt, wil je me vertellen wat het je doet:  
ik kijk er naar met jouw ogen.  
Als je tegenstand zoekt, zal ik je trotseren.  
Als je weten wilt hoe je bent, zal ik je een spiegel voorhouden.  
Ik wil er zijn als je me nodig hebt.  
Ik zal er zijn voor jou.  
Maak van elke dag een Valentijndag.

Hans Vugs  
diaken- pastor.

## **IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:**

Op zondag 12 januari 2014 kwamen we in onze Piokapel bijeen om **FEDDE BLOKVOORT** door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Met hem waren natuurlijk zijn papa en mama, Robin Blokvoort en Revée Koijen, zijn opa's en oma's, zijn peetouders Nieck Blokvoort en Caitlyn Koijen en veel ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Zijn papa en mama vertelden waarom zij hem Fedde gaan noemen, het is een heel aparte naam, die niemand vergeet, maar waardoor zeker Fedde geen nummer wordt, maar een mens met een eigen identiteit. Met papa en mama, peetoom en peettante en alle kinderen hebben we een dak boven hem gemaakt en belooft dat we ons best doen om steeds voor hem te zorgen en te begeleiden op zijn weg door het leven. Zijn peetouders hebben heel plechtig beloofd er altijd voor Fedde te zijn, hij mag bij hen steeds komen, hij hoeft geen afspraak van te voren te maken, maar is bij hen altijd welkom. Ook de kinderen zullen met hem spelen als hij straks groter gegroeid is. Nadat Fedde gedoopt was, een kruisje met Chrisma-olie had ontvangen, kreeg hij ook zijn doopkaars. Zijn peetoom heeft deze aan de paaskaars aangemaakt en alle kinderen kregen van Fedde een beetje van het Licht van Jezus. In een grote stoet zijn we toen naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden dat zij Fedde, maar ook ons, altijd op onze levensweg mag begeleiden. Nadat we het lang zal hij leve hadden gezongen, werd met heel veel liefde en vreugde de doopklok geluid. Meteen kreeg ik van de paters Kapucijnen een telefoontje wat er in de kerk te doen was.

Fedde woont met zijn papa en mama in de Staringhof 4

Met zijn allen hebben we gezongen:

**LANG ZAL HIJ LEVEN.**

## **Wij hebben uit handen moeten geven:**

Op 2 januari 2014 is te midden van allen die haar lief waren overleden **MIEN VAN GERWEN - VAN DE KAMP**.

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar en was sinds 1987 weduwe van Piet van Gerwen. Een moeder en oma die weinig eisen stelde, die genoot van hele kleine dingen, maar die klaar stond voor iedereen die een beroep op haar deed. Tot 2012 heeft zij zelfstandig gewoond in de Groenstraat, maar toen zij meer en meer hulp nodig had is zij verhuisd naar Huize Padua. Moeder en oma was een hele grote fan van Moeder Maria, en heel speciaal van Maria van Lourdes. Jarenlang heeft zij op haar fietsje de contributie voor de vriendenkring van Lourdes opgehaald. Zo was zij in beweging, kwam bij hele veel mensen, kon daar een luisterend oor zijn, maar tevens diende zij de goede zaak voor de vriendenkring. Zij heeft thuis geleerd en heeft dat heel haar leven in praktijk gebracht: de ander is belangrijker dan ik. Moeder en oma was ontzettend hartelijk en had belangstelling voor iedereen, niet uit nieuwsgierigheid, maar om iedereen nabij te zijn. Oma te midden van de kleinkinderen was een lust en heel haar leven. Zo wist zij een van haar laatste dagen nog te zeggen: ik mag wel trots zijn, dat de kleinkinderen zo graag bij mij komen. Ja, haar huis stond voor hen allen open en iedereen mocht zich daar thuis weten.

Moeder en oma, dank u wel voor alles wat u voor ons gedaan en betekend heb, rust nu maar uit bij ons pap, maar blijf ons allen wel begeleiden.

Op zondag 5 januari 2014 is te midden van allen die hem lief waren in de leeftijd van 78 jaar **AD VAN DIJCK** overleden. Ad was sinds 6 december 1995 weduwnaar van Annelies van Dijck – Beelen. Ad is een kanjer van een vader en opa, die dag en nacht werkte voor zijn gezin. Maar hij werkte niet alleen voor zijn gezin, iedereen die een beroep op hem deed, kon een positief antwoord van hem verwachten. Want waar hij kon helpen, daar was hij present. En het maakte hem

niet uit wat voor werk hij moest doen, tot zelfs vele jaren lang heeft hij bij de scouting de taak van goed heilig man vervuld. Een grote ommekeer kwam er in zijn leven toen hij zijn allerliefste schat Annelies heel plotseling uit handen moest geven. De kinderen en kleinkinderen hebben hem geholpen om dit verlies enigszins draagbaar te maken. Ad was een Bourgondiër in hart en nieren, iemand die van gezelligheid hield, maar ook iemand die graag gezien werd door zijn manier van doen. De laatste jaren van zijn leven heeft Ad doorgebracht in het Zorgcentrum de Reyshoeve, waar hij een goede verzorging kreeg. Hem mee nemen ergens naar toe, daar genoot hij zienderogen van, maar dan wel afsluiten met een gezellig etentje. Hij voelde zich dan de koning te rijk. Mag Ad nu verenigd zijn met zijn Annelies en mogen zij samen de kinderen en kleinkinderen vanuit Gods eeuwig wonen begeleiden.

Op woensdag 8 januari 2014 is in het St. Elisabethziekenhuis **IGNAZIO MAMELI** te midden van zijn vrouw en kinderen rustig ingeslapen. Ignazio mocht slechts 66 jaar worden en is op 15 januari 1947 te Selegas op het eiland Sardinië geboren. Als wereldverkenner is hij met vrienden de wijde wereld ingetrokken. In Tilburg aangekomen is hij zijn liefste Marij tegengekomen en dit was liefde op het eerste, maar wel een blijvend gezicht, wel 44 jaar lang. Ignazio heeft hard gewerkt om te zorgen dat zijn gezin niets te kort kwam. Heel gelukkig werd hij toen jullie verblijd werden met een dochter Claudine en wat later door een heuse zoon Francesco. Voor hen te mogen zorgen en met hen te mogen leven was zijn grootste beloning. Maar wat jammer dat die vreugde niet mocht blijven. Toen Francesco 18 jaar was kwam hij door een verkeersongeluk om het leven. Heel zijn leven stortte ineen en het hoefde voor hem niet meer. Maar met de hulp van Moeder en Claudine heeft hij toch weer wat moed gevat om door te gaan. Tot het moment dat hij opa, mocht worden. Ja die oogappeltjes heerlijk verwennen, met hen gaan spelen en ravotten, trakteren op een ijsje, samen er op uit met de fiets het was weer even het einde van alles. Maar de Italiaanse familie vergeten was er niet bij, vele jaren werd de grote vakantie geheel besteed aan zijn geboorteland, met name zijn familie. Pap en opa rust

nu maar uit, maar blijf ons wel op onze levensweg begeleiden. Het gezin Mameli woonde in de Vogezenlaan 161.

Op 10 januari 2014 is in de Hazelaar te midden van allen die haar lief waren **LIZA VORSTER – CRANEN** rustig ingeslapen. Moeder en oma Vorster mocht de gezegende leeftijd van 90 jaar bereiken. Sinds begin januari 2003 is zij weduwe van Henk Vorster. Het levenspad van moeder en oma is niet altijd over rozen gegaan. Toen zij met haar Henk trouwde was zij een echte koningin, samen hadden ze aan de kleinste dingen genoeg, als ze maar met liefde te maken hadden. Gelukkig werd zij bovenal toen de kinderen werden geboren, 3 dochters, een kostbaar bezit. Maar de vreugde mocht niet lang duren, want in 1967 moest zij haar dochter Tilly afgeven. Een hele slag in het gezin Vorster. In 2003 kwam vader en opa te overlijden en nu moest zij alleen met haar 2 dochters verder. Maar haar kruisweg was nog niet ten einde, want in 2012 moest zij haar dochter Jeanne uit handen geven. Geen eenvoudige klus om die te klaren, maar met hulp van dochter Rina, haar beide schoonzons en niet te vergeten tante Tiny heeft zij stilletje de draad weer opgenomen. Maar eenvoudig was het dan ook niet. In de laatste dagen kon zij zo soms heel duidelijk haar mening geven: voor mij hoeft het niet meer, maar niet mijn wil, maar Gods wil moet geschieden. Woorden die zij sprak in haar kamer, waar verder niemand bij was. Op die momenten kon je echt met jullie moeder in gesprek gaan, in de huiskamer, waar meerdere mensen zaten en iedereen in en uit liep daar ging het over de koetjes en de kalfjes. Moeder en oma bedankt voor jouw goede zorgen voor ons, wees te samen met onze pa en opa, met Tilly en Jeanne gelukkig God te mogen zien, maar blijf ons wel op onze levensweg begeleiden.

Wij hebben voor hen allen gebeden:

**DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE.**

### **Koffieochtend**

Op donderdag 20 februari  
van 10 uur tot 11.30 uur

### **Aanbidding in de Piokapel: Elke donderdag**

van 16.00 uur tot 17.00 uur,

### **Kindernevendienst**

Op zondag 2 februari is er kindernevendienst  
tijdens de viering.

We vertellen een verhaal en de kinderen kunnen knutselen.

### **Enkele feesten in februari**

2 februari Maria Lichtmis

3 februari H. Blasius

11 februari H. Maagd Maria van Lourdes

### **Maria Lichtmis:**

Een herdenkingsdag van de opdracht van Jezus in de tempel.  
Zoals elk joods jongetje wordt Jezus opgedragen aan God.  
Maria moest volgens de Joodse wet een zuiveringsoffer  
brengen.

In verschillende kerken komen vrouwen na de geboorte van een  
kind naar de kerk voor hun kergang.

De feestdag van Maria Lichtmis valt 40 dagen na Kerstmis. Op  
veel plaatsen worden op die dag kaarsen gewijd en is er een  
kaarsenprocessie.

### **H. Blasius:**

Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste.  
Hij is de beschermheilige van hen die lijden aan  
keelaandoeningen. Op 3 februari wordt op veel plaatsen in de

R.K. Kerk de Blasiuszegen gegeven door kaarsen om de hals  
van de gelovige te leggen. Deze kaarsen zijn gewijd op Maria  
Lichtmis - 2 februari.

### **H. Maagd Maria van Lourdes**

In 1858, op 11 februari, is de eerste verschijning van Maria  
aan Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit Lourdes.  
Ze kreeg vele verschijningen, die enkele jaren later als van  
bovennatuurlijke aard erkend werden. Ook werd haar de titel  
van Maria Onbevleete Ontvangenis megedeeld-.



## Intenties in de Gerardus Majellakerk

| <b>Februari 2014</b>                                  |                        | <b>Kerk</b>   |
|---|------------------------|---|
| za. 1 februari<br>zo. 2 februari<br><b>Dameskoor</b>  | 17.30 uur<br>10.00 uur | Fien Hultermans- van Houtum<br>Lia Vermeer -van Loon<br>Jan en Riet Vromans-Priems<br>vw. Jaargetijde<br>Corry Simis<br>Pierre Hultermans<br>Pater Kees Donkers<br>Ineke Vugs - van Etten   |
| Vr. 7 februari  | 10.30 uur              | <b>Eerste Vrijdag</b>   |
| za. 8 februari<br>Zo. 9 februari<br><b>Herenkoor</b>  | 17.30 uur<br>10.00 uur | Jan van Lieshout vw. 1 <sup>ste</sup><br>jaargetijde<br>Joke Jansen -van Tilborg<br>vw. 1 <sup>ste</sup> jaargetijde<br>Riet Wolbink-Meijers<br>Wil Koolen vw. Jaargetijde<br>Kees Hennen vw. Verjaardag<br>Ineke Vugs- van Etten |
| di. 11 februari                                       | 10.30 uur              | <b>Pio-morgen</b><br>Jan van Lieshout   |
| Vr. 14 februari                                       | 14.30 uur              | Huwelijk van Claudia<br>Weerman en Maarten de<br>Brouwer  |
| za. 15 februari<br>Zo.16 februari<br><b>Dameskoor</b> | 17.30 uur<br>10.00 uur | Fien Hultermans -van Houtum<br>Lena de Veer - Schraven<br>Ineke Vugs - van Etten  |
|   |                        |   |

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| za. 22 februari<br>zo. 23 februari<br><b>Herenkoor</b> | 17.30 uur<br>10.00 uur | Ouders Kahlman -Vromans<br>v.w. verjaardag en jaargetijde<br>vader.<br>Cees Reichwein<br>Pierre Otten<br>Ineke Vugs - van Etten<br>Ouders van Overbeek vw.<br>verjaardag moeder |
| <b>Intenties in<br/>Koningsvoorde</b>                  |                        |   |
| Za.1 februari  | 19.00 uur              | Corrie Simis<br>Pater Kees Donkers  |
| Za. 8 februari   | 19.00 uur              |   |
| Za. 15 februari  | 19.00 uur              | Lena de Veer- Schraven  |
| Za. 22 februari  | 19.00 uur              |   |

## Geheugensteuntjes

2 februari: schelpenviering om 14.00 uur  
4 februari: bijbelgroep 2008 ( Hans)  
5 februari: doopvoorbereiding om 20.00 uur  
6 februari :16.00 uur: stille aanbidding  
6 februari: 19.30 uur: Bijbelgroep ( Riet)  
7 februari: eerste vrijdagviering om 10.30 uur  
11 februari: Pio-morgen  
13 februari: Stille aanbidding om 16.00 uur  
13 februari: Bijbelgroep 2006 ( Hans)  
14 februari: Huwelijk van Claudia Weerman en Maarten de Brouwer  
in de Hasseltse Kapel.  
20 februari: Koffieochtend vanaf 10.00 uur  
20 februari: stille aanbidding om 16.00 uur  
21 februari: redactie 'De Brug'  
25 februari: Bijbelgroep 2008  
27 februari: stille aanbidding vanaf 16.00 uur  
27 februari: Bijbelgroep 2006

## Themaachtend

Op woensdag 29 januari 2014 is er een themamorgen in onze kerk.

Het thema is: **Geloven doen we samen.**

We beginnen om 10.00 uur met een gebedsmoment en praten daarna samen onder het genot van een kopje koffie

Iedereen is welkom.

## Driekoningen zingen

Ook ons herenkoor trok er op 6 januari in vol ornaat op uit om hier en daar de mensen met hun zang ter ere van de Driekoningen te verblijden. Een jaarlijks terugkerend gebeuren voor groot en klein.



## Schelpenviering

Op zondag 2 februari is deze viering om 14.00 uur in de kerk. Alle ouders die in 2013 hun kindje hebben laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. De doopschelp die in dat jaar in de kerk heeft gehangen en waarmee het kindje gedoopt is, kunt u dan mee naar huis nemen.

## Belangrijke gegevens

### Pastorale zorg:

diaken J.Vugs tel. 06-22453361

### Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

### Financiën:

giro ( I BAN) NL94 INGB 0001. 0688.20,  
bank ( I BAN) NL64 RABO 0 171.2002.17  
t.n.v. Parochie De Goede Herder ( locatie Trouwlaan)

### Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 februari** middels e-mail adres:

pastoraat@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

website: [www.parochiehlgm.nl](http://www.parochiehlgm.nl)

Adres Gerardus Majellakerk: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad “De Brug”

Maria Kolen , Riet van Overbeek