



## Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Kerstconconcert</b> <b>Trouwlaan</b> <b>Zondag</b> <b>13 december</b> <b>Aanvang: 14.30 u.</b></p>	 <p><b>Koffie ochtend</b> <b>Donderdag</b> <b>17 december</b> <b>10:00 tot 12:00 uur</b></p> 
<p><b>Kindernevendienst</b> <b>Zondag</b> <b>6 december</b> <b>om 10:00 uur</b></p>	<p><b>Aanbidding in de</b> <b>Pio-kapel donderdag</b> <b>3, 10, 17 december</b> <b>van 16:00 tot 17:00</b> <b>uur</b></p> 

## HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID.

Op 8 december 2015 opent onze paus Franciscus het jaar van barmhartigheid. Wat moet ik daar mee? Het evangelie van Lucas verhaalt ons de volgende zin : “Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is” (Lc 6,36), dat is voor onze paus, zeker in deze rumoerige tijd, het uitgangspunt waarom hij iedereen oproept om in het komende jaar BARMHARTIG te zijn. Barmhartig houdt in: dat wij een warm hart hebben voor iedereen. De bijbel verduidelijkt dit door de zeven werken van barmhartigheid met naam en toenaam te noemen:

1. De hongerigen te eten geven
2. De gevangenen bezoeken
3. De naakten kleden
4. De dorstigen te drinken geven
5. de doden begraven
6. De vreemdelingen onderdak bieden
7. De zieken verzorgen



In de komende 7 maanden willen we één van deze werken van barmhartigheid centraal stellen. In december 2015 zal dat zijn de hongerigen te eten geven. Daarom staan er de komende weken in de kerk dozen gereed die door onze parochianen gevuld kunnen worden met spullen, voor mensen die geen of heel weinig eten hebben. Op deze manier helpen we allemaal, zeker nu voor de komende feestdagen. Maar het gaat niet alleen maar om de feestdagen, maar om dit als een gewoonte van ons te maken. Dat als ons gevraagd wordt om een ander te helpen, ons antwoord dan een **JA** moge zijn. Als u zegt: ik doe dat op een andere wijze, het offerblok voor uw gulle gaven gereed staat. De Vincentiusvereniging Trouwlaan zal dat bedrag omzetten in vele goed gevulde dozen. Van harte bij u aanbevolen. U kunt ook u gaven afgeven aan de kerk: dinsdag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur. Namens allen, van harte bedankt. Zo kunnen wij op onze beurt zeggen: ik heb die medemens met een droge snee brood geholpen. En dat is voor onze God van het grootste belang.

Hans Vugs, Diaken - pastor

## UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

### IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 1 november 2015 kwamen allemaal vrolijke mensen in onze Piokapel bijeen om **NINO FONKEN**, met zijn papa, Niels Fonken, en mama, Karlijn Keuninkx hartelijk welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Natuurlijk waren ook zijn opa's en oma's meegekomen en zijn peetooms Sjors Keuninkx en Sjackie Schelle en zijn peettante Sandy Fonken, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Papa en mama hebben heel duidelijk gezegd dat zij hun uiterste best zullen doen om Nino te begeleiden op die soms heel moeilijke weg naar zelfstandigheid. Peetooms en peettante hebben Nino plechtig beloofd dat hij te alle tijden van harte welkom is bij hun aan huis. En wel zo welkom dat hij op alle tijden mag binnenkomen en zij zullen hem niet aan de deur laten staan. De aanwezige kinderen hebben gezegd dat zij met hem, als hij groter gegroeid is, zullen samen spelen. Ja er waren zelfs twee grote tieners die gezegd hebben dat als het nodig is, zij op Nino willen passen. Papa en mama waren daar heel blij mee. Nino heeft het kruisteken van Jezus ontvangen en ook zijn papa en mama, zijn peetooms en peettante en zijn opa's en oma's hebben hem dat teken op zijn voorhoofd gegeven. Na het verhaal van Jezus hebben we samen gepraat over wat er bij de doop gaat gebeuren en wat we daar allemaal voor nodig hebben. Het water en de handdoek hadden ze zo gevonden. Iedereen was wel content over de nieuwe doopkaars die Nino straks gaat ontvangen. De mama van Nino had haar eigen doopkaars meegebracht en die heeft zij vandaag weer eens aangestoken.



Na onze geloofsbelijdenis weer eens uitgesproken te hebben, hebben we Nino met het doopwater gedoopt. Bij zijn doop kreeg hij de namen Nino Petrus Martinus, namen die verwijzen naar de vader en opa, en daarmee geven Niels en Karlijn aan dat Nino in onze grote wereld geen eenling is, maar dat hij liefdevol omringd wordt door mensen. Daarna kreeg hij een kruisje met Chrisma-olie, daarmee wordt Christus in zijn hart opgenomen. Ook stak een van de peetooms de doopkaars aan en die kreeg van Nino de opdracht om alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur te geven. Nadat we het Onze Vader samen hadden gebeden zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd voor onze Nino, maar haar tevens gevraagd om hem en ons allen te begeleiden op onze weg door het leven. Tot slot hebben we het Lang zal hij leven gezongen en..... de doopklok geluid!!

Nino woont met zijn papa en mama in de Arke Noestraat 60.

**WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZAL HIJ LEVEN.**



### **WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN**

In de vroege morgen van 28 oktober 2015 hebben we te midden van hen die haar lief waren uit handen moeten geven:

**MARIANNE VERBURG - VAN ASSOEW**, sinds 1 mei 1970, echtgenote van Henk Verburg. In menselijke ogen gezien was haar leven veel te kort. Marianne mocht maar 68 jaar worden, maar in al die jaren was zij een zorgzame lieve vrouw en moeder die voor haar gezin, maar ook voor velen in onze parochie

aandacht had. Een trotse moeder en apetrotse oma. Haar laatste woorden, op het einde van haar leven waren nog vol zorgen voor de tijd die komen gaat: altijd voor elkaar blijven zorgen, onze pap niet vergeten, en samen lachen en samen huilen! Marianne die sprak met haar mond, maar dubbel zo veel met haar gezicht. Bij alles wat ze zei, moest je altijd dat gezicht in de gaten houden, want dat sprak boekdelen! Haar hele leven heeft Marianne het laatste woord gehad, tot op haar sterfbed heeft zij dat volgehouden. Soms dacht je ze slaapt, maar voor je weg ging, kreeg je wel een antwoord!

Marianne was een hele bijzondere vrouw voor onze parochie. Zij was een actief lid van ons parochiebestuur en deed daarin haar zegje. Het maakte haar niet uit dat er de Bisschop bij zat, zij zei wat ze op haar hart had, eerlijk en oprecht. Marianne is de moeder van haar Jongerenkoor, het was dan ook heel mooi dat al die jongeren tijdens haar uitvaartdienst nog enkele liederen hebben gezongen, "Groots!". Meer dan dertig jaren heeft zij de eerste Communicantjes opgeleid op een liefdevolle wijze, maar ze liet niet met zich spelen. Marianne hield van gezelligheid, mensen bijeen dat was voor haar van groot belang. Niet alleen zijn, maar samen klaar staan voor elkaar en met elkaar. Marianne dank je wel voor alles wat jij voor ons en met ons gedaan en betekend hebt. Rust nu maar uit, maar blijf ons allen, jouw kinderen, kleinkinderen en al jouw vele, vele, vele vrienden en vriendinnen op de goede weg begeleiden.

**DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.**



## Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde

terdag 5 december Zondag 6 december <b>Kindernevendienst</b> <b>Dameskoor</b>	17:30 uur 10:00 uur	Toos van Dinther–van Lieshout vw 1 <sup>e</sup> jaargetijde Ineke Vugs–van Etten Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten. Fien Hultermans-van Hautum Harrie Hultermans vw jaargetijde. Loen van Dooren vw verjaardag
Zaterdag 12 december Zondag 13 december <b>Heren koor</b>	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs-van Etten Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Ton Moeskops vw 69 <sup>ste</sup> huwelijksjaar Ans van Gommeren vw jaargetijde Piet Robben vw jaargetijde Loen van Dooren vw sterfdag moeder Marianne Verburg–van Assouw vw verjaardag Toos Haers – van den Hout
Zaterdag 19 december Zondag 20 december <b>Dameskoor</b>	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs–van Etten An Boogers–Schapendonk Frans en Rosa van Beurden– Diepstraten. Fien Hultermans-van Hautum
Donderdag 24 december <b>Gemengd Koor</b> Vrijdag 25 december. <b>Herenkoor</b> Zaterdag 26 december <b>samenzang</b>	19:30 uur 22:00 uur  10:00 uur 10:00 uur	Frans van Etten vw 1 <sup>e</sup> jaargetijde. Conny van Aarle vw 1 <sup>e</sup> jaargetijde Ineke Vugs–van Etten vw jaargetijde. Tiny Weyers–van Pelt Piet Weyers

		Rob van den Bosch Mevr van de Berg-Brouwers vw jaargetijde. Lieneke Gerrits-van Dommelen Eugène Stassen Frans Batings Rita van Gool-Kos Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Marianne Verburg-van Assouw
Zondag 27 december Zondag 28 december <b>Samenzang</b>	17:30 uur 10:00 uur	Ineke Vugs-van Etten Eugène Stassen Rita van Gool-Kos vw verjaardag Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten. Ouders Hultermans Ouders van Hautum
Donderdag 31 december Vrijdag 1 januari		Frans en Rosa van Beurden – Diepstraten. Ineke Vugs – van Etten. Loen van Dooren

## Geheugensteuntjes



Donderdag	3 dec	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	3 dec	20:00 uur	Bijbelgroep Jan Sloot
Vrijdag	4 dec	10:00 uur	1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand
Zondag	6 dec	10:00 uur	Kindernevendienst
Dinsdag	8 dec	10:30 uur	Pio morgen
Donderdag	10 dec	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	10 dec	20:00 uur	Bijbel Hans
Dinsdag	15 dec	14:00 uur	Redactievergadering “de Brug”
Donderdag	17 dec	10:30 uur	Koffie ochtend
Donderdag	17 dec	16:00 uur	Stille aanbidding

# Ons Kerstprogramma

## Maandag 21 december

19:00 uur Boeteviering Koningsvoorde

## Dinsdag 22 december

19:00 uur Boeteviering in de kerk

## Donderdag 24 december:

19:00 uur: kerstviering Koningsvoorde met koor Friends

19:30 uur: kerstviering met jongerenkoor

22:00 uur: kerstviering met gemengd koor

## Vrijdag 25 december:

10:00 uur: kerstviering met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

## Zaterdag 26 december:

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

19.00 uur viering Koningsvoorde met samenzang

## Zondag 27 december:

10:00 uur Eucharistieviering met herenkoor

## Donderdag 31 december:

19:00 uur Oudejaarsviering Koningsvoorde

19:00 uur Oudejaarsviering met samenzang

## Vrijdag 1 januari:

10:00 uur Eucharistieviering met herenkoor

## Zaterdag 2 januari:

17:30 uur Eucharistieviering met samenzang

## Zondag 3 januari:

10:00 uur Eucharistieviering met dameskoor





**Programma kerstconcert Trouwlaan**  
**zondag 13 december 2015 Aanvang: 14.30 u.**

**Zangkoor Trouwlaan + Mannenkoor 1001**

1. Boedy Imja (104), D.Bortniansky
2. Still,still,still (122), arr. Norman Luboff
3. Cantique de Noël (45), A.Adam, bew. M.Koekelkoren
4. Herders,hij is geboren (124), bew. Jef Tinel
5. Auf,ihr Hirten von dem Schlaf (48), D.Frommlet
6. Ambrosianischer Lobgesang, E.Gebhardt, bew. E.Ruh  
(soliste: Noortje Doomen )

**Gilzer Cantorij o.l.v.Ruud Verbunt**

1. Adeste Fideles, J.F.Wade arr. D.Willcocks
2. Maria die Soude, L.Toebosch
3. L'adieu des Bergers, H.Berlioz
4. Once in Royal David's city, H.J.Gauntlett
5. Resonet in Laudibus, J.Handl

**Pauze.....**



**Optreden kwintet 3+2**

Uit blaaskwintet in g-moll opus 56 nr.2, Franz Danzi

- Andante
- Menuet

Christmas Suite, Zacharias A.Johnson

**Gilzer Cantorij**

6. Graduale: Puer natus est, A.Diabelli
7. In the bleak Midwinter, G.Holst
8. Infant Holy, Infant lowly, D.Willcocks
9. Hodie Christus natus est, L.N.Clerembault



op een schelp en de Spaanse Trappen aan de Piazza di Spagna. Maandagmorgen werd de Sint-Jan van Lateranen bezocht. Deze kerk geldt als hoofd en moeder van alle kerken ter wereld. Daarna werd er weer gewandeld naar o.a. de Heilige Trappen, Baptisterium, San Clemente ( een van de oudste christelijke kerken van Rome ) en Colosseum (arena met 80 ingangen waar ladiatorengevechten werden gehouden).

In de middag bezochten de pelgrims en vierden de eucharistie in de Sint Paulus buiten de Muren. Deze kerk werd door Constatijn de Grote gebouwd boven het graf van de heilige apostel Paulus.

Op dinsdag vertrok men voor een bezoek aan de Nederlands/Duitse begraafplaats. Dit is het kleinste kerkhof van Rome in Vaticaanstad. In de kapel werd een eucharistieviering bijgewoond.

's Middags werd de Scavi , begraafplaats met graf van Petrus onder de Sint Pieterbasiliek, bezocht.

De woensdagmorgen gingen de pelgrims op audiëntie naar Paus Franciscus.

Dat betekende vroeg aanwezig zijn op de gereserveerde plaatsen. Helaas het was slecht weer. Maar toen de Paus verscheen, werd het meteen droog.



Na de lunch ging men naar de Trastevere, een oude wijk in Rome, waar veel van het bijzondere karakter bewaard is gebleven.

In de San Francesco a Ripa was de eucharistieviering.

De laatste dag, donderdag 29 oktober 2015, werden de koffers weer gepakt en vertrok men naar de eucharistieviering in de Basiliek Santa Maria Maggiore op de heuvel Esquilijn.

Daarna bezochten de pelgrims de basiliek San Pressede.

Aan het einde van een vrije middag waar iedereen zijn dingetje nog kon doen, kwamen we in het mooie hotel nog bijeen om iedereen dank je wel te zeggen, in het bijzonder onze uitstekende reisleader Jan. Via de beide luchthavens arriveerde men de vrijdagochtend moe, maar zeer voldaan, weer in Tilburg.

## **Pastorale zorg:**

diaken J. Vugs tel. 06 - 22 45 33 61

**Secretariaat : Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

**Voor uitvaarten en in noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

**Liturgische diensten**

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Pio-kapel

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

**Contactblad "De Brug"**

Kopij **vóór 11 december** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

**Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning