



Aankondiging

*Komt er ooit een eind
aan het eindeloze wachten
op stilte, op leven
in een vreedevolle tijd?*

*Komt er ooit een eind
aan het vreugdeloze zoeken
naar een Woord
dat iedereen bevrijdt?*

*Misschien
als wij opnieuw beginnen
bij het verlangen
naar een Kind...*

*ontstaat een kans,
bloeit er een roos open,
die ons in heilige liefde bindt.*

Uit: Op weg naar Kerstmis 2010

Kindernevendienst:

op zondag 4 december om 10.00 uur

Koffieochtend:

***op donderdag 22 december
om 10.00 uur***

Aanbidding in de Piokapel:

Elke donderdag

van 16.30 uur tot 17.00 uur, daarna

Vespers

Vespers

***Elke dag van maandag t/m vrijdag om
17.00 uur (niet op tweede Kerstdag)***

ADVENT



Heer, U kent ons hart,
U weet, hoezeer wij verlangen
naar vreugde en geluk.
Als het donker is, zoeken wij naar licht;
Als het koud is, zoeken wij naar warmte.
Als we in nood zijn,
dan zien we uit naar iemand die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart en verlicht ons pad.
Spreek tot ons uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn in uw liefde,
die alle begrip te boven gaat.

Ik wens u allen toe
dat de komende tijd een tijd van zoeken,
maar bovenal een tijd van vinden mag zijn,
het vinden van de vrede en liefde in ieder mens
groot en klein.

Hans Vugs
Diaken-pastor

In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Op zondag 20 november 2011 kwamen we met de familie van **DEX MOOREES** samen in onze Piokapel. Papa en mama Mark Moorees en Bregje Verbeek waren met de trotse opa's en oma's, met de peetoom Bas van Hamont en de peettante Angelique van Hamont met nog ooms en tantes en met Tijn en Cas naar onze kerk gekomen. Dex had de naam van papa en mama gekregen omdat dat een afkorting was van dextra wat rechts, rechterhand betekende. Zij hopen dat hun Dex een mens naar Gods hart mag worden. Zij hebben in ieder geval aangegeven dat zij voor hun Dex een voorbeeld zullen zijn. Ook peetoom en peettante hebben beloofd dat zij voor hun petekind een voorbeeld willen zijn, en dat hij altijd bij hen welkom is. Natuurlijk willen Tijn en Cas als Dex groter gegroeid is met hem samen spelen.

Toen Dex gedoopt werd heeft hij helemaal niet gehuild, want papa en mama hadden goed geoefend. Daarna hebben we naar een heel mooi lied geluisterd, dat menig traantje over de gezichten deed rollen. Ook de peettante had voor haar petekind een heel mooi gedicht. Samen zijn we naar moeder Maria gegaan en hebben gebeden dat zij Dex, maar ook zijn ouders en ons allen steeds nabij mag zijn met haar hulp en steun. Natuurlijk hebben we samen gezongen en hebben Tijn en Cas uitbundig de klok geluid.

Dex woont met zijn papa en mama in de Rentmeesterhof 48 te Tilburg.

Direct na deze doop werd de Piokapel gevuld met hele blije mensen die samengekomen waren om ook hun lieve schat **DEMI VERHAREN** in onze geloofsgemeenschap te laten opnemen. Demi was met haar zus Romy en met haar papa en mama Boy en Ilona Verharen – Hoogkamer naar onze kerk gekomen. Met Demi waren ook haar peetoom en peettante, Melvin Hoogkamer en Valerie van den Berg - Hoogkamer, meegekomen en een opa en oma's en heel veel vrienden en vriendinnen. Voor de opa en oma die al gestorven zijn hebben we eerst een lichtje aangestoken, zodat ook zij als een lichtend voorbeeld bij ons mogen zijn. Natuurlijk mocht Romy met behulp van haar peetoom haar doopkaars aanmaken en ze was heel trots. Demi kreeg van haar ouders en peetouders, maar ook

van opa en alle oma's een kruisje op haar voorhoofd, en van de aanwezige kinderen een kusje. Na het verhaal van Jezus hebben de kinderen het doopwater gevonden, dat in een grote doopvont aanwezig was. Na de doop zijn we in een lange rij van mensen naar de grote kerk gegaan en hebben Maria een groet gebracht en haar gebeden dat ze steeds ons blijft helpen. Mama had voor Demi een heel mooi gedicht dat Demi van nu af een kind van God mag zijn en dat deze haar steeds zal begeleiden.

Demi en Romy wonen met papa en mama in de Zouavenlaan 58 te Tilburg.

Hierna kwam **JOSHUA KOOLEN** met papa en mama Riny Koolen en Anka Adriaensen naar onze kerk. Ook zij wilden dat Joshua in onze geloofsgemeenschap wordt opgenomen. Joshua kreeg de doopnamen Joshua Johannes Cornelis Wilhelmus Maria. Joshua was gekozen om hem naar opa Jo te noemen, maar zij hebben daar Joshua van gemaakt. En Joshua is een naam vanuit de Bijbel, hij die het joodse volk Kanaän mocht binnenleiden in plaats van Mozes. De papa en mama van Joshua hadden oom Wil en tante Miranda gevraagd als peetoom en peettante; zij wilden er graag zijn voor Joshua. De papa van Joshua hield hem ten doop en de mama mocht na de doop zijn hoofd afdrogen. De aanwezige kinderen hebben een kaarsje gebracht naar Maria en daarna hebben we het lang zal hij leven gezongen. Tante Miranda heeft de doopklok geluid en daar schrok Joshua zo van dat hij heel lang moest huilen.

Joshua woont met zijn papa en mama in de Bodegravenstraat 22 te Tilburg.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **Lang zullen ze leven.**

We hebben uit handen moeten geven:

Op zaterdag 23 oktober 2011 is te midden van hen die haar dierbaar zijn rustig en kalm ingeslapen **MATHEA EIJKENS – MANDOS**. Zij mocht 90 jaar oud worden. Vijfenzeventig jaar lang heeft zij lief en leed samen met haar echtgenoot Toon Eijkens gedeeld. Zij werden verblijd met zeven kinderen, die op hun beurt

weer uitvlogen. Zij kregen vijftien kleinkinderen en een hele grote schare van achterkleinkinderen. Een heel grote familie, waarmee het gezellig feesten is. Zo hebben zij heel uitgebreid hun zestigjarig en vijftenzestigjarig huwelijksfeest gevierd. Begin dit jaar op 8 januari 2011 kwamen ze allen samen met nog meer familieleden om de negentigste verjaardag van oma te vieren. Ja zelfs in september 2011, ondanks dat opa en oma er tegen op keken, kwamen ze samen om de eenennegentigste verjaardag van opa te vieren. En dat is een mooi feest geweest; tijdens de laatste dagen van oma hadden ze het er nog steeds over. Ook een van de kleinkinderen heeft van al die feesten steeds weer een verhalen- en fotoboek gemaakt, een kostbaar bezit, want dat zijn nu allemaal hele mooie herinneringen. Moeder, oma en omie was een eenvoudige, hartelijke vrouw, die met allen warme en diepe contacten had. Waren ze bijeen, dan had ze oog en oor voor jou en alle tijd, want ze was geïnteresseerd in jouw wel en wee. Ondanks dat het de laatste tijd steeds slechter met haar gezondheid ging, bleef ze opgewekt en klaagde nimmer. Moeder, oma en omie rust nu maar zacht.

De heer en mevrouw Eijkens -Mandos hadden een appartement in de Gen Smutslaan 214/22.

Op het hoogfeest van Allerheiligen 2011 is in het Twee Steden ziekenhuis te Tilburg zacht en kalm in de leeftijd van 82 jaar overleden **ANNIE PULLENS – BROERMIJN**. Zij was sinds 1995 weduwe van Wil Pullens. Coby en Sjef, maar ook Tilly en Cees hebben moeder tot het einde nabij gestaan, maar ook de kleinkinderen Ruud en Annabelle, Stan en Nina en Vera. We mogen de achterkleinkindjes van oma niet vergeten: Cato, Dees en Jotte, oogappeltjes van oma waar zij heel trots op was. Het leven van moeder en oma is zeker niet over rozen gegaan. Al heel vroeg moest zij haar jongste broertje afgeven, dat heeft zij haar hele leven meegedragen. Toen zij met haar Wil in het huwelijksbootje stapte en zij verblijd werden met kinderen, brak er een betere tijd aan. Ze gingen zelfs naar het buitenland, naar Oostenrijk en Duitsland. Zij had een hele mooie hobby, namelijk handwerken. Het liefst deed zij de meest ingewikkelde brei- en haakwerken. Door een ingewikkelde val werd zij aan het bed gekluisterd en werd zij volledig afhankelijk van anderen en dat was geen gemakkelijke opgave. Uiteindelijk heeft

zij er in berust en is zij te midden van allen die haar dierbaar waren overleden. Moeder en oma rust zacht.

Mevr. Pullens – Broermijn woonde in Koningsvoorde.

Op zondag 13 november 2011 is te midden van al haar kinderen en kleinkinderen in het St. Elisabethziekenhuis rustig en kalm overleden **ELISABETH KAHLMAN – VROMANS**. Op vrijdagavond 11 november heeft zij het sacrament van de laatste levensfase ontvangen. Sinds 17 januari 2001 was zij weduwe van Joop Kahlman. Een zorgzame en lieve moeder en oma is van ons heen gegaan. Reeds vroeg was zij voor haar ouders een grote hulp en steun in het verzorgen van haar broertjes en zusjes. Zij mocht zich gaan bekwamen in de fijne confectie en wat haar ogen zagen dat konden haar handen maken. Heel haar leven heeft zij naar perfectie gestreefd, voor haar zelf, haar echtgenoot, haar kinderen en kleinkinderen. Het was in huize Kahlman een vrolijke boel, waar het gezellig was tezamen met de kinderen en later ook de kleinkinderen. Want oma kon verwennen! Als zij wist wat jij graag wilde eten, of wat jouw lievelingskostje was, dan hield zij daar rekening mee. Mocht je met oma samen tussen de middag eten omdat papa en mama moesten werken, dan werd alles wat maar lekker was op tafel gezet. Een oma die ook benieuwd was naar jouw doen en laten, niet om te controleren, maar om te weten wat er in je om gaat. Moeder en oma leefde altijd op haar gevoel, vanuit haar hart en ze voelde zich het fijnst met lieve mensen om haar heen. Een hersenbloeding op die bewuste vrijdag was voor haar fataal. Moeder en oma rust nu maar uit.

Mevr. Kahlman – Vromans woonde bij haar zoon Joost in de Weteringlaan 114.

Donderdagmorgen 17 november 2011 is te midden van de kinderen en kleinkinderen in haar eigen woning rustig en zacht ingeslapen: **ANS VAN DER WEIDE – VAN BOXTEL**. Sinds 9 maart 1984 is zij weduwe van Henk van der Weide. Moeder en oma heeft een zorgeloze jeugd gekend, maar haar verdere leven is niet altijd even rooskleurig gebleven. Al heel vroeg heeft zij haar Henk uit handen moeten geven en stond zij er alleen voor om de kinderen te begeleiden op hun levensweg. Maar dat was nog niet voldoende want in 2001 moest zij haar oudste zoon Johan afgeven. Een ogenblik

waarvan zij van mening was dat ze er niet meer bovenop zou komen. Maar een sterke vrouw dat was zij en met de hulp van haar kinderen kon zij toch weer de draad van het leven opnemen. Ons moeder en oma was een vrouw die van reizen hield. Graag ging ze weg naar mooie plekken in Nederland, maar ook het buitenland heeft haar aandacht gekregen. En dan kon zij daarvan vertellen dat het een lust was. Ook toen zij in Steve Bikohof kwam wonen, toen niet alles meer mogelijk was, heeft zij de moed niet opgegeven. Zij was blij als je haar kwam op halen om mee naar jouw huis te gaan of als ze met jou mee mocht naar de winkel, of zo maar in de stad een terrasje te pikken. Tot de laatste weken trok zij met haar rollator of rolstoel er op uit, even een rondje Koningsvoorde, of als het slecht weer was even door de gangen van Steve Biko. Ook toen zij 24-uurs verzorging kreeg ging zij met hen naar het restaurant of de kroeg om er wat te drinken, of maakte ze samen een rondje om Koningsvoorde, even toch de buitenlucht. Moeder en oma blijf met onze pa en Johan op ons letten en geef ons steeds een duwtje in de goede richting. Ans van der Weide woonde in Steve Bikohof 59.

Wij hebben gebeden: **Dat zij mogen rusten in vrede.**

Advent



Op 4 december vieren we alweer de tweede zondag van de Advent en steken we twee kaarsen aan op de krans van licht.

Advent, een woord afgeleid an het Latijnse 'adventus', wat 'komst'

betekent. God komt naar ons toe.

Het is de voorbereidingstijd op Kerstmis, de geboorte van Jezus in onze mensengeschiedenis. Een tijd van inkeer en bezinning.

Van ons wordt verwacht dat we openstaan voor die komst; we zijn in verwachting!

Vanaf 17 december worden in de Vespers de O-antifonen gezongen:

17 december **0 WIJSHEID**, Gij zijt voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht, kom nu, wijs ons uw wegen.

18 december: **0 ADONAI**, Heer van Israël's huis, Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinai; kom nu, bevrijd ons met sterke hand.

19 december: **0 WORTEL VAN JESSE**, Gij zijt het teken waar de volken op hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos en werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom nu, bevrijd ons, wacht niet langer.

20 december: **0 SLEUTEL VAN DAVID** en Scepter van Israël's huis, wat Gij opent zal niemand meer sluiten; wat Gij sluit zal niemand meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen, uit de duisternis en de schaduw van de dood.

21 december: **0 DAGERAAD**, Afglans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid; kom nu met uw licht tot hen die in duisternis leven, in de schaduw van de dood.

22 december: **0 KONING VAN DE VOLKEREN**, zo lang verwacht, Gij zijt de hoeksteen waarop alles rust; kom nu, red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

23 december: **0 EMMANUEL**, Koning en Wetgever, lang verwachte Redder van de volkeren, kom nu, red ons, Heer onze God.



Onderweg

Een man en een vrouw gaan langs de wegen
De lucht is koud, de wind zit tegen
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
En af en toe hoor je haar vragen met zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, 't is nog ver naar Bethlehem

Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de wegen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnoden en van kampen; en requiem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem

Van de verloren Hof van Eden
Naar de onmogelijke vrede
Zo trekt de mens over de wegen
En soms komt hij die ezel tegen, met haar en hem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ja
't Is nog heel ver naar Bethlehem

Ivo de Wijs

Nacht van de religies; nacht van het licht.



Op verschillende plaatsen in Tilburg waren op zaterdagavond 19 november de deuren van kerken, synagoge en moskee open om te bekijken, te bidden, samen te praten, te luisteren naar muziek, of een hapje en een drankje te eten.

In onze kerk hebben we van 20.00 uur tot 23.00 uur 16 bezoekers ontvangen. Na het bezichtigen van de kerk en een kopje koffie namen ze deel aan de begeleide meditatie in de Pio-Kapel. Een succesvolle avond, die dit jaar voor het eerst in Tilburg door de Raad van Kerken werd georganiseerd. Het is zeker voor herhaling vatbaar; andere mensen kunnen zich dan aansluiten. Andere plaatsen kunnen dan worden bezocht.

Riet van Overbeek

Vrijwilligersavond



Op donderdag 17 november kwamen de meeste vrijwilligers in de ontmoetingsruimte van de kerk bijeen voor de jaarlijkse dank-je-wel-avond. We werden ontvangen met heerlijk gebak en onder het genot van een hapje en een drankje verliep de avond in een gezellige sfeer. Allen die deze avond tot een feest hebben gemaakt hartelijk dank.

Doopvoorbereidingen:

In de maand december 2011 is er geen doopvoorbereiding. De eerst volgende doopvoorbereiding is woensdag 4 januari 2012.

**Set is goed in het eigen hart te lezen
of men voldoende liefde geeft,
de kracht, die bron is, uit kan dragen
en dan te voelen ... dat men leeft!**



Intenties in de Gerardus Majellakerk

| december 2011 | | Kerk |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| za. 3 dec. Zo. 4 dec Dameskoor | 17.30 uur 10.00 uur | Ineke Vugs-van Etten Overleden familie Smeulders Jan van Roessel Coleta Priems-Hendriks Mathea Eijkens-Mandos Ans van der Weide- van Boxtel vw. verjaardag Jo Danklof 1 ^{ste} jaargetijde |
| za. 10 dec. Zo. 11 dec. Herenkoor | 17.30 uur 10.00 uur | Ineke Vugs- van Etten Toon Oomens Rob van den Bosch |

| | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | San Cools Fien Hultermans-van Hautum Echtpaar Hultermans- van Gameren jgt. ,Jo Hultermans Mathea Eijkens-Mandos |
| za. 17 dec. Zo. 18 dec. Dameskoor | 17.30 uur 10.00 uur | Dirk Kossen Jan van Roessel Piet Robben vw. jaargetijde Henk Mutsaers vw. jaargetijde Mathea Eijkens-Mandos |
| za. 24 dec. Kerstavond Gemengd koor | 19.30 uur 22.00 uur | Ineke Vugs - van Etten Joke van den Berg-Brouwers jgt. Piet Weijers Tiny Weijers- van Pelt Maria van Trier- van den Hout Toon Oomens Bert en Riet Edel Rikie van Lieshout- Snoeren Harrie Hermans Jan van Roessel Ria Smits, San Cools Marie Louise Beukers Rob van den Bosch Coleta Priems-Hendriks Fien Hultermans-van Hautum Mathea Eijkens-Mandos |
| zo. 25 dec. Eerste Kerstdag Herenkoor | 10.00 uur | Als op 24 dec. |
| Ma.26 dec. Tweede Kerstdag Samenzang | 10.00 uur | Als op 24 dec. |
| Za. 31 dec. Oudjaar Samenzang | 19.00 uur | Harrie Hermans Ineke Vugs- van Etten Riet de Bresser- Ketelaars 1 ^{ste} jgt. |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Rikie van Lieshout Snoeren Marie Louise Beukers Fien Hultermans-van Hautum Mathea Eijkens-Mandos Piet van Loon |
| zo. 1 jan. Nieuwjaar Herenkoor | 10.00 uur | Als op 31 dec. |
| December 2011 | | Koningsvoorde |
| za. 3 dec. | 19.00 uur | Familie Smeulders Mathea Eijkens-Mandos Jo Danklof 1 ^{ste} jaargetijde Ans van der Weide- van Bostel vw. verjaardag |
| za. 10 dec. Lidwinakoor | 19.00 uur | San Cools Mathea Eijkens-Mandos |
| za. 17 dec. | 19.00 uur | Dirk Kossen Mathea Eijkens-Mandos |
| za. 24 dec. Kerstavond Koningsvoordekoor | 19.00 uur | Harrie Hermans, San Cools Marie Louise Beukers Mathea Eijkens-Mandos |
| za. 31 dec. Oudjaar Samenzang | 19.00 uur | Riet de Bresser –Ketelaars 1 ^{ste} jgt. Harrie Hermans Marie-Louise Beukers Mathea Eijkens-Mandos |

Impressie van de bijeenkomst van 21 november in onze kerk.



Op maandag 21 november was de ontmoetingsruimte van de kerk meer dan bezet. Meer dan honderdvijftig mensen, waaronder ook enkele jongeren, hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om de bijeenkomst met bisschop Mutsaerts bij te wonen. Het onderwerp van de avond was: de overstap naar de nieuwe grote

parochie: 'De Goede Herder'.

Deken Jeroen Miltenburg vertelde in het kort hoe met de vitalisering van de parochie een begin is gemaakt door activiteiten te ontwikkelen rond de vier speerpunten. De huwelijksvoorbereiding gaat gemeenschappelijk gebeuren., zo ook de voorbereiding op het Vormsel. Op enkele plaatsen komen mensen die een geliefde hebben verloren in groepjes bijeen om te rouwen. Er wordt gewerkt aan een steunpunt waar mensen die in financiële nood verkeren terecht kunnen. De jongerenclub hoopt uitbreiding te krijgen door de kinderen die reeds het Vormsel hebben ontvangen erbij te betrekken. Rond roeping en vorming kwamen het afgelopen jaar enkele mensen samen om na te denken over hun eigen leven en toekomst.

Reeds gehuwde echtparen kwamen samen rond Valentijnsdag om huwelijk een nieuw elan te geven. Bij alle initiatieven kwam naar voren dat samenwerking in een groter geheel van wezenlijk belang is. Bisschop Mutsaerts ging op de fusie in door vooral de noodzaak te schetsen, dat er in de toekomst genoeg financiële middelen moeten zijn om de parochie overeind te houden. Dat vraagt om herstructurering. Als we op de oude voet doorgaan dan kunnen we over tien jaar alles sluiten.

Na zijn verhaal kregen wij als parochianen de gelegenheid om vragen te stellen en onze zorgen uit te spreken. Uit de woorden van alle sprekers kwam duidelijk naar voren de bezorgdheid om het teloor gaan van de eigen identiteit van onze gemeenschap. Wij zijn hier gehecht, niet alleen aan het kerkgebouw, maar vooral aan de warme belangstelling van mensen voor elkaar. We moeten elkaar kunnen kennen, zo nu en dan een schouderklopje krijgen als we ons inzetten voor de gemeenschap.

Alle aanwezigen begrepen waarom ons parochiebestuur voorlopig niet akkoord wilde gaan met toetreding tot de grote parochie. Iedereen wilde daarom van de bisschop horen dat de vraag van het bestuur om nog twee jaar zelfstandig te blijven gehonoreerd zou worden. We hadden dan de kans om te zien of nieuwe initiatieven van de grond komen en fuseren een betere optie is dan zelfstandig blijven. We willen niet alleen aan de zijlijn blijven toekijken, maar zelf ook kijken hoe vitalisering een gezicht kan krijgen en dit communiceren met de 'Goede Herder-parochie'.

Ook concrete zaken kwamen naar voren: Wat blijft er 'rond de toren' na de fusie? Kunnen wij hier nog zelf onze vormelingen voorbereiden en het Vormsel vieren in eigen kerk? Zo niet, dan

haken een aantal kerkbetrokken jongelui opnieuw af, samen met hun ouders. Blijft de kerk nog open? Wat gebeurt er met onze kerkbijdrage en ons parochieblad? Moeten de voorgangers ook gaan rouwen of houden wij onze eigen pastor? Houden wij een eigen secretariaat, waar we terecht kunnen voor allerlei vragen? Hoe gaat het met onze vrijwilligers?

Wantrouwen en angst zijn woorden die bij velen vooraan in de mond lagen. Ook al beseft iedereen dat er veranderingen moeten komen, gezien de vergrijzing en de weinig jonge mensen die we zien in onze kerken. Nu echter voelen we de fusie als gedwongen, met te weinig begrip en warmte omgeven, te weinig recht gedaan aan onze eigenheid; te weinig waardering voor datgene wat er in de negentig jaren van ons parochiebestaan is opgebouwd.

Het enige verheugende is echter dat we hebben kunnen laten zien dat er een grote saamhorigheid en betrokkenheid is bij onze parochianen. Samen moeten we verder, hoe dan ook, om deze saamhorigheid en betrokkenheid op elkaar te behouden nog ver de toekomst in.

Riet van Overbeek

Geheugensteuntjes



| Elke dag | 17.00 uur | Van maandag tot vrijdag: Vespers |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| do. 1 dec. | 16.30 uur !!! | Aanbidding en om 17.00 uur Vespers |
| do. 1 dec. | 19.30 uur | Bijbelgroep (Riet) |
| vr. 2 dec. | 10.30 uur | Eerste Vrijdag |
| ma. 5 dec. | 14.00 uur | Pastorale werkgroep |
| do. 8 dec. | 16.30 uur | Aanbidding en Vespers |
| do. 8 dec. | 20.00 uur | Bijbelgroep 2006 |
| ma. 12 dec. | 20.00 uur | Ouderavond (met de kinderen) voor het Vormsel |
| di. 13 dec. | 10.30 uur | Pio-morgen |
| di. 13 dec. | 18.15 uur | Ontsteken van de kerstlichtjes in KV. met zang van het christelijk gemengd koor |
| do. 15 dec. | 16.30 ur | Aanbidding en Vespers |
| ma. 19 dec. | 13.30 uur | Kerstviering Zonnebloem in Z.K. |

| | | |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ma. 19 dec. | 19.00 uur | Boeteviering in Koningsvoorde |
| di. 20 dec. | 19.00 uur | Boeteviering in de kerk |
| wo. 21 dec. | 13.30 uur | Kinderbijbelgroep |
| do. 22 dec. | 10.00 uur | Koffieochtend |
| do. 22 dec. | 16.30 uur | Aanbidding en Vespers |
| za.. 24 dec | 19.30 uur 22.00 uur | Kerstvieringen in de kerk, resp. jongerenkoor en gemengd koor |
| za.. 24 dec. | 19.00 uur | Kerstviering in Koningsvoorde m.m.v. het Koningsvoordekoor |
| zo. 25dec. | 10. 00 uur | Kerstviering m.m.v. Herenkoor |
| zo. 25 dec. | 15.00 uur | Kindje Wiegen |
| ma. 26 dec. | 10.00 uur | Tweede Kerstdag |
| do. 29 dec. | 16.30 uur | Aanbidding en Vespers |
| Za. 31 dec. | 19.00 uur | Oudejaarsviering in de kerk |
| za. 31 dec. | 19.00 uur | Oude jaarsviering in Koningsvoorde |
| zo. 1 jan. | 10.00 uur | Nieuwjaarsviering Kindernevendienst |

H. Vormsel



Al enkele jaren is er geen Vormselviering meer toegediend in onze kerk. De oorzaak hiervan was de samenwerking met Korvel en het Heike. Velen van onze parochianen wilden echter hun kinderen in onze kerk gevormd zien. Daarom hebben we besloten om in 2012 in onze kerk dit weer mogelijk te maken. Ook de voorbereiding gebeurt hier in de gemeenschapsruimte van de kerk door diaken Hans Vugs en Riet van Overbeek. Alle jongelui die er voor in

aanmerking komen hebben een brief ontvangen. Mochten wij iemand vergeten zijn, dan kunt u dat melden op het secretariaat of bij diaken Hans Vugs(06-22453361). Op **maandag 12 december** is er een ouderavond, waarbij ook de kinderen uitgenodigd zijn. Iedereen hoort dan hoe alles in zijn werk gaat. De Vormseldatum is nog niet

bekend. Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden met het bisdom.

Enkele bekende en minderbekende heiligen in december

- 2 dec. Jan van Ruusbroec
- 3 dec. Franciscus Xaverius
- 6 dec. Nicolaas van Myra (Sinterklaas, de echte!)
- 8 dec. Onbevleete Ontvangenis van Maria
- 13 dec. Lucia
- 14 dec. Johannes van 't Kruis
- 21 dec. Petrus Canisius
- 25 dec. Geboorte van Jezus (Kerstmis)
- 26 dec. Stefanus
- 28 dec. Onnozele Kinderen
- 31 dec. Silvester

H. Nicolaas van Myra (de echte Sinterklaas)

Op 5/6 december vieren we Sinterklaas. De H. Nicolaas was in de vierde eeuw bisschop van Myra een stadje in Klein-Azië. Veel verhalen zijn in de loop van de tijd over hem verteld. Allen getuigen van de goedheid van deze heilige. Zo ook de volgende legende:

Sint Nicolaas en de redding op zee



Doordat er onverwacht een hevige storm opstak, raakte een schip met pelgrims in groot gevaar. De mast stond op breken, de zeilen klapten dubbel. Elk ogenblik dreigden de schepelingen overboord te slaan. In deze grote nood riepen zij Nicolaas te hulp. "Nicolaas, als het waar is wat we over u gehoord hebben, redt ons dan." Daarop verscheen hun een man die met bekwame hand de mast stutte en de zeilen weer op

orde bracht. En als op bevel ging de storm dadelijk liggen. Hierna verdween de onbekende man even plotseling als hij was gekomen. Spoedig landde het schip veilig in de haven van Myra en vol dankbaarheid liepen de schepelingen naar de bisschopskerk. Aldaar herkenden zij in bisschop Nicolaas de man die hen op hun smeekbede gered had op zee. Zij knielden en dankten hem. Maar hij zei bescheiden: "Niet ik, maar uw geloof en Gods genade hebben u geholpen." Deze legende staat aan de oorsprong van Sint Nicolaas als patroon van de schippers *Riet van Overbeek*

Mgr. Bluysen 50 jaar bisschop

Op 27 december viert Mgr. drs J.W.M. Bluysen (Jan) zijn gouden bisschopsjubileum. Het is de dag waarop Mgr. Bluysen precies 50 jaar geleden bisschop werd gewijd in de Sint-Janskathedraal.

De bisschop zal op die dag zelf hoofdcelebrant zijn bij de pontificale eucharistieviering, voor zover zijn gezondheid dat toestaat. De 85-jarige bisschop heeft een broos gestel, loopt heel moeizaam, heeft veel moeite met staan en is snel vermoeid. Sinds 1984 is hij al met emeritaat, als gevolg van ernstige hartproblemen.

In het Bisdomblad van november stond een uitgebreid curriculum vitae van Mgr. Bluysen en in de uitgave van december verschijnt een interview.



Van de redactie:



Het eerstvolgende nummer van 'De Brug' verschijnt vóór Kerstmis en is dan tevens het januari-nummer van 2012. In dat nummer geven we ook het Kerstprogramma aan, zodat u tijdig weet waar en wanneer de vieringen zijn.

Wij wensen u een goede voorbereiding op dit feest.

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij vóór 15 december middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek