

Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Palmzondag Witte Donderdag Goede Vrijdag Paas Zaterdag Pasen 2^{de} Paasdag	Na de paaswake is er voor iedereen, die dat wil, een flesje wijwater beschikbaar	
Kindernevendienst Op zondag 6 en 13 april is er een kindernevendienst tijdens de viering. We vertellen het verhaal en daarna maken de kinderen een Palmpasenstok.	Aanbidding in de Piokapel: Elke donderdag van 16:00 uur tot 17:00 uur,	
Mensen in Nood 10 mei : Inzamelingsactie kleding		

PAASWENS

Dat er licht mag zijn. Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien
zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:
dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:
dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
dat er vriendschap en
gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
dat wij te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
dat wij niet dwalen en
elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
dat we nergens het kleine
vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkander toe te schijnen

met geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
Ik ben het Licht der wereld.

Moge het aanstaande Paasfeest
voor ons allen een feest worden,
waarbij we een licht mogen zijn,
een lichtje van de grote Paaskaars
die we op Paaszaterdag hebben mogen ontsteken.

Blij Paasdagen.

Hans Vugs,
Diaken-pastor.

Uitzien naar Pasen:

17 april: Witte Donderdag
18 april: Goede Vrijdag
19 april: Paaszaterdag
20 april: Pasen

Vier dagen die belangrijk zijn in ons
christelijk leven. Jammer dat je vaak hoort:
Pasen, is het feest van de paaseieren, een
lentefeest en het feest van de Opstanding
van Jezus uit de dood is men vergeten. Zou
Jezus niet verrezen zijn, dan zouden wij
Hem al lang vergeten zijn en zou ook zijn
geboortefeest met Kerstmis zonder
betekenis zijn en zouden we niet weten dat
Hij leeft!
Als voorbereiding op dit grote feest zijn



niet alleen die laatste drie dagen van belang, maar veertig dagen
om ons te bezinnen: de veertigdaagse vastentijd genoemd.
Vasten kennen de meeste mensen niet meer, alleen nog maar
om er slanker van te worden. Sober leven, om meer aandacht te
hebben voor de voorbereiding op Pasen, doen we meestal niet
meer.

Toch wensen we iedereen een zalig Pasen!

Palmpasenstok

De **palmpasenstok** bestaat uit twee stokken in de vorm van een
kruis en wordt met **palmzondag gemaakt**.

Kruis

Staat symbool voor het kruis
waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag,
middag)

Palmtakken

Staan symbool voor de intocht in
Jeruzalem ([Palmzondag](#)). In
Nederland worden deze vaak
vervangen door [buxustakken](#).



Haan van brood

Het brood van het haantje staat symbool voor het
breken en delen door Jezus van het brood bij het laatste
avondmaal ([Witte Donderdag](#)). De haan staat symbool
voor de haan die één keer (volgens [Marcus](#) ook nog een
keer ter waarschuwing) kraaide nadat [Petrus](#) drie keer
had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede
Vrijdag/vroege ochtend).

Eieren

Staan symbool voor nieuw leven ([Paaszondag](#)).

30 rozijnen

Staan symbool voor de 30 [zilverlingen](#) waarvoor [Judas](#) Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.

Krans

Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van [Jezus](#). Jezus als 'Koning' van de wereld, het Rijk Gods.

Er is vermoedelijk ook een relatie met de gebruiken rond de [meiboom](#), het Romeinse [labarum](#) en het [zonnerad](#).

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Zondag 16 maart kwamen de families Morees en Verbeek bijeen in onze Piokapel om hun lieve schat **TEDDY MOOREES** door het heilig Sacrament van het Doopsel op te laten nemen in onze geloofsgemeenschap. Teddy was gekomen met haar papa en mama Mark Morees en Bregje Verbeek en met haar grote broer Dex, natuurlijk waren er de peetoom Edwin Pallada en peettante Ingrid Pallada – Graumans, opa's en oma's, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes. Aan het begin van de viering mocht Dex met behulp van zijn peettante, zijn doopkaars weer eens aanmaken. Teddy kreeg het teken van Jezus opgelegd en ook haar papa, mama, peetoom, peettante en alle oma's en opa's hebben Teddy dat teken van Jezus aan haar gegeven. Van alle vriendjes en vriendinnetjes kreeg zij een kusje, niemand uitgezonderd. Peetoom Edwin en peettante Ingrid hebben heel plechtig aan Teddy beloofd dat zij altijd welkom is bij haar peetouders. De kinderen hebben beloofd, dat

als Teddy groter gegroeid is ook met hen mag meespelen, ja zelfs de grote vriendjes en vriendinnetjes hebben Mark en Bregje beloofd dat als ze een oppas nodig hebben, dat zij hen mogen bellen en komen zij oppassen.

Nadat het verhaal van Jezus verteld was, wist de kleine Dex te vertellen: we moeten altijd samen delen, samen breken. Samen hebben we geluisterd naar muziek, die de kleine Dex heerlijk mee kon zingen en tante Ingrid had een hele mooie speciale wens aan Teddy. Nadat we samen het lang zal ze leven hebben gezongen heeft Dex en alle kinderen, de één hard, de ander heel beschaafd, de doopklok geluid.

Teddy woont met haar broer Dex en hun papa en mama in de Rentmeesterhof 48.

Op diezelfde zondag kwam **XAVI VAN DER SCHOOT** met zijn papa Djaico van der Schoot en zijn mama Rowena Verhagen, met zijn peetoom Joeri der Kinderen en zijn peettante Vivia van der Schoot, met zijn overgrootvader en overgrootmoeder, met opa's en oma's, met ooms en tantes en met heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om zich door het Heilig Doopsel bij onze geloofsgemeenschap aan te sluiten. Xavi had een prachtige doopjurk aan en zijn papa en mama hebben hem bij het Doopsel de namen gegeven: Xavi, Josephus, Franciscus, Joannes. Zijn roepnaam hadden papa en mama zonder overleg samen bepaald. Iedereen had een tv- programma gezien en kwamen 's avonds thuis en zeiden tot elkaar ik vind Xavi wel mooi en zo hebben ze de roepnaam bepaald. De andere namen zijn de namen van overgrootvader en de opa's en zo is Xavi



niet een eenling, maar verbonden met heel veel mensen. Xavi kreeg het teken van Jezus op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart opgelegd. Daarna hebben papa en mama, peetoom en peettante en alle grootouders hem een kruisje gegeven. Van de vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een kusje. Met velen hebben we een dak boven het hoofd van Xavi gemaakt en gebeden dat God hem en ons mag beschermen op de niet altijd gemakkelijke weg door het leven. Na de doop heeft Xavi de doopkaars gekregen en heeft hij alle aanwezige kinderen een beetje van dat nieuwe Licht gegeven. Samen zijn we toen naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook gevraagd dat zij Xavi en ons beschermd en begeleid. Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en werd de doopklok heel nadrukkelijk geluid. Xavi woont met zijn papa en mama in de Pastoor Schutjesstraat 91.

Met zijn allen hebben we gezongen:
LANG ZULLEN ZE LEVEN



WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op 20 februari 2014 is op veel te vroege leeftijd overleden **JET VAN WANROOIJ – HOPMANS**, echtgenote van Pieter van Wanrooij. Na een leven dat niet altijd over rozen is gegaan, zij heeft in 2013 haar zoon Jan moeten afgeven en zelf is zij heel lang ziek geweest. Toch heeft zij haar ziekte op een bewonderenswaardige manier gedragen. Jet en Pieter hadden een huis van de soete inval. Er was voor iedereen altijd ruimte en tijd. Jij mocht bij hen zijn wie jij bent. Je hoefde je niet

mooier voor te doen. Het jaar 2013 was voor Jet een heel zwart jaar, waar bijna geen lichtpuntjes waren te vinden. Het is ook niet niets om als moeder je zoon, die jezelf 9 maanden hebt mogen dragen, om die te moeten afgeven. Maar met de hulp van Pieter, kinderen en kleinkinderen heeft zij het een plekje kunnen geven. Maar elke dag bleef haar lieve schat in haar gedachten. Dat Jet een geliefde vrouw, moeder, oma en vriendin was hebben we allemaal in de kerk en op haar graf kunnen zien. Onze oude koningin Juliana had bij haar uitvaart niet zoveel bloemen als Jet bij haar afscheid heeft ontvangen. Heel de vloer voor in de kerk lag vol met witte boeketten, in allerlei vormen en soorten. Op het gedachtenisprentje stond een mooi gedichtje, dat zij zelf had gemaakt: *Op een bankje in de hemel, zitten zij samen zij aan zij, als engelen weer samen, hun leven was voorbij. Heel even was er scheiding met veel pijn in het hart, maar in de hemel weer bij elkaar, niet meer ieder apart. De handen ineen gestrengeld, een zachte diepe zucht, zo zitten zij samen, op dat bankje in de lucht.* Jet rust nu maar uit, maar blijf vanuit Gods eeuwige woning samen met Jan ons hier op aarde begeleiden. Jet woonde in de Sacharias Jansenstraat 62.



Op 19 februari 2014 is toch heel onverwachts in het Hospice te Dongen **MARIËTTE ADAM – DIRKEN** rustig overleden. Ruim 40 jaar was Mariëtte met haar Ruud getrouwd. Mariëtte vond zichzelf naast haar Ruud even groot, of even klein. Maar hoe je ook tegen haar aankijkt, zij had een hart dat ontzettend groot was, voor haar Ruud, voor haar kinderen, kleinkinderen en allen die zich bij haar thuis voelden. Vanuit haar ouderlijk huis had zij een grote liefde voor de sport. Alles wat met sport

te maken had, koesterde zij. Mariëtte was een vrouw die zelf haar beslissingen nam. Zij had een grote hekel als iemand voor haar dacht en/of besloot. Neen, dat kon ze goed zelf. Het leven van Mariëtte is niet altijd over rozen gegaan, maar wat je nooit van haar hoorde, dat ze moest klagen. Steeds was haar antwoord: Onze Lieve Heer heeft zoveel moeten dragen en lijden. Een vriendelijke, gastvrije vrouw, die deze mooie eigenschap niet onder stoelen of banken stak en zelfs in onze kerk was zij een van de gastvrouwen, die voor iedereen klaar stond, een luisterend oor was, maar nimmer met een roddel mee deed. Ze heeft heel lang alle touwtjes zelf in handen gehad, tot dat het punt daar was, dat ze die uit handen moest geven. Dat ging niet van harte, maar ze aanvaardden alles wat op haar weg kwam. Tijdens haar verblijf in het Hospice heeft zij nimmer geklaagd, alles was goed wat er gedaan werd, door allemaal lieve mensen. Mariëtte was een gelovige vrouw, die een hele grote liefde had voor Moeder Maria. Elke keer dat zij in onze kerk kwam, moest er altijd een kaarsje bij Maria worden ontstoken om haar dank je wel te zeggen en om haar hulp en steun te vragen. Mariëtte dank je wel voor alles wat je gedaan hebt, rust nu maar uit en wil ons allen blijven begeleiden. Mariëtte woonde aan de Ringbaan Zuid 118.



Op 21 februari 2014 is in haar eigen huis, te midden van allen die haar lief zijn, rustig ingeslapen **LIESBETH DE GRAAF – RUTTEN**, echtgenote van Piet de Graaf. Een hele bijzondere vrouw is van ons heel gegaan, bijzonder voor haar gezin, zij stond altijd klaar om haar man en kinderen en weer later de kleinkinderen nabij te zijn. Zij wist een gezellige sfeer te

scheppen in huize de Graaf. Bij bijzondere momenten in het leven stond zij altijd klaar met verrassingen van een gedicht, een lied, een heel bijzonder woord. Zij had een bijzonderheid om tijdens het weekend, 's avonds om half elf nog eens de tafel te dekken en zo gezellig samen te gaan eten. Bijzonder voor alle mensen die in de winkel kwamen, want zij had voor iedereen een luisterend oor, niet opdringerig, maar wel heel alert. Bijzonder voor onze kerk, jarenlang heeft zij haar beste krachten gegeven aan ons Dameskoor en aan onze geloofsgemeenschap. Bijzonder voor haar waren de momenten dat zij naar goede muziek mocht luisteren, te samen of alleen. Moeder kon je ook verblijden met een bezoek aan een museum, een hele goede musical en niet te vergeten een prachtige cultuurreis, daar genoot ze op dat moment van en nog een hele tijd nadien. Dan kwam zij: weet je nog van die stad met die mooie Dom met dat prachtige beeldhouwwerk, en zij zag het weer helemaal voor zich. Haar leven is evenwel niet altijd over rozen gegaan, naast drie schatten van kinderen heeft zij ook moeten ervaren wat het voor een moeder is om een kind dood ter wereld te moeten brengen. Ook het ziekenhuis heeft zij menigmaal van binnen mogen zien, maar door haar karakter, door de hulp en steun van haar Piet, de kinderen en de kleinkinderen heeft zij dit alles kunnen doorstaan. Moeder stond volop in het leven, zij genoot om mensen te mogen ontmoeten en te begeleiden. Jarenlang heeft zij op haar kleinkinderen gepast, als papa en mama moesten werken. Dat waren de momenten dat zij volledig oma mocht zijn. Liesbeth dank je wel voor alles wat je voor iedereen betekend hebt, rust nu maar uit, maar wil ons allen wel begeleiden op die weg die wij nog mogen gaan. Liesbeth woonde in de H. Ronnerstraat . Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**

PETRUS:

Ik durf Hem nooit meer recht
in de ogen te kijken.
Drie jaar lang dichtbij Hem
zag ik wonderen
en hoorde zijn woorden.
Elke dag raakte zijn liefde mij
meer.



Vooraf deze avond, toen Hij
brood en wijn nam:
Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed.
Heb elkaar lief,
zoals Ik jullie heb liefgehad.
Maar nu is Hij opgepakt en heb ik
Hem verloochend.
Zelfs de haan scheldt mij uit.

ZO GAAT WITTE DONDERDAG OVER IN GOEDE VRIJDAG.

Wij mensen hebben God opzij gezet.
Verloochend. Verwond door de zonde,
kunnen we niet verder.
Maar Hij is naar ons toegekomen,
Jezus Christus, de ware Barmhartige Samaritaan.
Op Palmzondag wordt Jezus jubelend binnengehaald.

Hij omgordt zich op Witte Donderdag
met een witte doek
om de voeten te wassen van zijn leerlingen.
Hij viert voor het eerst de Eucharistie.
Daarna volgen Goede Vrijdag,
Stille Zaterdag en Pasen.
Deze dagen zijn een samenvatting
van heel het katholieke geloof.
Dagen om mee te vieren in de kerk,
stil, eerbiedig en aandachtig.
Hier ervaren we meer van God,
wanneer we daar voor openstaan.

PILATUS:

Oogluikend heb ik het toegelaten.
Ze gaan Hem kruisigen.
Ik was bereid hun
tegenmoet te komen:
Hem geselen, Barabbas
vrijlaten,
een doornenkroon, Zie
de Mens.
Het was hen niet
genoeg.
Maar ik heb mijn handen
in onschuld gewassen.



**JEZUS DRAAGT HET KRUIS, DE STAD UIT
EEN BERG OP, TOT ZE HALT HOUDEN EN
ER HAMERSLAGEN KLINKEN.**

Waarom is Goede Vrijdag goed?
Vernedering, mishandeling, kruisiging,
een gruwelijk sterven.
Daarom niet.
Zoveel bloed, zoveel pijn.
Zoveel houdt God van ons.
Zoveel draagt Hij voor ons.
Ons lijden, onze zonden draagt Hij.
Zoveel liefde voor jou, voor mij.
Daarom is de vrijdag goed.
We volgen de kruisweg mee
bij een viering in de kerk en
vereren de gekruisigde Jezus.
In het sacrament van Boete en Verzoening,
de biecht, geven we Hem onze zonden
en geeft Hij ons zijn vergeving.
Wat een bevrijding !

MARIA.

Met betraande ogen sta ik
hier.
Toch kijk ik telkens naar
Hem, mijn Zoon.
Even ontmoeten onze ogen
elkaar.
Dat is genoeg.
Als spiegels van de ziel,
spreken ze van zijn liefde.
Hij sterft uit liefde.
En ik bewaar al wat ik zie
in mijn hart.
Voor later, voor anderen, voor de Kerk.



**GOEDE VRIJDAG GAAT OVER IN STILLE
ZATERDAG.**

Het wordt stil na de plechtigheden.
We verlaten de kerk,
we verlaten het graf.
Een dag en weer een nacht.
Alles is nog stil, doodstil.
Jezus is de dood ingegaan,
de diepe duisternis,
om juist daar een uitweg te maken.

Naar het eeuwig leven toe.
's Avonds wordt in de kerk
de Paaskaars gezegend en aangestoken.
Het licht van Christus verspreidt zich.
Buiten begeleiden de klokken het Gloria.
Dan klinkt het alleluja:
Jezus is verrezen!
Hij is de levende Heer!

PASEN !

MARIA MAGDALENA

Ik sla mijn ogen op en zie
Hem, levend, verrezen.
Rabbi, mijn meester.
Hij noemt mij bij mijn naam:
Maria.



THOMAS

Na een week vol van
mijn twijfel en ongelof
staat Hij voor mij,
oog in oog.
Ik zie en geloof.
Mijn Heer en mijn God.

JEZUS



Ik ben de verrijzenis en het Leven.

HEMELVAART EN PINKSTEREN.

Veertig dagen lang laat Jezus zien
dat Hij leeft.
Dan zien ze Hem naar de hemel gaan,
terug naar zijn Vader.
Op Pinksteren daalt de heilige Geest
neer op de leerlingen.
Door de heilige Geest ervaren zij
dat de Heer onzichtbaar bij hen blijft.
Zo gaat het de eeuwen door.
Telkens weer merken mensen dat de Heer leeft.
In het gebed en bij het ontvangen van de
Sacramenten,
door het vieren in de kerk, door in de Bijbel te lezen
en door oog te hebben voor elkaar.
Zo kunnen we Hem
van hart tot hart ontmoeten.
Hij heeft immers gezegd:
**Zie Ik ben met jullie alle dagen
tot aan de voleinding van de wereld.**

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



Herenkoor		Lena de Veer – Schraven Ineke Vugs – van Etten Mien van Gerwen – van de Kamp An Boogers – Schapendonk Liza Vorster - Cranen
Ma. 14 april	19.00 uur	Boeteviering Koningsvoorde
Di. 15 april	19.00 uur	Boeteviering in de kerk
Do. 17 april	19:00 uur	Witte Donderdag
Vr. 18 april	15.00 uur	Goede Vrijdag
Za. 19 april Herenkoor Zo. 20 april Gemengdkoor	20.30 uur 10:00 uur	Paaszaterdag Paaszondag Tiny Weyers – van Pelt Piet Weyers, Rob v/d Bosch Riet Wolbink – Meyers Jan van Lieshout Ineke Vugs – van Etten Ad en Annelies van Dijck - Beelen
Ma. 21 april Samenzang	10.00 uur	2^{de} paasdag
Za. 26 april Zo. 27 april Herenkoor	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans – van Hautum Ineke Vugs – van Etten Mien v. Gerwen – van de Kamp

		April 2014
Vr. 4 april	10:30uur	Eerste Vrijdag
Za. 5 april Zo. 6 april Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Corry Simis Henk v.d. Ven 1 ^e jaargetijde Pierre Hultermans Pater Kees Donkers Ineke Vugs – van Etten
Di. 8 april	10:30 uur	Pio – Morgen
Za. 12 april Zo. 13 april	17:30 uur 10:00 uur	Palmzondag Fien Hultermans – van Hautum

Geheugensteuntjes

2 april	13:30 uur	1 ^{ste} Communie voorbereiding
2 april	20:15 uur	doopvoorbereiding
3 april	16:00 uur	Stille aanbidding
3 april	19:30 uur	Bijbelgroep (Riet)
4 april	10.30 uur	Eerste Vrijdag
6 april	10:00 uur	Kindernevendienst
8 april	10:30 uur	Pio-morgen

9 april	13:30 uur	1 ^{ste} Communie voorbereiding
10 april	16:00 uur	Stille aanbidding
10 april	20:00 uur	Bijbelgroep Hans 2006
12 april	20:00 uur	Start Lourdes bedevaart Kerk Broekhoven
13 april	10:00 uur	Extra Kindernevendienst
14 april	19:00uur	Boeteviering Koningsvoorde
14 april	20:15 uur	Ouderavond 1 ^{ste} communie-voorbereiding
15 april	19:00 uur	Boeteviering
16 april	13:30 uur	1 ^{ste} communie voorbereiding
17 april		GEEN KOFFIE OCHTEND
17 april	19:00 uur	Witte Donderdag
17 april	19:00 uur	Witte Donderdag viering Koningsvoorde.
18 april	15:00 uur	Goede Vrijdag viering in de kerk
18 april	19:00 uur	Goede Vrijdag viering Koningsvoorde
19 april	19:00 uur	Paaszaterdag viering Koningsvoorde
19 april	20:30 uur	Paaszaterdag in de kerk
20 april	10:00 uur	1 ^{ste} paasdag
21 april	10:00 uur	2 ^{de} paasdag
23 april	13:30 uur	1 ^{ste} Communie voorbereiding
24 april	20:00 uur	Bijbelgroep Hans 2006
25 april	12:00 uur	Redactie vergadering 'De Brug'
26 april		Vertrek Bisdom bedevaart Lourdes
10 mei		Inzamelingsactie kleding T.b.v. Mensen in Nood

Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 – 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20,
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 23 april** middels e-mail adres:
info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.
Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen –Gerrits, J. Vugs, P. de Koning.