

De Brug



Christus als hovenier

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de hoge hoed
wandeland in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.

En nóg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde – in stille schrik
die ene, zij die dacht als ik;
Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud;
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.

Ida Gerhardt

Zalig Pasen!



*Van zaterdag 30 maart
op zondag 31 maart
moet de klok één uur vooruit!*

De Goede Week en Pasen

Afgelopen zondag hebben we in de kerk weer de triomfale intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Hij werd door Jood en vreemdeling toegejuicht als hun Koning, Hij moest over hun kleren lopen, Hij werd toegezwaid met grote palmtakken. Wat was dat een mooie gloriëtocht.

Maar wat een schrille afgang, als je als mens 's zondags nog durft schreeuwen en roepen Hosanna, en amper 5 dagen later, tegen diezelfde Man: aan het kruis met Hem. Dan laat je toch duidelijk zien dat je geen eigen mening hebt, maar een meeloper bent van de bovenste plank.

Maar dat al incasseert Jezus, en Hij durft nog te zeggen: Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen. Ook wij zouden zo'n houding moeten hebben, dat wij openlijk en zonder haatdragend te zijn, de ander steeds weer mogen vergeven, keer op keer.

Als wij dat allen kunnen,

- dan komt er weer Licht in ons leven, wordt het weer Licht in onze ogen, kunnen we elkaar weer zien zo goed als nieuw. dan komt er licht in onze harten, en scheppen we ruimte en plaats voor velen.
- komt er Licht in onze gedachten, zodat we goed kunnen nadenken en tot eerlijke besluiten kunnen komen.
- Komt er weer licht in onze huizen waar vriendschap en gastvrijheid mag heersen
- Komt er weer licht in onze omgang met elkaar en zijn we weer te zien ,worden onze wegen verlicht, zodat we niet dwalen en voor elkaar een doolhof scheppen
- Komt er Licht, ja tot in alle uithoeken, zodat we nergens het kleine vergeten of verdonkeremanen, Licht om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen met geloof in Jezus Christus, die ons toeroept: **Ik ben het Licht van de wereld.**

Mogen het Paasfeest voor ons allen een feest worden, waarbij we een Licht voor elkaar zijn, met elkaar rekening houden en respecteren.

Blijje Paasdagen!

Hans Vugs, diaken pastor

Door de doop in onze gemeenschap

opgenomen:

Zondag 24 maart 2013 kwam **GUUSJE HESSELBERTH** met haar grote broer Bram en haar grote zus Pleun, met papa en mama Dennis Hesselberth en Chretiënne Hesselberth – Sgroot, met opa en oma en heel veel ooms en tantes, vriendjes en vriendinnen naar onze Piokapel. Aan het begin heeft mama de trouwkaars van hen nog eens aangemaakt en kwamen we tot de ontdekking dat ze de doopkaars van Bram en Pleun vergeten waren, die lagen nog in de kast achter de lakens. Nadat Guusje het kruisteken van Jezus ontvangen had, kreeg ze ook een kruisje van papa en mama, peetoom Bas en peettante Danique, van opa en oma en van bijna alle kinderen een kusje. Iedereen zal vol aandacht te luisteren naar het verhaal van Jezus, die vandaag het had over breken en delen. Dat we als we iets krijgen dat met elkaar mogen delen, niet alleen de kleine kinderen, maar ook alle grote mensen. Het was echt een hel stevig handen-dak dat we boven Guusje gemaakt hebben, heel veel handen hebben God gevraagd om te helpen, opdat wij altijd voor Guusje klaar mogen staan. Toen Guusje het koude water over haar hoofd kreeg, gaf ze geen kick, de kinderen die er bij stonden te kijken, vonden het helemaal niet koud. Nadat Guusje een kruisje met Chrisma had ontvangen, werd haar doopkaars aangestoken door peetoom Bas aan de trouwkaars van papa en mama. En natuurlijk gaf Guusje een klein beetje van haar licht door aan alle kinderen. Natuurlijk zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan om haar hulp en steun te vragen op de eerste plaats voor Guusje, maar ook voor ons allen. Omdat een van de aanwezige kinderen dinsdag 26 maart jarig is, hebben we samen uit volle borst het lang zullen ze leven gezongen. En als klap op de vuurpijl werd met heel veel liefde en plezier de doopklok geluid, ja zelfs zo hard dat de paters aan de Korvelseweg er van opkeken en zeiden, o er is weer een kindje in de Trouwlaan gedoopt.

Guusje woont met haar grote broer Bram, haar grote zus Pleun en papa en mama in de Swalm 4



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

Paastriduiim:

Witte Donderdag: viering om 19.00 uur

Goede Vrijdag: viering om 15.00 uur

Paaswake: viering om 19.00 uur

Pasen: viering om 10.00 uur

Tweede Paasdag: viering om 10.00 uur

April		
zo. 31 mrt.	10.00 uur Gemengd koor	Fien Hultermans- van Hautum Jeanne Jacobs-Vromans Ineke Vugs- van Etten Emiel den Biezen vw. verj. Jan van Erven 1 ^{ste} jgt. Jan van Lieshout Coleta Priems-Hendriks Joke Jansen – van Tilborg Jan en Riet Vromans=Priems

vr. 5 april	10.30 uur	Eerste vrijdag Jan van Lieshout
za. 6 april zo. 7 april	17.30 uur 10.00 uur Dameskoor	Jeanne Jacobs-Vorster Ineke Vugs-van Etten Anna Bogers-Schapendonk
di. 9 april	10.30 uur	Pio-morgen
za. 13 april zo. 14 april	17.30 uur 10.00 uur Herenkoor	Fien Hultermans- van Hautum, vw. verjaardag Ineke Vugs- van Etten Hein Libregts Jan van Lieshout Joke Jansen- van Tilborg
za. 20 april zo. 21 april	17.30 uur 10.00 uur Jongerenkoor	Eerste Communie Tiny Weijers- van Pelt vw. Jaargetijde Piet Weijers Ineke Vugs- van Etten Rob van den Bosch
za. 27 april zo. 28 april	17.30.uur 10.00 uur Herenkoor	Jeanne Jacobs-Vorster Fien Hultermans- van Hautum Ineke Vugs- van Etten Jan van Lieshout Jan en Riet Vromans- Priems

Intenties in huize Koningsvoorde

Paastriduiim

Witte Donderdag: viering om 19.00 uur

Goede Vrijdag: viering om 19.00 uur

Paaszaterdag: viering om 19.00 uur

za. 6 april	19.00 uur	Anna Bogers-Schapendonk
za.13 april	19.00 uur	Hein Libregts

za 20 april	19.00 uur Zangkoor: Sursum Corda (Trouwlaan)	We bidden voor Pater Cees Donkers vanwege 50 jaar priester.
za.27 april	19.00 uur	



Van deur tot deur

Elke maand opnieuw is er een groep mensen actief om 'De Brug' bij u in de bus te stoppen. Een heel karwei. We zijn al deze bezorgers dan ook erg dankbaar.

Ook Hennie Jacobs heeft dit werk lange tijd gedaan. We willen hem daarvoor hartelijk danken. Bovendien bracht hij ook de verjaardagskaarten rond, waarvoor hij bijna elke dag de deur uit moest. In de vorige 'Brug'

plaatsten we een oproep om die klus over te nemen. Spontaan reageerde mevrouw Mommers hier op. We zijn blij dat ze dit wil doen.

Feesten in april

H. Bernadette Soubirous

Op **16 april** vieren we de feestdag van de **H. Bernadette Soubirous**. Wie was zij? Iedereen die wel eens mee gaat op bedevaart naar Lourdes, kent haar.

Bernadette, een meisje van 14 jaar, was met haar zus en vriendin aan het hout sprokkelen. We zijn dan in het jaar 1858. Vanwege haar zwakke gezondheid bleef ze wat achter en wilde ze in haar eentje de rivier de Gave oversteken. Aan de

overkant bevond zich de grot van Massabielle. Vandaar hoorde ze een geluid dat leek op het geruis van de wind, maar ze zag niets bewegen. Daarna zag ze een verschijning van een vrouw, in het wit gekleed en met een rozenkrans in de hand..Op die plaats ontstond een bron. Nog vele malen kreeg Bernadette diezelfde verschijning en kreeg ze de vraag bij de grot een kerk te laten bouwen, processies te houden en de rozenkrans te bidden. Bernadette had nog geen idee wie de verschijning was. Pas later kreeg ze te horen dat het moeder Maria was.

Vanaf 1862 is Lourdes als officiële bedevaartsplaats door de kerk erkend.

Bernadette zelf ging in 1866 naar een klooster van de 'Soeurs de la Charité' in Nevers. In 1925 is ze zalig verklaard en in 1933 heilig verklaard.

Jaarlijks trekken mensen uit alle delen van de wereld naar Lourdes, naar Maria, maar bezoeken ook het klooster in Nevers, waar de H. Bernadette begraven is.

Riet van Overbeek

H. Zita van Lucca



Op 27 april wordt het feest van de **H. Zita van Lucca** gevierd. Ze is geboren in 1218. Haar hele leven was ze dienstbode bij een adellijke familie di Fatinelli. De helft van haar eten gaf ze aan de armen en was veel te zien in de kerk, terwijl haar werk dan toch gedaan werd. Volgens de legende gaf ze eens de mantel van de vrouw des huises weg aan een arme. Toen ze betrapt werd bracht een engel de mantel terug. Ook zou ze water in wijn hebben veranderd bij een feest. Vaak wordt ze afgebeeld op blote

voeten en met een kruik water.

Ze stierf in 1272 en werd in 1696 heilig verklaard.



Geheugensteuntjes



wo	3 april	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do	4 april	16.00 uur	Aanbidding
do.	4 april	19.30 uur	Bijbelgroep Riet
vr.	5 april	10.30 uur	Eerste vrijdag
di.	9 april	10.30 uur	Pio-morgen
wo.	10 april	13.30 uur	Communievoorbereiding
do.	11 april	20.00 uur	Bijbelgroep (2006)
wo.	17 april	13.30 uur	Communievoorbereiding
do.	18 april	10.00 uur	Koffieochtend
do.	18 april	20.00 uur	Bijbelgroep (2008)
zo.	21 april	10.00 uur	Eerste Communieviering
vr.	26 april	12.00 uur	Redactievergadering 'De Brug'

Eerste communie

Op zondag 21 april is het feest. Een aantal kinderen doen in de viering van 10.00 uur hun eerste communie:

Bregje Vermeulen	Joënsky Lodowica
Fenne van de Wouw	Romy Goorden
Ian Haans	Kay Haans
Jason Versluis	Bryon Reichgelt
Jimmy Versluis	Timo Sparidaens
Jip de Laure	Trisana Oomens
Jody de Rooij	Vano van Meersbergen

Wij wensen de kinderen en hun ouders een fijne dag toe en we hopen dat we deze kinderen met hun ouders en broertjes en zusjes nog vaak in onze kerk mogen ontmoeten.



Een nieuwe paus



Wie zal het worden? Hoe zal hij heten? Allerlei speculaties waren de laatste weken niet van de lucht. Zal het weer 'Pius' zijn of 'Leo', of komt er deze keer een geheel nieuwe naam uit de bus. Op woensdag 13 maart om even over 19.00 uur, kwam er witte rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel en was er een nieuwe paus gekozen. Een tijd later hoorden we dat een

Argentijnse kardinaal Jorge Bergolio, onze nieuwe paus was. Hij heeft inderdaad een geheel nieuwe naam gekozen: **paus Franciscus**. Verbazingwekkend misschien, omdat hij behoort tot de orde van de Jezuiten, en niet van de Franciscanen. Maar ook de Jezuitenorde kent een heilige met de naam Franciscus: Franciscus Xaverius. Dit mag ook meeklinken in de naam van de paus. Maar de naam Franciscus staat op zijn lijf geschreven. Hij was in Argentinië de kardinaal van de armen. Ook in zijn eigen leven was soberheid en eenvoud te bespeuren. En evenals Franciscus van Assisi zijn ook de dieren en heel de natuur hem lief.



Eenvoud siert hem: Het liefst reisde hij elke dag met de bus naar zijn werk. Een limousine met chauffeur had hij niet nodig. Ook woonde hij in een eenvoudig appartement in de stad, niet in een bisschoppelijk paleis en zorgde zelf voor zijn eten. Ook was hij vaak te gast in de sloppenwijken van Buenos Aires en waste op Witte Donderdag de voeten van aidspatiënten, zoals eens in de dertiende eeuw zijn

patroonheilige de H. Franciscus een melaatse omhelsde. Franciscus kende ook de misstanden in de Middeleeuwse kerk en kreeg als opdracht in het kerkje van San Damiano: Herstel mijn huis.. We mogen hopen dat ook paus Franciscus onze kerk weer bij de tijd mag brengen, zodat velen weer vertrouwen krijgen en blij kunnen zijn bij de kerk van Rome te horen.

Zeker zal paus Franciscus trouw blijven aan zijn eigen ideeën en dicht bij de mensen willen staan. Als vanzelfsprekend begroette hij de mensen op het St. Pietersplein met 'Buona sera! (Goeden avond)! Hij sprak de zegen uit over alle mensen van goede wil.

Hij ging ook daarna gewoon met de bus met de kardinalen naar zijn nachtverblijf en niet met de luxe auto, die al klaar stond.

En de volgende dag ging hij even het hotel betalen waar hij als kardinaal tijdens het preconclaaf gelogd had.

De pauselijke suite, voor hem klaar gemaakt, wil hij niet betrekken. Gewoon de kamer die hij kreeg tijdens het conclaaf, wil hij behouden. Geen rode schoentjes, maar gewoon zijn eigen ingelopen zwarte stappers.

We wensen zijne Heiligheid goede jaren toe in dienst van de wereldkerk.

Riet van Overbeek



Belangrijke gegevens



Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361

Secretariaat van Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan) Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 april** middels e-mail adres:
pastoraat@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.hlgm.nl

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Communicatieblad "De Brug"

Maria Kolen
Riet van Overbeek