



Parochie
Lidwina Gerardus Majella
Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Bondgenoten

Wij hebben langs gescheiden wegen
steeds onze eigen weg gezocht;
thans, aan het einde van de tocht,
komen wij eerst elkander tegen.

Pas bij het rondnemen van de bocht,
de tegenstellingen ontstegen,
blijkt op hetzelfde vlak gelegen
wat ieder voor zichzelf bevocht.

En nu de meeste zekerheden
geleidelijk zijn zoekgeraakt,
deelt zich onopgesmukt en naakt
de laatste waarheid aan ons mede:

het is slechts dit gedeeld verleden
wat ons tot bondgenoten maakt.

Jean Pierre Rawie

Kindernevendienst:

op zondag 6 november om 10.00 uur

Koffieochtend:

*op donderdag 17 november
om 10.00 uur*

Nacht van de religies:

*Op zaterdagavond 19 november is de kerk open van
20.00 uur tot 23.00 uur*

Aanbidding in de Piokapel:

Elke donderdag

van 16.00 uur tot 17.00 uur

*(Vanaf donderdag 1 dec. om 16.30 uur met
aansluitend om 17.00 uur de Vespers.)*

Vespers

*Vanaf 28 november bidden we van maandag t/m
vrijdag om 17.00 uur de Vespers in de Piokapel.*

Novembermaand.

Nu het blad valt, nu we elkaar ontmoeten op het kerkhof,
nu voelen we nog meer dan anders de eenzaamheid.
Al mijmerend kom ik tot een volgende gedachten:

Eenzaamheid,
alleen in je werkkamer zitten,
alleen naar muziek luisteren
alleen de dingen doen,
die je samen eerst deed.

Wachten op iemand,
die toch nooit komt.
Wachten op een brief,
een telefoontje.
Midden in een groep staan,
en toch alleen zijn.
Eenzaamheid,
een verschrikking.

Heel veel kracht in de komende tijd,

Hans Vugs, Diaken pastor.



In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Zondag 2 oktober 2011 werd in onze kerk door het Heilig Doopsel **KAYLA STAPS** opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Tezamen met haar mama, Jeanette Damen, met haar peetoom, Otto Damen, haar peettantes, Kimberley Damen en Bianca Swaans, opa's en oma's en heel veel vrienden en vriendinnen werd zij van harte welkom geheten in onze

parochiegemeenschap. Kayla kreeg bij haar doopsel de namen Kayla Cornelia Adriana Maria, en zo heeft mama aangegeven dat Kayla geen eenling is, maar mag leven en groeien te midden van heel veel mensen, die haar een goed hart toedragen. Toen zij het teken van Jezus had ontvangen, het kruisteken, kreeg zij van de aanwezige kinderen een kusje. Nadat zij het doopwater over haar hoofdje had ontvangen, kreeg zij ook een kruisje met Chrisma-olie, een teken van God dat Hij in Kayla wil wonen. Beladen met de doopkaars en heel veel lichtjes zijn we samen naar Maria gegaan en hebben gebeden voor haar hulp en steun, we hebben gezongen en natuurlijk de doopklok geluid. En dat was me een lawaai, tot op de Heuvel hebben ze dat moeten horen.

Kayla woont met haar mama in de Dr. Lovinkstraat 11.

Op diezelfde zondag werd de Piokapel gevuld met allemaal blijde mensen die gekomen waren om **JILL VAN BRAGT** op te nemen in onze grote familie van mensen die Christus willen volgen op de weg door het leven. Jill was gekomen met haar grote zus Evy en haar papa en mama, Harold en Monique van Bragt – Boumans. Natuurlijk waren er ook opa's en oma's bij, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Alle mensen hebben heel plechtig beloofd dat zij Jill zullen begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Enkele kinderen hebben beloofd, dat als de papa en mama van Jill weg moeten en er is

niemand om op Jill te passen, dat zij dan gebeld mogen worden. Harold en Monique hebben daar goed nota van genomen. Ook Jill kreeg bij het doopsel de namen Jill Antonia Jahanna, waarmee zij verbonden werd met ontzettend lieve mensen. In een lange rij zijn we daarna naar Maria gegaan om haar hulp en steun in te roepen voor Jill en Evi, maar ook voor ons allen. De doopklok werd danig geluid. Jill, Evi en papa en mama wonen in de Voerendaalstraat 76.

Zondag 2 oktober 2011 werd ook **JUUL WAGEMAKERS** door het Heilig Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen. Met Juul kwam ook haar ouders broer Tijme mee en natuurlijk haar papa en mama Stefan en Astrid Wagemakers – Damen. De peetoom en peettante, Eric Wagemakers en Maartje Broekmans beloofden Juul dat zij altijd bij hen binnen mag en niet eerst een afspraak hoeft te maken. En Tijme en alle aanwezige kinderen beloofden dat als Juul straks groot is met haar zouden spelen. Na het verhaal van Jezus hadden de kinderen al gauw het doopwater gevonden, waarmee Juul gedoopt werd. Ook Juul kreeg een kruisje met het Chrisma-olie, waarmee zij Christus ontvangt in haar hart. Toen iedereen een vlammetje van de doopkaars van Juul had ontvangen, gingen we naar Moeder Maria, om haar hulp en steun in te roepen. Na het lang zal zij leven, werd met heel veel plezier de doopklok geluid. Juul en Tijme wonen met hun papa en mama in de Hooglandstraat 1.

Opnieuw werd de Piokapel gevuld met een grote familie, die samen gekomen was om **WESSEL VAN RAAK** welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Samen met zijn papa en mama, Agnes en Marcel van Raak – Kuijpers, met opa's en oma's met peetoom en peettante, Raymond en Patricia de Laat en met veel ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Wessel had voor alle mensen een foto van hem meegebracht waarin hij in een grote fauteuil zit zodat iedereen een blijvende herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis mocht houden. Zijn mama en zijn papa hebben alle twee een belofte naar hem uitgesproken, dat zij Wessel met raad en daad zullen begeleiden op zijn weg naar de volwassenheid, en ook nog daarna. De peetoom en de peettante hebben ook aan Wessel gezegd dat zij te pas en te onpas voor hem aanwezig willen zijn. Nadat Wessel de handen zijn opgelegd, hebben alle aanwezigen hun geloof in God uitgesproken. Wessel kreeg bij de doop de namen: Wessel, Henricus, Patricia, Maria en zo kreeg hij voorsprekers bij alle mensen, mensen

die met hem mee trekken en die hem willen begeleiden. Oma Ans heeft een heel mooi gebed uitgesproken namens ons allen bij Moeder Maria om Wessel, maar ook ons allen niet alleen te laten, maar ons steeds nabij te zijn. Na het lang zal hij leven, hebben we zo hard we konden aan de doopklok geluid.

Wessel woont met zijn ouders in de Koolwijkstraat 13.

Als laatste werd op diezelfde zondag 2 oktober nog **CHIARA VAN DEN BOOGAARD** in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Vergezeld door haar papa en mama Paul Pols en Sylvana van den Boogaard, met de peettante en peetoom, Mandy van den Boogaard en Rinie van den Boogaard, met opa's en oma', met heel veel familieleden, vriendjes en vriendinnetjes was zij naar onze kerk gekomen. Chiara kreeg het kruisteken van Christus opgelegd en zo hebben papa en mama beloofd dat zij Chiara christelijk zullen opvoeden. Peetoom en peettante hebben tegen Chiara gezegd, dat zij te allen tijde welkom bij hen is en dat zij niet tevoren een afspraak hoeft te maken. Bij de doop werden de doopnamen van haar uitgesproken: Chiara Mandy, Maria, Lambertha, Jacoba, namen van mensen in de familie die met haar op weg willen gaan en haar met raad en daad willen bijstaan. Ook voor Chiara hebben we gebeden en gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

Chiara woont met haar ouders in de Piet Heinstraat 11.

Op zondag 16 oktober liep onze Piokapel gezellig vol met hele vrolijke mensen, die bijeenkwamen om **LUCA VAN AMERSFOORT** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Papa en mama Roy en Martine van Amersfoort – van Vessem kwamen met de grote zus van Luca, Shania, met opa's en oma's met peetoom en peettante Fred en Jannet Beerens en heel veel ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes om bij deze belangrijke gebeurtenis aanwezig te zijn. Alle aanwezige namen hun taak heel bewust op om Luca te begeleiden naar zijn zelfstandigheid. Luca onderging de hele doopplechtigheid heel gelaten, zijn zusje en vriendinnetje hadden het best druk met het spel van trap op, trap af. Bij de doop kreeg Luca de namen Luca Ferdinand Martinus Wilhelmus. Luca omdat zijn ouders dat een hele mooie naam vonden, Ferdinand, de naam van peetoom, Martinus en Wilhelmus naar de beide opa's, en daarmee werd aangegeven dat Luca niet alleen staat in het leven, maar dat hij op heel veel mensen een beroep mag doen, als hij dat nodig vindt.

Natuurlijk gingen we in een lange stoet met heel veel lichtjes naar moeder Maria om haar hulp en steun te vragen. En men stond te duwen om de doopklok te mogen luiden. Het werd zo luid geluid dat de dopeling begon te huilen.

Luca en Shania wonen met papa en mama aan de Bilderdijkstraat 9.

Bij de volgende doop was onze Piokapel te klein en moesten we er stoelen bij zetten. Ferry van Laarhoven, de papa van **NOAH VAN LAARHOVEN** en de mama, Marcia van der Aa, waren met heel veel lieve mensen gekomen. Iedereen wilde bij dit voor Noah zo belangrijke moment zijn. Noah had zijn naam gekregen omdat mama en papa deze zo mooi vonden, maar zij hadden ook wel enig vermoeden dat er meer achter de naam zat. Toen ik het verhaal van de zondvloed mocht vertellen, werd dit alles heel duidelijk en waren de ouders dubbel zo blij met deze heel bijzondere naam. Ook de peetoom en peettante Bart de Jager en Cynthia Fiechter beloofden om een super-peetoom en peettante te zijn. Toen Noah het koude doopwater over zijn hoofd kreeg, gaf hij geen krimp, hij kon er best tegen dat het koude water over zijn hoofdje liep. Van alle opa's en oma's kreeg ook hij een kruisje en van elke opa en oma nog wat extra's. Na een bezoek aan Moeder Maria hebben we met zijn allen het lang zal hij leven gezongen en natuurlijk, maar daar hoefde ik niemand voor te vragen, werd de doopklok driftig bewogen. Noah woont met zijn papa en mama in de Mascagnistraat 108.

De doop van **JESSE VAN DER MARK** werd de rij van dopelingen op deze zondag besloten. Jesse was met zijn papa en mama Django en Wendy van der Mark – Bouwens en met zijn oudere zussen: Kelly, Djamilla en Renske, met opa's en oma's en ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk gekomen. Zijn oudste zus Kelly mocht zijn peettante zijn en daar was ze zeer mee vereerd en dat mag ook wel! Het verhaal van Jezus over de wonderbare broodvermenigvuldiging werd heel intens beluisterd, maar iedereen wist heel goed wat het belangrijkste van de boodschap was: samen met elkaar alles delen, dan komt er vrede in ons hart en in de harten van andere mensen. Alle ogen waren op Jesse gericht toen hij door zijn moeder ten doop werd gehouden en zijn peettante mocht zijn hoofd afdrogen en dat deed ze heel lief en heel voorzichtig, een peettante waardig. Ook wilde iedereen graag een kaarsje dragen en dat naar Maria brengen. Na het lang zal hij leven werd met heel veel

verve de doopklok geluid en die was zeker bij de Capucijnen op de Korvelseweg te horen.

Jesse, Kelly, Djamilla, Renske en papa en mama wonen in de Capucijnenstraat 21.

Op zondag 23 oktober kwamen we in de Piokapel samen om **KYARA BOLENIUS** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Papa en mama Maikel en Mirelle Bolenius – Oerlemans kwamen met haar grote broer Jeandro, twee peettantes Rianne Schellings en Chantal ten Bokkel, met grootouders, vrienden en bekenden naar onze kerk gekomen. Kyara had die naam van haar ouders gekregen omdat ze deze naam beide heel mooi vonden. Kyara kreeg van de papa en mama, peettantes en grootouders een kruisje als een bevestiging: wij gaan samen met jou op de weg die Christus voor ons heeft uitgestippeld. Dat hebben ze nog eens bevestigd door met zijn allen de handen op te leggen, zeggende: wij trekken met jou mee en we laten je niet alleen. Nadat Kyara gedoopt was, getekend was met de Chrisma-olie zijn we in een groet stoet, voorzien van heel veel lichtjes naar Moeder Maria gegaan. We hebben daar aan Maria gevraagd om ook voor Kyara een goede en attente Moeder te zijn en ons allen te begeleiden op onze levensweg, die best wel eens moeilijk kan zijn. Na het lang zal zij leven, werd de doopklok met heel veel plezier geluid.

Kyara woont met haar papa en mama in de Gen. Winkelmanstraat 47.

Op diezelfde zondagmiddag kwamen we bijeen om **JYVANO VAN DEN DUNGEN** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Het was een bijzondere zondag want op deze dag werd Jyvano precies één jaar. Mama Kimberly met de peetoom Michel en peettante Nina werden vergezeld door opa en oma en heel veel vrienden en bekenden. Jyvano kreeg bij zijn doop de namen Jyvano Henk Adrianus en zo werd hij verbonden met de familie. Natuurlijk kreeg hij van velen een kruisje en beloofden de aanwezige kinderen dat ze straks met hem zouden spelen. Gelukkig liet Jyvano wel even horen dat het doopwater wel wat koud was, maar peettante Nina droogde snel zijn haren en was het weer goed. Peetoom Michel had wel enige moeite om het haar weer in model te krijgen. Nadat Jyvano een kruisje met Chrisma-olie had ontvangen en zijn doopkaars was aangestoken zijn we met zijn allen naar Maria gegaan en hebben daar voor hem gebeden dat Maria hem te allen tijde zal begeleiden op zijn

levensweg. Uit volle borst hebben we het lang zal hij leven gezonden en natuurlijk de doopklok geluid.

Jyvano woont met zijn moeder in de Trompstraat 18-04.

Wij hebben uit handen moeten geven:



Op donderdag 13 oktober 2011 is te midden van allen die haar lief zijn in de leeftijd van 75jaar overleden:

FIEN HULTERMANS – VAN HAUTUM. Sinds 29 oktober 1957 is zij de echtgenote van Frans Hultermans. Samen zijn zij de ouders van zes kinderen en zes kleinkinderen. Moeder en oma stond steeds klaar voor iedereen, op de eerste plaats voor haar Frans senior, maar

later ook voor haar kinderen Marian, Anita en Frans junior. Maar ze werd apentrots toen zij ook nog 5 kleinkinderen kreeg, lekker verwennen en ze helpen bij het leven. Nooit geen gemopper, maar daadwerkelijk helpen en steeds twee snoepjes, want je hebt twee handjes. Wist jij bij oma te vertellen dat je thuis nog geen boterham had gekregen, dan werd de stoel opzij geschoven en het bord met havermoutpap klaar gezet. Er was altijd ruimte bij oma, en natuurlijk mocht je er spelen, maar heel vaak deed oma heerlijk mee spelen. Ja, een oma waar je altijd welkom was en waar je mocht zijn die je was. Ons oma heeft vooral door haar voorbeeld ons geleerd wat we moeten doen en hoe we met elkaar moeten optrekken. In die 54 jaar dat zij met opa optrok heeft ze ons geleerd: je moet niet te veel praten, er komt altijd nog een tijd dat je bij kunt praten, maar iets wat je gezegd hebt terug nemen, dat kan nooit.

Fien woonde met haar Frans in de Corn. Drebbeelstraat 15.

Heel onverwacht is op zaterdag 15 oktober 2011 in de leeftijd van slechts 55 jaar **INGRID VAN DEN BOSCH – LOOGMAN** overleden. Sinds 6 april 2002 is zij weduwe van Sjef van den Bosch. Ze was zo positief in het ziekenhuis; zij zou de chemokuur

ondergaan, want zij wilde voor haar dochters en kleinkinderen nog graag leven. En het is dan heel moeilijk te begrijpen, dat haar hele leven op die zaterdagmorgen zo kon omslaan. Het was een heel ongelijke strijd en tevoren had ze zelf al gezegd, als het niet lukt, dan ga ik niet verder strijden, want dat verlies ik altijd. Haar leven begon op zo'n prettige manier samen met haar Sjef, waar zij zich geheel aan op kon trekken, die haar lief had en met haar mee trok. Het was dan ook een hele klap, dat zij hem zo vroeg moest afstaan. Daar stond ze alleen met twee opgroeiende dochters. Met hulp van allen die haar een goed hart toedroegen heeft zij het leven weer opgepakt, heeft zij haar ouders en schoonouders begeleid naar hun levenseinde. Gehard door de tijd heeft zij zich staande gehouden, was zij er voor iedereen die een beroep op haar deed. Natuurlijk op de eerste plaats voor haar kinderen en kleinkinderen, maar ook haar familie. Zij was de spin in het familieweb, maar was ook een bindend persoon te midden van de oudjes in Koningsvoorde en met name in de Kroon. Alle tijd had ze voor hen en als ze kon verwennen, dan was zij in haar nopjes. Ingrid dank je wel voor alles wat jij voor anderen hebt gedaan, rust nu maar uit, maar wil samen met onze pa en de opa's en oma's ons hier beneden in de gaten houden.

Ingrid woonde in de Hellebaardstraat 8.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**

DOOPVOORBEREIDINGEN:

Laatste doopvoorbereiding van het jaar 2011 is op woensdag 16 november 2011 om 20.15 uur.

Wanneer u een doop wilt hebben, moet u zich melden bij de diaken: 06 22 45 33 61.

TER BEDEVAART NAAR LOURDES IN 2012.

Het is al weer 2 jaar geleden dat we als parochie naar Lourdes zijn geweest. Ook in 2012 wil ik als er animo voor is met onze parochie naar Lourdes gaan. We gaan in de week van vrijdag 4 mei 2012 en zijn weer terug op woensdag 9 mei 2012. Hebt u een voorkeur voor de bus dan kunnen we kijken om een bus te laten rijden van woensdag 2 mei 2012 en zijn we weer thuis op donderdag 10 mei 2012.

Komend jaar is het thema van de bedevaart: Met Bernadette de rozenkrans bidden.

Het is een heel verzorgde bedevaart, waar voor u alleen maar extra kosten komen voor de extra drankjes buiten de maaltijd en voor de cadeautjes die u voor iedereen wilt mee brengen.

Omdat ik moet gaan reserveren wil ik graag heel spoedig weten wie er mee willen, zodat ik een en ander kan vastleggen. Wilt u zich opgeven door uw melding te doen bij het secretariaat, dat 's morgens geopend is tussen 9 en 12 uur, of via de telefoon van onze parochie 013 542 34 55 en natuurlijk kan de aanmelding ook via de mail. Ik hoop dat we volgend jaar met een goede groep naar Lourdes mogen trekken. Indien de financiën een probleem zijn meldt dit dan, dan kunnen we naar oplossingen zoeken. In afwachting van jullie bericht.

Hans Vugs, diaken – pastor



Intenties in de Gerardus Majellakerk

november		
di. 1 nov.	19.00 uur	Allerheiligen Maria van Trier-van de Hout vw. verjaardag Jan van Mierlo
wo. 2 nov. Gemengd koor	19.00	Allerzielen We gedenken de overledenen van het afgelopen jaar en alle opgegeven intenties
vr. 4 nov.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 5 nov. zo. 6 nov. Dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Harrie Hermans Fien Smeulders-van de Sanden Jan van Roessel Hans van Kolenburg vw. verj.
di. 8 nov.	10.30 uur	Pio-morgen
za. 12 nov. zo. 13 nov. Herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Piet van Loon Rikie van Lieshout-Snoeren San Cools Coleta Priems-Hendriks vw. verj.
za. 19 nov. zo. 20 nov. Dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Jan van Roessel Ria Staps vw. verjaardag
za. 26 nov. zo. 27 nov. Herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs-van Etten Tiny Weijers-van Pelt vw. verj. Piet Weijers Marij van Gorp-Weijers Piet van Loon Toon Oomens Dirk Kossen

		Marie-Louise Beukers Rob van den Bosch San Cools Cornelia van Kollenburg-Mensen Piet Robben vw. verjaardag
Intenties in Koningsvoorde		
di. 1 november KoningsvoordeKoor	19.00 uur	Jan van Mierlo
wo. 2 november Lidwinakoor	19.00 uur	We gedenken de overledenen van het afgelopen jaar en noemen de namen van alle opgegeven intenties
za. 5 november	19.00 uur	Harrie Hermans Fien Smeulders van de Sanden
za. 12 november Lidwinakoor	19.00 uur	San Cools
za. 19 november	19.00 uur	
za. 26 november Lidwinakoor	19.00 uur	Dirk Kossen, San Cools Marie Louise Beukers

De nieuwe parochie: De Goede Herder

Per 1 januari is de grote parochie van Tilburg Zuid/Goirle een feit. U hebt gelezen in de krant dat er nog twee parochie, nl. Petrus en Paulus en Margarita Maria bij gaan komen.

Ons parochiebestuur heeft echter besloten om voorlopig zelfstandig te willen blijven en de eerste twee jaar niet op willen gaan in dit grote geheel. Het bsdom en deken Miltenburg zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Vespers

Op 27 november beginnen we weer een nieuw kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent. We willen iets nieuws beginnen, dwz. iets nieuws voor onze kerk. Vanaf maandag 28 november willen we van maandag t/m vrijdag om 17.00 uur samen de Vespers bidden in de Piokapel.

Vespers, wat moet ik me daarbij voorstellen?

De Vespers zijn een onderdeel van het kerkelijk Getijdengebed. Door priesters, diakens en in kloosters worden alle getijden gebeden: het Brevier. Maar toch zijn deze gebeden bedoeld voor het hele kerkvolk. Het geheel bestaat uit Metten, Lauden, Prime, Terts, Sext, None, Vespers en Completen.



Vespers:

Als de dag ten einde loopt, breekt de tijd aan van de dankzegging voor alles wat God ons die dag gegeven heeft en voor al het goede dat we in zijn naam hebben mogen doen. Zoals de wierook, stijgt ook nu het gebed van de hele Kerk ten hemel. Omdat dit avondgebed in de eerste plaats gedacht is als een gebed van het hele kerkvolk, zijn hiervoor vaak de mooiste en de meest toegankelijke psalmen uitgekozen. Daarbij komt telkens nog een

gedeelte uit het nieuwe testament: een voorbeeld van het christelijk bidden in de eerste Kerk.

De *vespers* is als volgt opgebouwd: een hymne, twee psalmen met antifonen, een lofzang uit het nieuwe testament met antifoone, een korte schriftlezing, beurtzang, de lofzang van Maria (magnificat) met antifoone, slotgebeden en zegenbede.

Iedereen is hierbij van harte welkom!

Bijbeltaferelen in de kerk

Onlangs hebben vier dames van de stichting 'Res Nova' onze kerk bezocht. Ze hebben van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de opdracht gekregen voor een onderzoek naar monumentale schilderkunst in het interbellum (tijd tussen de twee wereldoorlogen).

Zo bezoeken ze ook alle gebouwen waar het werk van de schilder en ontwerper Piet Gerrits te zien is. (de schilder van de Bijbelafbeeldingen in onze kerk en de ontwerper van het mozaïek.)



Wie was Piet Gerrits?

Hij is in 1878 geboren in Nijmegen en in 1957 gestorven. Hij ligt begraven op de begraafplaats van de Heilige Landstichting. Hij is vrijwel onbekend. Toch heeft hij zich zijn levenlang beziggehouden met religieuze kunst: wandschilderingen, glas-in-loodramen, kerkmeubilair, kerkelijk vaatwerk en mozaïeken. Ook illustreerde

hij katholieke tijdschriften en ontwierp kostuums voor godsdienstige toneelstukken. Het meeste werk heeft hij gedaan voor de Heilige Landstichting.

Vijf jaar lang heeft hij rondgetrokken door Palestina en Jordanië, soms in gezelschap van bedoeïenen. Hij vond dat de bedoeïenen het zuiverst het oude Bijbelse leven en zijn tradities hadden bewaard. Hij leerde Arabisch en ging gekleed als een Arabier. Deze jaren waren zeker een inspiratiebron voor zijn Bijbelse schilderijen.

De Bijbeltaferelen zijn door de dames van 'Res Nova' allen gefotografeerd en worden in de loop van november op internet gezet, waar u ze op Beeldbank.nl kunt bezichtigen.

Riet van Overbeek



Geheugensteuntjes

di. 1 nov.	19.00 uur	Allerheiligenviering in kerk en Koningsvoorde
wo. 2 nov.	19.00 uur	Allerzielenviering in kerk en Koningsvoorde
do. 3 nov.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 3 nov.	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)

do. 3 nov.	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
vr. 4 nov.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
zo. 6 nov.	10.00 uur	Kindernevendienst
di. 8 nov.	10.30 uur	Pio-morgen
wo. 16 nov.	20.15 uur	Doopvoorbereiding !
do. 17 nov.	10.00 uur	Koffie-ochtend
do. 17 nov.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 17 nov.	20.00 uur	Vrijwilligersavond
za. 19 nov.	19.00 uur	Kerk open van 20.00 uur tot 23.00 uur: Nacht van de religies (zie programma in de Tilburgse Koerier.)
do. 24 nov.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 24 nov.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
vr. 25 nov.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
ma. 28 nov.	17.00 uur	Vespers
di. 29 nov.	17.00 uur	Vespers
wo. 30 nov.	17.00 uur	Vespers

Allerheiligen/Allerzielen

De katholieke kerk kent al sinds de eerste jaren van het christendom vele martelaren. Martelaar was de bijzondere eretitel voor degene die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijk geloof met de dood moest bekopen. Oorspronkelijk werden ze gezamenlijk herdacht. In 732 werd de naam martelarenfeest door paus Gregorius III veranderd in Allerheiligen. De groep werd toen uitgebreid met gelovigen die door hun leven een bijzondere getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus. Op Allerzielen gedenken we de overledenen, ook hen mogen we heiligen noemen. Daarom kunnen we deze twee feestdagen gerust in elkaar schuiven en er één viering van maken.



Enkele heiligenfeesten in november:



Onbekende heiligen

- 1 november: Allerheiligen
- 2 november: Allerzielen
- 19 november: Elisabeth van Thüringen
- 21 november: Maria Presentatie
- 22 november: H. Cecilia

Elisabeth van Thüringen

In 1207 werd ze geboren in Hongarije. Op 4-jarige leeftijd werd ze opgenomen in het Duitse gezin van haar toekomstige echtgenoot, graaf Lodewijk IV. Ze trouwde

toen ze pas 14 jaar was. In 1226 heerste er hongersnood in het land.

Elisabeth had zorg voor de armen en deelde in het geheim brood uit. Dit was tegen de wil van haar man. Toen hij haar betrapte op weg om uit te delen, waren de broden in haar schort veranderd in rozen.

In 1227 stierf haar man aan de pest. Ze had beloofd nooit met een ander te hertrouwen. Al haar bezittingen werden haar toen

afgenomen. Ze mocht ook niet meer wonen op de Wartburg, maar de paus zorgde voor een verblijf in Marburg. Ze sloot zich aan bij de Derde Orde van de H. Franciscus en stierf al op 24-jarige leeftijd. In 1235. Vier jaar na haar dood, is ze al heilig verklaard. Ze is in Marburg begraven. Boven haar graf is de St. Elizabethkirche gebouwd, waar ook haar stoffelijk overschot in een reliekschrijn bewaard wordt.

Riet van Overbeek

Nacht van de religies: Langs bakens van licht! op zaterdagavond 19 november



Op deze avond zetten geloofsgemeenschappen en religieuze groepen uit Tilburg zo tussen 19.00 uur en 23.00 uur hun deuren wijd open voor geïnteresseerden. Ook onze kerk is op die avond open. Deze avond wordt gehouden op initiatief van de Raad van kerken Tilburg/Goirle. Aan

deze avond doen verschillende protestantse en katholieke kerken mee, maar ook kloosters, de moskee, de synagoge, Surinaamse christenen en de Indonesische en Molukse kerken. Elke groepering biedt een eigen programma aan, wat ieder heel uur herhaald wordt. Er wordt gezongen, verhalen verteld, rituelen uitgelegd, klederdracht getoond en op sommige plaatsen ook gegeten. Zo toont iedereen hoe ze een baken van licht willen zijn. In de Tilburgse Koerier zal bekend gemaakt worden wie er mee doen.

In onze kerk is er elk heel uur een geleide meditatie in de Piokapel en kan daarna de kerk bezichtigd worden met daarbij uitleg van de Bijbelse schilderijen van Piet Gerrits.

Uit het persbericht



Op Bedevaart naar Lourdes



Van 25 september t/m 30 september was diaken Hans Vugs als begeleider van de Nationale Bedevaart naar Lourdes. Geen vakantiereisje!

Mevrouw Joke Bertens was een van de pelgrims en vertelt haar ervaringen:

Na vertrek uit Eindhoven op 25 september zijn we na een voorspoedige reis geland op Tarbes. De koffers zijn er snel en de bussen staan al klaar om ons naar het hotel te brengen. Deze keer is kardinaal Simonis met ons mee op pelgrimsreis. In het hotel worden we welkom geheten door Hans Vugs, die hoofdaalmoezenier is van deze bedevaart. Hans is 's morgens al vroeg vertrokken vanaf Schiphol et een groep van veertig pelgrims.

We ontvangen de sleutel van de kamer en pakken ons koffer uit, daarna een kennis maken met de hoteleider Titus Donders, waarna we met hem even naar de Grot gaan. Een gevoel van welkom en thuiskomen bij Maria. Hety thema van dit jaar is: 'Met Bernadette het Onze Vader bidden'. Hiervoor is speciaal een lied geschreven: 'Pater noster Abba', wat bijna in iedere dienst gezongen werd.



Om zeven uur gaan we dineren en daarna bezoeken we de openingsviering in de Bernadettekerk. Het is allemaal weer heel vertrouwd. Na de dienst praten we in ons hotel nog even na bij een glaasje.

De volgende dag – 26 september – begint met een goed ontbijt en een nadere kennismaking met onze groep. We zijn met z'n twaalfen, plus onze hoteleider en aspirant hoteleider Joost, met wie we kennismaken. Het klikt

meteen. Na het ontbijt gaan we naar de H. Mis in de Maximiliaan Kolbe-kerk, waar Kardinaal Simonis voor gaat in de viering. Na de dienst heb ik met Hans een kaars aangestoken bij de Grot voor onze parochie en alle opgegeven intenties. In de namiddag is er om drie uur een boeteviering in de Bernadette-kerk. In de avond wonen we de Lichtprocessie bij. Een heel indrukwekkend gebeuren.. Samen met Hans hebben we met enkele dames de begeleiding van de processie gedaan met zingen en bidden. Weer eens iets heel anders dan alleen meelopen, maar ook vermoeiend, want je moet twee uur staan. Nog een kop koffie met een neut en dan naar bed.

Op 27 september 's morgens weer een eucharistieviering bij de Grot, mooi en heel indrukwekkend. Daarna met zijn allen op de foto en natuurlijk koffiedrinken. Onze groep is inmiddels een hecht clubje geworden en we hebben fantastische hoteleiders die ons geweldig ondersteunen.

In de middag is er een themaviering: 'Wat zoek ik in Lourdes'. Daarna op uitnodiging van de V.N.B. koffie voor het hele gezelschap, 240 pelgrims, lekker in de open lucht, want het is mooi weer. Om vijf uur naar de Sacramentsprocessie, die van



de Esplanade naar de Pius X-kerk trekt, waar een korte plechtigheid de processie afsluit. Het was een erg drukke dag, maar heel mooi. 's Avonds gaan we voldaan naar bed, maar natuurlijk niet voordat we nog een neutje gedronken hebben en wat nagepraat.

Op de 28^{ste} september is de Internationale Hoogmis in de Pius X-basiliek. Vroeg uit de veren, wat met nog iemand uit onze groep ga ik meezingen in het koor. De dirigent wil dat we om kwart over acht aanwezig zijn voor een generale repetitie. Het is een gigantische plechtigheid. De kerk is tot de nog toe gevuld en er kunnen 30.000 mensen in, is me verteld. Het is ook een fijn gevoel om in het koor mee te zingen.

In de namiddag is de handoplegging. Ontroerend en mooi en er komen veel emoties los. Het is of door deze handoplegging je door Gods hand wordt aangeraakt. In de avond zingen we onder leiding van onze hoteleider Titus een aantal Marialiedjes. Nog even naar de

Grot, waar Italianen ons de doorgang versperden. Ze ware die middag aangekomen met zo'n 14.000 man. En die denken dan meteen het monopolie te bezitten.

29 september: de dag van de excursie. Een gedeelte van de groep trekt de Pyreneeën in; wij gaan naar Bartres, de plaats waar Bernadette haar jeugd heeft doorgebracht. In het kerkje van Bartres hebben we Eucharistie gevierd met kardinaal Simonis als voorganger. Het kerkje is erg oud en heel prachtig. Het middenschip en altaar is nog zoals het was in de tijd van Bernadette. Het vaste ritueel daarna is koffie drinken e souvenirs kopen. De bus staat dan klaar om ons weer naar ons hotel te brengen voor de lunch. De middag is vrij. Er zijn geen diensten meer, behalve een slotviering voor degenen die de volgende dag vroeg vertrekken.

's Avonds na het diner drinken we een afscheidsglasje met onze groep. Hans zegent dan ook onze souvenirs: een emotioneel moment voor iedereen. We voelen ook het naderende afscheid, waar we as hechte groep moeite mee hebben. Dan toch op tijd naar bed om de volgende morgen



vroeg om de mensen uit te zwaaien die via Toulouse naar Schiphol vliegen onder leiding van Hans Vugs.

Vooros rest nog een laatste dag: wat activiteiten in Lourdes om daarna vanaf Tarbes naar Eindhoven te vliegen: een slotviering in de Bernadette-kerk, een laatste bezoek aan de Grot en nog enkele boodschappen. De saamhorigheid van deze week nog even ervaren en koesteren om daarna huiswaarts te gaan.

Het was een bedevaart in een ontspannen sfeer: veel luisterende oren, veel verhalen en regelmatig een lach en een traan.

In de middag om drie uur vertrekken de bussen naar Tarbes. De vlucht naar Eindhoven verliep voorspoedig. We kwamen een half uur voor de geplande tijd in Eindhoven aan. Na een uitvoerig afscheid van elkaar vertrokken de pelgrims met bussen taxi of met familie verder huiswaarts met souvenirs, herinneringen, verhalen en een beetje

weemoed. Een groep mensen samen op reis naar die bijzondere plaats op de wereld, waar de hemel en de aarde elkaar raken.

Een prachtige bedevaart.

Joke Bertens



Te Lourde' op de bergen verscheen in een grot,
vol glans en vol luister de Moeder van God.
Ave, ave, ave Maria!

Zij riep Bernadette, een nederig kind,
"Wie zijt gij", vroeg 't meisje, "die u daar bevindt?"
Ave, ave, ave Maria!

"Ik ben d'onbevleete en zuivere Maagd,
Gans vrij van de zonde heb ik God behaagd".
Ave, ave, ave Maria!

***November warm en fijn,
het zal een strenge winter zijn.***

't Menneke

Aagt daogge geleeje, 'k ging nor de dokter
want ik vuulde men egt nie wel, dus stapte ik in de wagtkamer
en wogte daor rustig op de bel.
Heel toevallig zaat ik neuve 'n menneke
van ongeveer denk'k zeventig jaor, die teege men begos te praotte,
en ik lusterde er naor.
Hij vertelde men dettie vijftig jaor ha gewerkt
bij unne grootte fabrikaant.
Ik moest ut wel geleuve, eelt stond nog in zun haand.
Hil die lange harde jaorre had ie gewerkt vur z'n vrouwke en gezin,
en geprobeert om we te spaorre,
mar daor kwam egt nie veul van in,
want de ooievaor kwaam geregelt aon de deur.
En dogt tog wellis, vlieg naa is verder deur.
Zeuve kientjes hebbe wij gekreegge,
Zen allemol netjes getrouwd hoor,
mar naa wij op leeftèd zen gekoome
en un uitkering ontvagen van dieje grootte AOW,
daor motte wij dan mee rond koome-
- dè valt egt waor nog nie zo mee -
Plots begos de bel te rinkelen, 't menneke stond op, en is gegaon.
mar zi nog vlug iets in m'n oor en dè hek ok goed verstaon.
Denk tog nog wellis aon dè menneke,
dettie toen zi, zo mee unne laag.
Wij zen mee tweeën heel gelukkig en tevreeje
op onze mooie ouwe daag!

Hein Libregts



Belangrijke gegevens

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna
koffie.

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 november** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek