



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Romereis van 24 tot 29 oktober 2015 Als u nog mee wilt, moet u snel reageren.</p>	<p>Donderdag 23 juli en 20 augustus Koffie ochtend  10:00 tot 12:00 uur</p>
<p>Kindernevendienst Zondag 5 juli en 2 augustus om 10:00 uur</p> 	<p>Aanbidding in de Pio-kapel  donderdag 2, 9, 16, 23, 30 juli 6, 13, 20, 27 augustus van 16:00 tot 17:00 uur</p>

VAKANTIEPERIODE.

We staan aan het begin van de vakantieperiode, even los van alles, even al onze trubbels en sores vergeten. Onlangs las ik de volgende gedachte:

Mensen zijn moe, mensen zijn ziek van verveling.
Altijd het eendere, zelfde, alles lijkt volgeboekt.

Mensen moeten voort, levensmoe.

Het huis staat vol dingen.

De tafel staat nog vol van gisteren.

De koelkast puilt uit.

De dag is van 's morgens tot 's avonds dezelfde dag.

Mensen zijn ziek van het halsstarrig doen.

Ze zien de bloemen niet meer aan de rand van de weg.

Ze schoppen de dode vogels voor hun voeten weg.

Ze voelen de zon niet meer door hun dubbele muren.

Hun papegaai, hun geklede hond, hun vertroetelde kat:
ze zijn al even moe als zij.

Mensen zijn ziek van verveling, mensen lopen naar de dokter,
naar de zenuwarts en dan nog eens naar een psychiater.

Mensen voelen zich moe. Mensen zoals altijd hetzelfde.

Mens ben jij ook ziek? Ben jij ook moe?

Dan ben je aan een welverdiende rust toe.

U allen een periode om weer op te bouwen, waar dan ook,
Thuis in het buitenland, of zo maar bij anderen
mag het een tijd worden waar u weer tot rust mag komen,
waar u weer energie mag opdoen voor de toekomst,
waar we elkaar weer gezond en
blij thuis mogen ontmoeten.
Het gaat u allen goed.



Hans Vugs, Diaken-pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Zondag 31 mei 2015 mocht ik na de viering naar Goirle gaan om in de Sint Jan's kerk **LUCAS DE BROUWER** te dopen en hem zo in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Het is wel even wennen in een vreemde kerk, maar al gauw voelde iedereen zich thuis. Met Lucas waren uiteraard zijn trotse papa en mama, Maarten de Brouwer en Claudia de Brouwer - Weerman meegekomen, zijn opa's en oma's, zijn overgrootmoeder, zijn peetoom en peettante Dennis de Brouwer en Danique Fadda, ooms en tantes en ook veel vriendjes en vriendinnetjes. Zijn papa en mama hebben plechtig beloofd om Lucas met alle zorgen en liefde te omringen en hem te begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Ook de peetoom en peettante hebben Lucas verteld dat zij er steeds voor hem zullen zijn. Na het verhaal van Jezus hebben we alle mogelijke moeite moeten doen om het doopwater te vinden in deze grote kerk, maar met de hulp van alle kinderen hebben we het gevonden. Samen met papa en mama, met peetoom en peettante en de kinderen hebben we een dak boven Lucas gevormd en God gebeden dat Hij Lucas, maar ook ons allen mag beschermen op zijn weg door het leven. We hebben de geloofsbelijdenis samen gebeden en hebben toen Lucas gedoopt. Bij zijn doop kreeg hij de namen: Lucas, Johannes, Taede, namen van papa, opa en overgrootopa, en daarmee hebben Maarten en Claudia later verteld is onze Lucas niet een eenling, maar met heel veel mensen verbonden. Lucas heeft ook een kruisje met Chrisma-olie ontvangen en natuurlijk



zijn doopkaars. Zijn peetoom heeft de nieuwe doopkaars aangemaakt aan de trouwkaars van papa en mama en zo hebben zij het vuur van Jezus Christus doorgegeven. Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en hebben zijn schelp aan de levensboom gehangen.

Lucas woont met zijn ouders in de Abcovenseweg 39, Goirle.

Na de doop van Lucas moest ik weer in een snelle vaart terug naar onze eigen kerk om **MYLAISA ROVERS**, haar grote broer Jonairo en haar papa en mama Kevin Rovers en Linda Rovers - Faro welkom te heten in onze Gerardus Majella kerk. Met Mylaysia en haar ouders waren ook haar peetoom en peettante: Andre van Steeg en Cindy van Steeg - Faro meegekomen, haar opa's en oma's, haar ooms en tantes en heel veel vrienden en vriendinnen. De Piokapel zat bijna vol. Mama en papa zijn ontzettend gelukkig met hun dochter en hebben haar beloofd hun best te doen om haar te begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Andre en Cindy, haar peetouders hebben haar beloofd als zij straks dertien, veertien jaar is en zij wil hen een geheimje vertellen, dan is zij te allen tijde welkom bij hen. Ook de aanwezige kinderen hebben beloofd dat zij straks met Mylaysia zullen spelen als zij groot is. Nadat zij het kruisteken van Jezus had ontvangen hebben we geluisterd naar het verhaal van Jezus en hebben het doopwater en de doopkaars gevonden. Samen met de aanwezigen hebben we een dak gemaakt boven Mylaysia en God gebeden dat Hij haar en ons allen wil beschermen op onze weg door het leven. Bij de doop kreeg Mylaysia de namen: Mylaysia Cindy, Catharina, Louise, Maria, waarop haar ouders aan geven dat hun dochter geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden. Ook Mylaysia kreeg ter bescherming op haar weg door het leven een kruisje met Chrisma-olie en haar doopkaars om haar bij te lichten als het

donker is op haar weg, om haar warmte te geven, als zij het koud heeft en gezelligheid om knus met anderen samen te mogen zijn. De doopkaars werd door de peetoom aangemaakt aan de grote Paaskaars, het symbool van de Verrezen Heer, en Mylaisa gaf meteen wat van haar gekregen vuur aan alle kinderen. Na een groet bij Maria te hebben gebracht en te bidden dat moeder Maria Mylaisa, maar ook ons allemaal mag begeleiden op die moeilijke weg door het leven, hebben het lang zal zij leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid. Alle paters op de Korvelseweg schrokken wakker uit hun middagdutje, zo hard ging dat.

Mylaisa en haar grote broer Jonairo en hun ouders wonen op het Wolplein 19.

Zondag 7 juni 2015 kwam **EMILY VAN INGEN** met haar ouders: Wesley van Ingen en Stephanie van Amelsfoort, haar peetoom en peettante Kevin Knubben en Anita Erbrink, met opa's en oma's, ooms en tantes naar onze Piokapel. Heel knus, in een klein groepje hebben we Emily van harte welkom geheten en hebben papa en mama en alle aanwezigen beloofd haar op haar levensweg te begeleiden. Peetoom en peettante hebben gezegd dat zij altijd welkom bij hen is en dat zij nimmer een afspraak hoeft te maken als zij wil komen. Natuurlijk heeft iedereen goed geluisterd naar het verhaal van Jezus en hebben we samen gebeden dat onze goede God Emily en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Samen hebben we de geloofsbelijdenis gebeden en is Emily gedoopt. Bij haar doop kreeg zij de namen: Emily, Johanna, Marcella, Louisa, namen die in de familie voorkomen en die voor Emily een steun en een hulp zullen zij op haar weg naar haar zelfstandigheid. Zij heeft een kruisje met Chrisma-olie ontvangen opdat God haar zal beschermen en haar doopkaars. De aanwezigen vonden dat de

kaars er prachtig uitzag en we hebben haar die gegeven om haar licht te geven op de donkere dagen in ons leven, maar ook om warmte te geven als Emily het koud heeft omdat ze zich eenzaam voelt, maar zij heeft de kaars ook gekregen voor die leuke en mooie momenten om gezelligheid te geven. Met zijn allen zijn we naar Moeder Maria gegaan, hebben de doopschelp op het rek gezet en hebben Maria gebeden dat zij Emily en ons allen mag beschermen als wij in nood zijn, dat zij zoals wij bij onze aardse moeder steeds welkom zijn ook bij haar te allen tijde mogen aankloppen. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid.

Emily woont met haar papa en mama in de Europalaan 53.

Op zaterdag 13 juni om 16.00 uur stroomde onze kerk bijna helemaal vol met allemaal blijde mensen die bijeen kwamen om **MADS VAN GORP** welkom te heten. Mads is een van een tweeling, maar zijn broertje Dex is drie dagen na de geboorte, op 24 december overleden. Met Mads waren zijn papa en mama: Julian van Gorp en Anita van den Dungen, zijn peettantes Sabine van Gorp en Kim van den Hout, zijn opa's en oma's, zijn ooms en tantes en heel, heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Aan het begin hebben we een hele speciale kaars aangestoken om Dex ook in deze gemeenschap welkom te heten, we hebben gebeden dat God hem mag opnemen in zijn eeuwige woning en dat hij vanuit die woning voor zijn tweelingbroer Mads en voor zijn ouders een voorspreker mag zijn bij onze hemelse Vader. Julian en Anita hebben beloofd om heel goed voor Mads te zorgen en hem steeds te begeleiden op zijn weg door het leven. Ook de beide peettantes hebben gezegd dat Mads te allen tijde bij hen mag



binnen komen. Alle vriendjes en vriendinnetjes hebben tegen Mads gezegd dat als hij groter gegroeid is met hen mag meespelen. En Floortje en Tygo hebben de papa en mama van Mads beloofd, dat als ze oppas voor Mads moeten hebben, dat zij hen dan wel mogen bellen en dan zullen zij komen oppassen op hun vriendje Mads. Na het verhaal van Jezus aanhoort te hebben, hebben we het doopwater gevonden in de doopvont die in het priesterkoor staat. Het was heel goed zoeken, maar we hebben het broodnodige water om te kunnen dopen gelukkig gevonden. Na de doop kreeg Mads een kruisje met Chrisma-olie ter bescherming en een hele mooie doopkaars. Zijn peettante heeft deze aangemaakt aan de paaskaars. Meteen heeft Mads de opdracht gegeven om al zijn vriendjes en vriendinnetjes wat van dat nieuwe vuur te geven, opdat ook zij warmte, licht en gezelligheid mogen krijgen. In een grote stoet zijn we toen naar Moeder Maria gegaan en hebben daar onze kaarsje neergezet. Samen hebben we gebeden en dank je wel gezegd, het lang zal hij leven gezongen en met heel veel verve de doopklok geluid. Mads woont met zijn papa en mama in de Cornelis van Uitgeeststraat 13.

Een dag later kwam **JAYLANA BIERENS** met haar papa en mama: Michael Bierens en Cinthia van Wanrooij naar onze Piokapel om haar door het Heilig Doopsel in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Met hen waren ook haar peetoom en peettante: Joep Vermeer en Jolanda Dielen gekomen, haar opa's en oma's, haar ooms en tantes, haar vriendinnetjes en vriendjes. Allemaal blijde mensen die vrolijk waren om Jaylana in onze parochiegemeenschap op te nemen. Jaylana kreeg het teken van Jezus, het kruisteken op haar voorhoofd, op haar mond en in haar hart. Zo gaven ook haar ouders, haar peetouders en alle opa's en oma's een kruisje op

haar voorhoofd. Na het verhaal van Jezus, gingen de aanwezige kinderen het doopwater zoeken, de doopschelp, de handdoek, de olie en de kaars. Gelukkig hebben we alles bij elkaar gebracht, wisten we waarom we het moesten hebben en konden we Jaylana dopen. Bij haar doop kreeg zij de namen: Jaylana, Jolina, Joella, namen van haar peettante en oma's. Jaylana is geen eenling in onze grote wereld, maar met heel veel mensen verbonden om zo steeds hulp en steun te krijgen de zij nodig heeft. Nadat zij een kruisje met Chrima-olie had ontvangen, waarbij we God gebeden hebben haar te beschermen op haar levensweg, heeft zij haar doopkaars gekregen, die door peetoom Joep werd aangestoken. Alle kinderen kregen wat van dat nieuwe vuur om ook hen warmte, licht en gezelligheid te geven. In een lange processie zijn we naar Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook gebeden dat zij met ons meetrekt door het leven en ons steeds tot hulp en steun zal zijn. Uit volle borst hebben we het lang zal zij leven gezongen en heel bescheiden werd de doopklok geluid.

Jaylana woont met haar ouders in Haverhof 6.

Op zondag 21 juni 2015 kwamen heel wat blijde mensen samen om **NORAH REINIERS** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Met haar waren haar grote broers Lucas en Simon meegekomen, maar natuurlijk ook de papa en mama: Sebastiaan Reniers en Danique Reniers - Sgroot, haar peetoom en peettante Dennis Hesselberth en Chretienne Hesselberth, opa's en oma's, ooms en tantes, vriendinnetjes en vriendjes. Papa Sebastiaan heeft aan het begin van de doopviering de trouwkaars van papa en mama weer eens aangestoken, daarna hebben Lucas en Simon met behulp van hun peetoom hun eigen doopkaarsen aangestoken aan de trouwkaars van papa en mama. Het werd ineens heel licht, warm en gezellig in onze Piokapel. Ook Norah heeft het

kruisteken van Jezus ontvangen en van alle aanwezige kinderen kreeg zij heel lief een kusje. Peetoom en peettante hebben ook nu weer beloofd er te zullen zijn voor Norah en de kinderen zullen straks als Norah groter is ook met haar spelen. Ja er was een grote jongen die gezegd heeft om als Sebastiaan en Danique weg moeten en geen oppas hebben, dat hij dan wel zal komen oppassen. Daar waren de papa en mama van Norah wel blij mee. Gelukkig hebben Lucas, Simon en de andere kinderen het doopwater gevonden en konden wij nadat we een dak boven Norah hadden gemaakt om zo te laten zien dat wij met haar meetrekken, haar gaan dopen. De peettante hield Norah ten doop en mama droogde het hoofdje van Norah later af. Norah was wel wakker geschrokken van dat koude water en was niet meer te sussen tot dat zij weer in de heel vertrouwde en warme armen van haar mama lag. Na het kruisje met Chrisma-olie, kreeg ook Norah haar doopkaars, die de peetoom aanmaakte aan de trouwkaars van haar papa en mama. Alle kinderen, groot en klein kregen wat van dat nieuwe vuur. In een grote stoet gingen wij naar Moeder Maria en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook dat zij Norah en ons allen zal begeleiden en helpen op onze weg door het leven. Nu hebben we ook weer uit volle borst het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid. Norah woont met haar grote broers en haar papa en mama in de President Steijnstraat 93.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen:

LANG ZULLEN ZE LEVEN.



WIJ WAREN GETUIGEN VAN HET HUWELIJK.

Op zaterdagmiddag 13 juni 2015 kwam in een mooie open auto **DENNIS VERSANTVOORT** naar onze kerk. Even later kwam een mooie open gewerkte koets, in de stijl van Frozen, getrokken door twee witte paarden **MARINA RIJKERS** om elkaar in onze prachtig versierde kerk elkaar het ja-woord te geven. Van voor tot achter in de kerk lag een witte loper, waren er vele zeer rijkelijk versierde erebogen geplaatst en lag het bezaaid met witte en roze rozenblaadjes. De bruidegom was in een prachtig wit pak, zoals ook vele bruiloftsgasten, de bruid had een prachtige super mooie roze bruidsjurk. Zij werd door haar vader de kerk in gebracht en meteen sprak iedereen van een super mooi bruidspaar. Dennis en Marina wonen al enkele jaren samen en zijn zeer overtuigd voor elkaar te zijn geboren. Zij zien het positieve in elkaar, ondanks dat zij samen toch al heel wat reuze klappen hebben moeten incasseren. Maar elkaars nabijheid, geeft toch weer steeds moed om verder te gaan. Nadat zij elkaar hun ja-woord hadden uitgesproken, elkaar een echte kus hadden gegeven, werden de ringen, door bruidskinderen mee gebracht, aan elkaar uitgewisseld, terwijl ze daarbij zeiden, ontvang deze ring als een teken van mijn liefde en trouw.



Marina en Dennis hebben een groet aan Maria gebracht, door hun trouwkaars die zij vandaag openlijk in onze kerk hadden ontstoken even bij Moeder Maria te zetten en haar te bidden dat zij hen op hun levensweg zal begeleiden. Vorig jaar zijn ze samen op vakantie gegaan naar de Spaanse kust en op een mooie strand avond heeft Dennis zijn Marina op de knieën ten huwelijk gevraagd. En ja, zo'n vraag kun je tot niet onbeantwoord laten!

Na de viering gingen bruid en bruidegom in de opengewerkte witte koets, getrokken door twee witte paarden naar het bruiloftsfeest, vergezeld van alle bruiloftsgasten, die vervoerd werden in twee super grote limousines. Dennis en Marina leef nog lang en gelukkig en mogen jullie levenswens gerealiseerd worden.

Marina en Dennis wonen in de Kaap Koloniestraat 59.

En zij leven nog lang en gelukkig.

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op zaterdag 13 juni 2015 hebben wij in de leeftijd van 89 jaar uit handen moeten geven: **LIES STRUIJK - DE VRIES**. Omring door allen die haar heel dierbaar zijn is zij rustig en vredig ingeslapen. Een mama, een grote mama en een oude grote mama is van ons heen gegaan. Een mama die van haar kinderen het predicaat super lieve mama kreeg, de hoogste onderscheiding die bij mensen mogelijk is. Een mama die haar hart op de juiste plek had zitten, die 8 kinderen groot heeft gebracht, die heel veel pijn heeft geleden om haar dochttertje Riekie die zij zo vroeg uit handen moest geven. Maar haar overgebleven zeven kinderen hebben het gemis enigszins goed gemaakt. Voor hen kon en mocht zij zorgen als een echt mama. Aan haar mocht van alles geschieden, maar niet aan haar kinderen. Zij genoot als ze samen met allen die haar lief waren rondtrokken, met de caravan door het land gaan, van plaats naar plaats. Ja zelfs verbleef zij ook vaak in het buitenland. En was zij in Zuid - Frankrijk, dan deed ze stee vast het heiligdom Lourdes aan. Bracht zij een groet aan Maria, die voor haar zoveel betekende, een Moeder waar je altijd terecht



kon met al je zorgen en vragen. Die naar je luisterde en hielp. Lies was een heel gelovige vrouw, die dat niet in woorden alleen, maar vooral in daden tot uitdrukking liet komen. Lies was ook een trotse vrouw, die alles deed om er op elk gewenst moment van de dag er tot in de puntjes uit te zien. Maar bovenal was deze mama een mam die lief en open was, hield van mensen om haar heen en die dan graag zorgde. Lies antwoordde altijd op de vraag hoe oud zij was met "Ik ben 56". Nou ja ze zag er ook jong uit, maar toch wilde ze graag binnenkort haar 90^{ste} verjaardag vieren. Dat heeft ze echter niet gehaald. Lies verbleef de laatste jaren in huize Padua, waar ze een mooie tijd heeft gehad, en de familie dankt alle medewerkers van huize Padua dan ook hartelijk.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**

GEBED TOT DE HEILIGE CHRISTOFFEL

Heer God,
ga gunstig in op onze smeekbede,
en zegen dit voertuig met uw heilige kracht.



Moge mijn Engelbewaarder mij beschermen
op alle gevaarlijke bochten van mijn levensweg.

Moge hij mij te hulp komen,
wanneer de snelheidsduivel mij bekoort tot dwaasheden,
die mijzelf en anderen in gevaar brengen.

Toon ook aan ons uw dienaren, de weg van het heil,
zodat wij na alle kruisingen op onze levensweg,
de eeuwige vreugde verwerven,
door Christus, onze Heer. Amen

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



		juli 2015
Zaterdag 4 juli Zondag 5 juli Kindernevendienst Dameskoor	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans - van Hautum Riet Rijnen - v.d. Langerijt Ineke Vugs - van Etten Eugène Stassen Pierre Otten vw. jaargetijde
Zaterdag 11 juli Zondag 12 juli Samenzang	17:30 uur 10:00 uur	Toos van Dorenmalen - Louer vw. 1 ^e jaargetijde Jo Hultermans vw. jaargetijde Gust en Jetje Lips- Maas vw trouwdag Ineke Vugs - van Etten Frans van Etten Lieneke Gerrits- van Dommelen Ad Aarts

Zaterdag 18 juli Zondag 19 juli Samenzang	17:30 uur 10.00 uur	Uit dankbaarheid van voor een 90 jarige. Ilse Bertha Rosa Meijers vw verjaardag. Ineke Vugs - van Etten Toon van Hautum vw. jaargetijde Fien Hultermans- van Hautum
Zaterdag 25 juli Zondag 26 juli Samenzang	17:30 uur 10.00 uur	Peter Verhagen vw. 1 ^e jaargetijde Ineke Vugs - van Etten An Boogers - Schapendonk Frans Bastings Pierre Otten vw trouwdag
		Augustus 2015
Zaterdag 1 augustus Zondag 2 augustus Samenzang	17:30 uur 10:00 uur	Fien Hultermans van Hautum Riet Rijnen - van de Langerijt Ineke Vugs - van Etten Eugène Stassen Pierre Otten vw verjaardag
Zaterdag 8 augustus Zondag 9 augustus Samenzang	17:30 uur 10:00 uur	Riky Mutsaers vw. jaargetijde Pierre Hultermans vw. jaargetijde Kees van Hautum vw. jaargetijde Ineke Vugs - van Etten

<p>Zaterdag 15 augustus Zondag 16 augustus Samenzang</p>	<p>17:30 uur 10:00 uur</p>	<p>Hennie Pelders - van Drunen vw. 1^e jaargetijde Albert Tilemans vw. 1^e jaargetijde Fien Hultermans - van Hautum Ineke Vugs - van Etten Hein en Trees Libregts- Seegers vw verjaardag</p>
<p>Zaterdag 22 augustus Zondag 23 augustus Samenzang</p>	<p>17:30 uur 10:00 uur</p>	<p>Trees Libregts - Seegers vw. 1^e jaargetijde Ouders Vugs-Bullens vw verjaardag Gust en Jetje Lips-Maas vw verjaardag Ineke Vugs-van Etten Frans van Etten An Boogers-Schapendonk</p>
<p>Zaterdag 29 augustus Zondag 30 augustus Samenzang</p>	<p>17:30 uur 10:00 uur</p>	<p>Miet de Kroon vw. jaargetijde Fien Hultermans - van Hautum Ineke Vugs - van Etten Lieneke Gerrits-van Dommelen Frans Bastings</p>

Geheugensteuntjes



Woensdag	1 juli	20:15 uur	Doopvoorbereiding
Donderdag	2 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	2 juli	20:00 uur	Bijbelgroep Jan Sloot
Vrijdag	3 juli	10:30 uur	1e Vrijdag van de Maand
Zondag	5 juli	10:00 uur	Kindernevendienst
Donderdag	9 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	9 juli	20:00 uur	Bijbelgroep Hans
Dinsdag	14 juli	10:00uur	Pio Morgen
Donderdag	16 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	23 juli	10:30 uur	Koffie ochtend
Donderdag	23 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	30 juli	16:00 uur	Stille aanbidding
Zondag	2 aug.	10:00 uur	Kindernevendienst
Woensdag	5 aug.	20:15 uur	GEEN DOOPVOORBEREIDING
Donderdag	6 aug.	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	6 aug.	20:00 uur	Bijbelgroep Jan Sloot
Vrijdag	7 aug.	10:30 uur	1e vrijdag van de maand
Dinsdag	11 aug.	10:30 uur	Pio-morgen
Donderdag	13 aug.	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	13 aug.	20:00 uur	Bijbelgroep Hans
Donderdag	20 aug.	10:30 uur	Koffieochtend
Donderdag	20 aug.	16:00 uur	Stille aanbidding
Dinsdag	25 aug.	14:00 uur	Redactieverg. de Brug
Donderdag	27 aug.	16:00 uur	Stille aanbidding
Donderdag	27 aug.	20:00 uur	Bijbelgroep Hans

3 JULI APOSTEL TOMAS

De apostel **Tomas** ("tweeling", ook wel **Judas Tomas Didymus** genoemd, is een van de twaalf leerlingen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De uitdrukking "ongelovige Tomas" komt van de gebeurtenis die wordt beschreven in Johannes waarbij Tomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn vinger in Jezus' wonden zou leggen.

De Bijbel geeft geen biografische informatie over Tomas. Hij komt ook maar

enkele keren voor in de evangeliën. De eerste keer is direct na het overlijden van Lazarus; Jezus wilde terugkeren naar Judea waar de Joden



hem kort daarvoor wilden stenigen. Tomas zei daarop: "Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven." Hij komt weer voor in het verslag van het Laatste Avondmaal. Jezus zei dat hij een plaats voor zijn discipelen zou bereiden en dan zou terugkomen. Tot slot van die passage zei Jezus: "Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga." Tomas reageerde daarop met: "Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?" Dit ontlokte Jezus zijn beroemde uitspraak: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij."

Verreweg het bekendst is de passage waarin de discipelen de

opgestane Jezus hebben gezien. Tomas was hier niet bij en kon het niet geloven. Hij zei: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later verscheen Jezus weer; ditmaal was Tomas er wel bij. Jezus zei tegen hem: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Tomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God!" Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven."

Tomas zou het evangelie in India gepredikt hebben en zelfs de machtige koning van het boeddhistische Kushanrijk hebben ontmoet. Hier is hij, naar verluid, ook overleden. De vrucht van zijn evangelisatie in India zijn volgens de traditie de huidige Tomaschristenen in deze streken.

Hij is de patroonheilige van Sri Lanka, Oost-Indië, India, Pakistan, Portugal, Goa, Urbino, Parma, Riga, Vaticaanstad en verder van de architecten, de landmeters, de timmerlieden en alle bouwvakkers, de steenhouwers, de theologen en de blinden en wordt aanroepen tegen rugpijnen en voor een goed huwelijk.

7 JULI ZOETE MOEDER VAN DEN BOSCH

De **Zoete Moeder** van 's-Hertogenbosch is één van de genadebeelden van Maria die in Nederland het middelpunt vormen van een bedevaart. Het wordt sinds 1380 vereerd in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Wonderbeelden zijn vaak niet de fraaiste, maar de Zoete Moeder is het enige waarvan de verering juist is begonnen omdat men het lelijk vond.

Legende

Volgens de legende werd het verwaarloosde beeld in januari 1380 tijdens de bouw van de kathedraal tussen een bundel planken gevonden door een jonge gezel die op zoek was naar brandhout. Toen hij het in twee stukken wilde hakken zou hij zijn tegengehouden door zijn baas, die zag dat het een oud Maria-beeld was. De gezel zou het beeld op Witte Donderdag naar het rustaltaar voor het Lichaam van Christus hebben gebracht. Toen



dit de volgende dag werd opgeruimd zou alleen het oude beeld zijn overgebleven. Een monnik, broeder Wout, zou het naar het altaar van Sint-Michiel in één van de straalkapellen achter het hoogkoor hebben gebracht. De kanunnik die daar elke dag de mis las zou het na korte tijd hebben laten weghalen, en broeder Wout zou hebben gevraagd of hij het beeld mocht meenemen. Het zou echter ineens loodzwaar zijn geworden en zou daarom maar in de Mariakapel zijn geplaatst, onzichtbaar achter een altaar. Broeder Wout zou een manteltje hebben geregeld en zou een deel van het beeld dat het Kind Jezus voorstelde buiten de kerk hebben teruggevonden. Hij zou het beeld in de zomer van 1381 op het altaar van de heilige Martinus hebben geplaatst, waar er de draak mee zou zijn gestoken. Aan een voorbijgangster die er ook een vinnige opmerking over zou

hebben gemaakt zou Maria 's nachts zijn verschenen om te vragen "Waarom zeg je dat ik lelijk ben? Ik, die schoon ben in het eeuwig leven, in het hoogste des hemels! Ik beveel u dus, dat gij tot mij uw toevlucht neemt, om uw lijden te boven te komen en om het eeuwig leven te verwerven." De vrouw zou de volgende dag in de kerk een adellijke dame hebben gevraagd het beeld te laten opknappen.

Genezingen

Niet veel later zou een zekere Hadewich van Vichten van lamheid zijn genezen nadat een verschijning van Christus haar had aangeraden de heilige maagd bij de versleten beeltenis om voorspraak te vragen. Dit zou de eerste van een lange reeks wonderen zijn geweest, vooral onverklaarbare genezingen. Het lelijke beeld werd nu voor het eerst serieus gerestaureerd, en kreeg ongeveer het huidige uiterlijk. Het werd zo beroemd dat de gelden van de bezoekende pelgrims de bouw van de huidige kathedraal mogelijk maakten. Edelen en vorsten, waaronder Filips II en Ferdinand van Castilië, kwamen hier ter bedevaart. Maar eerst en vooral werd de kapel van de "Zoete Moeder" zoals ze in het vervolg werd genoemd, een thuis en toevluchtsoord voor eenvoudige Bosschenaren.

Beeldenstorm en reformatie

Toen 's-Hertogenbosch op 22 augustus 1566 door de beeldenstorm getroffen werd, bracht men het beeld van de Zoete Moeder in veiligheid in het stadhuis. Later werd het weer in de kapel geplaatst, maar in 1629 viel de stad in handen van de protestanten, die het met de andere beelden van de Sint-Jan wilden verbranden. Twee karmelieten hadden het toen echter al naar de bisschop gebracht, die het in veiligheid had laten

brengen bij Anna van Hambroeck, een katholiek verwante van de nieuwe gouverneur. Deze Anna smokkelde het beeld naar Antwerpen, en later werd het op verzoek van Aartshertogin Isabella, en met toestemming van de bisschop van bisdom 's-Hertogenbosch (Michael Ophovius), naar Brussel gebracht. Voorwaarde was dat deze stad het niet als haar eigendom zou beschouwen, maar aan het bisdom 's-Hertogenbosch zou teruggeven als daar het katholieke geloof zou zijn hersteld.

Brussel

In Brussel werd het beeld in hoge ere gehouden, het werd zelfs elk jaar in processie door de stad gedragen, net als in 's-Hertogenbosch het gebruik was geweest. De Brusselaars raakten bijzonder gehecht aan het Bossche genadebeeld, dat in de Sint-Jacob op de Coudenberg troonde op een altaar van gestucte wolken. Het kostte Den Bosch de grootste moeite om het beeld terug te krijgen. Monseigneur Zwijsen bemoeide zich ermee, en kreeg het op den duur toch gedaan: op 29 december 1853 keerde het beeld terug naar haar kapel in de Sint-Jan. Het 75-jarige jubileum van deze terugkeer was de reden om de titel basiliek minores aan de kerk te geven.

9 JULI MARTELAREN VAN GORCUM

De 19 Martelaren van Gorcum die in Den Briel werden vermoord. Met de Martelaren van Gorcum worden negentien katholieke religieuzen en wereldheren aangeduid die om hun geloof door de watergeuzen in 1572 zijn vermoord in Den Briel. Geschiedenis in het kort:

Tijdens de Opstand namen de geuzen op 26 juni 1572 de stad Gorinchem (ook: Gorcum of Gorkum) in. Hoewel geloofsvrijheid door de bezetters – die in alliantie met Willem van Oranje stonden – was toegezegd, werden de zeventien priesters, zowel seculieren als regulieren, alsmede twee lekenbroeders, gevangengenomen en gefolterd. Op 9 juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur die aan een vernietigd klooster toebehoorde; vervolgens werden hun lichamen verminkt. Andere priesters vonden de dood op de brandstapel op de Grote Markt van Den Briel. Een belangrijk deel van de relieken van de martelaren bevindt zich in de Sint-Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel (België).



In 1675 werden de martelaren zalig verklaard en in 1867 nam Pius IX hen op in het officiële Romeinse martyrologium (de lijst van heilige martelaren) na hen op het Sint-Pietersplein heilig te hebben verklaard. Hun gedachtenis is op 9 juli. In 1972 werd de moord op en de marteldood van de martelaren officieel herdacht door kardinaal Alfrink, minister Marga Klompé en koningin Juliana.

Bedevaartskerk

In Brielle (Den Briel) bevindt zich aan De Rik de bedevaartskerk die in 1932 werd gebouwd ter ere van de martelaren. Op het achterliggende *Martelveld* waar zich de turfschuur bevond zijn een kruisgang en een stenen kapel met buitenaltaar opgericht. Aan het water van de aanwezige voormalige kloosterbron worden meerdere wonderbaarlijke genezingen toegeschreven. Het bedevaartscomplex wordt bestuurd door de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het bisdom Rotterdam. Jaarlijks is een nationale bedevaart; daarnaast vinden er ook bedevaarten van private groeperingen uit Nederland en Vlaanderen plaats.

Naar Den Briel

Onder de martelaren bevonden zich elf franciscanen ofwel minderbroeders, één dominicaan of predikheer, twee norbertijnen ofwel witheren en vijf wereldheren (seculiere priesters, werkzaam in bisdommen). Hieronder volgen de namen met telkens hun geboortjaar.

Leonardus van Veghe! (1527), woordvoerder, wereldheer en sinds 1566 pastoor van Gorinchem

Petrus van Assche (1530), franciscaner broeder

Andreas Wouters (1542), wereldheer, pastoor in Heinenoord in de Hoeksche Waard

Nicasius van Heeze (1522), franciscaner theoloog en pater

Hieronymus van Weert (1522), franciscaner priester, pastoor te Gorinchem

Antonius van Hoornaar, franciscaner priester

Godfried van Duynen (1502), wereldheer, voorheen pastoor in Noord-Frankrijk

Willehad van Denemarken (1482), franciscaner priester
Jacobus Lacobs (1541), norbertijn
Franciscus de Roye (1549), franciscaner priester
Joannes van Hoornaar, ook: Joannes van Keulen , dominicaner priester, pastoor te Hoornaar
Antonius van Weert (1523), franciscaner priester
Theodorus van der Eem (tussen 1499-1502), franciscaner priester, rector van de Zusters Tertiarissen in Gorinchem
Cornelius van Wijk bij Duurstede (1548), franciscaner lekenbroeder
Adrianus van Hilvarenbeek (1528), norbertijn en pastoor in Monster
Godfried van Mervel (1512), franciscaner priester, koster van het minderbroederklooster te Gorinchem
Joannes van Oisterwijk (1504), regulier kanunnik van het Regularissenklooster van het Oud-Begijnhof te Gorinchem
Nicolaas Poppel (1532), wereldheer, kapelaan te Gorinchem
Nicolaas Pieck (1534), franciscaner priester, theoloog en omstreeks 1568 benoemd tot gardiaan van het minderbroederklooster van Gorinchem

15 AUGUSTUS, MARIA TENHEMELOPNEMING

Maria Tenhemelopneming of **Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart** is de katholieke feestdag waarop de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel" wordt herdacht en gevierd. In de Orthodoxe Kerk wordt dit feest de **Ontslapenis van de Moeder Gods** genoemd.

Ontstaansgeschiedenis van de feestdag

Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet over geschreven. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese. Volgens een bepaalde traditie waren



alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze aankwam was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Tomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus.

Na het concilie van Efeze (431), waar Maria de titel "Moeder van God" kreeg toebedeeld, kende de Mariaverering een sterke opgang. De oudste feesten 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht in de tempel' waren nog vooral op Christus zelf gericht. Later ontstonden feesten waarbij Maria als heilige werd geëerd: 'Maria Geboorte' en 'Maria-Tenhemelopneming'. Dit laatste

werd in 582 door keizer Mauricius officieel in Byzantium ingevoerd. Op 15 augustus werd voor die tijd al de verjaardag van de kerkwijding van een aan Maria toegewijde basiliek op de weg tussen Betlehem en Jeruzalem gevierd. Rome nam het feest van Maria-Tenhemelopneming over in de zevende eeuw onder paus Sergius I.

Dogmaverklaring

Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) hadden 200 bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke tenhemelopneming van Maria gevraagd. In 1950 kondigde paus Pius XII het *dogma fidei* van de Tenhemelopneming af en bevestigde het in de Apostolische Constitutie *Munificentissimus Deus*. De formulering van het dogma is als volgt:

Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeebeden tot God te hebben verheven en de Geest der Waarheid te hebben aangeroepen: tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus, van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een door God geopenbaard dogma is: dat de Onbevleete Moeder Gods altijd Maagd Maria, na het voltooiën van haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.

Rome.

Over drie maanden gaan we samen met veel parochianen van de Goede Herder naar de heilige stad Rome. Een pelgrimstocht van de bovenste plank, daar waar de Apostelen het geloof in Jezus Christus met de dood hebben verkondigd. We gaan de vier grote basilieken bezichtigen, de tijd van de eerste eeuwen gaan we ervaren en zien zoals het Colosseum, maar ook de catacombe. De plek zoals in de eerste eeuw de mensen van toen hun geloof moesten beleven, in het geheim, onder de grond. We gaan ook de wijk Trastevere bezichtigen, en hele speciale wijk met een eigen cultuur, we zien de heilige trap, wie wil mag hem gaan beklimmen, maar dan wel op blote knieën. We gaan de belangrijkste plekken in Rome bezien en op verschillende plaatsen zullen we samen, voor diegene die dat willen, Eucharistie vieren. Het wordt een hele bijzondere reis. Als er mensen zijn die mee willen, dan wordt de aanmeldingstijd kort, want vol is vol.

Hans Vugs,
Diaken- pastor



Pastorale zorg:

diaken J. Vugs tel. 06 - 22 45 33 61

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Pio-kerk

zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.

tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen

eerste vrijdag 10.30 uur in de Pio-kerk

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën: Giro (I BAN) NL94 INGB 0001 0688 20,

Bank (I BAN) NL64 RABO 0171 2002 17

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 22 augustus** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website : www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt , P. de Koning