



Een hand vol kaarsen stuur ik je
voor alle donkere uren,
als angst je leven binnensluipt
dat die niet te lang gaan duren.

En als de honger aan je knaagt
naar liefde, goedheid, vrede
wil ik er altijd voor je zijn
met kaarsen en gebeden.

Ik steek een kaarsje voor je aan
op dagen kil en koud,
opdat je toch maar heel goed weet
hoeveel ik van je houd.

Ook als de eenzaamheid je treft
met dagen zonder kleur,
wil ik je helpen licht te zien
te midden van de sleur.

Een hand vol kaarsen stuur ik je
als wens maar ook als teken,
dat, als het licht onder ons komt
wij voor elkaar een kaars ontsteken.

Hein Rasing



Prettige vakantie !
De redactie van 'de Brug'



Tien leefregels.

1. Ik ben je God, jouw geluk. Houd mij voor ogen en zoek geen vervangingsmiddelen voor Mij.
2. Misbruik mijn naam niet voor alles en nog wat.
3. Houd één dag per week vrij voor Mij en voor elkaar om samen te komen en feest te vieren.
4. Heb eerbied voor je vader en moeder.
5. Heb eerbied voor het leven.
6. Blijf trouw aan elkaar.
7. Wees eerlijk.
8. Vertel geen kwaad van elkaar en zeker geen leugens.
9. Verlang niet naar iemand die al bij een ander hoort.
10. Verlang niet te hebben, wat een ander heeft.

**Voor allen die op vakantie gaan
een hele goede en mooie tijd,
voor hen die nog werken, werk met zin,
voor onze jongeren een hele mooie vakantie
en voor straks veel succes op school.**

Hans Vugs, diaken-pastor



In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Op zaterdag 26 mei 2012 was de hele Piokapel gevuld met allemaal blijde mensen, want **MARLIEKE BERTENS** werd door de doop opgenomen in onze parochie - gemeenschap en haar beide broers Bart en Thijs deden op die dag hun eerste H. Communie. Met Malieke waren haar broers Bart, Thijs en Tim meegekomen, haar beide peettantes Carolyn en Leentje, opa's en oma's en heel veel vrienden en vriendinnen. Papa en mama hebben plechtig beloofd dat zij ook Marieke op haar weg naar

zelfstandigheid zullen begeleiden, maar haar beide peettantes zullen er altijd voor haar zijn als Marlieke hen nodig heeft. Bij de doop kreeg Marlieke, omdat zij na drie jongens een meisje is, de namen: Marlieke Marieke Maria Paulina. Nadat Bram en Thijs voor de eerste keer met de grote mensen het Heilig Brood van Jezus hadden ontvangen zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan om haar hulp en steun voor Marlieke, voor Bram en Thijs en voor ons allen te vragen. We hebben uit volle borst het lang zullen zij leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

Marlieke woont met haar broers en ouders in de Ankeveenstraat 52.

Op zondag 27 mei 2012 kwamen we bijeen voor de doop van **MICHANO VAN BELKOM**. De naam Michano is een combinatie van de voornamen van papa en mama, want die heten: Michel van Belkom en Angela Dielen. Met hen waren ook de opa's en oma's meegekomen en de peetoom en veel vrienden en vriendinnen. Michano kreeg een kruisje op zijn voorhoofd en van de kindjes een kusje. Nadat we geluisterd hebben naar het verhaal van Jezus, hebben we allemaal tegen Michano gezegd, dat we voor hem een hulp en steun zullen zijn en dat lieten we zien door een dak van handen boven zijn hoofd te

maken. Na de doop en na de chrismaalzalving, kreeg Michano zijn doopkaars, die aangestoken werd door peetoom Wesley aan de Paaskaars van Christus. Maar Michano was ook heel gul, want elk kindje kreeg van zijn licht om zo samen een groot licht te zijn. Zo zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben daar gebeden en gevraagd dat Maria een echte Moeder voor ons allen mag zijn. Natuurlijk waren er genoeg liefhebbers om de doopklok te luiden.

Michano woont met zijn papa en mama in de Zalmstraat 13.

Daarna kwamen de ouders, opa's en oma's, ja zelfs een overoma en heel veel familieleden van **MARIEZA SOETERS**. Natuurlijk waren ook de beide peetooms er bij en die hebben heel plechtig beloofd, dat Marieza te allen tijde bij hen binnen mag komen en dat zij dat niet eerst hoeft af te spreken. Gelukkig hebben enkele grote kinderen aan de papa en mama van Marieza, Stefan Soeters en Stefanie Damen, beloofd, dat zij op Marieza zullen passen als zij weg moeten en de opa's en oma's en de peetooms niet kunnen. Onder een dak van heel veel handen en handjes hebben we God gevraagd dat Hij altijd voor Marieza blijft zorgen. Nadat Marieza het koude doopwater over haar hoofdje had gekregen, waren alle kinderen er wel mee eens dat het water heel koud was, maar Marieza heeft geen kick gegeven. Gewapend met een lichtje, dat aangestoken was aan de prachtige doopkaars van Marieza, zijn we in een lange stoet naar Maria gegaan en hebben haar gebeden en gevraagd, dat ook zij een echte Moeder voor Marieza en ons allen wil zijn. De doopklok die toen geluid werd was oorverdovend en er kwam maar moeilijk een eind aan.

Marieza woont met haar papa en mama in de Doornsingel 35.

Op de eerste zondag van juni en wel op 3 juni 2012, kwamen we bijeen in onze Piokapel om **LEVI DIELEN** van harte welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Wij willen een gemeenschap zijn waarin iedereen welkom is en zonder belangrijke papieren, waarop staat of je veel of weinig geld hebt. Voor Christus is elk mens, groot en klein, van het grootste belang. Levi was met zijn papa en mama, Wesley en Evelien Dielen – Wouters, met haar grote zus Benthe, met haar peettantes tante Els en tante Harriette, met haar opa's en oma's en veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk gekomen. Hij kreeg van zijn ouders en peetouders en opa's en oma's een kruisje. Bij zijn doop kreeg

Levi de namen: Levi Albertus, Cornelis, en daarmee geven zijn ouders aan dat Levi geen eenling is maar met heel veel mensen verbonden. Aan het begin heeft Benthe, met hulp van haar peetouders haar doopkaars nog eens aangemaakt. Ook Levi kreeg een doopkaars en die werd door een van de peettantes gedragen. In een grote stoet zijn we naar Maria gegaan en hebben daar gebeden en gesmeekt om haar hulp en bescherming. Nadat de doopklok was geluid, wilden nog heel veel mensen ook eens die doopklok luiden.

Levi en Benthe wonen met hun ouders in de Lucas Meijerstraat 20

Op 10 juni 2012 kwamen **MITCH EN JESSE VAN MEEL** met hun grote broer Sylvano en hun ouders naar onze kerk. Mitch is 7 jaar en Jesse is 2 jaar. Hun ouders, Johan van Meel en Willie Lowiessen, hebben ook tegen deze twee schatten gezegd dat zij hen begeleiden op weg naar hun zelfstandigheid. En Sylvano zal oppassen als papa en mama weg moeten, maar dat doet hij nu al. Mitch vond het helmaal niet spannend, maar Jesse moest er niets van hebben dat hij water over zijn hoofd kreeg. Peetoom Jellar stak de doopkaars van Mitch aan en deze mocht hem ook even vasthouden. Toen alle kinderen een eigen kaarsje kregen wilde hij ook zo'n kaars en kreeg zijn peetoom de doopkaars terug. Tante Joella had de doopkaars van Jesse vast en Jesse mocht die met haar samen dragen. In een lange rij vriendelijke en blijde mensen, al dan niet voorzien van een lichtje, zijn we naar Moeder Maria getrokken en hebben ons licht bij haar geplaatst. Nadat we het Weesgegroot hadden gebeden en het lang zullen ze leven gezongen, werd door heel veel mensen groot en klein de doopklok geluid. Joella van den Heuvel en Suzanne van Herpt zijn de peetouders van Jesse en Jellar van den Heuvel en Wendy Lowiessen zijn dat voor Mitch.

Sylvano, Mitch en Jesse wonen met hun papa en mama in de Lucas Meijerstraat 24

Op diezelfde zondag was onze Piokapel geheel gevuld met een hele grote familie. **DYLANO PELDERS** was met zijn grote broer Jayden en met zijn ouders Remco en Melanie Pelders – Elesen, met opa's en oma's, ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk gekomen om daarin opgenomen te worden. Dylano kreeg van de grote mensen een kruisje op zijn voorhoofd en van de kinderen een kusje. Jayden stak met behulp van zijn peetoom Benny zijn eigen

doopkaars nog eens aan. Met het verhaaltje van Jezus zaten we met zijn allen op het meer en we moesten allemaal roeien om de overkant te halen. Maar o wee, de storm stak op, het begon heel hard te waaien, en het begon bovendien nog te regenen en te onweren. En we moesten maar roeien en Jezus lag op die boot te slapen. We hebben Hem wakker gemaakt en Hij bedaarde de wind en de regen en we konden weer goed verder varen. Bij de doop kreeg Dylano de namen Dylano Antonius Maria Michel, namen van opa's en oma's die nu ook voor hem gaan zorgen. Toen iedereen een kaarsje had, zijn we plechtig naar Maria gegaan en hebben daar ons kaarsen neergezet en gevraagd dat ook Maria voor Dylano en ons allen wil zorgen. Je hoeft niet te vragen of de doopklok geluid was, want dat was bij de paters Capucijnen te horen. Dylano en Jayden wonen met hun ouders op het van Kinschotplein 1.

Als vierde dopeling kwam die zondag **DEVELYN BOOGAARTS** met haar grote zus Jaimy en haar grote broers Justin en Miquel en hun ouders naar onze kerk om evenals haar broers en zus te worden opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Dus aan het begin staken Jaimy en Justin zelfstandig hun doopkaars aan en werd Miquel door een van zijn peetouders geholpen. Develyn kreeg bij haar doop Jaromir en Judy Santegoets – Mutsaers als peetouders. Zij hebben heel plechtig beloofd dat zij er te allen tijde voor Develyn zullen zijn en dat zij haar gsm-metje niet hoeft te gebruiken om een afspraak te maken. Ze mag er altijd binnenkomen. Toen Develyn gedoopt werd stonden er drie paar ogen heel scherp te kijken hoe alles verliep, maar Develyn liet geen kick, ondanks het koude water. Ook Develyn kreeg een kruisje met het Christma op haar voorhoofd en natuurlijk ook een hele mooie nieuwe doopkaars. Met al die lichtjes zijn we naar de grote kerk gegaan en hebben ons dank-je-wel-kaarsje bij Maria neergezet en haar gevraagd om heel goed voor ons allen te zorgen. En er waren liefhebbers voldoende om de doopklok te laten luiden.

Jaimy, Justin, Miquel, Develyn en hun ouders wonen in de Nazarethstraat 33.

Op zaterdag 16 juni 2012, op haar eerste verjaardag, kwam **LYANA VAN IPERENBURG** met haar ouders, Sander van Iperenburg en Cynthia Fiechter, met haar peetooms, Ferry van Laarhoven, Ricky van Iperenburg en haar peettante Jaimy van Zon en nog veel meer

familieleden, vrienden en bekenden naar onze kerk om in onze parochiegemeenschap te worden opgenomen. De hele Piokapel zat heel vol met blijde mensen, we hadden er al stoelen bij gezet, maar toch moesten er nog een 10-tal mensen staan. Nadat ook Lyana een kruisje had gekregen van haar ouders, haar peetouders en opa's en oma's mochten de kinderen haar een kusje geven, maar daar werd geen gebruik van gemaakt. Lyana kreeg bij haar doop de namen Lyana Adriana Johanna. Toen zij het koude water voelde moest ze toch wel even haar ongenoegen laten merken, maar toen de peettante haar hoofdje had afgedroogd was het al weer over. In een hele lange stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar hulp en steun gevraagd. Na de zegen hebben we met zijn allen uit volle borst het lang zal zij leven gezongen, want zij is vandaag jarig en vandaag gedoopt. Dus dubbel feest.

Lyana woont met haar papa en mama aan de Gebr. Van Eijckstraat 11.



We hebben uit handen moeten geven:

Op zaterdag 9 juni 's- morgens vroeg hebben we afscheid moeten nemen van **ANTONIUS EIJKENS**, die in de leeftijd van 91 jaar is overleden. Vorig jaar oktober, amper 8 maanden geleden hebben we afscheid genomen van zijn echtgenote Mathea Eijkens – Mandos. Samen zijn zij ouders geworden van twee zonen en vijf dochters en weer later grootouders van vijftien kleinkinderen en weer later zoals Toon dat zelf zo prachtig verwoordde: van een grote schare van achterkleinkinderen. Op zijn gedachtenisprentje schrijven de kinderen: 'Toon was zich heel goed bewust van de grote rijkdom van zijn nageslacht.' Daar hebben de kinderen van geprofitteerd: de spannende verhalen 's avonds voor het slapen gaan, het eindeloos bouwen van zandkastelen tijdens de jaarlijkse vakanties aan zee, de persoonlijke gesprekken over het leven. Later vormden vooral de kleinkinderen en achterkleinkinderen een bron

van plezier en trots. Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen hadden voor hem het predicaat grootvader, opa was zo gewoon, en hun grootvader was een groot mens, maar ook een hele lieve grootvader.

De laatste jaren werden overschaduwde door zijn zorgen over en voor moeder. Ziekte en achteruitgang kon Toon niet accepteren. Het verlies van zijn grote liefde, 75 jaar lang samen geleefd in lief en leed, kon hij moeilijk verwerken, evenals zijn eigen lichamelijke achteruitgang. Het was daarom voor de kinderen een groot geschenk dat hij de laatste middag voor zijn sterven, alsnog in alle helderheid met liefde en dankbaarheid afscheid kon nemen van het leven.

Toon, rust nu maar uit, maar blijf samen met moeder en omi voor ons, uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zorgen

Toon woonde in Koningsvoorde.

Wij hebben gebeden:

Dat hij mag rusten in vrede.

Wie weet

De avond klimt de bomen in,
wie weet, mijn lief, wie weet,
staat aan de wending van de weg
een glanzend paard gereed.

Zijn manen wuiven in de wind,
wie weet, mijn lief, wie weet,
draagt het ons samen naar het land,
waar droefheid vreugde heet.

En is het maar een droom, mijn lief,
en staat het niet gereed,
ik zal u kussen eens zo mild,
wie weet, mijn lief, wie weet!

† Toon Eijkens



Cursusnieuws

Vanaf september willen we beginnen met twee of drie nieuwe cursussen:

Een nieuwe bijbelgroep voor volwassenen en een nieuwe Bijbelgroep voor kinderen vanaf de eerstecommunie - leeftijd.

U kunt zich hier voor opgeven op het secretariaat (tel. 013- 5423455) of rechtstreeks bij diaken Hans Vugs:
tel. 06-22453361

Ook via de website(www.hlgm.nl) kunt u zich aanmelden. U kunt ook een mailtje sturen naar info@hlgm.nl

Ook Jan Sloot wil graag met een groepje gaan Bijbellezen. Hieronder het hoe en waarom van hem.



Samen de bijbel lezen?

De bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken. Soms zijn het verhalen, dan weer liederen en gebeden, dan weer preken. Maar toch is het ook één boek, het is één groot verhaal over hoe God met mensen omgaat, en hoe mensen met God omgaan, hoe ze hem zoeken, vinden en soms weer kwijt raken. Het begint bij het verhaal van Abraham, en loopt door, via Jezus, tot onze tijd. Want het verhaal van God met mensen gaat steeds verder.

De bijbel lezen is daarom ook zoeken naar het verhaal van God in ons leven. We lezen de bijbel in de kerk, als richtinggevend voor ons leven. Maar we kunnen daarnaast ook persoonlijk de bijbel ter hand nemen, om zo te ontdekken hoe wij in ons leven daar steun aan hebben. We kunnen het ook in een groep doen, om zo elkaar te helpen de lijn van God in ons leven te ontdekken.

Bijbellezen is daarom meer dan *studie* van de bijbel, hoewel kennis van de bijbel en de bijbelse achtergrond wel nuttig is. Maar het is ook een

religieus gebeuren, dat eindigt in gebed en misschien beetje bij beetje in verandering van leven.

Wie heeft er zin om met mij en anderen hier mee te beginnen (een groepje van minstens vijf deelnemers)? Ik stel voor om één avond (of ochtend?) per maand samen te komen. Dag en tijd kunnen we samen afspreken. Mail me (JBSloot@planet.nl) en we maken samen een afspraak.

Jan Sloot

Jaarlijkse Ziekendag

Wist je dat?



We op zondag 30 september om 13.00 uur vanaf de Gerardus Majellakerk met de zieken naar een plek ergens in Brabant vertrekken, waar een plechtig Lof wordt gehouden,. Daarna is er voor iedereen koffie met gebak en een borreltje. Een tochtje door de Brabantse natuur beëindigen we met een gezellig dinertje en

verder een fijne avond met een dansje voor degenen die dat willen en kunnen. Ook wordt een Lourdesreis verloot, die in 2013 gaat plaatsvinden.

We wensen iedereen die meegaat een mooie dag toe!

*Niet alleen belangrijk is de weg
die je gaat, maar het spoor
dat je achterlaat!*



Intenties in de Gerardus Majellakerk

juli		
za. 30 juni zo 1 juli	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten vw. verjaardag San Cools Betsy Smits- van der Steijlen Drik Berkhof Sophie Smeulders- v.d. Sanden vw. 1 ^{ste} jaargetijde Nel van Gorcom-van Hoessel vw. verjaardag Hans van Kollenburg vw. jaargetijde Jos van Iersel vw. jaargetijde
za 7 juli zo 8 juli	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten San Cools 1 ^{ste} jaargetijde Fien Hultermans van Houtum Jan van Mierlo Rob van den Bosch Riet van Akkerveeken 1 ^{ste} jgt.

di. 10 juli	10.30 uur	Pio-morgen
za. 14 juli zo. 15 juli	17.30 uur 10.00 uur	San Cools vw. verjaardag Ans van der Weide- van Boxtel Ineke Vugs- van Etten Piet van de Louw vw. jaargetijde Toon Eijkens en Mathea Eijkens- Mandos, Ad Aarts vw. jaargetijde
do. 19 juli	13.30 uur	Viering gouden bruiloft van Harrie en Joke Faes
za. 21 juli zo. 22 juli	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans-van Hautum Ineke Vugs-van Etten Ouders Kahlman- Vromans Marcel Muurmans
za. 28 juli zo. 29 juli	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten
Intenties in Koningsvoorde		
za. 30 juni Samenzang	19.00 uur	San Cools Sophe Smeulders-v.d. Sanden vw. eerste jaargetijde Nel van Gorcom-van Hoessel vw. verjaardag Jos van Iersel v.w. jaargetijde
za. 7 juli Samenzang	19.00 uur	Jan van Mierlo San Cools vw. 1 ^{ste} jaargetijde
za. 14 juli Samenzang	19.00 uur	San Cools vw. verjaardag Ans van der Weide- van Boxtel Toon Eijkens en Mathea Eijkens- Mandos
za. 21 juli Samenzang	19.00 uur	

za. 28 juli Samenzang	19.00 uur	
---------------------------------	-----------	--

Intenties van augustus

Kerk:

vr. 3 aug.	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 4 aug zo. 5 aug Samenzang	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum Ineke Vugs- van Etten Betsy Smits- van der Steijlen Marcel Muurmans
za. 11 aug zo. 12 aug. Samenzang	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten
di. 14 aug.	10.30 uur	Pio-morgen
wo. 15 aug. Samenzang	19.00 uur	Maria ten Hemelopneming Jan van Mierlo Harrie Jacobs vw. verjaardag Toon Eijkens en Mathea Eijkens- Mandos
za. 18 aug zo. 19 aug Dameskoor	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum Ans van der Weide- van Boxtel Ineke Vugs- van Etten Ouders Kahlman-Vromans vw. trouwdag Drik Berkhof, Marcel Muurmans
za. 25 aug. zo. 26 aug. Herenkoor	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Jan van Mierlo Ouders Vugs- Bullens vw. verjaardag

		Ouders Langenhuijsen-Bertens vw. jaargetijde
--	--	---

Koningsvoorde augustus:

za. 4 augustus Samenzang	19.00 uur	
za. 11 augustus Samenzang	19.00 uur	
wo. 15 augustus Lidwinakoor	19.00 uur	Maria ten Hemelopneming Jan van Mierlo Toon Eijkens en Mathea Eijkens- Mandos
za. 18 augustus Lidwinakoor	19.00 uur	Ans van der Weide- van Boxtel
za. 25 augustus Lidwinakoor	19.00 uur	Jan van Mierlo

Geheugensteuntjes



Juli:

zo. 1 juli	10.00 uur	Kindernevendienst
wo. 4 juli	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 5 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 5 juli	19.30 uur	Bijbelgroep Riet
vr. 6 juli	10.30 uur	Eerste vrijdag
di. 10 juli	10.30 uur	Pio-morgen
do. 12 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 19 juli	10.00 uur	Koffieochtend
do. 19 juli	16.00 uur	Geen aanbidding!
do. 26 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel



Augustus

wo. 1 aug.		Geen doopvoorbereiding vanwege de vakantie !
do. 2 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
vr. 3 aug.	10.30 uur	Eerste vrijdag
ma. 6 aug.	10.00 uur	Pastorale werkgroep
do. 9 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
di. 14 aug.	10.30 uur	Pio-morgen
wo. 15 aug.	19.00 uur	Maria ten Hemelopneming: viering in de kerk en in Koningsvoorde
do. 16 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 23 aug.	10.00 uur	Koffieochtend
do. 23 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
vr. 24 aug.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do. 30 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel

Maria ten Hemelopneming: 15 augustus



Gedurende het jaar vieren we heel wat feesten ter ere van Maria, zelfs twee maanden zijn Mariamaanden: mei en oktober.

Ook kerken en kapellen zijn naar haar genoemd. Misschien vindt u het wat overdreven, maar het toont wel aan dat de

moeder van Jezus een grote rol speelt in onze christelijke geloofsbeleving. In elke kerk en kapel worden veel kaarsjes gebrand om haar hulp in te roepen.

Het feest van Maria ten Hemelopneming is een van de grote feesten, vroeger zelfs een vrije dag. In veel landen is dat nog zo.

In de bijbel is niets te vinden over de dood en de ten hemelopneming van Maria. We weten ook niet waar ze is gestorven. Was het in Jeruzalem of mogelijk in Ephese, waar ze misschien met de apostel Johannes na de dood van Jezus is heengegaan. Daar is nog altijd een kapelletje, wat gebouwd zou zijn op de plaats van het huisje van Maria. Op het concilie van Ephese in 431 kreeg Maria de titel van Theotokos (Moeder van God).

In 582 werd de feestdag van het Ontslapen van Maria door keizer Mauritius officieel ingevoerd in Byzantium. De Westerse kerk (Rome) heeft dit in de 7^{de} eeuw overgenomen, maar met de naam Maria ten Hemelopneming. In 1950 kondigde Paus Pius XII het dogma van Maria ten Hemelopneming af.

Riet van Overbeek

MIVA-collecte

Deze wordt gehouden in het weekend van **25/26 augustus**. Deze collecte staat in het teken van de zorg voor zieken in Zimbabwe. Onlangs hebben missieziekenhuizen daar vijf ambulances gekregen. Er zijn er echter nog vijf meer nodig.

De laatste 20 jaar is in Zimbabwe de zorg voor zieken in verval geraakt door tekort aan vervoersmiddelen. Veel patiënten overlijden doordat ze niet op tijd in het ziekenhuis komen.

Ook missen de ziekenhuizen goede bedden en is er een tekort aan artsen en goed opgeleid verplegend personeel.

Door een gift aan de MIVA kunt u helpen.

Hartelijk dank bij voorbaat.



Enkele heiligen in juli en augustus

- 7 juli: De Zoete Moeder van den Bosch
- 15 juli: H. Bonaventura, franciscaan
- 27 juli: Zalige Titus Brandsma
- 11 aug. H. Clara van Assisi

27 aug. H. Monica (moeder van H. Augustinus)

28 aug. H. Augustinus

**Vrede mag hier van hand tot hand; vrede wil thuis
zijn in ieder land; vrede van mens tot mens, Gods
hartenwens.'**

Opbrengst van de Pinkstercollecte voor de Nederlandse Missionaris

Met Pinksteren hebben we gecollecteerd voor de Nederlandse missionarissen en ontwikkelingshulpers. Wanneer ze in Nederland zijn voor een welverdiende vakantie is een extra zakcentje een welkome aanvulling.

De opbrengst van de collecte was dit jaar: € 121,85

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Riet van Overbeek

Wereldjongerendagen 2013



Volgend jaar worden de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro gehouden en wel van 23 tot/met 28 juli.

Rio de Janeiro is een grote stad in Brazilië.

Het thema van deze dagen is: "Ga, en maak alle volkeren tot mijn discipelen." In de voorbereidingstijd ligt het accent bij velen op missie en diaconie.

Gustavo, een 25-jarige Braziliaan, heeft het logo ontworpen. De kleuren groen-geel-blauw zijn de kleuren van de Braziliaanse vlag. Het groene deel met daarin het pelgrimskruis doet denken aan de 'Suikerberg', symbool voor de stad Rio. Naast de betekenis van het kruis als pelgrimskruis is het ook een verwijzing naar 'Santa Cruz', zoals Brazilië ook genoemd wordt. Het blauw staat voor de Braziliaanse kust.

De Christusfiguur in het hart van het logo heeft zijn armen uitgestrekt naar allen die naar de jongerendagen willen komen en ten slotte naar allen die in Christus geloven.



Vakantie!

Belangrijke gegevens



Pastorale zorg:

diaken J. Vugs
tel. 06-22453361

Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna koffie.

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij vóór 20 augustus middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in brievenbus van de kerk.

www.hlgm.nl

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen- Gerrits

Jos Peeters

Riet van Overbeek

