



## Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

### Paradijsvogel

Een paradijsvogel vloog verloren  
aan de horizon, een zwarte vlek  
op 't goud der zon.

Met gebroken vederslag,  
in de ontloken jonge dag.

De gloed der zon werd hoogrood,  
toen viel de vogel dood  
op de horizon.

Zeg niet van dees vogel  
te trots was zijn reis,  
wellicht zat zijn nest  
nabij het Paradijs.

*Albe*



*Prettige vakantie !*  
*De redactie van 'de Brug'*

## Maria ten Hemelopneming.

Op 15 augustus vieren we al een heel aantal jaren het sterven van Maria en haar ten Hemelopneming. Het overlijden van een mens, is voor ons allemaal een hele gewone zaak. Niemand ontkomt aan dat oordeel. Elk jaar vieren we onze geboortedag, onze verjaardag. In de kerk vieren we van sommige personen hun geboortedag, zoals die van Jezus Christus met Kerstmis, van Johannes de Doper op 24 juni, van Maria op 8 september. Van de meeste heiligen vieren we de sterfdatum, zoals die van Jezus Christus op Goede Vrijdag, maar ook van Maria. Dat is dus niet zo bijzonder. Maar bij dat sterven van Maria gedenken wij ook dat haar Zoon haar heeft begenadigd heeft met een plaats in de hemel aan zijn zijde. Zij heeft haar Zoon reeds in het Paasmysterie gevolgd, dat wil zeggen zij is reeds opgenomen in het Vaderhuis om zo God te mogen zien van aangezicht tot aangezicht, en nu mag zij voor ons allen een voorspreekster zijn. Want onder het kruis heeft Jezus ons haar tot Moeder gegeven. En wat jij aan je moeder vraagt, kan zij bijna niet weigeren, zeker als wij het nodig hebben. Mogen wij vaak tot Maria bidden en haar vragen ons steeds nabij te zijn in goede dagen, maar zeker als het ons slecht gaat, als we op de proef worden gesteld, als we het helemaal niet meer zien zitten. Volgend jaar gaat onze Bisschop Mgr. A. Hurkmans met heel veel gelovigen uit ons Bisdome naar Lourdes. Ook onze parochie de Goede Herder wil zich daarbij aansluiten. Want met velen bidden is veel beter dan alleen in je uppie. Wij willen de voorbereiding op die pelgrimstocht op 15 augustus beginnen met een viering in onze kerk, Gerardus Majella, en daarna onder het genot van een kopje koffie en thee praten over de vele mogelijkheden om samen naar Lourdes te gaan. Iedereen kan en mag mee, je kunt normaal geen reden aangeven waarom u niet mee kunt. Dus ik hoop vele mensen uit onze grote parochie in onze kerk te mogen ontmoeten.

Wees gegroet Maria....

Voor allen die vakantie hebben een hele goede en mooie tijd,  
voor hen die weer aan het werk zijn gegaan, werk met zin,  
voor onze jongeren veel succes straks weer op school.

Hans Vugs, diaken-pastor

## In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Op zondag 9 juni kwamen we met heel veel vriendelijke en blijde mensen samen in de pater Piokapel om **JIMMY SCHELLINGS** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Jimmy werd gebracht door zijn papa en mama Marc en Rianne Schellings – Oerlemans. Met hen waren ook de peetouders van Jimmy meegekomen: Paul

Schellings en Franca Lavrijssen, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Nadat zijn ouders zijn namen hadden genoemd, kreeg Jimmy het teken van het kruis, het Kruis waardoor wij voor altijd verlost zijn en de dood niet meer het laatste woord heeft. Hij kreeg dat kruisje ook van heel veel mensen die aanwezig waren. Van zijn vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een lief kusje. Zijn papa en mama hebben plechtig beloofd dat zij Jimmy met raad en daad zullen bijstaan en hem zullen begeleiden op de weg naar zelfstandigheid. Ook zijn peetouders hebben tegen hem gezegd dat hij te allen tijde welkom is bij hen en nimmer een afspraak voor zondag over 4 weken hoeft te maken. Hij mag altijd bij hen binnen. Na de doop en de zalving heeft Jimmy aan alle kinderen een klein beetje van zijn licht, dat hij van Jezus had ontvangen, doorgegeven. In een grote optocht zijn we toen naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook gebeden dat zij Jimmy en ons allen mag beschermen op onze levensweg. En de klok werd met veel liefde geluid, ja de paters Capucijnen werden in hun middagrust gestoord.

Jimmy woont met zijn papa en mama in de Voerendaalstraat 74.

Op diezelfde zondag werd in de grote kerk door het doopsel in onze gemeenschap **ISA VAN LOON** opgenomen. Iedereen kwam

helemaal vooraan zitten en zo werd het toch nog een gezellige groep, niet verspreid door de kerk maar dicht bijeen. Isa was natuurlijk met haar papa en mama gekomen, maar zij had ook haar grote broer Rick meegenomen. Wie waren er nog meer bij? Ja, haar opa's en oma's en niet te vergeten haar peettantes: Nicolle Nijsen en Marieke Vromans, maar ook waren er ooms en tantes en niet te vergeten veel vriendjes en vriendinnetjes. De aanwezige kinderen hebben beloofd om straks als Isa groter gegroeid is om dan met haar te spelen. Ja, een grote jongen heeft aan de papa en mama van Isa, Pieter van Loon en Mariël Nijsen, beloofd dat hij wel op Rick en Isa wil passen als zij weg moeten en niemand is in staat om op te passen! Gelukkig zat er in de grote doopvont doopwater, want anders waren we allemaal voor niets gekomen. Samen met zijn peetoom heeft Rick zijn doopkaars die hij gekregen had toen hij gedoopt werd aangemaakt. Vol aandacht luisterden allen naar het verhaal van Jezus en heeft hij aan allen gevraagd om ook zo met elkaar door het leven te gaan, niemand buitensluiten, maar iedereen mag meedoen. Toen Isa door de doop in onze kerk werd opgenomen was het heel stil en alle ogen waren gericht op de kleine dopeling. Maar zij gaf geen enkel gilletje. Ook nu zijn we met het licht van Jezus naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden om op Isa en ons allen te letten. Ja en als klap op de vuurpijl hebben we uit volle borst het lang zal ze leven gezongen en..... de doopklok geluid. Dat ging geweldig!!  
Isa woont met haar grote broer en haar ouders in de Hooglandstraat 2

Nadat alle mensen de kerk hadden verlaten ging de familie van **ANOUAR EMMERS** de Piokapel in. Ook Anouar was met zijn moeder, Denise Emmers, met zijn opa en oma, ooms en tantes en zijn peetoom Stan Emmers en peettante Hetty Emmers naar onze kerk gekomen. Anouar kreeg bij zijn doopsel de mooie namen van Anouar, Christian, Petrus en Elizabeth. En daarmee gaf Denise aan dat Anouar geen eenling is in onze grote mensenwereld, maar dat hij door veel lieve mensen verbonden is met ons allen. Hij ging zelf een kruisje halen bij opa en oma en bij zijn peetouders. Anouar zat heel goed te luisteren naar het verhaal van Jezus en wist al heel snel de doopvont met het doopwater er in te vinden. Hij ging midden in staan toen zijn mama, zijn peetoom en peettante en zijn vrienden en vriendinnetjes een dak boven hem maakten en aan God vroegen om

Anouar, maar ook zijn moeder en zijn peetouders te helpen op hun weg door het leven. Anouar ging op de zitting van de stoel staan en kon zo, goed boven de doopvont hangen om gedoopt te worden. Zijn peetoom hield zijn hand op zijn schouder en zijn peettante mocht zijn voorhoofd afdrogen. Ook hij kreeg een kruisje met Chrisma-olie en een prachtige doopkaars, die zijn peetoom voor hem ontstak. Hij was wel zo gul om aan alle kinderen ook een klein vlammetje te geven. Nadat we samen het lang zal hij leven hadden gezongen ging de dopeling zelf zijn doopsel wereldkundig maken door de grote doopklok te luiden.

Anouar woont met zijn mama inde Fokkerhof 76.



Als slot op die zondag, kwam **DILANA JANSE** met haar vader Herwig Janse en haar moeder Tamara Damen, met haar grotere broer Herwig, met haar peetoom Janus Lugters en peettante Nicole Damen, met opa's, oma's, ooms en tantes en natuurlijk ook veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk. Allemaal blije mensen, die gekomen waren om de doop maar ook het doopfeest van Dilana bij te wonen.

De ouders gaven op de vraag met welke namen willen jullie je lieve schat laten dopen als antwoord: Dilana, Johanna, Petronella, Maria. En in die namen was er een verbinding gelegd naar de opa's en oma's, maar ook naar de peetouders. De papa en mama van Dilana hebben beloofd om Dilana te begeleiden op haar weg door het loeven, natuurlijk waren de peetoom en peettante in om haar te helpen als dat nodig was, ze is altijd welkom bij haar peetouders. Op die wijze willen zij het peetouderschap invulling geven. Na het verhaal van Jezus en samen over de symbolen van de doop gesproken te hebben, is Dilana gedoopt. Maar ook zij gaf geen kick, ondanks dat het doopwater toch heel koud was. Ook zij kreeg een kruisje met Chrisma-olie en peetoom mocht de doopkaars aansteken aan de paaskaars. Dilana was heel gul en gaf aan alle kinderen een klein lichtje om dat zelf naar Maria te brengen. Alle handen gingen

de lucht in bij het lang zal ze leven, maar nog harder ging het er aan toe toen de doopklok geluid mocht worden. Het horen verging.

Dilana woont met haar papa en mama in de Sportweg 25.



Op vaderdag 16 juni 2013 werd de Piokapel bevolkt door de familie van **SANTI VERHAGEN**. Papa Remco Verhagen en mama Annemarie Spoor waren met zijn peetoom Rick Verhagen en peettante Elycia Faro, met opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vrienden en vriendinnen naar onze kerk gekomen. Papa Remco had de namen voor zijn zoon uitgekozen en mama vond ze allemaal mooi. Hij kreeg de namen Santi, Aloysius, Franciscus. Toen papa een verklaring mocht geven over zijn naam, hoorden we dat Santi genoemd was naar een bekende voetballer, niet dat deze Santi ook

een excellent voetballer moet worden, dat mag wel, maar is niet nodig. Opa wist nog aan te vullen dat Santi ook "heilig" betekend. Santi mag wel de heilige streken overnemen, maar papa en mama gaan hem wel leren wat belangrijk is in het leven en wat hij niet moet doen. Bij Rick en Elycia mag Santi te allen tijde binnen, hij hoeft geen afspraak te maken van tevoren. De ouders en peetouders van Santi hebben beloofd dat zij hun best zullen doen om Santi zo goed mogelijk te begeleiden op zijn weg door het leven. Gelukkig konden de kinderen, nadat zij heel intens naar het verhaal van Jezus hadden geluisterd, de doopvont met daarin het doopwater vinden. Voor dat Santi gedoopt werd hebben we samen ons geloof beleden, een geloof in God de Vader, in God de Zoon en in God de heilige Geest. Papa en mama wilden graag dat hun lieve zoon in dat geloof werd gedoopt. Zijn papa hield hem ten doop en zijn peettante mocht zijn voorhoofd daarna afdrogen. Ook Santi heeft, toen hij zijn brandende doopkaars had ontvangen, aan alle kinderen ook een klein beetje van het licht en de warmte van Jezus gegeven. Na de groet aan Maria en

het lang zal hij leven, werd de doopklok geluid en die was in de verre omtrek te horen.

Santi woont met zijn papa en mama in de Gronsveldlaan 13.

Op diezelfde Vaderdag 2013 werd de Piokapel ook gebruikt om door de doop **ELINE MORRE** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Gelukkig werd Eline vergezeld door haar papa en mama, Dennis en Pascale Morre - Jansen, maar ook door haar grote broer Damian, opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Toen Eline het kruisteken van Jezus had ontvangen en van haar papa en mama, peetoom en peettante, Richard Jansen en Kim Jansen - de Vries, van opa's en oma's ook een kruisje had gekregen, kreeg zij van al haar vriendjes en vriendinnetjes een kusje of een handje.

Damian heeft met behulp van zijn peetoom ook zijn doopkaars weer eens aangemaakt aan de grote paaskaars. Toen we een beschermend dak gingen maken boven Eline, was het een gedrang van jewelste, maar het werd een heel mooi en goed dak. Onder dat dak mag Eline leven met de hulp van God en alle mensen die zij op haar levensweg mag tegenkomen. Rondom de doopvont was het ook druk want iedereen wilde wel eens mee maken hoe Eline gedoopt werd. Haar peettante hield haar ten doop en zijn peetoom mocht het water dat tussen de haartjes nog zat afdrogen. En dat deed hij heel voorzichtig. In een lange opstoot gingen we met onze lichtjes naar Moeder Maria en hebben haar hulp en steun gevraagd voor Eline en ons allen. Daarna hebben we het lang zal zij leven gezonden en hebben de kinderen de doopklok plechtig geluid.

Eline woont met haar grote broer Damian en haar papa en **mama in de Dreischorsstraat 44.**

Als laatste op die Vaderdag kwam **CHAVIENNA MAKDONALD** met haar grote broer Chevairo, haar mama, Priscilla Makdonald, haar peetoom Severiano Makdonald en haar drie peettantes : Natasja Makdonald, Euducia Makdonald en Lianda Letterboom, met haar opa en oma naar onze kerk om door het doopsel ook in onze geloofsgemeenschap te worden opgenomen. Chavienna kreeg bij haar doopsel de namen: Chavienna, Zaria, Lucretia, Carmenlita. Daarmee gaf mama aan dat haar lieveling te midden van de familie

staat en op al hun hulp en steun mag rekenen, want dat is in Suriname zo de gewoonte. Het verhaal van Jezus was heel indrukwekkend en iedereen was er heel stil van, maar we gaan in de komende week wel proberen om zo te leven als Jezus dat van ons vraagt. Nadat we samen over de symbolen van de doop hadden gesproken, hebben we gebeden onder het menselijke dak van handen gemaakt, dat Chavienna door God, maar ook door haar mama, haar peetouders en de kinderen mag begeleid worden op de moeilijke weg naar zelfstandigheid. Na de doop en zalving met Chrisma, werd haar doopkaars aangestoken en heeft Chavienna aan alle kinderen ook een lichtje gegeven. En zo gingen we allemaal naar de grote kerk, maar het beeld van Moeder Maria, om haar dank je wel te zeggen en haar hulp en steun voor Chavienne, maar ook voor ons allemaal te vragen. Natuurlijk werd uit volle borst het lang zal zij leven gezongen en werd heel bescheiden de doopklok geluid.

Chavienna, haar grote broer Chevairo en mama wonen in de Sacharias Jansenstraat 35.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**



## We hebben uit handen moeten geven:



Op dinsdag 28 mei is te midden van allen die haar lief waren in de leeftijd van 90 jaar rustig en vredig overleden **CORRY SIMIS**. Zij werd geboren te Amsterdam. Haar leven is als een regenboog geweest, waarin alle keuren een bepaalde periode van haar leven uitbeeldden. Hele mooie en lichte kleuren was de periode in Amsterdam, hoe zij door haar ouders werd omringd, zelfs in de moeilijke oorlogsjaren niets te kort kwam en hoe zij van thuis geleerd had om klaar te staan voor de ander. Dat is heel haar leven de rode draad geworden van haar leven: de ander. Ze was ontzettend blij met de komst van de kleinkinderen, als zij op stap kon naar haar familie in Amsterdam en Nederhorst den Berg. Ook fleurde zij helemaal op als zij op welke wijze dan ook contact had met har nicht, met haar schoonzus in Den Haag en niet te vergeten de zondagse bezoeken aan haar schoonfamilie. Bij moeder had iedereen wel een recht om op vakantie te gaan en dan sleepte zij haar hele gezin mee naar Zoutelande of Dishoek. Vakantie om te genieten van de zon, de zee en het strand. Maar ook de donkere kleuren van de regenboog hebben regelmatig een zware stempel op haar leven gedrukt. In de laatste levensjaren ging moeder en oma vooral lichamelijk achteruit en werd heel vaak geplaagd door vreselijke pijnen, daardoor zag ze maar heel zeldzaam lichtpuntjes in haar leven. Haar 88<sup>ste</sup> verjaardag was weer zo'n pluspunt om samen nog eens naar zee te gaan. Het was heerlijk. Moeder was ook een zeer gelovige vrouw, in Koningsvoorde was zij steeds present op de zaterdagavond om de viering bij te wonen en daarna nog even na praten onder het genot van een lekker kopje koffie. Jammer dat dit de allerlaatste periode niet meer mogelijk was.

Moeder en oma rust nu maar, want als leven lijden wordt, is rusten goed.

Moeder en oma woonde de laatste jaren in Koningsvoorde.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MAG RUSTEN IN VREDE.**

## Ons kerkgebouw

Op 8 juni bereikte ons het blijde nieuws dat onze kerk in de toekomst open mag blijven. We hadden dit bericht niet meer verwacht. Gelukkig heeft de bisschop en zijn staf de voorgenomen plannen nog eens bekeken en toch besloten om in te gaan om het verzoek van de parochies uit Tilburg –Zuid om een van de kerken in de arbeiderswijken open te laten. Het is onze kerk geworden, vanwege de centrale ligging, uitstekend onderhoud, goed financieel beleid, veel parkeerruimte en goed functionerend pastoraat.

Laten we zo de toekomst ingaan. Iedereen is bij ons welkom op zaterdagavond om half zes en op zondag om 10.00 uur. Op zondag drinken we na de viering samen koffie.

Ons secretariaat is elke werkdag van 9.00 uur tot 13.00 uur open. U kunt dan terecht om een intentie door te geven, informatie over een doop te krijgen, een Pio-kaars te kopen en allerlei andere zaken.

Op de derde donderdag van de maand is er een koffieochtend en elke donderdag om 16.00 uur een uurtje aanbidding.

De Pio-morgen is op de tweede dinsdag van de maand om half elf.

Op de eerste vrijdag van de maand vieren we om half elf samen eucharistie in de Pio-kapel.

De doopvoorbereiding is op de eerste woensdag van de maand en begint dan om 20.15 uur. We van te voren aanmelden voor de doop. Dit kan door een formulier op onze website in te vullen of te bellen met het secretariaat.

Als in de bijbel geïnteresseerd bent kunt u deelnemen aan een van de Bijbelcursussen, die op zaterdagavond gegeven worden. Maak een afspraak om verder geïnformeerd te worden.

*Niet alleen belangrijk is de weg  
die je gaat, maar het spoor  
dat je achterlaat!*



## Intenties in de Gerardus Majellakerk

<b>juli</b>		
Vr. 5 juli	10.30 uur	Eerste vrijdag
za 6 juli zo 7 juli <b>Dameskoor</b>		Ineke Vugs- van Etten Jan van Lieshout Fien Hultermans van Houtum
di. 9 juli	10.30 uur	Pio-morgen
za. 13 juli zo. 14 juli <b>Samenzang</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Joke Jansen- van Tilborg Jan en Riet Vromans- Priems Jeanne Jacobs- Vorster Ad Aarts vw.jaargetijde
za. 20 juli zo 21 juli <b>Samenzang</b>	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans-van Hautum Ineke Vugs-van Etten

za. 27 juli zo. 28 juli <b>Samenzang</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Jan van Lieshout Jan en Riet Vromans-Priems
<b>Intenties in Koningsvoorde</b>		
za. 30 juni <b>Samenzang</b>	19.00 uur	
za. 7 juli <b>Samenzang</b>	19.00 uur	
za. 14 juli <b>Samenzang</b>	19.00 uur	
za. 21 juli <b>Samenzang</b>	19.00 uur	
za. 28 juli <b>Samenzang</b>	19.00 uur	

## Intenties van augustus

### Kerk:

vr. 2 aug.	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 3 aug zo 4 aug <b>Samenzang</b>	17.30 uur 10.00.uur	Fien Hultermans- van Hautum Ineke Vugs- van Etten Anna Bogers- Schapendonk
za. 10 aug zo. 11 aug. <b>Samenzang</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Jan van Lieshout Joke Jansen – van Tilborg Jan en Riet Vromans- Priems
di. 13 aug.	10.30 uur	Pio-morgen
d0. 15 aug. <b>Dameskoor</b>	19.00 uur	<b>Maria ten Hemelopneming Lourdesmis</b> Jeanne Jacobs- Vorster Ineke Vugs- van Etten

za. 17 aug zo 18 aug <b>Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans- van Hautum Hein Libregts vw. verjaardag Ineke Vugs- van Etten Jeanne Jacobs- Vorster
Vr. 23 aug.	14.00 uur	Huwelijk van Kathy Antonisse en Martijn Hermes
Za. 24 aug.		Huwelijk Bjorn en Yolanda in Frankrijk
za. 24 aug. zo 25 aug. <b>Herenkoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Ouders Vugs- Bullens vw. verjaardag Jan van Lieshout Louis Emmen en zoon Louis vw. verjaardag
Za. 31 aug. Zo. 1 sept. <b>Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Fien Hultermans-van Hautum Ineke Vugs-van Etten Jan en Riet Vromans-Priems

## Koningsvoorde augustus:

za. 3 augustus <b>Samenzang</b>	19.00 uur	Anna Bogers-Schapendonk
za. 10 augustus <b>Samenzang</b>	19.00 uur	
za. 17 aug.ustus	19.00 uur	Hein Libregts vw. verjaardag
Za. 24 augustus	19.00 uur	
za. 31 augustu	19.00 uur	



## Geheugensteuntjes

### Juli:



wo. 3 juli	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 4 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
vr. 5 juli	10.30 uur	<b>Eerste vrijdag</b>
di. 9 juli	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
do. 11 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
ma.15 juli	10.00 uur	<b>Pastorale werkgroep</b>
do. 18 juli	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>
do. 18 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
do. 25 juli	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel

### Augustus

do. 1 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
vr. 2 aug.	10.30 uur	<b>Eerste vrijdag</b>
do. 8 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
di 13 aug.	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
do. 15 aug.	19.00 uur	Maria ten Hemelopneming: viering in de kerk Lourdesmis
do. 22 aug.	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>
do. 22 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel
vr. 23 aug.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
do. 29 aug.	16.00 uur	Aanbidding in de Piokapel



## Maria ten Hemelopneming: 15 augustus



Gedurende het jaar vieren we heel wat feesten ter ere van Maria, zelfs twee maanden zijn Mariamaanden: mei en oktober.

Ook kerken en kapellen zijn naar haar genoemd.

Misschien vindt u het wat overdreven, maar het toont wel aan dat de moeder van Jezus een

grote rol speelt in onze christelijke geloofsbeleving. In elke kerk en kapel worden veel kaarsjes gebrand om haar hulp in te roepen.

Het feest van Maria ten Hemelopneming is een van de grote feesten, vroeger zelfs een vrije dag. In veel landen is dat nog zo.

In de bijbel is niets te vinden over de dood en de ten hemelopneming van Maria. We weten ook niet waar ze is gestorven. Was het in Jeruzalem of mogelijk in Ephese, waar ze misschien met de apostel Johannes na de dood van Jezus is heengegaan. Daar is nog altijd een kapelletje, wat gebouwd zou zijn op de plaats van het huisje van Maria.

Op het concilie van Ephese in 431 kreeg Maria de titel van Theotokos (Moeder van God).

In 582 werd de feestdag van het Ontslapen van Maria door keizer Mauritius officieel ingevoerd in Byzantium. De Westerse kerk (Rome) heeft dit in de 7<sup>de</sup> eeuw overgenomen, maar met de naam Maria ten Hemelopneming. In 1950 kondigde Paus Pius XII het dogma van Maria ten Hemelopneming af.

### Uitnodiging:

Op deze feestdag willen we iedereen uitnodigen die in 2014 mee wil gaan met de bedevaart naar Lourdes die het bisdom Den Bosch organiseert van 26 april t/m 3 mei. Om 19.00 uur is hiervoor een eucharistieviering in onze kerk. Daarna is er koffie en kunt u wat napraten en geïnformeerd worden over de Lourdesreis.



*Riet van Overbeek*



## Kerkbijdrage: een herinnering.



Het jaar 2013 is al weer half om. Hebt u nog gedacht aan het betalen van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet u kunt het te betalen bedrag zelf bepalen en per maand, kwartaal of jaarlijks betalen. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, elke cent is meegenomen.

Hartelijk dank bij voorbaat.

## MIVA-collecte

Deze wordt gehouden in het weekend van 24/25 augustus. Deze collecte staat in het teken van de zorg voor zieken in Zimbabwe. Onlangs hebben missieziekenhuizen daar vijf ambulances gekregen. Er zijn er echter nog vijf meer nodig.

De laatste 20 jaar is in Zimbabwe de zorg voor zieken in verval geraakt door tekort aan vervoersmiddelen. Veel patiënten overlijden doordat ze niet op tijd in het ziekenhuis komen.

Ook missen de ziekenhuizen goede bedden en is er een tekort aan artsen en goed opgeleid verplegend personeel.

Door een gift aan de MIVA kunt u helpen.

Hartelijk dank bij voorbaat.



**Vrede mag hier van hand tot hand;  
vrede wil thuis zijn in ieder land;  
vrede van mens tot mens,  
Gods hartenwens.'**

## Enkele heiligen in juli en augustus:

- 7 juli: De Zoete Moeder van den Bosch
- 15 juli: H. Bonaventura, franciscaan
- 27 juli: Zalige Titus Brandsma
- 11 aug. H. Clara van Assisi
- 27 aug. H. Monica ( moeder van H. Augustinus)
- 28 aug. H. Augustinus

## Wereldjongerendagen 2013



De Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro gehouden en wel van 23 tot/met 28 juli. Rio de Janeiro is een grote stad in Brazilië.

Het thema van deze dagen is: "Ga, en maak alle volkeren tot mijn

discipelen." In de voorbereidingstijd lag het accent bij velen op missie en diaconie.

Gustavo, een 25-jarige Braziliaan, heeft het logo ontworpen. De kleuren groen-geel-blauw zijn de kleuren van de Braziliaanse vlag. Het groene deel met daarin het pelgrimskruis doet denken aan de 'Suikerberg', symbool voor de stad Rio. Naast de betekenis van het kruis als pelgrimskruis is het ook een verwijzing naar 'Santa Cruz', zoals Brazilië ook genoemd wordt. Het blauw staat voor de Braziliaanse kust.

De Christusfiguur in het hart van het logo heeft zijn armen uitgestrekt naar allen die naar de jongerendagen willen komen en ten slotte naar allen die in Christus geloven.

**Goede reis allemaal!**

# Vakantie!



## Belangrijke gegevens

**Pastorale zorg:**  
diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361



### Secretariaat Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz  
Kan ook via e-mail: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of via een formulier op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel  
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur , waarna koffie

### Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie De Goede Herder, locatie Trouwlaan

### Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 augustus** middels e-mail adres:  
[pastoraat@hlgm.nl](mailto:pastoraat@hlgm.nl) of in brievenbus van de kerk.  
Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)  
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen- Gerrits  
Riet van Overbeek