

De Brug



Parochie
Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Thuiskomst

Als je na een lange reis
eindelijk weer thuis gekomen bent,
raak je even van de wijs,
is alles vreemd en onbekend.
De kamer is zo leeg en kaal,
de muren staan naar alle kanten,
de ramen zijn veel groter dan normaal,
want in de keuken staan de planten.
Het ruikt in huis een beetje raar;
je moet weer wennen aan de maten
van deurkruk en schakelaar.
De straat is breder en verlaten
en wat je nog het meest herkent
is de auto met op het dak de tent.

Anoniemus

VREDE?

De week voor de vrede staat weer voor de deur.
Mogen we alleen maar in die ene week
vredebrenners zijn,
of mogen we dat altijd?
Vrede met jezelf,
met mijn gezin,
met mijn familie,
met mijn naaste?.
Vrede brengen kan en moet op elk moment van ons leven.
En dat is niet zo moeilijk
en het kost zo weinig euro's.
Lees maar eens door
en bepaal dan je standpunt.
Denk je ook eens even in dat jij het bent.
Eenzaam.
Eenzaamheid:
alleen in je kamer zitten,
alleen naar muziek luisteren,
alleen die dingen doen
die je eerst samen deed.
Wachten op iemand,
die toch nooit komt.
Wachten op een brief,
op een telefoontje,
midden in een groep staan
en toch alleen zijn.
Eenzaamheid,
een verschrikking.
Kan ik hierin vrede brengen?
Indien mijn antwoord ja is,
dan komt er vrede in mijn eigen hart,
in dat van mijn gezinsleden
en hopelijk ook in dat van mijn hele familie.

Hans Vugs, diaken-pastor

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Zondag 28 juni 2009 werd om 12.00 uur de hele Piokapel gevuld met blijde mensen die gekomen waren om **GRADCIANA VAN LIESHOUT** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Onze nieuwe wereldburger werd vergezeld door haar papa Gerardus van Lieshout, haar moeder Brenda Geboers en haar zusje Tiara die in 2008 gedoopt is. Nadat de doopkaars van Tiara was ontstoken, vertelden de papa en mama hoe zij hun lieve schat wilden noemen. Gradciana kreeg bij de doop de namen: Gradciana Alfonsina Margaritha, en daarmee werd zij temidden van ons allen in vreugde ontvangen, Graag wilden allen ook aan Gradciana een kruisje geven, het kruis van Jezus Christus, die met haar wil meetrekken door het leven. Haar wil bijstaan en haar steeds Zijn hand wil geven. Nadat we de hulp van moeder Maria hadden ingeroepen, hebben we de klok laten luiden. En de kleinen en groten waren niet te beroerd om die klus te klaren. Gradciana woont met haar ouders en haar zus in de Marjoleinhof 3 te Tilburg.

Op zondag 5 juli 2009 werd **DYLANO SIMONS** door zijn ouders Martijn van Gorp en Wilhelmina Simons naar onze kerk gebracht. En met de nieuwe wereldburger waren ook veel mensen meegekomen om hem welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Op de vraag met welke namen hun lieve schat gedoopt zal worden, zeiden zijn ouders als uit een mond: Dylano Cornelis Johannes Mattheus. Hij is vernoemd naar veel mensen die voor hem een voorbeeld willen zijn en die hem als het moet willen begeleiden. Zijn peetoom en peettante Gilbert Simons en Linda van Gorp hebben openlijk hun verantwoordelijkheid voor Dylano uitgesproken en de aanwezige kinderen zullen straks als hij groter gegroeid is met hem spelen. In een grote lichtprocessie zijn we naar Maria gegaan en hebben ons licht bij haar gebracht en gebeden dat ook zij Dylano op zijn levensweg zal begeleiden. Na het lang zal hij leven stond men al klaar in een rij om allemaal de klok te mogen luiden. Dylano woont met zijn ouders in de Jan van der Heijdenstraat 7-15 te Tilburg.

Eveneens werd op die zondag **JAYNO WILLEMS** gedoopt. Hij werd vergezeld door zijn moeder Kelly Willems en vele familieleden.

Samen hebben we hem welkom geheten in onze gemeenschap en hem beloofd dat we hem op de weg naar zelfstandigheid zullen begeleiden zo goed als ieder van ons dat kan. Hij kreeg bij de doop de mooie namen: Jayno, John, Corin, Patrick. Jayno heeft twee peetooms, Corin Denis en Patrick Janse gekregen, die heel duidelijk naar hem en alle aanwezigen uitgesproken hebben, dat zij er voor hem zullen zijn op die momenten dat Jayno dat wil. Dat zal nu nog niet zo dadelijk gebeuren, maar wanneer ook hij in het Voortgezet Onderwijs terecht komt, zal hij hun hulp en steun heel hard nodig hebben. Na de hulp van zijn hemelse Moeder te hebben gevraagd hebben we uit volle borst lang zal hij leven gezongen. Daarna werd met veel plezier de klok geluid. Jayno woont met zijn moeder aan het Vogelplein 9 te Tilburg.

Op zondag 12 juli mochten we in onze Pio-kapel welkom heten: **CAITH VAN DEN BERG**, die met haar papa, Willem van den Berg en haar mama Cindy van Schijndel gekomen wars. En met hen natuurlijk ook opa's en oma's, familieleden en vriendjes en vriendinnetjes. Toen Caith gedoopt werd kreeg zij de namen: Caith Lynn. Zij kreeg ook twee peettantes, te weten Conny van den Berg en Miranda Geven, die heel goed voor hun petekind zullen zorgen. Twee tantes die nu al heerlijk met Caith kunnen knuffelen en er straks zijn als Caith hen heel speciaal nodig heeft. Onze tocht naar Maria, onze hemelse Moeder, was heel speciaal met veel licht. Bij Maria hebben we gebeden op de eerste plaats voor Caith, maar ook voor alle mensen die haar hulp nu heel hard nodig hebben. Ook voor Caith werd de klok geluid, zodat onze hele parochiegemeenschap mocht horen: er is weer een kindje gedoopt. Caith woont met haar ouders in de Jacob Roggeveenstraat 21.

BRITNEY VAN DEN BESSELAAR, stond op diezelfde zondag met heel haar familie al te wachten om in onze gemeenschap te mogen worden opgenomen. Papa Alexander van den Besselaar en mama Mirella Dirxx en dochtertje Kimberly waren met opa's en oma's, ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes in een feeststemming. Toen Britney gedoopt werd kreeg zij de namen Britney, Ventura, Henrica, Maria, allemaal mensen die voor haar ten beste spreken bij God, en die hier voor haar mede zullen zorgen.

Marcel Pietersen en Juanita Dirx zijn de peetoom en peettante van Britney, en zullen er zijn als Britney dit nodig heeft. Kimberly, het zusje van Britney, heeft haar best gedaan om te helpen en te zorgen dat er niets verkeerd ging. Nadat papa de doopschelp van Britney in het rek had geplaatst en we gebeden hadden tot Maria, hebben veel mensen, groot en klein, de klok laten klinken. Britney woont met haar zus en papa en mama in de Trouwlaan 170.

Kermisvrijdag 19 juli 2009, kwam de familie Dirx weer in de Pio-kapel bijeen, maar nu voor de doop van **CAMERON DIRKX**. En nu was ook iedereen weer blij en opgewekt, want weer werd een nieuwe wereldburger opgenomen in Gods grote gemeenschap. Toen mama, Desiré Dirx, de namen van de dopeling noemde was dat een hele moeilijke opgave om die goed uit te spreken. Hier komen ze: Cameron, Elijah, Joshua, Alfonsius. Ze hebben een hele diepe inhoud. Elijah, verwijst naar Elia, een van de grote Profeten uit het Oude Testament en naar Jozua wat betekent de Heer is redding, en daar zit onze naam Jezus in. Dus zijn beschermheiligen zijn van groot formaat. Alex van den Besselaar en Juanita Dirx zijn de peetoom en de peettante. Zij hebben voor allen heel duidelijk uitgesproken dat zij Cameron willen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Omdat allen vorige week aanwezig waren was het geen probleem om klokkenluiders te vinden, want die stonden te dringen!! Cameron woont met zijn moeder in de Afrikaanderstraat 1.

Op zondag 9 augustus 2009 kwamen we met heel velen bijeen in de Pio-kapel, die was echt tot de nok toe gevuld. Met zijn zusje en broertje Demi en Quinten, met papa en mama Bart en Christel de Lepper, met opa's en oma's en familieleden en heel veel vriendjes en vriendinnetjes, was **JAIMY – LYNN DE LEPPER**, gekomen. Zij werd heel welkom geheten door allen, Zij heeft van de meeste grote mensen een kruisje gekregen en van de kindjes een kusje. En de kindjes beloofden echt, daar hebben ze hun hand voor uitgestoken, dat zij straks met Jaimy-Lynn samen zullen spelen. Toen Jaimy-Lynn werd gedoopt moesten alle kinderen wel even voelen hoe koud het water was. Jaimy-Lynn werd gedoopt met de namen: Jaimy-Lynn Dylana, Marian. In een hele lang optocht gingen we met een lichtje naar Maria en hebben daar voor Jaimy-Lynn gebeden. Er waren

vriendjes die de klok wilden laten klinken. Jaimy-Lynn woont met haar zusje en broertje en met haar ouders aan de Bloemfonteinstraat 34.

DESTINY DE LAAT werd op diezelfde zondag door haar ouders Francois van Halteren en Yvette de Laat naar de Pio-kapel gebracht om haar in onze parochiegemeenschap te laten opnemen. Met hen kwamen ook veel jonge en wat oudere mensen mee om van dit plechtige moment getuige te zijn. Haar peetouders Corin Denis en Grada Denis – Jansen, hebben haar een kruisje gegeven en verteld dat Destiny altijd bij hen welkom is, zeker als ze hen raad wil vragen. De kinderen konden precies vertellen wat je allemaal nodig hebt, als je een kindje mag gaan dopen. Water, want dat heeft iedereen altijd nodig om te drinken, om te koken, en om in te spelen en te wassen. Maar ook olie en licht. Destiny kreeg bij haar doop de namen: Destiny, Corinda, Paulina, Maria. Toen Destiny gedoopt werd was zij bijna 4 maanden oud. Nadat we bij Maria gebeden en gezongen hadden waren er enkele jonge mensen die wel eens aan het touw van de klok wilden trekken. Destiny woont met haar ouders in de Tuinbouwstraat 10.

Zondag 16 augustus 2009 kwamen we in de Pio-kapel bij elkaar om **NINA WILLEMS** in onze parochiegemeenschap op te nemen. Nina was met haar vader Tristan Willems en haar moeder Edyta Kawalec, met de peetoom Pawel Stazko en peettante Isolde Willems, met oma's en veel vrienden en vriendinnen gekomen. De mama van Nina komt uit Polen, alsmede ook de peetoom en natuurlijk oma Kawalec. Nina kreeg van haar peetoom een hele mooie Poolse doopkaars, een hele mooie met heel veel versiering, zoals we die hier in Nederland niet kennen. Ook Nina heeft van haar lieve mensen een kruisje gekregen en samen hebben we ons geloof in God beleden. Bij de doop kreeg Nina de namen: Nina, Sabina, Wilhelmina. Nina omdat dat een mooie naam was voor papa en mama, en de andere doopnamen zijn de namen van haar oma's. Nadat we Maria een groet gebracht hadden en nadat we het Lang zal zij leven hebben gezongen was het papa die dolgraag de klok wilde luiden. Hij wilde nog wel eens even heel jong zijn. Nina woont met haar papa en mama in de President Steijnstraat 60.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op donderdag 25 juni 2009 hebben we op de verpleegafdeling van Koningsvoorde afscheid moeten nemen van **RIETJE ROOIJENS – WAIJERS**, echtgenote van Henk Rooijens. Zij is in de leeftijd van 76 jaar rustig ingeslapen. Moeder was een echte moeder die leefde voor haar gezin, haar kleinkinderen. Zij hield ook heel veel van haar familie, vergat geen verjaardagen en was heel gesteld op het bezoek. Zelf was zij met heel weinig tevreden, als de anderen het maar goed hadden. Haar huis straalde gezelligheid en knusheid uit. Ja zo gezellig rond de keukentafel praten, een kopje koffie drinken en vertellen van alles wat we hadden meegemaakt. Rietje woonde met haar Henk in Steve Bikohof 84.

Op donderdag 2 juli 2009 is **SJEF VAN IERSEL** in de leeftijd van 84 jaar te midden van de kinderen rustig ingeslapen. Sjef en Toos wonen sinds enige tijd in Koningsvoorde, waar zij het best naar hun zin hadden. Toen hij ziek werd heeft moeder hem zo goed als het kon verzorgd. Toen dat te zwaar werd is hij opgenomen in het ziekenhuis, maar toen hij te horen kreeg dat er medisch aan hem niets meer gedaan kon worden, heeft hij te kennen gegeven om graag thuis te mogen sterven. Gelukkig waren zijn dochter Niek en haar man Ton in de gelukkige omstandigheid dat zij vader bij hen thuis konden opnemen en hen met hulp van een nicht, die verpleegkundige is, te verzorgen. Tot op het laatst was hij hen allemaal daar heel dankbaar voor. Zo konden hij en zijn vrouw Toos samen in Kaatsheuvel bij hun kinderen hun trouwdag vieren. Sjef heeft heel zijn leven hard gewerkt voor zijn gezin, voor het molenaarsbedrijf en voor de DAF. Hij stond klaar als iemand maar zijn hulp kon gebruiken, als er klanten aan het bedrijf kwamen, liet hij er zijn soep en warme maaltijd voor koud worden, want een klant kun je toch niet laten wachten. Na de uitvaartplechtigheid hebben we zijn lichaam begeleid naar het Crematorium. Sjef en vader rust nu maar uit, maar blijf ons wel begeleiden vanuit de hoge hemel.

Zondagavond 12 juli 2009 is te midden van allen die hem lief waren **JANTJE SMITS** in de leeftijd van 42 jaar ingeslapen. Veel te vroeg naar menselijke maatstaven is hij opgeroepen. Nauwelijks 25 dagen na dat onheilspellende bericht van de doktoren, is hij gestorven. Maar die tijd heeft hij gedragen als heel zijn leven. Tot het einde toe heeft hij getracht om er een feest van te maken. Met heel veel familieleden, vrienden en bekenden heeft hij een groot adieu-feest gekregen, waarvan hij genoten heeft tot het einde. Jantje was een man die van het leven hield, die genoten heeft met zijn Nanda en kinderen, hij heeft steeds voor hen klaar gestaan. Zijn leven heeft vele ups en dows gekend, Een up was het toen zij in verwachting waren van een drieling, jammer dat de oudste kort na de geboorte kwam te overlijden, dat heeft hem pijn gedaan elke dag die volgde. Maar samen met Nanda hebben zij de twee meisjes begeleid op hun weg naar zelfstandigheid. Hij heeft hen meerdere keren duidelijk gemaakt dat zij wat studie betreft het beter moesten doen dan hij. Gelukkig heeft hij dan ook nog mogen meemaken dat Patricia gediplomeerd van school kwam. Jantje woonde met zijn gezin in de Nieuwstraat 72. Mag hij nu bij God in het vaderhuis zijn en ons allen begeleiden op onze verdere tocht door het leven.

Dinsdag 14 juli 2009 is in het Verzorgingshuis Het Laar rustig ingeslapen **SJEF DE JONG**. Sjef mocht de gezegende leeftijd van 92 jaar behalen. Sjef heeft heel zijn leven hard gewerkt. Hij was een man met heel veel interesses in veel zaken, maar was ook heel sociaal. Hij was dienstbaar naar velen, die waar dan ook maar een beroep op hem deden. Ook in onze parochie heeft hij zijn steen rijkelijk bijgedragen, wat er ook in resulteerde, dat paus Johannes Paulus II hem de pauselijke onderscheiding verleende van Pro Ecclesia et Pontifice, een onderscheiding die Sjef met trots gedragen heeft. Vaak hoorde je Sjef zeggen: doe maar gewoon, dat is al gek genoeg; van werken word je niet minder. Sjef was een voorbeeld voor allen hoe je met weinig heel veel kunt maken van je leven. Mag hij nu vanuit Gods eeuwige woning een voorspreker zijn voor ons allen. Sjef rust nu maar uit.

Vrijdag 24 juli 2009 is thuis in de leeftijd van 71 jaar rustig ingeslapen **FRANS VAN BERKEL**, echtgenoot van Henny van

Berkel – Mutsaers. Frans was een man van weinig drukte, maar als het over belangrijke zaken ging in zijn leven, dan nam hij daar ruimschoots de tijd voor, alvorens een beslissing te nemen. Hij ging niet over één nacht ijs, en wikte alles wat voor en tegen was af, opdat hij later nooit zijn uitspraken zou moeten herroepen. Hij had een broertje dood aan de formele plichtplegingen, maar ging graag gemoedelijk met de mensen om. Toen hij door zijn lichamelijke kwalen werd afgekeurd en hij het arbeidsproces gedwongen moest verlaten, raapte hij alle moed bijeen en ging weer een nieuwe invulling aan zijn leven geven. Met zijn beide dochters was hij heel gelukkig, en weer later met hun echtgenoten en niet te vergeten zijn kleinkinderen. Als het hun goed ging, dan was zijn dag ook weer een vreugdevolle dag. Mag Frans nu in het Huis van de Vader rust vinden, maar mag hij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen met heel veel zorg omringen. Frans en Henny wonen in de Vogezenweide 205.

Vrijdag 31 juli 2009 is in Aalst, België, na een ziekbed rustig ingeslapen **SJEF VAN RIEL**, echtgenoot van Jeannette van Riel – Wittens. Sjef is van jongs af aan een hartpatiënt, en heeft maar heel kort aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Sjef had twee rechterhanden en alles wat hij zag kon hij maken. Werken was zijn hobby. Samen trok hij er met zijn Jeannette op uit met de fiets en later toen hij niet meer kon fietsen op de scooter. Met het bootje waren zij vaak te zien op de Friese wateren. Sjef wilde van elke dag een dag van waarde maken. Zijn devies was dan ook : pluk de dag. Hij hield niet van prulwerk, alles moest perfect, dan doe je er maar wat langer over, maar het moest tot in de puntjes zijn. Toen hij hoorde dat zijn dochter Miranda in verwachting was, was hij ontzettend blij en was ook deze wens vervuld. Mag Sjef in Gods woning voor zijn vrouw, zijn kinderen en zijn toekomstig kleinkind een voorspreker en begeleider zijn. Sjef woonde met zijn gezin in de Oerlesestraat 133.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**

Cursus Kind en geloof

Wanneer je zo nu en dan maar eens achter de computer zit, haal je er niet alles uit wat er in zit. Als je niet regelmatig fietst, maar zo nu en dan, dan ben je een twijfelaar in het verkeer.

Zo is het heel ons leven; alles wat we niet regelmatig bijhouden verslapt, wordt vergeten of verloederd.

Veel jonge mensen hebben in het afgelopen jaar hun kindje laten dopen, deed een van de kinderen de eerste communie of ontving het Vormsel. Ook zijn er jonge mensen getrouwd. Het waren mooie gelegenheden. Er is nagedacht over de hoogte- en dieptepunten van het leven, gepraat over zin en zoeken naar zin, over geloof en twijfel enz.

We hebben ervaren hoe moeilijk het is om te bidden. Soms weten we geen woorden meer, we kennen de gebeden van vroeger niet meer. Toch zijn er momenten in ons leven dat we willen bidden, zeker als we in nood zitten of ziek zijn. Dan branden we ook kaarsjes bij het leven. Een kaarsje opsteken is goed, maar kan ook een teken zijn van onmacht, een teken van zoeken naar woorden.

Daarom organiseren we een cursus van zes avonden voor jonge ouders om met elkaar te praten over ons geloof. Niet met grote theologische woorden, maar gewoon alledaags. De gebeden die we ooit geleerd hebben en nu zijn vergeten komen aan de orde. Ook verhalen uit de bijbel komen op tafel, zodat we deze aan onze kinderen kunnen doorvertellen en iets meer begrijpen van de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth.

We willen met een groepje van zes tot acht personen bij elkaar komen, zodat iedereen erbij betrokken kan zijn. Eind september willen we beginnen. De avond duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur. Van de deelnemers verwachten we een bijdrage van € 25,-voor de kosten, zoals materialen die we willen meegeven en verdere kosten. Alle teksten krijgt u in een map mee naar huis, zodat u deze nog eens rustig kunt doorlezen. De geplande avonden zijn op dinsdagen, alleen de eerste avond is op maandag: 28 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november en 1 december. Van harte welkom. Even opgeven op het secretariaat.

diaken J. Vugs

Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella

september		
vr. 4 sept.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 5 sept. zo. 6 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Johan Thijssens, Bert Edel Ineke Vugs- van Etten Bep Dinslage- van Gog Mientje de Man- Spaninks Ouders van Iersel- Cornel Pierre de Leeuw, 1 ^{ste} jgt. Overleden ouders van Eijck- v.d. Schoot Overleden ouders van Eijck- Schellekens Theresie de Bont- Strato
di. 8 sept.	10.30 uur	Pio-morgen
za. 12 sept. zo. 13 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Pater Nico Schoenmakers Ineke Vugs- van Etten Bep Dinslage – van Gog Gizella Smulders- Janósi Toos de Cock, Jack van de Klundert Ad van Tilborg, Sjef van Iersel Ouders Bastings-Bertens, zoon en dochter Wil Sjef de Jong, Frans Engel Voor het welslagen van de Ziekendag
za. 19 sept.	17.30 uur	Johan Thijssens

zo. 20 sept. Begin van de Vredesweek	10.00 uur	Ineke Vugs- van Etten Ouders van Iersel- Cornel Anneke Hartogs- de Beer Theresie de Bont- Strato Diny Oeijen- de Bont Sjef de Jong Jana en Jan Loose- Reijnen vw. jaargetijde
za. 26 sept. zo. 27 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Christ van den Boer Ineke Vugs- van Etten Diny Beekmans- Willemen Harrie de Rooij v.w. verjaardag

Intenties in huize Koningsvoorde

september		
za. 5 sept.	19.00 uur	Theresie de Bont- Strato
za. 12 sept.	19.00 uur	Toos de Cock Sjef van Iersel
za. 19 sept. Vredesweek	19.00 uur	Theresie de Bont- Strato
za. 26 sept.	19.00 uur	Diny Beekmans-Willemen



Afscheid

Elke maandag was Els Bastings steeds aanwezig om de ontmoetings- ruimte van de kerk schoon te maken. Op maandag 29 juni was dit de laatste keer. Na 32 jaar trouwe dienst kwam daar een einde aan.

Familieomstandigheden noodzaakten haar om haar baantje op te zeggen. De parochie mag haar dankbaar zijn dat ze zo trouw elke week aanwezig was – 52 weken per jaar. Was ze er een keer niet, dan zorgde ze voor een vervangster. Ook het kerklinnen werd door haar gewassen en gestreken.

Els, hartelijk dank en tot ziens, zo af en toe toch aan de koffie.

Wie poetst de kerk?

In het vorige nummer van de Brug deden we een oproep om een nieuwe schoonmaakploeg voor de kerk te vormen. Een negental vrouwen hebben zich bereid verklaard om deze klus op zich te nemen. Half juli al gingen enkelen voor de eerste keer met stofdoek, water en zeep en stofzuiger aan de slag. Anderen begonnen op 5 augustus.



De parochie is erg blij met hun bereidwilligheid en wenst hen veel succes en werkplezier.

Mocht er nog iemand zin hebben om zich bij deze groep aan te sluiten, dan is die van harte welkom.

Vredesweek: van 19 t/m 27 september



Van 19 t/m 27 september is de jaarlijkse Vredesweek. Het motto is dit jaar: 'Naar een nieuw klimaat van vrede'. Een nieuw klimaat van vrede zal er niet zomaar komen. Het zal ons niet op een presenteerblaadje aangeboden worden., niet als het morgenrood na een nacht die men rustig slapend heeft doorgebracht. Een nieuw klimaat van vrede heeft alles te maken met mensen die samen iets willen en iets kunnen. Mensen die in een dictatuur leven en het vol blijven houden te streven naar rechtvaardigheid, vrede en democratie. Zolang er ergens oorlog is moeten we blijven streven naar vrede. Samen de hoop levend houden, een opening bieden voor een weg uit de ellende, een weg naar een nieuw klimaat van vrede. Onze jongens gaan op vredesmissie naar Afghanistan, maar ook wij kunnen werken aan vrede in eigen omgeving door bijvoorbeeld mensen uit andere culturen gastvrij in ons midden te ontvangen en ze niet langer

te zien als vreemdelingen en respect te hebben voor gewoonten en gebruiken uit het land van herkomst.

Open kerkdag op zondag 13 september: Kom in de kerk!

Ook onze kerk is op zondag 13 september open van 13.00 uur tot 16.00 uur.



Het thema van het Open kerkweekend van het bisdom Den Bosch is 'Op de kaart'. Via Google Maps zijn op internet vanaf 12 september 250 kerken van binnenuit te bekijken. Via 360 - graden-fototechniek is dit tot stand gekomen.

Het is de moeite waard om je computer er voor op te starten. Maar onze kerk zelf te bezoeken is natuurlijk

toch interessanter. We kunnen U er ook dan veel over vertellen. Kom even binnen, de koffie staat klaar!

Opening van het Zuiderkwartier

Op zondag 27 september is voor iedereen het nieuwe Multi-functionele centrum opengesteld om een kijkje te komen nemen. Tegelijk is er die dag de jaarlijkse rommelmarkt.

Vrouwen in de bijbel

Soms denken we: de Bijbel is toch echt een mannenboek, zij vooral worden in verhalen met name genoemd. Toch spelen vrouwen een

grotere rol in de bijbelse verhalen dan we denken. Voorbeelden genoeg. Denk maar aan Maria, Elizabeth Maria van Magdala, maar ook de oud-testamentische Ruth – naar haar is zelfs een boek genoemd – Esther en Judith zijn krachtige vrouwen, die belangrijk waren in de geschiedenis van Israël.

Een van die oud-testamentische vrouwen is ook **Hanna**, de lievelingsvrouw van Elkana en moeder van de profeet Samuël. Elk jaar gingen ze trouw naar het heiligdom in Silo om zich neer te buigen voor Jahwe en offers te brengen. Hanna was soms erg bedroefd en schreide veel, omdat ze nog steeds geen kinderen had gekregen. Op een keer legde ze een gelofte af, wat inhield als God naar haar zou omzien en een zoon zou



schenken, dan zou ze die zoon voor zijn gehele leven aan God afstaan: geen scheermes zal over zijn hoofd gaan (teken van aan God gewijd zijn). Opgewekt ging ze naar huis. In de loop van het jaar werd Hanna zwanger en bracht zij een zoon ter wereld. Ze noemde hem Samuël, wat betekent: ‘ik heb hem van God afgesmeekt’. De jongen bleef bij Hanna totdat hij geen borstvoeding meer nodig had. Toen bracht ze de jongen, samen met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn naar de tempel te Silo. Na een gebed, dat veel lijkt op het Magnificat van Maria, keerde ze naar huis terug. Samuël bleef onder het toezicht van de priester Eli in de tempel en deed dienst in dit heiligdom van Jahwe.

Riet van Overbeek

Uit de nieuwsbrief van Wies Dorgé

Twee keer per jaar komt er een nieuwsbrief over het ontwikkelingswerk van Wies in Ghana. In haar laatste brief is te lezen dat de bouw van een watertoren met pomp en leidingen naar



een viertal tappunten in het bergdorp Goviefe-Todzi eindelijk in gebruik kon worden genomen. Eind februari stroomde het water uit de kraan voor de ruim 3000 inwoners van het dorp.

Wies komt ieder jaar op vakantie naar Nederland en brengt dan een verlanglijstje mee voor de Stichting Help Helpen. De laatste keer was de vraag om middelen voor de bouw van drie basisscholen, uitbreiding van een middelbare school, een kraamkliniek, de bouw van woningen voor de

leerkrachten en het slaan van waterputten in twee dorpen. Niet gering! Zeker werk voor de komende tien jaren.

Wies schrijft verder: ‘In het district Dodzi kwam de middelbare school dit jaar als beste uit de bus. Stenen leslokalen in combinatie met de juiste mentaliteit en instelling van de leraren, ouders en hun kinderen kan het onderwijs in Ghana wel degelijk sprongen voorwaarts maken. De middelbare school kreeg voor haar goede prestaties twee lescomputers van de overheid als beloning. Echter de school had geen elektriciteit en kon ze niet gebruiken. Onze stichting is toen te hulp geschoten om de aansluitkosten voor haar rekening te nemen.

We proberen ook nog steeds om de armoede onder de boerenbevolking terug te dringen. Met het pachten van land, de aankoop van zaden en de aanschaf van waterpompen, irrigatiesystemen, maïsmolens, casavepersen en palmnotenkrakers zetten we in op het stimuleren van productiviteit en werkgelegenheid.

In de toekomst wordt mijn werk overgenomen door Broeder Constant van de congregatie van de H. Geest. Hij gaat zich speciaal inzetten voor de landbouw in onze provincie door het begeleiden van bestaande groepen, ook vrouwengroepen. De regering beloofde aan een zeer actieve en gemotiveerde vrouwengroep een behoorlijk werkkapitaal. Ze kwam haar belofte echter niet na. Omdat deze groep als voorbeeldfunctie kan dienen hebben wij besloten deze vrouwen te helpen’.

Nieuws uit Ghana

Vincentiusvereniging Trouwlaan

Op 12 augustus was het een feestelijke dag voor de familie van Lieshout. Bij gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest waren de Heer en Mevrouw van Lieshout met hun familie en vrienden samen in de Piokapel. De Heer Jan van Lieshout is de motor achter de Vincentius Vereniging van onze parochie. Al 40 jaar lang houdt hij zich bezig om de kleine noden van onze parochianen te lenigen. Vanwege zijn inzet reikte de voorzitter van de Vincentiusvereniging Tilburg aan hem de zilveren penning uit. Jan, proficiat !

Voor de familie van Lieshout een dag om nooit te vergeten.



Geheugensteuntjes

wo. 2 september	20.15 uur	doopvoorbereiding
do. 3 september	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
vr. 4 september	10.30 uur	Eerste Vrijdag
ma. 7 september	10.30 uur	Pastorale werkgroep
di. 8 september	10.30 uur	Pio-morgen
wo 9 september	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen-2006
do.10 september	20.00 uur	Bijbelgroep (Hans)- 2006
zo 13 september	Van 13.00 – 16.00 uur	Open kerkdag
zo. 13 september		Ziekendag
ma 14 september	20.00 uur	Bestuursvergadering
wo 16 september	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen 2008

do. 17 september	20.00 uur	Bijbelgroep (Hans) 2008
do. 24 september	13.00 uur	Brugvergadering: redactie
zo. 27 september		Opening Zuiderkwartier
ma.28 september	20.00 uur	Kind en geloof



Enkele monumentale bomen voor de kerk zijn verleden tijd! Wind en water waren de oorzaak van hun verdwijning. Jammer!



Beste meedeparro

Witte :

ella.

de ons schoon kerkplein
verdorrie aorig is aan 't vervelle.

De geminte heetter zo'n plein van gemokt.
Wij motte dè tog in eere houwe, 't is ginne gok,
mar de meense zen, die zen tog zo gemak.
Wurom gooije ze de afval nie in dieje bak?
Og, wort gezee, dè ruimt de geminte wel op,
mar dè is tog gin gezonde praot.
Witte naa, waor 't hier om gaot.

De miste weette de vuilnisbak nie te veènne;
't zen nie de grootte alleen, maar ok de kleènne.

Laotte wij allen tog geniette van un mooi kerkplein.
Waor onze oudjes is eeve gaon ruste, en blij mee zeèn.
En om mee elkaor nog is even zitte te praotte.
Ge wit wel, dè kunne ze nie laotte.
Tot slot wil ik dit nog eeve zegge:
Houd a.u.b. uw honde aon de lijn,
dan zal ons kerkplein weer gauw zuiver zijn.
Wij zijn tog allemaol van goeie wil
en looppe met plezier un zuiver plein in.

Hein Libregts



Belangrijke gegevens:

Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant

Financiën

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 september** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek

Kleurplaat in verband met moederBelangrijke gegevens PastorDiaken J. Vugs