

De Brug



Parochie
Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Vakantiedromen

Als het nou vakantie is,
weet je wat ik dan vaak doe?
'k Hou mijn ogen dicht en denk:
ik ga overal naar toe,
naar het land der Arabieren
met hun witte burnoes aan,
of naar Lapland waar de Lappen
in de IJszee vissen gaan,
of naar Midden-Afrika,
waar de kudden wilde dieren
zwerven over 't vrije veld,
koelte zoeken bij rivieren,
of misschien wel naar een eiland
in de grote oceaan,
waar nooit iemand van gehoord heeft,
niemand weet van zijn bestaan....
... maar doe ik mijn ogen open,
denk ik: Hé, 'k ben nú al moe;
ik ga maar eens lekker niks doen
en ik ga nergens meer naar toe!

Hans Andreus

Van de redactie

'De Brug'



Parochie
Lidwina Gerardus Majella
Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Weet u het nog? Maandelijks viel in de wijk Trouwlaan de 'Trouwring' in de bus. Maar enkele jaren geleden kwam daar verandering in. In 2002 werd de parochie Lidwina en de parochie Gerardus Majella samengevoegd tot één parochie. Dan komt de tijd dat er plannen gemaakt worden om ook één parochieblad uit te geven, maar hoe gaan we dat noemen? 'De Brug' zal het heten! Hoe komen ze aan die naam, zult u wel gedacht hebben. Heel eenvoudig. Parochies fuseren gaat niet van de een op de andere dag en wekt bij velen weerstand op. Nog lange tijd horen we zeggen: 'bij ons was het toch anders dan bij jullie' en 'wij van de Trouwlaan en jullie van Lidwina'. Bruggen moesten gebouwd worden om tot elkaar te komen. Zo kwamen we aan de nieuwe naam voor het parochieblad van onze parochie Lidwina Gerardus Majella.

En nu een ander uiterlijk voor hetzelfde blad "De Brug", een naam die is ingeburgerd en die we ook niet veranderen, maar de bruggen zijn zo langzamerhand niet meer nodig. We zijn één parochie, die een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap wil zijn. We willen dit laten zien op ons briefpapier, ons parochieblad en in de toekomst ook op onze website. Daarom hebben we een nieuw logo laten ontwerpen, wat – zeker als je het in kleur ziet – zeer levendig is en zeker ook gemeenschap uitdrukt. De cirkel houdt de verschillende groeperingen van de parochie samen en het kruis laat zien dat we een gelovige gemeenschap vormen. Het geheel is een soort rozet, wat in veel kerken binnen of buiten te zien is, zo ook in onze kerk. Dit ter verdere verduidelijking van de voorkant van ons blad.

De redactie

Augustus: Maria-maand.

15 en 22 augustus zijn Maria dagen,
we vieren de 15de het sterven van Maria en haar ten Hemelopneming
en op de 22ste dat Maria koningin is van hemel en aarde.
Dit laatste feest is ingesteld in 1953 met de bedoeling
dat Maria voor ons allen bij God een voorspreekster mag zijn.

Mag ons gebed tot haar zijn:

Bedankt Maria, dat U * ja * hebt gezegd,
terwijl u voelde dat er veel van U werd gevraagd.

Bedankt Maria, dat U * ja * heb gezegd
en U zo tot een dienstmeisje hebt willen maken van God.

Bedankt Maria, dat U * ja * heb gezegd
en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van God.

Wij vragen U vandaag:
help ook ons * ja * te zeggen,
want uw verhaal is ons verhaal
omdat ook wij
in het kleine leven van elke dag
de wereld mogen en moeten verlossen
in de naam van uw Kind Jezus.

Voor allen die op vakantie gaan:
een hele goede en mooie tijd;
voor hen die nog werken, werk met zin;
voor onze jongeren een hele mooie vakantie
en voor straks veel succes op school.

Hans Vugs,
diaken-pastor



In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Op zondag 24 mei was onze Piokapel geheel gevuld met ontzettend blijemensen die bijeengekomen waren voor de doop van **ILONA EN RICARDO HEIJSTEK**, kinderen van Richard en Sylvia Heijstek – Kreemers. Jong en oud hebben onze twee wereldburgers welkom geheten en tegen hen gezegd dat zij steeds welkom zijn in ieders huis, ja er waren ook oudere kinderen die beloofd hebben als de papa en mama van Ilona en Ricardo niet thuis waren, dat zij zouden oppassen. Zij hebben ook het kruisteken van Jezus ontvangen en vele mensen hebben hun dat mooie teken ook gegeven. Toen de doopkaarsen van Ilona en Ricardo waren aangestoken, kregen alle kinderen een kaarsje en mochten ze het vuur van Ilona en Ricardo ontvangen en zich zo verwarmen, maar ook om het in een grote optocht mee te nemen naar Maria. Bij Maria hebben we gebeden dat zij Ilona en Ricardo, maar ook ons allemaal zal helpen en begeleiden. En toen klonk er een oorverdovend lawaai, want heel velen moesten toch wel de klok laten klinken. Ricardo en Ilona wonen met papa en mama in de Oudshoornstraat 66, te Tilburg.

Zondag 31 mei 2009 kwamen we bijeen om **LORENZO STOOP** in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Lorenzo is het eerste kindje van Geert-Jan en Joyce Stoop – Willemse. Hoewel hij het eerste kindje is, was hij niet alleen. Heel veel mensen, opa's en oma's, ooms en tantes waren meegekomen om dit belangrijke moment mee te maken. Lorenzo werd gedoopt met de namen: Lorenzo, Gerardus, Antonius, Johannes, namen die een verbondenheid wil bevestigen met familieleden. Lorenzo hoeft dus niet als een eenling door het leven. Zijn peetoom en peettante, Ed en Jolanda, willen met hem mee trekken op de hopelijk lange weg die hij mag gaan. Met Lorenzo zijn we, omgeven door licht van kaarsjes, naar Maria gegaan, om haar te vragen ons niet in de steek te laten en er te zijn als het voor ieder van ons belangrijk is. Natuurlijk waren er klokkenluiders genoeg. Lorenzo woont met zijn papa en mama in de President Steijnstraat 10.

Op diezelfde zondagmiddag werd de Piokapel opnieuw door heel veel mensen gevuld, die allemaal gekomen waren om **LORENZO DIEPENS** van harte welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Heel toevallig dat er op een en dezelfde middag twee keer een jongen gedoopt werd die van zijn ouders de naam Lorenzo heeft ontvangen. De papa en mama van

Lorenzo zijn Laurens Diepens en Winanda van Heesch, en nu is wel duidelijk waar zijn roepnaam vandaan komt. Lorenzo kreeg bij zijn doopsel de hele mooie namen Lorenzo, Adriano, Geraldo, Ignazio. Zijn broertje Damiano moest zijn ogen uitkijken over alles wat hij zag, maar was wel heel blij met zijn nieuwe broertje. Gelukkig waren er veel mensen die een oogje in het zeil wilden houden dat er maar niets verkeerd ging. Ingvar en Ragnild, de peetouders van Lorenzo, waren blij dat zij uitgekozen waren om die taak voor Lorenzo te mogen vervullen. En er niet alleen te zijn voor de cadeautjes, maar ook hem, als hij dat wil, te begeleiden. Met zijn allen zijn we toen in een grote optocht voorzien van kaarsjes naar moeder Maria gegaan en samen hebben we gebeden dat het Lorenzo, maar ook ons allen, goed mag gaan in ons leven. Lorenzo woont met zijn broertje en ouders in de Puccinistraat 171 te Tilburg.

Op 2^{de} Pinksterdag, 1 juni, kwamen we met een hele grote familie bijeen om **TYGO WEVERS** welkom te heten in onze grote parochiegemeenschap waar plaats is voor velen. Iedereen had een prachtige uitnodiging voor dit grote gebeuren ontvangen en had daar ook gehoor aan gegeven. De trotse papa en mama van Tygo, Florus en Diana Wevers – Erkeland, hadden die uitnodiging gemaakt en verzonden. De uitnodiging droeg een afbeelding van het kruis van Jezus Christus, het kruis dat ook Tygo ontvangen heeft en waarbij we gebeden hebben dat de goede God Tygo steeds onder zijn bescherming wil bewaren. Toen Tygo gedoopt werd kreeg hij de namen Johannes, Antonius. De peetoom en peettante Corel en Susan waren heel vereerd om die taak voor Tygo te krijgen en zij hebben duidelijk gezegd dat Tygo altijd welkom is bij hen. Nadat we een groet aan Maria hadden gebracht, mocht de klok geluid worden, en die heeft geklonken. Daarna werd het feest groots voortgezet. Tygo woont met zijn ouders in de Christiaan Huijgensstraat 39b te Tilburg

We hebben uit handen moeten geven:

Op woensdag 27 mei 2009 is te midden van hen die hem lief zijn in 'De Vleugel' aan de Oerlesestraat 205 rustig van ons heengegaan: **FRANS ENGEL**. Hij is overleden in de leeftijd van 86 jaar. Hij leefde op een heel bijzondere manier en drukte daarmee een heel eigen stempel op zijn gezin. Hij was een bezig baasje voor iedereen en alles. Op de eerste plaats voor zijn gezin en de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar ook

daarbuiten was hij iemand die aandacht en interesse had in mensen. Hij zag en hoorde veel en al die geluiden sloeg hij op om daar te zijner tijd wat mee te doen. Je kon hem overal tegengekomen, op het voetbalveld, ja zelfs trainingen aan de pupillen, maar je kon hem ook zien bij het Herenkoor van de Trouwlaan, bij de zieken en bij hen die financieel niet draagkrachtig waren.. Hij heeft aan de wieg gestaan van onze jaarlijkse ziekendag, maar heeft ook alles op alles gezet om die dag financieel te kunnen dragen. De laatste tijd is hij liefdevol verzorgd in De Vleugel en ook toen waren er momenten dat hij tot hele goede gesprekken kwam. Voor zijn inzet in zijn totaliteit heeft de Paus hem onderscheiden met de versierselen: Pro Ecclesia et Pontifice, een onderscheiding die hij met ere heeft gedragen.

Wij hebben gebeden: **Dat hij mag rusten in vrede.**

Wie wil er meehelpen om ons kerkgebouw schoon te houden?

We hebben op dit moment nog één mevrouw over, die onze kerk wil schoonhouden. Wij zoeken vele helpende handen die mee willen werken om ons juweel van een kerk schoon en in die mooie staat te houden. Als u zich meldt, zowel dames als heren, dan zijn wij dolgelukkig. We kunnen dan samen afspreken hoe we te werk gaan, we zijn voor iedere suggestie in.

Het schoonmaken is wel van belang, want u weet, als je het laat verslonzen, dan heb je over enkele jaren geen kerkgebouw meer, maar een grote rotzooi.

Iedereen, die een handje wil helpen wordt daarvoor uitgenodigd, uiteraard hoort er koffie, thee en iets lekkers bij. Mag ik echt iets van u vernemen???

Hartelijk dank,

Hans Vugs, diaken-pastor (tel. 06 - 22 45 33 61)

*Begin augustus heet,
lang en wit het winterkleed.*



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella

Juli		
vr. 3 juli	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 4 juli zo. 5 juli	17.30 uur 10.00 uur	Ria van Oevelen- Korthout 1 ^{ste} jgt. Johan Thijssens, Bert Edel Ineke Vugs- van Etten Bep Dinslage- van Gog Betsie Laan- van Laarhoven Diny Oeijen- de Bont, Pierre de Leeuw Theresie de Bont- Strato Margaritha Balentina vw. 1 ^{ste} jgt.
za. 11 juli zo. 12 juli	17.30 uur 10.00 uur	Rina Adriaensen- Bogers 1 ^{ste} jgt. Sjef Hendrickx 1 ^{ste} jgt. Pater Nico Schoenmakers Ineke Vugs- van Etten Bep Dinslage – van Gog Mientje de Man- Spaninks Betsie Laan van Laarhoven Ouders van Iersel- Cornel

		Jack van de Klundert Pierre de Leeuw, Ad Aarts vw.jgt. Theresie de Bont- Strato
di. 14 juli	10.30 uur	Pio-morgen
za. 18 juli zo. 19 juli	17.30 uur 10.00 uur	Johan Thijssens Ineke Vugs- van Etten Betsie Laan- van Laarhoven vw. verjaardag Pierre de Leeuw, Toos de Cock Anneke Hartogs- de Beer Theresie de Bont- Strato
za. 25 juli zo. 26 juli	17.30 uur 10.00 uur	Huub Bertens 1 ^{ste} jgt. Loes Bertens- Huijbregts 1 ^{ste} jgt. Jos van de Wiel , Sjef de Kort Christ van den Boer Ineke Vugs- van Etten Ouders van Iersel-Cornel Diny Beekmans- Willemen Pierre de Leeuw
Augustus		
za. 1 aug. zo. 2 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Johan Thijssens Ineke Vugs- van Etten Bep Dinslage- van Gog Theresie de Bont- Strato Bé Fiechter 1 ^{ste} jaargetijde Harrie de Rooij vw. jgt.
vr. 7 aug.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 8 aug. zo. 9 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Pater Nico Schoenmakers Sjef de Kort Mientje de Man- Spaninks Ouders van Iersel- Cornel Ineke Vugs- van Etten

di. 11 aug	10.30 uur	Pio-morgen
za. 15 aug. zo. 16 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Johan Thijssens Diny Oeijen- de Bont Gizella Smulders- Jánusi Toos de Cock, Ineke Vugs- van Etten Harrie Jacobs vw. verjaardag
za. 22 aug. zo. 23 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Luus Adriaansen- Baijens 1 ^{ste} jgt. Sjef de Kort, Ineke Vugs- van Etten Ouders van Iersel- Cornel Anneke Hartogs- de Beer Theresie de Bont-Strato Jack van de Klundert
za. 29 aug. zo 30 aug.	17.30 uur 10.00 uur	Christ van de Boer 1 ^{ste} jgt. Pierre de Leeuw 1 ^{ste} jgt. Sjef de Kort 1 ^{ste} jgt. Dinie Beekmans- Willemen Anneke Hartogs- de Beer Ineke Vugs- van Etten

Intenties in huize Koningsvoorde

juli		
za. 4 juli	19.00 uur	Ria van Oevelen-Korthout, 1 ^{ste} jgt. Theresie de Bont- Strato
za. 11 juli	19.00 uur	Theresie de Bont- Strato
za. 18 juli	19.00 uur	Theresie de Bont- Strato Toos de Cock
za 25 juli	19.00 uur	Diny Beekmans-Willemen
Augustus		
za. 1 aug	19.00 uur	Theresie de Bont- Strato
za. 8 aug.	19.00 uur	Sake Veltman

za. 15 aug	19.00 uur	Maria ten Hemelopneming Toos de Cock
za. 22 aug	19.00 uur	Theresie de Bont- Strato
za. 29 aug	19.00 uur	Dinie Beekmans- Willemen

Enkele feesten in juli en augustus:

3 juli: H. Thomas, apostel



Thomas was een van de apostelen van Jezus. Wij kennen hem als de 'ongelovige Thomas'. Hoe komt dat? Na de dood van Jezus wilde hij niet geloven in de Verrijzenis. Pas nadat hij de handen van Jezus gezien had en zijn vingers de wond in zijn zijde had aangeraakt, kwam hij tot geloof. Volgens de overlevering trok hij de wereld in en verkondigde het evangelie aan Parthen, Meden en Perzen. Ook is hij hoogstwaarschijnlijk in India geweest en daar ook gestorven. Een groepering christenen noemen zich dan ook Thomaschristenen (Pastoor Joseph van Korvel behoort hiertoe). Aanvankelijk behoorden ze tot de Nestoriaanse kerk, maar sinds 1653 zijn ze aangesloten bij de Katholieke Kerk, maar wel met een heel eigen liturgie.

7 juli: Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch



Jaarlijks trekken velen in de meimaand naar de St. Jan in Den Bosch om daar een kaarsje te branden bij Maria. Sinds 1380 wordt Maria daar vereerd en vele wonderen staan op haar naam. Ruim twee eeuwen is het beeld in veilige bewaring in Brussel geweest. Den Bosch was in 1629 in handen gevallen van de protestanten en deze wilden het beeld verbranden. Gelukkig kon het beeld in december 1853 weer terugkeren naar de St. Jan in Den Bosch.

15 juli: H. Bonaventura, kerkleraar



Bonaventura werd in 1221 geboren. Onder de indruk van het leven van Franciscus van Assisi, sloot hij zich aan bij de orde van de Minderbroeders Franciscanen. Hij studeerde in Parijs en doceerde daar ook later filosofie en theologie aan de Universiteit. In 1257 werd hij generale overste van de Franciscanen. In 1273 benoemde paus Gregorius X hem tot kardinaal-

bisschop en gaf hem de opdracht voorbereidingen te treffen voor het Algemeen Concilie te Lyon. Hij stierf echter in 1274 te Lyon.

25 juli: H. Jakobus, apostel



De vissers Jakobus en Johannes, beide zonen van Zebedeüs, werden door Jezus geroepen tot apostel. Jakobus was getuige van de vele wonderen van Jezus. Samen met Petrus en zijn broer Johannes zag hij ook de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor, maar ook de doodstrijd van Jezus in Getsemane. Koning Herodus liet hem in het jaar 42 onthoofden. Hij wordt vereerd in Santiago de Compostela in Noord-Spanje

26 juli: H.H. Joachim en Anna



De heilige Anna is volgens de christelijke traditie de moeder van Maria. In de tweede eeuw van onze jaartelling wordt 'De geboorte van Maria' beschreven. Deze tekst wordt later bekend als het proto-evangelie van Jakobus. Anna en haar man Joachim waren gehuwd, welgesteld, maar kinderloos. Ze leefden helemaal

volgens de wetten van Mozes. Toch werd het offer van Joachim in de tempel geweigerd, omdat hij geen kinderen had. Hij vlucht dan met zijn kudde de woestijn in. Anna bidt tot God en vraagt om een kind. Haar

gebed wordt verhoord. Joachim keert terug en ontmoet zijn vrouw weer bij de Gouden Poort te Jeruzalem. Anna geeft het leven aan een meisje en ze noemen het Maria.

11 aug.: H. Clara van Assisi



Deze vrouw werd geboren in 1193/1194 in Assisi als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio en vrouw Pica. Als jong meisje verliet ze het ouderlijk huis om evenals Franciscus in radicale armoede te gaan leven. Samen met Franciscus stichtte ze de Arme Vrouwen van San Damiano. Haar volgelingen werden later Clarissen genoemd. Wij kennen ze ook van het klooster in de Lange Nieuwstraat, waar deze zusters in het verleden ook woonden.

Clara leefde haar hele leven in de beslotenheid van het klooster San Damiano in Assisi, waar ze in 1253 is gestorven. Samen met haar zusters leefden ze daar volgens de regel die ze zelf schreef - als eerste vrouw in de geschiedenis. Pas op haar sterfbed is deze door paus Innocentius IV goedgekeurd. Twee jaar na haar dood is ze heilig verklaard.

15 aug.: Maria ten Hemelopneming; 22 aug.: Maria Koningin



De feestdag van Maria ten Hemelopneming is een van de belangrijkste van de Mariafeesten. Het feest is ontstaan in het Oosten: Keizer Mauritius voerde deze Mariafeestdag in de 6^{de} eeuw in in Byzantium (het huidige Istanboel). Daar noemde men deze dag de 'Dormitio Mariae', de Ontslapen van Maria. Rome heeft deze feestdag in de 7^{de} eeuw overgenomen als feest van Maria Tenhemelopneming.

Op 1 november 1950 heeft paus Pius XII de opname van Maria in de hemel met ziel en lichaam tot dogma verklaard. Het feest van Maria Koningin is door Paus Pius XII in het jubeljaar 1953/1954 ingevoerd.

24 aug.: **H. Bartolomeüs, apostel**



Bartolomeüs was ook een van de 12 apostelen. In het evangelie van Johannes wordt hij Natanaël genoemd. Volgens een Romeins geschrift predikte hij in Armenië en India en stierf hij de marteldood in Derbend aan de Kaspische Zee. Hij is de patroon van leerlooiers, slagers, boeren en kleermakers.

Bekend is ook de 'Bartolomeüsnacht' van 24 augustus 1572. In Parijs werden toen ongeveer 8000 Hugenoten vermoord. Het was de tijd van de godsdienstoorlogen.

27 aug.: **H. Monica**



Monica werd in 332 te Thagaste geboren. Dit plaatsje ligt in het huidige Algerije. Op 18-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan Patricius. Monica schonk hem drie kinderen onder wie Augustinus.

Ze probeerde haar kinderen vertrouwd te maken met de christelijke levensopvatting. Maar juist bij Augustinus merkte ze dat hij het karakter van zijn vader Patricius geërfd had, die alleen de Romeinse goden aanbad. Moeder Monica leed hier erg onder en vroeg aan een bisschop op doorreis met hem te praten. Zij overleed in 387 in de havenstad Ostia.

28.aug.: **H. Augustinus**



Augustinus werd op 13 november 354 geboren in Thagaste, als zoon van de heidense vader Patricius en de christelijke moeder Monica. Hij was een hoogbegaafde jongeman en werd na zijn studies docent in de welsprekendheid te Carthago. Hij worstelde met de grote vragen van het leven en zocht zijn geluk bij allerlei filosofische en godsdienstige stromingen. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christendom, beïnvloed door de preken van bisschop Ambrosius. Het verslag van zijn innerlijke zoektocht heeft hij vastgelegd in zijn boek: 'Belijdenissen'. Een tijd lang was hij een beroemd bisschop te Hippo. In 1295 werd hij door de paus tot kerkleraar verheven. In 430 stierf hij op 76-jarige leeftijd.

Het verhaal van Jezus.....



A.
Vele jaren zijn mensen het verhaal van Jezus aan het bestuderen in onze parochie, Zij doen dat aan de hand van het boek: 'Het verhaal gaat...' van Nico ter Linden. Ook maken we kennis met het boek Ruth, Esther, Judith en Tobit en verdiepen we ons in de apostel Paulus. Als er voldoende mensen zijn die dat ook willen gaan doen, dan willen we met ingang van

september 2009 een nieuwe groep starten o.l.v. Riet van Overbeek. Zij komen een keer per maand bij elkaar.

B.
Een andere groep parochianen is bezig de Bijbel te lezen en te bespreken. Ze doen dat onder leiding van de diaken Hans Vugs en deze mensen komen een of twee keer per maand bijeen. Als er voldoende mensen zijn die dat ook willen gaan doen, dan willen we met ingang van september 2009 een nieuwe groep starten.

C.
Elk jaar bieden wij onze Eerste Communicanten aan om wat meer te weten te komen van het verhaal van Jezus, de Bijbel. Zij komen een keer per maand onder leiding van de diaken bijeen en zij gaan spelenderwijs door Gods Blijde Boodschap. Als er voldoende kinderen zijn die dat ook willen gaan doen, dan willen we met ingang van september 2009 een nieuwe groep starten.

D.
Steeds vaker komt het voor dat we mensen ontmoeten, die weinig of niets van ons geloof weten. Die het Onze Vader niet meer kennen, van het Weesgegroet wel eens gehoord hebben, maar verder niets. Wij willen iedereen uitnodigen, papa's en mama's, opa's en oma's en iedereen die interesse heeft om weer eens wat meer te weten en weer het geleerde te willen ophalen, voor een cursus van enkele keren.

E.

Voor ouders van Dopelingen, communicanten, vormelingen en voor pas-gehuwde jonge mensen willen we samen rond de tafel om over eigen geloven en gelovige opvoeding van de kinderen te praten. Eind september willen we beginnen en zes keer bij elkaar komen. U kunt zich reeds aanmelden.

Wanneer u in één cursus of in meerdere cursussen belangstelling hebt, meldt u zich dan aan middels onderstaand formulier. Wel graag vóór 1 september 2009.

Hans Vugs, diaken - pastor

✂

Opgave-formulier:

- Cursus A: Bijbel : Het verhaal gaat....
- Cursus B: Bijbel algemeen
- Cursus C: Kinderbijbelgroep
- Cursus D: Onze Vader
- Cursus E: Ouders, kind en geloven

Naam.....

adres:.....

Postcode en woonplaats.....

Telefoonnummer:.....

Ik kom alleen / we komen met tweeën (doorstrepen wat niet van toepassing is.)

Handtekening:

opsturen naar: Parochiesecretariaat, Wassenaerlaan 32 5021 VS Tilburg
of in de brievenbus van de kerk stoppen (in envelop)

Geheugensteuntjes

wo. 1 juli	13.30 uur	kinderbijbelgroep 2006
do. 2 juli	19.30 uur	Bijbelleesgroep (Riet)
vr. 3 juli	10.30 uur	Eerste vrijdag
ma. 6 juli	20.00 uur	Ouderavond eerste communie
do. 9 juli	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
ma. 13 juli	20.00 uur	Parochie Bestuursvergadering
di. 14 juli	10.30 uur	Pio-morgen
wo. 15 juli	13.30 uur	Kinderbijbelgroep 2007
do. 16 juli	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
wo. 5 aug.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
vr. 7 aug.	10.30 uur	Eerste vrijdag
di. 11 aug.	10.30 uur	Pio-morgen
vr. 21 aug.	12.00 uur	Brugvergadering

Vastenactie en Pinkstercollecte

Opbrengst van de Vastenactie: Voor de leprazorg in Suriname:

In de kerk: € 538,03

in Koningsvoorde: € 248,45

Opbrengst van de Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionarissen:

Deurcollecte aan de kerk: € 146,75

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kledingactie voor Mensen in Nood:

In de kerk is 350 kg. kleding bijeengebracht. De opbrengst van de verkoop van deze kleding gaat dit jaar naar een project in Kenia. De mensen daar worden geholpen zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes. Daarom beginnen ze met het aanleggen van waterreservoirs.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze actie.

Miva brengt mensen in beweging

Op 29 en 30 augustus vindt de jaarlijkse Miva-collecte plaats. Drie krachtige Afrikaanse vrouwen staan in deze campagne centraal. Ze hebben maar één missie: andere vrouwen helpen. Zij doen dat elk op hun eigen manier, in hun eigen land. MIVA steunt hen hierbij, door hen te helpen met concrete middelen, zoals een auto, motor of computer.

In Sierra Leone worden meisjes geholpen aan onderdak en scholing. Ook worden ze gestimuleerd om een eigen bedrijfje op te zetten. Zoiets gebeurt ook in Kameroen: vrouwengroepen helpen elkaar met het kweken van slakken. Ook belangrijk is daar het opvangen van kinderen die al vroeg wees zijn geworden, doordat hun ouders gestorven zijn aan aids.

De missie van deze krachtige vrouwen verdient ons vertrouwen!

KATTELIEK TILBÖRG (uit de historie)

In de twintiger jaren was er in de Capucijnenstraat de Witte Bioscoop, opgericht in 1913 door Kapelaan Verschuuren. Hij was kapelaan op Sint Anna, later werd hij Pastoor Verschuuren in de Trouwlaan. Na de Witte Bioscoop werd dat gebouw de Tilburgse Brandweerkazerne. Ook heeft er in de zeventiger jaren een onderkomen in gezeten van de Scouting Jan Baptist (St. Anna). De Witte Bioscoop gaf geen Pola Negri (vrouw met temperament) te zien maar wel brave films. In die tijd was het ook gebruikelijk dat er een explicateur en een pianist aanwezig waren, om de stomme film te begeleiden. Op zekere dag verschenen op het witte doek in zwart/wit twee vrouwtjes. De explicateur (Fonske Vermeer) zei: "Deez zèn Adje en Batje van Zjamin".

De snoepwinkel van Jamin zat op de hoek van de Heuvelstraat en de Oude Markt, waar ook de Heikese kerk staat. De explicateur werd berispt (krêeg op zonne kop) want de dames, die deze snoepwinkel bemanden, vonden het niet leuk.

De volgende dag draaide de film weer, en toen zei hij: "Deez zèn Adje en Batje van Zjamin **nie!**"

Jean Smits, (Generaal Smutslaan 212-20.)

Als het weer vakantie wordt...



Gaode gij onze stad wellis goed bekeèke
dan kunde dè mee vruuger nie vergeleèke.
As ge ziet wen autoos er stoan te parkeere,
dan zodde zegge, woone hier soms reèke heerre.
Vakansie houwe doen ze 't liefst ver van huis,
nor Spanje, Duitsland, weet ik nie veul.

Zo twee weeke, dè mot tog kunne.

Ge meug toe eège tog ok wel iets gunne.
Het kost oe wel 'n paor lieve centen, dè merkte,
mar og we gaon er ok mee tweeën vur werken.

Ik ken ok meesse die pakke gewoon de fiets
en rijen dan dur hil ons schoon Brabant;
dè doe zullie naa het liefst.

Zo'n trip nor onze mooie reègte hei,
in open lugt, zo vrij en blij.

En ge ziet nog loope koeien in de oopen wei.

Ge ziet nog is ouwerwetse boerderijkes;
't Is mar waar degge van houdt,
die wij nog hebbe en ons mee verrijkke.
Ons Brabant egt is zo mooi, gao tog is keèkke,
want op oe fiets kunde veul geniette
en ge hoeft ze nooit we te giette,
daarom zi Kiske van st. alle, en ha geleèk,
as gè veul geld hed, 't is wel makkeluk,
mar 't mukt oe altijj o knie rijk.

Hein Libregts



prettige vakantie !

Belangrijke gegevens:

Pastorale zorg:

diaken J.Vugs
tel. 06-22453361



Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tel.: (013) - 542 34 55

Geopend elke van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant

Financiën

giro 106.88.20, bank 1712.00.217

t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 augustus** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.

website: www.parochei.lgm.nl

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen

Jos Peeters

Riet van Overbeek

