

De Brug



Opgestane

Welkom lieve Levende,
welkom in mijn tuin.
Zo lang heb ik gewacht,
maar nu wordt alles licht
en groen en bont.
Nu zal ik wortelen en opstaan;
nu mag ik naar de hemel groeien
en leven in jouw spoor.

Beate Rose
(uit: *Open Deur*, maart 2010)



Zon verveelt na twee maanden,
regen verveelt na twee dagen!



Drie-Eenheid.



Op het eind van de maand mei en aan het begin van de maand juni vieren we het feest van de H. Drie-eenheid, om precies te zijn dit jaar op zondag 30 mei. Het feest zegt ons niet zo veel, zeker niet in vergelijking met het Kerstfeest en het Paasfeest. Toch is het feest van de H. Drievuldigheid een belangrijk feest.

Waarom in Godsnaam moeten alle goede dingen in drieën?
Een vader had drie zonen, zo luidt het begin van duizend oude verhalen.
De eerste deed dit, de tweede deed dat en bij de derde werd alles duidelijk.
Een mens zingt en zingt tot drie keer toe:
Lang zal hij leven en niet minder in de gloria.
Een mens huilt en huilt tot drie keer toe: s.o.s. red mijn ziel,
kom nou, ik vraag het je tot drie keer toe.
Natuurlijk, want drie is alles en alles is drie.
Drie maal drie is negen
en dan mag iedereen zijn eigen lied pas zingen.
Drie keer mag je raden, want drie keer is genoeg,
drie keer mag je vragen, want drie keer is genoeg.
Drie keer mag je bidden, want drie keer is genoeg.
God, Vader, Zoon en Geest, drie maal God,
dat is genoeg om God te noemen
naar zijn ware aard, want drie keer is genoeg.
Mogen die God ons allen begeleiden op onze levensweg,
mag Hij ons begeleiden op onze bedevaart naar Lourdes
die op maandag 7 juni en voor anderen op woensdag 9 juni begint.
Op diezelfde dag zullen wij allen in Lourdes aankomen
en ongetwijfeld willen wij Moeder Maria
en de heilige Bernadette bidden om zegen
voor onze parochie Lidwina Gerardus Majella
en wij steken ook een kaars op en bidden voor allen.
Een hele mooie tijd!

Hans Vugs, Diaken-pastor.

In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Zondag 9 mei 2010 zat onze Piokapel vol met vrienden en vriendinnen van **Jari en Jyano Vera**. Ze waren allemaal gekomen om deze twee kinderen welkom te heten en hen mede op te nemen in onze parochiegemeenschap. Uiteraard waren er Dennis en Priscilla, maar ook de opa's en oma's en zelfs een superoma, ooms en tantes. De aanwezige kinderen hebben heel plechtig beloofd dat als Jari en Jyano straks groter gegroeid zijn, dat zij dan met hen mogen meespelen. Er waren zelfs grotere kinderen die aan Dennis en Priscilla gezegd hebben, dat als zij eens een keer weg moeten en er is niemand die op Jari en Jyano kunnen passen, dat zij wel willen oppassen. Jari mag te allen tijde bij zijn peetoom en peettante Wesley en Joyce aankloppen om zo maar te komen buurten, maar hij mag hen ook altijd om raad vragen. Evenzo beloofden dat de peetoom en peettante van Jyano, Richard en Ramona.

Heel bijzonder was dat de beide kinderen gedoopt werden met Lourdeswater uit de grot van Lourdes. De superoma was vorig jaar naar Lourdes geweest en had een kruikje Lourdeswater meegenomen en nu werden de beide kleinkinderen met dat geheiligde water gedoopt. Na de groet aan Maria was de doopklok tot op de Korvelseweg te horen.

Jari en Jyano wonen met hun ouders in de Tuinbouwstraat 54.

Op diezelfde zondagmiddag kwamen weer heel veel mensen naar onze kerk om **Kyan en Jody Hamelers** in onze kerkgemeenschap op te nemen. De ouders Maickel Hamelers en Chantal van de Wouw hadden hun eigen doopkaars meegebracht. Ze hebben deze weer eens ontstoken tot het dooplicht voor hun kinderen moest worden aangestoken. Zo hebben zij het licht dat zij 26 en 23 jaar geleden zelf ontvangen hebben nu weer doorgegeven aan hun kinderen. Het was wel jammer dat er veel vrienden en vriendinnen in de kapel waren die niet goed wisten dat grote mensen in de kerk stil zijn. De kleinsten gaven nu een voorbeeld aan de grote mensen!! Op de vraag of de aanwezige kinderen straks met Kyan en Jody mee wilden spelen, was het antwoord volmondig ja. Maar ook werd er op de vraag of een grote jongen eens zou willen oppassen bij Kyan en Jody heel duidelijk dat hij dat niet deed en niet durfde. En eerlijkheid

mag altijd!!. Nadat we in een grote processie naar Moeder Maria waren getrokken, waren er maar weinigen die de doopklok wilden luiden.

Kyan en Jody wonen met hun ouders in de Wim Berkelmanstraat 23

Wij hebben uit handen moeten geven:

Op zaterdag 17 april 2010 is in het verpleegtehuis de Hazelaar rustig en kalm overleden **Mientje Krijnen – van Lissum**. Zij is overleden in de leeftijd van 90 jaar. Het leven van moeder, oma en overgrootmoeder wordt getekend door eenvoud, hard werken en het groot brengen van haar 13 kinderen. Zij heeft dat vanuit haar opvoeding thuis op een bijzondere wijze volbracht. Daarbij in ogenschouw genomen dat zij toen zij nog maar 51 jaar was de hele taak van het gezin op haar schouders kreeg, want op 24 april 1977 overleed haar Hendrik. Een periode van verdriet en eenzaamheid breekt aan, maar het was jullie moeder en oma niet als zij bij de pakken neer ging zitten. Zij heeft zich steeds staande gehouden, totdat zij een vriend op haar levensweg mocht ontmoeten. Daar heeft zij nog mooie jaren mee mogen beleven. Een oma die trots was op haar kleinkinderen en niet te vergeten haar achterkleinkinderen. Zij genoot daarvan zoals alleen maar grootouders kunnen genieten. Het liefst verwendde zij ze allemaal.

Het dementieproces sloeg snel toe en zij leefde haar dagen heel onbewust. Gelukkig is zij nu uit haar lijden verlost en wij bidden dat de goede God haar mag opnemen in zijn Rijk van vrede. Moeder rust nu maar uit, maar blijf wel voor ons allen zorgen, samen met onze pap.

Mientje woonde samen met haar zoon Henk in de Schalk Burgerstraat 17.

Op woensdag 21 april 2010 werd heel de parochie opgeschrikt door de dood van **Tineke Weijers - van Pelt**. In de leeftijd van 76 jaar is ze te midden van haar kinderen in alle rust ingeslapen. Het leven van Tineke wordt getekend door klaar staan voor de ander, op de eerste plaats voor haar man Piet, haar kinderen en kleinkinderen. Toen zij Piet veel te vroeg moest afgeven, heeft zij nog jaren samen

met Frans Smulders klaar mogen staan voor onze parochianen. Tineke vond je op de gekste tijden op de straat, onderweg naar iemand waarvan zij dacht dat die even aandacht nodig had, even een schouder, of zo maar hulp, in levensmiddelen, in kleren. Altijd was zij bezig en niemand meer dan zij wist wat er achter al die huisdeuren van de parochie gaande was. Zij kwam steeds op voor al die mensen, zowel vanuit de Vincentiusvereniging Trouwlaan, als wel vanuit de Zonnebloem, als wel voor de ziekendag van onze parochie. Al die mensen hadden haar aandacht. Tineke, jij hebt bij menigeen aan tafel gestaan om te zorgen dat er iets op tafel kwam, je hebt mensen verblijd met Sinterklaas en niet te vergeten met de kerstpakketten, overal waar jij maar dacht dat er iets nodig was, daar was jij. Jouw berging stond vol met allerlei spullen die mensen nodig hadden. Maar nu vragen wij jou: wil de kinderen en kleinkinderen en onze parochie niet vergeten en help ons op die momenten dat wij het heel moeilijk hebben. Tineke rust nu maar uit.

Tineke woonde in de Zernikestraat 60

Op zondagmorgen 2 mei 2010 is heel plotseling **Hans Kokke** in de leeftijd van 61 jaar overleden. Hans had twee dagen tevoren het bericht ontvangen van zijn geneesheren dat zij niets meer voor hem konden betekenen. Toen hij die harde pil had geslikt, wilde hij meteen naar huis, want daar wilde hij sterven. Dat dit moment zo vlug zou zijn was voor iedereen een verrassing.

Hans heeft heel zijn leven gewerkt. Als metselaar vond hij het steeds weer een uitdaging om een heel moeilijk karwei te mogen klaren. En dan was hij heel trots, want dat had hij, deze eenvoudige jongen, toch maar klaar gemaakt. Hans was een heel eigen persoon, het was geen kopie van iets, maar heel uniek, in alles. In zijn manier van spreken, want dat was maar heel sober, een vriend door dik en dun, waar je op kon en mocht bouwen, een persoon die anderen een grenzeloos vertrouwen kon schenken. Maar door alles heen was en bleef hij tot aan het einde een bescheiden man. Aan zijn Tonnie en zijn twee zoons heeft hij veel liefde geschonken en vriendschap. Liefde zoals hij dat geleerd had: een liefde van geven en zo nu en dan eens nemen.. Hans rust nu maar uit.

Hans woonde met zijn Tonnie in de Benedictusstraat 2.



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

juni		
vr.. 4 juni	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 5 juni zo 6 juni	17.30 uur 10.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel Piet Aben en Joke Aben-Buster Henk van Huijgevoort Ineke Vugs- van Etten Ruud Dankers, Tony Stokkermans Louis Emmen en zoon Louis vw. jgt. Ria Staps vw. jgt.
di. 8 juni	10.30 uur	Pio-morgen
za. 12 juni zo 13 juni	17.30 uur 10.00 uur	Frans van Berkel ,Jo Swinkels Sjef van Iersel Annie Brouwers- van Houtum Ineke Vugs- van Etten Ruud Dankers Will Koolen vw. verjaardag Nel van Gorcom- van Hoesel

vr. 18 juni	12.15 uur	Huwelijk van Bennie Pelders en Femke Stoopen
za. 19 juni zo. 20 juni	17.30 uur 10.00 uur	Sjef de Jong Riet van de Wouw-Janse Adriana Vermeer- van Iersel Fonjs Soffers, Toon van den Heuvel Ruud Dankers Will Koolen, Sjef de Kort Tiny Weijers- van Pelt, namens fam. van Pelt Ouders van Etten – de Koning, vw. verjaardag en jaargetijde Ineke Vugs- van Etten
za. 26 juni zo. 27 juni	17.30 uur 10.00 uur	Rietje Rooijens- Waijers vw. 1 ^{ste} jgt. Toos van Ierland- van de Ven Annie Brouwers- van Houtum Ineke Vugs- van Etten Lucia van de Put- Jansen Ruud Dankers

Intenties in huize Koningsvoorde

za. 5 juni	19.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel
za. 12 juni	19.00 uur	Sjef van Iersel Nel van Gorcom-van Hoesel Mevr. de Roy-Pijnenburg vw. verj. Nellie Kolen – de Roy vw. verj.
za. 19 juni	19.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel Toon van den Heuvel
za. 26 juni	19.00 uur	Toos van Ierland- van de Ven Lucia van de Put- Jansen Rietje Rooijens- Waijers vw. 1 ^{ste} jgt.

Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.

Naar Lourdes

Van 7 juni tot 15 juni verblijft diaken Hans Vugs met een aantal parochianen in Lourdes. We hopen dat het voor hen een aangename reis en verblijf is. Ze zullen zeker ook voor ons achterblijvers een kaarsje opsteken bij moeder Maria.

Goede reis, een fijn verblijf en een voorspoedige thuisreis.

Geheugensteuntjes



di. 1 juni	20.00 uur	Bijeenkomst Lourdesreis
wo. 2 juni	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 3 juni	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
do. 3 juni	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
vr. 4 juni	10.30 uur	Eerste vrijdag
di 8 juni	10.30 uur	Pio-morgen
do. 17 juni	19.30 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
ma. 21 juni	20.00 uur	Parochiebestuur
wo. 23 juni	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do. 24 juni	19.30 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
vr. 25 juni	12.00 uur	Redactie 'De Brug'

Maria in de meimaand



Als u dit blad in de bus krijgt is de meimaand bijna voorbij. We kijken even terug. Veel mensen bezochten de Hasseltse kapel. Anderen gingen naar de Zoete Moeder in Den Bosch of maakten een bedevaart naar Lourdes. Voor onze parochie gebeurt dat echter nog in de maand juni.

Op maandag 17 mei was er in Koningsvoorde een goed bezochte Mariaviering, ongeveer 55 personen waren aanwezig. Ons Lidwinakoor zong samen met de mensen bekende Marialiedjes. Met

enkele evangelieteksten en een overweging hebben we het leven van

Maria in herinnering geroepen en haar in gebed gevraagd om onze vragen te brengen bij haar zoon Jezus.

Een goede viering. Zeker voor herhaling vatbaar, volgend jaar, maar ook in de maand oktober.

Riet van Overbeek

Hoe God verscheen in Papoea

Dit is de titel van een boek, wat eind vorige maand is verschenen. De auteur van dit werk is Jan Sloot, vrijwilliger van onze parochie, lid van de Pastorale werkgroep, een van de voorgangers in de Emmausvieringen in Koningsvoorde en vervangend organist in de kerk.

In opdracht van het Franciscaans studiecentrum aan de universiteit van Utrecht deed hij onderzoek naar het werk van de Franciscanen in Papoea (voorheen Irian Jaya geheten), van 1937 tot 1987. Zelf heeft hij hier nooit gewerkt (wel in Japan), maar heeft zijn medebroeders daar enkele malen bezocht tijdens zijn onderzoeksperiode.

Veel is er in die vijftig jaren in Papoea veranderd. Het land heeft verschillende namen gehad en de invloed van Indonesië is niet altijd hetzelfde geweest.

De methode van missioneren is in de loop van de tijd meer aangepast aan de cultuur daar. In het begin dacht men het westerse christendom daar te planten. Gelukkig heeft men ingezien dat de eigenheid van de mensen daar vraagt om een ander gezicht van hetzelfde geloof.

106 Nederlandse paters en broeders hebben in Papoea gewerkt, enkelen zijn er nog. De leiding van de franciscaanse gemeenschap is echter in handen van de Papoea's en de gemeenschap zelf is volledig zelfstandig. Dit biedt perspectief voor de toekomst.

Diaken Hans Vugs en ondergetekende waren aanwezig bij de presentatie van het boek van Jan Sloot in huize Alverna in Wychen, waar veel oud-missionarissen van Papoea verblijven. Drie sprekers vertelden ons over Islam in Papoea, godsdiensten en mensenrechten in Papoea en natuurlijk ook over de toekomst van de Franciscanen daar.

Met filmbeelden kregen we een kijkje in het land en zagen we hoe Franciscus daar leeft.

Dit prachtige, goed leesbare boek, is te bestellen in de boekhandel. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Sloot.

Riet van Overbeek

Heiligenkalender in juni

5 juni: H. Bonifatius

13 juni: H. Antonius van Padua

14 juni: H. Lidwina →

19 juni: Allerheiligst Hart van Jezus

24 juni: Geboorte van de H. Johannes de Doper

29 juni: H. H. Petrus en Paulus



Lidwina op het ijs.

In 'De Brug' van juni 2009 hebben we over deze feestdagen meer verteld.

We willen dit nu niet herhalen.

Voorbij de grote feesten

'Alles heeft zijn tijd'!

De meimaand was een drukke maand: Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren en moeder Maria, die de hele maand in het middelpunt stond met bedevaarten naar Lourdes, naar de 'Zoete Moeder' in Den Bosch, de H. Eik in Oirschot of de Hasseltse kapel.

De twee weken meivakantie waren voor de jeugd weer fijne weken, vrij van school en misschien enkele dagen naar de camping om te genieten van het mooie weer.

En nu de maand juni: een wat saaie maand, maar toch ... We maken plannen voor de grote vakantie, parochianen gaan een week naar Lourdes, en hier en daar wordt een feestje gevierd om het werk-schooljaar weer af te sluiten.

In het verleden was de maand juni toegewijd aan het heilig Hart van Jezus en trok men in processie door de stad. De tijd van het rijke roomse leven. De feestdag hiervan is 11 juni, een hoogfeest op de liturgische kalender, echter een gewone vrijdag, waar kerkelijk weinig aandacht aan geschonken zal worden.

Zo zie je maar, elke maand heeft zijn charme. Geniet van de rust en hopelijk van het mooie weer.

Bedevaart naar de H. Gerardus te Wittem



Op zondag 6 juni is de jaarlijkse bedevaart naar de H. Gerardus Majella te Wittem.

Hij is een van de patroonheiligen van onze parochie. Op de affiche op het raam van ons secretariaat staan de verdere gegevens. De kaartverkoop sloot echter al op 22 mei. De namen van de contactpersonen staan er ook op vermeld. Mocht u nog interesse hebben, dan kunt u daar nog altijd informeren of u nog deel kunt nemen.

Redactie "De Brug"

Vaderdag

Op zondag 20 juni vieren we vaderdag. Net als moederdag is ook vaderdag komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Een vrouw, Sanora Smart Dodd, uit Washington kwam in 1909 op het idee. Haar moeder was gestorven bij de geboorte van het zesde kind en Sanora werd opgevoed door haar vader. Toen Sanora zelf volwassen was wilde ze haar vader laten weten hoe bijzonder hij voor haar was en ze realiseerde zich ook hoe zwaar het voor hem geweest was om zes kinderen alleen groot te brengen. Ook wilde ze aangeven dat vaders zich meer met de opvoeding van hun kinderen moesten bezig houden.

Het duurde echter nog tot 1966 voordat deze dag uitgeroepen werd tot nationale feestdag. Al is de aandacht voor deze dag nog altijd

minder als voor moederdag, alle vaders, zeker die ook zorg hebben voor hun kinderen, verdienen op deze dag wel iets extra's.

Niet overal wordt vaderdag op de derde zondag van juni gevierd. In Spanje is vaderdag op 19 maart, de sterfdag van St. Jozef. In Luxemburg op de eerste zondag van oktober en in Duitsland op Hemelvaart.

Hij is de grote rieten Hut

De Afrikaanse theologe Mercy Amba Oduyoye verdiepte zich in de theologische leer over wie Jezus eigenlijk is. Toen hoorde ze wat Jezus tegen haar zei: 'En jij, wie zeg jij dat ik ben? Waarom gebruik je de naam Jezus van Nazareth als je het over mij hebt?'

De getuigenissen van Afrikaanse vrouwen over Jezus weerspiegelen de strijd om te overleven, waar ze elke dag mee te maken hebben. Jezus is degenen die zorgt voor de basisbehoeften: Hij voorziet in man en kinderen, Hij is de bewaker van boze geesten, Hij is de genezer en Hij voorziet in eten en drinken.

Een Afrikaanse vrouw, Afua Kuma, geeft dit goed weer in een gedicht:

*Hij is de grote rieten Hut,
het Afdak waaronder de muizen bescherming vinden.
Hij is de boem! boem! van de stamper in de vijzel.
Hij stampet onze honger tot moes.
Hij is de hardhouten Handvat van de hak,
die zorgt dat we te eten hebben.
Oh Jezus, u, de bloeiende krent,
eersteling van het nieuwe leven dat komt,
U bent het gezang van de vogels
aan het einde van de regen,
het noodweer is voorbij, we leven op.*



Uit: 'Open Deur', maart 2010

Wist U ?

- dat de ruimte voor het Zuiderkwartier helemaal in orde is? Alle rommel is opgeruimd en het voetbalveldje is van hekken voorzien. Twee mooie banken zijn geplaatst om gezellig naar het spel van de kinderen te kijken.
- dat het flatgebouw op de plaats van de Lidwinakerk al nieuwe bewoners kent. Hier en daar worden nog wat werkzaamheden uitgevoerd en de muren groen geschilderd. Het is even wennen!
- dat verschillende straten in de wijk nog steeds slecht bereikbaar zijn vanwege allerlei leidingen die vervangen moeten worden.
- dat eindelijk de zon wat warmer wordt, de ijsheiligen zijn voorbij, maar af en toe vertelt de weerman dat er nog vorst aan de grond voor komt.
- dat de ramen in de kerk – verschillende zijn kapot – weer gemaakt worden en ook werkzaamheden aan het dak gaan gebeuren.
- dat enkele personen die van grote betekenis zijn geweest voor onze parochie, gestorven zijn. Ruud Dankers was een trouwe lector in de Gerardus Majellakerk, zette zich in voor Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) en droeg zorg voor het project van Harapan Jaya. Tiny Weijers was het gezicht van de Zonnebloem en de ziekendagen. Veel zieken en bejaarden hebben een bezoekje van haar gekregen en soms een presentje met Kerstmis of op andere dagen. Wie gaat deze mensen vervangen?

Met een zomerwervelwind is het weer ons goed gezind!

't Menneke

Aagt daag geleeje, 'k ging nor den dokter,
want ik vuulde me niks wel.
Dus stapte ik in de waagtkamer
en wogte geduldig op de bel.
Toevallig zaat ik neeve 'n menneke,
ik denk van ongeveer zeuventig jaor,
die teege men begos te praotte
en ik lusterde er naor.
Hij vertelde dettie lang ha gewerkt
bij unne grootte fabrikaant.
En ik moes 't wel geleuve;
het eelt stond nog in z'n haand.
Hil die jaore had ie gewerkt
vur z'n vrouwke en gezin,
geprubeert om wè te spaore,
mar daor kwaam nie veul van in.
Want den ooievaor kwaam gereegelt
bij z'n huske aon de deur.
Hij dogt op list tog wellis:
langpoot vlieg mar is deur!
Naa zin wij beide wat op leeftijd
en ontvangen naa vort ok AOW.
As ge daor mee rond mot koome,
nee, dè valt tog heus nie mee.
Plots begos de bel te rinkele.
't Menneke stond op en is gegaon,
mar hij zee nog vlug iets in mun oor
en dè heb ik goed verstaon:
Denk tog nog wellis aon 't menneke,
-dettie zee mee unne laag,-
Wij zen gelukkig mee twee en tevree
op onze mooie ouwe dag.

Hein Libregts

Belangrijke gegevens



Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361

Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 juni** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parochielgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilbur

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek