

# De Brug



*Op 4 mei herdenken we onze dode.  
Op 5 mei vieren we onze vrijheid.  
Vrijheid maken we samen.*

## Als ik een klokje was

Als ik een klokje was , blij zou ik luiden,  
Dan zou ik overal uit willen duiden  
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

Als ik een vogel was, luid zou ik zingen  
Totdat het in ieders hart binnen zou dringen  
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria

Als U mijn lied behaagt God's uitverkoren  
Moeder Maria Maagd laat ik weer horen  
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria



## Belangrijk!

De werkgroep 'schone kerk' moet dringend uitgebreid worden. Wie is er bereid om eenmaal per maand (eerste woensdag van de maand) de kerk te komen schoon maken.? Als u interesse hebt meld je dan aan op het secretariaat of bij Marij Bastings ( tel. 013 5811477).



## Meimaand – Mariamaand



In de meimaand willen we graag de Hasseltse kapel bezoeken, een voettocht naar de Zoete Moeder van Den Bosch maken, naar de H. Eik in Spoorдонк (Oirschot) en maak de rij maar langer. Misschien bidden we tijdens onze tocht er naar toe al, maar zeker voor haar beeltenis. Als we bidden is het vaak alleen

voor onszelf,  
voor de kinderen en kleinkinderen, maar er is nog meer.  
Heer,  
geef ons vandaag een nieuw hart,  
dat nederig is en vriendelijk voor alle mensen.

Geef ons vandaag nieuwe ogen,  
die U herkennen in al wat geschiedt.

Geef ons vandaag een nieuw geloof,  
dat elk goed begin van U verwacht.

Geef ons vandaag nieuwe hoop,  
die uitziет naar de onmogelijke vrede.

Geef ons vandaag een nieuwe liefde,  
die sterk is als de dood.

Zegen ons vandaag,  
dat we troost en vreugde mogen zijn voor allen die twijfelen.

Geef ons de moed om altijd opnieuw te beginnen,  
maar dan wel steeds weer met U. Amen.

Een mooie, zonnige en gezonde Mariamaand!  
Hans Vugs, diaken-pastor

## In de afgelopen periode zijn gedoopt



Op Zondag 25 maart 2012 werd onze Piokapel gevuld met veel blijе mensen, die gekomen waren om **REGGIE VAN NIEUWAMERONGEN** welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Reggie werd vergezeld door haar papa en mama Moreno van Nieuwamerongen en Corola van Nieuwamerongen - van den Hout. Natuurlijk waren haar opa's en oma's, ooms en tantes er bij en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Uiteraard hadden de papa en mama ook peetouders voor haar gekozen en die waren er ook bij, dat zijn: Angela van den Hout en Diana Smolders. Papa en mama hebben beloofd om Reggie altijd bij te staan op haar weg door het leven. En de beide peettantes hebben Reggie beloofd er altijd voor haar te zijn. Van heel veel belangrijke mensen in haar familie heeft Reggie een kruisje ontvangen en van bijna alle kinderen kreeg zij een kusje. Er stonden heel wat kleine neusjes tegen de doopvont aan om te kijken hoe het zou verlopen als Reggie dat koude water over haar hoofdje zou krijgen, maar ze gaf geen kik. Wel moest iedereen even voelen of het echt wel zo koud was als ik voordeed. En jammer genoeg waren ze het allemaal met mij eens: het was heel koud. Toen Reggie haar doopkaars ontving, was zij meteen zo gul om ook aan alle kinderen iets van haar vuur te geven en gewapend met heel veel kaarsjes zijn we naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en haar te vragen om ook heel goed op Reggie te letten. Nadat allen uit volle borst het lang

zal ze leven hadden gezongen werd de doopklok met heel veel lawaai geluid.

Reggie woont met haar papa en mama aan het Laurens Kosterplein 14.

Op zondag Beloken Pasen kwamen we alweer in de Piokapel bijeen, maar nu voor een hele bijzondere doop en wel van **DJAYLANA PIGMANS**. Djaylana was met haar moeder, Tamara Pigmans, haar opa's en oma's, en haar peettante Rhowena Pigmans en nog heel veel grote en kleine mensen gekomen. Haar mama, maar ook de peettante, opa's en oma's hebben haar het teken van Jezus gegeven, het teken dat wij allen geloven in de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Tijdens het verhaal van Jezus zaten alle kinderen heel gespannen te luisteren hoe dat zou aflopen, maar gelukkig had Jezus voor ons allen, groot en klein, een boodschap om altijd samen met elkaar door het leven te gaan en niemand om welke reden dan ook buiten te sluiten. En alle kinderen zouden het de komende week in praktijk gaan brengen. Met alle kinderen hebben we een dak boven het hoofd van Djaylana gemaakt en haar verteld, dat wij met haar door het leven zullen gaan en dat we zullen proberen om steeds elkaar te helpen, zeker als het heel moeilijk is. Nadat Djaylana door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap was opgenomen, kreeg zij een kruisje met het H. Chrisma. Een olie die helemaal in het lichaam trekt en die Djaylana wil sterken en beschermen tegen alles wat haar wil tegen werken.

Ook Djaylana kreeg een super mooie doopkaars en ook zij was heel gul om alle kinderen wat van dat vuur, van die warmte en dat licht te geven. En dat hebben we samen gebracht naar Maria, onze hemelse Moeder. Aan haar hebben we gevraagd om Djaylana, maar ook ons allen te beschermen op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leve gezongen, en de doopklok laten horen.

Djaylana woont met haar moeder in de Nazarethstraat 51.

**Uit volle borst hebben we gezongen: Lang zullen ze leven!**



**wij hebben uit handen moeten geven:**



Op zondag 1 april 2012 is te midden van allen die hem lief zijn in zijn eigen woning aan de Dunantstraat 128, rustig en kalm ingeslapen:

**JAN VAN ERVEN**. Hij mocht 83 jaar oud worden. Sinds 17 februari 2010 was hij weduwnaar van Jeanne van Erven – van Iersel. Jan, een hele bekende in de Trouwlaan, zijn ouders hadden een kapperszaak in de Hesperenstraat, die hij eigenlijk als enigste zoon zou overnemen. Maar daar had Jan niet zoveel zin in en haalde allerlei fratsen uit met de klanten, dat zijn vader hem dringend vroeg om

toch maar een andere wending aan zijn leven te geven. En na zijn diensttijd in Indië, werd hij hofmeester in de mess van de vliegbasis Gilze – Rijen. Dat heeft hij met heel veel liefde gedaan. Iets te mogen zijn voor zijn medemens, dat gaf hem de vreugde van het leven. Getrouwd met zijn Jeanne stond hij voor haar klaar, voor hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Wat was hij blij toen hij te horen kreeg dat hij over een korte tijd weer opa mocht worden. Na dit moment, maar ook naar de eerste verjaardag van Sep en naar alles wat nog komen mocht, hij was met elk klein teken blij. Toen hij 9 maart 2012 jarig was, kreeg hij geen grote bos bloemen, maar wel de mededeling dat er medisch gezien niets meer aan hem te doen was. Dat was een hele harde klap maar met de hulp en steun van de kinderen, kleinkinderen en het achterkleinkind, heeft hij toch weer de draad enigszins op kunnen nemen. Hij heeft van elke dag die hij kreeg nog met volle teugen genoten. Een man van heel hard werken, een man van weinig woorden, maar met een hele eigen droge humor is van ons heen gegaan. Vader, opa en grootopa rust nu maar uit, maar kijk tesamen met moeder op ons neer, zodat wij allen de juiste weg gaan. Dank je wel voor alles wat jij voor ons steeds weer hebt gedaan.

**Moge hij rusten in vrede!**





### Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

<b>Mei 2011</b>		
vr. 4 mei	10.30 uur	<b>Eerste Vrijdag</b> Ria Smits
za. 5 mei zo. 6 mei	17.30 uur 10.00 uur	Harrie Hermans Dirk Kossen Fien Smeulders- van der Sanden Jan van Roessel Ria Smits Ineke Vugs- van Etten Ouders Kahlman-Vromans Mevr. Kalman vw. verjaardag Drik Berkhof vw. verjaardag Marcel Muurmans vw. verjaardag Jos van Empel vw. jaargetijde
di. 8 mei	10.30 uur	<b>Pio-morgen</b>
za. 12 mei zo 13 mei	17.30 uur 10.00 uur	Ria Smits , eerste jaargetijde Fien Hultermans-van Hautum

<b>Jongerenkoor</b> <b>Moederdag</b>		Ans van der Weide-van Boxtel Tiny Weijers- van Pelt Ineke Vugs- van Etten Pierre Vugs vw. verjaardag Betsy Smits- van der Steijlen Mevr. Bastings-Bertens vw. jaargetijde Coleta Priems-Hendriks Jan en Riet Pigmans vw. jaargetijde Mevr. Bastings-Bertens, jaargetijde Joke van Gorp-Kuypers, jaargetijde
do. 17 mei <b>Herenkoor</b>	10.00 uur	<b>Hemelvaart</b> Mathea Eijkens-Mandos
za. 19 mei zo. 20 mei <b>Dameskoor</b>	17.30 uur 10.00 uur	Jan van Roessel San Cools Ineke Vugs- van Etten Drik Berkhof
za. 26 mei zo. 27 mei ma. 28 mei <b>Gemengd koor</b>	17.30 uur 10.00 uur 10.00 uur	<b>Pinksteren</b> San Cools Fien Hultermans-van Hautum Mathea Eijkens-Mandos Iedje Rosenberg vw. verjaardag Ineke Vugs-van Etten Ouders Vugs- Bullens vw jaargetijde Louis Emmen en zoon Louis vw. jaargetijde Bep Dinslage vw. verjaardag

### Intenties in huize Koningsvoorde

di. 1 mei	19.00 uur	<b>Gemeenschappelijke ziekenzalving met medewerking van het Koningsvoordekoor</b>
za. 5 mei	19.00 uur	Harrie Hermans

		Dirk Kossen Fien Smeulders- van der Sanden
za. 12 mei <b>Lidwinakoor</b> <b>Moederdag</b>	19.00 uur	Jan van Mierlo Ans van der Weide-van Boxtel
wo. 16 mei <b>Lidwinakoor</b>	19.00 uur	<b>Hemelvaartviering</b> Mathea Eijkens- Mandos Jan van Mierlo
za. 19 mei	19.00 uur	San Cools
ma. 21 mei	19.00 uur	<b>Mariaviering m.m.v. Lidwinakoor</b>
za. 26 mei <b>Lidwinakoor</b>	19.00 uur	<b>Pinksteren</b> Jan van Mierlo San Cools Mathea Eijkens-Mandos

## Ziekenzalving, ziekenzegen



Op dinsdag 1 mei wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal.

Het is een van de zeven sacramenten. U kent ze nog wel, maar toch wil ik ze even noemen: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, de Wijding, Ziekenzalving (H. Oliesel), de Vergeving (vroeger de biecht genoemd).

Vroeger, vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, werd dit sacrament alleen gegeven aan mensen die zeer ernstig ziek

waren en die spoedig zouden sterven. Gelukkig kijkt men er nu anders tegen aan, ook al wordt het nog wel gevraagd voor stervende mensen. Nu wordt het op veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering. Vaak in verzorgingshuizen maar ook

wel in sommige parochiekerken. Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn. Je mag dit sacrament meerdere keren in je leven ontvangen. Het is een teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je mee trekt in die laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken.

Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt u altijd contact op nemen met diaken Hans Vugs, pastor van de Lidwina Gerardus Majellaparochie. Zijn telefoonnummer is: 06-22453361).

## Heiligen in mei en grote feestdagen

- 1 mei: H. Jozef, arbeider
- 10 mei: H. Damiaan de Veuster
- 11. mei: H. Mamertus, ijsheilige
- 12 mei: H. Pancratius, ijsheilige
- 13 mei: H. Servatius, ijsheilige
- 14 mei: H. Bonifatius vanTarsus, ijsheilige
- 17 mei: 's Heren Hemelvaart**
- 27 mei Pinksteren**
- 30 mei: H. Jeanne d 'Arc
- 31 mei: Maria Visitatie

## Hemelvaart en Pinksteren



Twee belangrijke feesten in ons kerkelijk jaar.

In de Handelingen van de apostelen lezen we dat Jezus na zijn dood gedurende veertig dagen voortdurend aan de apostelen

bewees dat hij leefde door in

hun midden te verschijnen. Na antwoord op de vragen van de leerlingen werd hij voor hun ogen oomhooggeheven en opgenomen in een wolk. De leerlingen keerden daarna terug naar Jeruzalem.



Tien dagen later waren ze weer bijeen, toen er plotseling vanuit de hemel het geluid van een hevige windvlaag klonk. Een stem vertelde aan de menigte dat ze moesten luisteren naar de apostelen, die ze allen in hun eigen taal hoorden spreken. De H. Geest was over hen nedergedaald.

Deze twee gebeurtenissen vieren we respectievelijk met emelvaart en met Pinksteren.

## Moederdag



Elk jaar op de tweede zondag van mei, dit jaar op 13 mei, worden alle moeders in het zonnetje gezet. Zelfgemaakte cadeautjes en ontbijt op bed en de vaders zullen op die dag alle werkzaamheden verrichten.

Moederdag is een feest dat ontleend wordt aan het gebruik van de moedercultus in het oude Griekenland. De katholieke kerk kent een lange

traditie van de verering van Maria, de moeder van Jezus. Dit alles heeft te maken met onze Moederdag.

Echter deze feestdag is voor het eerst geïntroduceerd in Amerika. Het was een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Later werd die dag gepromoot als een dag van waardering voor moeders.

Nederland kent Moederdag vanaf 1925. Momenteel wordt bijna overal ter wereld Moederdag gevierd, maar niet overal op dezelfde datum.

## Geheugensteuntjes



di. 1 mei	19.00 uur	Ziekenzalving in Koningsvoorde
wo. 2 mei	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 3 mei	16.00 uur	Aanbidding
do. 3 mei	19.30 uur	Bijbelgroep ( Riet)

do. 3 mei	20.00 uur	Bijbelgroep Hans( 2008)
vr. 4 mei	10.30 uur	Eerste vrijdag
zo. 6 mei	10.00 uur	Kinderwoorddienst
di. 8 mei	10.30 uur	Pio-morgen
do. 10 mei	16.00 uur	Geen aanbidding
za. 12 mei	10.00 uur – 12.00 uur	<b>Kledinginzameling voor Mensen in Nood</b>
Zo. 13 mei	10.00 uur	<b>Moederdag</b>
ma. 21 mei	19.00 uur	<b>Mariaviering</b> in Koningsvoorde m.m.v. Lidwinakoor
Wo. 16 mei	19.00 uur	Hemelvaartviering in Koningsvoorde
do. 17 mei	10.00 uur	<b>Hemelvaart</b>
wo. 23 mei	13.30 uur	Bijbelgroep kinderen
do. 24 mei	10.00 uur	<b>Koffieochtend</b>
do. 24 mei	16.00 uur	Aanbidding
Do. 24 mei	20.00 uur	Bijbelgroep Hans ( 2006)
vr. 25 mei	12.00 uur	Redactie 'De Brug
zo. 27 mei	10.00 uur	<b>Pinksteren</b>
ma. 28 mei	10.00 uur	Tweede Pinksterdag

## Vespers

Vanaf maandag 30 april zijn de Vespers vervallen. Het aantal personen wat daaraan deelnam was te gering.

**De aanbidding** op donderdag gaat wel door en is weer zoals voorheen van 16.00 uur tot 17.00 uur.

## Kledingactie voor Mensen in Nood

Op **zaterdag 12 mei** is de jaarlijkse kledingactie. U kunt dan uw kleding en schoenen die u toch niet meer aan doet naar **de kerk** brengen. De kerk is daarvoor open van 10.00 uur tot 12.00 uur.

De kleding wordt gesorteerd en verkocht. De opbrengst is voor projecten in de Derde Wereld.

Bewoners van **Koningsvoorde en Steve Bikohof** kunnen op **vrijdagavond 11 mei** vóór 20.00 uur hun kleding in de hal van Koningsvoorde zetten. Diaken Vugs brengt ze dan naar de kerk. Hartelijk dank voor uw medewerking.

## Steun de Week Nederlandse Missionaris!



**Week van de Nederlandse missionaris:  
17 t/m 28 mei ( Pinksteren)**

**Thema 2012: Samen de missionaire traditie voortzetten. ( Afrika staat centraal! )**

Dit jaar laat de Week Nederlandse Missionaris zien dat de missie doorgaat én toekomst heeft. Als tenminste iedereen die de missie een warm hart toedraagt, ook bijdraagt. Overal ter wereld zijn ruim 800 Nederlandse missionarissen actief. Zij zetten zich met hart, hoofd en handen in voor een menswaardige wereld. Een wereld waarin ieder mens tot zijn recht komt.

Naast hen zijn tientallen jongere missionair werkers actief, vanuit eenzelfde inspiratie en persoonlijk betrokken. Dankzij de WNM kunnen deze jongeren hun roeping volgen, in de voetsporen van de missionarissen..Dit jaar staat de inzet voor jongeren in Afrika centraal (vooral in Kameroen) want: 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.' Alles wat zij leren aan normen, waarden, kennis en kunde telt mee voor een betere toekomst. Nederlandse missionarissen en missionair werkers leveren hieraan een aanzienlijke bijdrage. Dat kan alléén met steun van donateurs en parochies. De Week Nederlandse Missionaris rekent op die steun!

**Deurcollecte met Pinksteren,  
voor het werk van de Nederlandse missionarissen.**

## ***Bij wijze van Onze Vader. (Uit Tsjaad.)***

Zeg niet Vader,  
als je geen kind kunt zijn.  
Zeg niet onze  
als je slechts aan jezelf denkt.  
Zeg niet hemel  
als je slechts naar aardse zaken verlangt.  
Zeg niet Uw naam worde geheiligd  
als je voortdurend je eigen eer zoekt.  
Zeg niet Uw rijk kome  
als je alleen maar hoopt  
er zelf beter van te worden.  
Zeg niet Uw wil geschiede  
als je geen tegenslag kunt verdragen.  
Bid niet voor het brood van vandaag  
als je niet voor de armen wilt opkomen.  
Bid niet voor vergeving van schulden  
als je in wrok leeft met familie of bureu.  
Bid niet voor een leven zonder bekoring  
als je voortdurend met het kwaad omgaat.  
Bid niet voor een leven zonder kwaad,  
als je niet op zoek bent naar het goede.  
Zeg niet amen en zo zij het  
als je dit gebed niet ter harte neemt.

*uit de Missie-Zendingskalender*

## **Lourdes**

Van 9 t/m 14 mei is diaken Hans Vugs op pelgrimage naar Lourdes. Een aantal parochianen gaan met hem mee. Allen vertrekken met het vliegtuig. We wensen deze bedevaartgangers een fijne tijd.



## Parochie 'De Goede Herder'



Ja, de locatie Trouwlaan ( Lidwina Gerardus Majella) behoort sinds 1 januari onder deze grote parochie ( zeven locaties en er komen er nog twee bij).

Alles loopt nog niet gesmeerd, maar misschien kan dat ook niet.

Momenteel is een groepje mensen bezig met het ontwikkelen van een gemeenschappelijk parochieblad, wat 4x per jaar uit gaat komen. Het eerste nummer verschijnt begin juni.

Het blad heeft 24 pagina's. Elke locatie mag 2 bladzijden invullen. De overige pagina's zijn algemeen.

Op twee pagina's kunnen we niet veel informatie kwijt. Bovendien is het telkens voor drie maanden, dus heel actueel kunnen we ook niet zijn.

Gelukkig blijft ons vertrouwde blad 'De Brug' gewoon elke maand uitkomen met misintenties, dopelingen en overledenen, een woordje van de diaken, actueel nieuws betreffende feestelijkheden en acties en zo meer.

Riet van Overbeek

### Nieuw e-mail-adres van de parochie:

**[info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)**

hlgm is de afkorting van Heilige Lidwina Gerardus Majella

*Pancraas, Servaas en Bonifaas  
geven ijs en vorst helaas!*



## Belangrijke gegevens



### Pastorale zorg:

diaken J.Vugs  
tel. 06-22453361

### Secretariaat Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

### Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel  
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.  
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen  
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

### Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217  
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

### Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 mei** middels e-mail adres:  
[info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in brievenbus van de kerk.

website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

### Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen  
Jos Peeters  
Riet van Overbeek

