



**Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Aswoensdag op 2 maart 2022</b> 10.30 uur in de kerk 19.00 uur Koningsvoorde</p> 	<p><b>Koffiedrinken op Donderdag 17 maart om 10.30 uur</b></p> 
<p><b>Deze maand is er stille Aanbidding op donderdag 10,17, 24 en 31 maart.</b></p> 	<p><b>Piomorgen op dinsdag 8 maart om 10.30 uur</b></p> 

## **PAGINA INDELING**

- 1 Voorkant**
- 2 Pagina indeling**
- 3. Aswoensdag**
- 4. Wij hebben uit handen moeten geven**
- 9. Synode**
- 11. Intenties**
- 12. Geheugensteuntjes**
- 14. Heiligen in maart**
- 16. Huispaaskaarsen**
- 17. Kerkbalans**
- 19. Vacature**  
**Kleding inzamelen**

## OP 2 MAART 2022, ASWOENSDAG,

is onze Veertigdagentijd of Vastentijd begonnen. Gelukkig kennen wij niet meer die strenge vastentijd van vroeger, zeker niet in vergelijking met de Moslims. Vroeger hadden we een vastentijd met één volle maaltijd per dag, 6 dagen per week. Op zondag mochten we onze gang gaan. Sinds het Tweede Vaticaans concilie, de grote vergadering van alle kardinalen en vele bisschoppen rondom de Paus, bijeengeroepen door Paus Johannes XXIII, is de vastentijd niet afgeschaft, zoals velen denken, maar heeft wel een andere inhoud gekregen. Vasten is geen



dieet-tijd, geen afvalrace, maar is een mentale impuls om onszelf eens echt te bekijken. Hoe staat het met mijn leven? Ben ik een egoïst? Heb ik tijd voor de ander? Neem ik de ander au serieux of moet hij of zij zijn of haar boontjes zelf maar doppen? Moet hij of zij verzuipen of kan ik met raad en daad naast hem staan? Hoe is het met mijn relatie met al die mensen, waarmee ik het leven mag delen? Kortom, probeer ik met vallen en opstaan de Blijde Boodschap van Jezus Christus in mijn leven in praktijk te brengen. Kan ik mij iets ontzeggen voor de ander, in financieel opzicht, maar ook in materiële en relationele situaties?

Je mag natuurlijk in de Veertigdagentijd ook jezelf wat eten en drinken ontzeggen, maar veel belangrijker is dat we aan ons zelf wat doen. Dat ik zo meewerk aan een betere leefwereld, Heel dichtbij en wat verderaf, waar ik een deeltje van mag zijn. Zo mogen wij ons inzetten voor alle mensen om hen allen een betere wereld te bezorgen. Daarvoor gaan we dit jaar in de hele grote parochie ons inzetten. Doet u ook mee? Al vast hartelijk dank!!!! Een goede voorbereiding op ons Paasfeest gewenst.

Hans Vugs,  
diaken-pastor

## WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 23 januari 2022 is **NOUD JANSEN**, weduwnaar van Riet Jansen-Venmans op 88 jarige leeftijd rustig ingeslapen. Jullie pap en opa was een administratief beambte, iemand die heel stipt en consciëntieus is, dat brengt zijn beroep met hem mee. Van thuis uit was hij heel rechtvaardig opgevoed, daardoor ging het hem niet altijd voor de wind, maar kwam hij soms wel in heel zwaar weer. Heel zijn leven wilde hij plannen, zijn geest was daar de hele dag mee bezig. En alles moest in zijn straatje geschieden. Kortom hij wilde voor zichzelf en als het kan ook voor de ander alles regelen. Wij hebben in ons



leven al lang ervaren, dat dit niet mogelijk is. Toen hij op 16 juli 1958 met zijn Riet in het bekende huwelijksbootje stapte, maakte hij al plannen voor de toekomst. Gelukkig is zijn Riet nooit een doordouwer geweest, maar iemand die heel graag met haar Noud door het leven ging. Zij kregen drie mooie kinderen, een jongen en twee meisjes en zij waren heel gelukkig. Jullie hebben ontzettend lieve ouders gehad, maar je hebt allen ervaren dat je met jullie pap niet ging spelen. Hij hield zich stipt aan de afspraken, wel heel mooi, maar soms ook wel heel moeilijk. Hij was ook een geduldig man, die, en dat heeft de tijd hem geleerd, dat alles na elkaar komt en nooit tegelijkertijd. Samen met zijn Riet gingen zij veel jaren op vakantie naar Zeeland. Steeds weer met de caravan en dan genoten ze samen van de rust, het weer en de tijd voor elkaar. Moeder ging overal mee naar toe, waar pap naar toe wilde. Zij volgden hem op de voet en genoot van alles wat hij voor haar deed. Ook kenmerkend voor hen was dat ze samen door de week op stap gingen al dan niet naar het buitenland, met name net over de Belgische grens, Poppel. Jullie pap en opa heeft jullie geleerd wat dankbaarheid betekent. Daar kon hij zo over spreken en tentoon spreiden. Hij was met heel zijn lijf dankbaar, alles glorieerde in hem. Door de jaren had hij ook geleerd dat je naast die dankbaarheid ook heel tevreden kunt en mag zijn. Hij was content met wat hij had en wat zijn Riet of jullie zijn kinderen en kleinkinderen voor hem deden. Door de jaren heen werd het een hele goedlachse man, die kon genieten van de kleinste dingen. Hij hoefde niet op de voorgrond te staan, maar hij wilde er wel bij horen. Hij was op zijn geheel eigen wijze heel vrolijk en liet dat ook duidelijk zien. Pap en opa was ook een hele gelovige man. Hij heeft door zijn doen en laten de Blijde Boodschap van Christus



uitgedragen. Hij had van thuis uit geleerd, dat je over een ander niet of zo min mogelijk moet oordelen, want zoals jij over een ander denkt, zal men ook over jou denken. En de Heer van dood en leven zal met dezelfde maat jou beoordelen, als jij de ander beoordeelt.



Mag hij nu te horen krijgen: kom goede en getrouwe knecht kom in mijn rijk van Vrede, ga aanliggen naast jouw Riet en vanaf nu ga Ik jullie bedienen. Pap, opa dank je wel voor alles wat u voor ieder van ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar wil samen met ons mam en oma ons allen begeleiden op die niet eenvoudige weg door het leven.

Op 4 februari 2022 is **ALICE VAN DEN BRAAK - HAGEMAN** in de leeftijd van 91 jaar zacht en kalm overleden. Zij was sinds 14 maart 1998 weduwe van Ton van den Braak. Opvoeden is iets dat je ouders doen. Vooral door hun voorbeeld, door hun doen en laten. Jullie mam en oma, geboren tussen de Twee Wereldoorlogen, is een kind van de tijd. Het was een tijd vol liefde en goedheid, maar wel tot in de puntjes toe bepaald. Voor meisjes was het in die tijd niet nodig dat zij verder gaan studeren, zij moeten zo vlug mogelijk in het huishouden worden opgenomen en

moeten hun handen laten wapperen.

Jongens mochten studeren en hoefden huishoudelijk niet ontwikkeld te zijn. Als 's avonds het rozenhoedje was gebeden, dan gingen de meisjes niet spelen, tv



kijken, naar de radio luisteren; dat laatste mocht wel, maar tevens moesten de sokken worden gestopt of er moest geborduurd worden, maar die handen moesten wel bezig zijn. Jullie moeder als een van de 7 kinderen, mocht al vrij vlug thuiskomen en het huishouden leren. Poetsen en boenen kon zij als geen ander. Maar bovenal werd haar de dienstbaarheid aan de ander geleerd. Ondertussen heeft zij van haar moeder geleerd wat het bijzondere van een moeder is. Met warmte en liefde zijn jullie geworden, wat jullie zijn. Jullie moeder is steeds de vrouw

gebleven, zoals zij door haar ouders is opgevoed. Dienstbaar, helpen waar geholpen moest worden, jullie vader steeds nabij zijn en hem bevestigen in al zijn daden. Toen zij op 27 januari 1959 in het huwelijksbootje stapte, heeft zij hem trouw en liefde beloofd. Dat heeft zij

haar hele leven  
gedaan, nimmer is zij  
van haar weg af  
geweken. Waar jullie  
pap was, zag je ook  
jullie mam en oma.  
Toen jullie pap kwam  
te overlijden, is zij in  
een hele diepe kuil  
gevallen. Haar



toeverlaat heeft zij toen uit handen moeten geven. Jullie, haar kinderen en kleinkinderen, hebben toen jullie uiterste best gedaan om jullie mam nabij te zijn, doch jullie konden voor haar jullie pap en opa niet vervangen. We weten allemaal dat de tijden veranderd zijn, jammer, jullie mam en oma zat zo vast geroest in haar patroon, dat zij van haar ouders had voorgeleefd gekregen, dat zij die ontwikkeling niet tot de hare kon maken. Jullie mam kon wel liefde geven, maar knuffelen, zoals wij dat kennen zat er bij haar niet in. Wat er wel in gesoldeerd was, dat was haar geloof. Daar kon niet aan getornd worden, dat moest zoals haar ouders het haar hadden geleerd. Wel heeft zij steeds door haar doen en laten, haar geloof laten zien aan iedereen die dat maar wilde zien. Een hele grote verering had zij voor onze hemelse Moeder Maria. Daar voelde zij zich heel dicht mee verbonden. Maria is de vrouw die stil en onopvallend, bescheiden en op de achtergrond, soms een beetje vergeten, er toch wel overal is. Moeder van den Braak ten voeten uit. Jullie mam en oma is een



gewoon mens, met haar vele goede capaciteiten, maar ook is zij de gewone mens met haar tekortkomingen en stekeltjes. Dus geen heilige, maar wel een bijzonder mens. Mam en oma, dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar wil met onze pap en opa ons allen blijven begeleiden op onze niet eenvoudige weg door dit leven.

## **RUST ZACHT.**

### **MEDEDELING OVER SYNODAAL PROCES IN DE PAROCHIE**

In oktober van het afgelopen jaar heeft paus Franciscus een synode aangekondigd voor de wereldwijde kerk. Het thema van deze synode is het samen op weg gaan. Deze synode duurt twee jaar en is een voorbereiding op de Bisschoppen synode van oktober 2023.

De paus nodigt de gehele Kerk uit om na te denken over en te werken aan het samen geloven, samen Kerk zijn in deze wereld. Hij



spreekt over een synodale Kerk, een gemeenschap van mensen die luisteren naar de Heilige Geest en luisteren naar elkaar. Drie kernwoorden voor de synode geven de eigenschappen aan van die synodale Kerk: gemeenschap, deelname en zending of missie.

Ook in onze parochie willen we gehoor geven aan deze uitnodiging van de paus. Dit zullen we doen in meerdere fases. We zullen eerst kleine groepjes vormen van 4-6 mensen door de gehele parochie. Deze mensen ontmoeten elkaar en gaan het gesprek aan over hun geloofservaring en het parochieleven in deze parochie. Het doel is om te leren luisteren naar elkaar, te leren delen en de ander echt te leren kennen.

In een tweede instantie zullen in dezelfde groepjes verschillende thema's worden besproken die te maken hebben met het parochieleven.

De eerste fase start in deze Veertigdagentijd. In de weken tot aan Pasen kunnen de groepjes al een of enkele keren samenkomen.

Er komt een e-mailadres en een pagina op de parochiewebsite waar u zich kunt aanmelden als u wilt meedoen met een groepje.

U kunt zich ook bij ondergetekende aanmelden.

Meer informatie zal in de komende week worden gegeven.

We zijn als parochie een levende gemeenschap van gelovigen op weg naar God, op weg met elkaar en deze synode kan ons allen helpen om te groeien in ons geloof en te groeien als gemeenschap.



Hans Vugs  
Diaken-pastor

## Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

**GM= Gerardus Majella**  
**KV= Koningsvoorde**  
**KND=Kindernevendienst**  
**DK=Dameskoor**  
**HK=Herenkoor**  
**GK= Gemengd koor**  
**SZ=Samenzang**  
**FR=Friends**  
**ZG=Zanggroep**



	Tijd	Locatie		Intentie maart
5&6 mrt <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs-van Etten Bets van Iersel-Hollanders
			GM	Leo Priems en Coleta Priems- Hendriks v.w. MGD Jan Sloot Riet van Overbeek Geertje en Hein Sparidans- Klop v.w. JGT Jose Mommers-van Santvoort
12&13 mrt <b>SZ</b> <b>JK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Bets van Iersel-Hollanders v.w. 1 <sup>e</sup> JGT
			GM	Ineke Vugs-van Etten Wil Dusee Joke Thijs-Kollau v.w. verj. Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum

				Anna Koopmans Cees Bastings Ad van Engelen David Beerens Tonia Vrijhoeven
19&20 mrt <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Herman Hopmans
26&27 mrt <b>SZ</b>	17.30 19.00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Ben en Toos Bastings- Schellekens v.w. 4 <sup>e</sup> JGT Annie van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek v.w. MGD Fien Hultermans- van Hautum Theresia van Hautum Kees van Hautum Henk Lammers Jo Hultermans

## GEHEUGENSTEUNTJES



2 mrt	10.30 19.00	KV	GM	Aswoensdag Aswoensdag
4 mrt	10.30		GM	1 <sup>e</sup> vrijdag
6 mrt	10.00		GM	Kindernevendienst
8 mrt	10.30		GM	Piomorgen

	14.00		GM	Bijbelgroep
9 mrt	15.00		GM	Communievoorbereiding
	16.00		GM	Geen kinderbijbelgroep
	20.00		GM	Doopvoorbereiding
10 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding
11 mrt	15.30		GM	Geen kinderbijbelgroep
13 mrt	10.00		GM	Met Herenkoor
16 mrt	15.00		GM	Communievoorbereiding
17 mrt	10.30		GM	Koffiedrinken
17 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding
22 mrt	10.00		GM	Redactie de Brug
	14.00		GM	Bijbelgroep
23 mrt	15.00		GM	Communievoorbereiding
24 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding
25 mrt	10.30		GM	Maria Boodschap
27 mrt	10.00		GM	Herenkoor
30 mrt	15.00		GM	Communievoorbereiding
31 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding



## HEILIGEN IN MAART

17 maart H. Jozef van Arimatea

In de evangeliën lezen we dat Jozef van Arimatea aan Pilatus vroeg om het lichaam van Jezus mee te mogen nemen om Jezus na Hem gebalsemd te hebben en in doeken te hebben gewikkeld te mogen begraven. Jezus werd in een nieuw graf gelegd. Het was uitgehouwen in de rots en bestemd voor Jozef van Arimatea zelf.



19 maart H. Jozef (man van H. Maria)

Jozef, de man van Maria, wordt meestal afgebeeld met het kind Jezus op de arm. Jozef was een timerman uit Nazareth in Galilea. Hij was de zoon van Jacob en behoorde tot het geslacht van koning David. We komen hem in het Nieuwe Testament tegen in de geboorteverhalen. Toen Maria zwanger was, probeerde hij in het geheim van haar te scheiden. In een droom verscheen hem een engel, die tegen hem zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd uw vrouw tot u te



nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest'. ( Mt. 1,20) De H. Jozef wordt vereerd als patroon van de Kerk. Op deze zaterdagavond kunnen we het feest van St. Jozef niet vieren, maar gedenken we de 3<sup>de</sup> zondag van de Veertigdagentijd.

25 maart Maria Boodschap  
De engel Gabriël komt  
Maria vertellen dat ze  
moeder zal worden van een  
zoon, die heel belangrijk zal  
worden voor het hele volk  
Israël. Ze moet Hem de



naam Jezus geven. Maria staat verbaasd, omdat ze nog geen omgang met een man heeft gehad. De engel vertelt haar verder dat het Kind dat in haar schoot zal groeien van de H. Geest is. Ook vertelde de engel haar, dat ook haar nicht Elisabeth, die al hoogbejaard was, een zoon zou krijgen: Johannes. Deze gaat de geschiedenis in als de Voorloper van de Messias Jezus. Om 10.30 uur zullen we dit heuglijk feit vieren met een Eucharistieviering en natuurlijk daarna met een heerlijk kopje koffie.

## HUISPAASKAARSEN

Ook dit jaar kunt u weer een Paaskaars kopen voor thuis met dezelfde afbeelding erop als de Paaskaars die we tijdens de Paaswake ontsteken In de kerk en in Koningsvoorde. Het symbool op de Paaskaars is dit jaar broden en vissen, het teken van de Eucharistie.

In de ontmoetingsruimte van de kerk ligt een lijst om uw bestelling te plaatsen, ook in Koningsvoorden wordt er een bestel lijst neergelegd.

De prijzen zijn: Kaars van:  
25 cm. lang € 25,-  
30 cm. lang: € 31,-  
40 cm. lang: € 37,50  
60 cm. lang: € 65,- ( met 5 wierooknagels)



Als u tijdig de bestelling - vóór 28 maart 2022 - doorgeeft, kunt u voor Pasen, op Palmzondag, de kaars mee naar huis nemen. Betaling bij ontvangst van de kaars.



## KERKBALANS 2022

Het thema van de kerkbalans is: GEEF VOOR JE KERK. In de vorige Brug hebben we aandacht geschonken aan de Kerkbijdrage. Ik ben begonnen met iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen om die dank je wel te zeggen. Het is een van de manieren om onze parochie te laten bestaan. Zeker in deze tijd moeten we de handen ineen slaan. Het is niet niets wat er allemaal in de kerk gebeurd is, daar mogen we niet te licht over doen. Gelukkig hebben al heel veel mensen positief op die



oproep gereageerd. Velen hebben naar aanleiding van het persoonlijk schrijven al weer hun kerkbijdragen over gemaakt. Daarvoor mijn allerhartelijkste dank. Maar mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om al iets over te maken, geen nood, maar vergeet het door de drukte van alle dag niet. Onze kerk heeft het keihard nodig, willen we tenminste openblijven en het eeuwfeest, zondag 7 mei 2023, samen gaan vieren. We springen niet te royaal om met ons aller geld, maar de kerk moet wel verwarmd zijn als we bij elkaar komen, ook de lampen moeten

branden, er moeten boekjes zijn zodat we mee kunnen lezen en bidden, en dat alles kost geld. In heel onze parochie hebben we geen betaalde krachten, we zijn allemaal vrijwilliger, dus daar gaan de euro's niet aan op. Mag ik u allen vragen om uw aandeel aan onze parochie over te maken, zodat we en als parochie blijven bestaan en bijeen kunnen blijven komen om te vieren, te dopen en als het moet om iemand uitgeleide te doen. Bij voorbaat dank u wel en het gaat u allen goed.

Hans Vugs,  
diaken - pastor

Op de website: [www.hlgm.nl/](http://www.hlgm.nl/)  
Het laatste nieuws of veranderingen van de Brug!  
<https://www.hlgm.nl/agenda/>

Wil + U de kerk van de parochie Gerardus Majella bekijken? Kijk op [https://www.hlgm.nl/parochie/kijkje in de kerk](https://www.hlgm.nl/parochie/kijkje%20in%20de%20kerk)



## VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk

prachtig en netjes te houden. Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. mail: [m.hulskramer@kpnmail.nl](mailto:m.hulskramer@kpnmail.nl)



## KLEDING INZAMELING

Op Zaterdag 9 april 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt U de nieuwe en gebruikte kleding inleveren bij de Gerardus Majellakerk. Gaarne in een gesloten grijze zak aanbieden.



## **Secretariaat: Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

### **Gerardus Majellakerk**

Ook via livestream te volgen

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Piomorgen in de kerk

1<sup>e</sup> vrijdag in de kerk

### **Koningsvoorde**

zaterdag. 19.00u Atrium, na de viering koffie.

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij **vóór 20 maart as.** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl).

Volg ons op Faxcebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt.