



## Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Kindernevendienst</b> <b>Zondag 4</b> <b>december</b> <b>Om 10:00 uur</b></p> 	<p><b>Koffie ochtend</b> <b>Donderdag 15 december</b> <b>10:30 tot</b> <b>12:00 uur.</b></p> 
<p><b>Aanbidding in de</b> <b>Pio-kapel</b> <b>donderdag 1,8,</b> <b>15, 22 en 29</b> <b>december</b> <b>van 16:00 t/m</b> <b>17:00 uur.</b></p> 	<p><b>Zondag 18 december 2016</b> <b>Om 14:30 uur</b></p>  <p><b>KERSTCONCERT door:</b> <b>Herenkoor Trouwlaan</b> <b>entree GRATIS</b></p>

## **ADVENT, TIJD OM TE ZORGEN.**

Het is een oud verhaal dat er ook een vierde koning op weg was gegaan, maar dat hij het bewuste tegenkomen op die 6<sup>de</sup> januari miste, omdat er telkens onderweg een beroep op hem gedaan werd. Hij arriveerde in Jeruzalem, juist toen Jezus gekruisigd werd.

Te laat dus, maar toch nog net op tijd om bij het cruciale moment het hart van de verlossing te horen kloppen.

Hij had zijn tijd verloren, dacht hij totdat hij hoorde dat ook Jezus heel veel tijd verloren had voor mensen....

Zo vaak zeiden zijn vrienden dat hij tijd moest maken voor zijn carrière, en zijn koninkrijk te stichten, de staatsgreep te wagen, de gunst van het volk te benutten om zijn macht te vestigen,

Maar hijzelf ging eindeloos door met tijd te maken Voor zieken en kinderen, voor de mensen gewoonweg.

Tijd is geld, tijd voor carrière maken, tijd voor topprestaties, tijd voor ontspanning. Men mag ook gewoon maar tijd verliezen. Aan het zorgen voor mensen.

Ik wens u allen toe dat de komende tijd een tijd van zorgen, maar bovenal een tijd van liefhebben zijn, zo vinden we de vrede in ieder mens groot en klein.

Hans Vugs, diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zondag 6 november 2016 kwamen heel veel blijemensen naar onze Pio-kapel om **RICHELLA VAN DER SNEPPEN** hartelijk welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Richella waren haar moeder Roswhita van der Sneppen, haar peettante Stephanie van der Sneppen, haar peetoom Jan van der Boomen, haar opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Mama en peettante hebben verteld waarom Richella de namen Richella Theodora Adriana Maria Cornelia gaat ontvangen. Maar daarmee geven ze ook aan dat Richella geen eenling is op deze aarde, maar met heel veel mensen verbonden. Ook Richella heeft het teken van Jezus ontvangen, het kruisteken. Zij kreeg dit op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart. En daarna kreeg zij ook datzelfde teken van mama, peettante, peetoom en opa's en oma's. Van veel kinderen kreeg zij een heel lief kusje. Daarna hebben we heel intens geluisterd naar het verhaal van Jezus Christus. Het doopwater, de doopkaars en de Olie, die we nodig hebben bij een doop, hebben we keurig netjes op een rij gezet. Om bescherming voor Richella en ons allen te vragen hebben we boven de dopeling samen een dak gemaakt en God gebeden dat Hij Richella en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Mama heeft haar lieveling ten doop gehouden, terwijl de



peettante daarna het hoofdje van Richella met heel veel liefde heeft afgedroogd. Na het kruisje met H. Olie te hebben ontvangen heeft de peetoom de hele nieuwe doopkaars van Richella aangestoken en aan alle vrienden en vriendinnen van Richella een beetje van dat nieuwe vuur, in de vorm van een kaarsje, doorgegeven. Het onze Vader hebben we met zijn allen gebeden en zijn toen naar de grote kerk gegaan om moeder Maria dank je wel te zeggen en haar te vragen dat zij Richella, maar ook ons allen, wil steunen en beschermen op onze levensweg. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leven gezongen en werd er met heel veel lawaai de doopklok geluid, zodat iedereen in onze wijk weer gehoord heeft dat er kindje in onze kerk is gedoopt.

Richella woont met haar mama in de Bodengravenstraat 64.

Op zaterdag 5 november 2016 kwam **GINO SCHAUFELI** tezamen met zijn papa en mama Sebastiaan Schaufeli en Samantha van der Minne, met zijn peetoom Dennis Deckers en peettante Jeanny van der Minne, met zijn zus Sylvana, met opa's en oma's. oom en tantes en vriendjes en vriendinnetjes in onze Piokapel bijeen om opgenomen te worden in onze parochie gemeenschap. Gino krijgt bij zijn doop de namen Gino Jacob Bernardus. Hij kreeg de naam Gino omdat mama al heel lang geleden bepaald had dat haar eerste zoon de naam Gino moest krijgen, want dat vond zij zo'n prachtige naam. De andere namen kwamen van zijn opa's en is hij dus met heel veel mensen verbonden. Natuurlijk

kreeg Gino het kruisteken op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart, want hij wil een leerling van Hem worden en hij probeert dat met zijn papa en mama uit te dragen zijn hele leven lang. Ook van heel veel mensen kreeg hij dat prachtige teken van Jezus Christus. Van zijn zus en de andere vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een lief kusje. Na het verhaal van Jezus hebben we de benodigdheden voor een doop bij een gezocht. We hebben een schelp nodig, maar ook water. Voor we dat gevonden hadden en wisten waar we het voor nodig hadden was er wel wat tijd voorbij gegaan. We hadden allerlei redenen om dat water te vinden. Daarna hebben we ook de kaars gevonden en nog wel zo'n mooie en het



busje met H. Olie. We hebben gebeden dat God Gino en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Heel plechtig hebben papa en mama, peetoom en peettante hun geloofsbelijdenis

uitgesproken en hebben we Gino gedoopt. Mama hield zelf haar zoon ten doop en peettante heeft zijn hoofdje afgedroogd. Peetoom heeft de nieuwe doopkaars aangestoken aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer, en aan alle kinderen vuur van die nieuwe doopkaars gegeven. In een lange stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook gevraagd om Gino en ons allen te beschermen op onze levensweg. Na het lang zal hij leven hebben we met heel veel lawaai de doopklok geluid,

iedereen in de Trouwlaan wist dat er een kindje was gedoopt.

Gino en zijn zus Sylvana wonen met papa en mama in de Nieuwstraat 100.

## **WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN.**



## **WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.**

Op zaterdag 29 oktober 2016 hebben we, te midden van allen die hem lief zijn, afscheid genomen van **HENK VAN GORP**, weduwnaar van Joke van Gorp – Kuijpers. Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar. Oud worden is soms een zware opgave, te zien en te voelen dat je lichaam en je geest wordt afgebroken, is vaak niet zo eenvoudig. Henk heeft dit heel bewust aan den lijve ondervonden, ondanks alle goede verzorging thuis en in huize Padua. Vaak hebben we ons afgevraagd: waarom moet dit, waarom op deze manier? Maar als we met liefdevolle ogen keken, dan werden we getroost en werden dat momenten om nimmer meer te vergeten. Henk was bijna 50 jaar getrouwd met zijn



allerliefste Joke. Samen waren zij een heel hecht paar, die zeer op elkaar gesteld waren en gelukkig werden omringd door goede vrienden en familie. In september 2007 moest hij zijn Joke uit handen geven, die hij tot het laatste moment toe in zijn eigen huis heeft mogen begeleiden. Mogen zij nu samen voor altijd gelukkig zijn in het huis van de Vader waar zij God mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Waar geen gemis, geen haat en nijd bestaat, waar iedereen volmaakt gelukkig mag zijn. Pa dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan, rust nu maar uit, maar blijf samen met ons mam ons allen begeleiden op onze weg door het leven.

## **DAT HIJ RUSTE IN VREDE**

### **Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde**

**GM= Gerardus Majella**

**KV= Koningsvoorde**

**KND=Kindernevendienst**

**DK=Dameskoor**

**HK=Herenkoor**

**SZ=Samenzang**



<b>Datum</b>	<b>Tijd</b>	<b>Locatie</b>		<b>Intentie</b>
3-4 dec	17.30	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten
<b>DK</b>	19.00		GM	Frans en Rosa v. Beurden -Diepstraten
	10.00		GM	Mietje Brekelmans 1 <sup>e</sup> Jaargetijde Jan Graafmans

10-11 dec <b>HK</b>	19:00 17:30 10:30	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Toos Haers – van den. Hout Abert en Riet de Boer- Regtvoort VERJ Henk en Marianne Verburg-v. Assouw Ans v. Gammeren v.w. JGT Riet Wijnans- van den Broek Win Verhagen v.w. JGT Henk Mutsaers v.w. JGT
13 dec	10:30		GM	Harry de Brouwer
17-18 dec <b>DK</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Rob van den. Bosch v.w. VERJ Alida v. Domburg- Pijnenburg Annie Hobbelen- Doomen Fien Hultermans- v. Hautum Piet Robben v.w. VERJ Uit Dankbaarheid
24 dec <b>HK/DK</b> 25 dec <b>HK</b> 26 dec <b>SZ</b>	18.30 19.30 22:00 10.00 10.00	KV	GM GM GM GM	Ineke Vugs- v. Etten Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ton Antonissen- Coolen Tiny Weijers – v. Pelt Piet Weijers Rob van en. Bosch Frans Bastings Eleonore, Frans en Monique Marks Alida v. Domburg- Pijnenburg Albert en Riet de Boer- Regtvoort Ouders Hultermans- v. Hautum Riet Wijnans- van den. Broek
31 dec	19:00	KV	GM	Alida v. Domburg- Pijnenburg



## Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 dec	16:00 20.00		GM GM	Stille aanbidding Bijbelgroep Jan Sloot
2 dec	10:30		GM	1 <sup>e</sup> Vrijdag van de maand
4 dec	10:00		GM	Kindernevendienst
7 dec	20:15		GM	Doopvoorbereiding
8 dec	10.30  16.00 20.00		GM  GM GM	Hoogfeest Onbevleete ontvangenis van Maria Stille Aanbidding Bijbelgroep 2006
13 dec	10:30 14.00		GM GM	Piomorgen Redactievergadering De Brug
15 dec	10:30 16:00		GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
22 dec	16.00		GM	Stille Aanbidding
25 dec	15:00		GM	Kindje wiegen
29 dec.	16.00		GM	Stille Aanbidding

## **EERSTE COMMUNIE IN 2017**

Voortdurend komen er mensen vragen wanneer volgend jaar de eerste communie gevierd wordt.

We kunnen u nu mededelen, dat deze feestelijke viering is **op zondag 23 april 2017**. De kinderen die de basisschool De Triangel bezoeken en in groep 4 zitten, krijgen daarvoor begin december een brief thuis voor ouderavond en opgave.

Kinderen van elders kunnen zich melden middels onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl) of in het secretariaat van de parochie. Zorg tijdig voor een doopbewijs als de kinderen in een andere parochie gedoopt zijn.

Communiewerkgroep

## **VREUGDE BIJ GOD EN BIJ MENSEN**

Vreugde bij God,  
om mensen die hun handen  
niet laten verslappen,  
die hun handen laten wapperen.

Mensen die de vluchteling  
opmerken en steunen.

Mensen die de vreemdeling  
gastvrij onthalen.

Mensen die opstaan tegen de machten  
die ons bedwingen.

Zij werken aan gerechtigheid en vrede.  
Zij zijn de bode van een nieuwe tijd.

Zij zijn de kiem  
van een nieuwe aarde.

Naar Sefanja 3, 14-18

## ADVENT

“De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij”.

Op 27 november zijn we aan het nieuwe kerkelijk jaar begonnen met de eerste zondag van de Advent. In de liturgie horen we het evangelie van Matteus voorlezen

(liturgisch rooster van het A-jaar ).

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het Licht der wereld. Het naderen van het Licht wordt in



de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de Adventskrans. De Adventskrans is gemaakt van dennengroen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Vier brandende kaarsen kondigen het naderende Kerstfeest aan.

De Advent is een tijd van voorbereiding en ook een tijd van boete, al is dit laatste een beetje op de achtergrond geraakt. De kleur paars van de liturgische kleding geeft dit echter nog aan.

In de Advent komen we regelmatig de profeet Jesaja tegen en Johannes de Doper. Zij hebben beide de verwachting van de Messias verkondigd. Maar ook Maria speelt een belangrijke rol als moeder van de komende Messias. In haar Magnificat zingt zij haar vreugde uit, omdat de keus van God op haar viel om moeder van de Verlosser te worden.

## **6 DECEMBER: FEEST VAN SINT NICOLAAS**

Wie was hij?

Nicolaas was monnik toen hij omstreeks het jaar 300 tot bisschop van de Klein-Aziatische stad Myra werd gekozen. Tijdens een opwelling van christenhaat werd hij rond 310 gearresteerd en gefolterd, maar dat overleefde hij. Onder het keizerschap van Constantijn de Grote, nam hij deel aan het concilie van Nicea van 325. Dat is haast het enige wat we weten over zijn leven.

De rijke fantasie van mensen heeft echter rond deze heilige tal van legendarische wonderverhalen voortgebracht. Die maakten hem tot beschermheilige van alle mogelijke groepen in de samenleving: kinderen, zeelieden, kooplieden, ongehuwde vrouwen en zo meer. In de legenden staat het medelijden van Nicolaas voor kwetsbare mensen in moeilijkheden centraal. Zo wierp hij goudstukken in het huis van een arme man die de bruidschat van zijn dochters niet kon betalen. Daardoor verhinderde hij dat de dochters in de prostitutie terechtkwamen. Ook redde bisschop Nicolaas schipbreukelingen en gaf hij een ontvoerd jongetje terug aan zijn ouders. Het meest opzienbarend is het verhaal dat de heiligman drie kinderen uit de doden zou hebben

opgewekt. Zij waren door een gierige herbergier vermoord.



In de zesde eeuw wordt Nicolaas als heilige vereerd in heel het Byzantijnse Rijk. Omdat de Turken in 1087 Myra dreigen te veroveren, wordt het gebeente van Nicolaas overgebracht naar het Zuid-Italiaanse Bari. Als de Spanjaarden later Zuid-Italië veroveren, verbreiden Spaanse zeelui de Nicolaasverering over heel West-Europa. Vandaar de mythe dat Sinterklaas uit Spanje komt. Zwarte Piet is nog een

restant van de Moorse aanwezigheid op het Iberische schiereiland.

## **GEBED VAN HET LAM**

Goede God, ik dank u,  
dat ik zoveel wordt genoemd in uw heilig boek,  
en dat zachtmoedige mensen met mij worden vergeleken  
en dat mijn volgzaamheid zo hogelijk wordt geprezen.  
Toch wil ik eerlijk bekennen  
dat ik niet altijd zo'n mak beest ben  
geweest,  
dat ik wel eens een nijldige trap heb  
uitgedeeld  
en mij niet graag van de bak liet bijten;  
en wat het volgen van de herder betreft,  
zonder hond was ik heus  
wel eens een keertje verdwaald.



Maar nu voel ik hoe,  
met het klimmen der jaren,  
mijn zachtmoedigheid en mildheid  
in mij groeien en sterker en sterker worden;  
en ik bid U: leer mij meer en meer  
het leven te aanvaarden uit uw hand  
en dat ik zonder boos te worden  
de goede dood in de ogen durf te kijken.

## **VAN DE REDACTIE**

In dit nummer van de Brug treft u wel de gegevens van kerstmis.

In de week vóór Kerstmis verschijnt een speciaal KERSTNUMMER.

Het is tegelijk het januarinumnummer, met ook mededelingen over

Kerkbalans. Daarmee bouwen we een BRUG naar het nieuwe jaar!

En nog even dit:

Ontvangt u regelmatig De Brug? Maar doet u ook mee aan de kerkbijdrage? NEE??? Geef u dan nu op. Een telefoontje naar het

secretariaat is voldoende ( elke morgen bereikbaar: 5423455 ).

De parochie stuurt u dan een formulier met de mogelijkheid om

automatisch een bedrag over te maken.

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op

Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

## **ONS KERSTPROGRAMMA**

### **Maandag 19 december**

19:00 uur Boeteviering Koningsvoorde

### **Dinsdag 20 december**

19:00 uur Boeteviering in de kerk

### **Zaterdag 24 december:**

18.30 uur: kerstviering Koningsvoorde met koor Friends

19:30 uur: kerstviering met jongerenkoor

22:00 uur: kerstviering met gemengd koor

### **Zondag 25 december:**

10:00 uur: kerstviering met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

### **Maandag 26 december:**

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

### **Zaterdag 31 december:**

17.30 uur Oudejaarsviering met samenzang

19:00 uur Oudejaarsviering Koningsvoorde

### **Zondag 1 januari:**

10:00 uur Eucharistieviering met herenkoor



## **Secretariaat: Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021VS Tilburg Tel.: (013) 542 34 55

Openingstijden: di-vr 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het aanvragen van:  
een doopbewijs, doop, huwelijk, jubilea, enz.

Alle genoemde diensten kunt u ook regelen via onze  
website.

**Noodgevallen:** Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

Zaterdag 17.30u

Zondag 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

### **Gerardus Majellakerk**

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

### **Koningsvoorde**

Zaterdag 19.00u

Restaurant waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.  
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.  
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad “De Brug”**

Kopij **vóór 12 december** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)  
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

**Facebook:** <https://www.facebook.com/parochiehlgm>

### **Redactie Parochieblad “De Brug”**

M. Kolen-Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.