



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Deze maand Koffiedrinken
Op donderdag 23 januari
om 10.30 uur**



**Eerste Vrijdagviering op
3 januari om 10.30 uur**

**In januari is er geen stille
aanbidding**



**Piomorgen op dinsdag
14 januari om 10.30 uur**



Voorkant	1
Kerstwens	3
Uit onze parochie agenda	4
Intenties	7
Geheugensteuntjes	11
Kerstprogramma	12
Kindje Wiegen en Sinterklaas	13
1^e Communie 2025	14
In memorial Wick van Puijenbroek	15
Jubileumzegel en Caritas 013	17
Vacatures	18
Nieuwjaarswens	19
Achterkant	20

KERSTWENS 2024

HET LIED VAN DE HERDERS

Niet de vorsten, niet de heersers,

Niet wie uitverkoren lijkt,

Maar de herders zijn de eersten

Die het grote nieuws bereikt.

Zo verlaten en verloren,

Zo gewantrouwd als ze zijn,

Mogen zij van vrede horen,

Licht dat in het donker schijnt.

Zij die zo het heil verbeidden,

Hoopten op

gerechtigheid,

Mogen zich het eerst

verblijden,

Over Jezus die bevrijdt.

Vrede is er voor de

herders,

Jezus kiest partij voor

hen,

Hoor, Hij noemt zichzelf

een herder,

Hij die hen bij name kent.

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar

Mijn kerstwens voor u allen:

In deze donkere dagen is het fijn

om licht te mogen ontmoeten.

Licht in een vriendelijk woord,

Licht in een schouderklop,

Licht om met mensen te mogen optrekken,

Licht om door de ander te worden gewaardeerd

Ik wens u mooie en gezegende kerstdagen



en een gezond 2025.

Hans Vugs, diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zondag 24 november in de vroege ochtend is rustig en kalm WICK VAN PUIJENBROEK in de leeftijd van 75 jaar overleden., als je het over Wick hebt dan

bedoel je een trotse echtgenoot, vader en opa, die graag met zijn kinderen en wat later

met zijn kleinkinderen op trok, die hen steeds bemoedigde om op de ingeslagen pad door te gaan,

een man die in allen interesse heeft, die steeds voor de ander klaar stond om hem of haar met raad en daad bij te staan, die zeker niet op de voorgrond wilde staan, maar er wel bij wilde horen, kortom een man, vader, opa en vriend die graag voor de ander een helpende hand wilde zijn. Een man, een onderwijzer, die wist wat hij wilde en dat ook door zijn doen en laten liet blijken:

geen woorden maar daden. Wick is een onderwijzer puur sang, die al zijn leerlingen met warmte en respect ieder naar zijn eigen

behoefte begeleid heeft op hun weg door het leven. Aan de school in Loven heeft hij een heel eigen kleur gegeven.

Wick is een man van de muziek, ook als hij voor de klas staat.

Alle gelegenheden van welke aard dan ook werden altijd met heel veel muziek omringd.

Musicals kwamen regelmatig in die school voor. Als er een bijzondere gelegenheid was



dan stond heel de school te zingen en zat mijnheer van Puijenbroek achter de piano.

In zijn eigen klas was er geen dag voorbij gegaan, of er was gezongen!. De man van de

muziek bracht vrolijkheid en liefde in zijn klas, bij zijn collega's en bij de kinderen.

Wick was ook een gelovig man. Ik haast mij te zeggen, dat hij niet elke dag op zijn knieën zat om te



bidden. Helemaal niet en je kon hem niet vinden in het priesterkoor, maar alleen maar achter het orgel, het liefst op het zangkoor en als het moest dan maar

beneden op het kleine orgel. Hij heeft wel van zijn ouders geleerd, dat je de ander moet

respecteren en dienstbaar zijn. Wick ken ik 23 jaar, in eerste instantie als organist van het Herenkoor, en later ook als organist van ons Dameskoor.

Iemand die er bijna altijd was

en klaar stond en zelfs wel taken van een dirigent overnam.

Wick is geen man op de voorgrond, maar hij was er wel.

Als hij zondags in de kerk kwam, dan keek hij altijd rond en we moesten elkaar eerst begroeten, en vragen hoe alles was.

Heb je nog bijzonderheden, Hans en we spraken even de viering in enkele woorden door.

Hij wist voldoende.

Na de viering kwam als een van de allerlaatste Wick naar beneden, want hij

moest op zijn orgel nog heel lang spelen. Als hij dan in onze ontmoetingsruimte kwam sloop hij stil naar de bar, nam zijn koffie, met een half suikerklontje er in. Elke keer kwam ik naar hem om hem te bedanken, maar dan kreeg ik steevast, niet jij, maar ik mag jou dank je wel zeggen, want ik heb weer heerlijk op de orgelbank mogen zitten en de toetsen mogen aanraken.



Zo is Wick. Als hij zijn tweede kopje koffie leeg had, nam hij zijn koffertje en ging naar zijn schatje. Doe haar de groeten en weg was hij.

Wick dank je wel voor alles wat jij gedaan en betekend hebt voor onze geloofsgemeenschap,

Wilma

dank je wel dat hij elke zondagmorgen naar Tilburg mocht, jij was er wel blij mee , want dan had je even tijd voor jezelf.

Wick rust zacht.

MOGEN HIJ RUSTEN IN VREDE.

INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends



	Tijd	Locatie		Intenties dec/jan
24&25& 26 dec SZ GK HK SZ	19.00 21.00 10.00 10.00	KV	GM GM GM	Ineke Vugs- Etten Jan Sloot Pater Ed van de Berge Cees Bastings vw verj Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
28&29 dec SZ SZ SZ	19.00 10.00	KV		Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed van de Berge Nellie Verhagen Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Willem Looijmans vw 20 ^e JGT

31 Dec& 1 jan SZ GK	19.00 10.00	KV	GM	
4&5 jan SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Annie Kocken-Jansen vw 1 ^e jgt Jan Sloot Ineke Vugs- van Etten Pater Ed vd Berge Fien Hultermans van Hautum Jeanne Hultermans-van Oosterhout Broeder Wim Hultermans Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Harrie vd Sande vw verj en jgt
11&12 jan SZ DK SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Annie Kocken-Jansen vw verj. Pater Ed vd Berge Jose Mommers- van Santvoort vw. JGT Tonnie Denissen vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders van de Heuvel- Larmit

18&19 jan SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Fien Hultermans- van Hautum Tonnie Denissen vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel Larmit
25&26 Jan SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Harry Faes vw 1 ^e JGT Tonnie Jacobs-Backx vw 1 ^e JGT Ineke Vugs van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berge Tonnie Denissen vd Heuvel Ouders Denissen -Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit



GEHEUGENSTEUNTJES



24 dec	19.00	KV		Eucharistieviering met l Friends
	21.00		GM	Eucharistieviering met Gemengd Koor
25 dec	10.00		GM	Eucharistieviering met Gemengd Koor
	15.00		GM	Kindje Wiegen
26 dec	10.00		GM	Eucharistieviering met samenzang
31 dec	19.00	KV		Eucharistieviering met samenzang
1 jan	10.30		GM	Nieuwjaarsviering met samenzang
2 jan	10.00		GM	Caritas 013
3 jan			GM	1 ^e vrijdagviering
14 jan	10.30		GM	Pio ochtend
22 jan	11.00		GM	Redactie Brug
	20.00		GM	Ouderavond 1 ^e Communie
23 jan	10.30		GM	Koffie ochtend
30 jan	10.00		GM	Caritas 013

ONS KERSTPROGRAMMA

DINSDAG 24 DECEMBER:

19.00 uur: Eucharistieviering in Koningsvoorde met koor Friends

21.00 uur: Eucharistieviering in de kerk met Gemengd Koor

WOENSDAG 25 DECEMBER:

10.00 uur: Eucharistieviering met Gemengd koor in de kerk

15.00 uur: Kindje wiegen in de kerk

DONDERDAG 26 DECEMBER:

10.00 UUR: Eucharistieviering met orgel in de kerk

DINSDAG 31 DECEMBER

19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang in Koningsvoorde

WOENSDAG 1 JANUARI

10.00 uur: Eucharistieviering met Dameskoor in de kerk



KINDJE WIEGEN

Op eerste Kerstdag is om 15.00 uur de kerk open om met Uw kinderen de kerststal te bekijken. We beginnen met een mooi verhaal en een lied. Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal te gaan en misschien een kaarsje te branden. Iedereen is van harte welkom!



SINTERKLAAS

Op de eerste zondag van de Advent kregen we weer bezoek van Sinterklaas met Piet in de Gerardus Majella kerk. Met een hoop gebonk kwamen de Sint en Piet de kerk ingelopen. En werd daar toegezongen door de aanwezige kinderen en de kerkbezoekers.

Sinterklaas had voor de kinderen en ook voor de grote mensen een goed woord. Hij gaf zijn Piet opdracht om aan de kinderen een cadeau en snoepgoed uit te delen.

We zien weer uit naar de komst van de Sint in 2025.



1^e COMMUNIE 2025

De Eerste Heilige Communie op zondag 25 mei 2025 mag een prachtig feest worden, dat we stapsgewijs voorbereiden met lessen, spelletjes en vieringen.

De kinderen beginnen op dinsdag 4 februari 2025. Daarna volgen nog twaalf dinsdagmiddagen. Deze bijeenkomsten duren van 15.30 tot 16.45 uur.

Tijdens de mis op zondag 16 februari 2025 zullen de kinderen zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap.

Voor de ouders/verzorgers zijn er drie avonden om de eerste Communie van uw kind inhoudelijk en

praktisch voor te bereiden: woensdag 22 januari 2025, woensdag 19 maart 2025 en woensdag 14 mei 2025. Deze ouderavonden beginnen om 20.00 uur en zijn alleen voor volwassenen (dus kinderen moeten dan thuisblijven).

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg).

Deze voorbereiding is voor kinderen die in groep 4 of hoger zitten.

Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zal de doop in de voorbereiding worden opgenomen. Mochten de kosten (€ 65,-) of andere factoren een bezwaar zijn, dan valt daarover te spreken.

U kunt uw kind aanmelden via <https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/eerste-heilige-communie/>



Kapelaan Cyrus van Vught

IN MEMORIAL WICK VAN PUIJENBROEK



Maandag 2 december hebben wij afscheid genomen van onze organist/pianist Wick van Puijenbroek. Wick was vanaf 1986 verbonden aan onze parochie. Als onze vaste organist verhinderd was konden wij als koor en als parochiegemeenschap altijd een beroep doen op Wick. In 1987 liet onze toenmalige organist Janus Struyken ons weten dat hij liever niet meer wilde begeleiden bij het buiten zingen. Dat was voor hem te inspannend geworden omdat er steeds een ander orgel bespeeld moest worden. Voor Wick was dat juist een mooie uitdaging en hij wilde met ons in zee gaan mits het niet iedere zondag zou zijn. Wat begon met 1 keer per kwartaal resulteerde in 1988 tot de benoeming van Wick tot onze vaste organist/pianist. Wick heeft de turbulente jaren van ons koor meegemaakt. Van iedere week zingen op de zondag veranderde dat naar uitsluitend zingen op de even zondagen. Voor Wick gold dit overigens niet, want hij begeleidde op de oneven zondagen ook ons dameskoor. Hij was er ook voor, zoals hij dat noemde, "zijn meisjes." Hij was de steun en toeverlaat van de parochie als het

ging over het muzikaal begeleiden van de Liturgievieringen. Meer dan 35 jaar heeft hij dat vol verve gedaan .Enkele jaren geleden heeft hij hiervoor de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen. Niet alleen de kerkdiensten werden door hem begeleid. Via onze dirigent ontstond ook een warm contact met het mannenkoor 1001 uit Gilze. We besloten op een bepaald moment om als één groot mannenkoor naar buiten te treden en hebben vele jaren samen mooie concerten verzorgd. Het was als vanzelfsprekend dat Wick werd gevraagd om ons daarbij te begeleiden. Daardoor heeft Wick ook voor 1001 veel betekend. Muziek was voor Wick zijn lust en zijn leven. Muziek was zijn passie. Wick was niet de man van heel veel woorden maar meer van daden. Je zag hem genieten als hij de registers van een onbekend orgel open mocht gooien.

Wick, wij genoten altijd van jouw orgelspel en na afloop van de kerkdienst gaf jij altijd een toegift. Bij bijzondere gelegenheden zoals Kerst en Pasen was de toegift extra lang en iedereen bleef op zijn plaats in de kerk in afwachting wat er komen ging. Alle koorleden stonden dan rond het orgel. Na afloop volgde er altijd een welverdiend applaus. Wij, als koor van de Trouwlaan, hebben het geluk gehad dat wij van jouw talenten ruim 35 jaar onafgebroken gebruik mochten maken. Ik denk te mogen stellen dat wij afscheid hebben genomen van een markante, muzikale en gemotiveerde organist/pianist. Wick, bedankt voor de vele jaren van vriendschap en collegialiteit. Je tijd op aarde is voorbij. We zullen jou en je muzikale klanken in onze herinneringen bewaren.

Namens alle koorleden wens ik jou Wilma, samen met de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens de koren

Ton van Huijkelom

JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun!



CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.

VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden. Informatie bij: Marie-José Hulskramer. mail: m.hulskramer@kpnmail.nl

VACATURE:

Voor de wekelijkse zaterdagavond viering in Koningsvoorde zijn wij op zoek naar een lector. De viering begint om 19.00 uur. Informatie te verkrijgen bij Koos van Beijsterveldt. Mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com

WIJ WENSEN } dagen
JULIE 365 } Gevuld

met warmte,
liefde en licht

Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

Liturgische diensten

zaterdag 17.30u

zondag 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majella kerk

In de kapel is geen livestream

www.facebook.com/parochiehlgm/

Pi omorgen in de kapel

1^e vrijdag in de kapel

Koningsvoorde

zaterdag 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **22 januari 2025** as middels e-mail adres: info@hlgm.nl

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

www.hlgm.nl. Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

Marie Jose Hulskramer en Koos van Beijsterveldt