



## Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Deze maand Koffiedrinken**  
**Op donderdag 21 november**  
**om 10.30 uur**



**Allerheiligenviering om**  
**10.30 uur in de kerk en om**  
**19.00 uur in Koningsvoorde**

**Allerzielenviering op**  
**zaterdag 19.00 uur**  
**in de kerk en om**  
**19.00 uur in**  
**Koningsvoorde**



**Piomorgen op**  
**dinsdag 12**  
**november om**  
**10.30 uur**



<b>Voorkant</b>	<b>1</b>
<b>Inhoud</b>	<b>2</b>
<b>Uit de parochie agenda</b>	<b>4</b>
<b>Torengroep</b>	<b>8</b>
<b>Intenties</b>	<b>9</b>
<b>Geheugensteuntjes</b>	<b>11</b>
<b>Allerzielen en Allerheiligen</b>	<b>12</b>
<b>Heiligen in november</b>	<b>13</b>
<b>St. Maarten</b>	<b>14</b>
<b>Jubileumzegel en Caritas</b>	<b>15</b>
<b>Achterkant</b>	<b>16</b>

## OM NIET.

Vaak hoor ik zo maar terloops,  
als ik iemand vraag  
om een bepaald werk of klus te volbrengen:  
**wat schuift dat?**

Inwendig word ik dan geïrriteerd,  
kan men niets meer voor niets doen,  
moet alles in klinkende munten omgezet worden,  
is dat christen zijn,  
is dat elkaar met liefde  
tegenmoet treden?

Graag wil ik allen  
de volgende tekst ter  
overweging aanbieden:

Zeg eens wie heeft de aarde  
betaald  
en wie de hemel?

Wie de bloementrossen  
en wie de wolken?

Wie het rietgras en de boterbloemen  
en de blaadjes van de bomen?

Wie de dauwdruppels  
en wie de hagen winde en de vlinders?

Wie de vader,  
Wie de moeder,  
Wie het kind?



Zeg eens:

Wie heeft jou betaald en wie mij?

Wie het begin

en wie het einde

en wie het TOTAAL?

het is steeds weer: OM NIET.

Hans Vugs, diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA.

Op zondag 13 oktober 2024 stroomde onze prachtige Pio-kapel vol met allemaal hele vrolijke mensen. Zij waren bijeengekomen om RICHANO VAN BURK, hartelijk welkom te heten in onze parochie-gemeenschap. Met Richano waren natuurlijk ook zijn ouders, Jeffrey van Burk en Rachel Oerlemans, meegekomen, zijn peetoom en peettante Ronny van Burk en Shirley Klasen, de opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel neefjes en nichtjes. Nadat we het kruisteken hadden gemaakt hebben papa en mama duidelijk gezegd hoe hun zoon gedoopt moet worden met Richano Jan. Het is Richano geworden omdat een van de opa's Richard heet en die naam wilde ze wel graag gebruiken, maar dan wel in de geest van 20241 en zo kwamen zij aan Richano. En Jan van de andere opa en daarmee gaven de ouders aan dat hun Richano niet een eenling is, maar met heel veel mensen



verbonden. Papa en mama hebben heel duidelijk gezegd, dat zij te allen tijde hun Richano zullen begeleiden op die hele moeilijke weg door het leven. Daarna hebben peetoom en peettante heel duidelijk gezegd dat Richano altijd bij hen welkom is en dat hij nimmer tevoren een afspraak moet maken. Alle neefjes en nichtjes hebben beloofd dat zij , als Richano groter gegroeid is, dat hij dan met hen mee mag spelen. Een neef heeft zijn peettante en oom beloofd dat hij op Richano zal passen als zij geen oppas geregeld kunnen krijgen.

Nadat Richano een kruisje op zijn voorhoofd had ontvangen en op zijn lippen en in zijn hart, heeft hij ook een kruisje gekregen van zijn mama, van zijn papa, van zijn peetouders en van alle



opa's en oma's. Van heel veel neefjes en nichtjes kreeg hij een lief kusje. Na het verhaal van Jezus, zijn we op zoek gegaan naar alles wat we nodig hebben bij de doop van Richano. Het eerste wat we nodig hebben en gevonden hebben was de doopschelp, daarna natuurlijk het doopwater, de doopkaars en de H. Chrisma-olie. En niet te vergeten de handdoek om zijn hoofdje af te drogen. Daarna hebben papa en mama, de peetouders en alle neven en nichten een dak boven Richano gemaakt en we hebben gebeden, dat God hem heel goed gaat begeleiden op zijn weg door het leven. Maar we hebben ook gebeden dat God ook zijn ouders, zijn peetouders en zijn neven en nichten mag begeleiden op hun niet eenvoudige weg door dit leven. Nadat we ons geloof in God hebben uitgesproken, hebben we Richano gedoopt. Zijn peetoom Ronny mocht hem ten

doop houden en zijn peettante heeft na de doop heel zachtjes zijn hoofd afgedroogd. Richano heeft geen kick gegeven, hij vond het maar heel normaal dat er water over zijn hoofd stroomde. Daarna kreeg hij een kruisje met H. Chrisma-olie en toen dat voorbij was, mocht zijn peettante zijn doopkaars aanmaken. Alle neven en nichten die dat wilde kregen een beetje van dat nieuwe vuur van Richano. Toen hebben we samen het Onze Vader gebeden en zijn toen met zijn alle naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan, om haar dank je wel te zeggen, maar ook om voor Richano zijn hemelse Moeder te zijn en om ons allen te begeleidend op onze weg door dit leven. Na het lang zal hij leven hebben vele neven en nichten de doopklok geluid. De paters Capucijnen hebben het nu niet meer gehoord, want die zijn verhuisd naar Breda.

## LANG ZAL HIJ LEVEN

## WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op zondag 22 september 2024 hebben we **HENK ZOONTJENS** uit handen moeten geven. Henk was ziek geworden, moest naar het ziekenhuis en daar kreeg hij te horen dat ze maar weinig voor hem konden betekenen. Henk heeft toen laten weten, laat mij maar naar huis gaan en daar wil te midden van mijn Diny komen te sterven. En zo is het verlopen. Op vrijdagmiddag is hij thuis gekomen en op zondagavond is hij rustig ingeslapen. Zijn hele leven heeft hij in dienst gesteld



van de ander. Hij heeft van zijn ouders de zaak, de wasserij, overgenomen en nadat zij getrouwd zijn hebben Diny en Henk de zaak voortgezet. Jammer dat zij geen kinderen konden krijgen, want dat hadden zij heel graag gehoopt, maar nu hadden zij elkaar en al de jaren hebben ze samen lief en leed gedragen, Zij hebben zich ingezet voor hun eigen bedrijf en daarna was er al de tijd voor de mensen rondom hen heen en in de parochie Gerardus Majella, beter bekend als de Trouwlaan. Dagelijks waren ze vaak helemaal alleen op pad om mensen te bezoeken. Ook had de parochie oog en oor voor de zieke mens. Eenmaal per jaar, op de laatste zondag van de maand september, was er 's middags tijd en aandacht voor de zieken en eenzamen in de parochie. Ze werden door parochianen opgehaald en kregen een tour door ons Brabantseland. Om drie uur was er ergens in Brabant een lof met een koor. Daarna werd er koffie en thee gedronken met iets lekkers er bij. Dat moment werd afgesloten met een borreltje, een glas wijn of iets fris. Als dat alles zijn tijd had gekregen, werd de trip weer voortgezet en ten lange lesten kwamen we uit in het Moske in de Moer. Daar hebben we telkens weer genoten van een heerlijke maaltijd en als slot van deze prachtige dag kwamen de voetjes van de vloer. Henk en Diny, dank jullie wel voor jullie inzet en samenwerking. Henk rust nu maar uit, maar wil vanuit Gods eeuwige woning jouw Diny, jullie familie en vrienden, blijven begeleiden op onze moeilijke weg door het leven.



**DAT HIJ MOGE RUSTEN IN VREDE**

## DE TORENGROEP VAN DE GERARDUS MAJELLA

In onze locatie is een Torengroep actief die zich samen met alle vrijwilligers inzet voor onze kerk. Velen weten misschien niet wie er allemaal lid zijn van de Torengroep, vandaar dat wij dit stukje hebben geschreven voor in de Brug.

Als Torengroep komen wij maandelijks bij elkaar om te praten over de zaken die spelen in onze locatie. Ook hebben wij contact met het pastoraal team en het bestuur. De onderwerpen die wij behandelen zijn heel gevarieerd, maar hebben allemaal betrekking tot onze kerk en Koningsvoorde.

De laatste tijd gaan er nogal wat geruchten de ronde over de toekomst van de kerk. Wij als Torengroep willen deze geruchten met klem weerleggen als onwaar. Mochten er dringende veranderingen zijn betreffende onze locatie, dan zullen wij u altijd daarover informeren. Mocht u zelf informatie willen over zaken, dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met één van de leden van onze Torengroep.

Met vriendelijke groet,

Michel Kocken, voorzitter [m.kocken@hccnet.nl](mailto:m.kocken@hccnet.nl)

Koos van Beijsterveldt,

aanspreekpunt Koningsvoorde [vanbeijsterveldtkoos@gmail.com](mailto:vanbeijsterveldtkoos@gmail.com)

Marij Bastings, lid [cees.marij@planet.nl](mailto:cees.marij@planet.nl)

Martijn Antens, lid [martijnantens@msn.com](mailto:martijnantens@msn.com)

Margu rite Sparidans, lid [m.sparidans@hccnet.nl](mailto:m.sparidans@hccnet.nl)

**INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE**



**GM** = Gerardus Majella  
**KV** = Koningsvoorde  
**KND** = Kindernevendienst  
**DK** = Dameskoor  
**HK** = Herenkoor  
**GK** = Gemengd koor  
**SZ** = Samenzang  
**FR** = Friends



	Tijd	Locatie		Intenties november 24	
2&3 nov SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- Etten Jan Sloot	
			GM	Riet van Overbeek Pater Ed vd. Berge Jac Hultermans Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit	
9&10 nov SZ DK SZ	17.30 19.00 10.00		KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berge Fien Hultermans-van Hautum
				GM	Matheus van Hautum Annie Kocken-Jansen Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
16&17 nov SZ	17.30		GM	Net van de Ven-van Dijk vw 1 <sup>e</sup> JGT Ineke Vugs-van Etten	

FR SZ	19.00 10.00	KV	GM	Jan Sloot Harrie Raaymakers Pater Ed van de Berge Annie Groothuis Riet van Overbeek Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
23&24 nov SZ FR SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Pater Ed vd Berge Wilbert Surtill Piet Beekmans Fien Hultermans- van Hautum Jan van Hautum Louis Klijsen Ad van Hautum Piet Robben vw verj Pierre Snels vanwege verjaardag Jaargetijde Cees Bastings vw.3 <sup>e</sup> Jaargetijde Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
30nov&1 Dec SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Piet Beekmans v.w 1 <sup>e</sup> JGT Jan Sloot Riet van Overbeek Albert de Beer José Pijnappels v.d. Zanden Verjaardag en Jaargetijde. Ineke Vugs van Etten Pater Ed vd Berge

				Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
--	--	--	--	--

### GEHEUGENSTEUNTJE

1 nov	10.30 19.00	KV	GM	Allerheiligenviering Allerheiligenviering
2 nov	19.00 19.00	KV	GM	Allerzielenviering Allerzielenviering
7 nov	10.00		GM	Caritas 013
12 nov	10.30		GM	Pater Pio ochtend
21 nov	10.30		GM	Koffie-ochtend
20 nov	11.00		GM	Redactievergadering Brug
28 nov	10.00		GM	Caritas 013

## **ALLERHEILIGEN- ALLERZIELEN.**

Op 1 en 2 november herdenken we onze heiligen en alle lieve mensen waarvan we afscheid hebben moeten nemen. Dit jaar valt Allerheiligen op vrijdag en is de viering om 10.30 uur. De viering in Koningsvoorde is die dag 's avonds om 19.00 uur. Allerzielen is op

zaterdag en dan zal de vieringen in de kerk en in Koningsvoorde om 19.00 uur zijn. Wij roepen U in herinnering hen die ons zijn voorgegaan, onze ouders en voorouders, de velen die het beloofde land



niet zagen, maar geloofden in de zin van de tocht. O God, bewaar hun namen bij u! Wij denken in dit uur aan al de naam lozen voor ons, maar bekend en geliefd bij anderen, slachtoffers van genocide, marteling, onderdrukking en uithongering:

O God, herinnert U zich hun namen?

## **FEEST VAN CHRISTUS KONING**

Zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het feest van Christus Koning. Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies rondgetrokken. Standbeelden van Christus Koning werden opgericht en in veel huiskamers werd een beeld neergezet. In onze tijd echter kijken we anders tegen dit

feest aan: Jezus, de Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.

## HEILIGEN DIE WE EREN IN NOVEMBER

3 november: H. Hubertus

7 november: H. Willibrordus

10 november: H.Paus Leo de Grote

11 november: H.Martinus van Tours ( St. Maarten)

21 november: Opdracht van Maria in de Tempel

22 november: H. Cecilia

29 november: Onze Lieve Vrouw van Beauraing

30 november: H. apostel Andreas

## HEILIGE WILLIBRORDUS

Willibrord, een Angelsaksische monnik, kwam met 12 andere monniken uit Ierland naar ons land om hier te missioneren. Hij kon voortbouwen op het werk van vroegere Angelsaksische priesters

zoals Servatius en Lambertus. In Utrecht liet hij een kerk bouwen, misschien wel op de plaats waar nu de Domtoren staat. In Rome werd hij op 38jarige leeftijd tot



bisschop gewijd. Zijn zendingstochten door het gebied wat nu de Benelux heet, namen in intensiteit toe. Op veel plaatsen werden kerken gebouwd. In Berkel-Enschot is ook een Willibrorduskerk. Nabij de spoorlijn tussen Oisterwijk en Boxtel ( in de wijk Luissel)

is in 1940 een Willibrorduskapel gebouwd. Willibrordus stierf op 7 november 739 te Echternach.

## H. MARTINUS VAN TOURS ( ST. MAARTEN)

Op 11 november vieren we de sterfdag van St. Maarten. In 397 is hij op 81jarige leeftijd overleden. In het Westers Christendom is hij één van de meest vereerde heiligen.

Rond 316 is hij geboren in een gebied dat momenteel tot Hongarije behoort. In de Italiaanse stad Pavia ontving hij zijn militaire opleiding en werd ingelijfd bij het Romeinse leger. Enkele jaren later wordt hij gedoopt en stapt uit het leger. Samen met bisschop Hilarius stichtte hij in Poitiers een klooster en wordt tien jaar later bisschop van Tours. Een van zijn leerlingen Sulpicius Severus schreef rond 420 zijn levensbeschrijving,



gekleurd door veel legenden. Een van die verhalen is zeer bekend: Hoe Martinus zijn mantel deelde met een bedelaar. Het was midden in de winter. Veel mensen stierven van de kou. Op een dag moest Martinus in Amiens zijn, hij was toen soldaat in het Romeinse leger en had pas kort van Christus gehoord. Onderweg kwam Martinus veel mensen tegen en gaf alle kleren die hij kon missen aan hen. Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens met alleen nog zijn soldaten mantel en zijn wapens. In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen kleren aan had. Martinus zag dat hij hulp nodig had en dat iedereen aan hem voorbij liep. Martinus pakte zijn zwaard en sneed zijn mantel doormidden. Die ene helft gaf hij aan de bedelaar. In

een droom zag hij dat het Christus was die de helft van zijn mantel droeg. Op afbeeldingen wordt Martinus vaak afgebeeld terwijl hij zijn halve mantel aan een bedelaar geeft..

## JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun



## CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d. Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1<sup>e</sup> en de 4<sup>e</sup> donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.

## **Secretariaat Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.**

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

#### **Liturgische diensten**

zaterdag 17.30u

zondag 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

#### **Gerardus Majella kerk**

In de kapel is geen livestream

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Piomorgen in de kapel

1<sup>e</sup> vrijdag in de kapel

#### **Koningsvoorde**

zaterdag 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

#### **Contactblad "De Brug"**

Kopij voor **18 november 2024** as middels e-mail adres:

[m.hulskramer@kpnmail.nl](mailto:m.hulskramer@kpnmail.nl)

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

#### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

Marie José Hulskramer en Koos van Beijsterveldt