



Deze maand Koffiedrinken
Op donderdag 22 februari
om 10.30 uur



Eerste Vrijdagviering op
2 februari om 10.30 uur
Feest van Maria Lichtmis,
Opdracht van de Heer in de
tempel

In februari is er stille
aanbedding op
donderdag 1,15,22
en 29 februari



Piomorgen op dinsdag
12 februari om 10.30 uur



Voorkant	1
De gewone tijd door het jaar	2
Uit onze parochieagenda	4
Intenties	7
Geheugensteuntjes	9
Maria Lichtmis	10
Van 2 naar 3 lezingen	10
1^e communie	12
Vormsel	13
Kerkbalans	14
Jubileumzegel	16
Gerarduskalender	17
Carnaval	18
Vacatures	19
Achterkant	20

DE GEWONE TIJD DOOR HET JAAR; TUSSEN KERSTMIS EN CARNAVAL

Her en der komen wij nog kerstversieringen tegen zoals in de straatverlichting in de binnenstad. Toch kleurde afgelopen weekend (13 en 14 januari) de stad alweer redelijk groen en oranje voor de voorbereidende feesten van Carnaval. Zo kan het lijken dat wij van de Kersttijd meteen doorgaan naar de veertigdagentijd. Toch zitten er voor de kerkelijke liturgie een paar gewone zondagen tussen waarop de kleur groen is. Juist deze "tijd door het jaar" mag ons helpen om stil te staan, om zaken op waarde te schatten en door te gaan.

Want als wij Kerstmis hebben gevierd mogen wij ons de vraag stellen: "Wat nemen wij mee aan mooie dingen? Welke ontmoetingen hebben wij gehad met de mensen om ons heen? Misschien nemen wij iets mee uit de vieringen in de kerk en hebben wij iets van Gods goedheid gemerkt. Wij mogen even stil staan om terug te kijken, de zaken op waarde schatten en om verrijkt door te gaan. Tegelijkertijd kunnen wij dan ook verlangens tegenkomen in de trant van: ik zou graag willen.... of het zou goed zijn om....

Tuurlijk zijn er de voornemens van Nieuwjaar die vaak snel vervagen maar met de veertigdagentijd voor de deur kan deze tijd tussen Carnaval en Pasen ook de periode zijn om aan de verbeterpunten te denken en aan onze wensen te werken. Welke doelen of stippen op de horizon hebben wij? Met de goede dingen van kerstmis kunnen wij vooruitgaan, groeien als persoon en als gedoopte en zo antwoorden op Gods plan met ons. Wij mogen het goede nastreven en wat ons daarvan afhoudt achter ons laten. Jezus wil ons namelijk vrijmaken, dat vieren wij met Pasen en dus aan ons om vooruit te kijken en een

stap te zetten op die weg met en naar God. Die keuzes mogen wij in deze "gewone tijd door het jaar" maken.

kapelaan Harm Eskes

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zaterdag 30 december werd in onze kerk **MATIAS TILANO PEREZ** gedoopt. Zoals de naam doet vermoeden zijn er Latijns-Amerikaanse familiewortels. Vanwege de Kerstvakantie was dan ook de familie van vaderskant over in Nederland en kon iedereen de doop meemaken. Vanaf deze plaats feliciteren wij de dopeling en ouders en wensen wij hun Gods zegen toe.



LANG ZAL HIJ LEVEN

Op woensdag 3 januari 2024 hebben we plotseling afscheid moeten nemen van een liefdevolle moeder en oma, een moeder die haar hart op de juiste plaats had zitten, een oma die altijd voor iedereen klaar stond, een moeder en oma die van gezelligheid en warmte hield en die 92 jaar geleden van haar ouders de naam gekregen heeft van **ANNY JANSEN**. Een moeder die maar een half woord nodig had om ons te begrijpen, een moeder en oma die alles zag en soms ons op ons donder gaf, maar die ook altijd weer de kans gaf om weer liefdevol verder te gaan. Een hele bijzondere vrouw.

Jullie moeder en oma was de jongste in het gezin Jansen die 13 kinderen telde. Zij was opgevoed zoals dat in een groot gezin gebeurde en zoals de regels in die tijd waren. Maar ondanks dat zij de jongste was, heeft zij wel geleerd om goed te kijken en te luisteren. Jullie moeder zag alles en je kon haar niet voor de gek houden. Het was zeker geen doetje en je kon er niet mee gaan spelen. Wat zij wilde gebeurde zowel in de tijd dat jullie op het Piusplein woonden als wel in de Trouwlaan.

Jullie mam heeft haar grote liefde ontmoet bij garage Knegtel. Boven de showroom woonde de boekhouder van de familie Knegtel en daar hield jullie moeder de woning bij. Zij poetste en waste daar en streek er de was en deed het volledige huishouden. Jullie pap werkte in de garage en zo hebben zij elkaar ontmoet en is de liefdesvonk overgeslagen. Toen jullie naar de Trouwlaan verhuisde kreeg jullie pap een baan bij de brandweer. Bij de brandweer moest hij 24 uur klaar staan en was dan weer 24 uur vrij. In die vrije uren nam hij zijn oude stiel weer op en ging hij thuis auto's repareren. Ja en dat deed hij niet alleen, nee jullie moeder werd ingeschakeld om onderdelen te halen en van lieverlee, jullie moeder kennende, wilde zij op haar manier een steentje bijdragen. Zo kon je haar ook regelmatig onder de auto zien liggen. Olie verversen, daar draaide zij haar hand niet voor om. Nadat zij haar rijbewijs had gehaald, kwam er een brandweer-rode Daf en kon zij daarmee de boodschappen doen en gaan en staan waar nodig was. Jullie moeder was altijd thuis en als jullie uit school kwamen stond de thee met iets lekkers er bij klaar. Heel bijzonder waren de vakanties, met zijn allen er even op uit.



Alle vakantie-avonden werd er gekaart met zijn allen, want daar hield jullie moeder en oma van., Samen zijn, samen spelen. Heel zwaar was de plotselinge dood van jullie pap en opa. Al die jaren dat zij samen leefde, deden ze ook alles samen en stonden zij klaar voor elkaar, voor jullie en voor iedereen die op hen een beroep deed. Dat was niets bijzonders, maar dat hadden beiden thuis in hun eigen familie geleerd.

Het belangrijkste in het leven van jullie moeder en oma was haar geloof. Zij had dat met de paplepel ingegeven gekregen, niet dat zij de hele dag of elk weekend in de kerk zat, neen, maar haar geloof bracht zij naar buiten door haar

doen en laten. Kort en bondig gezegd, de ander met en zonder hoofdletter , die is de belangrijkste. En daarom staat jullie moeder en oma voor iedereen klaar. Hier in onze parochie was zij een parochiaan waar je op mocht en kon rekenen. Zij heeft haar steentje bijgedragen bij het dameskoor, niet dat zij de hoogste toon zong, neen zij was er altijd en deed haar best. Zij heeft ook haar steentje bijgedragen aan onze kerk, wekelijks kon je haar hier in vinden, niet in de banken op de knieën, neen al poetsend en boenend zodat onze Lieve Heer een prachtige woonruimte had om er te wonen. Kort en krachtig zij stond klaar voor iedereen en dan keek zij niet of jij belangrijk bent of niet, vroeg jij iets dan deed zij haar best om dat ten uitvoer te brengen. Daar kunnen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en wij allemaal van



getuigen. Ons moeder en oma stond altijd voor iedereen klaar en heeft ons steeds verwend. Moeder en oma dank je wel voor alles wat jij hebt gedaan voor ieder van ons, blijf samen met ons pap en opa ons begeleiden op die hele moeilijke weg door dit leven. Rust zacht.

DAT ZIJ MOGE RUSTEN IN VREDE

INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

GM= Gerardus Majella
 KV= Koningsvoorde
 KND=Kindernevendienst
 DK=Dameskoor
 HK=Herenkoor
 GK= Gemengd koor
 SZ=Samenzang
 FR=Friends



	Tijd	Locatie		Intenties februari 24
3&4 febr				Ineke Vugs- Etten Jan Sloot
SZ	17.30	KV		Riet van Overbeek
SZ	19.00		GM	Pater Ed van de Berge
SZ	10.00		GM	Jos Peeters Pierre Maas Fien Hultermans-van Hautum Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws

				Ouders vd Heuvel-Larmit Jan de Kuijer
10&11 febr. SZ DK HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed van de Berge Jan van Lieshout Wil Kolen Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
17&18 febr SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Doret van de Gevel Cornelia Dirken Mariette Adam-Dirken vw 10 ^e JGT Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
24&25 febr SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs- van Etten Pater Ed vd Berge Fien Hultermans-van Hautum Piet Beekmans Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit

GEHEUGENSTEUNTJES



1 febr	10.00 16.00		GM GM	Caritas 013 Stille aanbidding
2 febr	10.30		GM	1 ^e vrijdag vd maand Feest van Maria Lichtmis
4 febr	10.00		GM	Kindernevendienst
8 febr	16.00		GM	Geen Stille aanbidding
13 febr	10.30 14.00		GM GM	Pio ochtend Bijbelgroep
14 febr	16.00 10.30 19.00	KV	GM GM	Kinderbijbel Aswoensdag Aswoensdag
15 febr	16.00		GM	Stille aanbidding
20 febr	10.30		GM	Redactie de brug
22 febr.	10.00 10.30 16.00		GM GM GM	Caritas 013 Koffie ochtend Stille aanbidding
27 febr	14.00		GM	Bijbelgroep
29 febr	16.00		GM	Stille aanbidding



Op 2 februari viert de Kerk het feest **van Maria Lichtmis** met de officiële naam de Opdracht van de Heer in de tempel. Het is dan 40 dagen na Kerstmis, de geboorte van Jezus, en wij staan stil dat volgens de Joodse wet het eerste geboren kind aan God opgedragen (toegewijd) moest worden. Het evangelie van dit feest vertelt hoe Maria en Jozef met Jezus in de tempel komen en daar Simeon en Hanna ontmoeten die zich verheugen

over dit kind. Zij zeggen over Jezus dat Hij het licht van de volken is, bestemd voor heil van velen. De naam Maria Lichtmis komt van de lichtprocessie die aan de mis vooraf gaat en een hulde aan Maria is. Aangezien dit feest samenvalt met de eerste vrijdag van de maand zullen wij dit feest in de Piokapel om 10:30 uur vieren met een bescheiden lichtprocessie.

VAN 2 NAAR 3 LEZINGEN IN DE MIS VANAF ASWOENSDAG 14 FEBRUARI

In elke mis lezen wij uit de Bijbel, wat wij ook de dienst van het Woord noemen. Op zondag zijn wij in onze kerk gewend dat er een eerste lezing, tussenzang, alleluia en evangelie is. Op bepaalde feesten lezen wij soms ook een extra lezing tussen de tussenzang (of psalm) en het alleluia vers in. Maar zij die wel eens in een andere kerk zijn geweest is het misschien opgevallen dat daar drie lezingen zijn in plaats van twee, zo staat het trouwens ook in ons misboekje.



Want sinds de liturgievernieuwing bij het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) kennen de zondagen namelijk standaard drie lezingen: één uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe

Testament (uit de brieven van de apostelen) en dan het Evangelie. Alleen in de paastijd is de 1e lezing uit het Nieuwe Testament namelijk de Handelingen van de Apostelen.

De keuze voor 3 lezingen is gemaakt om zo te benadrukken dat de gehele Bijbel betekenisvolle woorden voor ons dagelijks leven bevat. Vaak heeft de eerste lezing te maken met het evangelie en lijkt het thema van de 2e lezing er wat los van te staan, maar laat ons zien hoe de eerste kerkgemeenschappen leefden en is dus ook een inspirerend voorbeeld.

Bij de Torengroep in overleg met de lectoren is de vraag opgekomen of het niet mogelijk was om alle drie de lezingen te gaan lezen, in beide groepen was men het eens om deze stap te zetten. Een logisch moment in het kerkelijk jaar is om bij het wisselen van de kerkelijke periodes deze verandering in te voeren. Het eerstkomende moment is dan bij het begin van de Veertigdagentijd. Vanaf Aswoensdag en de 1e zondag van de veertigdagentijd (18 februari) wij zullen dan de stap maken naar 3 lezingen.

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

De Eerste Communie is een bijzonder moment voor uw kind en voor het hele gezin. In parochie De Goede Herder bieden we drie routes aan om de Eerste Communie voor te bereiden. U mag zelf die route uitkiezen die het beste bij u en uw kind past. Deze drie routes zijn bedoeld voor kinderen die in groep 4 of hoger zitten. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zal de doop in de voorbereiding worden opgenomen. Mochten de kosten (€ 60,-) of andere factoren een bezwaar zijn, dan valt daarover te spreken.



Route Trouwlaan: De Eerste Heilige Communie op zondag 21 april 2024 mag een prachtig feest worden, dat we stapsgewijs voorbereiden met lessen, spelletjes en vieringen.

De kinderen beginnen op dinsdag 16 januari 2024. Daarna volgen nog twaalf dinsdagmiddagen. In overleg met de ouders stellen we vast hoe laat de bijeenkomsten beginnen, zodat er voldoende tijd is om vanuit school naar de kerk te komen.

Tijdens een mis op een zondag zullen de kinderen zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap.

Voor de ouders/verzorgers zijn er drie avonden om de eerste Communie van uw kind inhoudelijk en praktisch voor te bereiden:

Maandag 8 januari 2024, maandag 11 maart 2024, maandag 15 april 2024

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg). Aanmelden kan via de website: www.parochiedegoedherder.nl of door te bellen naar het secretariaat.

VORMSELVOORBEREIDING

Voor de kinderen in de brugklas is er de voorbereiding op het Vormsel. Het Vormsel wordt gevierd op 30 juni 2024 in de H. Gerardus Majellakerk (Trouwlaan). De voorbereiding bestaat uit acht woensdagavonden van 18.30 tot 20.00 uur. Waar deze worden gehouden zal afhangen van waar de meeste vormelingen zich aanmelden. Dit zal zijn ofwel in de zaal van de H. Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg) ofwel in de pastorie in Goirle (Kerkstraat 3, Goirle).

Deze route start op woensdag 20 maart 2024. De Power of Fire dag (zaterdag 6 april), hoort ook bij het programma. Op dinsdag 12 maart 2024 zal er een ouderavond zijn met meer praktische informatie. Degenen die zich aanmelden voor deze route ontvangen tegen die tijd een uitnodiging voor deze ouderavond. Voor meer informatie mail naar kapelaan Martijn Derks: m.derks@parochiedegoedherder.nl.



ACTIE KERKBALANS

In januari start weer de jaarlijkse actie Kerkbalans. Graag willen wij alle gevers hartelijk danken voor uw steun en nieuwe gevers uitnodigen om bij te dragen. Verder willen wij u vragen om ons vooral te blijven steunen, uw bijdrage is erg hard nodig. Als parochie doen wij veel, daarom een greep uit de vele activiteiten die in 2023 hebben plaats gevonden.

De gemeenschap van de 'Trouwlaan' heeft haar 100-jarig bestaan afgelopen zomer gevierd in het bijzijn van een grote schare parochianen, de bisschop en alle koren. Daar was reden voor, omdat deze gemeenschap van alles organiseert, zoals caritas013, dat is een diaconale activiteit waar **de medemens wordt ondersteund** door een gesprek en een kopje koffie; het ontdekken van de bijbel met bijeenkomsten van de kinderbijbelgroep en de bijbelgroep voor volwassenen; een parochie-brede communie en vormselvoorbereiding, het 80-jarig jubileum van het **zangkoor, allerlei concerten en koffietoetenden**.

Ook binnen het geheel van de Goede Herderparochie is er een toenemende aanbod van ons vormingsprogramma, de diaconale activiteiten, de groene kerk en de activiteiten voor de jongere kerkgangsters. Het vormingsprogramma heeft een prominentere rol gekregen, waardoor het cursusaanbod is vergroot, de samenwerking met het hoger onderwijs is toegenomen waardoor steeds meer studenten en scholen op bezoek komen.



Er zijn meer diaconale activiteiten ontplooid door de oprichting van de nieuwe werkgroep 'Manna', de ontvangst bij Caritas013 en de distributie van kerstpakketten.

De hoge energierekening laat ons sneller naar een 'groene kerk' groeien. Het plaatsen van zonnepanelen op twee van de vijf kerken gaat binnenkort naar de uitvoeringsfase.

Tenslotte zijn de activiteiten voor de jongere kerkgangers vergroot. Dat gaat natuurlijk niet ten koste van de senioren kerkganger die steunpilaar is van het grote geheel. Het is juist dankzij de senioren dat de nieuwe generaties zich thuis voelen. Wij zien een toename van jongeren en gezinnen in de centrumkerken, een verdubbeling van het aantal deelnemers bij de tienergroep, de oprichting van een jongerengroep en het succes van ontbijt en catechese 'kerkcafé013' voor alle leeftijden.

Deze initiatieven konden dankzij uw steun worden ontplooid! Het is hartverwarmend en ontroerend als men de steun ervaart van een gemeenschap. Want kerken krijgen geen steun van de staat of van andere instanties. Wij zijn dus volledig afhankelijk van u.

Mogen wij u vragen ons dit jaar te steunen? Zoals u weet wordt alles duurder en wordt het moeilijker om mensen bij te staan. Wij zijn dankbaar voor uw bijdrage, ongeacht de hoogte ervan.

Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Ontzettend veel dank!

kapelaan Harm Eskes

JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun!



CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.

GERARDUS KALENDER

De kalender voor 2024 is er weer.
Met elke dag een verhaaltje.
Verkrijgbaar in de ontmoetingsruimte.
Kosten € 10,00 per stuk.
Zeer aan te bevelen.



CARNAVAL

Voor diegene, die op stap gaat;
Veul plezier in ut gruuu oranje.





VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden. Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. mail: m.hulskramer@kpnmail.nl

VACATURE:

Voor de wekelijkse zaterdagavond viering in Koningsvoorde zijn wij op zoek naar een lector. De viering begint om 19.00 uur. Informatie te verkrijgen bij Koos van Beijsterveldt. Mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com

Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

Liturgische diensten

zaterdag 17.30u

zondag 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majella kerk

In de kapel is geen livestream

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kapel

1^e vrijdag in de kapel

Koningsvoorde

zaterdag 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **20 februari 2024** as middels e-mail adres: info@hlgm.nl

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

www.hlgm.nl. Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

Marie Jose Hulskramer en Koos van Beijsterveldt