



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Deze maand Koffiedrinken Op donderdag 21 september om 10.30 uur</p> 	<p>Eerste Vrijdagviering op 1 september om 10.30 uur</p>
<p>In september is er stille aanbidding op donderdag 7, 14, 21 en 28 september.</p> 	<p>Piomorgen op dinsdag 12 september om 10.30 uur</p> 

Voorkant	1
Indeling	2
Uit het hart	3
Vrede	4
Ik wou je vragen	5
Uit onze parochie agenda	6
Zuiderbazaar	14
Intenties	15
Geheugensteuntjes	17
Moeder Teresa	18
Jubileumzegel	19
Achterkant	20

UIT HET HART!

De situatie binnen onze parochie de Goede Herder, locatie Gerardus Majella, is tot op dit moment nog niet te beschrijven. Het is de ene leugen na de andere en elke keer als wij denken dat het Goed geregeld is, moeten we de volgende dag weer ervaren, dat het helemaal omgedraaid is.

Vorige week maandag mocht ik op het bisdom van 's Hertogenbosch Komen bij de bisschop en die wist mij te vertellen dat ik als diaken Te allen tijde, na verlof van de pastoor, in onze parochie mocht blijven functioneren. Waarop ik heb gezegd, dat deze pastoor mij weg wil hebben, dus ik dus nooit toestemming zal krijgen. Waarop u hebt geantwoord, dat u nog een gesprek met hem zou hebben.

Op maandag 28 augustus had ik een gesprek met de nieuwe verantwoordelijke voor onze kerk, kapelaan H. Eskes gepland om alle taken te verdelen. Daar kom ik tot de verrassing dat de Intermediair van het bisdom er ook bij was en deze wist te vertellen Dat ik, nu ik met rust ga, niet meer in de kerk actief mag zijn. Dus ik mag wel in de kerk komen, maar niet meer actief in het priesterkoor verblijven. Al mijn taken worden overgenomen door kapelaan H. Eskes en ik mag in de laatste bank van de kerk plaatsnemen.

De Torengroep gaat het gestopte petitie programma weer opstarten. Wij houden u op de hoogte.

Hans Vugs
Diaken - pastor

VREDE

Vrede is een dak boven je hoofd
en op de tafel een brood
iemand die je wat warmte geeft
en je koestert op schoot.

Vrede is een rode roos
in plaats van een granaat
iemand die je geen vijand
noemt
en je toelacht zonder haat.

Vrede is een tuin vol
bloemen
met hier en daar een pad
iemand die samen met je wandelt
en met je praat over dit en dat.



Vrede is miljoenen handen
die bouwen steen voor steen
aan een wereld van vrede
voor mij
voor jou
voor iedereen

Vrede in onze parochiegemeenschap
Hans Vugs
Diaken-pastor

IK WOU JE VRAGEN

Wij leven in een tijd van jachten en jagen.
Velen hebben geen tijd meer voor elkaar
lopen door de haast en de werkdruk elkaar voorbij.
Voor ons allen een gedachte:

Ik wou je vragen:
Donder zo niet als ik me vergis.
Schreeuw zo niet als ik moe ben.
Praat zo niet als ik me
ellendig voel.

Ik wou je vragen:
Vergeef me als ik je om
vergeving vraag.
Reik me je hand als ik
niet verder kan.
Luister wat als ik je iets
zeggen wil.



Ik wou je vragen:
Verstop je niet als ik je zoek.
Trek je hand niet terug als ik je wat wil geven.
Aarzel niet als ik onzeker ben.

Ik wou je vragen:
Heb je een momentje tijd?
Ik zou je zoveel willen zeggen.

Gaan we weer een mooie maand tegemoet
waar we voor elkaar mens mogen zijn,

elkaar mogen helpen en steunen.
Breng zo bij elkaar vrede en vreugde
Hans Vugs
diaken - pastor.

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA.

Op zondag 9 juli 2023 liep onze Pio kapel vol met allemaal blijde mensen, die **JAYVANO BROERS** hartelijk welkom kwamen heten in onze geloofsgemeenschap. Met hem was natuurlijk zijn moeder, maar ook zijn peetooms Jordy en Sjuk en zijn peettantes Kaylee en Lisette meegekomen, opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes.

Jayvano krijgt bij zijn doop de namen: Jayvano Adrianus Antonius Johannes Maria. Namen waarvan mama zegt dat zij die heel mooi vindt, maar ook om aan te geven, dat Jayvano met heel veel ooms en tantes is verbonden en dus geen eenling is. Nadat we het kruisteken hadden gemaakt,



heeft mama heel plechtig tegen Jayvano gezegd, dat zij heel goed voor hem zal zorgen en dat zij haar uiterste best doet om hem goed te begeleiden op die niet eenvoudige weg door dit leven. Zijn peetooms en peettantes hebben tegen Jayvano heel duidelijk gezegd, dat hij te allen tijde hartelijk welkom is bij hen thuis en dat hij tevoren niet hoeft te bellen of het wel uitkomt. Hij is altijd welkom. De vriendjes hebben tegen Jayvano gezegd, dat hij als hij

groter gegroeid is met hen wel mee mag voetballen, de vriendinnetjes hebben gezegd dat hij ook met hen mag meespelen, ja zelfs als Jayvano met de poppen wil spelen dat dit mag. Hij mag ze zelfs aan- en uitkleden. Nadat mama en de peetouders hun geloof hebben beleden, hebben we Jayvano gedoopt met koud doopwater, maar hij gaf geen gillette toen dat koude water over zijn hoofdje stroomde. Nadat we het onze Vader hadden gebeden zijn we in een hele lange stoet naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan. We hebben daar ons kaarsje bij haar gezet en gevraagd of Maria ook voor Jayvano een echte hemelse moeder wil zijn, waar hij altijd bij welkom is. Daarna hebben we samen het lang zal hij leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

Op zaterdag 15 juli 2023 hebben we met een heel klein groepje **KEVIN MALYS** van harte welkom geheten in onze kerk. De papa en mama van Kevin zijn beide geboren in Polen en wonen sinds een aantal jaren hier in Tilburg. Zij spreken wat Nederlands, doch hadden graag dat de doop van hun zoon in het Engels zal gaan. U vraagt en wij draaien. Met Kevin en zijn ouders waren ook zijn peetoom Patryk en peettante Aneta, een oom en zijn neefje. Wel geen grote groep, maar wel voor Kevin allemaal mensen die voor zijn ontwikkeling en toekomst van groot belang zijn. Nadat zijn ouders hebben gezegd, hoe zij hun zoon willen noemen, kreeg Kevin een kruisje op zijn voorhoofd, op



zijn lippen en in zijn hart. Daarna kreeg hij van zijn papa en zijn mama, van zijn peetouders, van zijn oom een kruisje op zijn voorhoofd. Van zijn neef kreeg hij een lief kusje.

Tezamen met zijn neef hebben we alles bijeen gesprokkeld wat we nodig hebben voor de doop van een kindje. Het water, de schelp en natuurlijk de handdoek, maar ook het H. Chrisma olie en de doopkaars. We hebben daarbij verteld waarom of waarvoor we dat gebruiken. Nadat we samen ons geloof hebben beleden en een dak boven zijn hoofd hebben gemaakt waarbij we God hebben gebeden o



Kevin met heel veel liefde en goedheid hem in zijn leven te beschermen. Nadat Kevin het Heilig Doopsel had ontvangen, kreeg hij een kruisje met H, Chrisma-olie, waar mee God hem helemaal in zijn zorgen opneemt. De peetoom heeft de doopkaars aangemaakt aan de grote Paaskaars en iedereen kreeg van Kevin een beetje van dat nieuwe vuur. Toen hebben we samen het Onze Vader gebeden en zijn we in een klein stoetje naar Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en gebeden dat zij Kevin steeds zal begeleiden op zijn weg door dit leven. Zijn neef heeft met heel veel plezier de doopklok geluid, want dat had hij in zijn leven nog nooit mogen doen.

Op zondag 17 juli 2023 kamen we weer met velen bijeen om **REVANO VAN DE PUT** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Revano was natuurlijk zijn papa en mama., Anton en Comara, zijn broer Revi, maar ook zijn peetoom Giovanni en zijn peettantes Shania en Charlotte mee gekomen. Opa's en oma's,

ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes waren ook present. Bij de doop krijgt Revano de namen: Revano Adrianus Johannes Maria. Namen die zijn ouders samen mooi vonden en namen van opa's en oma's en peetouders. Daarmee wilden de ouders aangeven, dat hun zoon geen eenling zal zijn, maar met heel veel mensen verbonden. Daarna kreeg hij een kruisje op zijn voorhoofd, zijn lippen en in zijn hart. Ook zijn ouders en peetouders en opa's en oma's hebben hem een kruisje gegeven.

Van bijna alle vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een lief kusje. Nadat zij met zijn allen heel goed naar het verhaal van Jezus hebben geluisterd, zijn we de spullen bij elkaar gaan



zoeken die we nodig hebben om Revano te dopen. Het was een hele drukte rond Revano toen we samen een dak maakten boven hem en God baden dat Hij hem en ons allen mag begeleiden op onze niet eenvoudige weg door dit leven. Na zijn doop heeft zijn mama hem heel lief afgedroogd van dat koude doopwater. De peetoom heeft de doopkaars aangemaakt en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. In een hele lange stoet zin we daarna naar de grote kerk gegaan om Moeder Maria te groeten, haar dank je wel te zeggen en te bidden dat zij ook voor Revano een hele goede en lieve Moeder wil zijn. Nadat we uit volle borst het lang zal hij leven hebben gezongen, werd de doopklok geluid. De kapelaans in de pastorie van de Binnenstad werden daar wakker van.

Op zaterdag 5 augustus 2023 kwamen heel veel mensen tezamen in onze Pio-kapel om **MARCELYNO MELIS** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Marcelyno waren uiteraard zijn papa en mama, Bas Melis en Nikky Horvers meegekomen, maar ook zijn peetoom Troy en peettante Merel, opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Marcelyno krijgt bij zijn doop de namen: Marcelyno Leonardo Theodorus. Papa en mama vonden een hele bijzondere naam en de andere namen waren verwijzingen naar de opa's. Papa en mama willen daarmee aangeven dat Marcelyno geen eenling is op deze wereld, maar met heel veel mensen verbonden. Zijn peetouders hebben tegen hem heel duidelijk gezegd, dat Marcelyno te allen tijde van harte welkom is bij hen en dat hij nimmer tevoren een afspraak moet maken. Na het verhaal van Jezus zijn we met alle kinderen het water, de doopschelp, de doopkaars en de H. Chrisma-olie gaan zoeken. We hebben alles gevonden. Na de doop heeft peetoom Troy de nieuwe doopkaars van Marcelyno aangemaakt aan de grote Paaskaars en iedereen die dat wilde kreeg een beetje van dat nieuwe vuur. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn daarna in een hele lange stoet naar Moeder Maria in de kerk gegaan. Daar hebben we ons kaarsje neergezet. We hebben Maria gevraagd om ook voor Marcelyno, net als voor ons allen, een hele lieve hemelse Moeder te zijn en hem met warmte en liefde te begeleiden door dit moeilijke leven. Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en de doopklok geluid.



Op zondag 6 augustus 2023 kwamen weer heel veel mensen naar onze prachtige kerk om **SHANTI VAN GOOL** op te nemen in onze parochie-gemeenschap. Heel trots kwamen Raymond en Shirly van Gool - Devrieser met Shanti en, hun dochters Roxanne en Zoe samen. Roxanne en Zoe hebben samen met hun peetoom of peettante hun doopkaars weer eens aangestoken. Shanti heeft van papa en mama een kruisje op zijn voorhoofd gekregen, maar ook van de peetooms en peettante. Daarna ging mama met Shanti naar de opa's en oma's en naar alle mensen waarvan mama van mening was, dat ook zij Shanti een kruisje op zijn voorhoofd mocht krijgen. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg Shanti een heel lief kusje. Tijdens het verbaal van Jezus waren groot en klein heel aandachtig aan het luisteren naar wat Jezus aan ieder van ons heeft te vertellen. Wij moeten proberen om samen te spelen en geen ruzie te maken, want dan wordt iedereen blij. Daarna hebben papa en mama, peetooms en peettante en alle kinderen een dak boven Shanti gemaakt en hebben we gebeden dat God ook Shanti mag begeleiden op die hele moeilijke weg door het leven. Peettante mocht Shanti ten doop houden en mama heeft liefdevol daarna haar hoofdje afgedroogd. Ook kreeg Shanti een kruisje met H, Chrisma-olie waarmee ook God in haar mocht komen wonen. Met zijn allen zijn we naar Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd. Na het zingen van het lang zal zij leven, werd door heel velen de doopklok geluid en alle paters van de Korvelseweg, die hun middagdutje hielden, schrokken wakker.



Daarna kwam **LUCA JANSEN** met zijn papa en mama Desley Jansen en Froukje van Dooren, met zijn broer Dex naar onze Pio-kapel. Hij had ook zijn peetooms, oom Randy , Ramon, Niels en zijn peettante tante Cindy meegenomen. Natuurlijk waren er de opa en de oma's bij, neefje en nichtjes. Alles bijeen een gezellige groep die Luca van harte welkom heten in onze parochiegemeenschap. Nadat papa en mama hadden aangegeven met welke namen hun lieve schat gedoopt zal worden, zeiden zij samen Luca Jacoba Hermanus Franciscus Maria. Luca vanwege een mooie korte naam en de andere namen kwamen van alle mensen rondom hem, daarmee aangevend dat Luca geen eenling is op deze wereld, maar iemand die omringd wordt door veel lieve hartelijke mensen die hem graag willen begeleiden op die niet eenvoudige weg door het leven. Omdat er kinderen bij waren die in de kinderbijbelgroep zitten werd vandaag het verhaal van de barmhartige Samaritaan verteld. Jezus zegt tegen ons allen, groot en klein, dat wij elkaar moeten helpen, zeker als we gevallen zijn en daar nooit met een grote boog omheen mogen lopen. Nadat Luca gedoopt was met koud water en hij een kruisje met H. Chrisma-olie had mogen ontvangen, heeft een van de peetooms zijn doopkaars aangestoken en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. In een lange stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben daar het Weesgegroeet gebeden en met zijn allen het lang zal hij leven gezongen. Ja en toen was het een lawaai van je welste, want vl verve werd aan het touw van de doopklok getrokken.



LANG ZULLEN ZIJ LEVEN

Op woensdagmorgen 2 augustus 2023 is **JOS PEETERS** thuis plotseling in de leeftijd van 80 jaar overleden. In 1943 werd Jos in Alphen geboren. Zijn ouders hadden een grote kinderwens, maar moesten toch wel 9 jaar wachten voor Jos geboren werd. Jos ging in Weert op het klein seminarie en haalde daar zijn gymnasium A. Daarna ging hij naar het groot seminarie in Gemert. Uiteindelijk

heeft Jos niet voor het priesterschap gekozen, maar hij bleef zijn interesse voor de kerk, de theologie, Afrika en de overige derde wereldlanden behouden, zijn hele

leven lang. Jos heeft verschillende opleidingen in de verpleging en psychiatrie gevolgd, maar een praktische baan lag Jos niet. Zijn hart lag bij het werk voor de derde wereldlanden. Jos werd fulltime vrijwilliger voor de goede zaak bij de wereldwinkel, werkgroep Tanzania en bij de parochie. Kwam je bij hem op bezoek, of ij

bij jou, dan waren dat steeds weer gezellige en interessante ontmoetingen. Toen zijn moeder weduwe werd, heeft Jos haar elke zondagmiddag bezocht en geholpen. Als je geregeld met Jos optrok dan kwam je tot de ontdekking dat Jos heel moeilijk keuzes kon maken. Hij moest overal over nadenken, ja zelfs zo lang dat het keuzemoment al gepasseerd was eer hij tot een keuze kwam. Als hij wist dat je op bezoek kwam, zorgde hij altijd er voor dat de vloai klaar stond en hij stond er op dat iedereen een stukje nam. Maar kwam je onverwachts, daar had hij wel een grote hekel aan, verexcuseerde hij zich dat er geen vloai was. Na zijn 65^{ste} jaar kreeg hij steeds me gezondheidsklachten. Adviezen stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten werden niet opgevolgd. Een heel bijzondere broer, zwager, oom en vriend hebben we moeten



afgeven, Jos dank je wel voor alles wat je voor ieder van ons hebt
gedaan en betekend, rust nu maar uit.

DAT HIJ RUST IN VREDE.

ZUIDERBAZAAR

Op zondag 24 september as. wordt de jaarlijkse bazaar
gehouden. Onze kerk zal daar weer bij aanwezig zijn met een eigen
kraam voor de kerk. De bazaar begint om 11.00 uur en eindigt om
16.00 uur.

ZWIJKRAAD
ZUIDERKWARTIER

INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends



	Tijd	Locatie		Intenties september
2&3 sept		KV		Ineke Vugs- Etten Riet van Overbeek
SZ	17.30		GM	Jan Sloot
SZ	19.00			Henk van Kerkhoven vw 5 ^e
SZ	10.00		GM	JGT Toon Antens Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Hein Libregts
9&10 sept		KV		Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
SZ	17.30		GM	Ben Bastings vw verj.
DK	19.00			Toos Bastings-Schellekens
HK	10.00		GM	Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws

				Ouders vd Heuvel-Larmit Harrie Leenaarts
16&17 sept SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Rita de Wit vw 1 ^e JGT Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Toon Antens Annie van Etten vw verj. Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Elasira Ammerdonger Henk Roijers
23&24 sept SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs- van Etten Ouders van Etten-de Koning vw verj. Pater Ed vd Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
30 sept& 1 okt SZ FR DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs-van Etten Riet van Overbeek Jan Sloot Toon Antens Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Fien Hultermans

				Wim van Hautum Jos Peeters
--	--	--	--	-------------------------------

GEHEUGENSTEUNTJES



1 sept	10.30		GM	1 ^e vrijdagviering
7 sept	10.00		GM	Caritas 013
	16.00		GM	Stille aanbidding
10 sept	10.00		GM	Herdenkingsdienst St. Cecilia
12 sept	10.30		GM	Pater Pio ochtend
	14.00		GM	Bijbelgroep
13 sept	16.00		GM	Kinderbijbel
14 sept	16.00		GM	Stille aanbidding
19 sept	11.30		GM	Redactie de Brug
21 sept	10.30		GM	Koffie ochtend
	16.00		GM	Stille aanbidding
26 sept	14.00		GM	Bijbelgroep
28 sept	10.00		GM	Caritas 013

MOEDER TERESA

Anjeze Gonxha Bojaxjiu werd geboren in het Toenmalige Ottomaanrijk (nu Noord-Macedonie). Ze groeide op in een prominent Albanees katholiek gezin uit Gjakove, het huidige Kosovo. Op 17 jarige leeftijd trad ze aan als novice in bij de orde van Onze Lieve Vrouw van Loreto te Rathfarnham, Ierland. Een jaar later vertrok ze naar Calcutta in India. Daar werd ze onderwijzeres aan een meisjesschool. In verwijzing naar Theresia van Lisieux koos zij daar de naam waaronder zij wereldwijd bekend kwam te staan: Moeder Teresa. Getroffen door het lot van lijders aan lepra, talloze dakloze zieken en stervenden, zwervende kinderen en hongerigen, besloot zij zicht te wijden aan deze armsten der armen.



Ze verliet met toestemming van Pius XII haar klooster en zette in Calcutta een wereldwijd bekend merk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde.

Ze stichtte de orden van de Missionarissen van Naastenliefde, een religieuze orde voor nonnen in Calcutta. Veen jonge vrouwen sloten zich bij haar aan. De organisatie werd zo groot dat ook buiten India veel huizen werden opgericht. In 25 jaar werden dat over de gehele wereld 90 huizen waar 1132 zusters leefden en werkten. Er kwam ook een tak voor kloosterbroeder, alsmede een beweging voor leken. Een Nederlands tehuis van de missionarissen van Naastenliefde,

opgericht in 1977, bevindt zich in Rotterdam. In België werd in 1980 een tehuis te Gent opgericht.

In 1979 ontving Moeder Teresa voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede.

JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar!

Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom!

Alvast bedankt voor uw steun!



CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.

Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

In de kapel is geen livestream

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kapel

1^e vrijdag in de kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **17 september** as middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

Marie Jose Hulskramer en Koos van Beijsterveldt