



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Koffiedrinken op
Donderdag 22 september
10.30 uur**



**1^e vrijdagviering op
2 september om 10.30 uur**

**Deze maanden is er stille
Aanbidding op
donderdag 1,8,22 en
29 september.**



**Piomorgen op dinsdag
13 september om 10.30 uur**



Inhoud

Voorkant	1
Pagina indeling	2
Vrede	3
Uit onze Parochie agenda	4
Intenties	16
Geheugensteuntjes	18
Heilige Gerardus Majella	18
Cursusnieuws	20
Eeuwfeest	22
Kerkbijdrage	23
Achterkant	24



VREDE.

September is de maand waarin de vrede centraal staat.

Maar als we zo rondom ons kijken

dan is die vrede ver te zoeken.

Vandaar dat ik u de volgende gedachten wil meegeven:

Ik heb vannacht gedroomd, o
Heer

Dat alle mensen lachten
En onbekommerd, onbezorgd
De nieuwe dag verwachten.



Ik heb vannacht gedroomd, o
Heer

Dat alle veten bleven rusten
En dat mijn buurman vol
berouw

Zijn vrouw weer teder kuste.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer

Dat alle journalisten de waarheid schreven in hun krant
en niet méér dan zij wisten.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer

Dat Rus en Yankee samen Hun wapens wierpen in een kuil
En zongen Christus - Amen.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer

Dat alle mensen lachten
Maar toen ik wakker werd, sprak Gij:
Dat komt.... Nog even wachten.



Hans Vugs,
diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zondag 10 juli 2022 kwamen heel veel vrolijke mensen onze Pio-kapel binnen om **JILL AKKERMANS** en **DJENNA AKKERMANS** van harte welkom te heten in onze parochie-gemeenschap. Met Jill en Djenna waren natuurlijk papa en mama Dennis Akkermans en Jessica van den Bosch meegekomen, maar ook hun zussen Selina en Tessy.

Als peetoom voor Jill was aanwezig Frank Ketzener en Daisy van den Bosch en voor Djenna was dat haar zus Selina en haar tante Daisy van den Bosch. Ook de opa's en oma's waren meegekomen, ook ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Jill krijgt bij haar doop de namen: Jill Gerardus Cornelia en Djenna krijgt de namen: Djenna Josephina Ingrida. Hun peetooms en peettantes hebben heel plechtig beloofd en iedereen heeft het kunnen horen, dat hun petekind te allen tijde van harte bij hen welkom is en dat zij nimmer tevoren een afspraak moeten maken. Nadat iedereen naar het verhaal van Jezus had geluisterd, zijn de kinderen alle spullen bij elkaar gaan zoeken die we nodig hebben voor een doop. Daarna hebben we met papa en mama, met de peetouders en alle kinderen een dak gemaakt boven Jill en daarna boven Djenna en God gebeden dat Hij onze lieve dopelingen mag begeleiden en beschermen op hun levensweg. Nadat Jill en Djenna het koude water over hun hoofdje hadden laten lopen, kregen ze alle twee een kruisje met H. Chrisma-olie en ieder zijn eigen doopkaars. Wel hadden de dopelingen aangegeven dat alle



kinderen een beetje vuur van hun kaars mochten ontvangen. Samen hebben we God gebeden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd: Onze Vader. Toen werden we allen uitgenodigd om in een grote processie naar Moeder Maria te gaan. Daar hebben we ons kaarsje gezet, haar dank je wel gezegd en gevraagd dat zij Jill en Djenna en ons allen wil beschermen op onze niet makkelijke weg door dit leven. Natuurlijk hebben we het Lang zullen ze leven gezongen.

Op zaterdag 16 juli 2022 kwamen heel veel mensen van heel ver naar onze kerk om hun lieve schat **ANTONIO SCHAUFELI** te laten dopen. Enkele maanden geleden was hun neefje in onze kerk gedoopt en nu kwam Antonio met zijn papa en mama. Antonio krijgt bij zijn doop de namen: Antonio Johannes Wilhelmus, mooie namen, maar ook namen van heel bijzondere familie mensen. Met Antonio waren natuurlijk zijn papa Sjacky Schaufeli en zijn mama Angelina Reuvers meegekomen, zijn peetoom en peettante Marinus Schaufeli en Marietje Schaufeli, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Papa en mama hebben tegen Antonio gezegd dat zij hun best zullen doen om hem zo goed mogelijk groot te brengen en zijn peetouders hebben beloofd dat hij altijd bij hen welkom is en hij hoeft perse niet een afspraak te maken. De deur staat voor hem altijd open. Papa en mama en de peetoom en peettante hebben gezegd dat zij Antonio zullen begeleiden op zijn weg naar het geloof in God en zijn Zoon Jezus en dat zij dat voornamelijk zullen doen door hun voorbeeld. Klaar staan voor elkaar en elkaar helpen te pas en te onpas. Toen Antonio het



koude doopwater over zijn hoofdje voelde stromen, schrok hij niet, dit was hij wel gewend. Ook heeft hij een kruisje met het H, Chrisma-olie ontvangen en heeft zijn peetoom zijn nieuwe doopkaars aangestoken aan de Paaskaars. Alle kinderen kregen wat van dat nieuwe vuur. Nadat we samen het Onze Vader hebben gebeden, zijn we naar Moeder Maria gegaan. Hebben ons kaarsje daar neergezet en hebben het Weesgegroet Maria gebeden. En uit volle borst hebben we het lang zal hij leven gezongen en hebben de kinderen de doopklok geluid.

DAT ZIJ NOG LANG MOGEN LEVEN



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Daar het Tilburgse kermis is, vraagt de familie van den Braak ons om de uitvaart in de parochie de Goede Herder locatie Gerardus Majella te mogen doen.

Op 20 juli 2022 is rustig en kalm overleden: **RIET HOUTEPEN - VAN DEN BRAAK**. Tante Riet had bepaald, dat de evangelielezing bij haar uitvaart zou zijn het verhaal van de Emmausgangers. Voor haar een hele bekende en doorleefd verhaal. Tante Riet herkent zich volledig in dit verhaal.

Als zesde kind in het gezin van 9 kinderen van den Braak, heeft zij haar moeder steeds mogen helpen en steunen.



Zij mocht veel voor het gezin van den Braak doen en betekenen, zij was de oudste dochter. Toen zij 30 jaar oud was, mocht zij met haar lieve schat Aloys in het huwelijk treden. Samen stippelde zij de toekomst uit, Aloys ging werken, hij zorgde voor de centen en tante Riet zou het gezin verzorgen. Binnen het jaar werden zij papa en mama van een blakende zoon Joost. Nu waren haar dagen goed gevuld, want zij mocht haar zoon verzorgen en begeleiden en het huis in orde houden. Een taak die haar goed afging. Toen Joost amper anderhalf jaar oud was, stierf zijn papa en stond tante Riet alleen voor die opvoedkundige taak. Daar had zij niet op gerekend en zeker niet op gehoopt. Haar grond was op dat moment onder haar voeten volledig verdwenen. Zij voelde zich heel eenzaam en alleen. Zij herkende zich in die twee leerlingen op weg van Jeruzalem naar Emmaus. Helemaal ontredderd, helemaal door iedereen verlaten. Maar tante Riet zou tante Riet niet zijn, als zij zich met hulp en steun van haar familie, er niet doorheen zou slaan. Tot overmaat van ramp sterft voor zijn veertigste verjaardag haar lieve zoon en grootste schat Joost. Toen was het diepe duisternis in haar leven. Maar ook daar heeft zij zich doorheen geslagen, haar geloof in de verrezen Heer heeft haar de kracht en de moed gegeven door te gaan. Tante Riet is een lieve vrouw, die zeer zorgzaam was voor haar beide schatten. Wel gaat zij een voor ons allen teruggetrokken leven leiden. Zij leest veel, maar borduurt ook uren en dagen.



Zij heeft niet veel mensen meer nodig, maar wil de band met de familie ook niet

verbreken. Als je bij haar komt om haar te bezoeken dan is zij heel blij. Toen zij niet meer wekelijks naar de kerk kon, bracht haar zus tante Anneke, haar elke week twee hosties die zij van de priester kreeg

bij haar thuis. In de stilte van haar hart nuttigde zij die op twee verschillende dagen en voelde zij zich heel indringend verbonden met de verrezen Heer. Uren heeft zij gebeden voor haar schatten, voor haar familie, voor haar zelf en voor allen die haar lief zijn. Tante Riet rust in vrede.



Op zaterdag 23 juli is **SANDRA DANKLOF** rustig ingeslapen. Al bijna 21 jaar kom ik bij Vincentia binnen. Ik ben de enige die haar Vincentia mag noemen, de naam die zijn van haar ouders heeft ontvangen, maar die zij niet zo mooi voor haar vond. Ik heb haar in vele verschillende momenten mee mogen maken. Sandra als een gelukkig mens. Die heel graag met mensen heeft te maken, die hen graag hielp en ondersteund. Maar ook een Sandra die de eindjes niet meer aan **elkaar** kon knopen. Een Vincentia die diep in de put zat, die zich van iedereen verlaten voelde. Ze kwam nog wel regelmatig in de kerk en heeft ook het verhaal over die twee Emmaüsgangers gehoord. Zij was door die twee aan het denken gezet en wist mij te vertellen: ik herken mij in de mannen. Het ging heel goed met mij, het ging voor mij doen voor de wind met mij, maar toen ik door mensen bedonderd ben, zat ik op zwart zaad en ik wist mij niet te keren, Ik zat letterlijk in zak en as, ik was een van die twee Emmaüsgangers. Alles liep tegen, totdat ik ons Jopie mocht



ontmoeten en mijn hele verhaal aan haar heb mogen vertellen. Met jullie hulp ben ik er weer bovenop gekomen. Ik heb toen enkele hele mooie jaren mogen kennen. Het is die tijd dat ik in de kerk op zondagmorgen mee mocht helpen om koffie te schenken. Ik kon weer tegen veel mensen spreken en het ging mij voor de wind. Vele gelukkige jaren. Jammer genoeg ging er door een dom gezegde van Jopie en van mij de snaar kapot. Ik durfde niet meer buiten te komen en Marion heeft mij toen opgevangen. Het puzzelen wat ik zo veel jaren heel graag heb gedaan, lukte mij niet meer zo goed, ik werd door allerlei, denkbeelden bezig gehouden. En hoe jij en ik het geprobeerd hebben, ik kon die mooie draad niet meer opnemen.

Daardoor ging ook mijn gezondheid achteruit.

Enige opbeuring heb ik nog gehad aan Djayden en later Veronique. Ik mocht daar op mijn manier



moeder voor zijn. Dat gaf mij weer moed. Toen ik van de longarts te horen kreeg dat er aan mijn longen niets meer te doen



was, heb ik de moed helemaal opgegeven. De verpleging kwam in huis en dat ging enigszins, maar niet geheel naar mijn zin. Michel kon ik bellen als er iets niet liep in mijn huis en die kwam dan en

repareerde het een en ander en ik kon weer vooruit.

Met behulp van mijn huisarts



ben ik thuis kunnen blijven. Ben nog wel even naar het ziekenhuis geweest, maar die hebben mij zover opgeknapt, dat ik thuis weer kon zijn. Daar ben ik rustig ingeslapen. Wat Vincentia wel wist te vertellen, toen ik een van de laatste keren bij haar was en zij mij vertelde; ik ga naar het Crematorium en daar moet jij de dienst doen. Toen heb ik haar gevraagd, wat wil je hebben dat ik daar zeg? Dat mocht ik zelf weten, maar iedereen die mij waar dan ook geholpen heeft wil zij bedanken. Bij deze. Namens ons allen, maar ook namens Vincentia wil ik Marion en Michel bedanken voor al hun steun en hulp aan Sandra. Het was groots!!

Op donderdagavond 21 juli 2022 is op heel eigen wijze **ZUS OTTEN - JANSSENS** heel plotseling overleden. Zij zou op die avond de ziekenzegen ontvangen, maar toen we in haar kamer kwamen, was zij reeds overleden. Niemand er bij, dat was wat zij wilde, geen verpleging, geen kinderen en kleinkinderen.

Jullie moeder en oma is een hele bijzondere vrouw, waarvan door velen ons is verteld. Maar zij is ook een hele gelovige vrouw. Dat heeft zij geleerd van haar ouders, die hebben haar voorgeleefd hoe het moet. Niet dat zij in de Veestraat of waar dan ook stond te



preken, ja dat zou ze wel kunnen, want haar mondje stond niet stil, maar zij heeft helemaal niet gepreekt, maar wel door haar doen en laten, door haar voorbeeld heeft zij laten zien wat haar en ons geloof is. Zij stond klaar om de ander te helpen, als zij daartoe in staat was, zij was een luisterend oor om zo de ander van zijn problemen te

verlichten. Uren kon zij in de winkel staan met mensen en soms zaten jullie in de kamer achter de winkel en dacht bij je zelf, mam schiet op we zijn aan het eten of we zijn een



spelletje aan het spelen. Neen ze had tijd voor alle mensen, die waar zij die dan ook mocht tegen komen. Als zij zondags in de kerk kwam, dan was zij altijd na de mis bij de koffie en ging van tafel naar tafel om toch maar iedereen gegroet te hebben en gehoord te hebben hoe het er mee staat. Maar haar gezin was wel de belangrijkste, samen op vakantie gaan en dan het liefst naar haar geliefde Oostenrijk. Wandelen, berg beklimmen en dan 's avonds samen een spelletje spelen. Heerlijk, daar genoot zij met volle teugen van.

Op 27 juli 2022 heeft **HERMAN THIJS** de ziekenzalving mogen ontvangen, in de avond van die dag is hij rustig ingeslapen met zijn beide dochters aan zijn zijde. Als je het leven van jullie pap en opa bekijkt dan voldoet hij helemaal aan datgene wat we in de Bijbel kunnen lezen. Het voorbeeld van zijn ouders heeft hij overgenomen zoals zij hem dat voor geleefd hebben. Alles draaide om de ander. Samen met een vriend heeft hij dansles gegeven bij hun thuis in de



keuken. Daar heeft hij zijn Joke leren kennen en niet meer los gelaten. Zijn bezorgdheid voor zijn lieve schat, heeft hij tot op de laatste dag van zijn leven volgehouden. Samen hebben zij hun twee dochters

opgevoed, begeleid op hun weg door het leven. Met heel veel liefde, liefde voor zijn dochters meters groot en dat kwam bij jullie heerlijk over, maar in de



pubertijd, was zijn aandacht voor jullie nog intenser en dat deed voor de dochters streng aan, maar hij was ontzettend zuinig op zijn schatten. Opa was heel blij met zijn kleinkinderen en hij heeft van jullie allen genoten. Zijn zorg was vooral voor zijn gezin en familie, maar ook voor de burens en iedereen die een beroep op hem deed. Herman had van onze lieve Heer twee rechterhanden ontvangen en daar heeft hij mee gewerkt zoveel al het kon. Van beroep was hij eigenlijk metaalbewerker, maar hij had een hele grote liefde voor houtbewerking, maar hij mocht geen timmerman worden. Als machinebankwerker werkte hij bij de Volt, met een speciale opdracht. Iedereen was vol lof over Herman en men had graag met hem te doen. Toen hij zijn ouderlijk huis mocht kopen, ging hij daar zelf in werken. Hij had niemand nodig en heel zijn bouwkundig inzicht heeft hij daar bot mogen vieren. Naast zijn werkplaats voor het houtbewerken, bouwde hij er ook een pracht van volière voor zijn vogels. Zo had hij daar een woonomgeving opgebouwd, waar hij zich thuis voelde.



Nou thuis voelen, hij hield ook van samen naar de camping gaan. En vele weekenden en weken door het jaar was Herman met zijn Joke en eventueel de kinderen op de camping te vinden. Ook daar had hij een mooie volièrre gebouwd om zijn vogels mee te kunnen nemen En had hij zijn hele bezit steeds bij zich. En als we tijd hadden om een spel te spelen, dan stond onze pap en opa vooraan.

Samen alles doen dat was zijn lust en zijn leven. Jullie moeder en oma Joke ging bij ons dameskoor en die repeteren elke dinsdagavond. Dat was repeteren en



onder het koffie drinken samen het laatste nieuws van elke familie horen. Jullie pap en opa heeft elke dinsdagavond jullie moeder weggebracht naar de kerk voor de repetitie en elke dinsdagavond om half tien weer opgehaald. Stipt op tijd, maar hij was zo coulant, dat zij toch al haar gesprekjes mocht afmaken en dan gingen ze samen hand in hand werd naar Willem Barendszstraat.

Dol gelukkig waren ze als je op bezoek kwam, dan werd er tijd voor jou gemaakt, het beste was niet goed genoeg en dan maar vertellen. Jullie pap en opa was vooral een gelovig mens. Als een van eerste had de familie Thijs een tv in hun kamer staan een hele grote kast met een heel klein beeldje. Maar zij konden tv kijken. Zo had de familie al vrij vroeg een auto, een Ford Adria, en konden zij overal met de auto naar toe.

Door de dood van zijn Joke kwam er een hele leegte in zijn leven, die we met zijn allen niet konden vullen, daarbij kwam dat hij steeds meer hulp en verzorging moest krijgen en werd hij



overgeplaatst naar het Laar, een verzorgingshuis niet in de buurt, maar waar hij uiteindelijk heel goed werd begeleid.

Op zondag 14 augustus 2022 is zacht en kalm **LOUISA VAN ROESSEL – VAN LAARHOVEN**, sinds 2011 weduwe van Jan van

Roessel, ingeslapen. Je voelde je bij Louisa altijd welkom, zowel in de Wassenaerlaan, als in de Wethouderslaan, als wel in het Ziekenhuis, Damast, de Hazelaar en het Laar. Steeds draaide het om jou en niet om Louisa. Zij was benieuwd hoe het met jullie allemaal ging. Het zat in haar karakter van thuis uit om meelevend te zijn.



Jij bent voor haar belangrijk en niet zij zelf. De ander daar draaide het in het leven van Louisa om. Bij haar was het ook zoals we dat op zijn Brabants zeggen: de zoete inval. Alles kon en mocht bij haar, uiteraard binnen de normen zoals zij die thuis had geleerd.

Toen zij op 17 mei 1956 met haar Jan in het wel bekende huwelijksbootje stapte werd hun leven een feest. Steeds zagen ze het positieve in elkaar. Vanaf dat moment deden ze alles samen. Ze maakten samen plezier, gingen samen op reis, naar alle kanten van de wereld. Waren samen een eenheid, waren ook vaak samen heel eigenwijs, maar dat is ook wijs. Waren samen wel eens boos op elkaar, maar maakte het voor het slapen gaan weer goed. Waren samen blij met de geboorte van hun Marie-Louise, maar waren samen ook weer heel erg verdrietig toen zij haar op 30 jarige leeftijd al uit handen moesten geven. Maar hebben elkaar daarna weer



bemoedigd en geholpen om dat kruis op hun schouders draagbaar te maken.

Louisa was een hele bijzondere vrouw, die haar hart op de juiste plek heeft zitten. Die wist wat zij wilde en dat ook steeds volledig ten uitvoer bracht. Toen zij op 90 jarige leeftijd een verlenging van haar rijbewijs moest hebben, en dat maar voor 1 jaar kreeg, heeft zij zich daarover opgewonden en te keer gegaan en uit eindelijk heeft zij het toch voor elkaar gekregen: 3 jaar . Louisa was heel graag samen met heel veel mensen, en dan samen een spelletje spelen, graag deed zij bridgen en werd zelf op 93 jarige leeftijd nog clubkampioen. Zij had de

gave om op de volgende dag nog een spel helemaal kon op te rakelen en zeggen dat haar partner daar een andere kaart had moeten opgooien.

Niet alleen in het bridgen was zij goed bij de pinken, maar nooit kon je haar knollen voor citroenen



verkopen. Bij elk gesprek kon zij steeds heel goed mee spreken en wist van de hoed en de rand. Maakte van elke reis voor iedereen een feest. Als er op reis gegaan moest worden, dan stond zij voorop om mee te gaan, of het nu in Nederland was of naar het buitenland, zij was van de partij en maakte van elke dag een feest. Zij was ook heel gemakkelijk in het contact leggen met elkaar, maar dat deed ze wel op een hele bijzondere manier. Was zij met jou in gesprek, dan was zij met jou in gesprek en luisterde zij voor de volle honderd procent. Wij spreken met elkaar, maar ondertussen luisteren we naar wat er in de omgeving gebeurt, of zij we al bezig wat we morgen moeten doen.



Toen haar schoonzus in de rolstoel kwam te zitten, was zij niet te lui om haar overal naar toe te brengen. Maar zij heeft vanuit haar geloof geleefd. En dat niet zichzelf, maar de ander heel belangrijk is. Daarom kon zij zo gemakkelijk met alle mensen door eenzelfde deur. Louisa rust zacht.

DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE

INTENTIES GERARDUS MAJELLA KERK & KONINGSVOORDE.

- GM= Gerardus Majella**
- KV= Koningsvoorde**
- KND=Kindernevendienst**
- DK=Dameskoor**
- HK=Herenkoor**
- GK= Gemengd koor**
- SZ=Samenzang**
- FR=Friends**
- ZG=Zanggroep**



	Tijd	Locatie		Intentie april
3 & 4 sept				Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
SZ	17.30	KV	GM	Riet van Overbeek
ZG	19.00		GM	Henk van Kerckhoven v.w. 4 ^e
SZ	10.00		GM	JGT Sandra Danklof v.w. Verj. Tonny Denissen-van de Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders van de Heuvel-Larmit



10 & 11 sept				Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Cees Bastings Mien Derickx- van Rooij Theo van de Wouw v.w. MGD Antoon van de Wouw v.w. MGD Fien Hultermans-van Hautum Ad Jansen Hein Libregs Harrie Leenaars Henk Roijers Wim van Hautum Tonny Denissen- van de Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders van de Heuvel-Larmit
SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	
17 & 18 sept				Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Tiny van Doesburg- van Hooff Gina van Helvoort-v.d. Louw vw 2 ^e JGT
SZ ZG DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	
24 & 25 sept				Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Fien Hultermans- van Hautum Harrie-Pierre-Jac Hultermans Herman Hopmans Jos Wijgerde Bart van Pelt
SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	



GEHEUGENSTEUNTJES



1 sept	16.00		GM	Stille aanbidding
2 sept	10.30		GM	1 ^e vrijdag
7 sept	20.00		GM	Doopvoorbereiding
8 sept	16.00		GM	Stille aanbidding
13 sept	10.30		GM	Piomorgen
20 sept	14.00		GM	Redactie de brug
22 sept	10.30		GM	Koffie-ochtend
	16.00		GM	Stille aanbidding
27 sept	14.00		GM	Bijbelgroep
29 sept	16.00		GM	Stille aanbidding

HEILIGE GERARDUS MAJELLA.

De kerk aan de Trouwlaan heeft bij zijn oprichting de naam gekregen van Gerardus Majella. Pastoor Vroomans die op 31 december 1875 in Helmond is geboren, heeft na zijn priesterwijding een benoeming gehad als kapelaan te Veldhoven en later in de kerk van de Noordhoek in Tilburg. In die Tilburgse parochie heeft hij zich vooral ingezet voor de jeugd, maar ook voor de ouderen. Hij was de oprichter van het weekblad `Roomsch Leven`. In 1920 bood hij zich bij de bisschop van 's Hertogenbosch aan om bouwpastoor te worden van een nieuwe parochie in Tilburg. Dit werd na veel wikken en wegen, hij mocht kiezen tussen de kerk aan de Ringbaan West en de kerk aan de Trouwlaan, de kerk van de Trouwlaan. Als patroon heilige voor die kerk koos hij voor de Heilige Gerardus Majella. Het viel niet mee om in die tijd voldoende geld bijeen te sprokkelen, maar hij ging bij de mensen die er toen in die wijk woonde al op bezoek, ook al was er nog geen kerk. Nog voor de



tekeningen waren goed gekeurd ging hij bouwmaterialen kopen in België, bang dat hij er later niet meer aan kon komen. Hij heeft het begin van de bouw nog mogen mee maken, maar op 23 januari 1922 is hij aan een longontsteking overleden. Op 7 februari 1922 werd pastoor Verschuren benoemd om zijn werk af te maken. Waarom heeft pastoor Piet Vroomans Gerardus Majella gekozen als de patroonheilige van de kerk aan de Trouwlaan? Gerardus Majella is op 23 april 1726 in een heel klein dorpje, Muro Lucano, 80 kilometer ten zuiden van de grote stad Napels in Italië geboren. Muro Lucano is een schilderachtige dorpje, dat in die tijd omgeven werd met armoede. Gerardus was de zoon van de dorps kleermaker Domenico Majella, die ondanks alles het niet erg breed had. De vader van Gerardus was vaak ziek en kwam zelfs heel vroeg te overlijden, Gerardus was pas 12 jaar oud. Wat hij ondanks de armoede wel meegekregen had, was zijn goede gedegen godsdienstige opvoeding. Ja, een oom van Gerardus, het was een pater Kapucijn, heeft er het nodige aan bijgedragen. Als jonge jongen kreeg hij een baan bij de kleermaker Pannuto, die in Muro Lucano zijn vader is opgevolgd. Maar daar had Gerardus geen prettige werkkring, maar gelet op zijn opvoeding, verdroeg hij gelaten de pakken slaag die hij van zijn werkgever kreeg, want hij wilde door dik en dun op Jezus lijken en heilig worden. Hij deed alle moeite om in een klooster van de Redemptoristen te kunnen komen. Redemptoristen zijn paters die hun krachten bundelen om zo de Blijde Boodschap van Jezus



Christus handen en voeten te geven. Het zijn de paters die er op uit trekken en het geloof verkondigen. Hun grootste



doel was om het Evangelie te brengen tot in de uithoeken en de randen van de maatschappij: de armen het Evangelie van de Verlossing te verkondigen. Gerardus wilde zich graag met die paters verbinden, maar dat viel niet mee. Gerardus had een zwakke gezondheid. Maar door zijn aanhoudend vragen en bidden werd hij aangenomen in het Redemptoristen klooster van O. L. Vrouw van Troost. En gelukkig voelde hij zich vanaf de eerste dag daar thuis. Alle voorkomende werkzaamheden van dit klooster deed hij, het liefst was hij koster. Na verloop van tijd werd hij met de regelmaat op bedeltocht gestuurd. De mensen in de omgeving zagen hem graag komen en zo werd hij heel bekend. Al heel snel zagen de mensen uit de omgeving hem als een heilige broeder en ontstonden er verhalen over genezingen op zijn voorspraak. Tijdens een van zijn zware bedeltochten werd hij ernstig ziek, knapte weer op, maar dit was maar van korte duur. Hij was aan het einde van zijn krachten en stierf op 16 oktober 1755 aan de toen heel bekende ziekte tuberculose. Hij was pas 29 jaar jong. Opmerkelijk is dat zijn levensbeschrijver vermeldt dat Gerardus zelf datum en tijd van zijn overlijden had voorspeld. Deze heilige had op pastoor Vroomans zo'n indruk gemaakt én de omgeving waar pastoor Vroomans de kerk mocht bouwen brachten hem tot de keuze, deze eenvoudige, simpele ziel moet de voorspreker zijn voor alle mensen van de Trouwlaan en ver daarbuiten.

CURCUSNIEUWS

Samen de bijbel lezen?

De bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken. Soms zijn het verhalen, dan weer liederen en gebeden, dan weer preken. Maar toch is het ook één boek, het is één groot verhaal over hoe God met



mensen omgaat, en hoe mensen met God omgaan, hoe ze hem zoeken, vinden en soms weer kwijt raken. Het begint bij het verhaal van Abraham, en loopt door, via Jezus, tot onze tijd. Want het verhaal van God met mensen gaat steeds verder. De bijbel lezen is daarom ook zoeken naar het verhaal van God in ons leven.

We lezen de bijbel in de kerk, als richtinggevend voor ons leven.

Maar we kunnen

daarnaast ook persoonlijk de bijbel ter hand nemen, om zo te ontdekken hoe wij in ons leven daar steun aan hebben. We kunnen het ook in een groep doen, om zo elkaar te helpen de



lijn van God in ons leven te ontdekken.

Bijbel lezen is daarom meer dan studie van de bijbel, hoewel kennis van de bijbel en de bijbelse achtergrond wel nuttig is. Maar het is ook een religieus gebeuren, dat eindigt in gebed en misschien beetje bij beetje in verandering van leven.

Er is op dit moment een bijbelgroep die op de 2^{de} en 4^{de} dinsdagmiddag bijeenkomt. Maar als u interesse hebt om ook in de Bijbel te gaan groeien, nodig ik u uit om u te melden en bij voldoende deelname maken we samen een afspraak om een nieuwe bijbelgroep op te stellen.



Ook wil ik weer gaan beginnen met een kinderbijbelgroep, met kinderen die hun eerste Communie hebben gedaan, een keer per maand op de woensdagmiddag, samen luisteren en kijken naar bijbelverhalen en daarna er met onze handen mee bezig zijn. U kunt zich hier voor opgeven op het secretariaat (tel. 013-5423455) of rechtstreeks bij diaken Hans Vugs: tel. 06-22453361 Ook via de website(www.hlgm.nl) kunt u zich aanmelden. U kunt ook een mailtje sturen naar info@hlgm.nl.

KERKGEBOUW GERARDUS MAJELLA 100 JAAR (Eeuwfeest)

In mei 2023 bestaat ons mooie gebouw 100 jaar. Op de voorkant van de Brug is het logo al aangepast.

Dat gaan we groots vieren op zondag 21 mei 2023.



Hierbij het voorlopige programma voor het jubileumjaar van de Trouwlaan. Wijzigingen voorbehouden.

2022

- 16 oktober Herfstconcert
- 28 oktober Vrijwilligersavond
- 18 december Kerstconcert

2023



- 22 januari Herdenking sterfdag Pastoor Vromans
- 29 januari Bedevaart naar Wittem

- 12 februari Eucharistieviering met parochieel kerkkoor van 't Goirke
- 19 maart Voorjaarsconcert
- 29 maart Bijbelmiddag voor jongeren
- 21 mei Officiële viering 100 jaar Trouwlaan met Mgr. de Korte
- 22 november viering 80 jaar Zangkoor Trouwlaan

Tevens zijn er vanaf zondag 28 augustus as speciale postzegels te koop met het 100-jaar logo van onze kerk er op, ten behoeve van het eeuwfeest. Deze zegels zijn per 5 stuks te koop voor 10 euro en zijn vanaf aanstaande zondag in de ontmoetingsruimte te koop.



KERKBIJDRAGE: EEN HERINNERING.

Het jaar 2022 is al weer 8 maanden om. Hebt u nog gedacht aan het betalen van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet dat u het te betalen bedrag zelf kunt bepalen per maand, kwartaal of jaarlijks. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, elke eurocent is meegenomen.

Hartelijk dank bij voorbaat.



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlqm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlqm/

Piomorgen in de kerk

1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 18 september as.** middels e-mail adres: info@hlqm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlqm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlqm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt

