



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Koffiedrinken op Donderdag 19 januari 2023 om 10.30 uur</p> 	<p>1^e vrijdagviering op 6 januari om 10.30 uur</p>
<p>Deze maanden is er stille Aanbidding op donderdag 5, 12, 19 en 26 januari</p> 	<p>Piomorgen op dinsdag 10 januari om 10.30 uur</p> 

Inhoud

Voorkant	1
Indeling	2
Kerstmis 2022	3
Kerstwens, Nieuwjaarswens	4
Driekoningen	5
Uit onze parochieagenda	6
Intenties	10
Geheugensteuntjes	13
Kerstprogramma	14
Kindje wiegen	15
Kerststal Koningsvoorde	15
Nieuwjaar	16
Eeuwfeest	17
Kerkbalans 2023	18
Caritas inloop	18
Ouderavond 1^e communie	19
Achterkant	20



KERSTMIS 2022

Zetten we dit jaar de kerststal nog neer, vader?

Of doen we alleen maar een boom?

Jan antwoordt: ik kijk efkens teevee, wat is er nu weer?

Je ziet maar, zegt

vader dan sloom.

Wat zal ik doen, het
was toch wel mooi,
met die herders, ezel
en os, mijmert moeder
Mien.

En op het dakje wat
kunstsneeuw en wat
hooi,

het kribbetje, Maria en

Jozef in het mos.

Ja, maar waar staat dat ding ook al weer,

je zult zien, de helft is al stuk

en de doos staat natuurlijk helemaal achteraan op de vliering.

Wat een rommel, en ik heb het al zo druk!

Vader Jan zegt:

laten we maar fijn een boom doen,
dat geeft toch ook al genoeg sfeer.

Langs de muren hangen we nog wat groen,
en dan zetten we de kerststal wel weer een ander jaar.

Hoor ik verkondig u een blijde boodschap,
heden is geboren een kerstboom met een piek!

Is dat de nieuwste kerstgrap?

Of spreek hier onze gevoelstragiek?

Natuurlijk kunnen mensen Kerstmis vieren zonder een stal,
want die stal is tenslotte niet de reden van ons kerstfeest.



Maar bedenk ook dat u geen kerst viert om een piek of een bal,
maar om:
DE GEBOORTE VAN DE VORST VAN DE VREDE.

Daarom wens ik u allen een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar
Hans Vugs,

KERSTWENS 2022, NIEUWJAARSWENS 2023

De herders stonden in die nacht vooraan
en de eenvoudige, de minsten daar,
verstonden het grote wonder, raakten opgewonden
van woorden die niet eens
werden verstaan.

En het werd waar: de minderen
zijn meer.
Zij hadden geen geschenken
meegenomen.
De koningen zijn pas later
gekomen,
maar herders knielden toen als
eersten neer.



Van tranen of van licht, de ogen
blind
gaven zij zo zichzelf als offerande.
Met grote, ruwe, moe gewerkte handen
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.



Dat u als parochiaan ook in 2023 weer
de vreugde mag ervaren van het herder zijn voor elkaar.
Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar

Hans Vugs Diaken-pastor

DRIEKONINGEN

Dit jaar wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op
zondag 8 januari. De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare
geschenken - die
eigenlijk verwijzen naar
de eredienst in de
tempel - aan een arm en
bedreigd menskind.

Dit is teken dat de
ware godsdienst ook
altijd mensendienst is.

Belangrijker dan

materiële geschenken is wat je geeft van jezelf. Mensen zitten niet
te wachten op mooie cadeaus, maar wel op aandacht en medeleven.
Begrip tonen en een goed woord geven. Opbeuren, aandacht
schenken en tijd; dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos
bloemen.

Het goud van het hart,

De wierook van de toewijding.

De mirre van het offer.



UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op 21 november 2022 is te midden van hen die haar liefhebben **JOKE FAES - SMITS**, in de leeftijd van 84 jaar rustig ingeslapen. Joke is 60 jaar getrouwd met haar Harry, zij mocht moeder zijn van drie kinderen, te weten een zoon en twee dochters, van 8 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Een rijke grote oma. toen Joke en Harry in 1962 in het bekende huwelijksbootje stapte, maakte ze duidelijk afspraken. We gaan samen door het leven en we spreken elkaar steeds op onze daden aan, zodat er alleen maar duidelijkheid is. Joke was door haar opvoeding een vrouw van haar tijd, ja zelfs duidelijk vooruit. Zij was in alles een lieve moeder, maar liet haar kinderen veel vrijheid. Zij zat niet na school te wachten tot iedereen thuis was, neen zij liet iedereen vrij, maar was wel de moeder die alles in de gaten hield. Zij hield van gezelligheid en samen vieren en feesten. Wat heeft zij ondanks alles nog genoten van haar 60 jarige bruiloft. Neen, dat was geen groot feest, maar haar hele gezin was bijeen en samen hebben zij gegeten en gedronken. Graag ging zij met vriendinnen fietsen, ergens even stoppen om wat te drinken en dan weer naar huis om op tijd thuis te zijn. Zij had interesse in haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Samen spelen, samen spreken, samen spelletjes spelen, samen aan de thee of koffie zitten, daar was zij tot op het laatst druk mee bezig.



Joke was een hele bijzondere vrouw, die haar hart op de goede plaats had zitten, zij stond voor iedereen die een beroep op haar deed klaar. Enkele weken geleden mocht ik nog bij haar op bezoek komen, en ondanks de slechte situatie, was zij toch een en al oor. Wilde overal over meespreken. Ja zelfs toen heeft zij gezegd wat zij als haar afscheid wilde, met alle toeters en bellen. Klagen deed zij niet, maar droeg haar pijn. Kortom Joke is een moeder die haar hart op de juiste plek had zitten; een vrouw die steeds klaar stond voor de ander, een oma waar je altijd van harte bij welkom was, die aandacht had voor ons allen, een vrouw die dienstbaar was aan de ander, maar die er wel graag bij hoorde. Van haar ouders heeft zij geleerd hoe mensen door het leven mogen gaan, wat in het leven van elke mens belangrijk is en dat was voor haar, haar geloof. Niet dat zij de hele dag in de kerk zat, of geknield voor het kruisbeeld, neen zij heeft haar geloof uitgedragen en doorgegeven in haar manier van doen. Zij stond nooit op de voorgrond, maar hielp als het even kon. Wat vond ze het moeilijk de laatste dagen om door mensen te worden geholpen, dat kende ze niet, de ander was de belangrijkste. Dat zijn de woorden van Jezus in het evangelie en dat heeft zij met vallen en opstaan in heel haar leven waargemaakt. Joke, mam, oma, grote oma, dank je wel voor alles wat je voor ieder van hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf ons allen, groot en klein begeleiden op die niet eenvoudige weg door dit leven.



Op 28 november is toch nog enigszins onverwacht **JOLANDA ERKELAND - HOEVENAAR**, in de leeftijd van 59 jaar overleden. Met heel velen hebben we haar op donderdag 1 december uitgeleiden gedaan. Als je Jolanda na haar overlijden hebt mogen zien, dan lag daar een hele lieve, stralende vrouw, die veel te vroeg is overleden. Een vrouw die geheel voldeed aan die heel bijzondere schepping van de vrouw. Zij zag en wist alles, maar klaagde niet, zij bewaarde alles in haar hart en droeg dat nimmer naar buiten. Zij heeft jullie door dik en dun gespaard, voor enig verdriet. Van haar ouders heeft zij geleerd dat je niet moet schreeuwen, dat je niet moet spreken, maar dat je door jouw doen en laten moet laten blijken hoe mensen met elkaar door het leven mogen gaan. Zij was een moeder en oma voor iedereen. Zorgen dat zat in heel haar gestel, altijd bezig zijn voor de ander. Zowel thuis, als op de manege te midden van haar paarden en in de apotheek van het Tweesteden ziekenhuis. Steeds stond zij klaar om de ander te helpen, zichzelf liep ze vaak voorbij. Ze kon heel goed tegen een geintje en leverde die zelf ook heel vaak aan. Zij was door alles heen een eerlijke vrouw en kon helemaal niet tegen oneerlijkheid. Heb je iets gedaan, dat niet goed was, vertel dat eerlijk en open, maar gaat er niet om heen praten, want oneerlijkheid komt vroeg of laat toch altijd uit. Jullie moeder en oma was ook een hele sterke vrouw, die niet snel klein te krijgen was. In 2012 heeft zij een hersenbloeding gehad, maar door haar



doen en laten, door haar doorzettingsvermogen kwam zij er weer boven op. Drie en twintig jaar heeft zij in de apotheek mogen werken en vrienden mogen maken, niet voor veertien dagen, maar voor altijd. Ja zelfs een week geleden kreeg zij nog bloemen van haar collega's, omdat die heel erg met haar te doen hadden. Vele dagen, maanden en uren heeft zij doorgebracht te midden van haar paarden. Haar hele hart ging dan open voor hen. Jullie mam en oma was echt geen klager, zij vond altijd alles goed, en was het fout dan verbeterde dat later zelf wel. Maar jou te schande zetten, was bij haar onmogelijk. Zij was door dik en dun een moeder en oma voor iedereen. Haar vriendje Balou was in haar omgeving, ja zelfs toen zij was overleden, lag hij keurig netjes op de stoel naast het bed, te waken en op te letten, want als er iemand aan haar kwam stond hij op zijn achterste benen. Jullie mam en oma was ook een hele gelovige vrouw, neen, ze zat niet elke dag hier in de kerk, stond ook in het Tweestedenziekenhuis niet te preken, in het geheel niet, maar door haar doen en laten liet zij blijken dat zij katholiek was. Zij is een voorbeeld voor ons allen, want bij haar waren wij allemaal veel belangrijker dan zij, wij mochten niets te kort komen, en als iedereen alles had ontvangen, dan kwam zij pas aan de beurt. In onze maatschappij telt momenteel alleen maar IK, als ik maar niets te kort komt, wat een ander betreft, het zal mij worst wezen. Neen zoals zij niet en is ook nooit zo geweest. Jolanda, mam en oma, zus en vriendin, dank je wel voor alles wat jij



voor ieder van ons hebt gedaan en betekend. Rust nu maar uit, maar wil ons vanuit Gods eeuwige woning blijven begeleiden op die hele moeilijke weg door dit leven.

DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.

INTENTIES GERARDUS MAJELLA KERK & KONINGSVOORDE.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intenties december
24,25 & 26 dec				Ineke Vugs- Etten Jan Sloot
FR	19.00	KV		Henk en Marianne Verburg- v.
GK	21.00		GM	Assouw
HK	10.00		GM	Tonnie Denissen-vd Heuvel
SZ	10.00		GM	Ouders Denissen-Nouws
				Ouders vd Heuvel-Larmit
				Jos Wijgerde
				Jose Wijgerde



				Edward van Belkom vw bijz.int Cees Bastings Jose Mommers- van Santvoort Bart van Pelt Tiny van Doesburg-van Hooff Mien Derickx- van Rooij Ben en Toos Bastings- Schellekens Henk en Anja van Kerckhoven Theo van Hautum
31 dec& 1 jan 23 SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Jose Mommers- van Santvoort Fien van Hautum-Hultermans Jan van Oudheusden Nelly Verhagen Ben en Toos Bastings- Schellekens Tiny van Doesburg- van Hooff Verjaardag van haar moeder Janske Beerens Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
7 & 8 jan SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jose Mommers-van Santvoort vw 1 ^e JGT Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Cees Bastings Theo en Antoon v d Wouw



				Mien Derickx-van Rooij Sandra Danklof Jac van Gool Drik Berkhof Broeder Wim Hultermans Anja van Diepenhorst- van Kerckhoven Tonnie Denissen-v d Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders v d Heuvel-Larmit
14&15 jan SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jose Mommers- van Santvoort Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Tonnie Denissen-v d Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders v d Heuvel-Larmit
21&22 jan SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs-van Etten Jose Mommers- van Santvoort Jan Sloot Pastoor Jac Schrauwen Uit dankbaarheid 89 jarige Bart van Pelt Tonnie Denissen- v d Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders v d Heuvel-Larmit
28&29 jan	17.30 19.00 10.00	GM GM	KV	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Jose Mommers- van Santvoort Jos Wijgerde Mart van der Loo



				Eli van Dinter Tonnie Denissen- v d Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders v d Heuvel-Larmit
--	--	--	--	--

GEHEUGENSTEUNTJES



31 dec&	17.30 19.00		GM KV	
1 jan	10.00		GM	Herenkoor
5 jan	10.00 16.00		GM GM	Inloop ochtend Caritas 013 Stille aanbidding
6 jan	10.30		GM	1 ^e vrijdag
9 jan	20.00		GM	Ouderavond 1 ^e communie
10 jan	10.30 14.00		GM GM	Pio morgen Bijbelgroep
11 jan	14.00 16.00		GM GM	Bijeenkomst 1 ^e communie Kinderbijbel
12 jan	16.00		GM	Stille aanbidding
19 jan	10.30 16.00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
22 jan	13.00		GM	Bezoek graf Pastoor Vroomans



24 jan	11.00		GM	Redactie de Brug
26 jan	10.00		GM	Inloop ochtend Caritas 013
	16.00		GM	Stille aanbidding
29 jan	13.00		GM	Bedevaart naar Wittem

ONS KERSTPROGRAMMA

ZATERDAG 24 DECEMBER

19.00 uur: Eucharistieviering in Koningsvoorde met koor Friends
 21.00 uur: Eucharistieviering in de kerk met het Gemengd Koor

ZONDAG 25 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering met Herenkoor
 15:00 uur: Kindje wiegen in de kerk

MAANDAG 26

DECEMBER:

10:00 uur:
 Eucharistieviering met
 samenzang

ZATERDAG 31 DECEMBER

17.30 uur:
 Eucharistieviering met
 samenzang
 19.00 uur:
 Eucharistieviering met
 samenzang in Koningsvoorde

ZONDAG 1 JANUARI 2021:

10.00 uur: Eucharistieviering met Herenkoor



Alle vieringen in de kerk zijn te volgen via livestream:



www.facebook.com/parochiehlgm/

KINDJE WIEGEN

Op eerste kerstdag (25 december)
is om 15.00 uur de kerk open
om met uw kinderen de kerststal te
bekijken.

We beginnen met een mooi verhaal en
een lied.

Daarna is er ruim de gelegenheid
om naar de stal te gaan
en misschien een kaarsje te branden.



We hopen dat veel ouders, opa's en oma's
met hun kinderen en kleinkinderen
hier bij willen zijn.

Iedereen is van harte welkom.

KERSTSTAL KONINGSVOORDE

De stal in Koningsvoorde is
weer geplaatst.

Kom gerust eens kijken!
Zeer aanbevolen



\NIEUWJAAR

Wat een zegen als jou dit jaar
de zegen ten deel mag vallen
van een hand op de schouder,
van een hart onder de riem.

Wat een zegen
als je iemand mag ontmoeten
die warmte uitstraalt.

Wat een zegen,
als iemand jou ziet,
als je iemand wat aandacht schenkt.

Wat een zegen,
dat gebaar van meeleven of vergeving,
dat knipoogje of die stille groet van jou,
voor jou een gezegend Nieuwjaar!
Zalig uiteinde en een goed begin



In mei 2023 bestaat ons mooie gebouw 100 jaar. Op de voorkant van de Brug is het logo al aangepast.

Dat gaan we groots vieren op zondag 21 mei 2023.



POSTZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à €9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk.

Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de

opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt!



BEDEVAART NAAR WITTEM

Op 29 januari 2023 gaan we op Gerardus Majella bedevaart naar Wittem.

Vertrek per bus om 13.00 uur bij de Gerardus Majella kerk (Trouwlaan kerk).

Kosten € 10,=- per persoon.



Aanmelden in de ontmoetingsruimte van de kerk of
middels telefoonnummer 013-5423455(dinsdag t/m vrijdag tussen
09.00 uur tot 12.00 uur) of
middels mail: info@hlgm.nl

KERKBALANS 2023

Willen wij onze kerk blijven behouden dan zullen wij daar de
middelen voor moeten aanreiken om dat te doen. Dat doen we door
de Kerkbijdrage. Dank u wel als u al jaren uw bijdrage op welke
manier dan ook geeft. Bent
u nog niet in staat geweest,
mag ik u dan vragen om eens
te kijken om een kleine
bijdrage te geven, of voor
de degenen die reeds geven
of de mogelijkheid bestaat
om dit bedrag te verhogen.
Laten we trots op onze kerk
zijn, die willen en kunnen we
niet missen. Dank u wel voor
uw milde gaven.

Hans Vugs, diaken - pastor.

ING: NL94INGB 0001068820 Bank: NL64RABO 0171200217 t.n.v.

Parochie De Goede Herder, locatie Trouwlaan, Tilburg Onder
vermelding van Kerkbijdrage



CARITAS 013

Op de 1^e inloopochtend van 10 november j.l. hebben we enkele
mensen mogen ontvangen. Het waren zeer indrukwekkende
gesprekken.



Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren. In de maand december is de inloop ochtend op 29 december. Van 10.00-12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk.

OUDERAVOND 1STE COMMUNIE: 9 januari 2023 20.00 uur.

Op zondag 23 april 2023 doen de kinderen hun eerste communie in onze kerk. Om de kinderen goed voor te bereiden komen ze een aantal middagen bijeen in de ontmoetingsruimte van de kerk.



De kinderen van basisschool 'De Triangel' krijgen (of hebben gekregen) een brief voor de informatieavond op maandag 9 januari om 20.00 uur in de kerk. Kinderen van andere scholen kunnen zich aanmelden op het secretariaat van de parochie (tel. 542 34 55) .

Werkgroep Eerste communie



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u
zondag. 10.00u
2^{de} dinsdag 10.30u
1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen
www.facebook.com/parochiehlgm/
Piomorgen in de kerk
1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 22 januari as**. middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt

