



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Koffiedrinken op Donderdag 22 december om 10.30 uur</b></p> 	<p><b>1<sup>e</sup> vrijdagviering op 2 december om 10.30 uur</b></p>
<p><b>Deze maanden is er stille Aanbidding op donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 december</b></p> 	<p><b>Piomorgen op dinsdag 13 december om 10.30 uur</b></p> 

## Inhoud

<b>Voorkant</b>	<b>1</b>
<b>Pagina indeling</b>	<b>2</b>
<b>Advent</b>	<b>3</b>
<b>Uit onze parochie agenda</b>	<b>4</b>
<b>Intenties</b>	<b>7</b>
<b>Geheugensteuntjes</b>	<b>9</b>
<b>De den</b>	<b>10</b>
<b>Kerstprogramma</b>	<b>12</b>
<b>Eeuwfeest</b>	<b>13</b>
<b>Heiligen</b>	<b>15</b>
<b>Kerkbalans 2023</b>	<b>17</b>
<b>Vrijwilligersfeest</b>	<b>18</b>
<b>Sinterklaas</b>	<b>18</b>
<b>Caritas 013</b>	<b>19</b>
<b>Achterkant</b>	<b>20</b>



## ADVENT

Het naderen van het Licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de Adventskrans. De Adventskrans is gemaakt van dennengroen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één.

De Advent is een tijd van voorbereiding en ook een tijd van boete, al is dit laatste een beetje

op de achtergrond geraakt. De kleur paars van de liturgische kleding geeft dit echter nog aan.

In de Advent komen we regelmatig de profeet Jesaja tegen en Johannes de Doper. Zij hebben beide de



verwachting van de Messias verkondigd. Maar ook Maria speelt een belangrijke rol als moeder van de komende Messias. In haar Magnificat zingt zij haar vreugde uit, omdat de keus van God op haar viel om moeder van de Verlosser te worden.

## EEN ADVENTSGEBED

Heer, U kent ons hart,

U weet hoezeer wij verlangen

naar vreugde en geluk.



Als het donker is, zoeken wij naar licht;  
als het koud is naar warmte;  
zijn we in nood,  
dan zien we uit naar iemand die kan helpen.  
Kom dan in ons bestaan,  
neem ons bij de hand,  
verwarm ons hart en verlicht ons pad.  
Spreek tot ons uw woord van vrede  
en laat ons geborgen zijn in uw liefde,  
die alle begrip te boven gaat.  
Amen

Een goede voorbereiding op de komst van het Kind in de kribbe.  
Hans Vugs,  
diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zaterdag 29 oktober 2022 kwamen we met velen bijeen om **GIAN-CLIFF JONKERS**, van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met hem waren natuurlijk zijn papa en mama meegekomen, Andy Jonkers en Ginetti Frans, zijn broer Jaythan, zijn peetooms Luis en Clifford, zijn peettantes Serena en Rose, opa's en oma's en veel kinderen. Gian-Cliff krijgt bij zijn doop de namen Gian-



Cliff Stephan Supriano Wessel. Hele belangrijke namen met wie hij speciaal verbonden wordt en door hen begeleid wordt. Zijn peetouders hebben tezamen aan Gian-Cliff heel duidelijk gezegd dat hij te allen tijde bij hen welkom is en hij hoeft tevoren geen afspraak met zijn gsm'etje te maken. Nadat hij het kruisteken van God had ontvangen hebben we met alle kinderen de benodigdheden voor de doop gevonden.

We hebben de handdoek gevonden om zijn hoofdje af te drogen, we hebben de schelp gevonden, ja het water hebben we gevonden in de doopvont, de doopkaars en de Heilige Olie,



waarmee hij een kruisje op zijn voorhoofd gaat ontvangen. Daarna hebben we met papa en mama, zijn peetouders Gian-Cliff het doopwater over zijn hoofdje had gekregen gaf hij heel even een kick vanwege het koude doopwater. Een van de peetooms heeft de doopkaars van Gian-Cliff aangemaakt aan de grote Paaskaars en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we samen het Onze Vader hadden gebeden zijn we in een grote lange stoet naar Moeder Maria in de kerk gegaan. Daar hebben we allemaal ons kaarsje neergezet en gebeden dat Maria, onze hemelse moeder, ook de zorg voor Gian-Cliff op zich wilt nemen. Tot slot hebben we samen het Wees gegroet gebeden en natuurlijk uit volle borst het lang zal hij leven gezongen. Daarna was het een lawaai van jewelste, want de doopklok werd met heel veel plezier geluid.



Op zaterdag 12 november 2022 werd in onze Piokapel **NÉV**  
**LIGTENBERG** met zijn ouders Robert Ligtenberg en Petrouska  
Ligtenberg - Smulders, zijn broer Joaz, zijn peetoom en peettante  
Richard en Suzanne, zijn grootouders, ooms en tantes en veel  
kinderen van harte welkom geheten. Zij waren samen gekomen om  
Név in onze parochiegemeenschap te laten opnemen. Zijn ouders  
hebben heel duidelijk uitgesproken dat zij Név en Joaz altijd met  
liefde en begrip zullen

omringen. Zijn peetoom en  
peettante hebben plechtig  
beloofd dat Név te allen tijden  
bij hen van harte welkom is en  
dat hij nimmer tevoren met zijn  
gsm'tje een afspraak hoeft te  
maken. Név kreeg het teken van  
Jezus op zijn voorhoofd, op zijn  
lippen en in zijn hart. Daarna  
gaven zijn papa en mama hem  
ook een lief kruisje op zijn  
voorhoofd, evenals zijn



peetouders. Ook de opa's en oma's hebben met veel liefde het teken  
van Jezus op zijn voorhoofd gegeven. Van de kinderen mocht hij een  
kusje ontvangen. Na het verhaal van Jezus en nadat we alles wat we  
voor de doop nodig hebben bijeen gesprokkeld hadden, hebben we  
met papa en mama, peetouders en alle kinderen gebeden dat God  
hem, maar ook ons allen mag beschermen op onze niet al te  
gemakkelijke weg door dit leven. Samen hebben we ons geloof in God  
Vader, Zoon en Geest uitgesproken en mocht zijn peettante hem ten  
doop houden. Toen Név het koude water over zijn hoofdje voelde  
stromen, schrok hij wel even, maar hij liet geen gilletje. Hij kreeg  
zoals alle dopelingen een kruisje met H. Chrisma olie en hebben we



gebeden dat Jezus ook altijd in hem mag blijven. Na het Onze Vader zijn we in een stoet naar Moeder Maria gegaan, hebben daar ons kaarsje neergezet en Maria gebeden dat zij Név en ons alle mag beschermen op onze weg door dit leven. Na het lang zal hij leven, mochten alle kinderen en grote mensen de doopklok luiden om zo onze vreugde te laten blijken.

**INTENTIES GERARDUS MAJELLA KERK & KONINGSVOORDE.**

- GM= Gerardus Majella**
- KV= Koningsvoorde**
- KND=Kindernevendienst**
- DK=Dameskoor**
- HK=Herenkoor**
- GK= Gemengd koor**
- SZ=Samenzang**
- FR=Friends**
- ZG=Zanggroep**



	Tijd	Locatie		Intenties december
3 & 4 dec				Ineke Vugs- Etten
<b>SZ</b>	17.30	KV	GM	Riet van Overbeek
<b>ZG</b>	19.00		GM	Jan Sloot
<b>HK</b>	10.00		GM	Sandra Danklof
				Fien Hultermans
				Albert de Beer
				Tonnie Denissen-vd Heuvel
				Ouders Denissen-Nouws
				Ouders vd Heuvel-Larmit



10 & 11 dec <b>SZ</b> <b>DK</b> <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Cees Bastings vw Verj. Jose Mommers-van Santvoort Henk en Marianne Verburg- van Assouw Theo van de Wouw Anton van de Wouw Jan Sloot Harrie Hultermans Benny Muurmans Ans van Gommeren Ben en Toos Bastings- Schellekens Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
17 & 18 dec <b>SZ</b> <b>ZG</b> <b>DK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Frans Vos Jeanne Horsten Piet Robben v.w. JGT Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Vormelingen: Luca de Wilde Rositta Bar
24&25& 26 dec FR GK	19.00 21.00	KV	GM	Ineke Vugs-van Etten Henk en Marianne Verburg- Van Assouw Jos Wijgerde





HK SZ	10.00 10.00		GM GM GM	Jose Wijgerde v.w. verj. Jan Sloot Cees Bastings Jose Mommers- van Santvoort Bart van Pelt Tiny van Doesburg-van Hooff Mien Dierickx-van Rooij Ben en Toos Bastings- Schellekens Henk en Anja van Kerckhoven Theo van Hautum
31 dec & 1 jan 2023 SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs-van Etten Tiny van Doesburg-van Hooff Verjaardag van haar moeder Janske Beerens Jan Sloot Riet van Overbeek

## GEHEUGENSTEUNTJES



1 dec	10.00 16.00		GM GM	Inloopochtend Caritas 013 Stille aanbidding
2 dec	10.30		GM	1 <sup>e</sup> vrijdag
7 dec	20.00		GM	Doopvoorbereiding



8 dec	10.30 16.00		GM GM	Onbevleete ontv. Maria Stille aanbidding
13 dec	10.30 14.00 16.00		GM GM GM	Pio morgen Bijbelgroep Redactie de Brug
14 dec	16.00		GM	Kinderbijbel
15 dec	16.00		GM	Stille aanbidding
18 dec	13.30		GM	Kerstconcert
19 dec	19.00	KV	GM	Boeteviering
20 dec	19.00		GM	Boeteviering
22 dec	10.30 16.00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
24 dec	19.00 21.00	KV	GM	Kerstviering met Friends Kerstviering met Gemengd Koor
25 dec	10.00 15.00		GM GM	1e Kerstdag met Herenkoor Kindje wiegen
26 dec	10.00		GM	2e Kerstdag
29 dec	10.00 16.00		GM GM	Inloop ochtend Caritas 013 Stille aanbidding
31 dec	17.30 19.00	KV	GM	Oudjaar Oudjaar
1 jan 2023	10.00		GM	Nieuwjaar met Herenkoor



## DE DEN

De wereld wordt een jaartje ouder.  
Je ziet het om je heen.  
Het weer wordt alsmaar kouder.  
Waar moet dat nu toch heen?  
De dagen worden korter,  
het donker duurt zo lang.  
Kan er geen lichtje komen  
of blijft dit levenslang?

De bomen laten blaadjes vallen:  
de eik, de beuk, de berk.  
Ze doen het met z'n allen.  
't Lijkt wel afgesproken werk!  
Er is een hoopvol teken:  
de den die doet niet mee.  
Hij houdt zijn groene takken  
en geurt nog heel tevree!

Die groene boom geeft ons te denken;  
hij blijft in goeden doen.  
Die hoop zal hij ons schenken  
als krans van levend groen.  
De dagen worden langer  
als 't licht maar groter wordt  
en mensen gaan verlangen  
om kind te zijn van God.

Harrie Wouters



## ONS KERSTPROGRAMMA

### MAANDAG 19 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering in  
Koningsvoorde

### DINSDAG 20 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering in de kerk



### ZATERDAG 24 DECEMBER:

19.00 uur: kerstviering Koningsvoorde met Friends

21.00 uur: kerstnachtmis Gemengd Koor

### ZONDAG 25 DECEMBER:

10:00 uur: eucharistieviering 1<sup>e</sup> Kerstdag met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

### MAANDAG 26 december:

10:00 uur: Eucharistieviering 2<sup>e</sup> Kerstdag met orgel

### ZATERDAG 31 DECEMBER

17.30 uur: Oudjaardviering met samenzang

19.00 uur: Oudjaardviering in Koningsvoorde

### ZONDAG 1 JANUARI 2023

10.00 uur: Nieuwjaardviering met Herenkoor



In mei 2023 bestaat ons mooie gebouw 100 jaar. Op de voorkant van de Brug is het logo al aangepast.

Dat gaan we groots vieren op zondag 21 mei 2023.



## KERSTCONCERT KERK TROUWLAAN

Op 18 december om 13.30 uur is er een Kerstconcert in de kerk van de Trouwlaan aan de Wassenaerlaan. Naast het Zangkoor Trouwlaan en het Mannenkoor 1001 uit Gilze treden voor u op: het Vocaal Ensemble Da Capo uit Goirle en het blaasorkest Tmoesje, eveneens uit Goirle.

Na afloop van deze muzikale traktatie is het gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk. De toegang is gratis.



### Zangkoor Trouwlaan

## POSTZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à €9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk.

Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de

opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt!



## BEDEVAART NAAR WITTEM

Op 29 januari 2023 gaan we op Gerardus Majella bedevaart naar Wittem.

Vertrek per bus om 13.00 uur bij de Gerardus Majella kerk ( Trouwlaankerk).

Kosten € 10,=- per persoon.

Aanmelden in de ontmoetingsruimte van de kerk of

middels telefoonnummer 013-5423455( dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 uur tot 12.00 uur) of middels mail: info@hlgm.



## SINT NICOLAAS

"Sinterklaas goedheilig man, trek je beste tabberd aan", beginregel van een bekend sinterklaasliedje. Over deze heilige bisschop zijn in de loop van de tijd veel verhalen verteld, legenden noemen we ze. De legende van de drie kinderen wordt hiernaast afgebeeld. (een wat gewelddadig verhaal) Drie schoolkinderen trokken rond in de wijde wereld. Op een dag toen ze moe waren, gingen ze naar een herberg. De herbergier was ook slager. Ze mochten vlug naar binnen. Maar nauwelijks binnen pakte de slager zijn grote slagersbijl en sloeg de kinderen dood, want hij had enorme hekel aan kinderen. Beneden in de kelder gooid hij ze in een groot pekelvat. Niemand wist waar de drie jongens waren. De slager werd van zoiets gruwelijks niet verdacht. Zeven jaren gingen voorbij. Op zekere dag kwam Sint Nicolaas door de streek. Ook hij, de grote kindervriend, klopte aan bij de herberg en vroeg om te overnachten. 'Natuurlijk', zei de herbergier, en 'wat kan ik nog meer voor u doen?' Sint Nicolaas had honger en wilde wel wat eten. De slager/herbergier bood hem een stuk ham aan, maar Sint vroeg om pekelvlees, dat al zeven jaar in de kelder stond. De herbergier schrok en probeerde te vluchten. Sint hield hem tegen en samen gingen ze naar de kelder, daar zag sint de drie kinderen in de kuip. Sint sprak een gebed uit en zei tegen de dode kinderen: 'Jullie slapen, kom!' En het wonder gebeurde. Er kwam beweging in de kuip, de kinderen werden wakker.



Ze hadden lekker geslapen en gedroomd van het paradijs. Ze zouden de Sint eeuwig dankbaar blijven.

## FRANCISCUS XAVERIUS

Een Spaanse missionaris, geboren op 7 april 1506 in het gebied Navarra. Hij studeerde filosofie in Parijs en theologie in Navarra. Hier maakte hij kennis met Ignatius van Loyola. In 1534 was Franciscus Xaverius een van de eerste die geloften aflegde, waarop later de Jezuïetenorde zou worden gebaseerd. Franciscus Xaverius kreeg van Ignatius de opdracht



om het geloof te verspreiden in India. In verschillende delen van India deed hij missiewerk. Hij reisde ook verder naar Malakka en de Molukken. Terug in Malakka hoorde hij dat Japan voor het eerst door Portugezen werd bezocht en besloot daar ook heen te gaan. Later werd China zijn nieuwe doel. Wachtend op een eiland nabij Kanton op een mogelijkheid het vasteland te bereiken werd hij ziek en stierf nog datzelfde jaar. Zijn lichaam werd overgebracht naar Goa en is daar in de kathedraal begraven.





## PAUS SILVESTER I

Hij was de 33ste paus van de Rooms-Katholieke kerk. Op 31 december 335 stierf hij te Rome, zijn geboortedatum is niet bekend. Als paus was hij aanwezig op het Concilie van Nicea, waar o.a. de eerste geloofsbelijdenis is vastgesteld. Naar hem is ook oudejaarsavond genoemd, Silvesteravond. Vooral in Duitsland wordt die avond zo genoemd.

## KERKBALANS 2023

**In de week vóór Kerstmis verschijnt een speciaal KERSTNUMMER.**

Het is tegelijk het januari-nummer, met ook mededelingen over Kerkbalans. Daarmee bouwen we een BRUG naar het nieuwe jaar!



En nog even dit:

Ontvangt u regelmatig De Brug? Maar doet u ook mee aan de kerkbijdrage? NEE???

U kunt zelf een bedrag overmaken op Gironummer NL94 INGB 0001068820 of

op banknummer NL64 RABO 0171200217 t.n.v parochie de Goede Herder, locatie Lidwina Gerardus Majella te Tilburg.

U kunt ook opdracht geven bij uw eigen bank om automatisch een bedrag per maand, kwartaal of jaarlijks over te laten boeken op een van de bovengenoemde rekeningnummers.



## GESLAAGDE VRIJWILLIGERSAVOND

Het was een zeer gezellige vrijwilligersavond met lekkere hapjes en veel geklets met elkaar. En ook de door Martijn Antens gepresenteerde quiz viel zeer in de smaak.. Als vrijwilliger van het jaar werd gekozen : Eddy Goudmein. Hier onder poseert hij met de wisselprijs. Tot de volgende vrijwilligersavond mag de trofee op de schoorsteen staan bij Eddy thuis.



## SINTERKLAAS KOMT NAAR DE TROUWLAAN

Op zondag 4 december, na de eucharistieviering van 10.00 uur zal, naar verluidt, de Goedheiligman ook een bezoek brengen aan onze kerk. Iedereen is welkom.

Wilt u dat uw kind hierbij ook aanwezig is, geef u dan op via [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) met vermelding van jongen of meisje en leeftijd.



De Sint kan dan hiermee rekening houden.

De kinderen mogen een tekening of een ander knutselwerkje voor de sint meebrengen. Graag tot

4 december. Aanmelden kan tot zondag 27 november.

## **CARITAS 013**

Op de 1<sup>e</sup> inloopochtend van 10 november j.l. hebben we enkele mensen mogen ontvangen. Het waren zeer indrukwekkende gesprekken.

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn.

Besloten is op de 1<sup>e</sup> en de 4<sup>e</sup> donderdag van de maand de inloopochtend te organiseren. In de maand december is de inloopochtend op 29 december. Van 10.00-12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk.



## Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

## Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u  
zondag. 10.00u  
2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u  
1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

### Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen  
[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)  
Piomorgen in de kerk  
1<sup>e</sup> vrijdag in de kerk

### Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Atrium, na de viering koffie.

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

## Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 10 december as.** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl).

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

## Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt

