



**ONDER VOORBEHOUD KUNNEN ER WIJZIGINGEN
OPTREDEN IN HET PROGRAM IVM DE PERSCONFERENTIE**

<p>1^{ste} vrijdag viering op 3 december om 10:30 uur in de kerk.</p>	<p>Op dinsdag 14 december om 10.30 uur Pimorgen in de kerk.</p>
<p>Deze maand is er stille Aanbidding om 16.00 uur in de kerk op 2, 9,16 en 23 december.</p> 	<p>Op donderdag 23 december is er weer koffieochtend. (1,5 meter van elkaar!) aanvang 10:30 uur.</p> 

Pagina indeling:

- 3. Voorwoord**
- 4. Uit onze parochie agenda**
- 5. In memoriam**
- 9. Agenda**
- 13. Geheugensteuntjes**
- 15. Kerstprogramma**
- 16. Vrijwilligersavond**
- 17. Sinterklaas**
- 17. Kerkbalans**
- 18. Onderweg**
- 19. Kerstpakketten-actie**

VOORWOORD:

Het rijk van de hemel lijkt op een vrouw,
die in verwachting is.

Maar toen het Kind geboren was,
bleef haar verwachting bestaan,
zodat zij zich ten zeerste verwonderde.

Zij staarde uren naar het Kind,
als het sliep én als het bezig was.

En zij merkte steeds meer
dat wat zij verwacht had,
zich nog moest voltrekken aan haar kind.

En naar mate haar Kind ouder werd
en zich aan Hem steeds meer voltrok,
wat ze niet kon en wilde verwachten,

naar die mate groeide in haar
- door pijn en vreugde heen -
de verwachting dat zij haar Kind
voor de eeuwigheid had gebaard.



Ik wens u allen toe dat de komende tijd
een tijd van zoeken,
maar bovenal een tijd van vinden mag zijn,
het vinden dat wij voor de eeuwigheid zijn bedoeld,
dat ons leven niet eindigt bij de dood,
maar door de dood heen voor altijd leeft bij God.
Dat geloof geeft aan ieder van ons
vrede en liefde in iedere mens,
groot en klein.

Hans Vugs Diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op 24 oktober hebben 5 jonge mensen, te weten Greet van Loon, Lisa Hems, Femi van Thillo, Sander van Puijenbroek en Inke van Puijenbroek uit handen van pastoor deken R. van Aken het H. Vormsel mogen ontvangen. Acht weken hebben zij op een hele bijzondere wijze samen mogen op trekken om zich zo op hun keuze voor het H. Vormsel te mogen voorbereiden. Zij hebben ook nog een bezoek bij de paters Kapucijnen gebracht, waar zij van heel nabij het leven in een klooster mochten mee maken. Nadat zij hun Vormsel hadden gedaan, konden ze alleen maar blij en dankbaar zijn dat zij heel bewust deze stap hebben mogen zetten. Martijn Antens, die zijn beste beentje heeft voorgezet, om met deze groep op weg te gaan, dank je wel voor jouw hulp en ondersteuning.



LANG ZULLEN ZIJ LEVEN IN GLORIA



IN MEMORIUM;

Op 19 oktober 2021 is rustig ingeslapen **JOKE VAN DER BRUGGEN - HANENVEER**, in de leeftijd van 78 jaar .



Jullie mam was een lieve en hartelijke vrouw. Ze hield enorm van gezelligheid, mensen om haar heen en een feestje was altijd welkom. Voor een ander was ze er altijd. Maar ze schikte zich dan zó naar de ander, dat ze vaak zichzelf uit het oog verloor. Ze was een bijzondere vrouw en een lieve moeder. Ze nam het leven, zoals het kwam. Niet altijd was het even gemakkelijk. Haar echtscheiding van vader Herman, was een moeilijke periode voor haar. Maar gelukkig leerde ze kort daarna Frans kennen. In hem had het geluk in haar leven weer gevonden. Ruim 41 jaar hebben ze lief en leed met elkaar mogen delen. Ze waren veel samen en genoten met z'n tweetjes van toeren op de snorfiets, vissen in Esbeek of een frietje eten in Postel. Toen Arjen nog in Baarn woonde, was ze een keer een weekendje bij hem. Arjen zou gaan stappen met wat vrienden.... Nou zijn moeder ging mee.. van de discotheek naar de kroeg... Ze deed gezellig mee. En och.... wat was ze opgewonden, toen ze in één van de kroegen in Hilversum, waar ze toen waren, BZN zag zitten. En hoe goed kende jullie mam jullie? "Jongen, ik ben je moeder. Ik ken je toch", was haar antwoord. Het verlies van haar ouders was zwaar voor jullie mam. Regelmatig zei ze: ik zou willen dat ik in de Hemel was. Dan kon ik even met ons pa en ons moe praten'. Het overlijden van haar eerste kleinzoon, Mike, heeft haar diep geraakt. Vrijdag 15 oktober heeft ons mam, in bijzijn van haar kinderen de laatste Sacramenten, de Ziekenzalving mogen ontvangen. Het was een bijzonder moment. Toen we begonnen met het bidden van het 'Wees gegroet, Maria' ... knipperde de



lamp in de kamer. Toeval ? Een teken van boven ? Een feit was, dat jullie mam, die eigenlijk alleen nog maar sliep en haar ogen dicht had, nu de hele tijd met ogen open , actief leek te liggen luisteren. Jullie mam en oma was een gelovige vrouw, neen, niet iemand die de hele dag in de kerk zat te bidden. Neen zij was de moeder en vrouw die door haar doen en laten een voorbeeld is geweest voor haar kinderen, kleinkinderen en allen die waar dan ook haar levenspad hebben mogen kruisen. Zij was de vrouw die dienstbaar was, Zij beantwoorde geheel aan die bijzondere schepping van de vrouw. Maar zij had ook bijzondere ogen en oren. Een vrouw die voor haar Frans, haar kinderen en kleinkinderen altijd klaar stond, die nimmer op de eerste plek wilde staan, maar die er wel bij hoorde. Zij had dat alles van haar vader en moeder geleerd, ook die hebben er dat niet ingeslagen, maar hebben het haar voorgeleefd. Ons doen en laten zal heel ons leven heel belangrijk zijn, steeds zullen we horen: dat deed ons moeder, ons oma toch altijd zo. Mag zij nu voor altijd zijn bij God en mag zij vanuit de hemel voor ons haar Frans, haar kinderen en kleinkinderen een voorspreker zijn bij God op onze niet gemakkelijke weg door dit leven.

Op 11 november 2021 is te midden van allen die hem lief zijn **HERMAN HOPMANS**, in de leeftijd van 74 jaar overleden. Herman was een heel bijzonder man in alle opzichten. Hij was een lieve echtgenoot en vader en opa. Hij heeft heel zijn leven ingericht op de ander, hij ging werken voor zijn gezin, want die mocht niets te kort komen. Voor hem was bezig zijn van het allergrootste belang. Niets doen, dat was voor hem heel onbekend.



Hij was geen stil zitter, hij had geen rust in zijn achterste. Koffie drinken deed hij graag, maar als hij zijn koffie op had, dan moest er een eind aan het koffie uurtje zijn. Was je nog niet klaar met je kopje koffie leeg te drinken en zei je even wachten pa, dan stond hij te draaien, want hij moest weg, hij moest bezig zijn. Hij had heel veel belangstelling in de ander. Hij was steeds benieuwd hoe het lichamelijk met je ging, maar hij was ook heel benieuwd hoe het met zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen ging op school en later in hun maatschappelijke ontwikkeling. Hij had van zijn eigen ouders geleerd: zoals de ouders doen, zo doen ook bijna altijd de kinderen. Hij was dan ook een hele goede vader die een prachtig voorbeeld heeft gegeven, in het leren op school, maar ook in zijn vak. Hij was een marktkoopman in hart en nieren. Hij wist van groenten en fruit alles, daar lag zijn interesse. Maar hij was ook een koopman ten voeten uit. Hij wist zijn producten aan de man of vrouw te brengen. Hij had humor en zat vol geintjes. Zo verkondigde hij aan een groep mensen die op de markt langs kwamen, met een komkommer in de hand: voor de eenzame weduwe een prachtige, heerlijke verse komkommer. En hij raakte deze inderdaad kwijt. Hij had interesse voor alle groenten en fruit en was daarvan ook heel goed op de hoogte. Ja, als je op de markt mag werken, dan moet je wel te verstaan zijn. Nou daar had hij geen gebrek aan, hij kon niet fluisteren en als hij op zijn manier fluisterde, dan kon iedereen in zijn omgeving hem verstaan. In welke groepering hij ook verbleef, zijn gezin, zijn familie, zijn vrienden overal was hij boven allen uit te horen. Maar ja als marktkoopman moet je ook een goede en snelle rekenaar zijn. Waar de jeugd van tegenwoordig alles moet uitrekenen met hun mobieltje, hij was al veel eerder klaar en gaf je het antwoord, voor jij het eerste getal had ingevoerd. Jullie

pap en opa deed ook heel graag mee spelletjes spelen, of het allemaal eerlijk verliep, laten we maar even in het midden. Want je kon het nooit aantonen, maar helemaal eerlijk verliep het niet. Daar was hij te gehaaid voor. Voor de kleinkinderen was hij vooral een opa. Een opa die alles voor hen wilde doen, die zich inzetten dat het zijn kleinkinderen maar goed mocht gaan. Op elke vraag van zijn kleinkinderen kwam meestal een positief antwoord, ja dat zal opa wel doen. Toen hij dan ook verblijd werd met achterkleinkinderen kregen deze nog meer aandacht en liefde dan zijn kleinkinderen, want daar was hij maar wat trots op. Jullie pap en opa was ook een gelovig man, niet dat hij hele dagen in de kerk zat, dat niet. Hij stond ook niet op de hoeken van de straat of op de markt te preken, in het geheel niet. Maar hij leefde van uit het geloof dat hij van zijn ouders had gekregen. Hij respecteerde de ander, hij hielp de ander zo goed hij kon. Hij had alles over voor zijn lieve vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De ander was voor hem belangrijk en dat is de boodschap die Jezus ons is komen brengen. Pap en opa dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan, rust nu maar uit, maar blijf ons alstublieft begeleiden op die niet gemakkelijke weg door dit leven. Pap en opa rust zacht.



DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE

AGENDA

GK=Gemengd koor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
DK=Dameskoor
FR=Friends
JK=Jongerenkoor
ZG=Zanggroep



Data	Tijd	Locatie		Intenties
4&5 dec				Ineke Vugs- Etten Joos den Biesen-Veraart
SZ	17.30	KV	GM	Angela den Biesen
SZ	19:00		GM	Walter den Biesen
SZ	10.00		Emiel den Biesen	
			Jose Pijnappels-vd Zanden v.w. JRG	
				Annie van Etten
				Leo & Coleta Priems- Hendriks
				Jan Sloot
				Riet van Overbeek
				Fien Hultermans-van Hautum
				Harrie Raaijmakers
				Bennie Moormans
				Ad Jansen
				Leon van Bergen
				Albert de Beer

11&12 dec SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Joke Thijs-Kollau v.w. MGD Wil Dusee Jan Sloot Fien Hultermans- van Hautum Harrie Hultermans Jan & Ad van Hautum Ans van Gommeren Pastoor Jacques Schrauwen Henk & Marianne Verburg- van Assouw
18&19 dec SZ ZG SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Frie Govers Jan Sloot Riet van Overbeek Fien Hultermans van Hautum Albert de Beer Jeanni Horsten Frans Vos Ad Engelen Opa & Oma Hultermans Clasino Ammerdorfer Piet Robben v.w. JGT Uit dankbaarheid voor een 82 ^e Verj.
24&25&26 Dec				Ineke Vugs- van Etten v.w. JGT

FR	19.00	KV		Joos den Biesen-Veraart
JK	19.30		GM	Angela den Biesen v.w. 1 ^e
HK	22.00		GM	JGT
SZ	10.00		GM	Walter den Biesen
	10.00		GM	Emiel den Biesen Pastoor Jacques Schrauwen Ben & Toos Bastings- Schellekens Annie van Etten Ad Emmen in liefdevolle herinnering Bets van Iersel-Hollanders Joke Thijs-Kollau Leo & Coletha Priems- Hendriks Jan Sloot Riet van Overbeek v.w. MGD Henk & Marianne Verburg- van Assouw Wil Dusee Fien Emmen-van Gog v.w. verj.
31 dec & 1 jan-22	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs - van Etten Jan Sloot
			GM	Joos den Biesen-Veraart Walter den Biesen Angela den Biesen Emiel den Biesen Bets van Iersel-Hollanders

				Riet van Overbeek
2 jan 22	10.00		GM	Ineke Vugs- van Etten Leo Priems en Coleta Priems-Hendriks v.w.MGD Jan Sloot Riet van Overbeek Fien Hultermans- van Hautum Jan van Oudheusden Jan van Huijgenvoort Nelly Verhagen Dirk Berkhof Wim Hultermans Frater Jo Cordes Jo van Helvert Ben & Toos Bastings- Schellekens

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
2 dec	16.00	GM	Stille aanbidding
3 dec	10.30	GM	1 ^e vrijdag
5 dec	10.00	GM	Kindernevendienst 2 ^e adv

8 dec	10:30	GM	Onbevlekt ontvanging v Maria
8 dec	16:00	GM	Kinderbijbelgroep
9 dec	10.30	GM	Stille aanbidding
10 dec	15:30	GM	Kinderbijbelgroep
12 dec	10:00	GM	Kindernevendienst 3 ^e adv
14 dec	10.30	GM	Piomorgen
14 dec	11.00	GM	Redactie Brug
16 dec	16.00	GM	Stille aanbidding
19 dec	10:00	GM	Kindernevendienst 4 ^e adv
20 dec	19.00	KV	Boeteviering
21 dec	19.00	GM	Boeteviering
23 dec	10.30	GM	Koffie ochtend
	16.00	GM	Stille aanbidding
24 dec	19.00	KV	Kerstviering met Friends
	19.30	GM	Kerstviering met Jongerenkoor
	22.00	GM	Kerstviering met herenkoor
25 dec	10.00	GM	1e Kerstdag met herenkoor
25 dec	15.00	GM	Kindje Wiegen
26 dec	10.00	GM	2e Kerstdag met orgel
31 dec	17.30	GM	Oudejaarsviering
	19.00	KV	Oudejaarsviering
1 jan '22	10.00	GM	Nieuwjaarsviering
2 jan '22	10.00	GM	Eucharistieviering



ONS KERSTPROGRAMMA

MAANDAG 20 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering
Koningsvoorde

DINSDAG 21 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering in de kerk



VRIJDAG 24 DECEMBER:

19.00 uur: kerstviering Koningsvoorde met Friends

19.30 uur: kerstviering met jongerenkoor

22.00 uur: kerstnachtsmis met herenkoor

ZATERDAG 25 december:

10:00 uur: eucharistieviering 1^e Kerstdag met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

ZONDAG 26 december:

10:00 uur: Eucharistieviering 2^e Kerstdag met orgel

VRIJDAG 31 DECEMBER:

17.30 uur: Oudejaarsviering

19:00 uur: Oudejaarsviering Koningsvoorde

ZATERDAG 1 JANUARI 2021:

17.30 uur: Eucharistieviering met orgel

ZONDAG 2 JANUARI:

10.00 uur: Eucharistieviering

GESLAAGDE VRIJWILLIGERSAVOND

Na een onderbreking, vanwege Corona, was er weer tijd voor de organisatie van een vrijwilligersavond. De opzet was deze keer anders. Ruim 100 personen hadden zich aangemeld. Na controle op het bezit van een QR-code mocht iedereen veilig naar binnen. De avond werd gestart met een koud en warmbuffet, uitstekend verzorgd door Brasserie De Burgerij. Daarna werd

begonnen met de pub quiz met als winnaars Ria en Frans van den Hout en Kapelaan Harm Eskes.

Hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar. Marie-Jose Hulskramer en Piet Looykens waren de gelukkigen. Zij ontvingen uit de hand van diaken Hans Vugs de vrijwilligersbokaal. Het mannenkoor van de Trouwlaan zorgde voor een muzikaal intermezzo. We kunnen terugkijken op een avond van een springlevende gemeenschap.



Marie-Jose en
Piet Looykens

SINTERKLAAS KOMT NAAR DE TROUWLAAN

Op zondag 5 december, na de eucharistieviering van 10.00 uur zal, naar verluidt, de Goedheiligman ook een bezoek brengen aan onze kerk. Iedereen is welkom.

Wilt u dat uw kind hierbij ook aanwezig is, geef u dan op via info@hlgm.nl met vermelding van jongen of meisje en leeftijd.



De Sint kan dan hiermee rekening houden.

De kinderen mogen een tekening of een ander knutselwerkje voor de sint meebrengen. Graag tot 5 december. Aanmelden kan tot zondag 28 november.

KERKBALANS 2022

In de week vóór Kerstmis verschijnt een speciaal KERSTNUMMER.

Het is tegelijk het januari-nummer, met ook mededelingen Kerkbalans.

Daarmee bouwen we een BRUG het nieuwe jaar!



over

naar

En nog even dit:

Ontvangt u regelmatig De Brug?

Maar doet u ook mee aan de kerkbijdrage? NEE??? U kunt zelf een bedrag overmaken op Gironummer NL94 INGB 0001068820 of op banknummer

NL64 RABO 0171200217 t.n.v parochie de Goede Herder, locatie Lidwina Gerardus Majella te Tilburg.

U kunt ook opdracht geven bij uw eigen bank om automatisch een bedrag per maand, kwartaal of jaarlijks over te laten boeken op een van de bovengenoemde rekeningnummers.

ONDERWEG

Een man en een vrouw gaan langs de wegen
De lucht is koud, de wind zit tegen
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
En af en toe hoor je haar vragen met
zachte stem:

Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, 't is nog ver naar Bethlehem

Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de wegen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnoden en van kampen; en requiem.

Is het nog ver naar Bethlehem?

Ja, het is nog ver naar Bethlehem Van de verloren Hof van Eden.
Naar de onmogelijke vrede Zo trekt de mens over de wegen En
soms komt hij die ezel tegen, met haar en hem

Is het nog ver naar Bethlehem?

Ja, ja 't Is nog heel ver naar Bethlehem



Ivo de Wijs

ADVENTSPROJECT 2021: KERSTPAKKETTEN-ACTIE

"Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven" (Mt 25,35) staat er in het evangelie, dat het Evangelie van het Laatste Oordeel wordt genoemd wanneer de Mensenzoon komt om de schapen van de bokken te scheiden. Juist in deze coronatijd horen we over mensen die onder bestaansminimum terecht komen en de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. In ons eigen land komen honger en armoede voor en zijn er mensen die moeten beknibbelen op het eten omdat de woonlasten te hoog zijn, zoals mensen die door corona hun baan zijn kwijtgeraakt, zoals bejaarden en één-ouder gezinnen die geen goede voeding kunnen betalen. Precies daarom is solidariteit van zo'n bijzonder belang. Als teken daarvan willen we als Adventsproject in parochie De Goede Herder ook dit jaar de Kerstpakketten-actie houden.



Jaarlijks, en ook dat is traditie, wordt die actie ondersteund met gulle giften van onze parochianen. Ook dit jaar weer willen we iedereen vragen met ons mee te doen: met het aanleveren van houdbare levensmiddelen.

Samen met onze club vrijwilligers worden daar dan weer mooie Kerstpakketten van gemaakt. Mag de activiteit in de dagen voor Kerstmis ons aanzetten om meer aandacht te schenken aan de mensen die het moeilijk hebben en om daar vaker werk van te maken. Vanaf zondag 21 november (een week vóór de Advent) vindt u in de kerk dozen waarin u tot maandag 13 december uw gaven kunt achterlaten. Van harte aanbevolen!

Pastor Theodoor van den Boom en Gerard van der Schuit

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

zaterdag. 19.00u

Gerardus Majellakerk

via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm

kerk

Pio-morgen in de kerk

kerk

Koningsvoorde

Atrium

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **15 december** as. middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg

ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt.