



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>1^{ste} vrijdag viering op 1 oktober om 10:30 uur in de kerk</p>	<p>Piomorgen op Dinsdag 12 oktober. Om 10.30 uur</p> 
<p>Deze maand is er stille Aanbidding in kerk op 7,14,21 en 28 oktober</p> 	<p>Op donderdag 21 oktober is er koffieochtend. aanvang 10:30 uur.</p> 

Indeling Pagina's:

- 1 voorkant
- 2 pagina indeling
3. oktobermaand, rozenkransmaand
4. Mariaviering in Koningsvoorde
5. dopen
8. wij hebben uit handen moeten geven
11. intenties
13. geheugensteuntjes
- 14 kinderbijbelgroep
- 15 mededelingen
- 16 achterkant

OKTOBERMAAND - ROZENKRANSMAAND.

Maria,
Die voor ons kwamen
in de loop der eeuwen,
hebben gezongen over Maria.
Ze hebben voor haar
de rijkste namen en titels gezocht
in de heilige boeken en in al wat schoon is.

Een stortvloed van namen
hebben zij verzonnen,
in ondoorgrondelijke
onbevangenheid
hebben zij uitbundig gezongen
over Maria, de dienstmaagd,
aan wie de Machtige grote
dingen heeft gedaan.



Dageraad en morgenster,
ark van Gods verbond met de
mensen,
toren van David die oprijst,
glanzend als een ivoren toren,
rijzende ster uit het huis van Jacob,
regenboog in de wolken.

Wij die na hen komen, kunnen wij nog spreken,
kunnen wij nog zingen over Maria
met de vele namen en titels
die haar gegeven werden?

Willen wij in de komende maand eens stil staan bij de rozenkrans en zo onze hemelse Moeder Maria eren en danken.

Hans Vugs,
diaken-pastor

Mariaviering

Op maandag 18 oktober
om 19.00 uur is er
een Mariaviering
in Koningsvoorde

Iedereen is van harte
welkom!



Koffie na de viering

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zondag 5 september liep heel de Piokapel vol met blijde mensen die gekomen waren om **VALENTINA VAN DUN** welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Valentina was natuurlijk haar mama meegekomen, de beide peetouders, haar zus Djoliena, ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes. Aan het begin heeft Djoliena met behulp van haar oma, haar doopkaars weer eens aangemaakt. Valentina krijgt bij haar doop de namen Valentina Johanna Francisca Maria Wilhelmina. Valentina omdat haar mama dat een mooie naam vond, en de andere namen verwijzen allemaal naar opa's en oma's en peetouders, daarmee aangevend dat Valentina geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden. Toen Valentina een kruisje op haar voorhoofd



kreeg, trok ze een heel bang gezicht. Dat deed ze ook toen zij van haar mama, haar peettantes, opa en oma's een kruisje kreeg. Na het verhaal van Jezus hebben we met de kinderen alles bijeen gebracht wat we nodig hebben bij een doop, zoals de schelp, de kaar, het water en de olie. Met heel veel moeite hebben we wat water over Valentina kunnen laten lopen. Na het kruisje met H, Chrisma-olie heeft de peettante haar nieuwe doopkaars aangestoken. Alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. Met Djoliena hebben we samen het onze Vader gebeden en zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan. Daar hebben we Maria gevraagd om ook een moeder te zijn voor Valentina en haar te helpen en begeleiden op haar weg door het

leven. Na het lang zal ze leven, hebben we de doopklok geluid. Zo bang als Valentina van het water had, zo graag bleef ze de klok luiden, zodat alle paters Kapucijnen in hun middagdutje werden gestoord.

Op zaterdagmiddag om 16.00 uur kwamen heel veel blije mensen samen in onze kerk om **ELISA ADRIAANSEN** van harte welkom te heten in onze

geloofsgemeenschap. Met Elisa waren ook haar ouders Christian Adriaansen en Ilona van Lier gekomen, maar ook haar twee zusjes: Celina en Milana, haar peetouders: Lilian Bruens en Miek Damen, ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes.

Mamma was voor haar dochters Celina en Milana de doopkaarsen vergeten mee te brengen, dus die konden we vandaag niet opnieuw



worden aangestoken. Elisa krijgt bij haar doop de namen: Elisa Johannes Cornelis. Papa vond dit een hele mooie naam en de andere namen Johannes en Cornelis verwijzen naar opa's, daarmee aangevend, dat Elisa met heel veel mensen verbonden is. Na het verhaal van Jezus, hebben we alles bijeen gezocht wat we nodig hebben voor een doop: water, schelp, handdoek, kaars en de H. Olie. De kindjes hebben tegen Elisa gezegd dat als zij straks groter gegroeid is, dat zij dan met hen mag meespelen, ook mag ze met de poppen van de kindjes spelen. Samen met papa en mama, peettantes en kinderen hebben we een dak boven Elisa gemaakt en hebben God gebeden dat Hij haar en ons allen mag

beschermen op onze weg door het leven. Van het koude doopwater had Elisa geen last en het mocht vrijelijk over haar hoofd stromen. Alle mensen die er om heen stonden waren wel van menig dat het echt koud water was. Samen met alle mensen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn daarna naar Moeder Maria gegaan, in een hele lange stoet. Omdat Elisa twee dagen geleden 1 jaar geworden was, hebben we twee keer het lang zal ze leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

Op zondag 12 september 2021 kwamen heel veel mensen in onze kerk bijeen om **GRADUS DAMEN** van harte welkom te heten in onze parochie gemeenschap. Buiten de kerk was de Zuiderbazaar bezig, maar in de kerk hadden we op dat moment daar geen last van.

Met Gradus waren zijn papa en mama: Gradus Damen en Shelly Biere, zijn peetoom en peettante Kenji en Marieza, zijn opa's en oma's, zijn overgrootouders, oom en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Gradus krijgt bij zijn doop naast de naam Gradus ook de beide namen van zijn peetoom en peettante Kenzo en Marino. Gradus heeft het kruisteken



van Jezus ontvangen en ook van zijn papa en mama, peetoom en peettante, van zijn heel vele opa's en oma's kreeg hij een kruisje. Er hadden enkele vriendjes en kinderen de opdracht meegekregen dat zij alles samen mogen delen. Niet alleen maar vandaag, maar alle dagen van ons leven. Nadat papa en mama en de peetouders samen hun geloofsbelijdenis hadden uitgesproken en papa en mama te kennen hadden gegeven, om Gradus in dat

geloof te dopen, werd Gradus gedoopt. Hij had wel schrik van het koude doopwater, maar echt huilen heeft hij niet gedaan. Nadat hij een kruisje met H. Chrisma-olie had ontvangen, heeft Kenji de nieuwe doopkaars van Gradus aangemaakt aan de Paaskaars. Alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. Na het Onze Vader zijn we samen naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden om ook Gradus onder haar hoede te nemen en hem en ons allen te beschermen op onze levensweg. Uit volle borst hebben we het lang zal hij leven gezongen. En natuurlijk de



Lang zullen zij leven in de gloria

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op zaterdag 21 augustus 2021 is in haar eigen omgeving rustig omgeven door hen die haar lief waren overleden **TOOS BASTINGS - SCHELLEKENS**. Zij stierf in de leeftijd van 85 jaar. Een hele bijzonder moeder hebben wij uit handen gegeven. Ons moeder kon ons zo heel mooi op ons nummer zetten, als we eens een steekje lieten vallen. Maar ons moeder was voor ons, maar ook voor heel veel mensen een luisterend oor, die aandacht had voor jou. Maar je kunt niet anders zeggen, ons moeder bleef in alle opzichte de eenvoud zelve. Zij wilde overal bij zijn, maar hoefde echt nimmer op de eerste plaats te staan. Laat mij maar hier staan, als er eens gevraagd werd: moeder kom



hier staan. Dat had zij geleerd van haar ouders, maar ook van het woord van God. Jullie moeder uit het gezin Schellekens, dat negen kinderen telde, zat in de middelgroep van kinderen. Een mooi gezin, waar eensgezindheid heerste, waar respect was voor elkaar. Jullie moeder had van haar ouders geleerd dat het belangrijkste in het leven niet was het geld, maar degene die naast je stond. Dat had ze thuis gezien, maar het klonk ook weer op school. Toen zij jullie pap en opa mocht ontmoeten, waren zij beide van dezelfde gezindheid. Zij pasten geluidloos bij elkaar. Samen hebben zij hun gezin opgebouwd, samen hebben zij die klus geklaard. Ook jullie moeder was van hetzelfde hout gesneden, dienstbaar zijn aan elkaar. En dat maakte niet uit wie dat was, voor haar Ben, haar kinderen, haar broers en zussen, haar schoonbroers en schoonzussen, kortom ieder die waar dan ook haar weg mocht kruisen. Zij was gelukkig om met mensen te mogen omgaan, maar hoefde nimmer de belangrijkste plek. Neen niet ik, maar de ander, laat mij hier maar staan, zo kan ik het ook zien en horen. Zij heeft heel haar leven gezorgd en gesjouwd voor iedereen. Maar ook haar leven werd getekend door tegenslagen, zowel in de gezondheid, als het niet begrepen worden. Maar met samen te werken kwam zij er toch steeds weer bovenop. Haar Ben en zij waren een eenheid in doen en laten. Dat heeft iedereen kunnen zien: waar Ben ging, daar ging ook jullie mam en oma. Ben ging het dameskoor dirigeren, en Toos werd lid van dat koor en ging mee zingen. Heel



trots is zij op haar kinderen, maar ook op haar kleinkinderen en hun partners. Zij kregen heel vaak te horen dat zij voor haar **pareltjes** waren, dus heel bijzonder. Gezelligheid en samen zijn was haar lust en haar leven. Als zij maar iedereen rondom haar had, dan was zij in haar nopjes. Verjaardagen, Kerstmis, Sinterklaas en maak de rij maar langer, zij genoot met volle teugen. Samen met haar Ben naar Frankrijk, naar oom Kees, daar genoten ze van. Dan kon zij haar lieve broer weer eens helpen, het huis werd

schoongemaakt, samen gingen ze uit eten maar ze kookte ook graag en steeds weer was het een feest. Zij was ook een heel gelovige vrouw, niet dat zij de hele



dag stond te preken, helemaal niet, maar door haar doen en laten liet zij duidelijk zien dat zij gelovig was. Dat had zij geleerd thuis en op school en heeft dat niet naast zich neer gelegd, maar steeds weer in praktijk gebracht. De dag dat zijn haar Ben uit handen moest geven stond in haar hart gegrift. Steeds als ik bij haar op bezoek kwam, begon zij over haar Ben, het gemis. Maar ze besloot altijd weer: maar ik mag niet klagen, want mijn kinderen en kleinkinderen doen alles voor mij. Toen haar gezondheid achteruit ging, was zij de vrouw die niet bij de pakken neer ging zitten. De uitslag kon nog zo slecht zijn, jongens we gaan door, we gaan samen wat drinken. De keren dat jullie haar meegenomen hebben naar Casteren, de keren dat zij in Casteren samen op jullie huis pasten, omdat jullie op vakantie waren, was het voor hen elke keer weer een groot feest. Kortom zij heeft van haar gezin genoten en van alle mensen die haar

hebben omringd. Mam en oma, dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan en betekend hebt, rust nu maar uit, maar wil ons samen met ons pap en opa begeleiden op onze niet gemakkelijke weg door dit leven.

Dat zij moge rusten in vrede.

Intenties in de Gerardus Majella kerk.

GM= Gerardus Majella

KV= Koningsvoorde

KND=Kindernevendienst

DK=Dameskoor

HK=Herenkoor

GK= Gemengd koor

SZ=Samenzang

FR=Friends

ZG=Zanggroep

CA=Caecilakoor Tilburg

JK=Jongerenkoor



	Tijd	Locatie		Intentie september
2&3 okt	17:30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
			GM	Joos den Biesen-Veraart Angela den Biesen Walter den Biesen Emiel den Biesen Frie Govers v.w. Verj. Riet van Overbeek v.w. MGD Leo en Coleta Priems-Hendriks v.w.MGD

9&10 okt sept CA	17:30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Ad Emmen in liefdevolle herinnering Bets van Iersel-Hollanders Overleden ouders Vugs- Bullens v.w. verj. Joke Thijs-Kollau v.w. MGD Frie Govers Wil Dusée v.w.MGD Fien Hultermans-van Hautum v.w. 10 JGT Tonia Vrijhoeven David Beerens Berta van Diesen Gerrit Voll Frans Vos
16&17 okt	17:30 19.00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Gina van Helvoort- van de Louw v.w. MGD Frie Govers Riet van Overbeek
23&24 okt HK?	17:30 19.00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Annie van Etten Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Frans de Regter Echtpaar Heessels

				José Donders Frans Liebregts David Beerens Theo van Hautum
30&31 okt FR	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Ben Bastings v.w. MGD Jan Sloot Riet van Overbeek v.w. MGD

GEHEUGENSTEUNTJES

Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
1 okt	10.00	GM	1 ^e vrijdag van de maand
3 okt	10.30	GM	Kindernevendienst
6 okt	19.00	GM	Vormsel voorbereiding
7 okt	16.00 20.00	GM GM	Stille aanbidding Doop voorbereiding
12 okt	10.00	GM	Piomorgen
13 okt	16.00 19.00	GM	Kinderbijbelgroep Vormselvoorbereiding
14 okt	16.00	GM	Stille aanbidding
18 okt	19.00	KV	Mariaviering
19 okt	11.00	GM	Redactie de Brug
20 okt	19.00	GM	Vormselvoorbereiding
21 okt	10.30 16.00	GM GM	Koffie morgen Stille aanbidding
24 okt	10.00	GM	Vormselviering
27 okt	20.00	GM	Doop voorbereiding
28 okt	16.00	GM	Stille aanbidding

KINDERBIJBELGROEP.

De kinderen die hun eerste Communie hebben gedaan, gaan we verder begeleiden op hun weg naar het H. Vormsel, met verhalen uit de Bijbel. We gaan naar aanleiding van het verhaal een tekening of een mobiel maken, we drinken samen een glas limonade en dan is de tijd al weer om. We komen een keer per maand bijeen en wel op

de tweede woensdagmiddag om 16.00 uur tot 17.00 uur en als de meesten op een andere tijd bijeen willen komen, dan kunnen we alsnog wijzigen.

De eerste keer dat wij bijeenkomen is op woensdag 13 oktober.

Ik hoop dat er veel kinderen er aan mee willen doen, maar dan moeten de ouders hen wel stimuleren. Als je mee doet, vraag dan aan je papa of mama, dat zij jou even aanmelden bij de parochie, dan kan ik zorgen dat ik voldoende verhalen klaar heb liggen, tel 06 22453361.



Tot woensdag 13 oktober 16.00 uur

Hans Vugs,
diaken-pastor.

Parkeren in onze wijk.



Vanaf 1 maart 2021 is onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. Te betalen bij parkeerzone 51480. Staat aan de overzijde van Zuiderkwartier.

Dus op zondag kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren, maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto in de Oerlesestraat parkeren. Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

Crowdfunding

U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren aan de verlichting van het Maria-raam via deze link:

<https://www.doneeractie.nl/actie-verlichting-maria-raam/-51121>

en uiteraard ook via een contante bijdrage.

Vrijwilligersavond

Noteer vrijdagavond 29 oktober as alvast in de agenda.

Meer informatie over deze avond volgt binnenkort!



SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Zaterdag 17:30u

Zondagen 10.00u

2^{de} Dinsdag 10.30u

1^{ste} Vrijdag 10:30

Zaterdag 19.00

Gerardus Majellakerk

Ook via de live stream te volgen
www.facebook.com/parochiehlgm/

Waarna koffie

Piomorgen

1^e vrijdagviering

Koningsvoorde, waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 18 oktober as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, H. ter Voert