



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>1^{ste} vrijdag viering op 3 september om 10:30 uur in de kerk</p>	<p>Piomorgen op Dinsdag 14 sept. Om 10.30 uur</p> 
<p>Deze maand is er stille Aanbidding in kerk op 2,9,16,23 & 30 september</p> 	<p>Op donderdag 23 september is er koffieochtend. (1,5 meter van elkaar!) aanvang 10:30 uur.</p> 

Indeling Pagina's:

- 1 voorkant
- 2 pagina indeling
- 3. Vrede
- 4 uit onze parochie agenda
- 15 intenties
- 18 vrede
- 19 geheugensteuntjes
- 20 gedenkdag Pater Pio
- 21 gedachte Hanneke
- 22 mededelingen
- 23 vrijwilligersnieuws
- 24 achterkant

VREDE?

De week voor de vrede staat weer voor de deur.
Mogen we alleen maar in deze week vredebrengers zijn,
of mogen we dat altijd?

Vrede met jezelf,
met mijn gezin,
met mijn familie,
met mijn naaste?

Vrede brengen kan en moet
op elk moment van ons leven.
En dat is niet zo moeilijk en
het kost zo weinig euro's.



Lees maar eens door en bepaal dan je standpunt.
Denk je ook eens even in dat jij het bent.

Eenzaam. Eenzaamheid:
alleen in je kamer zitten,
alleen naar muziek luisteren,
alleen die dingen doen die je eerst samen deed.
Wachten op iemand, die toch nooit komt.

Wachten op een brief, op een telefoontje,
midden in een groep staan en toch alleen zijn.

Eenzaamheid, een verschrikking.

Kan ik hierin vrede brengen?

Indien mijn antwoord ja is,
dan komt er vrede in mijn eigen hart,
in dat van mijn gezinsleden
en hopelijk ook in dat van mijn hele familie.

Hans Vugs, diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zondag 27 juni 2021 kwamen veel blije mensen naar onze kerk om **XELIA SNOEREN** van harte welkom te heetten in onze geloofsgemeenschap. Met haar waren natuurlijk haar papa en mama: Henry Snoeren en Mandy Nieuwenhuizen meegekomen, haar zussen Ilamna en Siara, haar peetoom en peettante Nermin Slavotic en Susan Snoeren, opa's en oma's, familieleden en veel vrienden en vriendinnetjes. Xelia krijgt bij haar doop de namen: Xelia Susanna Nermina. Xeli omdat papa en mama dit een mooie passende naam vonden en Susanna en Nermina naar haar peetouders. En daarmee geven papa en mama aan dat Xelia geen eenling is maar met heel veel mensen verbonden. Peetoom en peettante hebben heel duidelijk uitgesproken, dat Xelia ten allen tijde bij hen welkom is en dat zij nimmer van te voren een afspraak moet maken. Ilana en Siara hebben hun doopkaars die zij bij hun doop hadden ontvangen, met behulp van hun peetouders weer eens aangemaakt. In een lange opstoet zijn we Moeder Maria gaan vragen dat ook zij Xelia en ons allen mag beschermen op onze niet eenvoudige weg door het leven. Natuurlijk werd de doopklok geluid en dat was tot in de Binnenstad te horen.



Door de Coronapandemie werd nu pas, zondag 11 juli 2021, **DAAN JONGENELIS** gedoopt. Daan was op 22 juli 2020 geboren, maar door de pandemie mochten we niet met velen bijeen komen. Nu was er de mogelijkheid, en werd dus de hele familie opgetrommeld om bij dit mooie moment aanwezig te zijn. Met de

papa en mama van Daan, Maikel Jongenelis en Marla Zoontjens, was ook zijn zus Britt meegekomen. Papa had de trouwkaars meegebracht en heeft deze aan de Paaskaars aangemaakt.

Daarna heeft Britt haar doopkaars aangemaakt aan de trouwkaars van papa en mama. De peetoom en peettante van Daan, Roel Veltman en Ilse Zoontjens - van Poppel, hebben Daan beloofd dat hij altijd welkom is en niet hoeft te telefoneren of hij mag komen. Ook Daan kreeg een doopkaars en de peetoom Roel heeft deze voor hem aangemaakt aan de trouwkaars van papa en mama.



Daarna kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur van Daan. Dat kaarsje hebben we naar maria gebracht en haar gevraagd om ook de Hemelse moeder van Daan te willen zijn. Na het lang zal hij leven, hebben de kinderen en ooms de doopklok geluid.

Op diezelfde ziodag 11 juli kwamen **LIAM** en **VALENTIJN DE SWART** met hun papa en mama, Richard de Swart en Patricia de Swart - Verhagen naar onze kerk. Ook hun broer Milan was meegekomen; opa en oma Verhagen zijn hun peetouders. Natuurlijk waren er de familieleden meegekomen en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Samen hebben we alles bijeen gezocht wat we nodig hadden voor de doop van deze twee jongens. Alle vriendjes en vriendinnetjes hebben beloofd dat zij, als Liam en Valentijn straks groter gegroeid zijn, dat zij dan met hen mee mogen spelen. Samen met alle kinderen papa en mama en de opa en oma hebben we boven Liam en Valentijn een dak van handen gemaakt en de goede God gebeden om hen alle twee te

beschermen en te begeleiden op hun weg door het leven. Tevens hebben we gevraagd om voor ons allen bescherming te krijgen op onze niet eenvoudige levensweg. Bij de doop kreeg Liam de

namen: Liam Cornelis
Adrianus Jacobus en
Valentijn kreeg de namen:
Valentijn Adrianus Jacobus
Cornelis. Geen van beiden
gaven een kick toen dat
koude water over hun
hoofd stroomde. Papa en



opa hebben de doopkaarsen van hun kinderen aangestoken en iedereen kreeg een beetje van dat nieuwe vuur. We hebben Maria gebeden dat Zij ook Liam en Valentijn als haar kinderen wil aannemen en begeleiden. Het lang zullen ze leven klonk tot ver in de Nieuwstraat. En de doopklok heeft nog nimmer zo hard en luid geklonken.

Op zaterdagmiddag 17 juli 2021 kwam **LOÏS VAN ROOZENDAAL**, zij wordt vandaag 2 jaar, met haar papa en mama Jeroen van Roozendaal en Rowena Peijs, met haar zus Liv, met haar peetoom en peettante: Tim de Rooij en Lisa Peijs, natuurlijk met opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om opgenomen te worden in onze parochiegemeenschap. Haar peetouders hebben Loïs plechtig beloofd, dat zij nimmer een afspraak hoeft te maken, maar dat zij te allen tijde van harte welkom is bij hen. Nadat zij een kruisje op haar voorhoofd, mond en hartje heeft ontvangen, kreeg zij van heel veel mensen een heel lief kruisje op haar voorhoofd, van de aanwezige kinderen kreeg ze een lief kusje. Na haar doop en het kruisje met H. Chrisma-olie, heeft haar peetoom haar nieuwe doopkaars aangemaakt aan de grote

Paaskaars en kregen alle kinderen een kaarsje met het nieuwe vuur. In een grote optocht zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben Haar dank je wel gezegd voor de lieve Loïs en Haar gevraagd om Loïs en ons allen te beschermen op onze weg door het niet altijd gemakkelijke leven. We hebben twee keer het lang zal ze leven gezongen, een keer voor haar opname in onze geloofsgemeenschap en een keer voor haar tweede verjaardag. We hebben ook de doopklok geluid.

Op zondag 1 augustus 2021 kwamen heel veel mensen bijeen om **MAYLINA DIJKLAND** van harte welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Met Maylina kwamen uiteraard haar papa en mama mee: Bart Dijkland en Kim Dijkland - van Gorp, haar

peetooms: Matthew Charles Melvin en Jeffrey Kuypers en haar peettante Peggy Dijkland. Zij hebben Maylina plechtig beloofd dat zij altijd welkom is bij hen. Nadat Maylina een kruisje had ontvangen, heeft zij van veel mensen ook een lief kruisje op haar voorhoofd gekregen. En van de kinderen kreeg zij een kusje. Na het verhaal van Jezus hebben we met de kinderen alles wat we nodig hadden voor de



doop van Maylina bij elkaar gebracht. Het doopwater, de schelp, de handdoek om het hoofdje af te drogen, de doopkaars en de heilige Chrisma-olie. Met papa en mama, de peetouders en alle kinderen hebben we boven Maylina een dak gemaakt en God gebeden om Maylina en ons allen te beschermen op onze weg door het leven. Toen Maylina het koude water over haar hoofd voelde stromen heeft zij geen enkele kick gegeven. De kinderen, die het

water mochten voelen, vonden dat het wel heel koud was. Nadat Maylina het kruisje met olie had ontvangen, hebben we allemaal samen het Onze Vader gebeden. In een lang opstoet zijn we naar Maria gegaan, hebben we het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid.

Op het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, 15 augustus 2021, kwamen **ALYSHA VAN IERSEL en JAYDEN VAN IERSEL** samen met hun ouders naar onze kerk om welkom geheten te worden en gedoopt in onze geloofsgemeenschap. Alysha en Jayden zijn nicht en neef van elkaar. De mama van Alysha en de papa van Jayden zijn zus en broer. Samen met de doopviering: de mama van Alysha is Sharona van Iersel en de papa en mama van Jayden zijn Davey van Iersel en Debbie Bruens. Ook waren de peetouders van Alysha: Jesse Tuiters en Tibby Aben en van Jayden: Michael Bruyens en Sharona van Iersel meegekomen, alle opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Alysha is 4 jaar haar Eerste Communie doen en Jayden is bijna een half jaar oud. Alysha ging zelf helemaal alleen haar kruisje bij de mensen ophalen en de mama van Jayden liep de hele kerk door om alle mensen, die heel belangrijk zijn in het leven van Jayden, een kruisje te vragen. Alle kinderen zaten heel gespannen te luisteren naar het verhaal van Jezus. Twee keer hebben we een dak gemaakt, een keer boven Alysha en een keer boven Jayden en beide keren hebben we God dank je wel gezegd voor de lieve schatten en hebben Hem gevraagd en hen, maar ook ons allen, te beschermen op onze weg door het leven. Bij de doop stond Alysha



op een stoel en gebogen ontving zij het koude water, Debbie droeg haar eigen zoon ten doop. Geen van de dopelingen zijn geschrokken van het koude doopwater. De beide peetooms hebben de doopkaars van hun petekind aangemaakt en samen hebben zij heel veel mensen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Akysha heeft zelf de doopklok geluid en naar haar alle kinderen groot en klein.

Als je geboren wordt en jouw ouders hebben niets met het geloof, dan wordt je niet gedoopt. Dat heeft **ROB KNOBBE**, 58 jaar geleden ervaren. Niet dat hij er toen rouwig om was, maar tijdens zijn leven heeft hij ervaren dat hij ten opzichte van andere mensen iets miste. Hij gaat op zoek, leest stapels boeken, legt overal zijn oor te luister, en steeds duidelijker wordt het voor hem dat er Iets moet zijn. Inmiddels was hij een hele lieve schat tegen gekomen en was hij er mee getrouwd, maar zij kon hem, zoals zovelen onder ons, niet helpen. Hij ontmoet enkele priesters die na verloop van tijd worden overgeplaatst en dat was steeds het einde. Totdat hij via, via, mij tegenkwam en ik heb hem mee mogen nemen. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat hij in de Trouwlaan kwam, we konden geen koffie drinken, want de hele tafel lag vol met boeken, die hij allemaal had doorgeworsteld. Heel veel vragen heeft hij gesteld, en samen hebben we gebeden en gesmeekt, dat de goede God hem en ons allen mag begeleiden op onze niet eenvoudige weg door het leven. Het leven van Rob was niet gemakkelijk, hij heeft ziekten onder de leden, die hij allemaal gratis heeft gekegen en die hij bovendien ook nog mag houden. Maar ondanks dat blijft hij goede moed houden en wil



gedoopt worden. Begin augustus hebben we samen besproken wanneer de grote dag zal zijn. Maar hoe dichterbij die dag naderde, hoe zieker hij werd. Ik heb hem nog gebeld, als jij niet goed bent, dan stellen we het uit, het is een te belangrijk moment omdat niet helemaal mee te kunnen maken. Ik heb nog nooit iemand zo blij aan de telefoon gehad, toen hij mij kwam zeggen: Hans ik ben koortsvrij en zondag gaat het door. Zondag 22 augustus heeft Rob tijdens de reguliere Eucharistieviering het H. Doopsel, H. Vormsel en zijn Eerste Communie ontvangen. Heel veel mensen hebben genoten van de viering, want dit maak je normaal niet mee. Rob en Wil proficiat en weet, je bent te allen tijde van harte welkom in onze gemeenschap.



Lang zullen zij leven in de gloria

Wij hebben uit handen gegeven

Op dinsdag 29 juni 2021 is **RIET VAN OVERBEEK** in alle rust naar onze Lieve Heer overgegaan. Heel veel jaren heeft zij de avondwake in de Liduinakerk, op Koningsvoorde en in de kerk van de Trouwlaan verzorgd. En in haar theologie studietijd heeft zij heel veel teksten bijeen gesprokkeld, die zij mogelijk zou kunnen gebruiken, Als mens van de 20^{ste} eeuw, heeft zij alle verplichtingen, geboden en verboden die er waren in de kerk, op school en thuis ervaren. En dat waren er heel veel. Maar Zuster Mediatrice had de bijbellezing van Jezus heel goed overdacht en begrepen. Jezus is met zijn leerlingen gewoonte getrouw naar de synagoge in een stad gegaan en daar komt hij een lamme man tegen, die Hem om

genezing smeekt. Jezus verhoort zijn gebed en zegt tot hem: neem je bed op en wandel. Daar krijgt Hij de Schriftgeleerde over zich heen en zegt Hem duidelijk, dat Hij op de sabbat niet mag genezen, niet mag werken, niets mag doen. Jezus geeft daarop het antwoord: mag Ik een medemens niet gelukkig maken? U laat uw ezel achter in de stal op de sabbat toch ook niet zonder eten en drinken? Daar kon de Schriftgeleerde geen antwoord opgeven.

Dat heeft haar aan het denken gezet, en zij was overtuigd: je mag een ander op sabbat best helpen, of beter gezegd: je moet je naasten ten allen tijde helpen. Dat heeft haar niet meer losgelaten en na haar uittreding ging zij spoorlags naar de universiteit en ging daar theologie studeren, wat haar zeer goed afging. Riet kon je in die jaren vinden in de sacristie van de Liduinakerk, en later in het kantoor van de kerk aan de Trouwlaan, en in de Generaal de Wetstraat was zij bijna nooit thuis. Riet had zo haar eigen streken. Op school als de leerlingen iets niet mochten verstaan, dan zeiden ze het onder elkaar dat in het Frans, en de leerlingen keken elkaar vragend aan, waar heeft zij het nu over. Riet van Overbeek heeft heel veel voor onze parochie gedaan, zij stond steeds paraat om de ander te helpen en wilde niemand tot last zijn. Riet dank voor alles en rust nu maar echt uit.



Op maandag 5 juli is te midden van allen die hem dierbaar waren **LEO PRIEMS** overleden. Een ontzettende lieve echtgenoot, die samen met zijn Coleta heel veel jaren lief en leed hebben gedeeld. Een apetrotse vader, die zijn kinderen met heel veel liefde en begrip heeft begeleid op hun weg naar zelfstandigheid. Een super goede opa, die zijn kleinkinderen al datgene heeft gegeven dat in zijn vermogen lag. Een kei van een broer en zwager, iemand waarop je kon en mocht rekenen, die de onderlinge band steeds verstevigde. Een geïnteresseerde oom, die te midden van de hele familie stond, die iedereen met naam en toenaam kon noemen en in allen interesse had. Een gewaardeerd collega, die iedereen nam zoals hij was en met wie hij heel collegiaal omging, zonder aanzien des persoons. Een begaafde man met twee gouden handen, die elk klus, heel klein of wat groter, even maakte. Een man die altijd klaar stond voor iedereen.

Iemand die van warmte en gezelligheid hield. Jullie opa was een doordouwer, die niet bij de pakken neer bleef zitten. Al heel vroeg ging hij werken en bleef ook studeren. Hij heeft zich in korte tijd opgewerkt tot timmerman, en wat voor een. Tot zelfs docent, om een ander bij zijn ontwikkeling te begeleiden. En ondertussen klom ook hijzelf naar boven. Maar hij bleef de man die voor iedereen klaar stond.

Een heel mooi werk heeft hij verricht in Ghana, een land in Afrika. Oom Kees, een pater, werkte daar als missionaris. Dat deed hij met hart en ziel. Op een gegeven moment was hij in Nederland op vakantie en toen heeft hij zijn broer Leo aangesproken. Hij wilde een ziekenhuis bouwen in Ghana, volgens Nederlandse begrippen. Dus geen krot, maar een gebouw met



alles er op en er aan. Maar het moest wel zo goedkoop mogelijk. Daar heeft hij zijn broer mee opgezadeld. Natuurlijk kreeg hij van zijn broer te horen: "ja dat doe" ik. En hij begon te tekenen, en alle tekeningen die nodig zijn voor een goed gebouw, werden door jullie opa gemaakt. Het liefst was hij nog mee gegaan om dat ziekenhuis te begeleiden bij de opbouw. Hij werd door broer Kees regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. En als er iets moest gebeuren, jullie opa stond klaar. Een heel prachtig gebouw werd daar uit de grond gestamt en tot op de dag van heden, worden er steeds zieken in dat ziekenhuis gebracht en geholpen. Pap, opa rust nu maar uit. Dank voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend.



Op woensdag 11 augustus 2021 is **RIET VAN DONGEN - REMIJSSEN** te midden van haar kinderen rustig ingeslapen. Jullie moeder is de oudste uit een gezin van 4 kinderen van de familie Remijsen. Zij hebben een goede jeugd gekend, zij kwamen niets te kort. Maar jullie moeder heeft altijd thuis moeten helpen, heeft geen studie mogen doen. Maar ondanks dat heeft zij toch in een consultatiebureau mogen werken, met die hele lieve handen babytjes mogen wegen, de maat mogen nemen, en hen liefdevol mogen omringen. Toen zij met jullie pa in het huwelijk trad, hebben zij samen een gezin gesticht

, waar, zoals het in die tijd de gewoonte was, zij thuis het huishouden deed en vader zorgde voor het geld. Jullie moeder was er dan ook altijd, als jij thuis kwam van school, van vriendjes en vriendinnetjes. Jullie mochten studeren, zoveel het maar mogelijk was en jullie hebben ervaren dat jullie moeder een hartelijke vrouw was. Je hoefde niet op straat te blijven staan met je vrienden en vriendinnen, jullie waren bij jullie thuis

allemaal van harte welkom. En mee-eten, dat was maar normaal. Een gastvrije moeder, en alles kon: eten, slapen. Maar jullie moeder en oma was wel een duidelijke



moeder, die wist te vertellen wat zij wilde en verlangde. Daar ging je niet mee spelen. Een moeder die heel anders dan andere moeders van die tijd was. Zij was ruimdenkend en alles kon en mocht, uiteraard binnen redelijke grenzen. Jullie hebben volmondig, zonder vraag, gezegd: wij hebben een hele goede moeder gehad, een moeder die ons en onze vrienden en vriendinnen beschermden, kortom een hele lieve moeder en oma. Jullie moeder en oma kon ook heerlijk koken, en zo jullie allen heerlijk verwennen. Maar zij hield graag de regie van haar leven in eigen hand. Toen zij oma mocht worden, was zij apentrots op haar kleinkinderen. Met de regelmaat van de klok was zij bij jullie en als het eens niet mogelijk was, dan nam ze de telefoon en moest horen of alles goed ging met de kleinkinderen. Feesten waren voor haar belangrijk, en verjaardagen werden niet overgeslagen. Zij was present en kwam altijd met de kromme arm, cadeautjes hoorden er bij. Als de kleinkinderen een

muziekuitvoering hadden, dan wilde zij dat aan den lijve meemaken. Ons oma ging mee en na afloop kon zij niet genoeg zeggen hoe trots zij was als oma. Moeder was een gelovige vrouw, niet dat zij de hele dag stond te preken, neen dat niet. Zij had van haar moeder geleerd en op school, dat je door je doen en laten een prachtig voorbeeld voor iedereen bent. Ons moeder heeft tot 4 jaar geleden een heel mooi leven gehad. Daarna werd het sukkelen en kreeg zij een slechte hartklep. Sinds 7 juli van dit jaar was zij aan een rolstoel gebonden, met alle gevolgen van dien. Afgelopen woensdagmiddag is zij rustig ingeslapen. Rust zacht.

Dat zij moge rusten in vrede.

Intenties in de Gerardus Majella kerk.

GM= Gerardus Majella

KV= Koningsvoorde

KND=Kindernevendienst

DK=Dameskoor

HK=Herenkoor

GK= Gemengd koor

SZ=Samenzang

FR=Friends

ZG=Zanggroep

CA=Caecilakoor Tilburg

JK=Jongerenkoor



	Tijd	Locatie	Intentie september
4&5 sept	17:30 19.00 10.00	KV	GM GM Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Tini Libregs Jose Donders Jopie van Rijen Zus Troon Gina van Helvoort-van de Louw v.w. MGD Joos den Biesen-Veraart Angela den Biesen Walter den Biesen Emiel den Biesen Bets van Iersel-Hollanders v.w. MGD Henk van Kerckhoven v.w. JGT Leo en Coleta Priems-Hendriks v.w. MGD Riet van Overbeek Overleden fam. Sterrenborg
11&12 sept CA	17:30 19.00 10.00	KV	GM GM Nel van Brunschot- vd Ven v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Ben Bastings v.w. Verj. Joke Thijs-Kollau v.w. MGD Wil Dusee
18&19 sep FR	17:30 19.00	KV	GM Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot

JK	10:00		GM	Fien Hultermans- van Hautum Harrie Leenaarts Ad Jansen Hein Libregs Henk Roijers Jose Pijnappels- vd Zanden v.w. verj. Wim Annie van Etten v.w. verj Ad Emmen in liefdevolle herinnering Frie Govers Riet van Overbeek
25&26 sept HK	17:30 19.00 10:00	KV	GM GM	Gina van Helvoort-van de Louw v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pastoor Jacques Schrauwen Jose Pijnappels- vd Zanden v.w. trouwdag Wil Dusee

VREDE

Vrede is een dak boven je hoof
en op de tafel een brood
iemand die je wat warmte geeft
en je koestert op schoot.

Vrede is een rode roos
in plaats van een granaat
iemand die je geen vijand noemt
en je toelacht zonder haat.

Vrede is een tuin vol bloemen
met hier en daar een pad
iemand die samen met je
wandelt
en met je praat over dit en dat.

Vrede is miljoenen handen
die bouwen steen voor steen
aan een wereld van vrede
voor mij
voor jou
voor iedereen



GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
1 sept	20:15	GM	Doopvoorbereiding
2 sept	16:00	GM	Stille aanbidding
3 sept	10:30	GM	1 ^{ste} Vrijdag v. d maand
5 sept	10.00	GM	Kindernevendienst
9 sept	16.00	GM	Stille aanbidding
12 sept	10.00	GM	St Caeciliakoor Tilburg
14 sept	10.30	GM	Pio ochtend
16 sept	16:00	GM	Stille aanbidding
19 sept	10.00	GM	1 ^e communieviering met Jongerenkoor
21 sept	11.00	GM	Redactie Brug
23 sept	10.30	GM	Koffie ochtend
	16:00	GM	Stille aanbidding
30 sept	16:00	GM	Stille aanbidding

Op 23 september vieren we de sterfdag van de H. Pater Pio van Pietrelcina.

Wie was Pater Pio? Al eerder schreven we hierover in de Brug en ook op onze website is informatie over hem te vinden. Ook elke tweede dinsdag van de maand is er in onze kerk een Pio-viering. In het weekend van 25/26 september willen we ook in de



weekendviering stil staan bij het leven van Pater Pio. Hij werd geboren op 25 mei 1887 te Pietrelcina in Italië. Hij was het vierde kind uit een gezin van zeven kinderen en kreeg bij zijn geboorte de naam Francesco (genoemd naar de heilige Franciscus van Assisi). Toen hij echter bij de paters Kapucijnen in trad moest hij een andere naam kiezen en ging hij als pater Pio door het leven. Op 10 augustus 1910 werd hij priester gewijd. In Pietrelcina hielp hij de pastoor; vanwege zijn slechte gezondheid kon hij niet meer werk verzetten. Zijn medebroeders zagen in hem een mislukte kloosterling, en men vroeg zelfs of de generale overste hem van zijn kloostergeloften wilde ontslaan. Dit gebeurde niet, hij mocht leven buiten het klooster vanwege zijn gezondheid. Uiteindelijk kwam hij in Giovanni Rotondo terecht, een dorpje waar het tamelijk koel was. Op 20 september 1918 ontving pater Pio de stigmata, de wonden van het lijden en sterven van Christus. Mensen stroomden toe om hem te zien. Op voorspraak van hem gebeurde genezingen en bekeringen. Zo werd hij al snel in heel Italië bekend. Door het Vaticaan werd een onderzoek ingesteld en paus Benedictus XV sprak in 1921 een positief oordeel uit. Echter het Heilig Officie kwam tussen beide en sprak een veroordeling uit: het bovennatuurlijk karakter van de gebeurtenissen in verband met pater Pio was niet aangetoond. De gelovigen moesten zich onthouden van een devotionele relatie met pater Pio. Het Heilig Officie bleef jarenlang de veroordeling herhalen en ook boeken die te maken hadden met zijn leven werden veroordeeld, maar het Heilig Officie kon de mensenstroom naar San Giovanni Rotondo niet stoppen. Velen zochten troost, steun en genezing bij deze reeds 'heilige' man. Pater Pio zette zijn werk voort en ook een wensdroom ging in vervulling: de bouw van een groot ziekenhuis. De opening vond plaats in 1956. Het mag tot een van de best geoutilleerde ziekenhuizen in de wereld gerekend worden. Overal in de wereld

ontstonden ook gebedsgroepen die baden voor blijvende vrede in de wereld. Op 23 september 1968 is hij gestorven, na een moeilijk leven, maar nooit is hij in opstand gekomen. Op 2 mei 1999 zalig verklaard en op 16 juni 2002 opgenomen bij de heiligen.

de handen waarmee Hij vlindert
raken elke toets
en de dag ontstaat
onder het gezang van engelen

die ik geen van allen ken
net zo min als de dag
deze schepping van vandaag
ik blijf de vreemde zonder geluid

en dan het moeten zwerven
in deze talloze gedachten
die enkel Hij verstaat
omdat er geen vreemdeling is

alles is Hem vertrouwd
en Zijn flinterdunne vleugels
strekken zich uit
over mijn stomende heeal

Hanneke Ter Voert

Parkeren in onze wijk.



Vanaf 1 maart 2021 is onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. Te betalen bij parkeerzone 51480. Staat aan de overzijde van Zuiderkwartier.

Dus op zondag kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren, maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto in de Oerlesestraat parkeren. Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

Crowdfunding

U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren aan de verlichting van het Maria-raam via deze link:

<https://www.doneeractie.nl/actie-verlichting-maria-raam/-51121>
en uiteraard ook via een contante bijdrage.

Vrijwilligersavond

Noteer vrijdagavond 29 oktober as alvast in de agenda.

Meer informatie over deze avond volgt binnenkort!



Kennismaken met de nieuwe priesters

Recent hebben de vrijwilligers van de Trouwlaan een mail of brief ontvangen om nader kennis te maken met de nieuwe priesters van parochie De Goede Herder. En wel op maandag 13 woensdag 15 of vrijdag 17 september in de tuin van de pastorie van 't Heike. Als U gebruik wilt maken van deze uitnodiging, gelieve dan z.s.m. het ontvangen formulier in te vullen.

U kunt het formulier mailen naar alexhendrickx56@gmail.com of in leveren op het secretariaat van de Trouwlaan.



SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Zaterdag 17:30u

Zondagen 10.00u

2^{de} Dinsdag 10.30u

1ste Vrijdag 10:30

Zaterdag 19.00

Gerardus Majellakerk

Ook via de live stream te volgen
www.facebook.com/parochiehlgm/

Waarna koffie

Piomorgen

1^e vrijdagviering

Koningsvoorde, waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 september** as. middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, H. ter Voert