



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige Geloofsgemeenschap

<p>Piomorgen op dinsdag 8 juni om 10.30 uur</p> 	<p>1^e vrijdagviering Op 4 juni om 10.30 uur Op vrijdag 11 juni vieren we het feest van het H. Hart, eucharistieviering om 10.30 uur</p>
<p>Deze maand is er stille Aanbidding op donderdag 3,10,17 & 24 juni</p> 	<p>GEEN Kindernevendienst Op 6 juni</p> 

Indeling Pagina's:

- 1 voorkant
- 2 pagina indeling
- 3 gebed recht uit het hart
- 4 doop
- 7 wij hebben uit handen moeten geven
- 9 intenties
- 11 geheugensteuntjes
- 12 heiligen in juni
- 13 gedachte van Hanneke
- 14 Johannes de Doper
- 17 Vaderdag
- 18 mededelingen
- 19 gedachte van Hanneke
- 20 achterkant

GEBED RECHT UIT HET HART.

Maak mij bereid alles te geven wat ik heb,

waar mijn hart zo vol van is,
wat mij zo dierbaar is,
waar ik hartstochtelijk van houd,
waar ik alles voor over heb,
het geheim waar ik van leef,
waar ik het meest mij zelf in ben, ik,
die door U wordt gekend.

God, maak mij bereid te delen wat ik heb,
mijn vreugde en mijn verdriet,
mijn dag en mijn nacht,
mijn geloof en mijn onzekerheid,
mijn kracht en mijn zwakheid,
mijn woord en mijn stilte,
mijn liefde en mijn eenzaamheid,
ik, die door U wordt bemind.

God, maak mij bereid mijn weg ten einde te gaan,
de weg van alle zaad,
de weg van Jezus van Nazareth,
en wil mij ontvangen,
zoals Gij uw Zoon hebt aanvaard;
wil mij roepen bij mijn naam,
zoals Gij Hem een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.

ik **geloof**
dat ik **geloof**
in het **geloof**
maar heb **geloof**
geen **geloof**
in een **geloof**
geloof ik

Mag in de maand juni, de maand die toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus, ons bovenstaand gebed stof geven tot nadenken en misschien wel regelmatig voor ons zelf of tezamen bidden.
Een hartelijke groet,

Hans Vugs, Diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA:

Op 25 april 2021 stroomde een groot deel van onze kerk met allerlei heel blijde mensen vol. Zij waren gekomen om **IVY VAN TRICHT** hartelijk welkom te heten in onze gemeenschap. Met haar waren natuurlijk haar papa en mama meegekomen: Rob van Tricht en Suzanne Kocken, haar zus Cloe, haar peetooms Timothy en Kevin, jammer dat Kevin in quarantaine zat, maar heeft toch duidelijk aangegeven dat hij Ivy ten allen tijde wil steunen en helpen. Ook waren de opa's en oma's present en ook de overgrootmoeder was er helemaal bij. Ooms en tantes en natuurlijk ook heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Ivy krijgt de naam omdat haar ouders dat een hele mooie naam vonden, Nicoline is een afleiding van de opa van papa en Mischa is een afleiding van de opa van mama's kant. De beide peetooms hebben op hun eigen wijze tegen Ivy verteld, dat zij altijd welkom is en nimmer een afspraak hoeft te maken. Na het verhaal van Jezus, zijn we alles bij elkaar gaan zoeken, wat we allemaal nodig hebben voor de doop. Het water hadden we zo



gevonden, maar waarvoor we olie gebruiken daar waren we het niet zo vlug over eens. De doopkaars die Ivy gaat krijgen was heel mooi. Papa en mama, peetoom en alle kinderen hebben samen een dak gemaakt boven Ivy en we hebben gebeden, dat Hij haar mag beschermen op haar moeilijke weg door dit leven.

Nadat papa en mama en de peetoom hun geloof hadden beleden, hebben we Ivy gedoopt. Papa hield zijn dochter ten doop en mama stond gereed om haar hoofdje liefdevol af te drogen.

Daarna zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd om Ivy met al haar liefde en zorg te begeleiden op haar weg door het leven.

Samen hebben we het lang zal zij leven gezongen.

Op zondag 9 mei 2021, Moederdag, is **DJAVI VAN LOON** met zijn papa en mama: Thijs van Loon en Rocelle van Huijgevoort, met zijn broer Davino, met zijn peetouders: Manon Hartogs en Levi van Lieshout, met de opa's oma's en ooms en tantes en ook heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk gekomen om hem van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Davino heeft met zijn peettante zijn doopkaars weer eens aangemaakt aan de grote Paaskaars. Djavi krijgt bij zijn doop de namen Djavi Cornelis Adrianus, Djavi omdat mama dat een hele mooie naam vond,



en
nu

Cornelis en Adrianus namen van de ouders. De peetouders hebben Djavi duidelijk gezegd dat hij altijd bij hen welkom is en nooit tevoren een afspraak moet maken. De vriendjes en vriendinnetjes hebben gezegd dat Djavi met hen mag meespelen als hij groter is, zelfs waren er twee kinderen die tegen de papa en mama van Djavi hebben gezegd dat als het nodig is en niemand is beschikbaar, dat zij wel willen komen oppassen. Met velen zijn we op zoek gegaan naar het water, de kaars en de olie. En alles hebben we gevonden. Nadat de ouders en peetouders hun geloof hadden beleden, hebben we Djavi gedoopt. Daarna kreeg hij een kruisje met H. Chrisma-olie en zijn nieuwe doopkaars. En alle kinderen kregen een beetje vuur van Djavi. Nadat we met allen Het Onze Vader hadden gebeden, zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan. We hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd om Djavi en ons allen te begeleiden op onze niet gemakkelijke weg door het leven. Omdat Djavi de volgende dag jarig was hebben we uit volle borst het Lang zal hij leven gezongen.



LANG ZULLEN ZE LEVEN

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op maandag 3 mei 2021 kwam heel plotseling het overlijdensbericht van **ANTOON VAN DE WOUW** bij de familie binnen. Antoon is als tweede zoon geboren in het gezin van de Wouw. Zijn ouders waren blij met zijn komst. Theo, was de oudste zoon en de kinderrij werd afgesloten met een dochter Annie. Het gezin van de Wouw was een hecht gezin, een gezin ontstaan in de tijd tussen de Twee Wereldoorlogen. *Gekenmerkt om samen er op uit te trekken en elkaar te accepteren zoals we zijn. Probeer steeds het positieve in de ander te zien, was het devies dat papa en mama steeds gebruikten. Vandaar dat de familie samen bezig was. Er werden allerlei spelletjes gespeeld, samen gewandeld, kilometers lang. Er heerste gezelligheid en liefde in het gezin. Als Tilburgs gezin was het natuurlijk ook een katholiek gezin, die steeds paraat stond om te helpen waar geholpen moest worden.*



In 1950 wordt de Lidwinakerk in gebruik genomen en de familie gaat Pastoor Tilman mee helpen aan de kerkopbouw. Dat hield in dat de hele parochie doorkruist werd door het gezin om geld in te zamelen voor de kerk, om vrijwilligers te ronselen om samen de schouders er onder te zetten, om zo de parochie op te bouwen. Ook werd er een parochieblad gemaakt en dat moest natuurlijk rondgebracht worden. Dat werd natuurlijk weer gevraagd aan de familie van de Wouw en daar kon en mocht je alleen maar een ja verwachten. Ook in de kerk werd de familie vaak vertegenwoordigd, zo werd Antoon collectant in de kerk. En

daar genoot hij van, dat hij dat mocht doen. Ook zelfstandig was hij in staat om zijn deel aan het familiegebeuren bij te dragen. Zo deed hij heel vaak voor zijn moeder de boodschappen. Ook gingen we als familie naar de stad en af en toe ook naar de bioscoop. Ook daar genoot Antoon met volle teugen van. Toen Annie op 9 augustus 1968 met haar Guus trouwde werden zij in 1971 verblijd met een zoon Corné en Antoon was apentrots dat hij oom geworden was. Vele dagen en jaren kon je Antoon bij Annie en Guus vinden, beter gezegd bij zijn neef Corné, want daar ging heel zijn aandacht naar toe.



Eindeloos kon hij met hem spelen en voordat Corné op de Lagere school zat, kon hij al dammen als de beste, geleerd door oom Antoon. Als rechtgeaarde Tilburger heeft Antoon gewerkt in een textielbedrijf Antoon de Rooij. Daar had hij het goed naar zijn zin, edoch deze moest gedwongen gesloten worden. Het bedrijf de Rooij zorgde er wel voor dat Antoon bij Jansen de Horion kon komen werken. Daar dat bedrijf veel te groot was liep Antoon daar tegen vele problemen op. Zodoende werd hij gestationeerd bij de Riethoorn. Zijn leven is niet altijd over rozen gegaan, door zijn doen en laten werd hij door de kinderen uit de grote buurt vaak voor de gek gehouden en geplaagd. Ook ouderen hebben het hem niet altijd gemakkelijk gemaakt, daar blijkt weer uit, dat we het heel goed met ons zelf hebben, maar graag de ander te grazen nemen en in een bepaalde niet vrolijke substantie zetten. In 1990 kreeg hij een beschermende plek in Piusoord. Antoon dank je wel voor alles wat jij in het leven voor ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit.

Dat zij rusten in vrede.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie mei
5&6 juni	17.30	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten
SZ	19.00			Jan Sloot
SZ	10.00		GM	Fien Hultermans- van Hautum
				Jan Groothuis
				Marian Verburg
				Dirk Berkhof
				Annie Groothuisen
				Joos den Biesen - Veraart
				Angela den Biesen
				Walter den Biesen
				Emiel den Biesen
				Ad Emmen in liefdevolle herinnering

12&13 juni SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Annie Gorter-Oerlemans v.w. 1 ^e jaargetijde Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Gina v. Helvoort - v.d. Louw MGD Annie van Etten Ouders van Etten- de Koning vw. Verj. Joke Thijs-Kollau vw MGD
19&20 juni SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Fien Hultermans-van Hautum Jan Sloot Ineke Vugs- v. Etten Harrie Raaijmakers Tonia Vrijhoeven Wim Hultermans Jac van Gool Ben Bastings v.w. Vaderdag Bets van Iersel-Hollanders Frans van Iersel vw vaderdag Ouders van Etten- de Koning vw JRG
26&27 juni SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Doortje en Sjef de Kort-van Lierop vw verj en vaderdag Pastoor Jac Schrauwen Uit dankbaarheid voor een 86 ^e verj.



GEHEUGENSTEUNTJES

Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
2 juni	20.00		GM Doopvoorbereiding
3 juni	16.00		GM Stille aanbidding
4 juni	10.30		GM 1 ^e vrijdag
6 juni	10.00		G.M. Geen Kindernevendienst
8 juni	10.30		GM Piomorgen
10 juni	16.00		GM Stille aanbidding
11 juni	10.30		GM Heilig Hart
17 juni	10.30		GM Koffie ochtend (onder voorbehoud corona)
	16.00		GM Stille aanbidding
22 juni	11.00		GM Redactie de Brug
24 juni	10.30		GM Johannes de Doper
	16.00		GM Stille aanbidding

FEEST VAN HET HEILIG HART.

Vrijdag 11 juni 2021 vieren wij het Hoogfeest van het Heilig Hart. In de vorige eeuw hielden we op die dag de grote processie naar het H. Hartbeeld voor de Heuvelse kerk. Voor ons mensen van 2021 is dat voorbij tijd.

Maar toch heb ik nog wat losse gedachten die ons een dezer dagen kunnen aanspreken:

Jezus Christus,
Je noemt Mij Meester en
je gehoorzaamt Mij niet;
Je noemt Mij Licht en je
ziet Mij niet;
Je noemt Mij de Weg,
maar jij bewandelt Mij
niet;
Je noemt Mij het Leven,
maar je begeert Mij niet;



Je noemt Mij de Waarheid, maar je volgt Mij niet;
Je noemt Mij God, maar je houdt niet van Mij;
Je noemt Mij Rijk, maar je vraagt Mij niets;
Je noemt Mij Eeuwig, maar je zoekt Mij niet;
Je noemt Mij Barmhartig, maar je vertrouwt Mij niet;
Je noemt Mij Almachtig, maar je eert Mij niet;
Je noemt Mij Rechtvaardig, maar je vreest Mij niet.
Verwonder je dan niet Als Ik je afwijs!

Op die vrijdag morgen 11 juni, zullen we om 10.30 uur een Eucharistieviering houden, waarbij u bent uitgenodigd. Daarna drinken we samen een kopje koffie.

Maandag 14 juni: H. LIDWINA VAN SCHIEDAM

Deze dag is ook voor onze parochie een bijzondere dag. We vieren de sterfdag van deze

Nederlandse heilige:
Lidwina van
Schiedam. Sinds de
afbraak van de
'Witte Kerk' aan de
Generaal Kockstraat
in 2005 is de naam
van die kerk



samen gevoegd met de naam van deze parochie. Sinds 1 januari 2012 zijn wij gefuseerd tot de parochie van De Goede Herder. De kerken blijven hun eigen naam behouden. Voor ons is dit Gerardus Majella. De naam Lidwina is dan niet meer van toepassing. Toch zullen we ons deze heilige vrouw blijven herinneren. Achter in de kerk hangt een houtsnijwerk van haar met taferelen uit haar leven.

GELOVEN???

Onlangs raakte ik met een vriendin aan de praat over geloven. We stelden elkaar de vraag of God zich bemoeit met het leven van ons. Mijn vriendin zei zo iets dat de goden uit de mythologie wel veel op hun lauweren rustten, 'en zou onze God dat ook doen', vraagt ze. Is God een slapende god? Zou God ook rusten? Of is Hij de immer wakende God? Deze vragen kunnen we enkel stellen omdat we mens zijn, de taal van God zal ons te boven gaan. We verbinden onze menselijke beleving en activiteiten - zoals slapen, rusten, en waken - aan Hem die een mysterie is. Ik weet niet of we God aan een werkwoord kunnen koppelen. En toch denk ik dat God een betrokken god is, die dicht bij de mensen wil zijn, en

verder de keuze aan ons laat, de vrije wil is een groot goed. Ik ervaar persoonlijk dat God helpt, ik vind geloven helpend, omdat ik door Zijn aanwezigheid zo'n enorme ruimte mag ervaren. In die zin denk ik dat gelovige mensen beter af zijn. Geloven máákt echter geen betere mensen van ons; ik zou alles en iedereen tekort doen, als ik zou denken dat gelovige mensen betere mensen zouden zijn. Dus nee, daar geloof ik niet in. Ik geloof dat er goedheid is in ieder mens, omdat wij allen geschapen zijn naar Zijn beeltenis. En God toont Zijn betrokkenheid in de mens Jezus, een revolutionaire mens, in mijn ogen. Mijn vriendin merkt op dat het niet geholpen heeft dat Jezus op aarde kwam, 'ook al gaf Hij het goede voorbeeld', zegt ze. Ik denk dat Jezus er niet expliciet is voor het goede voorbeeld, er zijn legio mensen die een goed voorbeeld kunnen zijn. Bovendien denk ik dat het goede voorbeeld in onszelf woont. Dus nee, Jezus kwam niet voor het goede voorbeeld. Jezus is gekomen voor de verlossing, en maakt van God een levende God, die ons met de Heilige Geest terzijde staat. Dát is het belang van deze Jezus, Zoon van God, Zoon van alle mensen, en iedereen mag naar Hem vragen; en Hij laat ons vrij dat, al dan niet, te doen.



Hanneke ter Voert

JOHANNES DE DOPER

Donderdag 24 juni vieren we het Hoogfeest van Johannes de Doper, de achterneef van Jezus en zijn Voorloper. Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn

van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk.

Zoon van Zacharias en Elisabet, Johannes was volgens het evangelie van Lucas, de zoon van de priester Zacharias en Elisabet, de nicht van Jezus' moeder Maria.

Hoewel Elisabet niet meer vruchtbaar was, zou zij op last van God toch een kind krijgen. Dat werd haar beloofd door de aartsengel Gabriël. Deze was aan Zacharias verschenen terwijl hij een reukoffer bracht in de tempel van Jeruzalem. Gabriël zei: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven.



Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Johannes groeide op 'en de Geest beheerste hem meer en meer.

Hij verbleef in de woestijn tot de dag, waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde'. Hij werd De Doper genoemd omdat hij zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten reinigen in het water van de rivier de Jordaan. Ook Jezus liet zich door Johannes dopen.

Daarmee verklaarde Christus zich solidair met allen die verlossing nodig hebben. Farizeeën vragen hem waarom hij

eigenlijk doopt. Hij antwoordt: "Ik doop in water.

Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden: Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken."

Hij is de laatste profeet hij mocht de Messias aankondigen.

Johannes werd gearresteerd op last van koning Herodes Antipas, zoon van Herodes de Grote. Herodes Antipas voelde zich beledigd omdat Johannes hem te schande had gezet. De Doper had hem publiekelijk beschuldigd van overspel, omdat Herodes de echtgenote van zijn broer Filippus tot zijn vrouw had genomen.

De koning zette Johannes gevangen in de rotsburcht Macherus bij de Dode Zee. Herodes had hem eigenlijk willen laten doden,

maar hij durfde dat niet, bang dat het volk dan in opstand zou komen.

Toen de dochter van Herodias op een dag de koning door haar verleidelijke dans had vermaakt, vroeg Herodes Antipas hoe hij haar zou kunnen belonen. Door haar moeder o, zei ze: "Geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper." De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de

gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. In de rooms-katholieke kerk wordt zijn geboorte op 24 juni als hoogfeest gevierd. Zijn marteldood wordt jaarlijks op 29 augustus herdacht.



Met St. Jan goed weer, is dertig dagen zon.

VADERDAG

Op zondag 20 juni vieren we vaderdag. Net als Moederdag is ook Vaderdag komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Een vrouw, Sanora Smart Dodd, uit Washington kwam in 1909 op het idee. Haar moeder was gestorven bij de geboorte van het zesde kind en Sanora werd opgevoed door haar vader. Toen Sanora zelf volwassen was, wilde ze haar vader laten weten hoe bijzonder hij voor haar was en ze realiseerde zich ook hoe zwaar het voor hem geweest was om zes kinderen alleen groot te brengen. Ook wilde ze aangeven dat vaders zich meer met de opvoeding van hun kinderen moesten bezig houden. Het duurde echter nog tot 1966 voordat deze dag uitgeroepen werd tot nationale feestdag. Al is de aandacht voor deze dag nog altijd minder als voor Moederdag, alle vaders, zeker die ook zorg hebben voor hun kinderen, verdienen op deze dag wel iets extra's. Niet overal wordt Vaderdag op de derde zondag van juni gevierd. In Spanje is Vaderdag op 19 maart, de sterfdag van St. Jozef. In Luxemburg op de eerste zondag van oktober en in Duitsland op Hemelvaart.

FIJNE
Vaderdag
♡



PARKEREN IN ONZE WIJK.

Per 1 maart 2021 wordt onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. Te betalen bij betaalpaal 51480. Staat aan de overzijde van Zuiderkwartier.

Dus op zondag kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren, maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto in de Oerlesestraat parkeren.

Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

Crowdfunding

U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren aan de verlichting van het Maria-raam via deze link:

<https://www.doneeractie.nl/actie-verlichting-maria-raam/-51121>

en uiteraard ook via een contante bijdrage.

Brug juli en augustus 2021

Volgende maand verschijnt de Brug voor juli en augustus 2021.

Vriendelijk verzoek om de copy hiervoor uiterlijk

18 juni 2021 aan te leveren

'Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer', dit lied, uit mijn vroege jeugd, zing ik nog steeds wel eens. En al die keren dat ik dan als kind in de kerk zat, vroeg ik me af waarom ik niemand zag jubelen, en juichen. Ik zag alleen de oude mensen, die stijf mee murmelden met dit lied; ik begreep het niet, omdat er in mij, als kind, een nimmer aflatend vuur was voor mijn Heer. Inmiddels begrijp ik het iets beter. Het jubelen kan in de stilte van je hart wonen. En ook in verstilling kan een onhoorbaar juichen liggen, ook in die stilte kunnen we Hem ontmoeten. En het jubelen en juichen van de aarde gaat tot nog toe door - hoezeer wij ook slordige rentmeesters zijn, en onzorgvuldig met de schepping omspringen - want zie de schoonheid van de eerste lentebloemen, de bomen die ontwaken uit hun winterslaap, de eerste hommel die zoemt. In de natuur ligt zeker een juichen voor God, de natuur is een getuige van Zijn aanwezigheid. En hoezeer ik ook vaak een verstild leven leid, toch prefereer ik het jubelen, omdat ik in dat jubelen het dichtst bij Hem kan zijn, en opgenomen word in Zijn schoonheid. Daarom zal het zo zijn dat ik God juist ken in vreugde. 'Nood leert bidden', gaat voor mij niet op. In nood versta ik het leven niet, dus ook hét Leven niet. Het lijkt dan alsof de grote Onnoembare mijlenver bij mij vandaan is. Gelukkig weet ik dat God niet afhankelijk is van mijn godsvruchtigheid. God gelooft toch wel in mij, misschien wel juist als ik in nood ben, Hij zal me dragen. Het blijft spijtig dat ik dan niet in staat ben om te voelen, en ik dus ook onvermogend ben dat gedragen worden te voelen. Ik wens niemand die nood toe, ook mezelf niet. Ik wens dat we allen, en ieder op ons eigen manier, kunnen jubelen en juichen voor de Heer. En nee, dat gaat bij mij niet in stilte, ik moet telkens opnieuw gehoor geven aan de jubelstem die in mij opborrelt.

Hanneke ter Voert.

Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kerk

1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 18 juni as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt & H. ter Voert