



<p>Op dinsdag 12 januari om 10.30 uur Piomorgen in de kerk.</p> 	<p>Vanwege de strenge lockdownregels hebben de bisschoppen besloten, dat er op Kerstavond en Kerstnacht geen publieke vieringen in de kerk mogen zijn.</p>
<p>Deze maand is er stille Aanbedding om 16.00 uur in de Piokapel 7,14,21,28 Jan</p> 	<p>Op donderdag 21 jan is er weer koffieochtend. (1,5 meter van elkaar!) aanvang 10:30 uur.</p> 

Mijn kerstwens voor u allen:

*In deze donkere dagen  
is het fijn om licht te mogen ontmoeten.  
Licht in een vriendelijk woord,  
Licht in een schouderklop,  
Licht om met mensen te mogen optrekken,  
Licht om door de ander te worden gewaardeerd*

*Ik wens u mooie en gezegende kerstdagen  
en een gezond 2021.*

Hans Vugs,  
diaken-pastor

## **KERSTWENS 2020, NIEUWJAARSWENS 2021**

De herders stonden in die nacht vooraan  
en de eenvoudige, de  
minsten daar,  
verstonden het grote  
wonder,  
raakten opgewonden van  
woorden  
die niet eens werden  
verstaan.



En het werd waar:  
de minderen zijn meer.  
Zij hadden geen geschenken meegenomen.  
De koningen zijn pas later gekomen,  
maar herders knielden toen als eersten neer.

Van tranen of van licht, de ogen blind  
gaven zij zo zichzelf als offerande.  
Met grote, ruwe, moe gewerkte handen  
streelden zij zacht het nieuwgeboren kind.

Dat u als parochiaan ook in 2021  
weer de vreugde mag ervaren  
van het herder zijn voor elkaar.

## Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar

Hans Vugs  
Diaken-pastor

### UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA:

Op zaterdagmiddag 5 december kwam een hele kleine familie naar onze kerk om hun allerliefste schat te laten opnemen in onze geloofsgemeenschap. Met zijn papa en mama, Thomasz Wawrzyn en Diminika Kowalska, kwam **ALAN WAWRZYN,**

met zijn peetoom en peettante, Rafal Bochra en Daria Kowalska, met opa's en oma's en tantes vragen om het H. Doopsel te mogen ontvangen. Zijn papa en mama hebben hem beloofd om hem met heel veel liefde en vreugde te begeleiden op zijn niet al te gemakkelijke weg naar zijn volwassenheid. Zijn peetoom en peettante hebben hem heel plechtig en duidelijk beloofd, dat hij nimmer een afspraak hoeft te maken als hij bij hen wil komen buurten, of om zijn verhaal te komen doen. Hij is altijd van harte welkom. Alan kreeg bij zijn



doop de namen Alan Michal. Mama en papa vonden Alan een hele bijzondere, maar ook unieke naam en Michal, zijn namen die in de familie veel voorkomt. En daarmee geven papa en mama aan dat hun Alan geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden en die hem kunnen begeleiden en beschermen.

geboren op 12 april 2019, dus hij kon heel goed zelf lopen. In eerste instantie wilde hij wel bij zijn mama blijven zitten, maar dat duurde toch te lang en wilde hij op verkenning uit. Gelukkig waren de beide tantes behulpzaam om hem op die tocht te begeleiden. Van zijn papa en mama, peetoom en peettante, van opa's en oma's en de beide tantes kreeg hij een lief kruisje op zijn voorhoofd. Papa en mama vonden dat zo'n goed idee en zeiden tegen elkaar, dat doen we 's avonds voor het slapen gaan elke keer. Na het verhaal van Jezus, hebben we met papa en mama, peetouders samen een dak gemaakt boven Alan en de goede God gebeden, dat Hij hem, maar ook ons allen wil begeleiden op onze weg door het leven. De ouders van Alan hebben met zijn peetouders hun geloof in God beleden en daarna heeft zijn mama hem ten doop gehouden. Zijn peettante mocht daarna zijn hoofdje afdrogen. Toen Alan dat koude water over zijn hoofd voelde stromen, gaf hij geen enkele kick. Toen kreeg Alan een kruisje met H. Chrisma-olie, ter bescherming. Zijn peetoom mocht de hele mooie doopkaars, die zij zelf hadden meegebracht, aansteken aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. Iedereen kreeg toen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we ieder op zijn eigen manier het Onze Vader hadden gebeden zijn we in een stoet naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd dat



zij en Alan en ons allemaal wil begeleiden op onze weg door het leven.

Op zondag 6 december kwam een hele grote familie naar onze prachtige kerk om **SYLVIAN KLASSEN**, van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met hem waren zijn papa en mama: Sylvester Klasen en Shirley van Horen, zijn zus en broer, Shavienna en Silvano, zijn peetouders; Jeffrey van Burk en Rachel Oerlemans, zijn opa's en oma's en overgroot opa en overgroot oma, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes, meegekomen. Aan het begin hebben Silvano en Shavienna met behulp van hun peetoom,



hun eigen doopkaars weer eens aan gemaakt. Op mijn vraag met welke namen papa en mama hun nieuwe schat wilde noemen, kreeg ik te horen: Sylvian Wilhelmus Paulus. Waarom; ja zijn roepnaam moest met een S beginnen want alle namen in het gezin beginnen met een S. Dus werd het Sylvian. Wilhelmus en Paulus kwamen van de opa's. En daarmee geven zij aan, dat Sylvian heel veel mensen heeft, die hem te allen tijde kunnen helpen. Na het verhaal van Jezus hebben we met de kinderen alles bijeen gebracht wat we nodig hebben voor de doop van Sylvian. Toen Sylvian gedoopt werd schrok hij helemaal niet van dat koude water. Zijn peettante heeft heel lief zijn hoofd weer afgedroogd en papa heeft Sylvian zijn pet weer opgezet. Peetoom Jeffrey heeft met enige moeite de nieuwe doopkaars van Sylvian aangemaakt en aan alle vriendjes en vriendinnetjes heeft hij een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. In een hele lange stoet zijn naar Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd en

natuurlijk hebben we de doopklok laten weerklinken en het lang zal hij leven gezongen.

## **KINDJE WIEGEN**

'Kling, klokjes, klingelingeling....'

Op eerste kerstdag ( 25 december) is om 15.00 uur de kerk open om met uw kinderen de kerststal te bekijken.

We beginnen met een mooi verhaal en een lied.

Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal te gaan en misschien een kaarsje te branden.



We hopen dat veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen hier bij willen zijn.

Iedereen is van harte welkom.

## **IN HET LICHT VAN KERSTMIS**

Laten wij met Kerstmis ook een kaarsje aansteken ter nagedachtenis van onze overleden familie, vrienden en mensen van onze parochiegemeenschap van het afgelopen jaar.

Zij zullen naast ons zijn, ongehoord en ongezien maar altijd daar.



Moge dit licht een teken zijn  
van nieuw leven en verbondenheid.

Eén lichtje is sterker dan de duisternis.

- GM= Gerardus Majella**
- KV= Koningsvoorde**
- KND=Kindernevendienst**
- DK=Dameskoor**
- HK=Herenkoor**
- GK= Gemengd koor**
- SZ=Samenzang**
- FR=Friends**
- ZG=Zanggroep**
- JK=Jongerenkoor**



	Tijd	Locatie		Intentie december
25dec	10:00	KV	GM SZ JK SZ	Jan Formannoij Ineke Vugs -v. Etten Jan Sloom Henk Verburg Marianne Verburg - v. Assouw Piet v. Loon Wil Dusée Pierre Snels Frans Vos Jeanne Hoosten Ad v. Engelen Theo v. Hautum Mart v.d. Loo Ria v.d. Louw

				Ben Bastings Gina van Helvoort - van de Lauw, vw trouwdag Ouders van de Wouw-de Lauw
26&27dec SZ	17:30 19:00 10:00	KV  SZ	GM SZ SZ	Fien Emmen - v. Gog, vw verj Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot
<b>Januari 2021</b>				
1 jan SZ	10:30		GM	Ben Bastings Wil Dusée Ineke Vugs - van Etten Jan Sloot
2&3 jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans - v. Hautum Leon v. Bergen Jo Hultermans Piet v. Loon v.w. Verj. Jan v. Oudheusden Jac v. Gool
9&10 jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Ad v. den Broek Ad Stoffels Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Gina van Helvoort - van de Louw, MGD Ria van de Louw-Govers vw verj
16&17 jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Harrie v. Wanrooy v.w. 1 <sup>ste</sup> Jgt Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot



				Fien Hultermans - v. Hautum Nelly Verhagen Drik Berkhof Trees Bertens Cees v.d. Wouw
23&24jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Ad Oppermans v.w. 1 <sup>ste</sup> Jgt Gonnie v. Hest v.w. 1 <sup>ste</sup> Jgt Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Emmen - v. Gog Gina van Helvoort Pastoor Jac Schrauwen.
30&31 jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans - v. Hautum Wim Hultermans Theo v.d. Linden Bennie Muurmans Albert de Beer Pastoor Jac Schrauwen

## GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
21 dec	19.00	KV		Boeteviering
22 dec	19:00		GM	Boeteviering
24 dec				Live stream

25 dec	10:00		GM	Eucharistieviering met Jongerenkoor
25 dec	15:00		GM	Kindje wiegen
26 dec	10:00		GM	2 <sup>e</sup> Kerst / Orgel
27 dec	10.00		G.M.	H. Familie
31 dec	17.30		G.M.	Eucharistieviering
31 dec	19.00	KV		Oudjaardviering
1 jan	10:00		GM	Nieuwjaar
6 jan	20:00		GM	Doopvoorbereiding
7jan	16:00		GM	Stille aanbidding
12 jan	10:30		GM	Pio morgen
14 jan	16:00		GM	Stille aanbidding
21 jan	10:30		GM	Koffie ochtend
21 jan	16:00		GM	Stille aanbidding
26 jan	10.00		GM	Redactievergadering
28 jan	16.00		GM	Stille aanbidding

Traditie getrouw houden wij tijdens de kerstdagen zowel op Koningsvoorde als in de parochie kerk een collectie ten behoeve van onze medemens in nood **dank voor uw hulp en steun.**



## ONS KERSTPROGRAMMA

### MAANDAG 21 DECEMBER:

19.00 uur: Boeteviering Koningsvoorde

### DINSDAG 22 DECEMBER:

19.00 uur: Boeteviering in de kerk



### **VRIJDAG 25 DECEMBER:**

10:00 uur: Eucharistieviering met Jongerenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

### **ZATERDAG 26 DECEMBER:**

10:00 uur: Eucharistieviering met orgel en samenzang

### **ZONDAG 27 DECEMBER:**

10.00 uur: Eucharistieviering met orgel en samenzang

### **DONDERDAG 31 DECEMBER**

17.30 uur: Eucharistieviering met samenzang en orgel

19.00 uur: Oudjaarviering Koningsvoorde met samenzang

### **VRIJDAG 1 JANUARI 2021:**

10.00 uur: Eucharistieviering met orgel en samenzang

### **ZATERDAG 2 JANUARI:**

17.30 uur: Eucharistieviering

### **ZONDAG 3 JANUARI:**

10.00 uur: Eucharistieviering met orgel

**Alle vieringen zijn te volgen via livestream:**

[www.facebook.com/parochiehlqm/](https://www.facebook.com/parochiehlqm/)

## **DRIEKONINGEN**

Dit jaar wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op zondag 3 januari.

De wijzen geven goud,



wierook en mirre, kostbare geschenken - die eigenlijk verwijzen  
naar de eredienst in de tempel -  
aan een arm en bedreigd mensenkind.  
Dit is een teken dat de ware godsdienst  
ook altijd mensendienst is.  
Belangrijker dan materiele geschenken  
is wat je geeft van jezelf.  
Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus,  
maar wel op  
aandacht en medeleven.  
Begrip tonen en  
een goed woord geven.  
Opbeuren,  
aandacht schenken en tijd;  
dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen.  
Het goud van het hart,  
De wierook van de toewijding.  
De mirre van het offer.

## KERSTMIS

Franciscus stond er vaak bij stil  
hoe God uit liefde voor de mensen  
zelf één van hen werd, broos en arm,  
in doeken gewikkeld en liggend  
in een kribbe.  
Eens zei hij tegen zijn vriend  
Johannes uit Greccio:



'Ik zou met jullie graag de geboorte van dat kind  
net zo willen vieren als toen in Betlehem.  
Dan kan iedereen zien hoe het kindje in de kribbe lag  
en de os en de ezel erbij stonden.'  
Johannes richtte daarop alles precies zo in  
als Franciscus het wilde hebben.  
Uit de kluizenarijen in de buurt kwamen de broeders.  
En de mensen uit Greccio waren blij  
dat ze het mee mochten vieren.  
Ze namen fakkels en kaarsen mee  
om het weer net zo licht te laten zijn als  
toen de ster boven Bethlehem stond.  
Zingend trokken ze naar de kribbe toe  
en zagen de os en de ezel.  
Het was een levende kerststal!  
Mens en dier waren in vreugde verbonden.  
Tijdens de mis zong Franciscus het evangelie  
en hij preekte over het kind van Betlehem.

Terwijl hij sprak,  
zag een man uit Greccio in zijn verbeelding  
een kind in de kribbe liggen.  
Eerst bewoog het niet,  
maar het ontwaakte toen Franciscus  
erop af liep.  
Deze man had in zijn hart verstaan,  
wat Franciscus met deze viering wilde.  
Hij wenste het woord van God  
in ieder mens opnieuw ten leven te  
wekken.



Verteld door Thomas van Celano

## OUDEAVOND 1STE COMMUNIE: 11 januari 2021 20.00 uur.

Op die avond wordt door uw aanwezigheid uw aanmelding definitief.

De ouders die hun kind al middels een mail hebben aangemeld, krijgen vanuit de parochie een uitnodiging voor deze avond, de andere kinderen krijgen een brief middels de school of van een van onze leden van de Werkgroep Eerste Communie. De datum van de Eerste Communie is 18 april 2021 om 10.00 uur.



## KERKBALANS 2020

Willen wij onze kerk blijven behouden dan zullen wij daar de middelen voor moeten aanreiken om dat te doen. Dat doen we door de Kerkbijdrage.



Dank u wel als u al jaren uw bijdrage op welke manier dan ook geeft.

Bent u nog niet in staat geweest, mag ik u dan vragen om eens te kijken om een kleine bijdrage te geven, of voor de degenen die reeds geven of de mogelijkheid bestaat om dit bedrag te verhogen. Laten we trots op onze kerk zijn, die willen en kunnen we niet missen. Dank u wel voor uw milde gaven.

Hans Vugs,  
diaken - pastor.

ING: NL94INGB0001068820

Bank: NL64RABO0171200217

t.n.v. Parochie De Goede Herder, locatie Trouwlaan, Tilburg  
Onder vermelding van Kerkbijdrage

**SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

**Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

**Liturgische diensten**      **Gerardus Majellakerk**  
Zaterdag      17.30u      **Ook via de live stream te volgen**  
Zondagen      10.00u      [www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)  
1<sup>e</sup> vrijdag      10.30u      1<sup>e</sup> vrijdag  
2<sup>e</sup> dinsdag      10.30u      Piomorgen

Zaterdag      19.00u      **Koningsvoorde**, Atrium, waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.  
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.  
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij **vóór 24 november as.** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)  
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons  
ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden