



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Kindernevendienst  
Zondag 5 januari  
Om 10:00 uur**



**Deze maand koffiedrinken op  
donderdag 16 januari om  
10:30 uur**



**Aanbidding in de  
Pio-kapel donderdag  
2,9,16,23 en 30 januari  
16:00 t/m 17:00 uur**



**Eerste  
Communievoorbereiding:  
woensdag 15  
januari 2020  
om 15.00 uur**



## *kerstmis 2019*

*Weer zijn er 365 dagen voorbij gesneeld.  
Weer mogen wij elkaar  
een mooi en gezegend Kerstfeest toewensen.  
Weer een gezond en zonnig Nieuwjaar.  
Weer danken we God en elkaar  
voor alle vreugdevolle momenten  
maar ook zitten we te midden  
van een lege plek,  
die niemand kan vullen  
en die elk jaar zwaarder en leger wordt.  
Maar samen gaan we door  
en proberen elkaar zo goed mogelijk  
te ondersteunen én te bemoedigen.  
Een taak die we allemaal  
zonder een uitzondering  
hebben ontvangen van dat Kind  
dat ook nu weer wordt geboren in  
een arme stal.  
Ook nu is er voor Hem geen plaats  
en wil Hij toch te midden van ons zijn.  
Zo wil Hij zijn Boodschap  
van dienstbaarheid en nabijheid gestalte geven.*



*Mogen wij ons daarvoor openstellen.  
Mag Kerstmis voor u  
een vreugdevolle en vredevolle tijd zijn  
en mag 2020 een jaar worden vol gezondheid en zonneshijn.*

*Hans Vugs, diaken-pastor.*

*Dec. 2019*

*De herders stonden in die nacht vooraan  
en de eenvoudigen, de minsten daar,  
verstonden het grote wonder,  
raakten opgewonden van woorden  
die niet eens werden verstaan.*

*En het werd waar:  
de minderen zijn meer.  
Zij hadden geen geschenken meegenomen.  
De koningen zijn pas later gekomen,  
maar herders knielden toen als eersten neer.  
Van tranen of van licht, de ogen blind  
gaven zij zo zichzelf als offerande.*

*Met grote, ruwe, moe gewerkte handen  
streelden zij zacht het nieuwgeboren  
kind.*



*Dat je als vrijwilliger ook in 2020  
weer de vreugde mag ervaren van het herder zijn.*

*Hartelijk dank,  
voor je inzet en betrokkenheid!*

*Hans Vugs,  
diaken-pastor*

## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zaterdagmiddag 23 november 2019 liep tegen de klok van 16.00 uur onze Piokapel heerlijk vol met allemaal hele blijde mensen. Zij waren allen gekomen om **RUSHAINELY PINEDO** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met haar was natuurlijk haar mama Marsetty Pinedo en haar zus Clisainy Pinedo, haar peettantes Marianela Filomena Lodowica en Deborah Mboma Vanga, haar opa's en oma's, haar ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Rushainely krijgt bij haar doop de namen Rushainely Maria Thalia. Op mijn vraag hoe kom je aan Rushainely kregen wij allen al antwoord: het moest een naam zijn die bij de naam van haar zus zou klinken en zij heeft alle mogelijkheden geprobeerd en Rushainely paste volgens mama het best er bij. De andere namen waren van e oma's en daarmee gaf mama aan dat Rushainely geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden. Mama heeft heel duidelijk naar Rushainely gezegd, dat zij haar met heel veel liefde en warmte zal begeleiden op haar weg door het leven, ok in het geloofsleven. Bij haar peettantes is Rushainely te allen tijde van harte welkom en zij hoeft niet eerst met haar gsm-tje een afspraak te maken. Bijna alle kinderen hebben beloofd, dat als Rushainely groter gegroeid is, dat zij dan met hen mee mag spelen. Als er met poppen gespeeld werd, mocht ij ook mee spelen en de pop aan- en uitkleden. Gelukkig waren er twee kinderen die als mama eens weg



moest, en er geen van de groet mensen kon oppassen dat de mama hen wel mocht bellen, dan kwamen zij op de kinderen passen. Na het verhaaltje van Jezus hebben we samen alle spullen die we nodig hebben bij de doop, bijeen gebracht. Daarna hebben mama, en de peettantes en alle kinderen tezamen een dak boven Rushainely gemaakt en hebben we de goede God gebeden dat Hij haar op haar weg door het leven, steeds zal begeleiden. Nadat mama en de peettantes hun geloof hebben beleden, hebben we Rushainely gedoopt en heeft een van de peettantes heel lief het hoofdje afgedroogd. Na het kruisje met Chrisma-olie te hebben gekregen heeft de andere peettante haar nieuwe doopkaars aangemaakt en aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Samen hebben wij het Onze Vader gebeden, het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd en dat onze papa's en mama's het ons ook weer hebben geleerd. In een lange stoet zijn we naar onze Hemelse Moeder Maria gegaan, hebben haar dank je wel gezegd en haar gevraagd dat zij Rushainely, Clisainy en ons allen mag beschermen op onze moeilijke weg door het leven. Nadat we uit volle borst het lang zal zij leven hebben gezongen, werd door Clisainy de doopklok geluid.



**LANG ZAL ZIJ LEVEN IN DE GLORIA**



## WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 15 november 2019 hebben we heel verdrietig afscheid moeten nemen van **MARIE KIVITS** sinds 1972 weduwe van Marinus Voets en sinds 1973 levenspartner van Frans Verhoeven. Zij mocht 82 jaar jong worden. Iemand die tijd voor ons had, die een echte moeder is, die ons met twee handen opwachtte als wij uit school kwamen, die dan altijd naar ons verhaal luisterde en iets lekkers voor ons had staan. Jullie moeder en oma geboren tussen de Twee Wereldoorlogen heeft een leven gehad, dat niet altijd over rozen is gegaan. Maar ondanks die tegenslagen, was zij een opgeruimde, eerlijke vrouw, die heel zeker haar hart op de juiste plek had zitten. Iemand die recht door zee was, waar je niet mee kon sjoemelen. Neen bij haar was een ja een ja, en een neen een neen. Je kon haar nooit zo ver krijgen dat ze veranderde van antwoord. Van thuis uit heeft zij geleerd dat geven niet hetzelfde is als nemen, dat je heel veel kunt geven en maar heel weinig kunt nemen. Zij is niet iemand van 2019 die met geld kan smijten, kapot gooi het maar weg en koop maar nieuw. Met het zuur verdiende geld, moet je zuinig mee omgaan. Jullie moeder en oma was wel een gastvrije oma. Je was bij haar altijd welkom en je moest niets mee brengen, maar toch was de tafel altijd gedekt en kon je maar heel graag aanschuiven. Wesley heeft heel wat dinsdagavonden bij oma gegeten en altijd heerlijk en je was nimmer te veel. Ze keek naar je uit. Een gastvrije oma. Samen zijn met elkaar, dat was het ideaal van jullie oma. Samen eten, samen drinken, samen spelen, dat was het devies van jullie moeder.



Wat ging zij graag naar de camping om ook daar weer met zijn allen bijeen te zijn. Te genieten van elkaars aanwezigheid. En dat hoeft niet veel te kosten, maar het was wel aangenaam, heerlijk en gezellig. En dat is toch een belangrijk onderdeel van ons leven. We zijn geschapen voor elkaar en met elkaar. Dat heeft jullie moeder en oma steeds uitgedragen. Niet alen naar jullie, maar naar iedereen die het levenspad van jullie oma kruisten. Jullie moeder is in heel haar leven een bescheiden vrouw geweest, maar wel iemand waar jij wist dat je welkom was. Heel veel vrienden en vriendinnen heeft zij gehad. Jammer dat de laatste jaren, toen het haar lichamelijk niet zo goed ging, dat toen de meesten niet meer rondom jullie moeder en oma stonden. Maar haar aan haar lot hadden overgelaten. Een hele grote trek van 2019.



We zijn vrienden en vriendinnen om te halen niet om te brengen. Op het moment dat jij niet meer zo kunt geven, dan komen we niet meer. Jammer van deze mentaliteit, jullie moeder en oma heeft jullie dit niet voorgeleefd. En zij hoopt en bidt jullie allemaal, dat je het mooie voorbeeld dat zij in alle eerlijkheid aan jullie heeft gegeven, opnieuw wilt uitdragen en niet alleen maar vandaag, maar alle dagen van jouw leven. Jullie moeder en oma is een hele bezorgde moeder en oma, heel haar leven heeft zij dat uitgedragen. Zorgen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, je vond haar thuis, druk doende met haar huishouden. Dat had zij thuis geleerd. Niets doen kwam in haar woordenboek niet voor. Had jij zo hard gewerkt dat 's avonds je even niets hoefde te doen,

dan nam zij haar handwerk en ging door tot dat iedereen weer veilig thuis was en naar bed ging.

Jullie moeder kon praten en breien, werken en luisteren. En Jezus zegt, dat zo beide dingen voor ons allen heel belangrijk moeten zijn. We moeten niet alleen naar werken, maar ook luisteren naar de ander, want daar hebben we allemaal recht op. Dat wij gehoord worden en au serieus genomen worden. Jullie mogen allemaal dank je wel God zeggen, dat jullie zo'n moeder en oma hebben mogen hebben. Moeder en oma, dank je wel voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf vanuit Gods eeuwige woning ons allen begeleiden op onze heel moeilijke weg door dit leven.

Op 22 november 2019 is in de leeftijd van bijna 80 jaar **PIERRE SNELS**, echtgenoot van Tonny Snels -Kleijn, in de Heer overleden. Jullie pap en opa is een dienstknecht van God. Hij is op 27 november 1939 gedoopt en tijdens zijn lagere schooltijd is hij door Monseigneur Mutsaers gevormd. Hij is dus heel duidelijk getekend met het teken van God. Maar hij is niet alleen getekend met het kruis van Christus, hij heeft er ook heel zijn leven naar geleefd. Zo heeft hij van zijn ouders een voorbeeld gekregen en heeft dat over genomen, niet zo nu en dan, maar zijn hele leven. Toen hij met jullie mam op 5 januari 1966 in het heel bekende huwelijksbootje stapten, hebben zij afgesproken, heel hun leven samen te leven, maar wel gericht op onze God. Ik haast me te zeggen, dat ze wel mensen zijn gebleven, met hun goede capaciteiten,





maar ook met hun stekeltjes. Zij hebben getracht om steeds het positieve in elkaar te zien, elkaar te steunen en op te beuren. 53 jaar lang hebben zij getracht dat te doen. Elkaar, hun schatten van kinderen en later hun kleinkinderen en niet te vergeten hun achterkleinkind Lux. Zijn gezin was zijn alles en was hij thuis van zijn werk dan stond hij voor de kinderen klaar, hij was een en al een luisterend oor. Gezelligheid, serieus, maar altijd doorspekt met grapjes, een grappenmaker van de bovenste plank. Een fervent voetballer bij Willem II, maar toen zijn kleinkinderen gingen voetballen, stond hij langs de lijn. En na de wedstrijd of training kreeg je altijd te horen hoe het geweest was, Meestal kreeg je een pluim van de bovenste plank. Jullie pap en opa was een eerlijk mens, die niet van liegen hield. Recht door zee, rechtvaardig, maar hij was ook heel vaak heel eigenwijs, maar ja ook dat is wijs. Toen Pierre en Antoinette het huis hadden verlaten, toen hij meer tijd kreeg, ging hij vrijwilligers werk doen in Koningsvoorde. Moesten daar mensen naar het ziekenhuis, maakt niet uit de welke, Pierre stond klaar en bracht hen daar naar toe en weer terug. Moest er in Koningsvoorde in hun appartement iets gerepareerd worden, hij stond al klaar en in een mum was het gebeurd. Kortom als er een beroep op hem gedaan werd, direct of indirect, je kon op jullie pap rekenen. Op een gegeven moment wordt er vanuit het blindeninstituut gevraagd om kurken te sparen voor de blinden, dan konden we daar iets van maken. Pierre had dat gehoord en hij en jullie mam gingen de boer op en overal



werden er kurken geschooid en ieder moest mee sparen. Uiteindelijk had de familie met al hun vrienden en vriendinnen 4 wagens vol bijeen gespaard. Wanneer en waar moet ik die brengen vroeg jullie pap en hij kreeg als antwoord, breng er elke week maar een tas vol naar mij, dan kan ik die meenemen naar het samenkomen van de blinden en dan kon hij zijn makkers daar heel blij maken. Vele weken en maanden werd er wekelijks een tas kurken naar de blinde vriend gebracht.

Jullie pap en opa had interesse in alles. Was hij op het voetbalveld en was de training of het spelen voorbij, dan zorgde hij altijd dat de kleedkamer weer in orde kwam en er picobello uitzag. Samen er op uit trekken, de stad in en dan op een terrasje even uitrusten en iets drinken. Dan dronk hij graag een borreltje maar wel zonder ijs, want door dat ijs werd zijn borrel zo dun. Kwam je bij hem thuis, dan was altijd een van zijn eerste vragen: en hebde nog nieuws voor oewe oude opa? Samen hebben jullie heel veel tijd en aandacht besteed aan het



Lourdeswerk: vrienden van Lourdes. Niets was hem te veel en wat jij aan jouw lieve schat vroeg, als het mogelijk was, stond hij al gereed. Kortom heel zijn arbeidzaam leven werd getekend door dienstbaar te zijn. Nimmer wilde hij daarvoor bedankt worden, het was voor hem maar heel normaal. Pierre was door de jaren heen een hele nuchtere man geworden, die met twee benen op de grond stond. Toen ik enkele weken geleden aan zijn bed stond, kon hij heel eerlijk en oprecht zijn, stond hij open voor de dood, maar maakte volgens zijn gewoonte er ook weer een grapje bij. Hij voelde

wel; dat zijn gezondheid minder werd, maar hij ging nog niet dood. Hij wilde eerst nog 80 jaar worden. Vandaag nu wij hem uitgeleide doen. Wordt hij in onze systeem 80 jaar, maar hij is nu voor eeuwig gelukkig.

Pierre, pap en opa, dank je wel voor alles wat jij voor ons mam en ons hebt gedaan, maar wil ons allen blijven begeleiden op die toch wel moeilijke weg door dit aardse leven.

Op zondag 7 december 2019 hebben we heel plotseling **JOSE PIJNAPPELS - VAN DE ZANDEN**, echtgenote van Willem Pijnappels, in de leeftijd van 66 jaar uit handen moeten geven. Een heel bijzondere vrouw en oma, waar de kleinkinderen als eerste over wilde vertellen. Een oma die als ze het eerlijk mochten zeggen van goud was. Zij hield van hen, zij waren alle drie voor haar even belangrijk. Als je op vakantie ging, of met de school op stap, of met papa en mama mee, dan was altijd het laatste woord van oma, laat weten als je aangekomen bent, want anders heb ik geen rust. Wel degelijk is een moeder belangrijk. Dag en nacht waakt zij, als jij laat thuis komt, zij is wakker en gaat pas slapen, als jij, nadat je even haar goede dag hebt gezegd, in je bed bent gekropen. Ja, en moeders horen en verstaan alles. Voor jij er erg in hebt heeft zij het al verstaan en misschien ook al een antwoord op gegeven. Jouw José heeft een hele grote indruk op jou gemaakt Willem, want zonder blikken en blozen kon jij zo maar zeggen ik heb haar ontmoet op vrijdag 12 september 1969, en wel 's avonds om vijf over acht in de



zaal van Rolita, hier in Tilburg. Jouw José is vanaf dat moment met jou op tocht gegaan. En op zaterdag 28 september 1973 hebben jullie in deze kerk elkaar het ja woord gegeven. Waarvan jij op maandag 9 december 2019 zonder blikken en bozen kunt zeggen: een schat van een vrouw, waar ik 46 jaar mee door het leven mocht gaan. En vrouw, moeder en oma die geweldig was, die voor iedereen een luisterend oor heeft en ook nog oprecht jou raad kan en mag geven. Het meest kenmerkend, naast haar moeder en oma zijn, was de aandacht en interesse met name in de gehandicapte mens. Zij genoot er van om met deze mensen te mogen omgaan, om ze te begeleiden en ook hen te laten genieten van het leven.

Samen bingo spelen, samen met elkaar je hobby's uitoefenen, elkaar helpen en steunen. Niet laten merken, och wat jij toch onhandig, neen samen maken we er iets moois



van. En dan zag je dat hele gezicht van jullie oma mee genieten. Maar het allerbelangrijkste in haar leven was wel: het samen zijn van de hele familie. Zij genoot er ook van als je haar mee op stap nam, een wandelingetje maken en dan ergens even wat drinken. Samen de verjaardag vieren en niet vergeten Sinterklaas en het Kerstfeest. En als zij dan die blijde gezichten rondom haar zag, dan was zij de koningin te rijk. Jullie 45-jarig huwelijksfeest was wel iets bijzonders. Met zijn allen groot en klein naar Duitsland, naar Winterberg. Ja oma was niet goed ter been, dus werd er voor haar een rolstoel mee genomen. En ze zou graag die berg opgaan en daar in dat café wat gaan drinken.

Geen probleem oma, wij trekken en duwen jou naar boven. Jij komt boven en daar gaan we samen iets drinken. Ja die monden waren veel groter dan ze eigenlijk wisten. Het was geen sinecure om die beladen rolstoel boven te krijgen, maar het zou de familie Pijnappels niet zijn, als zij die klus niet konden klaren. De koffie, thee en het biertje smaakte

Nu staat zij voor de hemelpoort en hier op deze aarde had zij al heel weinig met het slijk de aarde, maar des te meer met de mens naast haar. Zij heeft nog nooit een nota van



verlies en winst gezien, laat staan dat zij een balans bij zich heeft. Neen aan haar wordt gevraagd en wat heb jij met die mens naast je gedaan? En daar kan ze niet over uitverteld komen. José, mam en oma dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt. Rust nu maar uit, maar wil ons allemaal begeleiden op onze weg door ons verdere leven. Rust zacht.

**DAT ZIJ ALLEN RUSTEN IN VREDE.**

## **ONS KERSTPROGRAMMA**



### **ZATERDAG 21 DECEMBER:**

17.30 uur: 4<sup>e</sup> zondag Advent

19.00 uur: 4<sup>e</sup> zondag Advent in  
Koningsvoorde

### **ZONDAG 22 DECEMBER:**

10.00 uur: 4<sup>e</sup> zondag van de Advent in de kerk met herenkoor

14.30 uur: Kerstconcert in de kerk

### **DINSDAG 24 DECEMBER:**

19.00 uur: Eucharistieviering Koningsvoorde met Zanggroep

19.30 uur: Eucharistieviering met jongerenkoor

22.00 uur: Eucharistieviering met gemengd koor

### **WOENSDAG 25 DECEMBER:**

10:00 uur: Eucharistieviering met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

### **DONDERDAG 26 DECEMBER:**

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

### **ZATERDAG 28 DECEMBER:**

17.30 uur: Eucharistieviering met samenzang

19:00 uur: Eucharistieviering Koningsvoorde

### **ZONDAG 29 DECEMBER:**

10:00 uur: Eucharistieviering met dameskoor

### **DINSDAG 31 DECEMBER**

17.30 uur: Eucharistieviering met samenzang

19.00 uur: Eucharistieviering Koningsvoorde met samenzang

### **WOENSDAG 1 JANUARI 2019:**

10.00 uur: Eucharistieviering met herenkoor

## **PRO ECCLESIA VOOR GOIRLENAAR JO ADRIAANSEN**

Op zondag 24 november 2019 ontving hij uit handen van diaken Hans Vugs van de parochie De Goede Herder, locatie Trouwlaan, de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor zijn grote verdienste voor de kerk.

Jo Adriaansen, geboren 13 november 1942 te Goirle, was 31 jaar leerkracht aan de Don Sartoschool in Tilburg. Sinds 1984 is hij dirigent van het Zangkoor Trouwlaan en sinds 2002 dirigent van het Mannenkoor 1001 uit Gilze.

Jo kreeg zanglessen van o.a. Hans van de Peet en John Brocheler, daarnaast 9 jaar pianolessen op de Tilburgse muziekschool. In 1983 sloot hij een driejarige cursus directie, koor- en stemvorming af. Hij was bijna 40 jaar lid van het Gemengd Koor 'Goirle'.

Vanaf 1985 voerde hij ook de directie over het Gemengd Koor 'Maria-Boodschap' in Goirle tot aan de sluiting van de kerk in 2009. Als zanger(bas/bariton) is hij sinds 1998 actief lid van het operakoor 'Crescendo' in Goirle.



## Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

**GM= Gerardus Majella**  
**KV= Koningsvoorde**  
**KND=Kindernevendienst**  
**DK=Dameskoor**  
**HK=Herenkoor**  
**GK= Gemengd koor**  
**SZ=Samenzang**  
**JK= Jongerenkoor**  
**FR=Friends**  
**ZG=Zanggroep**



	Tijd	Locatie		Intentie januari
21&22 dec				
<b>SZ</b>	17.30	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot
<b>SZ</b>	19.00		GM	Fien Hultermans-van Hautum
<b>HK</b>	10.00		GM	Jan van Oudheusden v.w. JGT Piet Robben v.w. JGT
24&25& 26 dec			KV	
<b>ZG</b>	19.00			Ineke Vugs- van Etten v.w. JGT Joke van den Berg-Brouwers Pastoor Jacques Schrauwen
<b>JK</b>	19.30	GM		Jan Sloot
<b>GK</b>	22.00	GM		Netty van Gorp- v.d. Pluijm
<b>HK</b>	10.00	GM		Ad Venmans
<b>SZ</b>	10.00	GM		Henk Verburg v.w. verjaardag Marianne Verburg-van Assouw Wil Dusee Henk van Kerckhoven Anja Diepenhorst-v. Kerckhoven



				Jan Formannoij Jose Wijgerde Pa en Ma Smolders-v. Lieshout Pa en Ma Beelen- Kotek Ad en Annelies van Dijck
28 dec& 29 dec <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>DK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot Pastoor Jacques Schrauwen Theo van Hautum v.w. JGT Nelly Verhagen v.w. JGT Jan van Gool v.w. JGT
31dec&1 jan <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>HK</b>	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Ben Bastings Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot
4&5 jan <b>DK</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs van Etten Jan Sloot Pastoor Jacques Schrauwen Drik Berkhof v.w. JGT Anja Diepenhorst- van Kerckhoven Piet van Loon v.w. VJD
11&12 jan <b>HK</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Eli van Dinter v.w. JGT Matt van der Loo v.w. JGT Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Pastoor Jacques Schrauwen Piet van Loon v.w. JGT
18&19 jan <b>ZG</b> <b>DK</b>	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Pastoor Jacques Schrauwen v.w. 2 <sup>e</sup> JGT Pierre Mans v.w. JGT Ineke Vugs-van Etten Gerrit Voll Jan Sloot

				Fien Hultermans-van Hautum Will Dusee Pierre Snels Uit dankbaarheid voor een 86 jarige
25&26 jan <b>HK</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Jan van Lieshout v.w. JGT Doret van de Gevel v.w. JGT Mariette Adam-Dirks v.w. JGT Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot Ben Bastings Pastoor Jacques Schrauwen

## GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
21 dec	17.30 19.00		GM	4 <sup>e</sup> advent
		KV		
22 dec	10.00		GM	4 <sup>e</sup> advent
22 dec	14.30		GM	Kerstconcert met ZKT
24 dec	19.00	KV		Kerstviering met Zanggroep
	19.30		GM	Kerstviering met Jongerenkoor
	22.00		GM	Kerstviering met Gemengd koor
25 dec	10:00		GM	Kerstviering met herenkoor
25 dec	15:00		GM	Kindje Wiegen
26 dec	10:00		GM	Eucharistieviering samenzang

27 dec	16:00		GM	Stille aanbidding
31 dec	17.30 19.00	KV	GM	Eucharistieviering Eucharistieviering
<b>Januari 2020</b>				
1 jan	10:00		GM	Eucharistieviering herenkoor
2 jan	16.00		GM	Stille aanbidding
3 jan	10.30		GM	1 <sup>e</sup> vrijdag
4 jan	14.00- 16:00			Nieuwjaarsreceptie DGH Broekhoven
5 jan	10.30		GM	Kindernevendienst
8 jan	20.00		GM	Doopvoorbereiding
9 jan	16.00		GM	Stille aanbidding
14 jan	10.30		GM	Piomorgen
15 jan	15.00		GM	1 <sup>ste</sup> Communie voorbereiding
16 jan	10.30 16:00		GM GM	Koffie -ochtend Stille aanbidding
21 jan	10.00		GM	Redactievergadering Brug
22 jan	15.00		GM	1 <sup>ste</sup> Communie voorbereiding
23 jan	16.00		GM	Stille aanbidding
29 jan	15.00		GM	1 <sup>ste</sup> Communie voorbereiding
30 jan	16.00		GM	Stille aanbidding

## KINDJE WIEGEN

'Kling, klokjes, klingelingeling....'

Op eerste kerstdag ( 25 december) is om 15.00 uur de kerk open om met uw kinderen de kerststal te bekijken. We beginnen met een mooi verhaal en een lied. Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal te gaan en misschien een kaarsje te branden. We hopen dat veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen hier bij willen zijn.



## DRIEKONINGEN

Drie Koningen, Driekoningen, geef mij ene nieuwe hoed.....

In 2020 wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op zondag 5 januari.

De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare geschenken aan een arm en bedreigd mensankind. Dit is een teken dat de ware godsdienst ook altijd mensendienst is. Belangrijker dan materiële geschenken is wat je geeft van jezelf.



Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus, **maar wel op aandacht en medeleven.** Begrip tonen en een goed

woord geven, opbeuren, aandacht schenken en tijd; dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen.

## **NIEUWJAAR**

Wat een zegen  
als jou dit jaar  
de zegen ten deel mag vallen  
van een hand op de schouder,  
van een hart onder de riem.



Wat een zegen  
als je iemand mag ontmoeten  
die warmte uitstraalt.

Wat een zegen,  
als iemand jou ziet,  
als je iemand wat aandacht schenkt.

Wat een zegen,  
dat gebaar van meeleven of vergeving,  
dat knipoogje of die stille groet van jou,  
**voor jou een gezegend Nieuwjaar!**

Zalig uiteinde en een goed begin!

## KERKBALANS 2020

Op zondag 2 december 2012, al een hele tijd geleden, toen wij het 90-jarig bestaan van onze kerk vierde, sprak Jan Sloot tot onze Bisschop. Hij sprak onder meer:

**we vieren het vandaag,  
op de eerste plaats  
omdat deze kerk ons  
dierbaar is. Een kerk is  
meer dan een  
verzameling stenen. Ze  
is gebouwd door en voor  
mensen die jarenlang  
centen, stuivers,  
dubbeltjes en kwartjes**



**(toen die nog bestonden) hebben bijeengebracht. Het is een plaats geworden waar mensen samen kwamen en komen, om te bidden en te zingen, om in stilte hun verdriet en hun angst uit te spreken. Om geboorte te vieren, en doden te gedenken. Om elkaar trouw te beloven, om te boeten als het niet gelukt is. En om elkaar te treffen, even bij te praten. Ook dat hoort bij deze kerk: een plek van en voor mensen die samen op zoek zijn naar een weg door het leven, een weg naar God".**

Willen wij onze kerk blijven behouden dan zullen wij daar de middelen voor moeten aanreiken om dat te doen. Dat doen we door de Kerkbijdrage. Dank u wel als u al jaren uw bijdrage op welke manier dan ook geeft. Bent u nog niet in staat geweest, mag ik u dan vragen om eens te kijken om

een kleine bijdrage te geven, of voor de degenen die reeds geven of de mogelijkheid bestaat om dit bedrag te verhogen.

Laten we trots op onze kerk zijn, die willen en kunnen we niet missen.

**Dank u wel voor uw milde gaven.**

Hans Vugs, diaken - pastor.

ING: NL94INGB0001068820

Bank: NL64RABO0171200217

t.n.v. Parochie De Goede Herder, locatie Trouwlaan, Tilburg  
Onder vermelding van Kerkbijdrage.

## **Kerststal Koningsvoorde**

De stal in Koningsvoorde is o.l.v. Ad Rutten weer geplaatst.  
Kom gerust eens kijken! Zeer aanbevolen!



## Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of  
huwelijk, enz. behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat  
kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een  
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde  
diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

#### **Liturgische diensten**                      **Gerardus Majellakerk**

zaterdag.	17.30u	Pio-kerk
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 <sup>de</sup> dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 <sup>ste</sup> vrijdag	10.30u	Pio-kerk

#### **Koningsvoorde**

zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie
-----------	--------	--------------------------

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad “De Brug”**

Kopij **vóór 20 januari as.** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)  
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl).

Volg ons ook op Facebook:

<https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad “De Brug”**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden